

Welkom in onze kerk!

Uw gezondheid is onze gezondheid en daarom zijn er 10 geboden waaraan we ons proberen te houden.

1. We volgen de aanwijzingen op die ons worden gegeven.
2. We gaan niet de kerk binnen als we verkouden zijn of verhoging hebben. We hoesten en niezen in onze elleboog en we gebruiken papieren zakdoekjes.
3. We houden anderhalve meter afstand van elkaar.
4. We volgen eventuele looprichting binnen de kerk.
5. We ontsmetten onze handen bij binnenkomst en ook net voordat we de H. Communie mogen ontvangen (vanaf 14 juni).
6. We bidden samen, maar zingen niet samen.
7. We wensen elkaar alle vrede toe maar geven elkaar geen hand.
Vriendelijk een buiginkje maken kan namelijk ook.
8. We proberen bij het offeren van geld niet de offerkist aan te raken.
9. We zitten alleen als huisgenoten bij elkaar en anders op anderhalve meter afstand. We gaan niet zitten op plaatsen die zijn afgesloten.
10. We zijn niet boos of chagrijnig door de spelregels die er zijn, maar zijn blij dat we samen het geloof mogen vieren.

Dank voor uw medewerking!