

Parochienieuws



November 2010

Al tijd voor liefde?Altijd voor liefde!

U kent toch ook Frans Bauer met zijn hit: Heb je even voor mij! Maak wat tijd voor me vrij!

Deze volkszanger scoort met dit soort muziek ermee bij jong en oud. En op de makkelijke tune zingt men onder de polonaise...heb je even voor mij...

Met wat hij in dit lied ten gehore brengt raakt hij de harten van velen. Want we komen op dat vlak best tekort, druk als we denken dat we zijn.

Helaas zingen dat niet alleen mensen je toe. Als student roepen je boeken je toe: heb je even voor mij...

Wie een het huis een ziel geeft, is ook niet altijd onder indruk van de huiselijke werken welke steeds weer gedaan moeten worden: afwas, strijk, stoffen, zuigen, oud- papier wegbrengen. Je komt binnen van een gesprekje met iemand bij een kopje koffie, leuk en gezellig en wat zingt je woning: Heb je even voor mij...maak wat tijd voor mij vrij...

Een man bekende me zojuist: ik moet gaan verhuizen, ik zie mijn kinderen niet met al die reistijd en mijn vrouw en ik hebben elkaar nodig, voor de rust en voor de opvoeding. Yes, ik maak wat tijd



voor je vrij!

Eén van de denkstromen (filosofie) van onze tijd wordt gekenmerkt door het “minimalisme” ... Heel vaak hoor ik onze jeugd rekenen: als ik voor dit proefwerk een 4 haal sta ik nog op een dikke 6- en dat is genoeg om door te kunnen gaan. Onze jeugd moet toch ook tijdvoor zichzelf hebben.

Wanneer zoiets gewoonte wordt, arme gezinnen van straks schijnt me toe. Wanneer daar ook dat minimalisme geleefd wordt, mét nog eens gekoppeld aan de andere denkstroming, het individualisme, dan belooft het lied van Frans Bauer nog meer een cri de coeur te worden.

Wie tijd vrij maakt voor golf, wordt een golfer. Wie tijd vrij maakt voor klussen, wordt handig. Wie tijd investeert voor muziekles en de oefeningen wordt muzikant. Wie tijd steekt in zijn studie slaagt, en wie veel tijd steekt in veel eten die wordt....of goede kok of gewoon dikker.

Maar tijd bewerkt iets.

Wie al tijd steekt in de kunst van de ware liefde, zal altijd de liefde leven.

Wie al tijd voor God vrijmaakt, zal altijd met God leren leven.

Met Allerheiligen en Allerzielen opent de november maand. De maand waarin het vergankelijke in de liturgie maar ook in de natuur voorkomt.

Wie al tijd vrij maakt voor het onvergankelijke zal altijd onvergankelijk worden.

Ook God zou wel eens met Frans Bauer willen uitzingen: Heb je even voor mij...En weet u wat Frans in dat lied ook nog zingt: Ieder uur van de dag denk ik steeds aan jouw lach, alleen jij maakt mij blij!

Al tijd voor de mensen en dingen die uw tijd altijd verdienen?

Hartelijke groet, deken Th.v. Galen

Oecumenische viering in een bijzonder jasje

Op 7 november vindt in de kerk op het Templesplein een oecumenische viering plaats in het kader van Willibrord zondag.

Wie op 1 augustus in de Pancratiuskerk in de dienst was om 10.00 uur herinnert zich een door zang en overweging goed gedragen en prima bezette en inspirerende viering. Preekte dominee Bloemert toen, in de Willibrord viering zal de deken de overweging houden.

Een zondagse eucharistie viering is voor deelnemers ook nog mogelijk om 11.30 uur.

Wat het biddend samenzijn voor die dag zo bijzonder maakt is het nieuws, dat de dominee een andere functie heeft aanvaard. Haar werkgebied wordt Zuid-Nederland. Haar doortastende en bezielende inbreng is ieder wel opgevallen, waarbij de kar van een gezonde oecumene zeker door haat inzet in beweging is gekomen.

We willen het niet als een afscheidsviering zien, maar hoewel ze vanuit Heerlen haar werkzaamheden gaat inrichten, zal ze niet meer in de functie van predikant zomaar met ons samen zijn.

Nieuwe tijden voor Kerstavond in de Pan-cratius

Hooft het en leest het en zegt het voort! Wat speelt er actueel naast de bouw van een nieuwe kerststal?

Kapelaan Beijck heeft zich teruggetrokken van de voortgang rond de Kinderwoorddienst en de Gezinsvieringen. Dat betekent dat hij op Kerstavond en Paaszaterdagavond niet meer beschikbaar is voor de wat wij noemen "de vroege diensten".

Emeritus deken Kuijter zet zich enorm in, ook in een zorgcentrum elders die avond. Vandaar dat we moeten gaan schipperen en heroverwegen waar we welk aanbod kunnen doen. Immers: deken van Galen zal ook buiten de Pancratius nog de kerstavonddiensten helpen invullen.

Dat betekent dat in de Pancratius er om 19.00(gezinsviering) en 21.00 uur (klassieke nachtmis) een eucharistieviering is.

De mis van 23.00 uur komt te vervallen.

De missen op eerste en tweede kerstdag blijven het zondagse rooster volgen, 10.00 en 11.30 uur.

En de Avondmissen in Welten op Kerstavond?

Om 17.30 is er een VIERING MET DE KINDEREN, WELKE GEEN EUCHARISTIEVIERING IS.

Om 20.00 uur en 22.00 uur blijven de Missen dit jaar nog mogelijk.

Even eens een ander verhaal over de Kerk.

Al de bisschop van Milaan, Ambrosius (339-397) schrijft in zijn commentaar op het evangelie van Lucas: " Als Gods voorzienigheid ons voorziet van een niet falende stroom van voedsel en vogels in de lucht die niet maaien en niet zaaien, dan moeten we ons realiseren dat de reden waarom mensen tekort hebben, ligt in de menselijke hebzucht".

In zijn derde encycliek Caritas in Veritate(2009) is er een apart hoofdstuk waarin de duurzame omgang met het milieu wordt aangepakt.

We hebben ook in onze tijd een opdracht de wereld te behouden voor de mensen die na ons komen.

Wie weet en leest dat Het Vaticaan al middels het bedrijf Solarworld het dak van de ontvangsthuis voorzag van zonnepanelen?

Dat het Vaticaan op momenteel eigen grond buiten Rome een park van zonnepanelen bouwt, goed voor stroom voor 40.000 mensen? Dat deze centrale 91.000 ton CO₂ uitstoot bespaart!

Ik merk dat mensen uit gewoonte en zonder nadenken - zeker op plaatsen waar derden de stroom betalen- de lampen aansteken omdat het "donkert". Als je moet lezen of werken waar licht bij nodig is, prima. Maar indien het niet nodig is.. Ook wij kunnen best veel besparen, niet alleen voor de eigen beurs. Maar ook wij mogen best duurzaam leren omgaan met de wereld ons gegeven.

Sint Maartensvieringen in het cluster.

Op tal van plaatsen viert men het feest van deze heilige. Niet alleen in de kerkgemeenschappen die Martinus tot patroon hebben!

Het verhaal is dan ook zeer aansprekend en goed uit te beelden. Dat de jonge Martinus, zich voorbereiden op de doop, als soldaat het deel van zijn mantel dat hemzelf toebehoorde, deelde met een bedelaar. Deel twee van de mantel kon hi immers niet geven, want dat was staatseigendom...

Omdat hij met deze daad een lichtpunt was voor de man in nood, trekken kinderen met tal van vormen van lampionnen over straat. Meestal beeld men het verhaal van deze mantel-deling uit en trekt men, met muziek achter St.Maarten, gekleed als soldaat over straat naar een plek waar een groots vuur wordt ontstoken.

Omdat Martinus uitdeelde, ook zeker toen hij later bisschop was geworden, krijgen kinderen na afloop een bescheiden traktatie.

Wie met de kinderen wil deelnemen kan terecht op woensdag 10 november in Welten. Men begint met de uitbeelding in de kerk om 18.30 uur en trekt vervolgens naar de vuurhoop nabij de speeltuin.



Wie dat geen gunstige dag vindt, er is ook een viering in de Joseph kerk op de Heerlerbaan op zondag 14 november. Wie daar heen gaat zal ook een mand zien staan, niet om er iets uit te nemen maar we nodigen de kinderen daar via de school uit om kleren, welke ze niet meer gebruiken, daar af te geven welke hun bestemming krijgen voor kinderen in Roemenië. Na de uitbeelding ontsteken we na en korte tocht het vuur nabij de vroegere Joseph school, tegenover de kerk. Ook daar beginnen we om 18.00 uur.

Boek

De renovatie van de kerk nadert haar einde. Wat velen niet weten (ook omdat men het niet kan zien) is dat we alsnog konden besluiten ook het carillon een dringende onderhoudsbeurt te geven. Ook het geluid waarvan de kwaliteit wel even op zich liet wachten, gaat steeds beter. en er wordt druk gedacht en gewerkt aan de afbeelding voor de zijwanden op het priesterkoor.

Na intensieve studie en speurtochten in archieven komt einde november een boek van de persen, waarin de hele historie van de kerk aan bod komt. Het wordt een gewichtig boek, boordevol fraaie foto 's. Nog nooit werden de kunstschaten zo helder toegelicht en de geschiedenis van de bouwontwikkelingen verwoord.

Op 28 november is de presentatie van het boek om 14.00 uur in de kerk zelf, met een dankwoord aan de betrokkenen en krijgen

een aantal mensen een exemplaar overhandigd. De setting van de middag is die van een concert op het vernieuwde orgel door stadsorganist Jo Loupen en meerstemmige zang door koren o.l.v. van Fred Piepers.

Er komt een kans om in te tekenen op het boek voor de prijs van 19,50 euro. Nadien kost het in de boekhandel 24,95 euro.

Verbazing op verbazing.

Op donderdag overleed in de beslotenheid van haar woning een kerktrouwe dame in het centrum van Heerlen.. Haar leefomstandigheden ken-merkten zich door eenvoud en ze wist zich te handhaven. Onzichtbaar voor velen, levend temidden van velen.

De gave van trouw aan de kerk bezat ze na de dood van haar zus, alweer vele jaren geleden. Tenzij door ziekte bezocht was ze elke ochtend in de kerk en miste de aanbidding op dinsdag niet.

Een “ gebruikelijke” wijze van uitvaart zat er (financieel)niet in. Met medewerking van de gemeente werd ze te ruste gelegd op het kerkhof Imstenrade op 19 oktober, omgeven door een aantal biddende mensen. Als kerkgemeenschap herdachten we haar die ochtend in de kerkdienst. De misintentie en de gebeden golden haar, én we nodigden de mensen uit om voor haar zielenrust voor de aanbidding te blijven van 09.45 tot 10.30 uur. Wat is er mooier dan dat er voor iemand gebeden wordt (tijd geofferd) wanneer hij of zij aan zijn laatste reis begint!

Met een brandende kaars en een bloemetje markeerden we haar vaste plekje, op zondag en wekdagen.

Eigenlijk was dat best hartverwarmend voor de betrokkenen. Waarbij menig-een verbaast zich toonde dat er niet de gebruikelijke afscheidscultuur mogelijk was.

Was het daarom een minder -waardig “Adieu”? Zelf denk ik echt van niet. Het is zeker anders , toch ook weer passend bij de persoon en hetgeen ze leefde. Ze kreeg én krijgt ze gebeden en intenties van mensen die niet over haar spreken en over het abrupte en stille einde, maar hun christentaak verstaan en haar biddend (blijven)begeleiden op weg naar het hemelse thuis.

Dat “haar kist niet in de kerk was” ...doet bij sommigen de indruk rijzen alsof dit geen waardig afscheid was. Vreemd, zeker met de wetenschap dat in Duitsland bijvoorbeeld een overledene in de kist zelf nooit in de kerk komt. Tijdens een dag - of weekendmis is in die Duitse traditie er een gebedsintentie en afscheid neemt men op het kerkhof. En ook dicht bij huis: In ons land zelf kent men- buiten Limburg met name- geen koffietafel of zeswekdienst.

Al met al verbazing over de verbazingen.

Th.v. Galen

ZATERDAG 30 oktober

Preek: Prof. Rohling

19.00: Zang en orgel dhr. M. Vonhögen

jrd. ouders Mathieu Heuts- Quaedvlieg (st); overl. ouders Mertens- Eurlings (st); mw. Pijnenburg- Hanen ©; Wim Ellenbroek

©; mw. Mia Jacobs- Dirks ©; ter nagedachtenis van Math. Verboeket en ouders Verboeket; fam. Huijnen-Langen en zoon Jan; fam. Buck- Offergelt en fam. Rutjens; jrd. ouders Muller- Habets

ZONDAG 31 oktober

Allerheiligen

Lezing: Wijsh. 11,23-12.2

Ev: Lc. 19,1-10

Preek: Prof. Rohling

10.00: Schola Gregoriaans

echtp. Hoppers- Retera (st); overl. echtp. Kerckhoffs- Derks (st); Jan Jongen ©; mw. Mia Fober- van Alebeek ©; jrd. overl. ouders Hoenkamp- Boumans en zoon Rob (st); jrd. Petrus Franciscus van Enckevoort (st); José en Sjef Brouns- Hupperetz (st); ouders Leyendeckers- Hustings (st); t.e.v. O.L. Vrouw en alle Heiligen (st); mw. Jos Inglot- Vellen ©; Jos Messing ©; Ennio en Huub Starremans ©; Paul Brandsma ©; Lily Lenoire ©; Michel Vaessen ©; Kees van Ekelenburg ©; Ruud Berns ©; jrd. ouders Kerckhoffs- Smeets en fam. Fransen; jrd. t.i.v. Madeleine van der Kroon (st)

15.00: **Allerzielenlof**

Meerstemmige Zangkoor Welten/Heerlerbaan

MAANDAG 1 november

19.00: M.m.v. de Schola Gregoriaans

DINSDAG 2 november

19.00: m.m.v. de Schola Gregoriaans

Ber Maes ©; voor alle overledenen en weldoeners van onze parochie (st); Jan en fam. Ramaekers ©; Karel Daniels en ouders Frijns- Dekker Kleijn; Ben Vork en fam.; overl. ouders Maigray- Schreurs; ouders Paffen- Wachelder; echtp. Hoppers- Retera

WOENSDAG 3 november

09.00: voor overledenen van het Legioen van Maria

ZATERDAG 6 november

Preek: Kapl. F. Beijk

19.00: Zang en orgel dhr. M. Vonhögen

Frits v.d. Boom ©; Tiny Waterval- Stevens; Lieske en Wiel Dohmen ©; overl. echtp. P. Stoks- Claessen (st); Mien Speetjens- Roumans ©; mw. Anna Wojciechowski- Hendriks ©; mw. Pijnenburg- Hanen ©; Mia Claessen- Haenen en overl. fam. ©; Wim Ellenbroek ©; Fieny Consten- Quaedvlieg ©; Ruud Berns ©; Frits Vromen ©

ZONDAG 7 november

Lezing: Jes. 52,7-10

Ev: Mc. 16,15-20

Preek: Prof. D. Rohling

10.00: Schola Gregoriaans

jrd. mw. Knubben- Kerckhoffs (st); Mia Schrijvers (st); José Coenen- de la Roy; echtp. Hoppers- Retera (st)

DINSDAG 9 november

18.40: rozenhoedje

19.00: echtp. Hoppers- Retera

WOENSDAG 10 november

09.00 H.Mis

18.30: Markiko koor o.b.v. Marieke Cloodt

St. Maartensviering (géén eucharistieviering)

ZATERDAG 13 november

Preek: Kapl. F. Beijk

19.00: Dameskoor

Harrie Didden en Jozefien Didden- Simons

ZONDAG 14 november

Lezing: Mal. 3,19-20

Ev: Lc. 21,5-19

Preek: Deken v. Galen

10.00: Weltens Familiekoor

zeswekendienst Huub Janssen; zeswekendienst Mia Verhoeckx- Eymael; Jan Jongen ©; echtp. Hoppers- Retera (st); jrd. Gerard de Coninck en overl. ouders (st); Paul Brandsma ©; Michel Vaessen ©; Huub van Hout ©; jrd. ouders Willie Kirkels en Fiency Kirkels- Bleus

DINSDAG 16 november

18.40: rozenhoedje

19.00: Francisca Kals (st); jrd. Louise Paffen; echtp. Hoppers- Retera (st)

WOENSDAG 17 november

09.00: Jan Jongen

ZATERDAG 20 november

Preek: Kapl. Beijk

19.00: Zang en orgel dhr. M. Vonhögen

ouders Kurvers- Eussen en kleindochter Mireille; jrd. ouders Schreuder- Ossen (st); ouders Lipsch- Koymans en dochter Miet

ZONDAG 21 november

Hoogfeest v. Christuskoning

Lezing: Sam. 5,1-3

Ev: Lc. 23,35-43

Preek: Kapl. Beijk

10.00: St. Caecilia – TOG

de H. Mis wordt opgeluisterd door de harmonie.

zeswakedienst Sjef Wachelder; jrd. Eric Luyten (st); Jan Jongen ©; jrd. Frans Mertens (st); jrd. Hub Boumen en zoon Wim en zus Térés; echtp. Hoppers- Retera (st); Lieske en Wiel Dohmen ©; jrd. Han Vlas- Miltenburg (st); Hubertina Gielkens- Waelen en Willem Waelen (st); Pastoor Guill. Mullenders (st); overl. fam. de Esch- van Winkel (st); Lily Lenoire ©; Kees van Ekelenburg ©; mw. Julie van der Werf- Raedts; Hans en Yvonne van Rijk en fam.

DINSDAG 23 november

18.40: rozenhoedje

19.00: Michel Vaessen ©; echtp. Hoppers- Retera

WOENSDAG 24 november

09.00:H.Mis

ZATERDAG 27 november

Preek: Kapl. Beijk

19.00: Chrisko-koor

ZONDAG 28 november

Eerste Adventszondag

Lezing: Jes.2,1-5

Ev: Mt.24,37-44

Preek: Deken Kuyser

10.00: Zang en orgel dhr. M. Vonhögen

Mia Fober- van Alebeek ©; Jos Messing ©; Paul Brandsma ©; jrd. ouders Weijnenberg- Schoofs, Manon en Bep Weijnenberg;

Carola Tuinstra- Kloppenburg; echtp. Hoppers- Retera (st)

DINSDAG 30 november

18.40: rozenhoedje

19.00: Levende en overleden leden van de fam. Andreas van Horne en Anna Maria Houben (st); Jeu de Esch; echtp. Hoppers- Retera

WOENSDAG 1 december 09.00:H.Mis

ZATERDAG 4 december

Preek:Deken Kuijer

19.00: Zang en orgel dhr. M. Vonhögen

Tiny Waterval- Stevens; Mien Speetjens- Roumans ©; t.e.v. H. Barbara (st); jrd. ouders Verboeket- Arts (st); Mia Claessen- Haenen en overl. fam. ©; mw. Pijnenburg- Hanen ©; Wim Ellenbroek ©; Fiency Consten- Quaadvlieg ©; Ruud Berns ©; Frits Vromen ©; jrd. Robroek- Rosenboom

ZONDAG 5 december

Tweede Adventszondag

Lezing:Jes.11,1-10

Ev: Mt.3,1-12

Preek: deken Kuijer

10.00: Schola Gregoriaans

eerste jaardienst Ennio Starremans;

overl. ouders Waterval- Huppertz en fam.; echtp. Hoppers- Retera (st); Sjef Brouns (st) v.w. verjaardag)

GEDOOPT

op 25 september LINN RAMAKERS - Akkerhof 92

op 2 oktober - GISELA HOUTVAST - Mergelweg 96

We bidden en vertrouwen dat de kinderen die met hun ouders de weg naar de kerk kwamen ook de weg met God blijven gaan.

Zegening van de graven

Op zondag 31 oktober staan onze kerken in het teken van de vieringen van Allerheiligen/ Allerzielen.

Wat de meeste mensen interesseert is met name de dag waarop we de doden herdenken in zijn algemeenheid, maar heel bijzonder dat we bidden voor hen die we gedenken als de overledenen uit het voorbije jaar.

Op zondag 31 oktober besteden we daar tijd aan. En wel om 15.00 uur in de Martinus kerk.

Er is een gedenkdienst, waarbij we naast muziek en overweging, kaarsen aansteken voor alle overledenen die in de Martinuskerk werden ontvangen.

Het kan goed zijn dat dus iemand in de Martinus parochie is overleden maar naar een andere kerk of kapel werd begeleid. Hun namen staan in de kerkregisters van die parochie en niet in die van de St.Martinus. Voor hen komt dan ook in die parochie de vermelding voor, niet in de parochie waarin men woonde. Zo kan het ook voorkomen dat mensen die van buiten de parochie de St. Martinus “ aandeden ” wel opgenomen zijn in onze lijst van overledenen.

Aansluitend aan de plechtigheid in de kerk vindt de zegening der graven plaats.

Gemengd kerkelijk zangkoor st. Joseph Welten en gemengd kerkelijk zangkoor Heerlerbaan luisteren het geheel op.

Overledenen van 21/10/2009 t/m 31/10/2010, waarvan de uitvaart resp. crematie vanuit onze parochiekerk is geschied.

2009:

21.10 Ralph Hoefnagels, 41 jaar

23.10 Harrie Didden, 81 jaar

02.11 Mia Fober- van Alebeek, 85 jaar

05.11 Maria Elisabeth Dohmen-

Houppermans, 98 jaar

07.12 Ennio Starremans, 43 jaar

17.12 Jan Ramaekers, 77 jaar

31.12 Mien Speetjens- Roumans,

75 jaar

2010:

08.01 Jos Inglot- Vellen, 86 jaar
28.01 Anna Maria Geertruida
Wojciechowski- Hendriks,
91 jaar
16.02 Karel Savelsberg, 54 jaar
24.02 Mia Claessen- Haenen, 88 jaar
24.02 Tilly Vos- Verbeek, 77 jaar
04.03 Marietje Timmermans, 66 jaar
15.03 Paul Brandsma, 79 jaar
19.04 Mia Jacobs- Dirks, 89 jaar
30.04 Lily Lenoire, 83 jaar
18.05 Michel Vaessen, 77 jaar
09.06 Wim Ellenbroek, 89 jaar
22.06 Ruud Berns, 72 jaar
01.07 Jo van Sloun, 68 jaar
19.07 Fieny Consten- Quaedvlieg,
88 jaar
23.07 Huub van Hout, 75 jaar
29.08 Frits Vromen, 83 jaar
06.09 Liesbeth Leenhouts- Renssen, 87 jaar
18.09 Antoinette Thonon-de Bolster, 96 jaar
30.09 Sjef Wachelder, 97 jaar
03.10 Huub Janssen, 61 jaar
Heer, geef onze dierbare doden rust en vrede.

Uiterste datum voor het opgeven van misintenties voor de maand december vrijdag 19 november

Adressen

Pastoor-Deken Th.v. Galen fso, Pancratiusstr. 41 (571.36.82)

th.v.galen@pancratiusheerlen.nl

Parochiekantoor en secr. kerkbestuur. Welterkerkstr. 3, 6419 CR Heerlen (571.32.25)

sintmartinus@home.nl

Openingstijden: woensdag en vrijdag van 10.00 – 12.00 uur.

Pastoraal Medewerker

Dhr. Rick Blom

Dr. Clemens Meulemanstraat 1

6418 PC Heerlen

5413896 / 0629220761

rickblom7@hotmail.com

Diaken L. Franssen (575.14.17)

Kerkhofbeheer: Fam. Eurlings (5740143)

Stichting Patiëns Voor als u hulp nodig hebt voor terminale thuiszorg. (523.25.04 of 575.14.15)

Nooddienst dekenaat (576.66.66)

Kerkbijdrage / Misstipendia

RABO 11.99.05.515

ING 10.40.176 t.n.v. Kerkbestuur St. Martinus