

Parochienieuws



AUGUSTUS 2011

BOUWEN AAN JE EIGEN GELUK KAN!

Het is volop vakantie. Dagen welke ik als kind en als jongere vulde met vissen. Het gebeurde in stilstaand water en nadien in de Maas. De smaak ervan had ik te pakken gekregen doordat ik met mijn vader mee mocht. Buiten de technieken van o.a. het haakje aan een nylonlijntje bevestigen, welke dikte van draad gebruik je, welk aas voor welke soort vis, hoe ga je te werk als je beet hebt zodat je de vis niet verspeelt, bleken ook andere zaken van belang. Zeker bij de plassen waar er geen stroming in het water zat. Te denken valt dan aan niet stampen met je voeten, rustig zitten, je hengel niet in het water laten ploffen (toen ik nog heel klein was kon dat gebeuren...). Maar ook dat je door te schuiven met je dobber je andere vissen kunt “opzoeken”, dat je aan de beweging van de dobber kunt zien welke vis er het aas smult...

Toen we met enkele kinderen wel eens alleen waren kon het zomaar gebeuren dat we na een poosje niets gevangen te hebben, onrustig werden en langs de waterkant gingen lopen. Dan zochten we als het ware het succes van een beet te krijgen. Dit tot ergernis van de volwassen lieden die dit dan ook terug vertelden. Juist met dat lopen bereikten we meestal immers het tegenovergestelde. Denkt u maar aan de vele trillingen welke de vis lieten wegduiken.

Maar ook als je vast op één plekje zat, leerde je daar te blijven zitten. Wanneer je buurman succesvol was gunde je hem dat, zonder ook je lijn naast de zijne in het water te willen mikken, met als gevolg dat lijnen verstrikt konden raken.

Maar er was volop te doen om toch de dobber weggesleurd te laten worden. Ander aas, andere (dunnere) lijn, dichterbij de kant, iets verder weg, minder diep, heel ondiep, op de grond, ander voer. En als je tóch geen resultaat had met vangen, wist je in ieder geval: ik heb alles gedaan om de vis aan de haak te krijgen. Dus was er voldoening en reden genoeg om terug te keren: volgende keer meer succes! Hoop doet leven! Geduld en je zult zien dat het wel weer eens lukt!

Het is toen dat ik iets van Latijn leerde, besef ik nu: visserslatijn. Want ook dat hoorde bij de vreugde, hoe groot de vis wel niet was welke we verschalkten.

Met dit praatje zal ik zeker geen vader met zijn zoon warm krijgen voor de hengelsport, en zo is het ook niet bedoeld. (Mag natuurlijk wel! Omdat het zo leerzaam en ontspannend is!)

Waarom ik het dan aan u vertel?

Ook Jezus zei eens tegen zijn vrienden na een lange nacht vissen en ze zonder vangst terugkeerden: gooi het net eens uit over de andere boeg! Toen ze het deden raakten het net tjokvol!

Moeten we niet leren niet te snel op te geven, het bijltje er bij neer te gooien, de zaak eraan te geven wanneer resultaat niet meteen komt? Hoe raak ik wel de snaar bij een ander, die doof lijkt, ongevoelig voor een wens, voor een taak. Is er geen andere weg om mijn doel te bereiken?

“Ik zit altijd alleen, ik zie geen mens!” Een vaker gehoorde klacht. Voorzichtig vraag je dan wel eens: “Hebt u dan iemand zelf uitgenodigd? Bent u zelf iemand gaan opzoeken? “

Soms is het volgende wel eens pijnlijker en lastiger om dit aan de man/vrouw te brengen.

Wanneer het huis stinkt naar bijvoorbeeld urine van mens of dier, als de gordijnen op een kier na dicht zijn, als het gesprek altijd klagen en kreunen is, als zelfbeklag de enige melodie is, als roddel of nieuwsgierigheid het ultieme genot zijn. Maar ook als de ten toon gespreide ijdelheid zo groot is dat elke goudklomp die binnenkomt verbleekt tot zwart geworden koper.

Van vissen kun je veel leren. Ook dat je door eigen gedrag en houding makkelijk achter het net kunt vissen.

Ik wens u een mooie vangst in de vijver van het leven, op zoek naar geluk. Hoe we hengelen, welk aas we gebruiken, of we geduld hebben, iets nieuws eens proberen, het over een andere boeg gooien, een geschikter lijntje gebruiken, het is allemaal niet om het even....

Hartelijke groet, deken Th. v. Galen

WIJDELING

Vanaf vorig jaar september konden mensen Rick Blom tegenkomen, die een extra stagejaar liep in de parochies van St.Joseph, St.Martinus en St.Pancratius. Hij was afgestudeerd van de priesteropleiding en zou in ons midden ervaring opdoen om in de pastoraal werkzaam te kunnen worden. Her en der werd hij ingezet, op vlakken waar hij zich thuis voelde, maar ook daar waar hij niet zeker was van zijn aanpak. Zijn inzet heeft het door hem beoogde resultaat gebracht: op 10 september ontvangt hij met nog drie kandidaten voor het priesterschap, de diaken wijding. De plechtigheid is in de kerk van Rolduc en begint om 10.30 uur.

Deze wijding is de laatste stap in de opgang naar het priester worden. Met deze wijding kan hij straks (als extra): dopen, evangelie lezen in de liturgie en preken, hij mag zegenen met het allerheiligste, woord en communiedienst doen bij een uitvaart of huwelijk en dit huwelijk inzegenen. Dit naast het helpen bij catechese, ziekenbezoek en ziekencommunie, geloofs- of bijbelcursussen geven.

Wanneer deze diakentijd goed verloopt, volgt er een priesterwijding zodra men de kandidaat daarvoor geschikt acht.

Voor onze parochies betekent het concreet dat hij in ieder geval dit jaar als diaken gaat werken en indien de priesterwijding volgt, wij er nadien voorlopig een priester bij krijgen voor onze federatie. Het is immers de bedoeling dat hij hier zijn werkterrein behoudt en ervaring opdoet. Hij blijft wonen in de pastorie van St.Joseph.

WIE HOUDT VAN UKKEN? WIE WIL HELPEN?

Het is verheugend te zien dat in de Pancratius het element “jeugd en jongeren” nog redelijk aanwezig is. Zeker in de Mis van 11.30 uur. Jeugd welke groter wordt, huwt en kinderen krijgt.

Zo kunnen we Annelies en haar man Stefan gelukwensen met de geboorte van hun tweede kind. De jeugdige en trotse moeder was zelf ooit actief in onze crèche opvang tijdens de mis van 11.30 uur. Op die manier nodig je immers ouders uit naar de kerk te komen, wetend dat de kleinsten niet de aandacht van henzelf opeisen tijdens de dienst en de aandacht van anderen niet afleiden.

Jarenlang was de crèche niet weg te denken, als aanbod naast de kindernevendienst voor de kinderen van 4/5 jaar en ouder. Het “aanbod ukjes” daalde even en daarmee kon ik het aanbod minder gestand doen. Want als er een rooster is van opvang maar er is geen vraag dan verdampt de belangstelling.

Maar we zijn er weer aan toe deze crèche nieuw leven in te blazen!

Ik zou het enorm waarderen indien we dit weer invulling konden gaan geven. Wie kan en wie wil helpen? De opvang geschiedt in de ruimten naast en/of onder de sacristie. Beloning is de voldoening welke u krijgt bij de opvang van

de allerkleinsten zelf en de dank van ouders, pastoor, kapelaan, diaken, koster, en alle kerkgangers...

U kunt zich bij mij bekend maken of via het secretariaat, per mail of telefonisch.

FEDERATIE

Een samenwerkingsverband van parochies noemen we een federatie. De noodzaak ertoe komt langs velerlei wegen op ons af. Gebrek aan bedienaren vragen om goede onderlinge afspraken. Het aanbod van parochiële diensten houden we altijd meer in elke parochie in stand door de afname van vitale vrijwilligers. De financiële druk op de kerken neemt toe.

Hetgeen we kunnen doen per kerk is prima, maar “de parochie” bestaat straks niet meer uit één bestuur met één kerk. Het zal worden één bestuur met de zorg over meerdere kerkgebouwen. Deze parochie noemen we omwille van de bestuursvorm “Federatie” maar het is in feite een parochie, zij het dan met meerdere kerkgelegenheden.

Nu is dat wennen. Langs alle kanten. Voor iedereen. Nu bidden we bijvoorbeeld voor overledenen “uit de eigen parochie”, behorend tot een bepaald gebied. Voor uw priesters geldt echter al lange tijd, dat ze welhaast wekelijks met een uitvaart bezig zijn zonder dat u daar weet van hebt. Dat is tot op heden toch “van een andere parochie”. Geldt voor dopen en huwelijken. Wanneer we dopelingen vermelden in het parochieblad van bijvoorbeeld de Pancratius, omdat ze in de Pancratius of Theresia kapel gedoopt werden, is dat niet vreemd. Maar in feite moeten we in federatie verband in dat Pancratiusbulletin ook hen gaan vermelden, die in de Martinus of in de Joseph gedoopt zijn of in de Elisabeth kapel werden gedoopt. Een aandachtig lezer zal dan in eerste instantie denken: wat wordt er toch veel gedoopt tegenwoordig!

Het samengaan van kerken zal niet meteen een “wij-gevoel” geven. Helaas zal het wel eens mensen laten denken: ze pakken ons wat af. Dan kan dan gaan in de trant van:

“Vroeger hadden we zelf een gezinsmis met Kerstmis of met Pasen! En nu? Nu moeten we voor een gezinsmis met de kinderen naar....Wat denken ze wel niet! Dat is toch niet ‘mijn’ kerk! Ik zie niet wat ik daar zou moeten gaan doen!” Of ook de beroemde mistijden: “Wat, geen gregoriaanse hoogmis meer in MIJN kerk? Moet ik daarvoor naar.....! Daar zullen ze mij in ieder geval niet zien! Hier of nergens. Ik betaal toch niet voor niets al zoveel jaren hier mijn kerkbijdrage! Als ze me MIJN kerk afpakken, zet ik ook die bijdrage stop! Dan voelen ze het dat ze niet met me moeten sullen!”

Ik kan me die gevoeligheden goed voorstellen en wil me niet onttrekken aan de opdracht mensen zoveel mogelijk van dienst te willen zijn. Maar uit al onze kerken heb ik nauwelijks wijdelingen zien voortkomen voor de liturgische invulling in het bisdom. Vergrijzing in koren en in vrijwilligerskringen maken

gemeenschapsvorming steeds lastiger. En hetgeen ik maar moeilijk wil begrijpen: als we de eucharistie met de communie zo onmisbaar vinden, waarom zoeken we het dan niet op daar waar een gezond en goed aanbod kan zijn? Natuurlijk begrijpen we dat je nu eenmaal kerken hebt waar een mens zich thuis voelt! Dat geldt evenzeer voor winkels waar je altijd je brood, vlees, vis, groenten koopt. Waar je voor kleren hoopt te slagen, wie je haren of je voeten verzorgt! Vaak zijn het toch vaste adressen waar je gekend wordt en waar we ons thuis voelen.

Maar als “mijn bakker” op vakantie is of zijn winkel moet sluiten, eet ik dan geen brood meer?

Zo gaan we toch ook naar de apotheek van dienst die niet meteen “onze” apotheek is omdat we dringend die of deze medicijn nodig hebben!

Zeker zullen mensen zeggen dat dit allemaal geen vergelijkingen zijn.

Helaas zeggen de feiten dat we met rasse schreden naar veranderingen toestappen. Of uw priesters dat ook wel eens een opgave vinden, wordt niet ontkend. Maar als ze met de rug tegen de muur worden gezet omwille van feiten, is het zaak er samen het beste van te maken.

Neem nu nog eens als voorbeeld mijn vraag naar medewerking voor een kindercrèche tijdens de eucharistie in de Pancratius, de enige kerk waar op dit moment voldoende kinderen zijn om een constant aanbod van nevendienst inhoud te geven. Mag je, moet je dat alleen publiceren in het Pancratius parochieblad? En als er in de Josephparochie iemand woont die dát graag wil doen maar in eigen kerk daarvoor geen aanbod ziet? Of publiceren in Welten/Martinus, waar een ouder stel denkt: wat goed, dan kunnen we met onze 2-jarige daar naar toe, want in de “eigen” kerk zit geen ouder paar met kleine kinderen!

Natuurlijk zou het fijn zijn wanneer mensen zeggen: wacht eens, dat kunnen wij hier toch ook opzetten, invullen! Niets is meer welkom...maar de praktijk leert, dat dit er niet van komt.

Niettemin is het mijn vaste overtuiging, dat een federatie meer slaagt wanneer we de onderscheiden “kerkwijken” sterk proberen te houden, in hun eigen kleur. En daar heb ik mensen voor nodig, die in al die wijken blijven opstaan.

Het bisdom wil in ieder geval dat we per 1 januari 2015 klaar zijn met de federatievorming. Ik begrijp dat en wil daar zeker eerder mee klaar zijn.

Deken Th.v. Galen

PROCESSIONS

Die waren achtereenvolgens in de Pancratius, Martinus en de Joseph. Heel verschillend, en alle drie mogen we terugzien op mooie zondagen met de invulling van de sacramentsprocessie.

In opzet en omvangrijk heel verschillend. Op Heerlerbaan was het de eerste keer sinds 1963. Natuurlijk valt dit dan niet mee met de ontwikkelingen welke we in kerk en maatschappij achter ons hebben om “iets groots en spectaculairs” op te zetten. Zeker als de vakantie net gestart is, verenigingen niet meer voltallig kunnen zijn of daardoor moeten afhaken. We vormen zeker ook geen heiligdomsvaarten.

Maar ieder in zijn soort was goed. Dankbaar ben ik dan ook voor alle inzet van medewerkers en medewerksters.

Zonder alle details te kunnen noemen wil ik enkele zaken benoemen:

- in de Pacratius was het bijzonder opvallend dat de leden van de Blauwsjuut in hun kostuum de hemel droegen en werden alomtorend genoemd daarvoor. Sfeervol en kleurrijk.
- In de Martinus zorgden Henk van Boxel en Henk Dirks voor een smakelijke en gezellige nazit.
- In de Joseph werd de route naar Parc Imstenrade door politie goed begeleid op de drukke wegen, konden we trekken met de altijd trouwe Schutterij St.Sebastianus die ook daar present was, en werd met de mis in de kapel een gouden randje toegevoegd.

Binnenkort mag ik voor de camera vertellen waarom we dit nog doen, deze processies, die toch veel van de uiterlijke glans ontberen welke ooit getoond werd in vervlogen tijden. Voor mij is het toch van belang om een zekere beeldvorming te bewaren.

Je zou kunnen zeggen: zoals voetbalsupporters trots met de clubvlag of sjaal en tricot over straat gaan na een overwinning, zo laten we zien dat het niet niks is dat we een overwinnaar hebben op wie je mag bouwen, voor nu en voor de eeuwigheid. Hij wil met ons meetrekken, maar Jezus verliest alle aantrekkelijkheid als we Hem doodzwijgen en aan het oog onttrekken.

Dat Hij, Jezus, minder enthousiaste supporters/volgelingen heeft, doet niets af aan de kracht welke in Zijn zending en werking ligt. Zo houden we de gedachtenis levend.

Deken Th.v. Galen

BEDEVAART KEVELAER

Dinsdag 20 september gaan we op bedevaart naar Kevelaer. U kunt zich aanmelden op onze pastorie in Welten tijdens kantooruren. De kosten zijn € 15,00 p.p. We vertrekken 's morgens tussen 8.00u en 8.30u vanuit de verschillende parochies. Om 17.45u uur zullen we weer vanuit Kevelaer vertrekken. Het programma wordt in de bus uitgedeeld.

ZATERDAG 30 JULI

Lezing: Jes.55,1-3

Ev: Mt. 14, 13-21

Preek: Deken V. Galen

19.00u: Stille Mis

Voor de overledenen van de
parochie.

ZONDAG 31JULI

ACHTTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR

Lezing: Jes.55,1-3

Ev: Mt. 14, 13-21

Preek: Prof. Rohling

10.00u: Schola Gregoriaans

Ouders Wachelder-Franken en zoon
John ©; Echtpaar Hoppers-Retera
(st); Jrd. Gudrun Baps Jacobi;

DINSDAG 2 AUGUSTUS

18.40u: rozenhoedje

19.00u: H. Mis

Echtp. Hoppers-Retera (st); Jeu de
Esch; Ger Jägers ©;

WOENSDAG 3 AUGUSTUS

09.00u: H. Mis

Voor de overledenen v.d. parochie

VRIJDAG 5 AUGUSTUS

19.00u: H.Mis in de kapel van
Benzenrade

ZATERDAG 6 AUGUSTUS

Lezing: 1. Kon. 19, 9a+11-13a

Ev: Mt. 14,22-33

Preek: Prof. Rohling

19.00u: Stille Mis

Huub Janssen ©; Tiny Waterval-
Stevens; Ouders Bovens-Hendriks,
Johan Hendriks en Johnny van der
Linden; Karel Daniels; Fia Deckers
©;

ZONDAG 7 AUGUSTUS

NEGENTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR

Lezing: 1. Kon. 19, 9a+11-13a

Ev: Mt. 14,22-33

Preek: Prof. Rohling

10.00u: De Zingende Zusjes

Echtp. Hoppers-Retera (st); Jrd. Mia
van der Haar-Poel; Jrd. Ber Maes;

DINSDAG 9 AUGUSTUS

**FEEST VAN DE H. TERESIA BENEDICTA
A. CRUCE (EDITH STEIN)**

18.40u: rozenhoedje

19.00u: H. Mis

WOENSDAG 10 AUGUSTUS

09.00u: H. Mis

Echtp. Hoppers-Retera (st); Jrd. t.i.v.
Magdalena Maria Lonis (st); Lenie
Steur-Janssen, Ger Jägers ©;

ZATERDAG 13 AUGUSTUS

Lezingen: Jes. 56, 1+6-7

Ev: Mt. 15, 21-28

Preek: Deken V. Galen

19.00u: Maarten Vonhögen

Zegening van de 'Kroetwusj'

Fieny Consten-Quaedvlieg ©; Jrd.
May en Dolf Claessen (st); Jrd.
ouders Creusen-Heuts (st); Jrd. Dhr.
Mathieu Schreibers; Ouders
Lucassen-Goossens;



ZONDAG 14 AUGUSTUS (IN HET TEKEN VAN MARIA HEMELVAART)

Lezingen: Jes. 56, 1+6-7

Ev: Mt. 15, 21-28

Preek: Prof. Rohling

10.00u: Maarten Vonhögen

Zegening van de 'Kroetwusj'

Echtp. Hoppers-Retera (st);
overleden ouders (st); Hubertina

Gielkens-Waelen en Willem Waelen
(st); Mevr. Jos Ingot-Vellen; Jose
Coenen - De La Roy;

DINSDAG 16 AUGUSTUS

18.40u: rozenhoedje

19.00u: H. Mis

Echtp. Hoppers-Retera (st)

WOENSDAG 17 AUGUSTUS

09.00u: H. Mis

Voor de overledenen v.d. parochie.

ZATERDAG 20 AUGUSTUS

Lezing: Jes. 22, 19-23

Ev: Mt. 16, 13-20

Preek: Kap. Beijk

19.00u: Stille Mis

Ouders Maes-Maas en overleden
familie;

ZONDAG 21 AUGUSTUS EENENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

Lezing: Jes. 22, 19-23

Ev: Mt. 16, 13-20

Preek: Deken V. Galen

10.00u: Schola Gregoriaans

Echtp. Hoppers-Retera (st); Jrd. v.
Jessie Schouten-Wouters en
overledenen van de familie
Schouten;

DINSDAG 23 AUGUSTUS

18.40u: rozenhoedje

19.00u: H. Mis

Echtp. Hoppers-Retera (st);
overleden ouders Maigray-Schreurs;

WOENSDAG 24 AUGUSTUS

FEEST VAN DE H. BARTOLOMEUS,
APOSTEL

09.00u: H. Mis

Voor de overledenen v.d. parochie.

ZATERDAG 27 AUGUSTUS

Lezing: Jer. 20, 7-9

Ev: Mt. 16, 21-27

Preek: Kap. Beijk

19.00u: Maarten Vonhögen/Cantor

Tonny Bianchi-Dabekaussen en
overl. familie; Jrd. Frits Vromen;

ZONDAG 28 AUGUSTUS

TWEENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR
HET JAAR

Lezing: Jer. 20, 7-9

Ev: Mt. 16, 21-27

Preek: Deken V. Galen

10.00u: Maarten Vonhögen

Echtp. Hoppers-Retera (st); Trautje
Janssen-Stevens en Hubert
Janssen ©; Jrd. ouders Kuipers-
Kurvers en overleden kinderen;

DINSDAG 30 AUGUSTUS

18.40u: rozenhoedje

19.00u: H. Mis

Echtp. Hoppers-Retera (st);

WOENSDAG 31 AUGUSTUS

09.00u: H. Mis

Voor de overledenen v.d. parochie

DOPELINGEN

03.07.2011 Lareyna Rosalia

10.07.2011 Floris Schleijsper

Veel plezier met de opvoeding!

MEDEDELINGEN

INLEVERDATUM MISINTENTIES

Als u er zeker van wilt zijn dat uw intenties in het parochieblad geplaatst worden voor de periode van 27 augustus tot en met 2 oktober, raden wij u aan deze uiterlijk op **donderdag 18 augustus** telefonisch of persoonlijk bij het parochiesecretariaat op te geven.

NOVEEN H. THERESIA

Op zaterdag 6 augustus start om 10.00 uur in de Theresiakapel aan de Putgraaf weer de jaarlijkse noveen ter ere van de H. Theresia. De noveen zal geopend worden door de Deken en de zang zal verzorgd worden door het Duo JM-2. Gedurende negen weken zullen wij aan het eind van de H. Mis het noveengebed bidden; ook bent u in de gelegenheid om een Noveenkaars aan te steken.



DE WERELD IN HEERLEN

Ieder jaar wordt in de binnenstad van Heerlen een presentatiedag georganiseerd door Heerlen Mondiaal. Hierbij zijn twaalf (vrijwilligers-)organisaties aangesloten die zich bezig houden met de Millenniumdoelen zoals eerlijke handel, mensenrechten, vrede en veiligheid ..

Dit jaar presenteert *Heerlen in de wereld-de wereld in Heerlen* zich op zaterdag 17 september op het Pancratusplein, van 10.30 uur tot 16.30 uur. Iedere vrijwilligersgroep heeft een stand ter beschikking, waar kennis kan worden gemaakt met de diverse activiteiten van de verschillende organisaties. Thema's die aandacht krijgen zijn: millenniumdoelen, vrede in de wereld, aandacht voor mensen, die honger lijden, mensen die vervolgd worden... Kortom: ATD-Vierde Wereld, Colourful Zebra, Dekenaal Missionair Beraad, Fietsersbond afd. Parkstad, Gered Gereedschap, Indianen in Brasil, Latinosmaas, Loop naar de pomp (waterproject Afrika), Moedercentrum De Heksenketel, Raad van Kerken Parkstad, Stichting SCAN, Transistion Town, Vredesplatform Heerlen, Vredesburo, Werkgroep Latijns Amerika, Werkgroep Millenniumgemeente Heerlen en de Wereldwinkel vragen aandacht voor de toestand van medemensen, die dreigen te worden vergeten. Zo komt de wereld heel concreet dichtbij. De dag door zijn er live optredens van o.a. Djembé workshop

Robin Zalm, Grupo-Capoeira Brasil, Afrikaanse percussiegroep Kumpo, NatureMan en een Didgeridoospeler.

Gewoontegetrouw wordt één van de kramen bemenst door leden van de Raad van Kerken Parkstad.

Daarnaast zullen in de Pancratiuskerk vier gebeds- en bezinningsmomenten worden gehouden, waarvoor een ieder kan binnenlopen. We willen dit 'kwartier voor God' beginnen op de hele uren: om 12, 13, 14 en 15 uur. Eén van de thema's zal zijn: tijd voor vrede. Dit weekend start immers ook de Vredesweek! Graag tot ziens in het hart van Heerlen om de wereld in het oog te krijgen.

Ds. Ko van de Lagemaat

Voorzitter Raad van Kerken Parkstad



ADRESSEN

Pastoor-Deken Th.v. Galen fso,
Pancratiusstraat 41, Heerlen
Telefoon 045 - 5713682
E-mail th.v.galen.@pancratiusheerlen.nl

Parochiekantoor en secr. kerkbestuur
Welterkerkstr. 3, 6419 CR Heerlen
Telefoon 045 - 5713225
E-mail sintmartinus@home.nl
Website www.parochie-welten.nl/site/
Openingstijden: MA van 10.00u - 12.00u en DO van 18.00u - 20.00u

Pastoraal Medewerker
Dhr. Rick Blom
Dr. Clemens Meulemanstraat 1, 6418 PC Heerlen
Telefoon 045 - 5413896 / 06-29220761
E-mail rickblom7@hotmail.com

Diaken L. Franssen
Telefoon 045 - 5751417

Kerkhofbeheer: Fam. Eurlings
Telefoon 045 - 5740143

Stichting Patiëns Voor als u hulp nodig hebt voor terminale thuiszorg
Telefoon 045 - 523.25.04 / 045 - 5751415

Nooddienst dekenaat
Telefoon 045 - 5766666

Kerkbijdrage / Misstipendia
Rabobank 11.99.05.515 ING 10.40.176 t.n.v. Kerkbestuur St. Martinus

Informatie over het bisdom
Voor nieuws en activiteiten in ons bisdom kunt u terecht op: www.bisdor-roermond.nl