

Parochienieuws



OKTOBER 2011

MOOI MAAR ONAANTREKkelijk OF ONAANTREKkelijk MAAR MOOI!

Het zal geen geheim zijn dat we op tal van manieren de dingen van het leven "mooi" willen laten zijn. We verven en behangen, we poetsen en zuigen de auto, we beplanten de tuin en wieden het onkruid, ruimen de kamers en de keukens op voor een leefbare bewoning, zoeken spullen om aan te trekken welke we voor onszelf mooi vinden, we wassen de ramen en gaan onder de douche, we verzorgen onze haren en borstelen de harige hond, fitness en bodybuilding voor de perfecte maat. Dat zijn de alledaagse kanten waar ieder voor kan zorgen. Daarnaast zijn er de staaltjes van toppunten wat betreft schoonheid: dure merkauto's tijdens een autogala, glitter op de Bühne bij Oscaruitreikingen, Miss-verkiezingen, staaltjes van perfecte gerechten in een sterrenrestaurant, spectaculaire modeshows met topmodellen, dure en oogstrelende colliers en andere sieraden en je moet toch meermaals op de mooiste plekken ter wereld, om vakantie te vieren, zijn geweest om mooi mee te tellen. Bekend zijn met bekende mensen en als gast worden gevraagd bij grote evenementen die in the picture staan. Kortom: langs alle kanten werken we aan schoonheid.

Niet alles wat mooi is, is echter ook aantrekkelijk.

Dat merken ouders die kinderen willen voorbereiden op zelfstandigheid. De smeekbede die wel eens tot bevel uitgroeit om de eigen kamer op te ruimen klinkt vaak in het luchtruim... maar dat soort werkjes is....onaantrekkelijk.

Zoals het schoonhouden van straten en pleinen door de mensen zelf ook niet aantrekkelijk lijkt. Opruimingsdiensten hebben er de handen vol aan om onze zooi op te ruimen.

Ploeteren voor een goed resultaat op school is ook niet altijd aantrekkelijk, want dat vergt inzet, ordening en offertes.

Zelfs mensen die zeer sterk uit zijn op uiterlijke schoonheid, hoeven niet aantrekkelijk te zijn.. ook al trekken ze best veel aandacht.

Er zijn woningen waar alles “perfect” is: schoon, met kostbare spullen, keurig gestyled, ingericht met smaakvolle echte kunst, voorzien van de verfijnde technische snuffjes. Een soort droomhuis. Maar als er geen “ziel” is, is het huis niet aantrekkelijk.

Dat gaat ook op in mijn ogen voor mensen en menselijke bezigheden. Dat er een “ziel” in moet zijn, een “bezieling” welke iets uitstraalt.

Zo kunnen er mensen en woningen zijn die eerder “gewoontjes” lijken, niets opvallend en geen bijzondere kostbare achtergrond of beantwoordend aan fabelachtige beschrijvingen of maten, maar je bent er snel op je gemak, voelt je er thuis, komt tot rust, laat je zijn wie je bent zonder dat je het gevoel krijgt: ik ben de mindere.

Je komt dan toch snel te spreken over het karakter van iets of iemand. De manier van zijn maakt iemand aantrekkelijk, de wijze van doen en laten.

Mensen worden aantrekkelijk als ze weten te zwijgen waar nodig is, net als mensen die weten te dragen en niet altijd lopen te klagen. Wie komt vleien doet dat meestal niet om de ander maar voor zichzelf. Het lijkt even leuk, maar zo iemand stoot op den duur snel af.

Het goede nieuws is dat we daaraan kunnen werken. Hoe? We worden aantrekkelijker wanneer we kleine gewoonten veranderen welke een hindernis zijn voor anderen. Gedraglijnen welke we eenvoudig kunnen wijzigen met geringe moeite daaraan verbonden. Dingen anders aanpakken, anders doen, anders zeggen...zo zegt men over Jezus dat Hij niet terugschold toen Hij uitgescholden werd.

Maken we de wereld (om ons heen) aantrekkelijker?

Vriendelijke groet, deken Th. v. Galen



St. Franciscus van Assisi - 4 oktober



COMMUNICATIEBOODSCHAP VOOR PAROCHIES

Met ingang van 1 oktober 2011 wordt de bereikbaarheidsdienst door de parochiepriesters van het dekenaat Heerlen en Kerkrade, voor toediening van het sacrament der zieken aan patiënten die zijn opgenomen in Atrium MC, stopgezet.

Als gevolg van het teruglopen van het aantal priesters in de parochies van het dekenaat Heerlen en Kerkrade en omdat deze priesters samen meer parochies onder hun hoede hebben, kan het dekenaat hieraan geen gevolg meer geven.

Het Team Geestelijke Verzorging & Pastoraat van Atrium MC kan deze bereikbaarheidsdienst niet overnemen. Het beschikt daarvoor niet over priesters.

Dit betekent dat er voor patiënten die in Atrium MC zijn opgenomen en voor wie toediening van het sacrament der zieken is gewenst, de eigen parochiepriester moet worden ingeschakeld door de familie van de patiënt. Hierbij kan waar nodig de verpleging/ afdelingssecretaresse van Atrium MC ondersteuning verlenen.

Concreet betekent dit dat de parochiepriester door de familie van de patiënt wordt opgeroepen. Atrium MC beschikt over de benodigde telefoonnummers.

Maar het is zeker ook goed dat mensen zelf weer beseffen tot welke parochie ze horen en dit bij opname in het ziekenhuis ook weer uitdrukkelijk kenbaar maken.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw parochie of met het Team Geestelijke Verzorging & Pastoraat van Atrium Medisch Centrum Parkstad, tel. (045) 576 78 20. Deze informatie is ook te bekijken op de website van Atrium MC (www.atriummc.nl) en van het dekenaat Heerlen (www.dekenaatheerlen.net).

VERKLARING NEDERLANDSE BISCHOPPEN INZAKE HET PASTORAAT ROND EUTHANASIE EN SUÏCIDE

Utrecht - 7 september 2011 - De bisschoppen hebben zich in hun vergadering van 6 september gebogen over de discussie die is ontstaan naar aanleiding van de weigering van een kerkelijke uitvaart aan een parochiaan. Deze had besloten zijn leven door euthanasie te laten beëindigen. De bisschoppen wijzen op de door hen in 2005 opgestelde nota 'Pastoraat rond het verzoek om euthanasie of hulp bij zelfdoding'. In deze nota worden twee aparte situaties uiteengezet.

Verzoek toedienen sacramenten

Op de eerste plaats doet zich de situatie voor dat iemand een priester verzoekt om de sacramenten toe te dienen en/of om afspraken te maken met betrekking tot zijn uitvaartplechtigheid. Dit terwijl deze persoon nog in leven is, maar het voornemen heeft om zijn leven te laten beëindigen door euthanasie of zelfdoding. In dit verzoek ligt een dubbele tegenspraak. Betrokkene wil de regie over zijn leven en dood in eigen handen houden, terwijl men in het ontvangen van de sacramenten zich juist overgeeft aan Gods liefdevolle ontferming. Voorts heeft de mens noch over het eigen leven noch over dat van anderen beschikkingsrecht. Alleen aan God komt het toe te beschikken over het leven en de dood van de mens, die Hij naar Zijn beeld en gelijkenis heeft geschapen. Bij iemand die voornemens is zijn leven te (laten) beëindigen ontbreekt daardoor de juiste gesteltnis om de sacramenten te ontvangen. Door in te gaan op het verzoek om in deze situatie de sacramenten toe te dienen en afspraken te maken over de uitvaartplechtigheid zou de priester bovendien de indruk kunnen wekken dat hij met het levensbeëindigend handelen akkoord is. Dit zou de verkondiging van de Kerk ten aanzien van het aan het menselijke leven verschuldigde respect ondermijnen.

Kerkelijke uitvaart bij euthanasie

Een andere situatie doet zich voor wanneer de priester wordt verzocht om een kerkelijke uitvaart te verzorgen voor iemand die door suïcide of euthanasie zijn leven heeft beëindigd of laten beëindigen. Als betrokkene daartoe heeft besloten, terwijl hij door emoties, angst en stress was overmand, is zijn innerlijke vrijheid en daarmee de toerekenbaarheid van de daad verminderd. In deze situatie kan de priester na rijp beraad tot de conclusie komen dat hij voor betrokkene een kerkelijke uitvaartplechtigheid kan houden.

De Kerk verkondigt, met betrekking tot het respect voor het menselijke leven, niet zelf geformuleerde regels maar normen die voortvloeien uit Gods scheppingsordering en uit het wezen van de sacramenten zoals Christus die heeft ingesteld en die zij niet eigenmachtig kan aanpassen of veranderen. Het is haar taak deze normen voor te houden.

ZIEKENZALVING

Dit sacrament is zeker nog veel gevraagd. Priesters zijn er graag toe bereid hiervoor op weg te gaan. Want troost en sterkte brengen van Christus' aanwezigheid door de gebeden en de Heilige Olie is een groot goed. Tegelijk kan de aanwezigheid van de bedienaar en het gesprek iets goeds in zichzelf hebben.

Zeker wanneer er al van te voren contact is geweest tussen de priesters en de zieke, waardoor er ook meer persoonlijks in de teksten kan worden gelegd.

In de praktijk blijkt dit echter niet zo gezien te worden. In veel gevallen belt men pas iemand als de nood erg hoog is. Anders gezegd: als de zieke echt niet lang meer te leven heeft. Dan is tijd opeens zeer schaars. Vervelend wordt het voor beide betrokken partijen wanneer de priester die de familie wenst niet bereikbaar of niet voor de onmiddellijke komst vrij en beschikbaar is.

Dit zou allemaal te ondervangen zijn wanneer men de priesters eerder op de hoogte brengt van het ziekteproces, dat geen sporen van genezing meer in zich lijkt te dragen. Dan kan er eens een bezoekje worden gebracht, men kan overleggen wanneer het zou schikken voor het uitdelen en ontvangen van het sacrament. Zodat het niet meer "halsoverkop" moet.

Past ook helemaal in het kader van de andere sacramenten. Deze worden allemaal toch voorbereid, hetzij individueel of in een groepssetting. Of het nu gaat over doop- of huwelijks voorbereiding, over communie of vormsel. Een biechtgesprek vraagt toch ook voorafgaande tijd van gewetensonderzoek en aan een priesterwijding gaan vele jaren van vorming en studie vooraf.

Waarom zouden we dan zo angstvallig blijven doen rond dit sacrament?

Ik hoop op een koersverandering in het denken over dit geschenk dat Jezus aan zijn Kerk gegeven heeft.

Deken Th.v. Galen

ROZENKRANS PROCESSIE 2 OKTOBER 2011

Aansluitend aan de H. Mis is er een processie om de blok. Nadien is iedereen uitgenodigd voor een kopje koffie in het Gemeenschapshuis

LOURDESNOVEEN MOLENBERG

Zaterdag 1 oktober begint in de parochie Molenberg de jaarlijkse Lourdesnoveen. Negen avonden achtereenvolgens (m.u.v. zondag 2 oktober) is er telkens om 19.00 uur in de kerk *Versijning van de Onbevleete Maagd* een H. Mis met gastpredikanten en gastkoren.

Em. deken Kuijer opent 1 oktober de noveen; op dinsdag 4 oktober is pastoor Jan Prins predikant en is er voor mensen die zich daarvoor hebben aangemeld de mogelijkheid om tijdens de H. Mis de ziekenzalving te ontvangen. Op zondag 9 oktober sluit de van de Molenberg afkomstige kapelaan Patrick Lipsch de noveen. Op deze slotavond zingt Mannenkoor L'Esprit en begeleidt Harmonie St.-Bernadette het dagelijkse rozenkransgebed om 18.30 uur. De Lourdesnoveen sluit aan bij het jaarthema dat in Lourdes centraal staat: *Met Bernadette het Onze Vader bidden*. Meer info: www.parochiemolenberg.nl



EEN PELGRIMSWANDELING

Op de feestdag van de heilige Gerardus, op zondag 16 oktober is er de jaarlijkse Gerardustocht vanuit Welten naar Wittem (ca. 13 km). Gestart wordt om 8.00 uur in de St. Martinuskerk, (Weltertuynstraat, Heerlen) met een korte bezinning en het pelgrimsreisgebed. Via Benzenrade, de Putberg, de Bernardushoeve (pauze) en Eys komen we rond 12.00 uur in Wittem waar we kunnen aansluiten bij de eucharistieviering van 12.15 uur.

Opgeven vooraf is niet nodig; op tijd aanwezig zijn is voldoende. Wie wil kan ook mee terugwandelen naar Welten. Er is ook een directe busverbinding voor wie vanuit Wittem met OV terug naar Welten wil (eenmaal per uur, lijn 21).

BEGRAFENISONDERNEMING		
Vakmanschap Behoeft geen betoog...	POST HEERLEN B.V.	
		
		T: 045-5429988 F: 045-5429944 www.jansimonpost.nl DAG EN NACHT BEREIKBAAR!

Wim Sonneveld - Deze befaamde cabaretier zong ooit als refrein:

“Je hebt me belazerd

Je hebt me bedonderd

En wat me nu na al die jaren nog verwonderd

Dat ik dat nooit vergeten zal al word ik honderd

Je hebt me belazerd

Je hebt me bedonderd”.

Die tekst schoot mij, - een man die elke dag toegroeit naar de leeftijd van de ouderen van de maatschappij - , door het hoofd bij het lezen van de berichtgeving over de aanstaande pausreis. Nu gaat/ging hij naar zijn geboorteland Duitsland. Het schrijfsценario van onze Nederlandse schrijvers in lokale en nationale kranten is identiek aan de reizen naar Engeland (vorig jaar) en Spanje (de Wereldjongerendagen in augustus van dit jaar). Natuurlijk zijn onze kranten geen reclameblad voor kerkelijke activiteiten of uitdragers van de christelijke signatuur welke ooit Europa kenmerkte, dat begrijp ik. Je zou echter verwachten dat men de waarheid geen geweld aan doet. Of dat men een totaalbeeld geeft.

Maar hetgeen tot mij komt vind ik op zijn zachtst gezegd: opmerkelijk.

Ik zal me even duidelijker uitdrukken.

Toen de Paus naar Engeland zou gaan kwamen er grote koppen over “mensen van aanzien” (zeker niet bij de massa van onze lezers) over demonstraties tegen de reis. De hele Engelse pers zou tegen zijn, niemand zat te wachten op zulk een boodschapper. Als topargument waarom men de kerkleider de reis ook wilde beletten: het zou de bevolking van dit land veel geld gaan kosten.

Reis gaat toch door. En de Engelse kranten schrijven lovend en laaiend enthousiast. Maar dat stond nooit in onze kranten.

Met de ontmoetingsdagen in Spanje met de jeugd van de wereld voor de deur: zelfde scenario. Men heeft weer mensen gevonden die gaan demonstreren tegen het pausbezoek. Voorheen geen aandacht voor de happening met meer dan een miljoen aangereisde jongeren. De aangekondigde massa-demonstratie had als inzet: de belastingbetaler zou voor de 50 miljoen kosten van het bezoek opdraaien. Men noemde het pausbezoek in onze pers: ‘omstreden’. (Er kwamen circa 5000 demonstranten) Sprekend over massa....Het werd nog groter in de media toen er iemand een oproep deed voor het plegen van een aanslag. Maar de sensatie bleef uit. En men legde de pen neer. Dat er vanuit de zakenwereld werd meegegeeld dat de reis het land zeker 160 miljoen had opgeleverd, hebt u nergens meer gelezen. Ook niet dat de reis zoveel warmte achterliet bij zo velen.

Hetzelfde staat ons nu weer te wachten (als ik dit schrijf) in Duitsland. Natuurlijk besef ik dat niet iedereen het gedachtegoed van de kerk kent, begrijpt en volgt. Dat daar ook mensen bij zijn van politiek en kunst en cultuur. Dat die mensen ook zonder een bezoek van de kerkleider kunnen leven. Dat men opnieuw spreekt over het kostenaspect, want dit spreekt tot onze verbeelding bij al die dreigende zorgen rond de euro. Maar of we erna iets zullen horen? Ongetwijfeld als er sensatie is gekomen.

Conclusie van een stadspastoor: de gretigheid waarmee mensen in onze kranten schrijven tegen iets van deze kerkleider en de kerkleden zal niet zozeer te maken hebben met een negatieve houding ten opzichte van de katholieke kerk, maar is een gevolg van oppervlakkigheid en sensatie zucht. De vraag blijft: Komt dit door het lezend publiek dat dit soort nieuws wil lezen en horen of dat de doorsnee journalist en redactielid niet anders meer kan.

Deken Th. Van Galen

ZATERDAG 1 OKTOBER

Lezing: Jes. 5,1-7

Ev: Mt. 21, 33-43

Preek: Kapl. Beijck

19.00u: Maarten Vonhögen

Fiény Consten-Quaedvlieg ©; Tiny Waterval-Stevens; Overl. ouders Waterval Huppertz en familie; Fia Deckers ©

ZONDAG 2 OKTOBER

ROZENKRANS ZONDAG / PROCESSIE

Lezing: Jes. 5,1-7

Ev: Mt. 21, 33-43

Preek: Deken Kuijter en Kapl. Blom

10.00u: Mannenkoor Gregoriaans

Jrd. ouders Schouten-Becher en overledenen van de familie Schouten; Jrd. ouders Jongen van Dooren en overleden kinderen; Jrd. Ouders Wachelder-Francken; Echtp. Hoppers-Retera (st); Hub de Esch (st); Joep Koenen ©; Tity Huijds-Palmen ©; Ouders Lenoir-Nijsten en Lily;

Na de H. Mis is de Rozenkrans-processie rond De Blok, waarna een kopje koffie gedronken kan worden in het Gemeenschapshuis.

DINSDAG 4 oktober

GEDACHTENIS VAN DE H. FRANSISCUS VAN ASSISI

18.40u: oktoberlof met rozenhoedje

19.00u: H. Mis

Echtp. Hoppers-Retera (st); ouders Paffen-Wachelder

WOENSDAG 5 OKTOBER

09.00u: H. Mis

Voor de overledenen v.d. parochie

VRIJDAG 7 OKTOBER

GEDACHTENIS VAN DE H. MAAGD MARIA VAN DE ROZENKRANS

19.00u: H.Mis in de kapel van Benzenrade

ZATERDAG 8 OKTOBER

Lezing: Jes. 25,6-10a

Ev: Mt. 22, 1-14

Preek: Kapl. F. Beijck en Kapl. Blom

19.00u: Maarten Vonhögen + cantor Anita Koolen

Jrd: Wiel Griens; Ger Kurvers; Huub Janssen ©; Jrd. ouders Frederiks-Lemmens en kinderen; Ouders Bartels Bartholomeus en dochter Jettie;

ZONDAG 9 OKTOBER

ACHTENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

Lezing: Jes. 25,6-10a

Ev: Mt. 22, 1-14

Preek: Kapl. F. Beijck en Kapl. Blom

10.00u: Kerkelijk zangkoor St. Joseph Heerlerbaan-Welten

Eerste jaardienst Huub Janssen;

Jrd. Ans Augenbroe-Goertzen (st); jrd. overl. ouders Goertzen-Stoffels (st); jrd. overl. ouders Augenbroe-Lucassen (st); Echtp. Hoppers-Retera (st); overl. ouders Simons-Prickaerts en kinderen (st); ouders Stevens-Bastiaens en kinderen (st); overledenen v.d. fam. Schouten;

Joep Koenen; José Coenen-de la Roy; Jrd. ouders Franssen-Vleugels;

DINSDAG 11 OKTOBER

18.30u: oktoberlof met rozenhoedje

19.00u: H. Mis

Echtp. Hoppers-Retera (st);

WOENSDAG 12 OKTOBER

09.00u: H. Mis

Voor de overledenen v.d. parochie

ZATERDAG 15 OKTOBER

Lezingen: Jes. 45, 1 + 4-6

Ev: Mt. 22, 15-21

Preek: Deken Van Galen

19.00u: Maarten Vonhogen

Zeswewekendienst Agnes Frederix-

Dohmen; Jrd. Jo Winkels; Jrd.

ouders Didden-Blezer; Jrd. ouders

Harrie Didden en Jozefien Didden-

Simons; Jrd. ouders Slijpen-

Brouwers;

ZONDAG 16 OKTOBER

**NEGENENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR
HET JAAR**

Lezingen: Jes. 45, 1 + 4-6

Ev: Mt. 22, 15-21

Preek: Prof. Rohling

10.00u: Trio Vivente

Echtp. Hoppers-Retera (st);

overleden ouders Lemmens-

Schaeps (st); Willy Boumans (st);

Jan Willem Schrijvers en Theresia

Heiligers (st); Hubert Schrijvers (st);

voor wijlen Deken C. Buschman;

Jrd. Zef Kelleners; familie Huynen-
Langen en zoon Jan;

DINSDAG 18 OKTOBER

FEEST VAN DE H. LUCAS, EVANGELIST

18.30u: oktoberlof met rozenhoedje

19.00u: H. Mis

Echtp. Hoppers-Retera (st);

WOENSDAG 19 OKTOBER

09.00u: H. Mis

Voor de overledenen v.d. parochie.

ZATERDAG 22 OKTOBER

Lezing: Ex. 22,20-26

Ev: Mt. 22, 34-40

Preek: Prof. Rohling

19.00u: Stille mis

Voor overleden broers en zussen
(st);

ZONDAG 23 OKTOBER

DETTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

Lezing: Ex. 22,20-26

Ev: Mt. 22, 34-40

Preek: Prof. Rohling

10.00u: Nadine Maes

Echtp. Hoppers-Retera (st); ouders

Wachelder-Franken ©; Trautje

Janssen-Stevens en Hubert

Janssen ©; Mevr. Jos Inglot-Vellen;

Madeleine van der Kroon (st);

DINSDAG 25 OKTOBER

18.30u: oktoberlof met rozenhoedje

19.00u: H. Mis

Echtp. Hoppers-Retera (st);

WOENSDAG 26 OKTOBER

09.00u: H. Mis

Voor de overledenen v.d. parochie.

ZATERDAG 29 OKTOBER

Lezing Mal. 1, 14b-2, 2b+8-10

Ev: Mt. 23, 1-12

Preek: Kapl. Beijk

19.00u: Maarten Vonhögen

Jrd. ouders Mathieu Heuts-
Quaedvlieg (st); ouders M. Mertens-
Eurlings (st);

ZONDAG 30 OKTOBER

**EENENDERTIGSTE ZONDAG DOOR HET
JAAR**

Lezing Mal. 1, 14b-2, 2b+8-10

Ev: Mt. 23, 1-12

Preek: Kapl. Beijk

10.00u: Schola Gregoriaans

Echtp. Hoppers-Retera (st); Echtp.
Kerckhoffs-Derks (st); ouders
Hoenkamp-Boumans en zoon Rob
(st); jrd. Petrus van Enckevort (st);
jrd. ouders van Alebeek-Verheijden
en overl. fam. (st); José en Sjef
Brouns-Hupperetz (st); ouders
Leyendekkers-Hustings (st); Ennio
en Huub Starremans ©; fam. Buck-
Offergelt en fam. Rutjens; Wil
Plummen-van de Overmeeren
(buurtbewoners v.d. Ir. Lelystraat; tot
nagedachtenis aan Math Verboeket
en ouders Verboeket; Mevr. Mia
Vankan-Jannes en mevrouw Mieke
Jacobs; voor alle overledenen van
het afgelopen jaar.

15.00 uur

**ALLERHEILIGEN/ALLERZIELEN
LOF WAARNA ZEGENING VAN DE
GRAVEN OP HET KERKHOF /**

DOPELINGEN

28.8.2011: Sixx-River God,
Pijnsweg 55

3.9.2011: Lisa Schoenmakers,
Benzenraderweg 185

3.9.2011: Yfke Schoenmakers, St.
Annalaan 17

Veel vreugde bij de opvoeding!

OVERLEDEN

30.08.2011: Agnes Frederix-
Dohmen
corr.adres: Bungestraat 5, 6372 TN
Landgraaf, oud 81 jaar

21.08.2011: Emeritus Deken C.J.R.
Buschman, oud 84 jaar overleden in
het Orbis Ziekenhuis in Sittard.
Uitvaartdienst was op vrijdag 26
augustus in de Dekenale kerk van
Sittard. Wijlen Deken Buschman is
van 1981 – 1986 pastoor van onze
parochie geweest. Moge hij rusten in
vrede.

11.08.2011: Annie Franssen-
Schijns, oud 79 jaar. Echtgenote van
onze Diaken Leo Franssen. Uitvaart
heeft plaatsgevonden op 17

augustus aansluitend begrafenis op het kerkhof Ubachsberg/Voerendaal. Wij wensen de Diaken en familie veel sterkte met dit grote verlies.

MEDEDELINGEN

INLEVERDATUM MISINTENTIES

Als u er zeker van wilt zijn dat uw intenties in het parochieblad geplaatst worden voor de periode van 31 oktober tot en met 17 november, raden wij u aan deze uiterlijk op **donderdag 20 oktober** telefonisch of persoonlijk bij het parochie-secretariaat op te geven.

DOOPBIJEENKOMSTEN

Al geruime tijd is het gebruikelijk in onze parochie dat er op de eerste maandag van de maand op de pastorie een gezamenlijke bijeenkomst is voor mensen die voornemens zijn hun kind(eren) te laten dopen. Er vindt dan een gezamenlijke voorbereiding plaats en er kunnen per individu afspraken gemaakt worden voor een datum en tijdstip van het doopsel.

ALLERZIELENLOF

Middels het plaatsen van een advertentie betreffende begrafenisonderneming Post willen we hen graag bedanken voor hun sponsoring aan onze kerk.

Begrafenisonderneming Post is bereid onze gedachtenisprentjes te drukken ter gelegenheid van de herdenking op zondag 30 oktober tijdens het lof om 15.00u.

ROZENKRANS PROCESSIE 2 OKTOBER 2011

A.s. zondag trekt de rozenkransprocessie rond de Blok. Dit is een jaarlijks terugkerend gebeuren. Wij hopen dat we veel aansluiting krijgen in de stoet.

Oktober is de 'rozenkrans' maand. Iedere dinsdagavond is er een lof met uitstelling waarin het rozenhoedje gebeden wordt. Wees welkom!



ADRESSEN

Pastoor-Deken Th.v. Galen fso,
Pancratiusstraat 41, Heerlen
Telefoon 045 - 5713682
E-mail th.v.galen@pancratiusheerlen.nl

Parochiekantoor en secr. kerkbestuur
Welterkerkstr. 3, 6419 CR Heerlen
Telefoon 045 - 5713225
E-mail sintmartinus@home.nl
Website www.parochie-welten.nl/site/
Openingstijden: MA van 10.00u - 12.00u en DO van 18.00u - 20.00u

Kapelaan Blom
Dr. Clemens Meulemanstraat 1, 6418 PC Heerlen
Telefoon 045 - 5413896 / 06-29220761
E-mail rickblom7@hotmail.com

Diaken L. Franssen
Telefoon 045 - 5751417

Kerkhofbeheer: Fam. Eurlings
Telefoon 045 - 5740143

Stichting Patiëns Voor als u hulp nodig hebt voor terminale thuiszorg
Telefoon 045 - 523.25.04 / 045 - 5751415

Nooddienst dekenaat
Telefoon 045 - 5766666

Kerkbijdrage / Misstipendia
Rabobank 11.99.05.515 ING 10.40.176 t.n.v. Kerkbestuur St. Martinus

Informatie over het bisdom
Voor nieuws en activiteiten in ons bisdom kunt u terecht op: www.bisdom-roermond.nl