



**Deken, Kapelaan, Kerkbestuur en Vrijwilligers
wensen U een Zalig Kerstfeest en een
gezegend Nieuwjaar!**

Parochienieuws



SPECIALE KERSTEDITIE DECEMBER 2011 EN JANUARI 2012

KERSTMIS



Mijn laatste artikeltje dit jaar voor ons parochieblad.

Als ik het voor u schrijf, is het de tweede week van de advent. Iemand die wacht op zijn werk, de bezorgers verwachten dat ze op de afgesproken dag op pad kunnen. Wacht u ook? Of beter gezegd: verwacht u ook dat Kerstmis nog iets voor u betekent, iets voor u in petto heeft? Ik vraag niet zozeer naar uw feestelijke invulling - al of niet met familie, bekenden of vrienden - en dan in huiselijke gezelligheid. Ik vraag ook niet of u zich verheugt op geschenken en feestelijke maaltijden. Ik vraag ook niet naar de verwachting van donkere wolken boven stille dagen voor u, vervuld met eenzaamheid, melancholie of verdriet.

Als kerk staan we stil bij het feit dat God naar ons toegekomen is. Wat we van de onzichtbare God kunnen weten, weten we van Jezus. Als we kijken naar zijn optreden en luisteren naar zijn woorden gaan we steeds meer een beetje begrijpen wat en wie God is en voor ons wil zijn. Verwacht u nog iets van God? Dat is mijn gedachte. Onze Schepper heeft ons in Jezus de zinvaart beantwoord welke elk mens zich vroeg of laat stelt: "Waarom leef ik?"

Velen hebben in deze tijd gemeend dat het de moeite waard is God vaarwel te zeggen. Ze komen Hem niet tegen. En wat ze van en over de Kerk hebben

meegekregen, is bepaald uitnodiging om met vreugde te kijken en te luisteren naar het grondpersoneel.

Bovendien zijn we ook niet altijd met de vragen bezig welke een gelovige kijk op het leven ons zal stellen: wat doe ik wanneer voor wie? De belangrijkste vraag voor velen is toch geworden: "Hoe kom ik aan mijn trekken, het liefst op een aantrekkelijke manier?"

Kerstmis vieren is helemaal niet meer zo vanzelfsprekend! En ik begrijp dat! Laat je God eenmaal toe in je leven, stap je naar de kerststal en zeg je daarmee dat je Hem welkom wilt heten, dan heeft dat ook gevolgen. Het is ermee zoals bij de geboorte van je kind. In het begin wordt altijd getuigd van grote vreugde en dankbaarheid bij de kersverse vader en moeder. Die spreken over het wonder van dit nieuwe leven. Maar al snel leert het leven dat ze dat wonder met handen en voeten, met aandacht en zorg, met offers en uithoudingsvermogen moeten begeleiden wil het kunnen uitgroeien.

Ook godsdienst moet kunnen groeien. Zowel om elk individu kracht te geven, maar ook opdat elk individu krachtig zijn schouders zet onder de dingen die goed zijn. Dát je ook voor God de moeite waard bent wanneer het leven niet zo meevalt. Dat je niet voorbij kijkt aan hen die het moeilijk hebben! We noemen God liefde. Waarom? Omdat die (echte) Liefde wel bestaat, en tevens onbegrijpelijk is.

Wie het mysterie van de liefde kan verklaren, kan God verklaren!

We kennen vele (aan)duidingen van liefde. Maar wie snapt, dat je onvoorwaardelijk van iemand houdt zonder daar iets voor terug te krijgen? Je leven geeft voor een ander? In het voetspoor van Jezus deden miljoenen dat al voor ons. En ik denk dan vooral aan die zorgzame mensen die behulpzaam zijn, eerlijk, dienstbaar, indien nodig geduldig, goed en mild en barmhartig voor de ander, niet er zijn om zichzelf te behagen alleen. Mensen die ondanks hun zorg en inzet toch niet tekort komen omdat ze voldoening vinden in het zo-er-zijn voor die ander

Zullen we die liefde kunnen blijven ontvangen om deze door te geven? En wie anders dan God kan mij die geven?

Dus: welkom bij het Kind en zijn Moeder

Deken Th.v. Galen



DE KERKBESTUREN FUSEREN

Per 1 januari treden de kerkbestuursleden van 4 afzonderlijke parochies toe tot het federatiebestuur. De parochies fuseren niet, wel de besturen. Dat betekent dat we verder op weg gaan om méér samen te werken aan de toekomst. Niet dat we de kerken op één hoop gooien. De aard van de afzonderlijke kerken zal er niet door moeten verliezen, maar er zou winst moeten komen voor elke parochie(kerk).

Daar zult u misschien (en waarschijnlijk zelfs) niet van wakker liggen. Het leven zal gewoon doorgaan. Alleen: de keuzen welke we in de toekomst moeten gaan maken ontstaan dan uit een bredere overleggroep.

Wel zullen we trachten dat ook u in groeiende wijze beseft dat we samen een groter werkgebied vormen.

Anders gezegd: we hopen dat u meer kijk krijgt op de zaken die zeker de priesters, maar ook de besturen raken. Nu denkt menigeen bijvoorbeeld: we hebben al lang geen uitvaart meer gehad in onze kerk... terwijl de priesters er al best een aantal mochten begeleiden in wat nu nog buurtparochie heet. Vanaf het volgende kerkblad zullen we proberen u dan ook meer inzicht te schenken in wat op het bordje van uw priesterteam ligt en dat van het bestuur.

GEBEDSWEEK VOOR DE EENHEID VAN DE CHRISTENEN

In onze kerken wordt er in de periode tussen 18 en 25 januari gebeden voor deze intentie. Naast gebed is het ook zinvol om samen een teken te stellen. Een samen vieren hoort al jarenlang tot de goede kansen om te tonen dat we ondanks de verscheidenheid opkomen voor wat we in de wereld gemeenschappelijk hebben: God als Schepper, Jezus als Verlosser, de Geest als Inspirator. Maar dan is het wel van belang dat we dit in ons leven aan bod laten komen.

Het lijkt ons zinvol dat we daarom op 15 januari dominee Sophie Bloemert uitnodigen om de preek te verzorgen in de Pancratiuskerk.

Sinds 18 december is er voor de kerk aan het Tempusplein wel een nieuwe predikant beroepen, dominee van Es, maar deze zal zeker in de beginperiode zich de nieuwe omgeving "eigen" willen maken. En aangezien "onze" dominee zich thuis voelt in de Pancratius, ligt het voor de hand dat we haar uitnodigen.

MIJMERINGEN VAN EEN KAPELAAN...LICHTTHERAPIE

In deze tijd van het jaar schijnt de zon ongeveer acht uur en tamelijk laag aan de horizon. De nachten zijn lang. Dat maakt mensen soms somber. Ja, er zijn er die er echt depressief van worden en die aan lichttherapie doen. Gewoon in het licht gaan zitten maakt hen al beter.

Iedereen kent in deze tijd van het jaar een soort oerverlangen naar licht en warmte. Er branden veel kaarsen in onze huizen. De straat is verlicht en we zoeken warmte en gezelligheid bij elkaar. Er is veel wat het leven donker kan

maken. Ziekte, eenzaamheid, teleurstelling, dood. De toekomst van de aarde en de duistere krachten die de mens soms tot on-mens maken.

In die duisternis vertelt ons geloof over het geboorteverhaal van een Kind vol licht. Zijn leven, zijn wezen was licht. Hij was hartverwarmend voor ieder die Zijn pad kruiste. Hij wees geweld af, deelde Zijn brood, schonk vergeving en noemde God Zijn Vader. Hij leefde de duisternis weg en roept ons toe: "Jij kunt dat ook! God is ook jouw Vader". Hij was licht van het eeuwige Licht, zeggen Zijn vrienden. Het was God die Hem straalde.

Laten we ons ook weer verwarmen in dat licht. Moge Hij ons aansteken om ook zelf licht te zijn voor elkaar. Het is een lichttherapie voor ons hart
Zalig Kerstmis allemaal.

Kapelaan Beijck

ZIEKENCOMMUNIE

De ziekencommunie wordt rondgebracht naar de zieken en thuiszittenden. U kunt zich hiervoor opgeven bij Diaken L. Franssen telefoon 045-5751417.



Kerstmis 24 december 2011

(na 15.00u)

Pasen 5 april 2012

(na 15.00u)

Door het jaar op de eerste vrijdag van de maand van 09.00u – 10.45u.

Graag klaarzetten om de Heer in de H. Communie thuis te ontvangen: een tafel waarop zo mogelijk een wit kleed; een kruisbeeld met een of twee kaarsen; een schaalje met wijwater en een palmtakje.



ZATERDAG 17 DECEMBER

Lezing: 2 Sam, 7, 1-5, 8b-11,6

Ev: Lc. 2,22-40

Preek: Deken van Galen

19.00u: Maarten Vonhögen + Cantor

Harrie Weerts (st); echtp. Brouwers-Claessen (st); ouders Cordewener-Lemmens (st); Ger Kurvers en overleden familie Kurvers-Dabekaussen;

ZONDAG 18 DECEMBER

VIERDE ZONDAG VAN DE ADVENT

Lezing: 2 Sam, 7, 1-5, 8b-11,6

Ev: Lc. 2,22-40

Preek: Deken van Galen

10.00u: Schola Gregoriaans

Echtp. Hoppers-Retera (st); jrd. Harrie Goltstein en Claartje Goltstein-Bosch (st); jrd. Ennio Starremans; Els Glück-Kals

DINSDAG 20 DECEMBER

14.00u: Kerstviering gezamenlijk verenigingen Welten-Benzenrade o.a. Seniorensociëteit St. Martinus, de Annabond, Zij-aktief en de Zonnebloem. Deze mis wordt opgeluisterd door het Kerkelijk Mannenkoor St. Joseph.

Preek: Deken van Galen

OPGELET: DE MIS VAN 19.00U KOMT HIERBIJ TE VERVALLEN

WOENSDAG 21 DECEMBER

09.00u: H. Mis

Echtp. Hoppers-Retera (st)

VRIJDAG 23 DECEMBER

10.30u: Kerstviering voor de kinderen van de Catharinaschool



ZATERDAG 24 DECEMBER

KERSTAVOND, GEBORTE VAN DE HEER, HOOGFEEST

17.30u: Herdertjesmis opgeluisterd door het schoolkoor Markiko
Deken van Galen

20.00u: Weltens Familiekoor

Lezing: Jes. 62,1-5

Ev: Mt. 1,1-25

Preek: Deken Kuijer

Ouders Mathieu Heuts-Quaedvlieg; fam. Buck-Offergelt; Math. Noé en overleden familie; Fien Schreuder-Maenen ©; Pa en Ben Coppers;

22.00u: Kerkelijk Zangkoor St.
Joseph Heerlerbaan-Welten
Lezing: Jes. 9, 1-3+5-6
Ev: Lc. 2,1-14
Preek: Deken Kuijer

Jos Inglot-Vellen; Wil Plummen-Van Overmeeren (buurtvereniging Ir. Lelystraat); overl. v.d. familie Schouten; Joep Koenen; Mia Vankan-Jannes en Mieke Jacobs; ouders Lenoire-Nijsten en Lilij; Jim Vlot; Wim Smit en overl. fam. Smit en Mul.; fam. Kerckhoffs-Smeets en fam. Franssen; ouders Kals-Feijen;

**ZONDAG 25 DECEMBER
KERSTMIS, GEBOORTE VAN DE
HEER, HOOGFEEST**

Lezing: Jes. 52, 7-10
Ev: Joh. 1,1-18
Preek: Deken van Galen
10.00u: Gospelkoor

ouders Wachelder-Franken ©;
echtp. Hoppers-Retera (st); overl.
mevr. Vorstenbosch en mevr. V.d.
Gaag; Joep Koenen ©; voor wijlen
Deken C. Buschman; Lieske
Dohmen-Houppermans en Wiel
Dohmen; José Coenen-Dela Roy;

**MAANDAG 26 DECEMBER
FEEST VAN DE H. STEFANUS.
EERSTE MARTELAAR (TWEDE
KERSTDAG)**

Lezing: Hand. 6, 8-10, 7, 54-60
Ev: Mt. 10, 17-22
Preek: Prof. Rohling
10.00u: Mannenkoor Gregoriaans

fam. Kuipers-Kurvers en kinderen

**DINSDAG 27 DECEMBER
FEEST VAN DE H. JOHANNES,
APOSTEL EN EVANGELIST**
18.40u: rozenhoedje
19.00u: H. Mis

echtp. Hoppers-Retera (st);

**WOENSDAG 28 DECEMBER
FEEST VAN DE HH. ONNOZELE
KINDEREN, MARTELAREN**
09.00u: H. Mis

Voor het welzijn van al onze
parochianen.

**ZATERDAG 31 DECEMBER
ZEVENDE DAG ONDER HET OCTAAF
VAN KERSTMIS (H.SILVESTER)**

Lezing: 1 Joh. 2, 18-21
Ev: Joh. 1, 1-18
Preek: Deken van Galen
19.00u: Stille mis

Uit dankbaarheid b.g.v. het
afgelopen jaar en tevens voor de
overledenen van onze parochie.



ZONDAG 1 JANUARI 2012
HEILIGE MARIA, MOEDER VAN GOD
(OCTAAFDAG VAN KERSTMIS)

Lezing: Num. 6, 22-27

Ev: Lc. 2, 16-21

Preek: Prof. Rohling

10.00u: Schola Gregoriaans

Jim Vlot; José Brouns-Hupperetz (st) vanwege verjaardag; Annie Franssen-Schijns;

DINSDAG 3 JANUARI

18.40u: rozenhoedje

19.00u: H. Mis

1^{ste} jaardienst Barbara Schmidt-Stalman; ouders Paffen-Wachelder; echtp. Hoppers-Retera (st);

WOENSDAG 4 JANUARI

09.00u: H. Mis

Voor het welzijn van al onze parochianen.

ZATERDAG 7 JANUARI
OPENBARING DES HEREN,
HOOGFEEST

Lezing: Jes. 60, 1-6

Ev: Mt. 2, 1-12

Preek: Deken Kuijjer

19.00u: Maarten Vönhögen

Zeswekendienst Harrie Vluggen;
zeswekendienst Tilly van den
Bongard-Kuppens; 1^{ste} jrd. Jan Steultjens; jrd. Jeffrey Jongen; Fia Deckers ©;

ZONDAG 8 JANUARI
OPENBARING DES HEREN,
HOOGFEEST

Lezing: Jes. 60, 1-6

Ev: Mt. 2, 1-12

Preek: Deken Kuijjer

10.00u: Maarten Vönhögen

Fien Schreuder-Maenen ©; Jos Ingelot-Vellen; ouders Maes-Maas en overleden familieleden; jrd. Em. Pastoor J. Peters, zijn zus en ouders (st); echtpaar Mom-Beuken (st); ouders Stevens-Bastiaens en kinderen (st); echtp. Hoppers-Retera (st); t.i.v. alle overledenen v.d. fam. Okhuijzen (st);

DINSDAG 10 JANUARI

18.40u: Rozenhoedje

19.00u: H. Mis

Echtp. Hoppers-Retera (st);

WOENSDAG 11 JANUARI

09.00u: H. Mis

Voor de overledenen van de parochie

ZATERDAG 14 JANUARI

Lezing: 1 Sam. 3, 3b-10+19

Ev: Joh. 1, 35-42

Preek: Kapelaan Beijck

19.00u: Maarten Vönhögen

Tiny Waterval-Stevens;

ZONDAG 15 JANUARI

TWEDE ZONDAG DOOR HET JAAR

Lezing: 1 Sam. 3, 3b-10+19

Ev: Joh. 1, 35-42

Preek: Kapelaan Beijik

10.00u: Meerstemmig

3^{de} jrdn. Voor Math Frederiks; ouders Knubben-Kerckhoffs (st); jrd. Hub de Esch en ouders de Esch-Bergs (st); echtp. Hoppers-Retera (st);

DINSDAG 17 JANUARI

H. ANTONIUS, ABT

18.40 u: Rozenhoedje

19.00u: H. Mis

echtp. Hoppers-Retera (st);

WOENSDAG 18 JANUARI

09.00u: H. Mis

Voor de overledenen van de parochie;

ZATERDAG 21 JANUARI

Lezing: Jon. 3, 1-5+10

Ev: Mc. 1, 14-20

Preek: Prof. Rohling

19.00u: Maarten Vönhögen + Cantor

Ouders Kurvers-Eussen en kleindochter Mireille;

ZONDAG 22 JANUARI

DERDE ZONDAG DOOR HET JAAR

Lezing: Jon. 3, 1-5+10

Ev: Mc. 1, 14-20

Preek: Prof. Rohling

10.00u: Maarten Vönhögen

uit dankbaarheid; voor wijlen Deken C. Buschman; Sjef Consten en Fieny Consten-Quaedvlieg (st); ouders Habets-Heijnen (st); echtp. HHHoppers-Retera (st);

DINSDAG 24 JANUARI

H. FRANCISCUS VAN SALES, bisschop en kerkleeraar

18.40 u: rozenhoedje

19.00u: H. Mis

echtp. Hoppers-Retera (st);

WOENSDAG 25 JANUARI

BEKERING VAN DE HEILIGE APOSTEL PAULUS

09.00u: H. Mis

VOOR DE OVERLEDENEN VAN
DE PAROCHIE

ZATERDAG 28 JANUARI

Lezing: Deut. 18, 15-20

Ev: Mc. 1, 21-28

Preek:

19.00u: Maarten Vönhögen

Voor het welzijn van alle parochianen

ZONDAG 29 JANUARI

VIERDE ZONDAG DOOR HET JAAR

Lezing: Deut. 18, 15-20

Ev: Mc. 1, 21-28

Preek:

10.00u: Schola Gregoriaans

Ouders Kraussen-Haas (st); echtp. Mertens-Gerits en kinderen (st); echtp. Hoppers-Retera (st);

DINSDAG 31 JANUARI

18.40 u: Rozenhoedje

19.00u: H. Mis

Voor fam. Jongen-van Dooren en kinderen; echtp. Hoppers-Retera (st);

OVERLEDEN

25.10.2011 Wiel Lennertz,
Benzenrade 8a, (61 jaar)

14.11.2011 Mevr. Van den Bongard-
Kuppers, Gelein 14 (81 jaar)

14.11.2011 Dhr. H. Vluggen, Ir.
Lelystraat 120 (86 jaar)

23.11.2011 Annie Janssen, p/a
Smidserweg 2 (70 jaar)

MEDEDELINGEN INLEVERDATUM MISINTENTIES

Als u er zeker van wilt zijn dat uw intenties in het parochieblad geplaatst worden voor de periode van 28 januari tot en met 29 februari 2012, raden wij u aan deze uiterlijk op **donderdag 19 januari** telefonisch of persoonlijk bij het parochie-secretariaat op te geven.

OPENINGSTIJDEN PAROCHIESECRETARIAAT

Het parochie-secretariaat is tijdens de komende kerst / nieuwjaarsperiode niet open op 26 december 2011 en 2 januari 2012. Wel open op 22 en 29 december 2011.

KERSTSTALBEZICHTIGING

Kerststalbezichtiging zal tot een half uur na het beëindigen van de H. Mis van 10.00 uur de gelegenheid gegeven worden om de kerststal te bezichtigen.

KERKBIJDRAGE

Het einde van het jaar nadert. Mogen wij U oproepen te kijken of U al de kerkbijdrage heeft overgeboekt.

De kerkbijdrage is de belangrijkste bron van inkomsten van de kerk. Denk hierbij ook aan de fiscale mogelijkheden.

Nadere informatie via onze penningmeester, de heer W. Vaessen.



TARIEVEN MISSTIPENDIA EN KERKBIJDRAGE KALENDERJAAR 2012

- Eenvoudige dienst door de week	€ 7,-
- Eucharistieviering o zaterdagavond of zondag	€ 21,-
- Jubileumdiensten die niet tijdens de reguliere zaterdag- of zondagmissen worden gehouden	€ 210,-
- Begrafenismis (rouwgeld)	€ 384,-
- Huwelijksmis (trouwgeld)	€ 384,-
- Bijdrage voor begeleiding naar crematorium dan wel een andere begraafplaats naar een voorafgaande kerkdienst	€ 50,-
- Bijdrage voor de begeleiding van een parochiepriester/diaken in crematorium, zonder een voorafgaande kerkdienst	€ 320,-

Ter informatie:

De bijdrage voor rouw- en trouwdiensten en de aanwezigheid in het crematorium zonder voorafgaande kerkdienst wordt niet gevraagd aan parochianen die in vier jaren voorafgaand aan de dag van de betreffende kerkdienst, c.q. crematorium-aanwezigheid, kerkbijdrage hebben betaald (of aan de parochie van waaruit zij zijn verhuisd naar de huidige parochie) en per jaar tenminste het gemiddelde van de in deze jaren geldende minimum hebben betaald. De minimum bijdrage is vastgesteld op €96,- voor 2012. Het richtsnoer voor de kerkbijdrage blijft 1% van het netto inkomen van een economische eenheid.



ADRESSEN

Pastoor-Deken Th.v. Galen fso,
Pancratiusstraat 41, Heerlen
Telefoon 045 - 5713682
E-mail th.v.galen@pancratiusheerlen.nl

Parochiekantoor en secr. kerkbestuur
Welterkerkstr. 3, 6419 CR Heerlen
Telefoon 045 - 5713225
E-mail sintmartinus@home.nl
Website www.parochie-welten.nl/site/
Openingstijden: MA van 10.00u - 12.00u en DO van 18.00u - 20.00u

Kapelaan Blom
Dr. Clemens Meulemanstraat 1, 6418 PC Heerlen
Telefoon 045 - 5413896 / 06-29220761
E-mail rickblom7@hotmail.com

Diaken L. Franssen
Telefoon 045 - 5751417

Kerkhofbeheer: Fam. Eurlings
Telefoon 045 - 5740143

Stichting Patiëns Voor als u hulp nodig hebt voor terminale thuiszorg
Telefoon 045 - 523.25.04 / 045 - 5751415

Nooddienst dekenaat
Telefoon 045 - 5766666

Kerkbijdrage / Misstipendia
Rabobank 11.99.05.515 ING 10.40.176 t.n.v. Kerkbestuur St. Martinus

Informatie over het bisdom
Voor nieuws en activiteiten in ons bisdom kunt u terecht op: www.bisdom-roermond.nl