

Parochienieuws



MAART 2012

WAT EEN PLAATJE!

Zelf zag ik ze niet op t.v. maar hoorde dat mensen geweldig mooie beelden kregen van schaatsende mensen opijdse ijsmogelijkheden. Nostalgische kiekjes die, ondanks de kou, warm aandeden. Ooggetuige van ijspret werd ik wel op een zonovergoten zondag bij het zien van al die mensen op en rond de Weltense vijver, waar we voorbij wandelden. Ook dat zag er allemaal fraai uit, en welk een enthousiasme en levendigheid heerste er!

Weer een van die adembenemend mooie momenten van de schepping. Hoe rijk ben je niet als je dat kunt zien. Waarbij dit niet alleen te maken heeft met het levenslicht in de ogen. Hoe verbaasd kun je niet zijn wanneer een blinde soms meer ziet dan de mensen die met gezonde kijkers zaken gewoon niet in het vizier krijgen. In dit verband zullen Bijbelkenners zich het verhaal herinneren van de blinde man Bartimeus. Terwijl velen stonden te kijken naar de groep die met Jezus de stad een bezoek kwamen brengen, was het juist

deze blinde man die naar Jezus riep: “ Heer, ontferm u over mij”. Hij zag het met die Jezus helemaal zitten! Menig ander zag er niets in.

En ik geloof ook nog dat men daar soms gewoon niets aan kan doen. Heel goed herinner ik me een periode uit mijn middelbaar onderwijs. Door een schoolwisseling i.v.m. een verhuizing kwam ik in de situatie terecht dat ik met Engels een jaar voor lag, met meetkunde een jaar achterlag. Mijn leerkracht wiskunde had weinig zin om mij intensief bij te spijkeren. Ik moest het zelf maar zien te klaren. Maar dat lukte niet. Want: ik ZAG het niet, kreeg geen inzicht in de materie. Hoe vaak ik ook las, ik kon in die wereld gewoon niet binnenstappen. Dankzij mijn vader, die zich helemaal inwerkte in de avonduurtjes, vond ik iemand die me ondanks alles trouw ter zijde stond. Een aantal weken voor het eindexamen brak het licht door. Na alle onvoldoendes voor dat vak, kreeg ik er kijk op. En behaalde tot ieders en mijn stomme verbazing een 8 op de eindexamenlijst voor dat vak dat zoveel hoofdbreken me kostte.

Zo ook wil ik aannemen en kan ik begrijpen, dat mensen ook níet zien wat gelovigen in de gestalte van Jezus, God en zijn Kerk zien. Al was het maar door het woord van diezelfde Verlosser die ons vertelde, dat er mensen horende doof zijn en ziende blind. Onlangs vertelde iemand over een verslag op tv. over de werking van onze hersenen. Dit deel van het lichaam(welk deel niet?) zit zo knap in elkaar, dat je alleen maar stomverbaasd kunt zijn wanneer je daar bij stilstaat. Zo adembenemend mooi en onvoorstelbaar geniaal..”wie daar niets bij denkt, moet wel dom zijn”. Het is waar: prachtige plaatjes van en over een niet te begrijpen Scheppingsplan verwijzen toch naar een Schepper. Zo veel toevallen als men suggereert bij de oerknal, kan toch geen toeval zijn! Zeggen wij dan.

Misschien dat de weg naar Pasen in de Vastentijd u kan helpen om iets meer van “dat Licht” te zien dat straalde op die eerste Paasmorgen toen de dode uit het duister van het graf en de dood opstond en lichtend aanwezig werd in de vriendenkring. Wat moet dat een plaatje zijn geweest!

Hartelijke groet, deken Th. v. Galen

VASTEN VANUIT EEN HEMELSLICHT..

Wie de heilige Franciscus van Sales kent, weet dat hij enorm putte uit de kennis van de natuur van zijn tijd. Vanuit de Schepping leert hij over de Schepper en ontdekt daarin een plan op tal van gebieden. Zo zien we een tweevoudige benadering van de vasten. De eerste gaat over het vasten als opgave en offer voor een bijdrage aan een wereld die er weer toe doet.

Dieren staan dicht bij de natuur. Er wordt van de mensen gezegd, dat ze van de natuur vervreemd zijn. Als een dier ziek is, trekt het zich terug, onthoudt zich van voedsel en "kuurt uit" ! De genezingsprocessen kunnen zich voltrekken en na verloop van tijd is het dier hersteld, springt weer op en gaat eten. Wij mensen kunnen veel van dieren leren. Dieren vasten intuïtief bij ziekte!

De *bij* **bijvoorbeeld** heeft zo'n voorbeeld functie. (leuk te zien waar het woord *bij* - *voorbeeld* vandaan komt). Bij het verzamelen van de nectar is het voor het diertje helemaal niet zo plezierig. Datgene wat het tot zich moet nemen is helemaal niet zo fantastisch. Het komt als zeer bitter bij het diertje binnen. Alsof wij gal of azijn proeven. Het lichaam ontvangt dit, verwerkt het en draagt bij aan de vorming van honing. Een geweldige zoetstof welke voor ons als mens aangenaam is en nog gezond ook.

Hiervan leren we toch dat we in de vasten ook wel eens zaken op ons nemen welke niet meteen aangenaam zijn. Of we laten zaken die ons zeer aangenaam zouden zijn geweest, maar we zien er van af. Vrucht ervan: dat we door de inzet en onthechting in staat zijn de mens om ons heen iets goeds te geven.



WAAROM VASTEN?

Behalve lichamelijk, lopen wij ook allemaal rond met psychische ballast en "gifstoffen", zoals woede, haat, jaloezie, intolerantie, verdriet, rouw etc. etc. die ons uit balans brengen. Teveel opgeslagen afvalstoffen, en dan zowel het lichamelijke en /of het psychische kunnen ons op den duur ziek maken. Als wij onszelf teveel verontreinigd hebben, functioneren wij niet goed meer en zitten we helaas vaak in een vicieuze cirkel, waar we zelf moeilijk uit kunnen komen en vaak hulp bij nodig hebben.

Door onszelf zowel lichamelijk als geestelijk regelmatig te zuiveren van afvalstoffen en onnodige ballast, wordt ervoor gezorgd, dat lichaam en geest beter blijven functioneren.

Door een vasten-reinigingskuur wordt ons de kans gegeven om even tot de tegenwoordig broodnodige rust te komen, en alle opgeslagen ballast - en afvalstoffen te verwijderen. Daardoor ontstaat er een verbetering van onze gezondheid en voelt men zich veel fitter na zo'n kuur, ook geestelijk functioneert met beter en alerter. Het vastenreinigen heeft zowel een preventief als een genezend effect op ons welzijn.

Deken Th v . Galen

Voorleesbrief van de Nederlandse Bisschoppen

op de eerste zondag van de Veertigdagentijd (25 en 26 februari 2012)

Barmhartigheid doen

Het belang van de dienst van de liefde

Elk jaar leest de Rooms-katholieke Kerk op de eerste zondag van de veertigdagentijd hoe Jezus door Gods Geest naar de woestijn gedreven wordt. Daar gaat Hij de confrontatie aan met de verleidingen waaraan mensen zijn blootgesteld. Ter voorbereiding op Pasen, waarin we vieren dat het leven vanuit God het kwaad, het lijden en de dood overwint, laten gelovigen zich vanouds in zijn spoor figuurlijk de woestijn in drijven. Zij bezinnen zich op de situatie waarin zij zich bevinden en willen zich opnieuw laten zenden door de

boodschap van de Heer: 'Bekeert u en geloof in de Blijde Boodschap' (Marcus 1, 15). *Angst en onzekerheid* – Velen in Nederland zijn bang voor de toekomst: wat staat ons te wachten in deze tijd van crisis? Zij voelen zich verweesd en in de steek gelaten, juist ook door personen en instanties waarvan zij anders verwachten. De Kerk blijft hierbij niet buiten schot, we hebben het onlangs nog op een ingrijpende en schokkende manier gemerkt.

In die situatie schudt de boodschap van het evangelie ons wakker, trekt ons weg uit onze fixatie op onszelf en verplaatst het perspectief naar God en zijn Rijk. Zichtbaar wordt dat het volle leven, met het oog waarop God alles heeft geschapen, als vitale, zij het vaak verborgen kracht, in onze wereld werkzaam is. En midden in de gebrokenheid van ons bestaan vieren wij met Pasen hoe God in Jezus ons als Verlosser nabij gekomen is, hoe Hij de dood en het kwaad overwint. Daarom *kunnen* wij ons afkeren van de krachten die ons neerdrukken en de machten die ons dreigen te vernietigen, *kunnen* wij ons toekeren naar en meewerken met deze kracht van God! Maar hoe?

Kracht van de liefde – Met een directheid die nog altijd als een schok kan werken, schrijft Johannes dat indien iemand zegt dat hij God liefheeft, maar onverschillig staat tegenover het lot van anderen, zij of hij 'een leugenaar' is. 'Want als hij zijn zuster of broeder die hij ziet niet liefheeft, kan hij God niet liefhebben die hij nooit heeft gezien (1 Johannes 4, 20). De apostel Paulus noemt in deze lijn de liefde 'een weg die verheven is boven alles' (1 Korinte 12, 31). Naar christelijke overtuiging is God zelf liefde, betrokkenheid, barmhartigheid. 'Waar liefde is en genegenheid, daar is God', zingt de Kerk vanouds op Witte Donderdag, de vooravond van de gedachtenis van Jezus' lijden en dood: *Ubi caritas et amor, Deus ibi est*. Gods liefde is de weg ten leven, ook al leidt Jezus' belichaming van deze liefde in eerste instantie tot zijn dood. Deze dood wordt echter in de goddelijke liefde omgevormd tot een weg ten leven: dat is wat met Pasen aan het licht komt en sinds Pinksteren in de kracht van de Heilige Geest door de Kerk wordt verkondigd.

De dienst van de liefde – Iets van de taaie kracht van de liefde doet zich vermoeden waar te midden van alle onverschilligheid, strijd, haat en geweld die de wereld steeds weer lijken te overspoelen, liefde en genegenheid de kop blijven op te steken. De televisie en de kranten kunnen gemakkelijk een andere indruk geven, maar steeds opnieuw blijkt dat mensen tegen alle verdrukking in op tal van manieren voor elkaar zorgen, zich elkaars lot aantrekken en op elkaar betrokken gemeenschappen vormen.

Opmerkelijk velen proberen het gebod te gehoorzamen dat Jezus zijn leerlingen volgens het Johannesevangelie heeft nagelaten: 'Dit is mijn gebod: dat jullie elkaar liefhebben' (Johannes 15, 17). Christenen zien dit met grote dankbaarheid en zijn vervuld van eerbied voor de toewijding van degenen die zich in vaak moeilijke omstandigheden in dienst stellen van de liefde. Zij beschouwen het als een bevestiging van hun geloof dat alle mensen geschapen zijn naar het beeld en de gelijkenis van de God die liefde is.

Dienst aan de samenleving – Van tal van kanten wordt in onze samenleving geroepen om vernieuwing van de onderlinge betrokkenheid, om versterking van de sociale cohesie. De Kerk ziet het als haar taak verbondenheid tussen mensen te bevorderen. Waar van haar gevraagd of stilzwijgend verwacht wordt dat zij een bijdrage levert aan een meer betrokken en solidaire samenleving, zal zij dat naar vermogen en van harte doen. De dienst van de liefde aan allen en alles hoort tot de kerntaken van christengelovigen en barmhartigheid doen is hun centrale missie.

De Kerk kan zich hierbij echter nooit in dienst stellen van een overheid of een bestuurlijke instantie, een politiek programma en of een beleidskader. Gelovig gesproken is er maar één agenda: die van de God van liefde en barmhartigheid. Naar katholieke overtuiging is geen overheid gerechtigd en geen wet gemachtigd mensen van het doen van barmhartigheid en de dienst van de liefde af te houden. De opdracht tot barmhartigheid en liefde stamt immers van de God van hemel en aarde, de Heer van de geschiedenis en de Behoeder van de kosmos. Hem alleen komt alle eer toe.

Blijde Boodschap – De Blijde Boodschap van het christelijk geloof is dat Gods liefde en barmhartigheid altijd bij ons blijft en ons nooit verlaat. Niet in situaties die zijn getekend door geluk, gezondheid en een wenkend perspectief, maar ook niet in armoede en ziekte, eenzaamheid en onzekerheid, lijden en dood. Hij is ons nabij als Schepper en Verlosser van ons leven en van de hele kosmos. Daarom is geen bestaan hopeloos, geen situatie uitzichtloos, geen leven waardeloos. Deze boodschap is, in tijden van onzekerheid en verwarring, van moedeloosheid en machteloosheid, naar onze overtuiging nog altijd bij uitstek Goed Nieuws.

Een gezegende Veertigdagentijd toegewenst!

Utrecht, februari 2012

De bisschoppen van Nederland

ZATERDAG 25 FEBRUARI
GEZINSMIS VOOR DE VORMELINGEN

Preek: Prof. Rohling

19.00u: Chrisko koor

JRD. Lieske Geurten en overleden familie (st); ouders Kurvers-Eussen en kleindochter Mireille;

ZONDAG 26 FEBRUARI
EERSTE ZONDAG VAN DE
VEERTIGDAGENTIJD

Lezing: Gen. 9,8-15

Ev: Mc. 1, 12-15

Preek: Prof. Rohling

10.00u: Maarten Vonhogen

echtp. Hoppers-Retera (st); Carola Tuinstra-Kloppenburger; Lya Scholten-Claessen;

DINSDAG 28 FEBRUARI

18.40 u: Vastenvespers

19.00u: H. Mis

echtp. Hoppers-Retera (st); vr. levenden en overleden leden van Zij-Aktief (Brigidafeest)

WOENSDAG 29 FEBRUARI

09.00u: H. Mis

Voor de overledenen van de parochie;

ZATERDAG 3 MAART

Lezing: Gen. 22, 1-2+9a+10-13+15-18

Ev: Mc. 9, 2-10

Preek: Deken van Galen

19.00u: Nadine Maes

Jrd. ouders Extra-Schillings (st); Harrie Vluggen (c); Tiny Waterval-Stevens; Fia Deckers (c);

ZONDAG 4 MAART
TWEDE ZONDAG VAN DE
VEERTIGDAGENTIJD

Lezing: Gen. 22, 1-2+9a+10-13+15-18

Ev: Mc. 9, 2-10

Preek: Prof. Rohling

10.00u: Schola Gregoriaans

Jan Jongen; echtp. Hoppers-Retera (st); Tilly v.d. Bongard-Kuppens (c); Dhr. J. Duprez (c); Overledenen van de familie Schouten; Mevr. Mia Vankan-Jannes en Mevr. Mieke Jacobs; Johan Ploumen sen.soc. Welten-Benzenrade; Ben Vork en familie; ouders Frijns-Dekker Kleijn;

DINSDAG 6 MAART

18.40 u: Vastenvespers

19.00u: H. Mis

Echtp. Hoppers-Retera (st); Joep Koenen ©; ouders Stevens-Bastiaens en kinderen (st);

WOENSDAG 7 MAART

09.00u: H. Mis

Joseph Schrijvers (st);

ZATERDAG 10 MAART

Lezing: Ex. 20,1-17 of 20, 1-3+7-8+12-17

Ev: Joh. 2, 13-25

Preek: Deken van Galen

19.00u: Maarten Vonhogen + Cantor

Fam. Consten-Vrösch (st); Mathieu
Heuts-Quaedvlieg;

ZONDAG 11 MAART
DERDE ZONDAG VAN DE
VEERTIGDAGENTIJD

Lezing: Ex. 20,1-17 of 20, 1-3+7-
8+12-17

Ev: Joh. 2, 13-25

Preek: Prof. Rohling

10.00u: Maarten Vonhogen

Echtp. Hoppers-Retera; Marieke van
der Grinten;

DINSDAG 13 MAART

18.40u: Vastenvespers

19.00u: H. Mis

Ouders Paffen-Wachelder; echtp.
Hoppers-Retera (st);

WOENSDAG 14 MAART

09.00u: H. Mis

Voor de overledenen van de
parochie;

ZATERDAG 17 MAART

Lezing: 2 Kron. 36, 14-16+19-23

Ev: Joh. 3, 14-21

Preek: Deken van Galen

19.00u: Maarten Vonhogen

Will Lennertz ©;

ZONDAG 18 MAART

VIERDE ZONDAG VAN DE

VEERTIGDAGENTIJD

Lezing: 2 Kron. 36, 14-16+19-23

Ev: Joh. 3, 14-21

Preek: Prof. Rohling

10.00u: Maarten Vonhogen

Jrd. Wilders-Gielkens (st); v. wijlen
Deken C. Buschman; Fien
Schreuder-Maenen ©; Jos Inglot-
Vellen; echtp. Hoppers-Retera (st);

DINSDAG 20 MAART

18.40u: Vastenvespers

19.00u: H. Mis

Echtp. Hoppers-Retera (st); Will
Lennertz ©;

WOENSDAG 21 MAART

09.00u: H. Mis

Voor dierbare overledenen;

ZATERDAG 24 MAART

Lezing: Jer. 31, 31-34

Ev: Joh. 12, 20-33

Preek: Deken van Galen

19.00u: Dameskoor

Zeswekendienst Jo Paas;

Zeswekendienst Piet Frederix;

ouders Paas-De Esch; Tilly v.d.

Bongard-Kuppens ©; Tony Bianchi-

Dabekaussen en overleden familie;



ZONDAG 25 MAART
VIJFDE ZONDAG VAN DE
VEERTIGDAGENTIJD

Lezing: Jer. 31, 31-34

Ev: Joh. 12, 20-33

Preek: Prof. Rohling

10.00u: Meerstemmig

Jaardienst ouders Lemmens-De la Haye (st); overledenen v.d. fam. Schouten; Echtp. Hoppers-Retera (st); Annie Franssen-Schijns;

DINSDAG 27 MAART

18.40u: Vastenvespers

19.00u: H. Mis

Echtp. Hoppers-Retera;

WOENSDAG 28 MAART

09.00u: H. Mis

Voor de overledenen van de parochie;

ZATERDAG 31 MAART

Preek: Jez. 50, 4-7

Ev: Mc. 14, 1-15, 47 of 15,1-39

Preek: Prof. Rohling

19.00u: Maarten Vonhogen

Vanwege verjaardagen voor ouders Gulikers-Vrösch (st); v. overleden broers en zussen (st);

ZONDAG 1 APRIL

PALMZONDAG - GEZINSMIS

Preek: Prof. Rohling

10.00u: Markiko

Echtp. Hoppers-Retera (st); Dhr. J. Duprez ©;

OVERLEDEN

07.02.2012 Piet Frederix,
Bungestraat 5, 7372 TH Landgraaf

18.02.2012 Jo Paas, J.F.
Kennedylaan 127, 6419 XZ Heerlen

MEDEDELINGEN
INLEVERDATUM MISINTENTIES

Als u er zeker van wilt zijn dat uw intenties in het parochieblad geplaatst worden voor de periode van zaterdag 31 maart tot en met 29 april 2012, raden wij u aan deze uiterlijk op **donderdag 22.03.2012** telefonisch of persoonlijk bij het parochie-secretariaat op te geven.

MEDEDELINGEN

Vrijdag 30 maart om 19.00u zal het H. Vormsel toegediend worden in de St. Josephkerk op Heerlerbaan voor de parochies St. Martinus en St. Joseph. Het Vormsel zal toegediend worden door de hulpbisschop Mgr. Dr. E.J. de Jong.

HEERLEN'S TROTS

Waarschijnlijk wordt er geen club zo vaak gevraagd op haar opwachting te maken dan de Stadschutterij St. Sebastianus. Of het bij de dodenherdenking is, de intocht van Sinterklaas of bij processie: voor deze leden zijn er op jaarbasis heel veel uitredingen, d.w.z. dat men ze graag present ziet.

Zoals zo vele verenigingen kampen ook zij met de bezetting. Niet dat de dames en heren minder trots zijn op hun uniform en hun taak en doelstelling. Maar het oogt anders of je met een kleine compagnie binnen- en voorbij trekt of dat het groepje steeds kleiner wordt.

Ook hier geldt: zolang ze er zijn is het heel vanzelfsprekend. Pas als ze niet maar marcheren, zeggen we: och, wat is dat nou toch!

Behalve de representatie bij vele gelegenheden, is en blijft het een historisch instituut, dat rond schietboom en muziek jaarlijks vele bijeenkomsten kent.

Bekijk eens hun website.....en wie weet of er aanmeldingen komen.

www.stadsschutterij-heerlen.nl

MIJMERINGEN VAN KAPELAAN BEIJK...

Vrijwilligers in de kerk

Voor de opbouw van een geloofsgemeenschap heb je niet alleen de inzet van vrijwilligers nodig maar vooral hun inspiratie. Het vrijwilligerswerk heeft een dienende rol om het beleid van de parochie te helpen ontwikkelen en te verwezenlijken. Daar is overleg en samenwerking voor nodig tussen de priesters onderling en de vrijwilligers. Niet alleen over *wat* en *hoe* je dat doet, maar de uitdaging ligt juist in het *waartoe*. Parochie en vrijwilliger richten zich dan op de zending van de kerk om de Blijde Boodschap te beleven en uit te dragen in woorden en daden. De bezieling van de parochie en de bezieling van haar vrijwilligers komt van Iemand die buiten hen staat: die komt van Jezus Christus die de weg naar het echte leven is.

Dat zijn grote woorden in vergelijking met wat je mensen hoort zeggen, waarom ze vrijwilligerswerk in de kerk doen: 'Ik vind het fijn; ik vind het mooi werk; ik doe graag iets voor anderen; ik vind het leuk; ik voel me verbonden met andere

mensen; het hoort er gewoon bij; ik doe iets voor Jezus Christus; voor God'. Hoe eenvoudig ze er ook woorden aan geven – ze zijn ervan overtuigd dat ze met zinnige dingen bezig zijn. Hierin zou de kracht van het kerkelijke vrijwilligerswerk wel eens verborgen kunnen liggen. In de geloofsgemeenschap kun je de verbinding leren leggen tussen wat echt leven is en de Blijde Boodschap over de weg van de liefde zoals Jezus die is gegaan. Daarom een welgemeend dank-u-wel naar al onze vrijwilligers!

Vrijwilliger zijn in je parochie kan je persoonlijke relatie met God verdiepen. Het kan een steun zijn om de gaven die ieder persoonlijk van de Heilige Geest ontvangt, in en vanuit de parochie in te zetten ten bate van de wereld, waar mensen waardig leven mogen en elk zijn naam in vrede draagt. Het kan je persoonlijk en samen helpen op de weg van zinvol leven.



ADRESSEN

Pastoor-Deken Th. v. Galen fso,
Pancratiusstraat 41, Heerlen
Telefoon 045 - 5713682
E-mail th.v.galen@pancratiusheerlen.nl

Parochiekantoor en secr. kerkbestuur
Welterkerkstr. 3, 6419 CR Heerlen
Telefoon 045 - 5713225
E-mail sintmartinus@home.nl
Website www.parochie-welten.nl/site/
Openingstijden: MA van 10.00u - 12.00u en DO van 18.00u - 20.00u

Kapelaan Blom
Dr. Clemens Meulemanstraat 1, 6418 PC Heerlen
Telefoon 045 - 5413896 / 06-55722869
E-mail rickblom7@hotmail.com

Diaken L. Franssen
Telefoon 045 - 5751417

Kerkhofbeheer: Fam. Eurlings
Telefoon 045 - 5740143

Stichting Patiëns Voor als u hulp nodig hebt voor terminale thuiszorg
Telefoon 045 - 523.25.04 / 045 - 5751415

Kerkbijdrage / Misstipendia
Rabobank 11.99.05.515 ING 10.40.176 t.n.v. Kerkbestuur St. Martinus

Informatie over het bisdom
Voor nieuws en activiteiten in ons bisdom kunt u terecht op: www.bisdom-roermond.nl