

# Parochienieuws



**JULI 2012**

## **In de leer bij “het witte goud!”**

De iets rijperen onder ons qua leeftijd kennen nog het Latijnse lied welke de besprenkeling van het wijwater begeleidde aan het begin van de hoogmis: “Asperges me” ...”besprenkel mij”.

In deze tijd van het jaar klinkt het vaker in huiskamers en op straat dan in de kerken: “Breng je wat asperges mee!”

Maar dan hebben we het over heel iets anders.

Wanneer u dit leest is ‘het seizoen’ voorbij zoals de volksmond leert: 24 juni is de laatste steekdag. Dat zal dan wel in het verleden zo zijn. Nu kunnen we- denken we- alles. En inderdaad, het hele jaar door kunnen liefhebbers hun hart ophalen aan deze groente, die als geneesmiddel zelfs de boeken haalt.

Wat leren we van dit product van moeder natuur? We herkennen erin h oe waardevol het bedje is waarin je geplant staat en waar je in groot wordt gebracht.

De eerste asperges is doorgaans duur, niet alleen vanwege het primeerschap, maar ook omdat het dan te koud is voor een goede loop van de groente. Hoe warmer het bed, des te beter is de oogst. We zagen dan ook de prijzen veranderen naarmate het aanbod groter werd. Om de natuur een handje te helpen in een land waarin het voorjaar toch weer vaak op herfst leek, leggen de verbouwers plastic over de bedden. Ze mogen wit zijn, groen en je hebt ook een parse variant. Ze mogen er allemaal zijn, en we doen er iets goeds mee. Maar een beetje recht maakt wel veel uit voor de prijs. En of ze goed gestoken zijn.

Waar ik heen wil? Zelf heb ik een geweldige thuis gehad met de ouders die aan hun kinderen dachten, ervoor waren en voor hen klaarstonden, hetgeen zeker niet altijd vanzelfsprekend is geweest. Ouders moeten nu eenmaal, - vaker dan ze aanvankelijk dachten toen ze zich verheugden over kroost, - een kruisje zetten door zich zelf, hun eigen wensen, verwachtingen en gehoopte bezigheden. We hadden een goed bedje om te gedijen en het werd gespreid met de uitnodiging om zelfstandig te worden. Ons thuis was in dien zin een leerschool. En de simpele praktische lessen door mee te mogen doen met de tuin, het (zien) repareren van dingen, hebben me altijd begeleid. Om maar een fractie te vermelden aan de hand van een paar concrete punten uit het praktische leven.

In iedere jongen/meisje zit de drang om boven dat bedje uit te groeien, om zich zichtbaar trots te tonen aan de wereld die komt kijken wat je er mee kunt.

Als ik dan aspergevelden zie, fietsend langs de velden, of de asperges liggend op mijn bordje, dan denk ik: ouders, hoe zorgen jullie voor je kids? Krijgen ze allemaal dat warme bed waarin ze kunnen gedijen? Zijn ze in-ge-bed in goede omstandigheden, zodat de kinderen als vrucht van liefde mooi kunnen gedijen? Bescherm je ze wel voldoende tegen het gure klimaat, de koude winden welke er over de wereld

waaien? Niet met plastic (staat voor alle kitsch van de wereld) natuurlijk maar met aandacht, zorg en toewijding die niet zichzelf zoekt te bevredigen maar in dienst van het zielenleven en de fysieke opbouw met bijvoorbeeld goed voedsel?

Mogen de mannen en vrouwen die moeten ploeteren voor het gezonde gezinsleven zich voelen als die tuinders, die na alle inzet en aanpak, tevreden kijken naar de vele prachtige asperges, die keurig verzorgd zorgen voor een mooie en tevredenstellende oogst.

Moge de jongeren en kinderen zelf zich goed opstellen om in-ge-bed te zijn in een gezinsleven.

En allen kunnen daarvoor ook wel eens in gebed zijn. Want zonder God is ook maar alleen.

Hartelijke groet, deken Th.v. Galen

*Bisschop tijdens viervoudige priesterwijding:*

### **'Veroorzaak door uw leefwijze geen ergernis'**

"Als priester krijgt u de kans om mensen in naam van Jezus nabij te zijn. Dat is bijzonder en eervol. Wees u er altijd van bewust dat mensen daarom iets van Jezus in u moeten kunnen herkennen. Dat veronderstelt dat u zelf ook doet wat u zegt en zegt wat u doet. Er mag geen tegenstelling zijn met uw priester-zijn en wat u als uw privéleven beschouwt. Leg u daarom toe op een waarachtig priesterlijk leven, elke dag van de week en elk uur van de dag en veroorzaak door uw leefwijze geen ergernis." Dat zei bisschop Frans Wiertz zaterdag 2 juni tot de vier neomisten die hij in de kathedraal van Roermond tot priester wijdde.

In een goed bezette kathedrale kerk sprak de bisschop tot de wijdelingen en daarmee ook tot alle concelebrerende priesters. Het was een warme, uitnodigende oproep aan het adres van allen die de kerk als herders leiding mogen geven als medewerkers van de bisschop. Hoe intens deze woorden aankwamen vertelde mij een van de mede

busreizigers die nog nooit een priesterwijding had meegemaakt: “Wat was dat mooi! Dit had ik nooit willen missen!” Van kap. zult u elders iets lezen over zijn festiviteiten.

Zelf wil ik toch ook al vanaf deze plek die mensen danken die bijdroegen aan de twee kazuifels welke we als parochie hem cadeau konden geven voor zijn priesterlijke bediening.

Deken van Galen.

## **MET DANKBAARHEID**

Met heel veel vreugde en dankbaarheid mag ik terugkijken op de feestelijkheden van de afgelopen weken. Allereerst de priesterwijding die ik mocht ontvangen op zaterdag 2 juni in de kathedraal van Roermond en daarna op zondag 3 juni de Eerste Mis die ik mocht opdragen in de St. Josephparochie. Dit mochten we sámen vieren en mijn dankbaarheid gaat dan ook uit naar allen die deze dag mogelijk hebben gemaakt. In dankbaarheid ook voor degenen die mij in de afgelopen tijd in mijn opgang naar het priesterschap het vertrouwen hebben gegeven en mij hebben bijgestaan om hier verder in te groeien.

Zoals ik al zei ‘we mochten dit sámen vieren’ en daar wil ik graag de nadruk opleggen. Als pasgewijde priester krijg je alle aandacht op zo’n feestelijke dag! Maar het grootste feest dat wij samen mochten vieren is, dat Onze Lieve Heer onder ons aanwezig was. Hij brengt mensen samen en wij mogen ons leven toevertrouwen aan Hem. Als priester spreek je je Ja-woord uit: ‘Ja, hier ben ik’. Maar niet alleen aan de priester wordt dat gevraagd maar ook aan ons allemaal. Een leven als priester is niet zo veel waard als er geen gemeenschap is met wie hij samen de Kerk mag vormen en samen, als mensen onderweg, Gods vreugdevolle boodschap mag doorgeven aan de mensen die Gods liefde en barmhartigheid nodig hebben.

Wij zijn geroepen om daar gehoor aan te geven. 'Ja, hier ben ik'. Dat mogen we allemaal van harte uitspreken om ook gehoor te geven aan Gods roepstem. Ik ben ervan overtuigd dat ons leven steeds mooier wordt naargelang we ook laten voelen aan de ander: 'jij bent de moeite waard.' En dat kunnen we alleen door het besef dat God dat van ieder van ons zegt: 'jij bent de moeite waard.' Met dankbaarheid kijk ik terug, maar met groot vertrouwen kijk ik naar de toekomst. Je hoort vele mensen zeggen dat het zo'n zware tijd is. Maar zelf denk ik dat juist deze tijd 'boeiend' is om de Blijde Boodschap te verkondigen. De priesters hoeven er niet alleen voor te staan. Ik nodig u uit om samen op weg te gaan om handen en voeten te geven aan de Blijde Boodschap door Gods liefde concreet te maken.

Kapelaan Blom



## **STERPROCESSIE**

Op 10 juni j.l. vond wederom de Sterprocessie plaats, gelukkig bij goed weer want de vooruitzichten waren slecht maar de weer goden waar ons goed gezind.

Een woordje van dank gaat uit naar alle deelnemers aan de processie, Harmonie TOG, Carnavalsvereniging de Vlavreters, afvaardiging van voetbalclub Weltania, communicantjes en natuurlijk alle vrijwilligers welke een steentje hebben bijgedragen tot het slagen van deze processie.

Na de eucharistie viering vond er nog een gezellig fruhschoppen plaats. Voor een foto impressie kunt u naar de site van [www.pancratius-heerlen.nl](http://www.pancratius-heerlen.nl) gaan.

Het Kerkbestuur

## **DAGBEDEVAART NAAR BANNEUX**

Stichting Organisatie Limburgse Bedevaarten Maastricht organiseert ook dit jaar een dagbedevaart naar Banneux namens HET LEGIOEN VAN MARIA BISDOM ROERMOND op zaterdag 25 augustus 2012.

Thema van deze dag is: "Maria, Licht in de nacht"

De prijs bedraagt 19,00 euro, kinderen 10,00 euro.

Degenen die reeds twee jaren eerder mee geweest zijn krijgen van de Organisatie een uitnodiging die ze dan zelf kunnen invullen en de opgavestrook opsturen.

Opgeven kan tot 25 juli 2012 middels een aanmeldingsformulier en overschrijving van het te betalen bedrag.

Over te maken op rekening-nummer 1058699 t.n.v. St. Limburgse Bedevaarten te Maastricht onder vermelding van "Marialegioen"  
Banneux 25-08-2012.

Aanmeldingsformulieren te verkrijgen op het parochiesecretariaat op donderdagavond tussen 18 en 20 uur of bij de Stichting in Maastricht.  
Tel. 043-321 57 15 (Raadhuisplein 1, 6226 GN Maastricht).



## **ZATERDAG 30 JUNI**

1e lezing: Wijsh. 1,13-15+2,23-24

Ev: Mc. 5,21-43

Preek: Kapl. Blom

**19.00u:** Maarten Vonhogen

Will Lennertz (c); Jrd. overleden echtpaar Savelbergh-Scholten (st); José Coenen-De La Roy; voor Marianne Spiga; jrd. Jo Handels; jrd. voor de gestorvenen v.d. fam. Kreijns

## **ZONDAG 1 JULI**

**13E ZONDAG DOOR HET JAAR**

1e lezing: Wijsh. 1,13-15+2,23-24

Ev: Mc. 5,21-43

Preek: Kapl. Blom

**10.00u:** Schola Gregoriaans

Echtp. Hoppers-Retera (st); Jrd. overleden ouders van Kerkoerle (st); Dhr. J. Duprez (c); Voor de overledenen van de familie Schouten; Carola Tuinstra-Kloppenborg;

## **DINSDAG 3 JULI**

**FEEST VAN DE H. TOMAS, APOSTEL**

**18.40u: Rozenhoedje**

**19.00u: H. Mis**

Echtp. Hoppers-Retera (st); ouders Stevens-Bastiaens en kinderen (st)

## **WOENSDAG 4 JULI**

**09.00u:** H. Mis

Voor overleden parochianen.

## **VRIJDAG 6 JULI**

**19.00u:** H. Mis in de kapel van Benzenrade door Kapelaan R. Blom

## **ZATERDAG 7 JULI**

1e lezing: Ez. 2,2-5

Ev: Mc.6, 1-6

Preek: Deken van Galen

19.00u Maarten Vonhogen

Harrie Vluggen ©; Tilly v.d. Bongard-Kuppens ©; Will Lennertz ©; Mathieu Heuts-Quaedvlieg; jrd. ouders Lipsch-Koymans en dochter Miet; jrd. fam. J. Vrösch-Quaedvlieg en

overledenen (st); Tiny Waterval-Stevens; Fia Deckers ©



## **ZONDAG 8 JULI**

**14E ZONDAG DOOR HET JAAR**

1e lezing: Ez. 2,2-5

Ev: Mc.6, 1-6

Preek: Deken van Galen

10.00u: Maarten Vonhogen

echtp. Hoppers-Retera (st); Tjeu  
Houtackers ©; Fien Baggen-  
Diederer

## **DINSDAG 10 JULI**

**18.40u: Rozenhoedje**

**19.00u: H. Mis**

Echtp. Hoppers-Retera (st);

## **WOENSDAG 11 JULI**

**FEEST VAN DE H. BENEDICTUS**

**09.00u: H. Mis**

Voor overleden parochianen

## **ZATERDAG 14 JULI**

1e lezing: Am. 7,12-15

Ev: Mc. 6,7-13

Preek: Kapl. Blom

**19.00u: Volkszang**

Harrie Vluggen ©;

## **ZONDAG 15 JULI**

**15E ZONDAG DOOR HET JAAR**

1e lezing: Am. 7,12-15

Ev: Mc. 6,7-13

Preek: Prof. Rohling

**19.00u: GEMENGD KOOR ST  
JOSEPH HEERLERBAAN-  
WELTEN**

## **AFSLUITING KOORJAAR**

echtp. Hoppers-Retera (st);  
wijlen deken C. Buschman; jrd.  
José en Sjef Brouns-Hupperetz  
(st); Johan Ploumen ©;  
bijzondere intentie; mevr. Mia  
Vankan-Jannes en mevr. Mieke  
Jacobs;

## **DINSDAG 17 JULI**

**18.40u: Rozenhoedje**

**19.00u: H. Mis**

Echtp. Hoppers-Retera (st);

## **WOENSDAG 18 JULI**

**09.00u: H. Mis**

voor de overledenen van de  
parochie

## **ZATERDAG 21 JULI**

1e lezing: Jr. 23, 1-6

Ev: Mc. 6, 30-34

Preek: Kapl. Beijk

**19.00u:** Volkszang

Dhr. Ant. Staarink;

## **ZONDAG 22 JULI**

**16E ZONDAG DOOR HET JAAR**

1e lezing: Jr. 23, 1-6

Ev: Mc. 6, 30-34

Preek: Kapl. Beijk

**10.00u:** Maarten Vonhogen

echtp. Hoppers-Retera (st);  
Pierre Mertens (st); Jos Inglot-  
Vellen;

## **DINSDAG 24 JULI**

**HOOGFEEST VAN DE  
H. CHRISTOFFEL**

**18.40u:** Rozenhoedje

**19.00u:** H. Mis

Echtp. Hoppers-Retera (st);

## **WOENSDAG 25 JULI**

**FEEST VAN DE H. JAKOBUS**

**APOSTEL**

1e lezing: Ex. 16, 2-4 + 12-15

Ev: Joh. 6, 24-35

**09.00u:** H. Mis

Voor de overledenen van de  
parochie

## **ZATERDAG 28 JULI**

1e lezing: 2 Kon. 4, 42-44

Ev: Joh. 6, 1-15

Preek: Kapl. Blom

**19.00u:** Volkszang

voor overledenen van de  
parochie

## **ZONDAG 29 JULI**

**17<sup>E</sup> ZONDAG DOOR HET JAAR**

1e lezing: 2 Kon. 4, 42-44

Ev: Joh. 6, 1-15

Preek: Kapl. Blom

**10.00u:** Nadine Maes

Echtp. Hoppers-Retera (st);

## **DINSDAG 31 JULI**

**18.40u:** Rozenhoedje

**19.00u:** H. Mis

echt. Hoppers-Retera (st)

## **WOENSDAG 1 AUGUSTUS**

**09.00:** H. Mis

voor de overledenen van de  
parochie

---

## VRIJDAG 3 AUGUSTUS

19.00 u: H. Mis in Kapel te  
Benzenrade door Kapl. Blom

## ZATERDAG 4 AUGUSTUS

1e lezing: Ex. 16, 2-4 + 12-15  
Ev: Joh. 6, 24-35  
Preek:  
**19.00u:** Nadine Maes

Tiny Waterval-Stevens; Fia  
Deckers ©; Harrie Vluggen ©;  
Tilly v.d. Bongard-Kuppens ©;  
Tonny Bianchi-Dabekaussen en  
overleden familie; dhr. J. Duprez;  
©

## ZONDAG 5 AUGUSTUS

### 18E ZONDAG DOOR HET JAAR

1e lezing: Ex. 16, 2-4 + 12-15  
Ev: Joh. 6, 24-35  
Preek:  
**10.00u:**

Echtp. Hoppers-Retera (st);  
Johan Ploumen ©; ouders  
Bovens-Hendriks, Johan  
Hendriks en Johnny v.d. Linden;

---

## OVERLEDEN

08.05.2012 Fien Baggen-  
Diederer  
16.06.2012 Pol Eijmael

---

## DOPELINGEN

20.05.2012 Liv Hoevels  
26.05.2012 Benthe Deswijzen  
03.06.2012 Jurre Horsch  
17.06.2012 Lucas Vandenhove

---

## INLEVERDATUM MISINTENTIES

Als u er zeker van wilt zijn dat uw  
intenties in het parochieblad  
geplaatst worden voor de  
periode van zaterdag 28 juli tot  
en met 31 augustus raden wij u  
aan deze uiterlijk op **donderdag**  
**19.07.2012** telefonisch of  
persoonlijk bij het parochie-  
secretariaat op te geven.

---

## ADRESSEN

**Pastoor-Deken Th. v. Galen** fso,  
Pancratiusstraat 41, Heerlen  
Telefoon 045 - 5713682  
E-mail [th.v.galen@pancratiusheerlen.nl](mailto:th.v.galen@pancratiusheerlen.nl)

**Parochiekantoor en secr. kerkbestuur**  
Welterkerkstr. 3, 6419 CR Heerlen  
Telefoon 045 - 5713225  
E-mail [sintmartinus@home.nl](mailto:sintmartinus@home.nl)  
Website [www.parochie-welten.nl/site/](http://www.parochie-welten.nl/site/)  
Openingstijden: DO van 18.00u - 20.00u

**Kapelaan Blom**  
Dr. Clemens Meulemanstraat 1, 6418 PC Heerlen  
Telefoon 06-55722869  
E-mail [rickblom7@hotmail.com](mailto:rickblom7@hotmail.com)

**Diaken L. Franssen**  
Telefoon 045 - 5751417

**Kerkhofbeheer:** Fam. Eurlings  
Telefoon 045 - 5740143

**Stichting Patiëns** Voor als u hulp nodig hebt voor terminale thuiszorg  
Telefoon 045 - 523.25.04 / 045 - 5751415

**Kerkbijdrage / Misstipendia**  
Rabobank 11.99.05.515 ING 10.40.176 t.n.v. Kerkbestuur St. Martinus

**Informatie over het bisdom**  
Voor nieuws en activiteiten in ons bisdom kunt u terecht op: [www.bisdom-roermond.nl](http://www.bisdom-roermond.nl)