



SEPTEMBER 2012

MAAK KENNIS MET UW BEKENDE 'ONBEKENDE'...

Meestal in situaties welke we niet echt aangenaam vinden omdat iemand dwars ligt, iets onverwachts doet dat hard aankomt roepen we: "Wat bezielt jou?" Frappant is bovendien dat er heel vaak achteraan wordt gezegd: "in godsnaam". Dan klinkt het uit veler monden: "Wat bezielt jou in Godsnaam?" Daarmee leggen we zelf uit dat we "onze ziel" met God verbinden. Niet dat we daar massaal over nadenken! Noch over onze ziel, noch over God. Op momenten dat het ons wel eens benauwd om het hart wordt of we iets geheel niet begrijpen, komen deze kernbegrippen naar boven.

Beiden zijn ons onbekend: zowel ziel als God. Dat we kennelijk met een ziel rondlopen leert het gezegde: "Die loopt met zijn ziel onder de arm?" Wanneer iemand zich verveelt, geen kant op weet te gaan, geen toekomst ziet, dan steekt het woord "ziel" weer de kop op. Op het moment dat het leven afgelopen is zeggen we: "het ontzielde lichaam..."

De enige zekerheid in het leven, zo heet het in de volksmond, is belasting betalen en doodgaan!

DE DOOD is een realiteit! Hoewel veel mensen deze gedachte liever van zich afzetten, is de dood werkelijkheid. De dood is het onvermijdelijke gevolg van het feit dat men leeft!

Godsdienstige mensen stellen zich de dood vaak voor als de onontkoombare laatste sprong in het onbekende – in het hiernamaals met zijn hemel, hel en vagevuur. Wat zijn leven en dood eigenlijk? Is het geen tijd dat wij eindelijk te weten komen wat de mens werkelijk IS en of er enige hoop is op een leven na de dood?

De filosofen van de Oudheid (echt voor-christelijk dus) leerden dat al de mens in wezen een onsterfelijke, geestelijke 'ziel' is, ondergebracht in een tijdelijk lichaam van vlees – dat de werkelijke mens niet het lichaam is, maar een onzichtbare, onstoffelijke 'onsterfelijke ziel' die denkt, hoort, ziet en die eeuwig bewust zal blijven voortbestaan. Volgens hun speculaties verlaat de ziel op het tijdstip van overlijden het lichaam en reist naar een ondefinieerbaar rijk, mogelijk een paradijs of een plaats van bestraffing. Het lichaam, zo stelden zij terecht vast, gaat naar het graf.

Nog steeds staan er mensen rondom ons, die uiterlijk alles 'mee' hebben. Zoals er zijn: schoonheid, relaties, geld en goed, graag gezien op feestjes en partijtjes. Toch kunnen ook dat zaken spelen als innerlijk onvoldaan, onrustig, ontevreden. Hebben alles wat een mensenhart kan begeren en toch niet gelukkig. Misschien omdat men aan de ziel geen voedsel heeft gegeven. Dat "unieke zijn" van ons vraagt immers ook om voedsel: geestelijk voedsel. Zoals priesters vroeger ook zielenherders wilden zijn en waren. Het feit dat ze nu meer en meer ook managers moeten zijn, ontslaat hen- goddank -niet van die hemelse opdracht zorg te dragen voor de ziel van de mensen.

Wie of wat geeft voedsel aan mijn ziel? Aan mijn meest intieme ik, mijn meest bekende onbekende, die pas echt de kop op steekt als ik me zielig voel? Als u Gods Geest zoekt en een kans geeft, bent u al een heel eind op weg...

Hartelijke groet,
deken Th. v. Galen

SEPTEMBER

Ook deze maand is een oogst maand. Met het oog daarop kent deze maand een aantal weerspreuken welke door de tijden heen kennelijk tot zulke inzichten hebben geleid. Zoals er zijn:

Trekt voor [Sint-Michael](#) (29 september) de vogel niet, geen winter is nog in 't verschiet.

Als de eikels vallen voor Sint-Michael, dan snijdt de winter door lijf en ziel.

Sint-Michael blaast het licht uit, [Maria Boodschap](#) (25 maart) steekt het aan.

Als in september de donder knalt, met Kerstmis de sneeuw in hopen valt.

Valt begin september de regen in plassen, het volgend jaar zal 't graan goed wassen.

Septemberregen, komt zaad en wijnstok wel gelegen.

Aan de hand van deze ervaringen van weleer over langere tijden, liet men "de

tijd” over zich heenkomen en haalde daar de zekerheden uit. Men hield rekening met deze waarschijnlijke zekerheden.

Ook nu denken mensen dat “de tijd” het commando heeft over wat er geschiedt. Zaken waar we niet gelukkig mee zijn zoals groeiende onverschilligheid t.a.v. fatsoen, respect, zuiverheid en eerlijkheid, eerbied voor een ander of andermans goed, trouw, ze kunnen gedijen omdat we menen: het is niet anders in deze tijd. Terwijl wij zelf de tijd “maken”. “De natuur” kunnen we zelfs deels beïnvloeden. Zoals het ondoordacht kappen van reuze woudgebieden ook zijn sporen nalaat. Zouden we dan ook niet onze omgeving kunnen beïnvloeden door onze keuzen, onze houding, welke wel door deugd en deugden gedragen worden?

Th. v. Galen

PROEFOPSTELLING

Wie de dagkapel van de kerk van Welten binnenstapt voor gebed, rust en om een kaarsje op te steken of om de mis te volgen op dinsdagavond 19.00 of woensdag 09.00 uur ziet een nieuw altaar en een nieuw “hoofdaltaar”.

Dit werd aangereikt om als mogelijkheid te gebruiken. En ondergetekende achtte het zeker een kans waard. Omdat het in mijn ogen minder zwaar werkt en minder drukt op de redelijk besloten ruimte en het kleine priesterkoor.

Net als de vorige opstelling is het geheel van hout vervaardigd. In eerste instantie is het altijd even wennen. En kijken hoe het met enkele details gaat, zoals de erbij geleverde kandelaars. We merkten dat je, door deze te verplaatsen of kleinere of grotere of smallere kaarsen te gebruiken, een ander aanzicht krijgt.

Met u kijken we het eens een poosje aan en zien dan wat het ons doet aan meerwaarde of niet.

Th.v. Galen

9 SEPTEMBER: NATIONALE ZIEKENDAG

Ook De Zonnebloem, afdeling Welten besteedt aandacht aan de zieken en thuiszittenden. Daarom zal in de viering van zondag 9 september om 10.00 uur deze groep centraal staan.



9 SEPTEMBER : OPLUISTERING MAASLAND KOZAKKENKOOR

Het koor wordt muzikaal ondersteund door een eigen accordeonist, ofschoon de meeste liederen à capella worden gezongen.

Bert Ramakers is vanaf de oprichting tot op heden de muzikaal leider van dit gezelschap. Verder presenteert het Maasland Kozakkenkoor zich in authentiek Russische kledij.

In het Russische landschap zijn veel variaties, zoals bergstreken, toendra's, steppen en moerassen. Deze variaties vinden we terug in de muziek van het Maasland Kozakkenkoor. De muziek is boeiend tot aan de laatste noot. Russische en Slavische gebruiken worden in zang tot uiting gebracht met passie, vol overgave, melancholisch, wervelend, soms vrolijk en meeslepend.

Het omvangrijke repertoire omvat muziek uit Rusland, Polen, Oekraïne, Kroatië, Tsjechië, Dalmatië, Slovenië, Italië, Frankrijk en Duitsland en met name koorwerken, uitermate geschikt voor het opluisteren van eucharistievieringen. Een aantal van deze geestelijke composities, overwegend gezongen in de Russisch - Byzantijnse ritus, passen bovendien perfect bij wereldlijke uitvoeringen.

Verder beschikt het koor over een enorm repertoire aan volksliederen. Deze grijpen terug op de geschiedenis en de traditie van het Russische en Oekraïense volk.

Ze variëren van zeer melancholieke tot buitengewoon uitbundige liederen, zoals De Twaalf Rovers, het 'Eenzame klokje', 'Avondklokken', Stenka Razin, Ei Uchnjem, enz....

Het is niet voor niets, dat naast de reguliere optredens het Maasland Kozakkenkoor Eucharistie-vieringen opluistert in de Russisch - Byzantijnse ritus met overige (Slavische) kerkgezangen. Ook de opluistering van huwelijken en Kerstconcerten staan op het programma. Enkele malen trad het koor op met het beroemde Trio St. Petersburg uit Rusland, beter bekend door haar recente optreden met André Rieu en zijn Johann Strauss Orkest.

Of het nu gaat om het oproepen van de majestueuze mystiek van een orthodoxe eredienst of om de uitgelaten vrolijkheid van Russen en/of Oekraïners, het Maasland Kozakkenkoor weet de juiste toon te treffen....

25 SEPTEMBER: BEDEVAART KEVELAER

Op **dinsdag 25 september** zal er traditiegetrouw een busbedevaart gehouden worden naar Kevelaer. Het mooie dorpje bij Noord-Limburg over de grens trekt jaarlijks vele bezoekers. Sinds 1642 wordt er een wonderbaarlijk beschouwde afbeelding vereert van de heilige Maagd Maria. De marskramer Hendrick Busman (1607-1649) zou van Maria zelf tot drie maal toe de opdracht hebben gekregen een kapelletje voor haar te bouwen. Hij gaf hieraan gehoor op 1 juni 1642. Al gauw kwamen er pelgrims en werden er genezingen gemeld. In 1647 erkende de Kerk acht van deze genezingen als wonderbaarlijk. Maria wordt in Kevelaer bijzonder vereert als de "Consolatrix Afflictorum", ofwel de "Troosteres der Bedroefden".

Kevelaer speelde een bijzondere rol voor de Nederlandse katholieken in het protestantse noorden waar alle katholieke geloofsuitingen verboden waren. Zij konden in Kevelaer in het openbaar hun geloof uitoefenen, want daar bestond wel godsdienstvrijheid. Wij mogen een bezoek brengen aan Maria, 'Troosteres der Bedroefden'. Ieder van ons maakt in zijn of haar leven wel eens droefheid mee. Bij Maria mogen we onze zorgen en noden neerleggen.

Op dinsdag 25 september gaan wij met de parochies van ons cluster naar Kevelaer op bedevaart. Aanmelding voor deze Jaarlijkse bedevaart naar Kevelaer 'Onze Lieve Vrouw, Troosteres van de Bedroefden' op het parochiekantoor St. Martinus. Kosten bedragen €17,50 en vol is vol.

VERDIEPING IN DE BIJBEL

In de komende maanden willen we ons verder gaan verdiepen in de bijbel. Ieder is daar bij van harte welkom! Hoewel de bijbel een boek dat al heel oud is, is het ook heel actueel. Het gaat over ons leven van elke dag. Het is Gods Woord dat ons aanspreekt. Op God raken we nooit uitgekeken en daarom ook niet op de bijbel dat richting wil geven in ons leven.

Elke maand komen we bij elkaar in de Ontmoetingsruimte van de St. Josephparochie op de Heerlerbaan van 19:30 tot 21:30 uur. Een kop koffie of thee met iets erbij zal niet ontbreken. In deze komende bijeenkomsten zullen we bekijken waar en hoe Maria een rol speelt en wat dat voor ons van betekenis heeft. De avond wordt besloten met het samen bidden van de dagsluiting. Graag tot op een van de komende bijeenkomsten!!

**Data van de Bijbelgroep: Maandag 10 september / Maandag 1 oktober /
Maandag 5 november / Maandag 3 december**

ACTIVITEITEN IN HET SAVELBERGKLOOSTER

In het kader van Cultura Nova wordt er op 1 en 2 september het toneelstuk 'Glas in Lood' opgevoerd.

Voor deze bijzondere theaterdocumentaire interviewde actrice Lieke Benders kloosterlingen. De audio-opnamen vormen het uitgangspunt voor dit kleurrijke verhaal in glas in lood. De voorstelling is dus gekoppeld aan een duo-interview met de theatermaakster en een kloosterling. Na afloop krijgt het publiek de gelegenheid te reageren en kan men het museum bezoeken.

Zaterdag 1 september, Kapel Savelbergklooster, Aanvang: 19.00 u.,
Entree: € 7,50

Kaarten te bestellen via www.culturanova.nl

Zondag 2 september, Kapel Savelbergklooster, Aanvang: 14.00 u.,
Entree: € 7,50

Kaarten te bestellen via www.culturanova.nl

Prelude Open Monumentendag 2012

Woensdag 5 september, Kapel Savelbergklooster

Middels een power point presentatie zal stadshistoricus Mark van Dijk de inleiding geven tot de Open Monumentendag 2012 met als thema: Groen van Toen.

Aanvang: 19.30 u. Vrijwillige bijdrage

Zondag 9 september

Open Monumentendag 'Groen van Toen', Aanvang: 11.00 u.

Op de binnenplaats, grenzend aan de tuin van het Savelbergklooster, zal Kloosterboekwinkel Witterm aanwezig zijn met een boekencollectie op het gebied van theologie en pastoraat, spiritualiteit, wereldreligie, Bijbel en Bijbeluitleg en nog veel meer. Tevens zal Aloysius-kruiden in de persoon van Rob Hamers met een stand aanwezig zijn en vakkundig advies kunnen geven op het gebied van de Kneipp therapie en Aloysius-kruiden. Koffie, thee, fris vrijwillige bijdrage.

Uitgebreide informatie op de site: www.savelbergklooster.nl of
telefoonnummer: 045 – 571 9820

MIJMERINGEN VAN EEN KAPELAAN

Souplesse

Een paar weken geleden inmiddels had ik de Mis in de St. Pancratiuskerk. Tijdens de preek zag ik op de vijfde bank een man die zichtbaar zat te knikkebollen. Blijkbaar was mijn preek zeer slaapverwekkend. Iedere keer als ik naar de man zat te kijken dacht ik: nou valt-ie zo uit de bank. Wat een commotie zou dat geven! Maar het gebeurde steeds net niet. Toen het Credo werd ingezet gebeurde er iets heel anders, tenminste anders dan ik had

verwacht. De persoon in kwestie was de eerste die fier overeind stond. Voordat het geloof daarin was beleden bleek deze persoon al te zijn verrezen!

Dat vond ik nou een mooi en treffende ervaring. Je denkt soms dat het geloof erg ver is weggezakt en er niks meer van terecht komt; of dat de Kerk ver onderuit is gezakt en wellicht nooit meer overeind komt. Maar pas op: het aloude geloof heeft meer draag- en veerkracht dan je denkt.

Zo wil het nog wel eens gebeuren dat bij de Ziekenzalving de zieke geen zichtbare reacties kan laten zien en dan opeens bij de bekende woorden van het Onze Vader of het Wees Gegroet de handen zich vouwen of dat er tranen opwellen. Ontroerende en bemoedigende momenten. Kostbaar zelfs.

Op die momenten ervaar ik als priester ook steevast wat een voorrecht het is als je mag en kunt geloven. Wat een rijkdom je hebt. Als je het aloude geloof als een vaste bodem als fundament hebt meegekregen in je leven. Misschien is dat wel een sleutelwoord voor de tijd waarin we als Kerk en parochie gekomen zijn.

Er staan grote veranderingen op stapel voor de structuur van de Rooms-katholieke Kerk in Nederland in het algemeen en in ons Bisdome in het bijzonder. Parochies zullen worden samengevoegd tot grote verbanden waarover meerdere priesters worden aangesteld. Dat brengt zonder twijfel meer werkdruk voor de priesters met zich mee en een grotere afstand tussen de priesters en de beminde gelovigen. Bij de sacramentenbediening kun je niet meer steevast rekenen op de eigen pastoor; de directe beschikbaarheid van de priester zal minder groot zijn; pastorieën en kerken die te weinig in gebruik zijn, komen in aanmerking voor een andere bestemming.

Eén en ander kan het gevoel oproepen: nu zakt de hele boel helemaal in elkaar. Nu zakken we als kerk en parochie helemaal in het moeras.

Dat zou kunnen. Maar dat hoeft niet! Het aloude geloof zou wel eens meer draag- en veerkracht kunnen hebben dan we denken

Moge God het met ons en ons geloof in het nieuwe werkseizoen redden!

Kapelaan Beijck

PELGRIMSWANDELING

op het feest van de heilige Gerardus, op dinsdag 16 oktober vanuit Welten/Heerlen naar Wittem (ca. 12 km).

Gestart wordt om 8.00 uur in de St. Martinuskerk, (Weltertuinstraat, Heerlen) met een korte bezinning en het pelgrimsreisgebed en via Benzenrade, de Putberg, de Bernardushoeve (pauze) en Eys komen we rond 12.00 uur in Wittem aan, waar we kunnen aansluiten bij de eucharistieviering van 12.15 uur.

Opgeven vooraf is niet nodig; op tijd aanwezig zijn is voldoende. Wie wil kan ook mee terugwandelen naar Welten. Er is ook een directe busverbinding voor wie vanuit Wittem met OV terug naar Welten wil.

START LEZINGENCYCLUS DEKENAAT HEERLEN

Op donderdag 22 november starten we met een aanbod, dat mensen de kans wil geven om zich te oriënteren in thema's die actueel zijn over de samenleving, waarbij het ook over kerk en geloof kan gaan, maar in principe bedoeld is om de horizon van ons denken en afwegen te verbreden.

De Belgische hoogleraar Prof. dr. Donald Loose, filosoof en verbonden aan de Radboudstichting en die filosofie doceert op de Erasmus Universiteit in R'dam, komt naar Heerlen toe. Werkelijk een topper. Hij is bereid te komen en in overleg zijn wij tot het onderwerp gekomen **`Waarom zou je in deze tijd nog katholiek zijn`**. Hij kan ons een hart onder de riem steken.

Voor de locatie is gekozen voor de Manege in `Auberge de Rousch` omdat we daar zowel een kleinere groep als ook een groot auditorium kunnen ontvangen. Om dit passend te doen verzoeken we belangstellenden zich wel even bekend te maken.

U kunt zich aanmelden voor de lezing door een e-mail te sturen naar judith@zonnekind.nu, of te bellen naar tel. 06-57595999 van mevrouw J. Krasznai. Gaarne erbij vermelden met hoeveel u komt.

NB. Dit bericht wordt herhaald omdat we weten hoe het kan gaan. Eerst denkt menigeeen: dat is nog ver weg. En als het dichterbij is gekomen, zegt men: "Tja, had ik dat geweten..."

PELGRIMSTOCHT NAAR HEILIGE LAND

Reisfeiten: we maken deze reis van 02 april 2013 t/m 11 april 2013. Deken Th. van Galen zal deze reis begeleiden. Reis code: R09M/V. Reissom: € 1785,-- (bij 40 deelnemers). 1 pk toeslag: € 375,--

Inbegrepen: vliegreis Brussel Zaventem -Tel Aviv v.v. inclusief luchthavenbelasting en brandstoftoeslagen, transfer Heerlen – Brussel Zaventem v.v. Overnachting in 2-persoonskamers voorzien van bad of douche en toilet. Verzorging op basis van volpension. Alle excursies, entreegelden, fooiengeld. Nederlands sprekende gids, S&S-reisleiding en informatieavond.

Niet inbegrepen: verzekeringen, drank en uitgaven van persoonlijke aard.

Informatie en aanmelding : Pancratiuskerk Heerlen Secretariaat:

Pancratiusstraat 21; 6411 KC Heerlen: tel. 045-5712177 of per mail:

secretariaat@pancratiusheerlen.nl ; S&S-Reizen , Widdershovenstraat 11;

6367 HV Voerendaal: tel. 045-5750461 of per mail: info@sens-reizen.nl

Op de Pancratiussite vindt u ook een gehele beschrijving van het programma.

De sluitingsdatum van aanmelding voor deze reis is **1 december 2012**.

ZATERDAG 1 SEPTEMBER

1e lezing: Deut. 4, 1-2 + 6-8
Ev: Mc.7, 1-8 + 14-15 + 21-23
Preek: Prof. Rohling
19.00u: Volkszang

Jrd. Mathieu Schreibers; Tiny Waterval-Stevens; Fia Deckers (c); Harrie Vluggen (c); H. Mis ouders Waterval-Huppertz en familie;

ZONDAG 2 SEPTEMBER

22e ZONDAG DOOR HET JAAR
1e lezing: Deut. 4, 1-2 + 6-8
Ev: Mc.7, 1-8 + 14-15 + 21-23
Preek: Prof. Rohling
10.00u: Schola

Echtp. Hoppers-Retera (st); Will Lennertz (c); Dhr. J. Duprez (c); Math Frederiks v.w. verjaardag; Jrd. ouders Cordewener-Lemmens (st)

DINSDAG 4 SEPTEMBER

18.40u: Rozenhoedje
19.00u: H. Mis

Ouders Paffen-Wachelder; echtp. Hoppers-Retera (st); ouders Stevens-Bastiaens en kinderen (st);

WOENSDAG 5 SEPTEMBER

09.00: H. Mis

Ouders Brouns-Mertens (st);

VRIJDAG 7 SEPTEMBER

19.00u: H. Mis in Kapel te Benzenrade door Kapl. Blom

ZATERDAG 8 SEPTEMBER

1e lezing: Jes. 35, 4-7a
Ev: Mc. 7, 31-37

Preek: Kapl. Blom
19.00u: Maarten Vonhögen

1e Jrd. Agnes Frederix-Dohmen; fam. Buck-Offergelt;

ZONDAG 9 SEPTEMBER

23e ZONDAG DOOR HET JAAR
1e lezing: Jes. 35, 4-7a
Ev: Mc. 7, 31-37
Preek: Prof. Rohling
10.00u: Maasland Kozakkenkoor



NATIONALE ZIEKENDAG - Zonnebloemvereniging Welten- Heerlen

Echtp. Hoppers-Retera; Ouders Brouns-Mertens (st); Tjeu Houtackers (c); Fien Baggen-Diederren; Jos Ingot-Vellen; Jrd. Huub van Hout

DINSDAG 11 SEPTEMBER

18.40u: Rozenhoedje
19.00u: H. Mis

Echtp. Hoppers-Retera (st)

WOENSDAG 12 SEPTEMBER

09.00u: H. Mis

Will Lennertz (c); voor dierbare overleden vrienden;

ZATERDAG 15 SEPTEMBER

1e lezing: Jes. 50,5-9a

Ev: Mc. 8,27-35

Preek: Kapl. Beijk

19.00u: Maarten Vonhögen

Tilly v.d. Bongard-Kuppens (c); Jrd. v.d. familie Quaadvlieg-Leerssen (st); Ouders Kurvers-Eussen en kleindochter Mireille; Dhr. Ant. Staarink; Ger Kurvers; Jrd. Ans Niemarkt-Smeijsters; Math Noé en levende en overleden familieleden;

ZONDAG 16 SEPTEMBER

24e ZONDAG DOOR HET JAAR

1e lezing: Jes. 50,5-9a

Ev: Mc. 8,27-35

Preek: Kapl. Beijk

10.00u: Nadine Maes

Wijlen Deken C. Buschman; Echtp. Hoppers-Retera (st); Mieke van Emmerik-Van der Steen en ouders Emmerik-Peeters; Jrd. Riny Beuken-Schaap; Carola Tuinstra-Kloppenburg en overledenen v.d. familie Tuinstra;

DINSDAG 18 SEPTEMBER

18.40u: Rozenhoedje

19.00u: H. Mis

Echtp. Hoppers-Retera;

WOENSDAG 19 SEPTEMBER

09.00u: H. Mis

Will Lennertz (c);

ZATERDAG 22 SEPTEMBER

1e lezing: Wijsh. 2,12+17-20

Ev: Mc. 9, 30-37

Preek: Kapl. Beijk

19.00u: Maarten Vonhogen + Cantor

Jrd. Piet Grond, ouders Grond-Pieters en ouders Haan-Schillings (st); Nelly Bianchi-Bisschoff (c); Pierre Bosch;

ZONDAG 23 SEPTEMBER

25e ZONDAG DOOR HET JAAR

1e lezing: Wijsh. 2,12+17-20

Ev: Mc. 9, 30-37

Preek: Kapl. Blom

10.00u: Schola

Echtp. Hoppers-Retera (st); Jrd. Harrie Simons (st); overleden echtp. Stoks-Claessen (st); Jrd. Mia Hermans-Stoks (st); Johan Ploumen (c); Fam. Buck-Offergeld;

DINSDAG 25 SEPTEMBER

18.40u: Rozenhoedje

19.00u: H. Mis

Echtp. Hoppers-Retera (st);

WOENSDAG 26 SEPTEMBER

09.00u: H. Mis

Voor de parochianen;

ZATERDAG 29 SEPTEMBER

1e lezing: Num.11,25-29

Ev: Mc. 9, 38-43 + 45 + 47-48

Preek:

19.00u: Dameskoor

Ouders Lipsch-Koymans en dochter Miet; Nelly Bianchi-Bisschoff (c);

ZONDAG 30 SEPTEMBER

26e ZONDAG DOOR HET JAAR

1e lezing: Num.11,25-29

Ev: Mc. 9, 38-43 + 45 + 47-48

Preek:

10.00u: Schola

Echtp. Hoppers-Retera (st); Tilly v.d. Bongard-Kuppens (c); Hub de Esch (st); Pol Eymael (c); Jrd. ouders Hub Habets en Fieneke Habets-Dabekaussen;

INLEVERDATUM MISINTENTIES

Als u er zeker van wilt zijn dat uw intenties in het parochieblad geplaatst worden voor de periode van zaterdag 1 oktober tot en met 28 oktober raden wij u aan deze uiterlijk op **donderdag 20.09.2012** telefonisch of persoonlijk bij het parochie-secretariaat op te geven.

ROZENKRANSPROCESSIE

Traditiegetrouw vindt op de eerste zondag van de maand oktober de rozenkransprocessie plaats.

Samen-lopen in de Vredesweek 2012 op zaterdag 22 september, 11-13.00 uur.

De kerken van St. Jozepf en Andreas organiseren al sinds jaar en dag samen een activiteit in de Vredesweek, van 15-23 september. Dit jaar wordt het een wandeltocht

van 4 à 5 km via Benzenrade, Parc Imstenrade, eindigend in de Josephkerk met een broodje en koffie of thee.

Start: 10.45 u. vertrek vanuit Andreas en Josephkerk naar het Vredeskapelletje aan de Bautcherweg. 11.00 u. Korte opening en gebed, waarna we samen op pad gaan, via de Corisberg, naar het kapelletje in Benzenrade, terug via Parc Imstenrade, het vlindermonumentje op het kerkhof en ter afsluiting een broodje in de ontmoetingsruimte van de Josephkerk.

Samen-lopen met als doel, een gelegenheid te bieden en te nemen, om samen te praten over, of vrede niet méér ons 'pakkie an' is dan we vermoeden. Olie, steenkool en goud worden wereldwijd gebruikt (misbruikt) om onze macht ten toon te spreiden ten koste van andere mensen, kinderen. Wij gaan een steen leggen op bijzondere plekken onderweg. U mag zelf een steen(tje) meenemen en gaandeweg bepalen wat u er mee gaat doen.

Kinderen zijn van harte uitgenodigd! Voor jullie hebben we een verhaal en voor wie wil een creatieve opdracht(je)!

Fijn als zich even aanmeldt (catering), bij een van de parochies. U mag ook zomaar een eindje mee oplopen.

Missionaire werkgroep Heerlerbaan

ADRESSEN

Pastoor-Deken Th. v. Galen fso,
Pancratiusstraat 41, Heerlen
Telefoon 045 - 5713682
E-mail th.v.galen@pancratiusheerlen.nl

Parochiekantoor en secr. kerkbestuur

Welterkerkstr. 3, 6419 CR Heerlen
Telefoon 045 - 5713225
E-mail sintmartinus@home.nl
Website www.parochie-welten.nl/site/
Openingstijden: DO van 18.00u - 20.00u

Kapelaan Blom

Dr. Clemens Meulemanstraat 1, 6418 PC Heerlen
Telefoon 06-55722869
E-mail rickblom7@hotmail.com

Diaken L. Franssen

Telefoon 045 - 5751417

Kerkhofbeheer: Fam. Eurlings

Telefoon 045 - 5740143

Stichting Patiëns Voor als u hulp nodig hebt voor terminale thuiszorg

Telefoon 045 - 523.25.04 / 045 - 5751415

Kerkbijdrage / Misstipendia

Rabobank 11.99.05.515 ING 10.40.176 t.n.v. Kerkbestuur St. Martinus

Informatie over het bisdom

Voor nieuws en activiteiten in ons bisdom kunt u terecht op: www.bisdom-roermond.nl