



**Het pastorale team van de St.  
Martinusparochie wenst U een Zalig  
Kerstfeest en een gezegend Nieuwjaar!**

# Parochienieuws



## KERSTEDITIE 2012 EN JANUARI 2013

### KERSTMIS 2012 MET ARMOEDE OF MET RIJKDOM?

Dat in kerkelijk Nederland 25 december het meest bekende feest is, is evident. Echter niet zozeer omdat het geloofsaspect zulk een invloed heeft maar omdat we erin slagen met muziekjes en lampjes en lichtjes een bepaalde sfeer te scheppen. In onze streek komen daar nog eens bovenop: de vrije dagen, het idee dat we voor geschenken moeten zorgen en dat we heerlijk tafelen, dat er al aan wintersport wordt gedacht met idyllische plekjes. Nog een punt dat we zeker niet willen overslaan: we menen dat we elkaar moeten opzoeken in familie of gezinsverband.

Het valt op dat in supermarkten ook de prijsvechters met bijzondere aanbiedingen komen richting kerstmaaltijden. Wel wat duurdere spullen maar toch voor iedereen meer betaalbaar dan “uit-eten” in een restaurant dat met veel heerlijkheden de mensen gaat overladen met meer bijzondere hapjes. Ook de man met de kleine beurs kan zich iets bijzonders toch aanschaffen. Maar zit daar onze rijkdom met Kerstmis?

Natuurlijk is het waar dat mensen elkaar nodig hebben. Elkaar kennen en elkaar opzoeken is dan ook niet onbelangrijk. Je weet je rijk met een hechte familieband en met echte vrienden. Dat wordt gewis al minder als het samenzijn gebaseerd is op een gevoel van: we moeten elkaar maar weer eens opzoeken, het schijnt erbij te moeten horen. Dan wordt rijkdom toch wel weer echte armoede.

Wie zou ik zijn om mensen geen vakantiedagen te gunnen, in gebieden waar de sneeuw ons aanleiding geeft toch een ontspannen en/of inspannend verblijf in de schepping! De beurs moet het wel trekken, ook als we weer thuis zijn, want erop uitgaan om nadien te moeten sprokkelen met centen is ook maar een vergankelijke rijkdom.

Waar zit voor ons dan de vreugde van Kerstmis, waar zit onze rijkdom?

U voelt het wel aankomen, zeker als u de schrijver dezes al eens hebt gevolgd in zijn pennenvruchten: niet in de dingen die vergaan alleen. Hoe belangrijk en zinvol dat alles ook is wat we aan belangrijke bijkomstigheden oppakken en inzetten: de rijkdom van Kerst staat in het bijbelverhaal van Lukas: de herders en de wijzen VONDEN HET KIND EN ZIJN MOEDER.

Met andere woorden: wie dát niet vindt, vindt de diepste rijkdom niet.

Kijkend naar de voorbije jaren zie ik dat ook met Kerstmis het aantal kerkgangers sterk afneemt. De boodschap welke we proberen bekend te maken, slaat niet meer aan, komt niet over, wordt niet begrepen, doet er niet toe. Zoekt men die trouwens nog wel? Is er wel vraag naar het aanbod?

Waarbij het ook wel lastig is denk ik, dat je in het zelfde verhaal dat mensen met kerstmis zien, horen en beleven, niet verder groeit in een geloofsleven. We blijven als het ware in de babyschoenen steken. Er is geen follow-up.

De armoede van ons mensen is dat we de rijkdom welke God ons heeft laten zien in de menswording van zijn Zoon niet meer zien. Daarom zijn we enkele uren/dagen "verheugd". Dan is het over. Na nieuwjaarsdag (of eerder) liggen de bomen weer op straat, het licht gaat uit en ligt in de kast. We gaan over tot de orde van de dag. De kerstgroep in de doos, dood en voor weer een jaartje begraven.

Dat God een jaar met ons meetrekt, in lief en leed, valt buiten de ervaring. Want het gesprek met Hem zijn we kwijt, hebben we (weer) niet gevonden, want we VONDEN HEM niet. Lezend in het bijbelverhaal van de drie wijzen: door hun ontmoeting volgden ze daarna een andere weg. Dat betekent dat mensen die de Onvergankelijke en eeuwige op het spoor zijn gekomen, andere mensen zijn geworden. Mensen die instrument kunnen worden om er een andere wereld van te maken. Een wereld die haar rijkdom vindt in een omgaan en leven met elkaar die het pure eigenbelang en het louter genieten overstijgt. Nog steeds geldt dat magnifieke woord: verbeter de wereld, begin bij jezelf. En vaak is zulk een verandering begonnen bij een ontmoeting, met iemand die we liefhebben in wederkerigheid. God houdt van elk mens, maar niet elk mens heeft geleerd God als Vader te hebben. Dat kan het best, wanneer we al vriendschap hebben met De Zoon. En moge het daarvoor Kerstmis worden.

Deken Th.v. Galen

## **BESTE VRIENDEN VAN DE BEGRAAFPLAATS**

Het is alweer december en onze jaarlijkse kaarsjesavond (de 4e alweer) ligt in het verschiet. Op (koop)zondag 23 december a.s. is het zover.

Omdat er weer vele kaarsen (horecakaarsen in glas :) 'op de kop getikt' zijn kunnen we al vanaf de middag (12u.) aan de slag. Vanaf 17u. zal dan vast en zeker een mooie lichtjeszee te zien zijn waarna we om 19u. officieel van start gaan met een uitvoering van harmonie St. Bernadette om tegen 20u. de avond af te sluiten.

Ambtenaar Fred Peters, die het initiatief en de begraafplaats een warm hart toedraagt, heeft ondersteuning via Baan Brekend Werk aangevraagd (en gekregen!) zodat er dit jaar nog meer 'handjes' zijn die het werk letterlijk en figuurlijk lichter maken.

Net zoals de voorgaande jaren hoop ik weer op een mooie avond waarbij wij samen voor een sfeervolle begraafplaats in kaarslicht zorgen.

## **HET DERDE OUDSTE MONUMENT VAN HEERLEN SPREEKT**

Welk dat is? Het kerkhof aan de Akerstraat. De auteur Jan Teunissen laat in woord en beeld het leven van de stad van weleer tot nu aan het woord. Je voelt als het ware hoe het hart weer gaat kloppen, door mensen in beeld te krijgen die hier woonden, werkten en bouwden. De namen zijn de stille getuigen die weer gaan spreken. Het is een boekwerk van 138 pagina's ringband.

Het is uit een aantal hoofdstukken opgebouwd:

- Geschiedenis van de Begraafplaats;
- Een wandelroute langs enkele graven;
- 140 Graven zijn beschreven uit een dertigtal vakken. Enerzijds gaat het over de personen die er rusten anderzijds over de monumenten;
- De aanwezige bomen in dit wandelpark;
- De symboliek die men op de graven aan kan treffen;

Ik hoop dat dit boekje over het derde oudste monument van Heerlen warm wordt ontvangen. Ik weet dat het nu al verouderd is; graven zijn er bijgekomen en bomen zijn gerooid en geplant geworden; en de stenen zijn gepoetst en vervallen. Alleen de tijd gaat verder. Het boek kost €15,- en is te verkrijgen bij

Corio centrum Boekhandel Plantage en Jan Teunissen  
Burg. De Hesselleplein 29 6411 CH Heerlen  
Tel. 045 571 28 55



## ACTUEEL THEMA VOOR KERSTMIS: GEWELD ROND DE VOETBALVELDEN

Mogelijk vraagt u zich af: wat heeft een doodgeschopte grensrechter in Almere van doen met Kerstmis? Het Kerstkind wordt met diverse titels geboren, een van zijn hoedanigheden is: Vredevorst.

Wetten en regels waren er voldoende in de tijd waarin Jezus leefde. Maar dat werkte toch niet naar behoren. Vandaar dat Hij zijn zending ook volbracht met de wens dat we de aanvulling zouden ontvangen op al die voorschriften: God beminnen en de naaste als zichzelf.

Wie zelf niet graag doodgeschopt wil worden, moet dat ook een ander niet doen. Dat betekent niet dat Jezus alles goed vond en over zich liet lopen. Scheids- en grensrechters (en dat in vele vormen op vele terreinen) zijn nu eenmaal nodig, want niet alles wat we doen is goed te keuren. Maar we hebben niets op met De Vredevorst in onze maatschappij en dus vaak ook niet meer in de onderlinge relaties. Dan kan dit allemaal gewoon zomaar blijven duren, want het vraagt niet om nieuwe regels (alleen) maar om een nieuwe mentaliteit....

Deken Th.v. Galen



## OVER KERK- EN (GELOOFS-) GEMEENSCHAP

Het is ontegenzegglijk waar dat we de komende jaren veel zullen zien krimpen op het vlak van kerkgebouwen “in actie”. Het aantal priesterlijke bedienaren verschaalt nog verder. De inzetbaarheid van hen die overblijven zal op kerntaken gaan neerkomen, waardoor ze steeds minder “het gezicht” zijn in een parochiegemeenschap. Iets waar je als priester zelf hevig onder lijdt, dat moge u aannemen. Zeker voor de oudere generatie, die zo werd opgeleid. Je voelt je steeds meer een organisator, een regelaar, een vergaderman, een manager. Herder zijn, zielenlasten helpen dragen, dicht bij de mens staan in zijn lief en leed, het raakt steeds meer voor de zielzorger uit het vizier die in meerdere parochies actief moet zijn. Deze pijn wordt nog vergroot doordat er een wonde zichtbaar wordt: met het wegvallen van een loop naar de kerk, ebt ook het idee weg dat we er zijn voor elkaar. Anders gezegd: dat we in Gods naam gemeenschap zijn, zorg dragen.

Conform statistisch te volgen gegevens verdwijnt ook in Limburg de inzetbaarheid van 30% van de kerkgebouwen. Ook zien we dat waar dit gebeurt, de mensen die nog ter kerke gingen, niet meteen bereid zijn de volgende kerk te bezoeken. Boos en teleurgesteld wendt men zich af.

Een parochie met een nog “hoog” kerkbezoek van 4% ontdekte dat 10% van hun bezoekers onder de 50 jaar waren.

Het idee dat de héle kerk op de schop moet en álles ánders moest worden opgepakt met alles overboord te zetten wat we geloven, heeft al bewezen niet te werken. Daarvoor hoeven we maar te kijken waar ze dit al vele jaren geleden deden en ook nu evenzeer of nog sneller verdampen.

Wie voor deze waarheid blind is en zijn ogen sluit, is zeker geen realist.

Realistisch is het wanneer we tegen elkaar durven gaan zeggen: en wie zorgt voor zijn naaste? Wie kijkt ook naar de mens om zich heen? Wie God liefheeft kan er niet omheen dat dit als opdracht tot gevolg heeft: en bemin de naaste als u zelf!

Zorgen voor elkaar wil zeker niet zeggen: blind zijn voor de leugen, het onrecht de anderen aangedaan, het zoeken van eigen roem en aanzien.

**We moeten gaan zoeken naar iets nieuws, dat tevens heel oud is...**

**Wordt vervolgd.**

## **HET KERKBESTUUR**

Wil een woord van dank laten klinken aan allen die - hoe dan ook – de kerk en haar werkzaamheden steunden. Met gebed en kerkgang, met actief vrijwilligerswerk, met donaties en kerkbijdrage, met steun aan de priesters en de diaken in Welten door mee te denken en mee te doen, zoals er ook zijn de misdienaars en acolieten.

Een jaar zit er weer op, met alle acties en festiviteiten, met alle normaal lopende zaken en extra aandachtsvelden. Het is weer gelukt! En we beseffen dat het – net als de economie- er niet altijd rooskleurig opstaat in het nieuwe jaar. En toch... gaat het ons weer lukken. In Godsnaam. We wensen u goede en gezegende kerstdagen en een door God gedragen Nieuwjaar!

## **KERST - ZIEKENCOMMUNIE**

De ziekencommunie wordt rondgebracht naar de zieken en thuiszittenden op zondag 23 december na de mis van 10.00u. U kunt zich hiervoor opgeven bij Diaken L. Franssen telefoon 045-5751417.

## **BEZICHTIGING KERSTSTAL**

Tot een half uur na de diensten van 1ste en 2de kerstdag kan men de kerststal bewonderen in de St. Martinuskerk.

## KENNIS OVER ZAKEN GEEFT MENSEN INZICHT

Het Dekenaat Heerlen nodigt u met groot genoegen uit voor een lezing op donderdag 21 februari 2013 om 20.00 uur:

### Nieuwe Perspectieven in Maatschappij Visie

Door Prof. Dr. Antoine

Hoogleraar Sociale Politiek Universiteit van Tilburg en Milaan

De succesvolle lezing op 22 november jl. door Prof.dr. D. Loose is voor ons een stimulans om u wederom een lezing aan te bieden. Wij hebben Prof. Dr. Antoine Jacobs bereid gevonden om zijn visie te geven op de sociale leer van de Katholieke Kerk, verwoord in de Encycliek "Caritas in Veritate". In de Encycliek komen niet alleen het progressief sociaal beleid ( de sociale noden in de wereld, het ongebreidelde marktdenken, bonussen, onze energieverspilling etc. ), maar ook de conservatieve moraal en ethiek en de terughoudende opstelling van de Kerk tegenover de bio-ethiek, (klonen, experimenten met embryo's. etc.) aan de orde. En de Paus laat niet na te beklemtonen hoezeer die twee zaken (progressief sociaal beleid en conservatieve ethiek) onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Dit alles en de actualiteit binnen het sociaal recht zullen besproken worden.

Programma donderdag 21 februari 2013:	Locatie: Kunderhoes
19.30 uur ontvangst	Hogeweg 74
20.00 uur lezing	Voerendaal
21.00 uur pauze	U kunt parkeren bij het gemeentehuis of de kerk van Kunrade!
21.20 gelegenheid tot het stellen van vragen	
22.00 uur sluiting	

De koffie in de pauze krijgt u aangeboden. Kosten voor de lezing zijn er niet, vrije gave is welkom.

Ook uw partner of andere belangstellenden uit uw omgeving zijn van harte welkom. U kunt zich aanmelden voor de lezing door een e-mail te sturen naar [judith@zonnekind.nu](mailto:judith@zonnekind.nu), of te bellen naar tel. 06/57595999 van mevrouw J.Krasznai. Wilt u liefst **vóór 11 februari a.s.** opgeven met hoevelen u komt. Wij hopen u op donderdag 21 februari a.s. te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,

Deken Th.van Galen, Marijcke Beckers, Michiel Boon, Rob Luijten, Judith Krasznai

## TARIEVEN MISSTIPENDIA EN KERKBIJDRAGE KALENDERJAAR 2013

- Eenvoudige dienst door de week	€ 7,-
- Eucharistieviering op zaterdagavond of zondag	€ 21,-
- Jubileumdiensten die niet tijdens de reguliere zaterdag- of zondagmissen worden gehouden	€ 210,-
- Begrafenismis (rouwgeld)	€ 384,-
- Huwelijksmis (trouwgeld)	€ 384,-
- Bijdrage voor begeleiding naar crematorium dan wel een andere begraafplaats naar een voorafgaande kerkdienst	€ 50,-
- Bijdrage voor de begeleiding van een parochiepriester/diaken in crematorium, zonder een voorafgaande kerkdienst	€ 384,-

### Ter informatie:

De bijdrage voor rouw- en trouwdiensten en de aanwezigheid in het crematorium zonder voorafgaande kerkdienst wordt niet gevraagd aan parochianen die in vier jaren voorafgaand aan de dag van de betreffende kerkdienst, c.q. crematorium-aanwezigheid, kerkbijdrage hebben betaald (of aan de parochie van waaruit zij zijn verhuisd naar de huidige parochie) en per jaar tenminste het gemiddelde van de in deze jaren geldende minimum hebben betaald. De minimum bijdrage is vastgesteld op €96,- voor 2013. Het richtsnoer voor de kerkbijdrage blijft 1% van het netto inkomen van een economische eenheid





## EEN NIEUW ADRES ERBIJ

Zelfs aandachtige lezers zal het ontgaan, tenzij we er even op attenderen. U vindt onder de lijst met parochieadressen een nieuw e/mail adres. Dit is nodig omdat de besturen van 4 kerken zijn opgegaan in één federatiebestuur. Op lokaal vlak blijven de werkers actief van en voor de Pancratus, St.Joseph, St.Martinus en H.Andreas. Toch is er door de nieuwe vorm aangegeven dat we op den duur (en dat ligt vaak dichterbij dan menigeen denkt) samen verdergaan en samenwerking en eenwording nodig is. De kerkgebonden aanspreekpunten blijven bestaan, maar bestuursmatig zijn er geen vier kerkbesturen meer. Alleen nog maar het kerkbestuur van de federatie. En die heeft nu een eigen mail adres: [federatiebestuur.heerlen@gmail.com](mailto:federatiebestuur.heerlen@gmail.com)

## MIJN VERJAARDAG

Zoals je weet zijn we dicht bij Mijn verjaardag, elk jaar wordt die door jullie gevierd.

Gedurende die tijd geven jullie elkaar veel cadeautjes, is er muziek ter ere van Mij en het eten is uitstekend.

Het is fijn te weten dat in ieder geval er mensen zijn die Mijn verjaardag niet vergeten zijn.

Vroeger wist iedereen nog de reden van Mijn feest en waren ze dankbaar voor alles wat Ik voor ze deed.

Maar in deze tijd weet bijna niemand dat meer.

Families en vrienden komen bij elkaar en hebben 'n fijne tijd samen.

Ik kan me vorig jaar nog herinneren.....

Het was een groot feest met mooie gedekte tafels, heerlijke gerechten, fruit, noten en chocolade, gebak en drankjes.

Ook de versieringen maakten het extra feestelijk. Maar weet je, Ik was niet uitgenodigd.

Ik was wel de ere gast maar men was vergeten Mij 'n uitnodiging te sturen.

Het feest was ter ere van Mij, maar Ik was er niet bij. Terwijl Ik er zo graag bij geweest zou zijn.

Om je de waarheid te zeggen, verbaasde het Me niet, want al de vorige jaren vond Ik de deur gesloten.

Omdat Ik niet was uitgenodigd, besloot Ik toch stilletjes binnen te gaan

En in 'n hoekje naar het feest te kijken. Iedereen was aan het drinken, men vertelde elkaar moppen en ze lachten overal om. Ze hadden het geweldig. Tot overmaat van ramp, kwam er 'n dikke man in een rood pak binnen, hij had een lange witte baard. En hij riep steeds HO HO HO en hij leek dronken.

Hij ging op 'n stoel zitten en alle kinderen kwamen aangerend alsof 't feest voor hem was.

Om middernacht omhelsde iedereen elkaar,  
Ik stak Mijn armen wijd uit en wachtte tot iemand Mij zou omhelzen.....  
maar niemand dacht eraan.

Toen gingen ze de pakjes uitpakken en Ik keek of er voor Mij 'n pakje bij was,  
maar nee!

Hoe zou jij je voelen als je jarig was en iedereen kreeg 'n cadeautje behalve jij,  
de jarige?

Toen begreep Ik dat Ik niet welkom was en ging stilletjes weg.

Wat zou Ik het fijn vinden als je de komende Kerst Mij mee liet vieren.

Dat Ik mee mocht delen in het feit dat Ik 2000 jaar geleden geboren werd,  
om voor jou te sterven aan het kruis, zodat jij mag leven. Mijn enige wens voor  
Kerst is:

Dat jij dit gelooft met je hele hart

Ik zal je wat vertellen..... Ik ben zelf 'n feest aan het voorbereiden,  
'n feest zoals geen mens kan bedenken. Ik ben al bezig met de uitnodigingen  
te schrijven en er is ook een uitnodiging voor jou bij.

Ik zal je naam schrijven met gouden letters in 'n groot gastenboek.

Alleen diegene die in dat boek staan, mogen binnen komen en meefeesten.

Diegene die Mijn uitnodiging niet aannemen, laat ik buiten staan.

Bereid je voor, want als alles klaar is, begint het feest.

Jezus



## **VRIJDAG 21 DECEMBER**

### **11.15u: KERSTVIERING V.D. CATHARINASCHOOL**

## **ZATERDAG 22 DECEMBER**

1e lezing: Micha 5, 1-4a

Ev: Lc. 1, 39-45

Preek: Kapl. Beijk

**19.00u:** Maarten Vonhogen

Nelly Bianchi-Bisschoff (c);

## **ZONDAG 23 DECEMBER**

### **4de ZONDAG VAN DE ADVENT**

1e lezing: Micha 5, 1-4a

Ev: Lc.1, 39-45

Preek: Kapl. Beijk

**10.00u: Schola**

echtp. Hoppers-Retera (st); Joep Koenen;

## **MAANDAG 24 DECEMBER**

### **KERSTAVOND**

**17.30u: Herdertjesviering** door

Prof. Rohling i.s.m. het Makiko-koortje.

**20.00u: H. Mis**

**Weltens Familiekoor**

1e lezing: Jes.62, 1-5

Ev: Mt. 1,1-25 of 1,18-25

Preek: Prof. Rohling

Mathieu Heuts-Quaedvlieg; Ouders Kerckhoffs-Fransen en fam. Fransen; Pap en Ben Coppers en ouders Scheijven-Renssen

**22.00u: Nachtmis**

**Koor: Beau Geste**

1e lezing: Jes.9, 1-3 + 5-6

Ev: Lc. 2, 1-14

Preek: Prof. Rohling

Riet Roelen-Schrauwen en Kees Roelen ©; Jos Ingelot-Vellen; fam. Buck-Offergelt; mevrouw Mia Vankan-Jannes z.g. en mevr. Mieke Jacobs z.g.; Jo Handels, ouders Handels en ouders Dohmen; Harrie Vluggen; Math Noé en levenden en overleden familieleden;

## **DINSDAG 25 DECEMBER**

### **HOOGFEEST, GEBOORTE VAN DE HEER**

**10.00u: Plechtige Hoogmis**

**Gemengd Kerkelijk Zangkoor St.**

**Joseph, Heerlerbaan-Welten**

1<sup>e</sup> lezing: Jes. 62, 11-12

Ev: Lc. 2, 15-20

Preek: Kapl. Beijk

Echtp. Hoppers-Retera (st); voor de overledenen van de familie Schouten; Johan Ploumen ©; Tjeu Houtackers ©; Pol Eymael ©; Jac Duprez; ouders Lenoire-Nijsten en

Lily Lenoire; Ouders Habets-Bisschops en zoon Frans;

## **WOENSDAG 26 DECEMBER**

### **TWEEDE KERSTDAG**

#### **FEEST VAN DE H. STEFANUS**

**10.00u: Hoogmis Schola**

1<sup>e</sup> lezing: Hand. 6, 8-10 + 7, 54-60

Ev: Mt. 10, 17-22

Preek: Prof. Rohling

fam. Kuipers-Kurvers en kinderen;  
Wiel Griens;

## **ZATERDAG 29 DECEMBER**

1e lezing: Sir. 3, 2-6 + 12-14 ofwel:

1<sup>e</sup> lezing: 1 Sam. 1,20-22 + 24

Ev: Lc. 2, 41-52

Preek: Kapl. Beijk

**19.00u:** Maarten Vohogon

Riet Roelen-Schrauwen en  
overleden familie;

## **ZONDAG 30 DECEMBER**

### **ZONDAG ONDER HET OCTAAF VAN KERSTMIS**

#### **FEEST VAN DE H. FAMILIE, JEZUS, MARIA, JOZEF**

1e lezing: Sir. 3, 2-6 + 12-14 ofwel:

1<sup>e</sup> lezing: 1 Sam. 1, 20-22 + 24

Ev: Lc. 2, 41-52

Preek: Kapl. Beijk

**10.00u:** Maarten Vohogon

1<sup>ste</sup> jaardienst voor Johan Ploumen;  
zeswekendienst voor mevr. A.  
Coenen-Zimny; echtp. Hoppers-  
Retera (st);

## **MAANDAG 31 DECEMBER**

### **ZEVENDE DAG ONDER HET OKTAAF VAN KERSTMIS**

#### **H. SILVESTER I, Paus**

1e lezing: 1 Joh. 2, 18-21

Ev: Joh. 1, 1-18

Preek: Kapl. Blom

**19.00u:** Volkszang

Voor de overledenen van het  
afgelopen jaar; uit dankbaarheid  
voor verkregen gunsten in het  
afgelopen jaar.



## **DINSDAG 1 JANUARI 2013**

### **H. MARIA, MOEDER VAN GOD OCTAAFDAG VAN KERSTMIS**

1e lezing: Num. 6, 22-27

Ev: Lc. 2, 16-21

Preek: Prof. Rohling

**10.00u:** Volkszang

Voor het welzijn van al onze  
parochianen.

## **WOENSDAG 2 JANUARI**

**09.00u:** H. Mis

echtbaar Hoppers-Retera (st); alle overledenen v.d. familie Ockhuyzen (st);

## **ZATERDAG 5 JANUARI**

1e lezing: Jes. 60, 1-6

Ev: Mt. 2, 1-12

Preek: Deken van Galen

**19.00u:** Volkszang

fam. Buck-Offergeld; overleden echtbaar Mom-Beuken (st);

## **ZONDAG 6 JANUARI**

### **HOOGFEEST**

### **OPENBARING DES HEREN**

1e lezing: Jes. 60, 1-6

Ev: Mt. 2, 1-12

Preek: Kapl. Blom

**10.00u:** Schola

echt. Hoppers-Retera (st); José Brouns-Hupperetz (v.w. verjaardag); Harrie Vluggen (collectanten); Jos Inglot-Vellen; Mevr. A. Coenen-Zimny namens Senioren Sociëteit St. Martinus; Mevr. Odekerken - Van Kimmenade namens Senioren Sociëteit St. Martinus;

## **DINSDAG 8 JANUARI**

**18.40u: Rozenhoedje**

**19.00u: H. Mis**

ouders Paffen-Wachelder; echtbaar Hoppers-Retera (st); ouders Stevens-Bastiaens en kinderen (st);

## **WOENSDAG 9 JANUARI**

**09.00u:** H. Mis

voor de overledenen van de parochie

## **ZATERDAG 12 JANUARI**

1e lezing: Jes. 42, 1-4 + 6-7

Ev: Lc. 3, 15-16 + 21-22

Preek: Deken van Galen

**19.00u:** Volkszang

Jo Paas en overleden familieleden ©; jaardienst Jeffrey Jongen;

## **ZONDAG 13 JANUARI**

### **DOOP VAN DE HEER**

1e lezing: Jes. 42, 1-4 + 6-7

Ev: Lc. 3, 15-16 + 21-22

Preek: Prof. Rohling

**10.00u:** Maarten Vönhogen

Tjeu Houtackers ©; Fien Baggen-Diederer ©; echtbaar Hoppers-Retera (st); jaardienst em. Pastoor J.W. Peters, zijn zus en zijn ouders (st); ouders Maes-Maas en overleden familie;

## **DINSDAG 15 JANUARI**

**18.40u: Rozenhoedje**

**19.00u: H. Mis**

echtbaar Hoppers-Retera (st);

## **WOENSDAG 16 JANUARI**

**09.00u:** H. Mis

Voor ernstig zieke parochianen;

## **ZATERDAG 19 JANUARI**

1e lezing: Jes. 62, 1-5

Ev: Joh. 2, 1-11

Preek: Prof. Rohling

**19.00u:** Volkszang

Pol Eijmael vanwege verjaardag ©;  
jrd. Hub de Esch en ouders de  
Esch-Bergs (st); ouders Kurvers-  
Eussen en kleindochter Mireille; Jrd.  
Sjef Consten en voor Fieny  
Consten-Quaedvlieg (st);

## **ZONDAG 20 JANUARI**

### **TWEEDE ZONDAG DOOR HET JAAR**

1e lezing: Jes. 62, 1-5

Ev: Joh. 2, 1-11

Preek: Prof. Rohling

**10.00u:** Nadine Maes

wijlen Deken C. Buschman ©; echtp.  
Hoppers-Retera (st); ouders  
Knubben-Kerckhoffs (st); Tilly van  
den Bongard-Kuppens;

## **DINSDAG 22 JANUARI**

**18.40u:** Rozenhoedje

**19.00u:** H. Mis

echtpaar Hoppers-Retera (st);

## **WOENSDAG 23 JANUARI**

**09.00u:** H. Mis

voor ernstig zieke parochianen

## **ZATERDAG 26 JANUARI**

1e lezing: Neh. 8, 2-4a + 5-6 + 8-10

Ev: Lc. 1, 1-4 + 4, 14-21

Preek: Kapl. Blom

**19.00u:** Volkszang

jrd. ouders Kraussen-Haan (st);

## **ZONDAG 27 JANUARI**

### **DERDE ZONDAG DOOR HET JAAR CARNAVALSMIS / DIALECTMIS**

1e lezing: Neh. 8, 2-4a + 5-6 + 8-10

Ev: Lc. 1, 1-4 + 4, 14-21

Preek: Kapl. Blom

**10.00u:** Zangkoor Enjoy

Echtp. Hoppers-Retera (st);  
echtpaar Mertens-Gerits en kinderen  
(st); jrd. Sjeng Habets; jrd. ouders  
Habets-Heijnen (st);

## **DINSDAG 29 JANUARI**

**18.40u:** Rozenhoedje

**19.00u:** H. Mis

Echtpaar Hoppers-Retera (st);

## **WOENSDAG 30 JANUARI**

**09.00u:** H. Mis

Will Lennertz ©;

---

## ZATERDAG 2 FEBRUARI

### OPDRACHT VAN DE HEER

#### MARIA LICHTMIS

1e lezing: Jer. 1, 4-5 + 17-19

Ev: Lc. 4, 21-30

Preek:

**19.00u: Schola**

Familie Jongen-Van Dooren en kinderen;

## ZONDAG 3 FEBRUARI

### VIERDE ZONDAG DOOR HET JAAR

1e lezing: Jer. 1, 4-5 + 17-19

Ev: Lc. 4, 21-30

Preek:

**10.00u: Schola**

echtp. Hoppers-Retera (st);

***OPGELET:** Na de avondmis op zaterdag en de H. Mis op zondag zal de Blasiuszegen gegeven worden.*



---

## INLEVERDATUM MISINTENTIES

Als u er zeker van wilt zijn dat uw intenties in het parochieblad geplaatst worden voor de periode van zaterdag 2 februari tot en met zondag 2 maart 2013 raden wij u aan deze uiterlijk op **donderdag 24 januari 2013** telefonisch of persoonlijk bij het parochie-secretariaat op te geven.

**\*\* DONDERDAG 27 DECEMBER IS  
HET PAROCHIEKANTOOR  
GESLOTEN\*\***

---

## OVERLEDEN

9-11-2012 Mevrouw Coenen-Zimny  
oud 91 jaar, gewoond hebbende  
Klaverstraat

19-11-2012 Nellie Odekerken-van  
Kimmenade oud 87 jaar, gewoond  
hebbende Ir. Lelystraat 29, Heerlen

---

## GEDOOPT

21-10-2012: Ties Peters  
02-12-2012: Rosie Heijenrath  
02-12-2012: Xam Aalmans

Veel plezier en vreugde bij de  
opvoeding!

---

## ADRESSEN

### **Pastoor-Deken Th. v. Galen** fso,

Pancratiusstraat 41, Heerlen

Telefoon 045 - 5713682

E-mail [th.v.galen@pancratiusheerlen.nl](mailto:th.v.galen@pancratiusheerlen.nl)

### **Parochiekantoor en secr. kerkbestuur**

Welterkerkstr. 3, 6419 CR Heerlen

Telefoon 045 - 5713225

E-mail [sintmartinus@home.nl](mailto:sintmartinus@home.nl)

Website [www.parochie-welten.nl/site/](http://www.parochie-welten.nl/site/)

Openingstijden: DO van 18.00u - 20.00u

### **Kapelaan Blom**

Dr. Clemens Meulemanstraat 1, 6418 PC Heerlen

Telefoon 06-55722869

E-mail [rickblom7@hotmail.com](mailto:rickblom7@hotmail.com)

### **Federatiebestuur**

Federatiebestuur.heerlen@gmail.com

### **Diaken L. Franssen**

Telefoon 045 - 5751417

### **Kerkhofbeheer: Fam. Eurlings**

Telefoon 045 - 5740143

### **Stichting Patiëns** Voor als u hulp nodig hebt voor terminale thuiszorg

Telefoon 045 - 523.25.04 / 045 - 5751415

### **Kerkbijdrage / Misstipendia**

Rabobank 11.99.05.515 ING 10.40.176 t.n.v. Kerkbestuur St. Martinus

**Informatie over het bisdom** Voor nieuws en activiteiten in ons bisdom kunt u terecht op: [www.bisdome-roermond.nl](http://www.bisdome-roermond.nl)