

# Parochienieuws



**MAART 2013**

## **OVER VASTEN EN VAST VOEDSEL**

Het is nog volop vasten als u dit leest. Een begrip dat inmiddels in onze katholieke kring zo onbekend is, dat je welhaast moet zeggen: we zitten in de tijd van de katholieke Ramadan...Vasten is geen tijd om "iets" te presteren wanneer we ons iets ontzeggen of iets extra's op ons nemen om dingen te doen of te laten. Wat baat het mij als ik de hele vasten andere eet- of leefgewoonten erop na houdt, terwijl ik niet werkte aan mijn (mede)mens zijn en aan mijn kind-van-God-zijn? Wat baat mij alle vasten als ik mijn mondje verkeerd blijf roeren met kletspraat of vuilspuiterij bijvoorbeeld? Als ik uit blijf kijken naar eigen gewin en voordeel en gemak, ten koste van de anderen?

De vrucht van vasten is een mentaliteitsbekering. Een paar weken niet snoepen is daarbij een peulenschilletje, maar is wel een middel om elke dag aan mijn betere ik te werken. Zo kan het me helpen om eerder uit bed te komen, in dienst van mijn naasten. Om een helpende hand uit te steken zonder dat men mij uitdrukkelijk erom moet smeken. Of om eens een teken te geven van dank, waar ik alle inzet eigenlijk vanzelfsprekend vindt.

Om dat te kunnen heb ik 'voedsel' nodig. Dus kunnen we ons een afvragen: waarvan leef ik eigenlijk? Een vraag welke ook kan leiden naar de vraag: waarvoor leef ik eigenlijk?

Op de Gerardus kalender stond eens: 'Een vader raakte wegens dronkenschap zijn rijbewijs kwijt. DE buurman vraagt aan de jongste zoon: "Waarom gaat je vader niet meer met zijn auto naar zijn werk?"

Waarop het kind ad rem verklaart: "Papa heeft de verkeerde benzine getankt!"

U begrijpt dat ik niet alle kookboeken wil nalopen met u of spreek over goed meel en goed vlees. Jezus zegt niet voor niets: "De mens leeft niet van brood alleen".

Staat u er wel eens bij stil wat u 'tankt' of 'bij wie'?

Helaas moeten – ook jonge mensen - nog steeds wel eens omkijkend zeggen: "Ik zat te midden van verkeerde vrienden, maar dat begreep ik toen nog niet zo!" Dat er verleiders en verleidingen zijn is u en mij duidelijk. Geld, macht en aanzien liggen lekker in de markt als zodanig. Maar ook is het heerlijk om populair te willen zijn, en heel je handelen daarnaar in te richten. Zelfs als je leven daardoor één leugen wordt. De slogan: je leeft maar een keer, is een vrijbrief om genieten hoger in te bouwen in je bestaan dan dat je zorgzaam bent. Met daaraan verboden de vreemde tegenstelling: dat zorgen je ook héél blij en dankbaar en tevreden kan maken.

Naar wie moet ik gaan om voedsel voor het leven te krijgen dat er toe doet? Net zo min als mensen 'gezond' eten zo ook is er vals of verkeerd voedsel voor de geest. Alleen dat gaat er makkelijker in!

Terwijl massaal de mens niets meer heeft met christendom, zoals men onlangs schreef, hebben vele mensen wel inmiddels al die geheel geen inhoudelijke kennis meer, noch geloof. Maar de uitspraken welke men doet, willen laten voorkomen allemaal met 'deskundigen' te spreken. Toch weten we dat inspraken zonder inzicht, uitspraken zijn zonder uitzicht.

Een brandweerman die werkt met slangen en een vaatchirurg kunnen elkaar best veel vertellen, maar aan mijn ziekbed heb ik liever een chirurg om de brand in mijn aderen te helpen blussen. Andersom zal de bekwame arts blij zijn als het vuur om zich heen grijpt, dat er bekwame spuitgasten komen om hem uit de brand te helpen.

Over "het leven" spreekt ook mij nog altijd het best Hij die ons het leven heeft gegeven, die we God noem(d)en. Vasten is binnen kunnen treden in zijn 'leerschool'. Welkom als u vervreemd ervan bent geraakt of een opfriscursus nodig hebt.

Vriendelijke groet, deken Th. van Galen.



## **PAUS BENEDICTUS XVI ZEI EERDER OVER HET AFTREDEN VAN EEN KERKLEIDER:**

‘Paus heeft recht en onder omstandigheden ook de plicht om af te treden’

In het openhartige gesprek dat paus Benedictus XVI in 2010 had met journalist Peter Seewald, antwoordde hij op de vraag ‘of een paus om goede redenen kan aftreden’: ‘Als een paus tot helder inzicht komt dat hij fysiek, psychisch en geestelijk niet meer opgewassen is tegen de opdracht die in zijn ambt besloten ligt, dan heeft hij het recht en onder omstandigheden ook de plicht om af te treden.’ Op 11 februari werd bekend dat paus Benedictus op 28 februari zijn ambt neerlegt.

De passage is te lezen in het boek ‘Licht van de wereld’ (p 45), dat een opzienbarende inkijk geeft in het dagelijkse leven, de gedachten en visie van de paus. In het boek spreekt de paus zich uit over het misbruikschandaal in de kerk, de dialoog met andere godsdiensten waaronder de islam, condoomgebruik, homoseksualiteit, de vrouw in het ambt, ecologische en economische crisis en vernieuwing van de kerk. Nooit eerder is een paus zo vrij in gesprek gegaan zonder een vraag te weigeren.

## **HET WAAROM VAN HET BIDDEN VAN “DE KRUISWEG”**

Tijdens de vastentijd beschouwen we het lijden van Jezus. Daarbij gaat het er niet om terug te denken aan wat er 2000 jaar geleden met Jezus is gebeurd, maar om te beseffen dat Hij dat alles voor mij persoonlijk heeft gedaan. Ieder individu – ook ik – had Hij voor ogen toen Hij werd veroordeeld, gegegeld en gekruisigd. Bij elke statie van zijn kruisweg wil Hij mij aanspreken en laten zien hoeveel Hij van me houdt.

Wanneer Jezus voor de Romeinse gouverneur staat, zegt Hij me: "Ik oordeel degene die de liefde veroordeelt. Maar mijn oordeel is anders dan dat van Pilatus, want Ik plaats mezelf op de plaats van de schuldige. Ik buig mij voor het onrechtvaardige oordeel van de Romeinse gouverneur, zodat jij zult vrijgesproken worden. Besef je hoeveel Ik van je hou?"

Wanneer Hij het kruis op zijn schouders neemt, denkt Hij aan de last van mijn leven: "Ik draag geen hout dat bestemd is voor het vuur op mijn schouders. Ik draag de wereld. Ik draag als een lastdier de mensen en elk individu. Ik draag jou. Elke zonde, elke slechte daad, is een klap op mijn rug, is een wonde die pijn doet en mij er toch toe dwingt om verder te gaan. Mijn liefde draagt jou. Niets is te moeilijk voor mij, omdat Ik van je hou. Ik smeed je om deze weg met

mij te gaan. Help me om de wereld te dragen. Ik weet dat je bang bent voor het kruis en denkt erdoor te worden verpletterd. Maar niets zal je te zwaar zijn omdat ik van je hou (...). Ik smeek je, laat het gebeuren, want ik heb jouw hulp nodig, en ik verlang naar je liefde. Merk je niet dat je mij zo nabij komt als nooit tevoren?"

Vastgenageld aan het harde hout van het kruis, kijkt Hij me aan alsof ik de enige mens op aarde was en Hij voor mij alleen de dood onderging: "Ik zou mij van mijn kruis kunnen bevrijden en afdalen. Nee, deze nagels kunnen me niet vasthouden - maar jij. Het gebeurt voor jou. Tot op het laatste moment zal mijn blik op jou rusten en omdat ik je zie, kan ik dit alles verdragen. Als al het lijden, al de wonden en pijn, al de bitterheid en schaamte, de prijs is die ik voor jou moet betalen – dan ben je het ongetwijfeld waard (...). Laat mijn wonden de jouwe zijn, zoals de jouwe reeds lang de mijne zijn."

Jezus lijdt omdat Hij ons tot liefhebbende mensen wil maken. Hij roept ons op om zijn kruis na te volgen, omdat hij onze vriendschap zoekt. Het bidden van de kruisweg is niet eenvoudig een vrome gebedsoefening die misschien sommige "vrome zielen" tot tranen toe beweegt, net alsof men van op een zekere afstand het lijden van Jezus en de anderen zou kunnen bekijken. Neen, het is een uitnodiging om mee te gaan. Het gaat erom Jezus heel persoonlijk tot mij te laten spreken, om dan de Via Dolorosa van mijn eigen leven te beklimmen. Met hem verandert de treurige weg in een "Via Amorosa", aan het einde waarvan ik beseft dat geen lijden, ook als het maar met een vonkje liefde wordt aangenomen, zinloos is. Het gaat er niet om er in het leven 'heelhuids' vanaf te komen, maar om het heil te vinden."

Het bidden van de kruisweg leert ons om te geloven in de liefde, zelfs als alles donker lijkt. Zelfs als we telkens opnieuw vallen, geeft de blik op Hem de kracht om weer op te staan en verder te gaan, omdat Hij ons telkens opnieuw zegt: "Kijk naar mij. Je kunt nooit lager vallen dan ik." Zo wordt de kruisweg een levensweg die niet in de nacht van Goede Vrijdag, maar in het licht van Paaszondag eindigt.

## **DEKENALE PELGRIMSWANDELING OP ZATERDAG 9 MAART 2013**

Geef dit jaar de vastentijd een speciale invulling en doe mee met de pelgrimswandeling met als thema "Even minderen voor Honduras". Het klinkt misschien vreemd. Al lopende, staan we stil bij wat we kunnen betekenen voor mensen in nood. Juist in deze tijd is dat hard nodig. Want de wereld groeit als we delen.

Het Dekenaal Missionair Beraad, aangesloten zijn de parochiële MOV-en Vastenaktiewerkgroepen uit het Dekenaat Heerlen, organiseert deze pelgrimswandeling.

Zaterdag 9 maart 2013 om 11.00 uur vertrekken wij bij de St.Josephkerk, Dr. Cl. Meulemanstraat te Heerlerbaan en lopen dan een mooie route van ongeveer 1 uur.

Guus Prevoo, missionair veldwerker Vastenactie, begeleidt ons op een spirituele wijze tijdens deze wandeling.

Bij terugkomst is er in de ontmoetingsruimte van de St.Josephkerk een gezellig samenzijn onder het genot van een broodje en koffie. (vrije gave). De bijeenkomst wordt door Guus Prevoo afgesloten met een pelgrimsgebed.

Uw vrije gave voor Honduras is welkom en geeft de migranten en achterblijvende gezinnen een toekomst.

Helpt hen een nieuwe start te maken!.

U kunt zich opgeven bij:

Ans Houben, tel.045-5412448/ mailen: [ajhouben@hetnet.nl](mailto:ajhouben@hetnet.nl)

Hanny van der Wouw, tel. 045-5322181/ mailen: [hvrehen@telfort.nl](mailto:hvrehen@telfort.nl)

## **FAST IETS VOOR U! OVER HONGERDOEKEN IN DE 40-DAGENTIJD**

Op 13 februari is de vastentijd begonnen. Ook in oecumenisch verband willen we aandacht vragen voor deze belangrijke periode van bezinning en inkeer, voorafgaande aan het hoogfeest van Pasen.

Daarom worden u en jullie hartelijk uitgenodigd voor een aantal ontmoetingen, waarbij zogenaamde hongerdoeken onderwerp van gesprek zijn.

De hongerdoek gaat terug op het middeleeuws gebruik om in de vastentijd het priesterkoor en altaar, doorgaans mooi versierd, aan het oog te onttrekken. Het doek bleef hangen tot in de Goede Week, het moment, waarop Mattheus 27:51 werd gelezen: "En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde, van boven tot beneden in tweeën."

In de 18e eeuw ging het gebruik van de hongerdoek verloren. Maar ze zijn weer terug, dankzij de Duitse katholieke organisatie Misereor. Nu wordt de link gemaakt tussen het lijden van Christus en de armoede in ontwikkelingslanden door kunstenaars uit de Derde Wereld te vragen hun visie op Bijbelverhalen vorm te geven.

Op de donderdagden 28 februari, 14 en 21 maart a.s. kunnen u en jullie nader kennismaken met het bijbelse begrip 'vasten' én een aantal hongerdoeken.

De avonden beginnen om 20 uur; we sluiten rond 22 uur af.

Plaats van samenkomst: de ontmoetingsruimte onder de Josephkerk aan de Heerlerbaan.

Er zijn geen kosten verbonden aan deze activiteit. Opgave is plezierig in verband met de hoeveelheden koffie en thee. Wilt u daarom een mailtje sturen naar: [secretariaat@pancratiusheerlen.nl](mailto:secretariaat@pancratiusheerlen.nl) ?

Daarnaast wordt er op zaterdag 23 maart a.s. een werkdag (inclusief lunch) voor jongeren (12+) rond hongerdoeken georganiseerd; gratis en voor niks. Ook zij zijn welkom in de Josephkerk aan de Heerlerbaan; de dag duurt van 11 tot 15 uur. Vast iets voor jou? Kom gerust, maar stuur eerst even een mailtje naar [secretariaat@pancratiusheerlen.nl](mailto:secretariaat@pancratiusheerlen.nl) met vermelding van: vasten 12 + 23 maart 2013.

Graag tot ziens!

Deken Van Galen / Ds. Bloemert/ Raad van Kerken Parkstad

## **BIJBEL-VERHAAL-ESTAFETTE IN 2013**

Van 11 oktober 2012 tot 24 november 2013 viert de Rooms Katholieke Kerk het Jaar van het Geloof. Doel is: hernieuwde bekering en herontdekking van het geloof met het oog op het getuigenis van christenen in de wereld. Hiermee verbonden is de herdenking van de start van het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965). Zie [www.jaarvanhetgeloof.nl](http://www.jaarvanhetgeloof.nl). Twee feiten, die prima in oecumenisch verband beleefd kunnen worden. Immers: katholieken en protestanten kunnen de grote rijkdom van het evangelie met elkaar delen. Daarom is er het initiatief tot een Bijbelverhalen-estafette ontstaan. Ds. Sophie Bloemert schreef als eerste over haar favoriete Bijbelverhaal. Vervolgens vroeg zij Michiel Boon van de Pancratiusparochie om zijn verhaal van voorkeur te beschrijven. Zijn bijdrage leest u hieronder. Als derde' loper zal ouderling Erik Bastiaan Net van de Protestantse Gemeente Oude Mijnstreek ' aan bod komen.

### Mattheus 20:1-16 De werklieden in de wijngaard

Deze parabel die Jezus vertelt bevat voor mij een levensles, een groot aantal prachtige uitspraken en een hoopvolle boodschap. Een heel mooie aspect vind ik dat de heer des huizes op zoek gaat naar werkers. *“Het rijk der hemelen toch is gelijk aan een heer des huizes, die in de vroege morgen uitging, om arbeiders voor zijn wijngaard te huren”*. De arbeiders gaan niet op zoek naar Hem, maar Hij naar hen. Sterker nog, velen staan werkeloos te wachten. Hij roept hen niet allemaal tegelijkertijd, maar ieder op zijn eigen tijd. God roept u en mij. Geef ik gehoor aan de oproep wanneer hij komt? Wat ik vroeger altijd moeilijk vond was, dat werkers die al de hele dag werken net zoveel krijgen als werkers die slechts een uur gewerkt hebben. Sterker nog, de laatsten krijgen als eerste hun loon! Waarom? Is het eerlijk dat mensen die langer werken inderdaad dezelfde beloning krijgen als mensen die eigenlijk net bezig zijn? We zouden vaak zeggen van niet, terwijl als we goed lezen staat er toch dat iedere werker een afspraak heeft gemaakt over het loon. In bedrijven zie je vaak dat salarissen waar men mee akkoord is gegaan bij aanname, niet veel

later vergeleken worden met collega's en grappig genoeg altijd met de collega's die meer hebben. Het is zo eigen aan de mens, in ieder geval aan mijzelf, om te gaan vergelijken. Dingen af te wegen naar verwachtingen die ik mezelf heb voorgehouden. Iets is eerlijk of niet eerlijk. Terwijl ik het nu een heel mooi gegeven vind, dat voor wie er ook werkt in de wijngaard van de Heer, het loon hetzelfde is. Het draait, wat mij betreft, dan ook om een keuze die ik als mens maak. Geef ik gehoor aan de oproep, ja of nee? Kies ik ervoor om te werken, ook al lijkt het misschien te laat? Durf ik mijn eigen gedachten, die wellicht suggereren dat het toch geen zin meer heeft, los te laten. Durf ik? Als we kijken naar de parabel zien we dat het nooit te laat is voor God. Een hoopvol gegeven voor iedereen. Kijk ook naar de goede moordenaar die in feite pas op het allerlaatste moment gehoor geeft. De werkers en ook wij weten waarvoor we werken: het rijk der hemelen, zoals dat aan het begin staat vermeld.

De vraag is: beseffen we dit wel goed genoeg? Wie zijn wij om te bepalen wie daar binnenkomt? Zijn we ontevreden omdat iemand die later komt hetzelfde loon krijgt? Dat wordt voor mij ook mooi geïllustreerd door de volgende zinnen: *“Maar hij antwoordde één van hen: Vriend, ik doe u geen onrecht. Zijt ge niet voor een tienling met mij overeengekomen?”* Als ik eerder ben geroepen en mag werken in Zijn wijngaard, zie ik dat dan als straf dat ik meer beloning verwacht, of nee zelfs bijna eis? Waarom voel ik mij niet tevreden met het feit dat ik geroepen ben en werken mag in plaats van werkeloos te zijn? Het is helemaal niet aan mij om iets te zeggen over het loon dat de Heer geeft. En zeker niet over iets dat mij helemaal niet toebehoort. Dat vind ik zo mooi als er even verderop staat: *“Of staat het me niet vrij, met het mijne te doen wat ik wil? Of zijt ge kwaad omdat ik goed ben?”* Op dat moment beseft ik, iedere keer weer: ja, God is goed en wie ben ik om te oordelen over wat God doet? Ik heb een relatie met God en daar moet ik mij druk om maken. Met Hem, de Heer van de Wijngaard, heb ik een afspraak en ik hoef me niet bezig te houden met de afspraken die Hij met andere werkers heeft. Ik moet mijn werk doen, waar Hij me voor geroepen heeft. Doe ik dat? Werk ik volgens Zijn plan en niet het mijne?

Michiel Boon

## **DE KERK GEEFT GRAAG WARMTE....**

En het is er in de wintertijd zo koud... verzucht menigeen. Dat laatste is waar tegen het licht of de achtergrond van de temperatuur van onze woningen, onze kantoren, winkels en bedrijfshallen. Daar kunnen we doorgaans zo stoken dat we vaak meer dan 20 graden op de thermometer hebben staan.

De oude(re) kerken zijn nooit gebouwd met of voor een verwarming. Menigeen van rijpere leeftijd herinnert zich waarschijnlijk nog dat wijwater in de bakken bevroren was. Zelfs het water in de ampullen kon niet verdragen dat het dor de koster te lang van te voren werd klaargezet. Dan moest de misdienaar het opeentikken om de priester te bedienen.

Nu zijn er wel verwarmingen in de kerken gekomen, die op zijn best de kou eruit zouden kunnen halen. En dat lukt redelijk ook nog, soms tot wel 15, 16 graden Celsius. Voor de dienst(en) wel te verstaan. Maar dan gaan de deuren open...och denkt de warme lucht: heerlijk, frisse lucht...en weg is de bereikte temperatuur. Dat stook je ook niet even bij. Temeer omdat we blij zijn met mooie glas- in – lood ramen, maar we kennen de kieren ervan. Iets anders is het in de kapellen in de kloosters van vroeger: daar vielen de duiven dood van het dak omdat de zusters het behaaglijk konden stoken. Wonder dat ze niet in slaap vielen tijdens het bidden bij de temperaturen! Een wonder op zich. Soms gaan mensen daarom ook wel eens graag aan de frisse lucht, om weer energie en helderheid te scheppen.

Al met al, de medaille heeft vele kanten. We proberen iets van warmte te bieden, maar zullen nooit de huiswarmte kunnen benaderen. Gelukkig dat we met dikke jassen naar de kerk komen als het koud en guur is. Mooier en beter kunnen we het voor u (meestal) niet maken.

## **ZIEKENCOMMUNIE (PAASCOMMUNIE)**

In de Goede Week is er gelegenheid voor zieken om de Paascommunie thuis te ontvangen. S.v.p. telefonische opgave bij: Kapelaan Blom (telefoonnummer 06 - 55722869) of Diaken Franssen (045 - 5751417).

## **DE WIJKVERPLEEGKUNDIGE IN DE WIJK ALS “ZICHTBARE SCHAKEL”**

In de wijk Welten/Benzenrade kunt u mij tegenkomen als zichtbare schakel. Ik ben een wijkverpleegkundige met een verbindende functie. Ik verleen niet alleen zorg in de wijk, maar ik ben tevens het vaste aanspreekpunt voor bewoners, huisartsen en andere professionals.

### **Waarmee kan de zichtbare schakel helpen?**

Als bewoner kunt u bij mij terecht met al uw vragen over gezondheid, veiligheid en wonen. U hoeft geen indicatie te hebben voor zorg. Ik kan samen met u kijken met welke ondersteuning of voorzieningen ik u kan helpen. Zo nodig verwijst ik u door naar de juiste (zorg)instantie.



Maar ook als u zich zorgen maakt om iemand in de buurt, bijvoorbeeld omdat hij/zij vereenzaamt, kunt u dit bij mij aangeven. Ik schuif bij u thuis aan voor een kosteloos keukentafelgesprek.

## Het buurtteam

Ik werk natuurlijk niet alleen. Ons team bestaat uit verzorgden en verpleegkundigen die er allen naar streven om zo goed mogelijke zorg te leveren. De deskundigheid varieert van bijvoorbeeld incontinentiezorg tot wondzorg. Omdat wij een vrij klein team vormen, kunnen we ervoor zorgen dat er zo min mogelijk verschillende collega's bij u over de vloer komen. Wij begrijpen dat het al vervelend genoeg kan zijn om hulp te moeten vragen, laat staan dat er ook nog dagelijks iemand anders komt.

Jeremy Pollaert  
Wijkverpleegkundige Welten/Benzerade

Tel; 045- 566 5437  
Mail; [jeremypollaert@mgzl.nl](mailto:jeremypollaert@mgzl.nl)

Meander Thuiszorg  
Heerlen-West

## KOFFIESTOP VASTENAKTIE 2013

Geef aan migranten in Honduras voor een nieuwe start! Deel uw vasten en kom vrijdag 8 maart van 11.00-tot 12.30 uur een kopje koffie drinken in de Oranjerie van Parc Imstenrade .

Onder het genot van een kopje koffie krijgt u informatie over het Vastenactieproject: Het doel van een koffiestop is om op een gezellige manier met elkaar een kop te drinken met aandacht en wellicht een gift voor kinderen en hun ouders die geen of weinig bestaansrecht hebben. Help hen een nieuwe start te maken en kom ook naar de koffiestop. Ook is de Wereldwinkel Heerlen aanwezig met een ruim assortiment.

En waarschijnlijk zal er nog een jonge vrouw Jolanda Lenssen deelnemen die zich volop inzet voor een project Izizwe in Zuid Afrika. Haar vertrek daarheen is op 15 maart en ze wil ons graag betrekken in haar plannen.



### **ZATERDAG 9 MAART**

1e lezing: Joz. 5,9a+10-12

Ev: Lc.15,1-3+11-32

Preek: Kapl. Beijk

**19.00u:** Maarten Vonhogen

Fam. Consten-Vrösch (st); ouders Mathieu Heuts-Quaedvlieg; Maria Riemersma-van der Heijden (c);

### **ZONDAG 10 MAART**

#### **4E ZONDAG V.D. 40-DAGENTIJD**

1e lezing: Joz. 5,9a+10-12

Ev: Lc.15,1-3+11-32

Preek: Deken van Galen

**10.00u:** Maarten Vonhogen

#### **zeswewekendienst Sjef Hacking;**

Jrd. Tjeu Houtackers (c); Fien Baggen-Diederens; Mevr. Mia Vankan-Jannes z.g. en mevr. Mieke Jacobs zaliger;

### **DINSDAG 12 MAART**

**18.40u:** Vastenvespers

**19.00u:** H. Mis

Ouders Paffen-Wachelder

### **WOENSDAG 13 MAART**

**09.00u:** H. Mis

vr. overledenen v.d parochie

### **ZATERDAG 16 MAART**

1e lezing: Jes. 43, 16-21

Ev: Joh. 8, 1-11

Preek: Kapl. Beijk

**19.00u:** Maarten Vonhogen+Cantor

Will Lennertz (c); ouders Gulikers-Vrösch (st) vw verjaardagen; Maria Riermersma-van der Heijden (c);

### **ZONDAG 17 MAART**

#### **5E ZONDAG V.D. 40-DAGENTIJD**

1e lezing: Jes. 43, 16-21

Ev: Joh. 8, 1-11

Preek: Kapl. Beijk

**10.00u:** Schola

Harrie Vluggen (collectanten); Jos Inglot-Vellen; ouders Wilders-Gielkens (st); Tilly van den Bongard-Kuppens; voor wijlen deken C.Buschman (c); Sjef Hacking van wege seniorensociëteit St. Martinus;

### **DINSDAG 19 MAART**

#### **H.JOZEF, BRUIDEGOM VD HEILIGE MAAGD MARIA**

**18.40u:** Vastenvespers

**19.00u:** H. Mis

voor ernstig zieken en stervende vd parochie; voor overleden familie en vrienden;

## WOENSDAG 20 MAART

09.00u: H. Mis

Will Lennertz (c)

## ZATERDAG 23 MAART

### PALMWIJDING

1e lezing: Jes. 50,4-7

Ev: Lc. 22,14-23,56 of: 23,1-49

Preek: Kapl. Blom.

19.00u: Maarten Vohogen

Nelly Bianchi-Bisschoff en Tonny Bianchi-Dabekaussen en overleden familieleden; Maria Riermersma-van der Heijden (c); ouders Paas-de Esch, Jo Paas en overledenen v.d. familie Peters; José Coenen-De la Roy; Jaardienst Ben Vork;

## ZONDAG 24 MAART

### PALMZONDAG

BEGIN vd GOEDE WEEK

### GEZINSVIERING

Preek: Kapl. Blom

10.00u: Makiko / Chrisko

Voor al onze gezinnen;

---

## INLEVERDATUM MISINTENTIES

Als u er zeker van wilt zijn dat uw intenties in het parochieblad geplaatst worden voor de periode van 23 maart t/m 7 april 2013 raden wij u aan deze uiterlijk op **donderdag 14 maart 2013** telefonisch of persoonlijk bij het parochie-secretariaat op te geven.

---

## OVERLEDEN

- 04.01 Maria Roumans-Wouters,  
oud 74 jaar (correctie februari)
- 12.02 Ber Boelen oud 81 jaar
- 17.02 Jet van Cauteren-  
Rademakers 82 jaar
- 28.02 Johan de Bie, oud 80 jaar

ER WORDT ER EEN APARTE PAASEDITIE VAN HET PAROCHIEBLAD  
UITGEBRACHT

## PROJECT: STEUN EN HOOP VOOR MIGRANTEN EN ACHTERBLIJVERS

Onze parochie ondersteunt het landelijke project HONDURAS met als thema "Steun en Hoop voor migranten en achterblijvende gezinnen".

Er is een dekenale pelgrimswandeling welke in het teken staat van het Vastenaktieproject en zal zijn op zaterdag 9 maart 2013, aanvang 11.00 uur bij de St. Josephkerk op de Heerlerbaan.

**U kunt uw vastenbijdrage overmaken op bankrekeningnummer 45.42.87.836 t.n.v. Parochie Sint Martinus, Welterkerkstraat 3, 6419 CR Heerlen o.v.v. "vastenaktie".**

Het campagneproject is het werk van de zusters Scalabrinianas. Zij trekken zich het lot aan van de migranten en hun achterblijvende gezinnen. Met hun medewerkers en vrijwilligers zetten de zuster kleine projecten op. Daarmee willen ze migranten-kinderen van de straat krijgen en behoeden voor een leven van lijnsnuiven en geweld. De zusters helpen de vrouwen het geld te beheren dat hun mannen naar huis sturen, zodat ze er een toekomst mee kunnen opbouwen voor zichzelf en hun kinderen. Migranten die berooid en gedesillusioneerd terugkeren, zijn extra gevoelig voor de verleidingen van de straat, voor misdaad en straatbendes...

Voor hen werken de zusters Scalabrinianas samen met vrijwilligers in de parochies aan opvang, beroepsopleiding en sociale integratie.



Zuster Valdete: *'ik zie god in ieders gezicht'*

## MEER MENS WORDEN

De campagne 'De Vastenactie laat zien dat iedereen op een eigentijdse persoonlijke manier kan vasten. Door te vasten tonen we onze betrokkenheid bij grote, complexe mondiale uitdagingen als klimaatverandering, ongelijkheid en armoede. Door stil te staan bij onze eigen levensstijl verbinden we ons op een concrete manier met de leefomstandigheden van kansarme mensen in ontwikkelingslanden. Als we tijdelijk met minder genoegen nemen, kunnen we delen met anderen. Daarmee helpen we niet alleen een ander, we worden er ook zelf rijker van. We geloven dat – door met anderen te delen – je zelf ook meer mens wordt. Dat is de centrale boodschap van de campagne.

~ DE WERELD GROEIT ALS WE DELEN ~



## **ROME-REIS**

De Romereis die eind oktober-begin november georganiseerd is, is reeds volgeboekt. Degenen die toch nog mee willen gaan, kunnen desgewenst op de reservelijst geplaatst worden.

## **TRIDUUM & DAGBEDEVAARTEN NAAR BANNEUX**

Het is dit jaar precies 80 jaar geleden dat Onze-Lieve-Vrouw in het 'Lourdes van de Ardennen' verscheen. Wellicht is dit een aanleiding komend jaar een bedevaart naar Banneux te ondernemen. Meer informatie kunt u krijgen bij Caritas Banneux Bisdom Roermond

Raadhuisplein 1, Maastricht

Tel: 043-3215715

E-mail: [banneux@bedevaarten.com](mailto:banneux@bedevaarten.com)

Internet: [www.bedevaarten.com](http://www.bedevaarten.com)

## **BEDEVAART NAAR LOURDES**

De Franse bedevaartsplaats Lourdes blijft onverminderd populair. Jaarlijks trekken miljoenen mensen van over de hele wereld o bedevaart naar het stadje van Bernadette aan de voet van de Pyreneeën. Een bedevaart naar Lourdes is niet zomaar een uitstapje, maar een reis met meerwaarde. Het was op een koude dag in februari 1958. De 14-jarige Bernadette ging samen met haar zusje en een vriendinnetje hout sprokkelen langs het riviertje de Gave. Plotseling hoorde Bernadette het geruis van een windvlaag en toen zag ze in een nis in de rotswand een meisje staan. Bernadette heeft nooit gezegd dat ze Maria zag, maar spraak altijd over een 'mooie dame'. In totaal heeft Bernadette achttien keer een verschijning gehad. Sindsdien heeft Lourdes zich ontwikkeld tot een van de grootste bedevaartplaatsen ter wereld.

Meer informatie over deze bedevaart naar Lourdes is verkrijgbaar bij de Organisatie Limburgse bedevaarten.



## ADRESSEN

### **Pastoor-Deken Th. v. Galen** fso,

Pancratiusstraat 41, Heerlen

Telefoon 045 - 5713682

E-mail [th.v.galen@pancratiusheerlen.nl](mailto:th.v.galen@pancratiusheerlen.nl)

### **Parochiekantoor en secr. kerkbestuur**

Welterkerkstr. 3, 6419 CR Heerlen

Telefoon 045 - 5713225

E-mail [sintmartinus@home.nl](mailto:sintmartinus@home.nl)

Website [www.parochie-welten.nl/site/](http://www.parochie-welten.nl/site/)

Openingstijden: DO van 18.00u - 20.00u

### **Kapelaan Blom**

Dr. Clemens Meulemanstraat 1, 6418 PC Heerlen

Telefoon 06-55722869

E-mail [rickblom7@hotmail.com](mailto:rickblom7@hotmail.com)

### **Federatiebestuur**

Federatiebestuur.heerlen@gmail.com

### **Diaken L. Franssen**

Telefoon 045 - 5751417

### **Kerkhofbeheer: Fam. Eurlings**

Telefoon 045 - 5740143

### **Stichting Patiëns** Voor als u hulp nodig hebt voor terminale thuiszorg

Telefoon 045 - 523.25.04 / 045 - 5751415

### **Kerkbijdrage / Misstipendia**

Rabobank 11.99.05.515 ING 10.40.176 t.n.v. Kerkbestuur St. Martinus

**Informatie over het bisdom** Voor nieuws en activiteiten in ons bisdom kunt u terecht op: [www.bisdome-roermond.nl](http://www.bisdome-roermond.nl)