

# Parochienieuws



**APRIL 2013**

## **OVER GEWICHT EN OVERGEWICHT**

“Wachten tot je een ons weegt”. Deze uitdrukking komt uit de mond van mensen die teleurgesteld zijn in het verloop van plannen of toezeggingen. Redelijk letterlijk klonk dat bij mensen die kinderen wilden adopteren uit China. Het land stelde jaren geleden onverwachte eisen aan de ouders: wie gebukt ging onder obesitas, kwam als aanvragende ouder op de lange waslijst. Men wilde gezonde ouders en geen mensen met een groot risico factor om vroeg dood te gaan aan overgewicht.

Dat laatste is redelijk veel in beeld op t.v. Hoe mensen eigenlijk geen leven hebben omdat ze langs welke weg en om welke reden dan ook te zwaar zijn. Ze torsen zoveel met zich mee, dat ze niet echt meer een kant op kunnen.

Geldt dat ook niet voor ons en onze tijdgenoten? Niet zozeer letterlijk maar figuurlijk? Info vanuit de hele wereld, elke dag opnieuw! Veel aan ons hoofd door wensen en verwachtingen van wat allemaal kan en mogelijk is! Verplichtingen alom, maar ook grote onrust en angst voor de toekomst! Al die leuke hebbedingetjes op alle vlakken!

Zo vragen mensen steun, omdat ze geen geld hebben voor eten en drinken. Maar ieder van de gezinsleden heeft een I-phone, een tablet en tussendoor ook nog een vast telefoonabonnement. Alleen al op dat vlak is veel mogelijk, technisch gezien. Maar legt het ook geen groot gewicht in de schaal bij andere

keuzen? Hoe veel kunnen we aan? Wat kunnen we mentaal dragen? Gezien de medicatie voor rust te vinden...Wat denkt u van de volgende zin: weg aan op vakantie en nemen mee...kalmeringstabletten.

“Consuminderen”, lijkt meen een spannend werkwoord. Niet voor de pondjes aan het lichaam, maar voor de ballast op onze rug, onze schouders en...in ons geweten. Misschien kan een knipoog naar God, een gesprekje met Hem toch eens verlichting brengen: “Kom tot mij, en ik zal u rust en verlichting schenken”. Dat zegt Hij toch niet voor niets. Ik blijf het maar herhalen....

Vriendelijke groet, deken Th.v. Galen

## **NIUWS UIT DE FEDERATIE: EEN NUCHTERE CONCLUSIE**

Een handjevol mensen zal het niet verbazen hetgeen we moeten meedelen. Met name de medewerkers vanuit de sacristie, de lectoren, collectanten en de organiste, alsmede de weinige mensen die nog ter kerke komen naar de zaterdagavond liturgie van 19.00 uur. In de voorbije jaren is de belangstelling voor dit aanbod drastisch gezonken.

- In de zomermaanden, wanneer we ons verheugen over goed weer, is de bezoekersgroep klein. Of we graag in de tuinen zitten of in de tuintjes werken, de dag van uitstapjes niet willen afbreken, ons niet omkleden en daarmee de makkelijke zomerkleding afleggen, of we ons opmaken voor een BBQ...we weten dat niet. Wat we wel zien is dat naast de gegroeide afstand tot kerkdiensten in het algemeen, de zaterdagavond er zeer onder lijdt. Er zijn dan ook vaak geen misintenties opgegeven, waar men in het verleden ook nog wel eens voor kwam. En eerlijk is eerlijk: de kerk met al haar glas werkt als een broeikast. Het kan er zo warm/benauwd zijn dat door gebrek aan doortocht, dat het verblijven ook niet aangenaam is.
- In de koudere maanden is de groep evenzeer klein. De weg erheen door regen, sneeuw soms en dan de toch altijd koude kerk. Dat terwijl we best veel energie verbruik hebben vanwege de kachel. Maar echt warm wordt een kerk nu niet, niet zo warm als in onze eigen woningen. En als je er dan zou zitten, is het gemeenschapskarakter niet echt hartverwarmend. Zeker in deze tijd van stooklasten is het financieel niet verantwoord daar zoveel in te moeten investeren.
- Conclusie: het kerkbestuur heeft het jaren aangezien, maar kan niet om de nuchtere feiten heen: het gaat niet meer. Vanaf 1 augustus 2013 kent de Josephkerk geen avondmis meer op zaterdag.
- Blijft staan dat er nog twee vieringen zijn op zondag: een om 10.00 uur in de Elisabethkapel en een om 11.15 uur in de parochiekerk.

## **BUS BEDEVAART NAAR KEVELAER**

Op 28 mei is er de jaarlijkse dag naar dit Maria oord over de grens ter hoogte van Well.

De invulling is zoals alle andere jaren. Er is het aanbod van de Mis, de Kruisweg en een Lof. Dit alles onder de bezielende leiding van kapelaan Blom. Men kon de redactie nog niets aanduiden van prijs of vertrekuur en opstapplaatsen, Maar wel dat belangstellenden zich bekend kunnen maken via het secretariaat van de eigen parochie. Mogelijk weet men daar dan u meer bekendheid te geven of kunnen we dit publiceren in de volgende editie.

## **EVEN ATTENTIE VOOR DE KAPEL AAN DE BAUTSCHERWEG EN DE KAPEL TE BENZENRADE**

Ingaande 1 mei 2013 tot en met 31 oktober 2013 zal iedere maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag om 18.00 uur het ROZENKRANSGEBED worden gebeden in de Mariakapel aan de Bautscherweg.

Elke donderdag in de maanden mei en oktober (behalve 9 mei) zal in de Mariakapel aan de Bautscherweg om 18.30 uur het ROZENKRANSGEBED worden gebeden, gevolgd door de H. Mis om 19.00 uur.

Elke eerste vrijdag van de maand is er in Benzenrade een Eucharistie om 19.00 uur. Dit "aanbod" loopt van mei tot en met oktober.

## **IN HET KADER VAN HET JAAR VAN HET GELOOF: DE VROLIJKE PREDIKER**

Prediker, wat een ellendig Bijbelboek. Met veel gezwoeg heb ik het helemaal doorgeworsteld. Het is niet bepaald gezellige literatuur. Zeker niet als je net je eerste baan hebt en druk bezig bent met een zware avondstudie.

De schrijver begint meteen goed: alles is ijdelheid (Pr1:2). Of lucht en leegte, zoals het in de nieuwe Bijbelvertaling staat. Werken, genieten en zelfs streven naar wijsheid levert volgens de auteur niets op. Waarom zou je nog gaan studeren, solliciteren en wat van het leven maken?

Direct naar prediker ging ik verder met hooglied. Dat Bijbelboek las ik in één keer uit. Zo maakte het depressief makende prediker plaats voor de schoonheid van de liefde. Dat paste natuurlijk beter bij mijn levensfase.

Nu, ruim twintig jaar later, heb ik leeftijd dat ik net als prediker voor het eerst wat kan terugblikken. Ik zie weer mijn jeugdige ambities. Werk, opleiding en levensdoelen. Het is totaal anders gelopen dan ik had gedroomd. Het is niet alleen mijn autisme dat mij zoveel problemen heeft bezorgd. Net zoveel desillusies heb ik gekregen door na te streven wat prediker als ijdel beschouwd. Blijkbaar had ik zijn waarschuwingen niet begrepen.

Die onuitroeibare ijdelheid is volgens mij een oorzaak van de huidige economische crises. Want hoe zou je anders het blinde streven naar meer en het binnenhalen van superbussen kunnen omschrijven? Het gaat te ver om hier in dit artikel verder over uit te weiden. Toch voor mij is duidelijk geworden dat prediker geen zwartkijker is maar iemand die tot inzicht is gekomen. Desondanks is het nog steeds niet mijn favoriete schrijver. Het is eerder dat ik de diepere wijsheid ben gaan waarderen. Wijsheid komt met de jaren en dat is met dit boek zeker het geval. Toch had ik het boek al lang terzijde geschoven als hij niet tot een inspirerende slotsom was gekomen:

**Daarom lijkt het mij voor de mens nog het beste vrolijk te zijn en het er goed van te nemen. Als hij kan eten, drinken en genieten van wat hij met zijn zwoegen heeft bereikt, is dat zeker een gave van God.** (prediker 3 : 12 + 13, Willibrordvertaling)

Ik moest juist aan deze Bijbeltekst denken toen ik telefonisch door de redactie werd benadert om dit artikel te schrijven. Op dat moment had ik mijn clownspak al aan en stond ik punt om naar het carnaval gedruis te gaan. Ik weet dat je daar als goed protestant niet mag vertonen. Het feest staat immers haaks op de calvinistische soberheid. Maar gezien het oecumenische karakter van deze artikelreeks leek me deze uitspating wel te rechtvaardigen.

Dit Bijbelcitaat heb ik als motto meegenomen naar de carnaval. Het is ook een mooie tekst voor tijdens de vakantie. Vrolijk heb ik meegezongen, alles gegeten van poefelen tot friet zoervleesj en het bier heb ik ook niet laten staan. Het schrijven van dit artikel werd zo een waar feestje. Op weg naar huis ontstond het volgende gedicht:

*Ik zie ik de ontelbare sterren schitteren aan het eindeloze firmament. Hoe ijdel is het om die schoonheid te proberen te doorgronden?*

*Op straat zie ik de confetti verwaaien in de wind, kleurrijk en reeds vergeten. Is dat niet het lot van ons allen?*

*De stilte van de avond brengt mij thuis. Als ik terug denk aan het feest, hoor ik mijn hart God loven voor Zijn rijke gave.*

Erik Bastiaan - Net



## **ZATERDAG 6 APRIL**

1e lezing: Hand. 5,12-16

Ev: Joh. 20,19-31

Preek: Kapl. Beijck

**19.00u:** Maarten Vonhogen +  
Cantor

Alfons Habets (st) Tiny Waterval-  
Stevens; Jrd Ouders Kurvers-  
Eussen en tevens voor kleindochter  
Mireille; Maria Riemersma-van der  
Heijden ( c);

## **ZONDAG 7 APRIL**

### **TWEEDE ZONDAG VAN PASEN**

#### **beloken pasen en zondag van de goddelijke Barmhartigheid.**

1e lezing: Hand. 5,12-16

Ev: Joh. 20,19-31

Preek: Kapl. Blom

**10.00u:** Schola

Jos Inglot-Vellen; Echtp. Brouwers-  
Claessen ( st ); Echtp. Hoppers-  
Retera ( st ); Ber Boelen ©;

## **DINSDAG 9 APRIL**

**18.40u: Rozenhoedje**

**19.00u: H. Mis**

Tjeu Houtackers (c);

## **WOENSDAG 10 APRIL**

**09.00u:** H. Mis

Echtpaar Hoppers-Retera (st);

## **ZATERDAG 13 APRIL**

1e lezing: Hand. 5, 27b-32+40b-41

Ev: Joh. 21, 1-19 of: 21, 1-14

Preek: Kapl. Blom

**19.00u:** Maarten Vonhogen

Will Lennertz (c); Maria Roumans-  
Wouters (c); Maria Riemersma-van  
der Heijden(c);

## **ZONDAG 14 APRIL**

### **DERDE ZONDAG VAN PASEN**

1e lezing: Hand. 5, 27b-32+40b-41

Ev: Joh. 21, 1-19 of: 21, 1-14

Preek: Kapl. Blom

**10.00u:** Maarten Vonhogen

Fien Baggen-Diedereren (c); echtpaar  
Hoppers-Retera (st); echtp.  
Kerckhoffs-Derks (st); jaard. echtp.  
Arthur Ackx-Leunissen en dochter  
Hermina (st);

## **DINSDAG 16 APRIL**

**18.40u: Rozenhoedje**

**19.00u: H. Mis**

echtpaar Hoppers-Retera (st);

## **WOENSDAG 17 APRIL**

**09.00u:** H.Mis

Mej. A Schillings (st)

## **ZATERDAG 20 APRIL**

### **Presentatie Mis Communicantjes**

Preek: Deken van Galen

**19.00u:** Chrisko

Zeswekendienst Annette Voragen-Habets; Anneke Ceelen-Kuijpers en Jan Ceelen (st); jaard. ouders Gulikers-Vrösch (st);

## **ZONDAG 21 APRIL**

### **VIERDE ZONDAG VAN PASEN**

1e lezing: Hand. 13,14+43-52

Ev: Joh. 10, 27-30

Preek: Deken van Galen

**10.00u:** Nadine Maes

Zeswekendienst voor Johan de Bie; Echtp. Hoppers-Retera (st); voor wijlen Deken C. Buschman (c); Tjeu Houtackers (c);

## **DINSDAG 23 APRIL**

**18.40u: Rozenhoedje**

**19.00u: H. Mis**

Voor de overledenen vd Parochie;

## **WOENSDAG 24 APRIL**

**09.00u:** H. Mis

echtp. Hoppers-Retera (st);

## **VRIJDAG 26 APRIL**

**19.00u: Plechtige Vormselviering door vicaris T.Storcken**

## **ZATERDAG 27 APRIL**

1e lezing: Hand. 14,21-27

Ev: Joh. 13, 31-33a+34-35

Preek: Kapl. Beijk

**19.00u:** Dameskoor

Maria Roumans-Wouters (c); Maria Riemersma- van der Heijden (c);

## **ZONDAG 28 APRIL**

### **VIJFDE ZONDAG VAN PASEN**

1e lezing: Hand. 14,21-27

Ev: Joh. 13, 31-33a+34-35

Preek: Kapl. Beijk

**10.00u:** Gemengd Kerkelijk

Zangkoor St Joseph

Heerlerbaan/Welten

Echtp. Hoppers-Retera (st); ouders Kok-Janssens (st); Johan Ploumen (c); voor de overledenen van Fam. Schouten; Carola Tuinstra-Kloppenborg;

## **DINSDAG 30 APRIL**

**18.40u: Rozenhoedje**

**19.00u: H. Mis**

Echtp. Hoppers-Retera (st);

## WOENSDAG 1 MEI

09.00u: H. Mis

Will Lennartz (c)

## VRIJDAG 3 MEI

19.00u H. Mis Kapel Benzenrade

## ZATERDAG 4 MEI

1e lezing: Hand. 15,1-2+22-29

Ev: Joh. 14, 23-29

Preek:

19.00u:

Tiny Waterval-Stevens;

## ZONDAG 5 MEI

### ZESDE ZONDAG VAN PASEN

1e lezing: Hand. 15,1-2+22-29

Ev: Joh. 14, 23-29

Preek:

10.00u: Schola

Echtp. Hoppers-Retera (st); Jaard.  
Lily Lenoire; Maria Riemersma -van  
der Heijden (c); t.e.v Sint  
Marculphus (st); Ber Boelen ©;

---

## INLEVERDATUM MISINTENTIES

Als u er zeker van wilt zijn dat uw intenties in het parochieblad geplaatst worden voor de periode van zaterdag 4 mei tot en met zondag 31 mei 2013 raden wij u aan deze uiterlijk op **dinsdag 23 april 2013** telefonisch of persoonlijk bij het parochie-secretariaat op te geven.

---

## OVERLEDEN

04.03.2013 Annette Voragen-Habets

21.03.2013 Enny Keet-Oosthoek

30.03.2013 Annie van den Boom –  
van den Boom



## ADRESSEN

### **Pastoor-Deken Th. v. Galen** fso,

Pancratiusstraat 41, Heerlen

Telefoon 045 - 5713682

E-mail [th.v.galen@pancratiusheerlen.nl](mailto:th.v.galen@pancratiusheerlen.nl)

### **Parochiekantoor en secr. kerkbestuur**

Welterkerkstr. 3, 6419 CR Heerlen

Telefoon 045 - 5713225

E-mail [sintmartinus@home.nl](mailto:sintmartinus@home.nl)

Website [www.parochie-welten.nl/site/](http://www.parochie-welten.nl/site/)

Openingstijden: DI van 10.00u – 12.00u

### **Kapelaan Blom**

Dr. Clemens Meulemanstraat 1, 6418 PC Heerlen

Telefoon 06-55722869

E-mail [rickblom7@hotmail.com](mailto:rickblom7@hotmail.com)

### **Federatiebestuur**

Federatiebestuur.heerlen@gmail.com

### **Diaken L. Franssen**

Telefoon 045 - 5751417

### **Kerkhofbeheer: Fam. Eurlings**

Telefoon 045 - 5740143

### **Stichting Patiëns** Voor als u hulp nodig hebt voor terminale thuiszorg

Telefoon 045 - 523.25.04 / 045 - 5751415

### **Kerkbijdrage / Misstipendia**

Rabobank 11.99.05.515 ING 10.40.176 t.n.v. Kerkbestuur St. Martinus

**Informatie over het bisdom** Voor nieuws en activiteiten in ons bisdom kunt u terecht op: [www.bisdome-roermond.nl](http://www.bisdome-roermond.nl)