

Parochienieuws



MEI 2013

OVER LEUNEN EN STEUNEN

Je hebt er als kind in het begin helemaal geen benul van, het is gewoon zo: je steunt in alles op je ouders. Alles wat je bent, hebt en kunt, kan omdat ze zich ervoor inzetten. Niet alleen materiële gaven, maar ook geestelijke: tijd, liefde, aandacht, zorg en offers worden gebracht en gegeven. Niets is hen - normaal gesproken - teveel, ook al is het wel eens lastig. Gaandeweg hopen ze – met het groeien in jaren en krachten – dat ze op hun beurt eens op hun kind een beroep kunnen doen. Je krijgt vragen en opdrachten, aangename en ook minder prettige dingen. Dat laatste vooral ook dan wanneer je je eigen wensen even aan de kant moet zetten. Het begint al met de kleine opdrachten: tanden poetsen en naar bed, op tijd. Het “ja mam, ja pap” klinkt dan ook in verschillende toonaarden. En dat naroeppen: “En niet meer lezen (vroeger) en laat je iPhone beneden (nu)” klinkt al helemaal onplezierig en zeurderig. Langzaam verdwijnt het leunen en wil men ook op iemand leren steunen...maar dat valt ons niet makkelijk. Het “voor wat hoort wat” maakt het wel eens eenvoudiger....

Geldt dat niet ook voor een huwelijk? Dat men graag de weldaad van de ander ervaart? Is het niet fantastisch als je op je partner helemaal kunt bouwen, op

de woorden en de daden? Zeker zal er een tijd zijn waarop dit fluweelzacht aanvoelt. Je bestaan raakt erdoor verrijkt. Zoals je als kind graag op zag naar je ouders, zo zien mensen in een vaste relatie toch ook graag naar de ander op. Maar ook hier komt de tijd dat leunen afgewisseld wordt met steunen...onbaatzuchtigheid is gevraagd. Makkelijk als er ware liefde is. Moeilijk als de eigenliefde me niet meer los krijgt van het zitten op fluwelen kussens.

Zou het bedrijfsleven, onderwijs en zorg dat ook niet nodig hebben? Dat we volwassen mensen hebben, mannen en vrouwen, die niet alleen komen om te graaien, te snaaien en zichzelf te verrijken, maar om steun te geven aan een opdracht, een bedrijf, een zending?

Om dat echt te kunnen hebben we steun nodig. Want vanzelfsprekend is dat niet, zo leert de mens zichzelf en vooral zien we dat bij de ander. Leven naar het motto: "Als ik het maar heb" ligt zo voor de hand.

Wat leert echter de volksmond: "Wie geeft wat hij heeft, is waard dat hij leeft". U zult met mij het leven pas echt de moeite waard vinden als we niet voortdurend in ons ik-gericht denken en doen blijven steken. Onbaatzuchtigheid, gastvrijheid en dienstbaarheid worden verlangd. Als er voor en tussen mensen echte liefde is, zal de liefde helpen.

En als die er niet is? Verdroogt dan de werkelijke vreugde uit de samenleving? Waarschijnlijk wel, slaven als we zijn van het zoeken van eigen geluk, voldoening en bevrediging.

Goddank is er een oefenmeester met een eigen school: Jezus aan het woord in uw binnenkamer, in uw hart en geweten. Woorden en levenswijsheden en voorbeelden vinden we in het Nieuwe Testament. Op Hem leren we leunen, zodat we ook anderen kunnen steunen. Dat is nu godsdienst. En als we veel gelijkgezinden hebben, krijgen we weer een kerk die er toe doet. Nu is dat in onze streek even niet zo...

En voor wie nog bidt: bid met onze Paus Franciscus om onbaatzuchtige herders, zoals hij vroeg in zijn preek bij een priesterwijding. Dat mensen weer op hen kunnen steunen en ertegen aan kunnen leunen.

Vriendelijke groet, deken Th.v. Galen



MEIMAAND = MARIAMAAND

De maand mei is voor kerkbetrokken mensen toch ook een Maria maand. Binnen onze federatie is er elke donderdag om 19.00 uur een Mis in de Vredeskapel aan de Boutscherweg.

Binnen ons dekenaat de dagelijkse mis bij de kapel van Leenhof, ook om 19.00u.

Op maandag 27 mei wijdt de deken tijdens de mis van 19.00u ook dit jaar het dekenaat toe aan de Onbevleete Moeder van de Heer.

FAMILIEKOOR CHRISKO

Het Familiekoor Chrisko dankt zijn naam aan het feest van Christus Koning. Het koor is aanvankelijk begonnen als een kinderkoor, voor zowel de St.Pancratius- als de St.Martinusparochie. Langzaam maar zeker zijn we uitgegroeid tot een heus familiekoor. De leeftijd van de leden varieert; jong en oud zingen naar hartelust. Iedereen die graag zingt, kan zich bij ons aansluiten. We zoeken voor ieder de plek die bij hem of haar past, zodat we samen als een puzzel in elkaar passen. Het familiekoor is onderdeel van de R.K. Stichting Jeugdkring Chrisko. We zingen ons eigen lied. Het zijn zogenaamde levensliederen. Lieder die ontstaan uit het leven van en met elkaar. Het zijn dan ook liederen, die vertellen over het leven zelf en toepasbaar zijn in de belevingswereld van zowel jong als oud. We willen door het zingen van deze liederen ons eigen geloofsleven vorm geven. Familiekoor Chrisko is met name actief in de genoemde parochies maar ook elders in het Dekenaat Heerlen. Sinds 2009 heeft ons koor een eigen cd en binnenkort komt onze tweede cd uit met als titel: "Bij de tijd"! Bij Jeugdkring Chrisko komen kinderen en jongeren wekelijks bij elkaar voor tal van clubactiviteiten. Tijdens hun bijeenkomsten komen ook actuele thema's aan de orde; zoals naastenliefde en solidariteit. In onze groepen wordt er over gesproken hoe je in het dagelijkse leven het geloof in praktijk kunt brengen. Er is immers in deze tijd grote nood aan naastenliefde! Om de naastenliefde handen en voeten te geven is het idee geboren om met de oudste groep jongeren (17 en 18 jarigen) zieken en gehandicapten bij te staan tijdens hun bedevaart naar Lourdes. Deze jongeren gaan dit jaar na hun eindexamen op 31 mei met de Stichting Organisatie Limburgse Bedevaarten naar Lourdes. Zij gaan onder leiding van ervaren vrijwilligers daar de handen uit de mouwen steken om de bedevaartgangers te helpen.

Om deelname aan alle wekelijkse activiteiten van Chrisko voor iedereen mogelijk te maken, kennen wij geen verplichte contributie. Alle werk wordt gedaan door de vele vrijwillige handen van iedereen die bij Chrisko actief wil zijn.

Op 12 mei zal de Heilige Mis door het Familiekoor Chrisko worden opgeluisterd. Na de mis wordt er ten bate van de Jeugdkring Chrisko een deurcollecte gehouden. Op deze manier kunt u een bijdrage leveren aan het jeugdwerk van deze stichting.

DE ONTMOETING ROND DE PERSOON VAN MARIA

Het was en is mogelijk nog altijd het eerste wat er in de katholieke kerk geroepen wordt als het gaat over hetgeen de protestantse kerken niet kennen: hoe dat de catholica het leven van Maria oppakt. En eigenlijk gaat het dan vooral om de devotie, lijkt me. Want de Schriftwoorden welke van haar, en rond haar zijn en welke op haar betrekking hebben in het Oude Testament staan ons aller ter beschikking. Zelf vond ik de avond met ds. Van Es en de samengekomen belangstellenden heel verbroederend en verrijkend. Er werd zoveel moois en goeds naar voor gebracht dat ik zeker geen dogmatische redenen hoefde te houden.

Wat ik in de mij gegeven tijd probeerde, was het duidelijk maken dat we haar allereerst als sterke persoonlijkheid moeten leren zien. Iemand die gelooft en vanuit het geloof antwoord geeft op alles van het leven dat ook wij tegenkomen. Daarmee is ze eigenlijk een prima coach, deze dochter, moeder, echtgenote en weduwe. Een vrouw die met volle overgave haar leven leefde, bezielde en trouw, dapper en volhardend. Die de vreugde van mensen zag rond haar kind, maar ook de diepste afwijzing en walging welke ze Hem toonden.

En dan niet wanhopen, ondanks alle zorg en verdriet. Hoe waar was het Schriftwoord van Simeon geweest over het zwaard dat haar ziel zou doorboren.

En leren we niet veel van mensen als we aan hun zijde moge meewandelen? Het leek me ook goed eens uit te leggen hoe dat met dat rozenkransgebed zit. Over de oorsprong, welke te maken had niet alleen met visioenen van religieuze mensen die de rozenkrans uit de hemel aangereikt kregen. Want de mensen van weleer leefde makkelijk en veelvuldig vlak bij abdijen. Ze konden

bij de abdij in de buurt wonen en werken (land met name). Mensen kregen deels mee wat de bezoekers kwamen vertellen en men genoot de bescherming en de kunde van de monniken en broeders. En niet te vergeten: men bad met hen de getijden mee, de 150 psalmen.

Toen het werk nieuwe en intensievere dimensies ging aannemen en men vaker bij het gebed afwezig was, groeide de gebedssnoer, met 50 kralen, het rozenhoedje. De rozenkrans bidden behelst dan 3 maal de 50...dus verwijzend naar de 150 psalmen. Om er een meditatie van te maken voegde men bij elk "tientje"geheimen toe, en om de 10 wees-gegroeten een onze vader.

Zo wisten de mensen van weleer zich toch verbonden met de geestelijke centra, en leefde men naast het werk, ook een leven van gebed.

En dat in de geest van iemand die niet anders had gedaan: Ze leefde vanuit Gods aanwezigheid. Maria, als schakel ons gegeven om Gods Zoon te ontvangen, is zelf schakel voor ons, om met God te leren leven. In de vreugde, in het lijden en in de hoop op een gezegende toekomst, waar we als verlost, als kinderen van het eeuwig (PAAS)licht mogen verblijven.



IN HET KADER VAN HET JAAR VAN HET GELOOF GEVEN WE HET ESTAFETTESTOKJE OVER... DE VROLIJKE PREDIKER

Prediker, wat een ellendig Bijbelboek. Met veel gezwoeg heb ik het helemaal doorgeworsteld. Het is niet bepaald gezellige literatuur. Zeker niet als je net je eerste baan hebt en druk bezig bent met een zware avondstudie.

De schrijver begint meteen goed: alles is ijdelheid (Pred.1:2). Of lucht en leegte, zoals het in de nieuwe Bijbelvertaling staat. Werken, genieten en zelfs streven naar wijsheid levert volgens de auteur niets op. Waarom zou je nog gaan studeren, solliciteren en wat van het leven maken?

Direct na prediker ging ik verder met hooglied. Dat Bijbelboek las ik in één keer uit. Zo maakte het depressief makende prediker plaats voor de schoonheid van de liefde. Dat paste natuurlijk beter bij mijn levensfase.

Nu, ruim twintig jaar later, heb ik leeftijd dat ik net als prediker voor het eerst wat kan terugblikken. Ik zie weer mijn jeugdige ambities. Werk, opleiding en levensdoelen. Het is totaal anders gelopen dan ik had gedroomd. Het is niet alleen mijn autisme dat mij zoveel problemen heeft bezorgd. Net zoveel desillusies heb ik gekregen door na te streven wat prediker als ijdel beschouwd. Blijkbaar had ik zijn waarschuwingen niet begrepen.

Die onuitroeibare ijdelheid is volgens mij een oorzaak van de huidige economische crises. Want hoe zou je anders het blinde streven naar meer en het binnenhalen van superbonussen kunnen omschrijven? Het gaat te ver om hier in dit artikel verder over uit te weiden. Toch voor mij is duidelijk geworden dat prediker geen zwartkijker is maar iemand die tot inzicht is gekomen.

Desondanks is het nog steeds niet mijn favoriete schrijver. Het is eerder dat ik de diepere wijsheid ben gaan waarderen. Wijsheid komt met de jaren en dat is met dit boek zeker het geval. Toch had ik het boek al lang terzijde geschoven als hij niet tot een inspirerende slotsom was gekomen:

Daarom lijkt het mij voor de mens nog het beste vrolijk te zijn en het er goed van te nemen. Als hij kan eten, drinken en genieten van wat hij met zijn zwoegen heeft bereikt, is dat zeker een gave van God.

(Prediker 3:12 + 13, Willibordvertaling)

Ik moest juist aan deze Bijbeltekst denken toen ik telefonisch door de redactie werd benaderd om dit artikel te schrijven. Op dat moment had ik mijn clownspak al aan en stond ik op het punt om naar het carnavalsgedruis te gaan. Ik weet dat je je daar als goed protestant niet mag vertonen. Het feest

staat immers haaks op de calvinistische soberheid. Maar gezien het oecumenische karakter van deze artikelreeks leek me deze uitspatting wel te rechtvaardigen.

Dit Bijbelcitaat heb ik als motto meegenomen naar de carnaval. Het is ook een mooie tekst voor tijdens de vakantie. Vrolijk heb ik meegezongen, alles gegeten van poefelen tot friet zoervleesj en het bier heb ik ook niet laten staan. Het schrijven van dit artikel werd zo een waar feestje. Op weg naar huis ontstond het volgende gedicht:

Ik zie de ontelbare sterren schitteren aan het eindeloze firmament. Hoe ijdel is het om die schoonheid te proberen te doorgronden?

Op straat zie ik de confetti verwaaien in de wind, kleurrijk en reeds vergeten. Is dat niet het lot van ons allen?

De stilte van de avond brengt mij thuis. Als ik terug denk aan het feest, hoor ik mijn hart God loven voor Zijn rijke gave.

Erik Bastiaan - Net

EVEN ATTENTIE VOOR DE KAPEL AAN DE BAUTSCHERWEG EN DE KAPEL TE BENZENRADE

Ingaande 1 mei 2013 tot en met 31 oktober 2013 zal iedere maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag om 18.00 uur het ROZENKRANSGEBED worden gebeden in de Mariakapel aan de Bautscherweg.

Elke donderdag in de maanden mei en oktober (behalve 9 mei) zal in de Mariakapel aan de Bautscherweg om 18.30 uur het ROZENKRANSGEBED worden gebeden, gevolgd door de H. Mis om 19.00 uur.

Elke eerste vrijdag van de maand is er in Benzenrade een Eucharistie om 19.00 uur. Dit "aanbod" loopt van mei tot en met oktober.

VRIJDAG 3 MEI

19.00u H.Mis Kapel Benzenrade

Voor de overledenen van
Benzenrade

ZATERDAG 4 MEI

1e lezing: Hand. 15,1-2+22-29

Ev: Joh. 14, 23-29

Preek: Kapl. Beijk

19.00u: Stille H. Mis

Tiny Waterval-Stevens;

ZONDAG 5 MEI

ZESDE ZONDAG VAN PASEN

1e lezing: Hand. 15,1-2+22-29

Ev: Joh. 14, 23-29

Preek: Deken van Galen

10.00u: Gregoriaans

Echtp. Hoppers-Retera (st); Jaard.
Lily Lenoire; Maria Riemersma -van
der Heijden (c); t.e.v Sint
Marculphus (st); Ber Boelen (c);

DINSDAG 7 MEI

18.30u: Marialof met rozenhoedje.

19.00u: H. Mis

Ouders Stevens-Bastiaens en
kinderen (st)

WOENSDAG 8 MEI

09.00u: H. Mis

Echtpaar Hoppers-Retera (st);

DONDERDAG 9 MEI

HEMELVAART VAN DE HEER.

1e lezing: Hand. 1,1-11

Ev: Lc 24,46-53

Preek: Kapl. Blom

10.00u: Gregoriaans

Voor het welzijn van de Parochie.

ZATERDAG 11 MEI

1e lezing: Hand. 7,55-60

Ev: Joh. 17,20-26

Preek: Prof. Rohling

19.00u: Maarten Vonhogen

Odilia Voncken-Zeegers(c); Pol
Eymael (c), Ouders Gulikers-Vrösch
(st), overl. Ouders Langen-
Vanwersch en kinderen (st), t.e.v
O.L Vrouw van Fatima (st), Maria
Roumans-Wouters (c);

ZONDAG 12 MEI

ZEVENDE ZONDAG VAN PASEN

1e lezing: Hand. 7,55-60

Moederdag.

Ev: Joh. 17,20-26

Preek: Prof. Rohling

10.00u: Chrisko

1 ste Jaardienst voor Fien Baggen-
Diederens; echtpaar Hoppers-Retera
(st); Tjeu Houtackers (c); Jos Ingot-
Vellen; Tilly van den Bongard-
Kuppens; Corrie Ruijters-van
Zundert (c); Johan de Bie v.w

Seniorensociëteit St Martinus; Anna
Extra-Schillings en Petronella
Schillings-Mulders; ouders Schillings
(st);

**Chrisko Koor zal na de H. Mis een
deurcollecte houden.**

DINSDAG 14 MEI

Heilige Mattias, apostel.

18.30u: Marialof met rozenhoedje

19.00u: H. Mis

Annette Voragen-Habets;

WOENSDAG 15 MEI

09.00u: H.Mis

Echtpaar Hoppers-Retera (st);

ZATERDAG 18 MEI

1e lezing: Hand. 2,1-11

Ev: Joh. 20,19-23

Preek: Kapl. Blom

19.00u: Dameskoor St. Martinus

Zeswekendienst Annie Fuhrer-
Severens;overledenen v.d Fam.
Daniëls-Simons (st); Jose en Sjeff
Brouns (trouwdag) (st) ; Jo Paas en
ouders Paas-de Esch en fam.
Peters (c);

ZONDAG 19 MEI

HOOGFEEST VAN PINKSTEREN.

1e lezing: Hand. 2,1-11

Ev: Joh. 20,19-23

Preek: Kapl. Blom

10.00u: Vocaal Totaal

Jrd. Jan Jongen (st); Jrd. Ouders
Bovens-Hendriks,en tevens voor
Johan Hendriks en Johnny v.d.
Linden; Echtp. Hoppers-Retera (st);
voor wijlen Deken C. Buschman (c);
Johan Ploumen (c); Bèr Boelen (c);

MAANDAG 20 MEI

TWEEDE PINKSTERDAG

1e lezing: Hand. 19,1b-6a

Ev: Joh. 14, 15-17

Preek: Prof. Rohling

10.00u: Gregoriaans

No Lechner v.w. Seniorensociëteit
St. Martinus.

DINSDAG 21 MEI

18.30u: Marialof met rozenhoedje.

19.00u: H. Mis

Ouders Paffen-Wachelder;

WOENSDAG 22 MEI

09.00u: H. Mis

echtp. Hoppers-Retera (st);

ZATERDAG 25 MEI

1e lezing: Spr. 8,22-31

Ev: Joh. 16,12-15

Preek: Deken van Galen

19.00u: Maarten Vonhogen en Cantor

Maria Roumans-Wouters (c);

ZONDAG 26 MEI

**HOOGFEEST VAN DE H.DRIE-
EENHEID, DRIEVULDIGHEIDS
ZONDAG.**

1° H. Communie St. Martinusschool

Preek: Deken van Galen

10.00u: Chrisko

Jrd. Wiel Ritsen; Jrd Frans Geurts;

Mia Vankan-Jannes z.g en Mieke

Jacobs z.g;

DINSDAG 28 MEI

18.30u: Marialof met rozenhoedje.

19.00u: H. Mis

t.e.v H. Geest (st)

WOENSDAG 29 MEI

09.00u: H. Mis

Echtp. Hoppers-Retera (st);

ZATERDAG 1 JUNI

1e lezing: Gen. 14, 18-20

Ev: Lc. 9, 11b-17

Preek:

19.00u: Maarten Vonhogen

Jrd. Tiny Waterval-Stevens; Jrd.
overleden ouders Waterval-
Huppertz (st);

ZONDAG 2 JUNI

**SACRAMENTS DAG - HEILIG
SACRAMENT VAN HET LICHAAM
EN BLOED VAN CHRISTUS**

Hoogfeest

1e lezing: Gen. 14, 18-20

Ev: Lc. 9, 11b-17

Preek:

10.00u: Nadine Maes

Echtp. Hoppers-Retera (st);

INLEVERDATUM MISINTENTIES

Als u er zeker van wilt zijn dat uw intenties in het parochieblad geplaatst worden voor de periode van zaterdag 1 Juni tot en met zondag 30 Juni 2013 raden wij u aan deze uiterlijk op **dinsdag 21 mei 2013** telefonisch , via mail sintmartinus@home.nl of persoonlijk bij het parochie-secretariaat op te geven.

OVERLEDEN

04 april No Lechner (87 jaar)
14 april Josje Videler-Kraussen (72)

DANKWOORD KLEPPERACTIE 2013

In de goede week hebben wij, de misdienaars en acolieten van Welten-Benzenrade, weer geklepperd voor ons jaarlijkse uitje. Dit jaar hebben wij het geweldige mooie bedrag opgehaald van: € 988,80. Namens alle misdienaars en acolieten bedankt voor uw gulle gave.

VORMELINGEN

Op 26 April 2013 hebben onderstaande kinderen het H. Vormsel ontvangen, toegediend door Vicaris T.Storcken.

Dena Bartels; Remco Beuken;
Aukje Bisschoff; Suzie Breikers;
Tjorven ter Haar; Nina van Heugten;
Rim Huijnen; Job Quadvlieg;
Guido Rempelberg; Ruben Seelen
Stef Senden; Luke Wachelder; Jill

van de Weijer

RECTIFICATIE BUSBEDEVAART NAAR KEVELAER

In het Parochienieuws van April staat vermeld dat 28 mei 2013 deze busbedevaart gehouden zou worden. In verband met organisatie in Kevelaer is deze dag verplaatst naar **dinsdag 24 September 2013**. Nadere gegevens volgen nog.

ADRESSEN

Pastoor-Deken Th. v. Galen fso,

Pancratiusstraat 41, Heerlen

Telefoon 045 - 5713682

E-mail th.v.galen@pancratiusheerlen.nl

Parochiekantoor en secr. kerkbestuur

Welterkerkstr. 3, 6419 CR Heerlen

Telefoon 045 - 5713225

E-mail sintmartinus@home.nl

Website www.parochie-welten.nl/site/

Openingstijden: DI van 10.00u – 12.00u

Kapelaan Blom

Dr. Clemens Meulemanstraat 1, 6418 PC Heerlen

Telefoon 06-55722869

E-mail rickblom7@hotmail.com

Federatiebestuur

Federatiebestuur.heerlen@gmail.com

Diaken L. Franssen

Telefoon 045 - 5751417

Kerkhofbeheer: Fam. Eurlings

Telefoon 045 - 5740143

Stichting Patiëns Voor als u hulp nodig hebt voor terminale thuiszorg

Telefoon 045 - 523.25.04 / 045 - 5751415

Kerkbijdrage / Misstipendia

Rabobank 11.99.05.515 ING 10.40.176 t.n.v. Kerkbestuur St. Martinus

Informatie over het bisdom Voor nieuws en activiteiten in ons bisdom kunt u terecht op: www.bisdome-roermond.nl