

Parochienieuws



JUNI 2013

Over zin – onzin en zintuiglijkheid.

Hebt u elke dag bij het ontwaken “zin” in de dag die gaat komen? Waarschijnlijk zal dat afhangen van wat u verwacht, wat op het programma staat. Ieder kan zich zaken bedenken en kennen welke ons makkelijk uit bed laten springen. Maar het omgekeerde is ook waar. Je ziet ergens tegen op, omdat het zwaar is, of lastig of taai en saai....En of de zon wel of niet schijnt... Het is wel zeker van belang wat of wie je op een dag gaat ontmoeten. Op weg naar of met een aangenaam iemand is geheel anders dan wanneer je aan een vervelend iemand tijd moet besteden. Een feestje is anders dan een lastige vergadering. Waar we onze “zinnen” op zetten, kan wel degelijk bepalen of we mét of zónder tegenzin uit bed stappen. Zintuiglijkheid (= wat je voelt, hoort, ruikt en ziet) speelt daarbij vaak een grote rol. Bewijs hebben? Wie mensen gaat ontmoeten en de aandacht wil trekken zal zich “bekleden” met een lekker geurtje uit een duur flesje. Iets wat we niet aanbrengen wanneer we de badkamer en het toilet gaan poetsen en de tuin ontdoen van onkruid. Heel vaak spelen mensen in op de zintuigen. Kijk ook maar eens naar posters en reclamekiekjes.

De grote bisschop Augustinus schreef over zichzelf over zijn jeugdijaren: “Ik leefde in mijn zintuigen, dat wil zeggen: Ik leefde in mijn buitenkant”. Net als wij, wist ook hij dat we niet zonder zintuigen kunnen. Die hebben grote waarde. Vraag dat maar eens aan iemand die niets meer ruikt en proeft wat eten nog voor hem of haar betekent! Maar Augustinus ervoer ook dat een

mens met zijn rusteloos zoekende zintuigen zichzelf kan kwijtraken. Hij beschrijft het als volgt: “Ik werd leeg van binnen, ik werd voor mezelf een land van gebrek”.

En aangezien God aan onze zintuigen ontsnapt, vraagt hij zich af: “Waar was ik, toen ik U zocht?” Wij zouden daarop nu simpel antwoorden: dan ben je in de wereld en van de wereld.

Nu weten we dat de zintuiglijke wereld vergankelijk is en hard tegelijk. Ben je jong en aantrekkelijk, zakelijk succesvol en gevierd, heb je geen gebrek aan “vrienden”. Je wordt opgezocht, geraadpleegd en erbij gevraagd. Ben je oud(er), ontdaan van de uiterlijke aantrekkelijkheid en zit je met beperkingen in een kamertje te wachten op bezoek, een vriendelijk woord en gebaar, dan kan het akelig stil worden.

“De wereld” bemint je niet meer, soms lopen je eigen dierbaren een straatje om.

Wie bemint ons dan nog werkelijk? Dat is toch: levensbehoefte nummer 1!

Ondanks alles, wat we ook niet goed deden, God bemint ieder mens. Of we succesvol waren of niet. Hij, God, zoekt ons te verrijken met zijn liefde! Maar wie blijft steken in het zintuiglijk leven alleen, zal altijd weer leegte oogsten, en vullen we onze ogen, maag en hart met vergankelijke vreugden. Dat kan een mens een tijdje lang volhouden, maar niet eeuwig. Dus waarom niet elke dag uit het bed gestapt in het Licht van Zijn Zinvolmakende Aanwezigheid?

Vriendelijke groet, Deken Th. v. Galen

Dank u wel.

Voor mij is het nog altijd een vreugdevolle verrassing dat ik op de kerkelijke feestdag van Pancratius mijn levenslichtwording gedenk. Dat mensen dat intussen weten en daarvan blijk geven middels gelukwensen en beste wensen voor het nieuwe levensjaar, is overweldigend. Vanaf deze plaats wil ik graag een dank u wel laten klinken jegens ieder die dit op welke wijze ook liet blijken.

Deken Th. v. Galen

Het dekenaat nodigt uit.

Op donderdag 20 juni spreekt Prof. Dr. Cees Flinterman over “ De Verenigde Naties en de rechten van de Mens: Een succesverhaal?

Waarom dit thema? Dit jaar bestaat de Universele Verklaring van de rechten van de Mens 65 jaar. Is er reden deze verjaardag te vieren of is het enige universele van deze rechten van de mens dat zij overal ter wereld lijken te worden geschonden? De inleider op het thema werkte jaren bij en voor de V.N.

Waar wordt u verwacht? Auberge de Rousch, Manegezaal. Ontvangst is vanaf 19.30 uur.

De lezing begint om 20.00 uur en duurt inclusief pauze tot 22.00 uur.

Omwille van de organisatie graag aanmelden via judith@zonnekind.nu of bellen naar 06-57595999.

OECUMENISCHE EXCURSIE 2013.

Dit jaar organiseert de Raad van Kerken Parkstad voor de 6^e keer een excursie; nu op vrijdagmiddag 14 juni a.s. Er staan bezoeken aan twee bijzondere gebouwen op het programma. We starten om 14.00 uur met een bezoek aan het oudste protestantse kerkgebouw van Limburg: de protestantse Kerk van Urmond, nu behorend bij de PG Geleen-Beek-Urmond. Deze van origine hervormde kerk uit 1685 is gebouwd op een verhoging dichtbij de Maas, zodat de kerk bij hoog water niet zou overstromen. Rond 15.30 uur vertrekken we vanuit Urmond naar Echt, waar we de Trappistenabdij Lilbosch zullen bezoeken. Tegen 16.00 uur rekent abt Malachias op onze komst. Terwijl wij koffie en thee kunnen drinken, zal hij een toelichting geven op de regel van de heilige Benedictus, waardoor de bewoners van dit klooster zich laten leiden. Ook zullen we een gedeelte van het klooster mogen zien – en misschien ook kennis maken met het Livarvarken...Om 17.30 uur zijn we welkom bij het avondgebed in de Abdijkerk. Even na zessen zullen we de thuisreis naar Heerlen kunnen aanvaarden. Enkele praktische gegevens: Ieder kan op eigen gelegenheid naar Urmond en Echt reizen. Wilt u een lift, zorgt u dan dat u om 13.25 uur aanwezig bent op de parkeerplaats tegenover de St. Josepherk aan de Heerlerbaan. Daar vertrekken auto's om 13.30 uur richting Urmond.

Adres kerk in Urmond: Grote Straat 67, Urmond (parkeren St. Maartensstraat). Adres Abdij Lilbosch: Pepinusbrug 6, Echt. Er zijn geen kosten verbonden aan deze middag, behalve wellicht een vrije gave voor de chauffeurs. U kunt zich van tevoren opgeven, maar dat hoeft niet. Informatie bij: ds. Ko van de Lagemaat, Heerlen, tel. 045 571 69 62. Graag tot ziens.

Processie zondag in de Pancratiusparochie.

Na de ster processie vorig jaar, hebben we dit jaar weer een mooie route die een heel deel van de parochie aan doet. De grote bronk is op **2 juni a.s.** na de H. Mis van 10:00 uur in de Pancratiuskerk.

De route:

Akerstraat – Oliemolenstraat – Lentestraat – Zomerstraat – Winterstraat – Oliemolenstraat – **Rustaltaar**

Sint Franciscusweg - Ruys de Beerenbroucklaan - Laan van Hövell tot Westerfliet - Dominee Jongeneelstraat - Deken Nicolayestraat - Burg. De Hesseleplein – **Rustaltaar**

Schoolstraat – Coriovallumstraat – Raadhuisplein - Doctor Poelsstraat – Akerstraat – Pancratiusplein.

Natuurlijk rekenen we op deelname en belangstelling, niet alleen omdat we “het fijn” vinden maar omdat we beseffen dat God steeds meer uit beeld verdwijnt. We willen proberen aanstekelijk te werken waar we kunnen. En velen hebben toch troost ervaren in en door het geloof. Te beginnen met het getuigenis van de Emmausgangers, die eerst zonder Jezus op weg waren in verdriet en eenzaamheid. Pas toen ze Hem herkend hadden nadat Hij met hen “de maaltijd” gehouden had na een lange tocht en intens gesprek, zeiden ze : “Brandde ons hart niet toen Hij onderweg met ons sprak...” Na afloop zal de burgemeester met de deken om 13.00 uur de kermis officieel openen.



NB: op 9 juni is de processie in Welten / Benzenrade.

Mijmeringen van een kapelaan.

“Dat was iets van vroeger”

Ik kwam haar tegen op het terras, ze liep net onze kerk uit. Het gesprek ging al gauw over de kerk. “Eerlijk zei ze, ik steek altijd een kaars aan als ik over het Pancratiusplein loop, bij Maria. En mijn kinderen doen het ook. We hebben toch nog wel geloof, ook al ziet u ons nooit in de kerk. Maar ja, dat hoeft ook niet meer, dat was iets van vroeger en dat is voorbij”.

Helaas heeft deze mevrouw gelijk gekregen. De kerken worden 's zondags niet voller. Maar hoe kunnen mensen dat in ernst denken en zeggen: “Dat is iets van vroeger” en dat hoeft niet meer, dat is voorbij. Hebben ze niet in de gaten dat ze zo hun eigen Kerk gestaag afbreken? Immers, een Kerk die niet meer samenkomt en bidt, is ten dode opgeschreven.

Juist het zondagse samenkomen bouwt ons op als geloofsgemeenschap en voedt onze Christelijke overtuiging. Het feit dat je er af en toe komt, is een belangrijke bijdrage aan de gemeenschap. Je komt niet alleen om iets te ontvangen, maar ook om iets te brengen.

Je aanwezigheid is inspirerend voor anderen. Blijf dus komen. Als we dat niet meer doen, kunnen er straks nog meer kerken dicht in onze stad.

Want waarom hebben we ze dan nog nodig. Een kerk van kaarsjesopstekers heeft aan een kapel genoeg.

Kapelaan Beijk

MEDEDELINGEN:

H.MIS op ZATERDAGAVOND:

In het Parochienieuws van april staat vermeld dat de avondmis op zaterdag in de St. Joseph Kerk per 1 aug 2013 komt te vervallen.

In de **St. Martinus Kerk** blijft de zaterdagavondmis **als van ouds**.

BEDEVAART naar BANNEUX:

Het Legioen van Maria, Bisdom Roermond organiseert weer een dagbedevaart naar **Banneux** en wel op **zaterdag 31 augustus 2013**.

Nadere mededelingen hieromtrent volgen.

ZATERDAG 1 JUNI

1e lezing: Gen. 14, 18-20

Ev: Lc. 9, 11b-17

Preek: Kapl. Blom

19.00u: Maarten Vonhogen

Jrd. Tiny Waterval-Stevens; Jrd. overl. ouders Waterval-Huppertz (st); Ger Kurvers; Echtp. van den Boom-van den Boom (c)

ZONDAG 2 JUNI

**SACRAMENTS DAG - HEILIG
SACRAMENT VAN HET LICHAAM
EN BLOED VAN CHRISTUS**

Hoogfeest

1e lezing: Gen. 14, 18-20

Ev: Lc. 9, 11b-17

Preek: Kapl. Blom

10.00u: Nadine Maes

**6 weken Dienst Jos Videler-
Kraussen;**

Echtp. Hoppers-Retera (st);
No Lechner (c); Jrd Sjer Mertens,

DINSDAG 4 JUNI

18.40u: Rozenhoedje.

19.00u: H. Mis

Jrd. ouders Maigray-Schreurs.

WOENSDAG 5 JUNI

09.00u: H. Mis

Echtp. Hoppers-Retera.

VRIJDAG 7 JUNI

HEILIG HART VAN JEZUS

19.00u: H.Mis kapel Benzenrade

Voor alle overledenen v Benzenrade

ZATERDAG 8 JUNI

1e lezing: 1 Kon. 17, 17-24

Ev: Lc. 7, 11-17

Preek: Kapl. Blom

**19.00u: Maarten Vonhogen en
Cantor**

Jrd. Theo Gielkens (st); ouders Gielkens-Leers (st); jrd Lieske Geurten en overl. familie (st); Maria Roumans-Wouters (c);

ZONDAG 9 JUNI

**TIENDE ZONDAG DOOR HET
JAAR, PROCESSIONSDAG**

1e lezing: 1 Kon. 17, 17-24

Ev: Lc, 7, 11-17

Preek: Deken van Galen

Tijdens de H.Mis zingt: Neet Mis

Echtp. Hoppers-Retera (st);
No Lechner (c); Johan de Bie (c);

**PROCESSION naar BENZENRADE;
DANKMIS COMMUNIECANTJES
in/bij KAPEL BENZENRADE.**

Om 09.30u kort moment van begroeting in de Kerk.
Vertrek Processie om 09.45u.
Route: 1ste Rustaltaar eind De Doom; 2de Rustaltaar Kloosterkensweg / Mondriaan; 10.45u H.Mis in/bij Kapel Benzenrade.

DINSDAG 11 JUNI**18.40u: Rozenhoedje****19.00u: H. Mis**

Ouders Paffen-Wachelder; Wim Ellenbroek;

WOENSDAG 12 JUNI**09.00u: H.Mis**

Echtp. Hoppers-Retera (st);
t.e.v O.L. Vrouw van Fatima (st);
Will Lennertz (c);

ZATERDAG 15 JUNI**1e lezing: 2 Sam. 12, 7-10.13****Ev: Lc. 7, 36 - 8,3****Preek: Deken van Galen****19.00u: WF Koor.**

Ouders Gulikers-Vrösch (st); jrd
Anneke van Daelen-Gelissen (st);
Jos Videler-Kraussen (c); Math Noé;
Jrd. Melanie Eussen (st);

ZONDAG 16 JUNI**ELFDE ZONDAG DOOR HET
JAAR. VADERDAG.****1e lezing: 2 Sam. 12, 7-10.13****Ev: Lc. 7, 36 - 8,3****Preek: Kapl. Blom****10.00u: Familiekoor Chevremont.****1 ste Jaardienst Pol Eymael;**

Echtp. Hoppers-Retera (st); Will
Lennertz (c); Jos Inglot-Vellen; Tjeu
Houtackers (c); Johan Ploumen (c);

Bèr Boelen (c); No Lechner (c);
Johan de Bie (c);

DINSDAG 18 JUNI**18.40u: Rozenhoedje.****19.00u: H. Mis**

Ouders Maigray-Schreurs;

WOENSDAG 19 JUNI**09.00u: H. Mis**

Echtp. Hoppers-Retera (st);

ZATERDAG 22 JUNI**1e lezing: Zach. 12, 10-11****Ev: Lc. 9, 18-24****Preek: Kapl. Beijk****19.00u: Damerskoor St. Martinus**

**1 ste Jaardienst Odilia Voncken-
Zeegers;** ouders Cordewener-
Lemmens (st); jrd. ouders Leufkens-
Quadvlieg (st); Maria Roumans-
Wouters (c); Jo Paas, ouders Paas-
de Esch en fam. Peeters (c);

ZONDAG 23 JUNI
TWAALFDE ZONDAG DOOR HET
JAAR.

1e lezing: Zach. 12, 10-11

Ev: Lc. 9, 18-24

Preek: Kapl. Beijk

10.00u: Maarten Vonhogen

Echtp. Hoppers-Retera (st); jrd
Hubert Janssen en Trautje Janssen-
Stevens (st); wijlen Deken C.
Buschman (c); No Lechner (c)

DINSDAG 25 JUNI

18.40u: Rozenhoedje.

19.00u: H. Mis

Voor de zieken van onze parochie;

WOENSDAG 26 JUNI

09.00u: H. Mis

Uit dankbaarheid;

Echtp. Hoppers-Retera (st);

ZATERDAG 29 JUNI

1e lezing: 1 Kon. 19, 16b +19-21

Ev: Lc. 9,51- 62

Preek: Prof. Rohling

19.00u:

José Coenen-de la Roy; Voor de
overledenen van onze parochie.

ZONDAG 30 JUNI
DETIENDE ZONDAG DOOR HET
JAAR

1e lezing: 1 Kon. 19, 16b +19-21

Ev: Lc. 9,51- 62

Preek: Prof. Rohling

10.00u: Gregoriaans

1 ste Jaardienst Nelly Bianchi-
Bisschoff en tevens voor Tonny

Bianchi-Dabekaussen;

Echtp. Hoppers-Retera (st); Will

Lennertz (c); jrd overl. echtpaar

Savelbergh-Scholten (st); voor de

overledenen van de fam. Schouten;

No Lechner (c); Carola Tuinstra-

Kloppenburg;

SACRAMENTSPROCESSIE en KAPELFEEST TE BENZENRADE ZONDAG 9 JUNI 2013.

Op **Zondag 9 juni** vindt weer de jaarlijkse processie plaats.

Dit jaar gaat de processie naar het mooie Benzenrade.

Opstellen processie 09.30u, vertrek 09.45u. Tijdens de processie zijn er 2 rustaltaren en wel bij hoeve De Doom en Mondriaan op de Kloosterkensweg. Rond 10.45u is er in de Kapel/Feesttent een plechtige Hoogmis, opgeluisterd door het bekende dialectkoor " Neet Mis ".

Bij slecht weer is de H.Mis om 10.45u in de feesttent.

De bewoners langs de route van de processie kunnen als mooie traditie een beeldje voor het huis of voor het raam neerzetten en ook de vlag uithangen.

Benzenrade staat er om bekend de processie altijd op een heel bijzondere manier binnen te halen, maar De Doom en het stukje Weltertuijnstraat alsmede het rustaltaar bij Mondriaan zullen zéker niet onderdoen wanneer iedereen zijn steentje bijdraagt.

Ook U bent van harte uitgenodigd de processie mee te lopen.

Aansluitend aan de H.Mis :

Frühshoppen met medewerking van de Waltina Kapel en DJ Tim.

Vanaf 14.45u Bergdorfduo tot einde dorpsfeest.

Wij wensen BENZENRADE een hele mooie en succesvolle feestdag!



COMMUNICANTJES:

**Op 26 MEI 2013 hebben onderstaande kinderen de Eerste Heilige
Communie mogen ontvangen.**

Dankmis voor de communicantjes in/bij Kapel te Benzenrade 9 juni.

Tim Boer,	Fien Daemen
Brian Dolmans	Merle Geurts
Keo Gidding	Seren God
Lucas Gronenschild	Chrit Grooten
Jet Hahnrahts	Jonne Hoevens
XiaoMin Hommes	Tijn Kerkhoff
Jim Luijten	Floortje Rammelt
Maja Saéz	Willemijn Verouden



HUWELIJK:

27 april Robert en Manon Fens.

Van harte gefeliciteerd en veel geluk in de toekomst.

DOOP:



23 December 2012 Les God
05 Mei 2013 Jort Dijksma

03 Febr 2013 Mara Ritzen
26 Mei 2013 Juul Van Heumen

Van harte gefeliciteerd en veel plezier en vreugde bij de opvoeding.

INLEVERDATUM MISINTENTIES:

Als u er zeker van wilt zijn dat uw intenties in het parochieblad geplaatst worden voor de periode van maandag 1 Juli tot en met woensdag 31 Juli 2013 raden wij u aan dit uiterlijk op **dinsdag 18 Juni 2013** telefonisch, via mail sintmartinus@home.nl of persoonlijk bij het parochie-secretariaat op te geven.

ADRESSEN

Pastoor-Deken Th. v. Galen fso,

Pancratiusstraat 41, Heerlen

Telefoon 045 - 5713682

E-mail th.v.galen@pancratiusheerlen.nl

Parochiekantoor en secr. kerkbestuur

Welterkerkstr. 3, 6419 CR Heerlen

Telefoon 045 - 5713225

E-mail sintmartinus@home.nl

Website www.parochie-welten.nl/site/

Openingstijden: Dinsdag van 10.00u – 12.00u

Kapelaan Blom

Dr. Clemens Meulemanstraat 1, 6418 PC Heerlen

Telefoon 06-55722869

E-mail rickblom7@hotmail.com

Federatiebestuur

Federatiebestuur.heerlen@gmail.com

Diaken L. Franssen

Telefoon 045 - 5751417

Kerkhofbeheer: Fam. Eurlings

Telefoon 045 - 5740143

Stichting Patiëns Voor als u hulp nodig hebt voor terminale thuiszorg

Telefoon 045 - 523.25.04 / 045 - 5751415

Kerkbijdrage / Misstipendia

Rabobank 11.99.05.515 ING 10.40.176 t.n.v. Kerkbestuur St. Martinus

Informatie over het bisdom Voor nieuws en activiteiten in ons bisdom kunt u terecht op: www.bisdome-roermond.nl