

# Parochienieuws



JULI 2013

## Over een pootaardappel en het doopsel

De weg naar de kapel van Leenhof leidde mij langs een veld waar ik herkende dat er aardappels waren gepoot. Met de dienst op 27 mei troffen we het allemaal: het was die avond warmer en droog na alle kou en regen. Dat heeft ook de grond gevoeld. Kort nadien zag ik een waas van groen terwijl ik naar Landgraaf reed over dat aardappelveld.

Onlangs, slechts enkele weken later, zag ik een groot groen tapijt: stevige planten oogden beloftevol voor de boer en de afnemers van zijn aardappelen. Als man van de kerk zag ik daar een mooi beeld over de doop in verstoppt. Een gedachte welk ik durfde toelaten, omdat monniken verantwoordelijk waren voor de verspreiding van de aardappel vanuit Spanje naar de andere Europese landen. Zij pootten de plant in hun kloostertuinen en leerden de mensen dit als voedsel te gebruiken.

Bovendien is in veel Europese en westerse landen de aardappel een basisvoedingsmiddel.

Net als rijst, pasta en brood, is de aardappel een belangrijke bron van koolhydraten en maken we er in vele vormen gebruik van: als puree, gekookt, gebakken, gepoft, gefrituurd als friet of chips.

Niet weg te denken uit onze keukens en eetgelegenheden en huiskamers.

En alles begon met één verborgen knolletje, onzichtbaar voor onze ogen, je kunt ze vermoeden als ze ‘ingebed’ zijn.

Wat je nodig hebt is warmte, vocht, en de hoop dat met name geen bacterie de vrucht en de plant aantast. Is het klimaat dus gunstig, is er voedsel voor velen.

Ook de doop is in het begin ‘onzichtbaar’. Het wordt er op verzoek van de ouders ‘in gebed’ ingelegd, in het nog welhaast verborgen leven van een jongen of meisje.

Maar zie eens hoe snel een mensenkind kan groeien en bloeien! Je staat versteld hoe snel zo iets kleins en vertederends open bloeit en opbloeit. Maar het veronderstelt wel een goed leefklimaat.

Op tijd rust, op tijd voedsel, vooral veel warmte en licht (= liefde) zodat het klimaat geschapen wordt waardoor een mens er mag zijn, om zelf voedsel te worden voor onze maatschappij.

Dat geldt niet alleen het mens-zijn, ook het gedoopt zijn.

Iemand die zijn doopsel bewust wil beleven, zoekt ‘goede grond’ om te kunnen gedijen. Zonder gebed en betrokkenheid bij de eucharistie mist de gedoopte de warmte van Christus’ aanwezigheid.

Maar ook van belang is dat ouders hun licht laten schijnen over zin en inhoud en waarde van het leven. Wie leeft, en voor anderen ‘voedsel’ wordt, zal zich zinvol presenteren en mensen zijn er ook ‘happig’ op dat er iemand is die niet zichzelf (alleen) zoekt te voeden.

Als gedoopten leren we onze tijd en talenten delen met de mensen die dat kunnen gebruiken.

Dus ben je als zodanig zinvol en levenschenkend bezig. Uit één knol kunnen vele vruchten geboren worden.

In onze tijd zijn er zichtbaar en hoorbaar vele ‘bacteriën’ bekwaam en vaardig bezig, om de vrucht van het doopsel in de kiem te smoren. Dus halen we het leven eruit, uit de wereld waarin we leven.

Dan zien we hoe moeizaam alles moet gaan, omdat we er niet meer voor de ander zijn.

Alleen nog uit op eigen gewin, eigen voordeel en profijt, meestal ten koste van de ander. Zoals een aardappel niet eeuwig verborgen kan blijven, zullen ook wij als gedoopte(n) weer zichtbaar moeten worden en ons aanbieden. Hard nodig in een cultuur waar mensen graag zichzelf aanbidden en daardoor er niet kunnen zijn voor anderen in woord en daad.

Waar staat u in dit verhaal als u gedoopt bent?

Hartelijke groet, deken Th. v. Galen.

## KAPELFEEST BENZENRADE 9 JUNI 2013

Op zaterdagmiddag 8 juni werd in een zomerse hitte de tent voor de Kapel opgezet en ingericht met heel veel hulp van de bewoners van Benzenrade, Met als doel op tijd klaar te zijn om de volgende ochtend de processie van Welten naar Benzenrade te ontvangen.

Droog, maar wel wat koud, kwam op zondagmorgen om 06.00 uur na het luiden van de kapelklok iedereen van klein tot groot helpen om hier iets moois van te maken, het dorp werd kleurrijk versierd met een unieke zandloper met zandstrooisel, bloemen, processievaantjes en schitterende Evangeliedoeken boven het wegdek. Geweldig dat zoveel mensen deze traditie in stand houden. We kunnen trots zijn op ons dorp, wat een saamhorigheid!

Opvallend ook hoeveel mensen, gewapend met fototoestel, van heinde en verre naar de werkzaamheden kwamen kijken.

Om 8.00 uur was het werk gedaan en genoot iedereen van de welverdiende koffie en broodjes tijdens het gezamenlijke ontbijt. Na aankomst van de processie werd door Deken van Galen een H. Mis opgedragen. Deze prachtige viering werd opgeluisterd door het koor Neet Mis en kinderkoortje. Daarna volgde een "reünie achtig" gezellig samenzijn onder de klanken van de Waltine Kapel met het bekende "natje en droogje".



Onder veel belangstelling vond ook nog de vlaggenoverdracht plaats in het kader van het project Maastricht en Euregio Culturele hoofdstad 2018. Hierna werd het feest voorgezet door het "Bergdorfduo" die er nog lang de stemming in hielden. Ook DJ Tim liet zijn muziek horen. Dankzij de grote inzet van bewoners en oud-bewoners kunnen wij terug kijken op een zeer mooi en geslaagd Kapelfeest, Dank jullie wel harde werkers en ook vooral trouwe bezoekers.

Wij houden deze traditie in stand en tot over drie jaar!

Lea Penders, voorzitter  
Buurtvereniging Benzenrade

## DAGBEDEVAART NAAR BANNEUX,

Stichting Organisatie Limburgse Bedevaarten Maastricht organiseert ook dit jaar een dagbedevaart naar Banneux namens HET LEGIOEN VAN MARIA BISDOM ROERMOND op **zaterdag 31 augustus 2013**.

Thema van deze dag is: “ Geef ons meer geloof “ .

De prijs bedraagt 19,00 euro, kinderen 10,00 euro.

Degenen die reeds twee jaren eerder mee geweest zijn krijgen van de Organisatie een uitnodiging die ze dan zelf kunnen invullen en de opgavestrook opsturen.

Opgeven kan tot **1 aug 2013** middels een aanmeldingsformulier en overschrijving van het te betalen bedrag.

Over te maken op rekening-nummer 1058699 t.n.v. St. Limburgse Bedevaarten te Maastricht onder vermelding van “Marialegioen” Banneux 31-08-2013.

Aanmeldingsformulieren te verkrijgen op het parochiesecretariaat op dinsdagochtend tussen 10 en 12 uur of bij de Stichting in Maastricht. Tel. 043-321 57 15 (Raadhuisplein 1, 6226 GN Maastricht).

**Enkele dagen van tevoren krijgt iedere deelnemer bericht over opstapplaats en tijdstip.**



## WF-Koor sluit jaar af.

Op zaterdag 15 juni jl. sloot het WF-Koor, bij velen nog bekend onder de oude naam Weltens Familie Koor, haar verenigingsjaar af met het opluisteren van de H. Mis om 19.00 uur in de goedgevulde dagkapel van onze St. Martinuskerk.

Gebracht werd een programma van hedendaagse liedjes in het Engels, Duits en Spaans.

Uit de reactie's na afloop van de mis kon men opmaken dat dit programma zeer in de smaak was gevallen bij de aanwezigen.

Ook voor het koor dat onder leiding staat van Pierre Lebon was het een genoegen om in de dagkapel te zingen, zeker door de geweldige akoestiek waardoor de gebrachte muziek zeer tot zijn recht kwam.

Om het begin van de vakantie te vieren, was er na afloop van de mis voor de leden een gezellige avond georganiseerd.

Op vrijdag 16 augustus wordt de draad weer opgepakt en begint de eerste repetitie na de vakantie om 19.45 uur in de kleine aula van de St.

Martinusschool in Welten.

Uiteraard zijn belangstellenden bij deze alvast uitgenodigd om geheel vrijblijvend een repetitie bij te wonen en, als het bevalt, om lid te worden van ons koor.

Vooraf mannen zijn zeer gevraagd maar uiteraard zijn ook vrouwen welkom. Ons koor kent geen stemtest. Dit hoeft dus geen belemmering te zijn voor hen die daar tegenop zien.

Voor de rest van het jaar heeft het koor al diverse optredens in de agenda staan. Bij de Mondriaan, Schunck en uiteraard in onze kerk. In dit blad zullen we u hiervan op de hoogte houden zodat u geen uitvoering hoeft te missen.

Lei Baadjou

Voorzitter WF-Koor.



## **Mooie processie**

Voor wie er niet om geeft zal het niets bijzonders zijn geweest op 2 en 9 juni in Pancratius en St.Martinus/ Welten. Maar op beide dagen waren we zinvol bezig met onze presentatie van het feit dat Jezus met ons mee wil lopen en onder ons wil verblijven. In beide gevallen heel verschillend van elkaar, maar heel fijn en zinvol om samen op te trekken.

Allen die achter de schermen hielpen met het realiseren ervan, maar ook de uitdragers en vormgevers van de stoeten op de dag zelf, zijn we vanaf deze plek veel dank verschuldigd. Zonder deze inzet kwamen we nooit waar we nu zijn. Ook al weten we dat het niet allemaal uit geloofsovertuiging tot stand komt, toch vinden mensen het de moeite waard om samen de schouders te zetten onder dit fenomeen: Processie.

Foto's van de Pancratius ziet men op de website van de parochie. Toen ik dit schreef stonden die er op de site van Welten nog niet op... kijk naar de een en houd het in de gaten bij de ander.

Heel fijn toch ook te ervaren dat er uit de wijk(en) betrokkenheid te zien is, welke zich bijtijd en wijle in groeiende mate manifesteert. Chapeau voor wie het zich kan en mag aantrekken.

Deken Th.v. Galen.

## **Weer kerksluiting in het dekenaat Heerlen**

Op zondag 16 juni, nota bene Vaderdag, vierde men voor het laatst de liturgie in de kerk van de H. Familie, bekend als "De Langeberg". In liturgisch verband zal er nooit meer het Onze Vader klinken. Pijnlijk voor een gering aantal omdat velen onverschillig zijn gaan staan t.a.v. hun eigen kerkgebouw. Een prachtig gebouw, met vele kostbare beelden en ramen en vooral, met kostbare herinneringen aan leefmomenten uit vele families. Nu zoeken we naar de nieuwe passende bestemming, als die te vinden is.

Natuurlijk zouden we de kerk het liefst weer terugschenken aan de omgeving door een andere passende bestemming ten bate van de gemeenschap. Ook daarin kun je kerk-zijn herkennen. Niet alleen door liturgieën maar ook

door zinvol bezig zijn met en voor elkaar. Maar met het elimineren van God uit onze leefwereld, dreigt ook de maatschappelijke zorg voor elkaar alleen door instanties overeind te moeten worden gehouden. Maar daar valt door het bezuinigingsmes weinig overeind te houden.

Treedt daardoor niet steeds meer en meer verschraling op, welke we op moeten vangen met het zoeken naar compensatie?

Dit proces lijkt voorlopig niet te stoppen. Ook op andere plekken schraagt men de kerk niet of onvoldoende. Behaalde successen uit het verleden geven immers ook hier geen garanties voor de toekomst. Ik vind niet dat men een kerkbestuur of het bisdom kan verwijten dat dezen moeten verklaren een kerk als centrum van eredienst niet meer in stand gehouden kan worden. Ze doen niet meer dan constateren dat iets geheel is vastgelopen.

Een proces dat steeds meer in de gehele linie van de maatschappij zich voordoet trouwens. Alles wat ooit een trotse vereniging was met veel leden, veel betrokkenheid vanuit de omgeving en veel inzet voor en naar elkaar, zakt in elkaar. Zien we niet menige harmonie en fanfare maar stoppen en - als het kan - samengaan met anderen? Iedereen zoekt naarstig naar actieve leden, maar krijgt geen respons meer. En weet u wat gek is: we zien het gebeuren en we vinden het normaal, passend in de tijd. "Het is nu eenmaal niet anders" luidt steevast het antwoord.

Tja, straks is er geen harmonie meer of fanfare die communicanten naar een kerk begeleiden, voor zover er nog een kerk in de buurt is. Trekt de schutterij niet meer uit bij menig stads – of dorpsevenement, omdat herhaalde verzoeken om lid te worden stranden bij de hoorders van de naderende ondergang. Vervelend. Op alle fronten, lijkt me.

Maar bedenk: ook al lijkt alles te verdampen, omdat we verzadigd zijn nu doordat we alles hebben wat ons hartje op dit moment begeert.

Zodra er een massa water is om te gebruiken zal men dat doen zonder er bij stil te staan. Maar als er grote droogte uitbreekt en nood ontstaat, wordt elke waterdruppel weer kostbaar. Maak maar eens een reis door de woestijn zonder voldoende water! Wat zullen we niet bereid zijn te betalen als er in een oase goed drinkwater te koop wordt aangeboden?

Slim wanneer mensen tijdig inzien dat we het niet zover moeten laten komen.

Echter: ook het sluiten van kerken zal de komende jaren onafwendbaar zijn.

Deken Th.v. Galen

## **Nieuwe cd verschenen van Familiekoor Chrisko,**

In 2009 heeft familiekoor Chrisko voor het eerst een cd uitgebracht. Nu ligt een tweede cd klaar voor de verkoop, getiteld: "Bij de tijd".

We zijn blij met het resultaat van de opnames in de St. Martinuskerk in Welten, waar Ivo Bemelmans zich geheel vrijwillig heeft ingezet om onze liedjes op professionele wijze op te nemen.

Op de nieuwe cd staan 17 nummers, waarvan sommigen u bekend voor zullen komen, als u ons wel eens hebt horen zingen.

Andere misschien minder. Het thema van de cd is, zoals de titel al doet vermoeden, de tijd die we krijgen in ons leven om onze eigen weg te gaan. Het zijn liedjes die ons laten bezinnen: ieder lied vormt een verhaal op zich, dat voor ieder een eigen betekenis kan hebben in het persoonlijk leven.

Wilt u ook thuis naar de nummers van ons familiekoor kunnen luisteren? Of wilt u iemand anders een plezier doen met onze liedjes?

Dan kunt u in de kerk voor €10 een CD met tekstboekje krijgen of de CD bestellen via [info@jeugdkringchrisko.nl](mailto:info@jeugdkringchrisko.nl).

Indien de CD verzonden moet worden, worden de verzendkosten in rekening gebracht.

Familiekoor Chrisko.



## Iconenexpositie in Rolduc met lezing 29 augustus

Heeft u altijd iets meer willen weten over iconen? Wat is hun betekenis of hun kunsthistorische achtergrond? Welke schildertechnieken worden er gebruikt of zijn er iconen die u beslist gezien moet hebben? Dan heeft u geluk, want deze zomer exposeren drie hedendaagse iconenschilders ongeveer 70 iconen in de kruisgangen van Abdij Rolduc. Het betreft werk van Jan Verdonk, Kees Rietveld en Louis van Veen.

We hebben een van de exposerende schilders bereid gevonden om een lezing te verzorgen over het ontstaan en de betekenis van iconen. Geïnteresseerde parochianen zijn uitgenodigd om gezamenlijk deze lezing bij te wonen. Uiteraard is er ook de gelegenheid om de expositie te bezoeken.

De lezing vindt plaats op donderdag 29 augustus om 19.00 uur. We ontmoeten elkaar voor de hoofdingang van Rolduc.

Er zijn geen kosten verbonden aan deze activiteit.

Na afloop is er de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten in de ontmoetingsruimte 'de verloren zoon'. De consumpties in de ontmoetingsruimte zijn wel voor eigen rekening.



## **ZATERDAG 29 JUNI**

**1e lezing: 1 Kon. 19, 16b +19-21**

**Ev: Lc. 9,51- 62**

**Preek: Prof. Rohling**

**19.00u: H.Mis**

José Coenen-de la Roy; Jrd. voor de overl. v.d. fam. Kreijns; Marianne Spiga v.w. verjaardag; Jrd Jo Handels, ouders Handels en ouders Dohmen;

## **ZONDAG 30 JUNI**

### **DETIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR**

**1e lezing: 1 Kon. 19, 16b +19-21**

**Ev: Lc. 9,51- 62**

**Preek: Prof. Rohling**

**10.00u: Gregoriaans**

**1 ste Jaardienst Nelly Bianchi-Bisschoff** en tevens voor Tonny Bianchi-Dabekaussen; Echtp. Hoppers-Retera (st); Will Lennertz (c); jrd overl. echtpaar Savelbergh-Scholten (st); voor de overledenen van de fam. Schouten; No Lechner (c); Carola Tuinstra-Kloppenborg;

## **DINSDAG 2 juli**

**18.40u: Rozenhoedje.**

**19.00u: H. Mis**

ouders Maigray-Schreurs;ouders Stevens-Bastiaens en kinderen (st);

## **WOENSDAG 3 JULI**

**09.00u: H. Mis**

Echtp. Hoppers-Retera.

## **VRIJDAG 5 JULI**

**19.00u: H.Mis kapel Benzenrade**

Voor alle overledenen v Benzenrade.

## **ZATERDAG 6 JULI**

**1e lezing: Jes.66,10-14c**

**Ev: lc.10,1-12+17-20**

**Preek: Deken van Galen**

**19.00u: Maarten Vonhögen en Cantor**

Jrd.fam. J.Vrösch-Quadvlieg en overl. familieleden (st);Tiny Waterval-Stevens, ouders Mathieu Heuts-Quaedvlieg; Ger Kurvers; echtp.van den Boom-van den Boom (c);echtpaar Dabekaussen-Beuken en overl.familieleden; Wil Lennartz (c);

## **ZONDAG 7 JULI**

### **VEERTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR**

**1e lezing: Jes.66,10-14c**

**Ev: lc.10,1-12+17-20**

**Preek: Deken van Galen**

**10.00u: Gregoriaans**

Echtp. Hoppers-Retera (st); No Lechner (c); Jrd.overl.ouders van Kerkoerle; Mevr. Mia Vankan-Jannes en Mevr. Mieke Jacobs;

**DINSDAG 9 JULI****18.40u: Rozenhoedje****19.00u: H. Mis**

Voor alle inwoners van Welten-  
Benzenrade

**WOENSDAG 10 JULI****09.00u: H.Mis**

Echtp. Hoppers-Retera (st);

**ZATERDAG 13 JULI****1e lezing: Deut.30,10-14;****Ev: Lc.10,25-37;****Preek: Deken van Galen****19.00u: Volkszang.**

Maria Roumans-Wouters (c);  
Corrie Ruyters-van Zundert (c);  
Mevr.Videler-Kraussen (c);

**ZONDAG 14 JULI****VIJFTIENDE ZONDAG DOOR HET  
JAAR.****1e lezing: Deut.30,10-14;****Ev: Lc. 10,25-37;****Preek: Deken van Galen**

**10.00u: Gemengd Kerkelijk  
Zangkoor St.Joseph (sluiting  
koorjaar)**

Echtp. Hoppers-Retera (st); Johan  
Ploumen (c); No Lechner (c);  
Jrd.José en Sjef Brouns-Hupperetz  
(st);Fien Baggen-Diedereren  
(c);ouders Kals-Feijen;

**ZONDAG 14 JULI**

**15.00u: Huwelijk Susan Hendriks  
en Jelle de Bres**

**DINSDAG 16 JULI****18.40u: Rozenhoedje.****19.00u: H. Mis**

Voor alle zieken van de parochie.

**WOENSDAG 17 JULI****09.00u: H. Mis**

Echtp. Hoppers-Retera (st);

**ZATERDAG 20 JULI****1e lezing: Gen.18,1-10a;****Ev: Lc. 10,38-42;****Preek: Deken van Galen****19.00u: Volkszang**

Dhr. Ant. Staarink

**ZONDAG 21 JULI****ZESTIENDE ZONDAG DOOR HET  
JAAR.****1e lezing: Gen.18,1-10a;****Ev: Lc. 10,38-42;****Preek: Prof.Meulenberg****10.00u: Nadine Maes**

Echtp. Hoppers-Retera (st); wijlen  
Deken C. Buschman (c); No  
Lechner (c); Pierre Mertens (st);  
Jos Inglot-Vellen;  
Mieke van Emmerik-van der Steen  
en ouders van Emmerik-Peters;

**DINSDAG 23 JULI****18.40u: Rozenhoedje.****19.00u: H. Mis**

Echtp. Hoppers-Retera (st);

**WOENSDAG 24 JULI****09.00u: H. Mis**

Voor de zieken van de parochie.

**ZATERDAG 27 JULI****1e lezing: Gen.18,20-32;****Ev: Lc.11,1-13;****Preek: Deken van Galen****19.00u Stille mis**

Nellie Bianchi-Bisschoff en Tonny Bianchi-Dabekaussen en overl.familieleden; Maria Roumans-Wouters (c);

**ZONDAG 28 JULI****ZEVENTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR****1e lezing: Gen.18,20-32;****Ev: Lc. .11,1-13;****Preek: Deken van Galen****10.00u: Maarten Vonhögen**

Echtp. Hoppers-Retera (st); No Lechner (c);Bér Boelen (c);Johan de Bie (c);

**DINSDAG 30 JULI****18.40u: Rozenhoedje.****19.00u: H. Mis**

Voor alle overledenen.

**WOENSDAG 31 JULI****09.00u: H. Mis**

Echtp. Hoppers-Retera.(st)

**VRIJDAG 2 AUG.****19.00u: H.Mis kapel Benzenrade**

Voor alle overledenen v Benzenrade

**ZATERDAG 3 AUG.****1e lezing: Pred.1,2+2,21-23;****Ev: Lc.12,13-21;****Preek: Deken van Galen****19.00u: Stille Mis**

Tiny Waterval-Stevens; echtp.van den Boom-van den Boom (c);

**ZONDAG 4 AUGUSTUS****ACHTTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR****1e lezing: Pred.1,2+2,21-23;****Ev: Lc. 12,13-21;****Preek: Deken van Galen****10.00u: Gregoriaans**

Echtp.Hoppers-Retera (st); Tilly van den Bongard-Kuppens; ouders Bovens-Hendriks, Johan Hendriks en Johnny van der Linden; No Lechner (c);

---

## HUWELIJK:

27 april Robert Quint en Manon Fens.

Van harte gefeliciteerd en veel geluk in de toekomst.

---

## DOOP:



**05 mei 2013 Floor Vandenberg**

Van harte gefeliciteerd en veel plezier en vreugde bij de opvoeding.

---

## OVERLEDENEN:

25 mei 2013 Leo van Bergeijk oud 89 jaar;

1 juni 2013 Ben Roorda, oud 84 jaar;

29 mei 2013 Hein Prickaerts, oud 71 jaar;

Sterkte bij het verlies van Uw dierbaren.

---

## INLEVERDATUM MISINTENTIES:

Als u er zeker van wilt zijn dat uw intenties in het parochieblad geplaatst worden voor de periode van 1 augustus tot en met 31 augustus 2013 raden wij u aan dit uiterlijk op **dinsdag 23 Juli 2013** telefonisch, via mail [sintmartinus@home.nl](mailto:sintmartinus@home.nl) of persoonlijk bij het parochie-secretariaat op te geven.

---

## Gids zijn in de Pancratiuskerk

Wereldwijd heeft er altijd tijdsbepalende belangstelling bestaan voor bouw en religieuze geschiedenis van kerken. Dat geldt ook voor onze eigen Pancratiuskerk en zeker na de laatste renovatie is er sprake van een grotere belangstelling in bezichtiging zowel in groepsverband als ook individueel. Uw Parochiebestuur wil voorzien in deze toename in belangstelling door te starten met een service aan bezoekers door **“kerkgidsen”** aan te stellen. Hiervoor zijn wij op zoek naar vrijwilligers met interesse hierin om mee te praten en te plannen tot een verwerkelijking van deze ideeën.

Menigeen die op vakantie kerken bezocht zal ervaren welk een weldaad het is wanneer mensen je te woord kunnen staan en verrijkende informatie kunnen geven t.a.v. het gebouw, haar geschiedenis en haar bijzonderheden. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij:

Parochiebestuur:	F.M.J. Bardoul	(tel.nr. 5717282)
	P. Schunck	(tel.nr. 2054924)
Koster:	Br. Frederik	(tel.nr. 0610361739)
Secretariaat:		(tel.nr. 5712177)

## ALGEMEEN EMAILADRES FEDERATIEBESTUUR HEERLEN,

Sinds kort hebben de parochies Heilige Andreas Heerlerbaan, Sint Pancratius in het centrum van de stad, Heilige Martinus Welten en Heilige Joseph Heerlerbaan een gezamenlijk en centraal emailadres:

[federatiebestuur.heerlen@gmail.com](mailto:federatiebestuur.heerlen@gmail.com).

Dit adres moet duidelijkheid verschaffen in de communicatie naar de parochianen, dat er een bestuur is die overkoepelend opereert voor de genoemde parochies.

Het waarom moge duidelijk zijn: er wordt breed samengewerkt tussen de parochies en dat gebeurt onder een bestuur dat zich het Federatiebestuur Heerlen noemt.

Dit alles om centraal te kunnen besturen, kosten te bewaken en te zorgen dat de communicatie centraal geregeld wordt.

Dus als u vragen heeft voor zaken die uw parochie aangaan, dan kunt u dit ook via dit emailadres doen.

Het Federatiebestuur denkt, samen met de genoemde parochies, dat het voor u makkelijker wordt om met al uw wensen, vragen of anderszins centraal terecht te kunnen.

Wilt u meer informatie, dan kunt u meteen van het nieuwe emailadres gebruik maken en daar om die informatie vragen.

## ADRESSEN

**Pastoor-Deken Th. v. Galen** fso,  
Pancratiusstraat 41, Heerlen  
Telefoon 045 - 5713682  
E-mail [th.v.galen@pancratiusheerlen.nl](mailto:th.v.galen@pancratiusheerlen.nl)

### **Parochiekantoor en secr. kerkbestuur**

Welterkerkstr. 3, 6419 CR Heerlen  
Telefoon 045 - 5713225  
E-mail [sintmartinus@home.nl](mailto:sintmartinus@home.nl)  
Website [www.parochie-welten.nl/site/](http://www.parochie-welten.nl/site/)

**Openingstijden: Dinsdag van 10.00u – 12.00u**

### **Kapelaan Blom**

Dr. Clemens Meulemanstraat 1, 6418 PC Heerlen  
Telefoon 06-55722869  
E-mail [rickblom7@hotmail.com](mailto:rickblom7@hotmail.com)

### **Federatiebestuur**

[federatiebestuur.heerlen@gmail.com](mailto:federatiebestuur.heerlen@gmail.com).

### **Diaken L. Franssen**

Telefoon 045 - 5751417

### **Kerkhofbeheer: Fam. Eurlings**

Telefoon 045 - 5740143

### **Stichting Patiëns** Voor als u hulp nodig hebt voor terminale thuiszorg

Telefoon 045 - 523.25.04 / 045 - 5751415

### **Kerkbijdrage / Misstipendia**

Rabobank 11.99.05.515 ING 10.40.176 t.n.v. Kerkbestuur St. Martinus

**Informatie over het bisdom** Voor nieuws en activiteiten in ons bisdom kunt u terecht op: [www.bisdom-roermond.nl](http://www.bisdom-roermond.nl)

