

Parochienieuws



OKTOBER 2013

Haastige spoed.

Een tocht door Frankrijk op de fiets naar Lisieux, brengt je vaak dicht bij de natuur. Dat is letterlijk gezien: onder de warme zon, met wind of windje, beetje regen of uren lang regen. Ook in de diverse geuren en kleuren van de schepping heb je uren die natuur te beleven. Valt - net als hier -, dan weer eens mee, maar het kan ook verkeren. Ook de mensen natuur, de landsaard van de mens komt tijdens zulke dagen dichterbij. Zo viel ons op dat we bij het avondeten regelmatig erg snel buiten hadden kunnen staan wanneer we niet eens flink in de remmen hadden geknepen (dat waren we toch gewend als het flink dalen was). Sommige keukens hoefden maar op te scheppen, zodat tussen bestellen en een bord voor je neus niet zo heel veel speling hoefde te zijn. Op die wijze kon men de tafel die avond wel twee -of zelfs driemaal - verkopen. En dat begrijp ik ook natuurlijk.

Alles smaakte, we hadden het goed, maar enige rust tussen de borden konden we wel waarderen. Goed voor het contact, voor de spijsvertering en voor de gezelligheid. Dan blijft bovendien zulk een avond ook langer hangen als weer een bijzondere avond. Die "vloggertjes" ben je weer vlug vergeten trouwens.

Van sommige zaken wil je nu eenmaal genieten. Dan mag het wat langer duren. De roep: Zugabe, Zugabe, in onze streken na een concert duidt op hetzelfde: het hoeft voor mij/ons nog niet te eindigen. Voor iemand die het niet waardeert zal het einde niet snel genoeg komen. Zet maar eens hard rock op voor iemand die alleen van klassiek houdt! En omgekeerd zeker ook! Hoe vlugger dat weg gedraaid wordt, des te beter. Wanneer een samenzijn een feest is, is tijd van geen betekenis, als het maar lang genoeg kan duren. Een lichaam dat geen aanleiding tot klagen geeft, vertelt de geest dat het best nog een hele poos wil doorgaan. Een lichaam dat vreselijk lijdt zegt daarentegen tegen de geest: hoe lang moet ik dit nog verdragen. Dan kan het proces van afscheid niet snel genoeg gaan. Maar in vele gevallen geldt: haastige spoed, is zelden goed. Alles heeft zijn tijd (nodig). En neem je gerust dan ook de tijd ervoor. Want wie bijv. te snel over de wegen vliegt, om vlug in Amsterdam te willen zijn, staat er wel eens flitsend op.... En als men je dat laat weten, baal je vanwege het proces verbaal en de plicht tot betalen. Goed gezelschap jagen we zeker niet weg, je blijft graag in hun tegenwoordigheid, genietend van hun er-zijn, hun warmte, hun inbreng en bijdrage. Ook als het niet "spannend" is. We tellen dan liever de uren dan de minuten. En als je afscheid moet nemen voor langere tijd van een echte schat van een man, vrouw, kind, vliegen de laatste uren en minuten voorbij, welke je toch zo graag wilde vasthouden! We zeggen dan: waar je schat is, zal ook je hart zijn, en tijd wordt niet gewogen. Het zou eeuwig kunnen duren.... Wanneer we God geen tijd meer geven, doen we ons dan geen tekort? Moet een gebedje dan vlug vlug geschieden om goed te kunnen zijn? Uren willen/ kunnen we tafelen, ook om de honger te stillen. Wie voldoende tijd geeft aan onze hemelse coach, zal zichzelf en anderen geen tekort doen.

Hartelijke groet, deken Th. v. Galen.

KROETWUSJ verzameld door ZIJ-AKTIEF.

Veel gebruik is er gemaakt van de Kroetwusj die, zoals al vele jaren gezocht en gebundeld door Zij-Aktief, verzorgd werd.

Wáár haal je ze allemaal vandaan die zeven kruiden...., maar daar in was Zij-Aktief ook dit jaar weer actief.

Een mooi gebruik wat fijn is om ieder jaar weer aandacht aan te besteden. Chapeau Zij-Aktief.

ROZENKRANS Processie en TASTE of '44 op 6 Okt.

Op zondag 6 oktober vindt de jaarlijkse rozenkransprocessie plaats in Welten, aansluitend aan de H. Mis van 10:00 uur. Er wordt een ronde gemaakt rond de kerk en ieder is van harte uitgenodigd om hier aan deel te nemen en te laten zien dat we in vreugde ons geloof willen uitdragen naar buiten toe.

Wederom zal er door diverse mensen zorg gedragen worden voor versiering, rustaltaar en dragers van het Mariabeeld zodat het weer een sfeervolle rozenkransprocessie zal worden.

Nadien koffie met vlaai in het Gemeenschapshuis.

Bijzonder dit jaar is het samenvallen met het evenement 'Tast of '44'. Dit is een bewegend openlucht museum dat de oorlogsjaren doet herleven. Een mooie samenwerking is daardoor mogelijk! Er zullen mensen in Marechaussee-uniformen een erehaag vormen ofwel een stuk begeleiden om de processie een extra accent te geven. Vanaf 13:30 uur is er **misschien de mogelijkheid** om de toren aan de ingang van de kerk te beklimmen en een kijkje te nemen in het 'geheime kamertje.' Daar hebben zich namelijk tijdens de oorlogsjaren drie mensen schuilgehouden. Op zaterdag 5 oktober zal er een herdenking plaatsvinden om 18:30 uur bij de ingang van de kerk met medewerking van de St. Martinusschool en kapelaan Blom. Deze zal niet langer dan 19:00 uur duren, zodat ieder de gelegenheid heeft om de H. Mis mee te vieren.

WOENSDAG 16 OKTOBER, GERARDUSWANDELING.

Pelgrimswandeling: op het feest van de heilige Gerardus, op woensdag 16 oktober vanuit Welten/ Heerlen naar Wittem (ca. 13 km).

Gestart wordt om 8.00 uur in de St. Martinuskerk, (Weltertuinstraat, Heerlen) met een korte bezinning en het pelgrimsreisgebed. Daarna wandelen we via Benzenrade, de Putberg, de Bernardushoeve (pauze) en Eyserhei.

We komen rond 12.00 uur in Wittem aan, waar men kan aansluiten bij de eucharistieviering van 12.15 uur.

Opgeven vooraf is niet nodig; op tijd aanwezig zijn is voldoende.

Indien er voldoende belangstelling is, kan er ook (via een andere, maar even mooie weg) terug gewandeld worden.

(Er is een directe busverbinding 2x per uur voor wie vanuit Wittem met OV terug naar Welten wil.)

Nan Paffen/Wittem.



ALLERZIELENLOF 27 OKTOBER

St.Martinusparochie gedenkt zijn overleden dierbaren van het voorbije jaar op zondag 27 oktober.

Om 10.00u is er Allerheiligenviering, om 15.00 uur het Allerzielen lof m.m.v. het Gemengd Kerkelijk Zangkoor St. Joseph en na het lof zegening van de graven.

GEDOOPT in onze Parochie:



15 September Daan Meeuwissen

Heel veel geluk en vreugde met de opvoeding.

GEHUWD:

24 Aug Melanie Vandenberg en Jeroen Derkx

Van harte gefeliciteerd en veel geluk toegewenst.

INLEVERDATUM MISINTENTIES e/o KOPY:

Als u er zeker van wilt zijn dat **uw misintenties** , mededelingen van uw vereniging of ander nieuws voor de maand **November** in het parochieblad geplaatst worden, raden wij u aan dit **uiterlijk** op **dinsdag 22 Oktober** via **mail: sintmartinus@home.nl** , telefonisch of persoonlijk bij het parochie-secretariaat op te geven!

Secretariaat open op Dinsdag van 10.00u–12.00u.

ZATERDAG 28 SEPTEMBER
1e lezing: Am 6,1a+4-7;
Ev: Lc.16,19-31;
19.00u: Volkszang

Zeswekendienst Dhr. Sjir Sijstermans;
Pol Eymael (c); Hub de Esch (st); Mia Verhoeckse-Eymael en Ouders Eymael (st); Maria Roumans-Wouters (c); Jrd. Mathieu Schreibers; Fam.Buck-Offergelt; Jo Paas en Familie (c);

ZONDAG 29 SEPTEMBER
ZESENTWINTIGSTE
ZONDAG DOOR HET JAAR.
1e lezing: Am 6,1a+4-7;
Ev: Lc.16,19-31;
10.00u: Gregoriaans

Echtp. Hoppers-Retera (st); Johan Ploumen (c); Johan de Bie (c); Jrd Jos Messing;

DINSDAG 1 OKTOBER
H.Teresia v.h.Kind
Jezus,maagd en kerklerares.
18.30u Marialof met rozenhoedje en uitstelling.
19.00u H.Mis

Voor alle inwoners van onze parochie.

WOENSDAG 2 OKTOBER
09.00u: H. Mis
H.H.Engelbewaarders.

Echtp. Hoppers-Retera.(st.);

VRIJDAG 4 OKTOBER
H.Franciscus van Assisi
19.00u :laatste H.Mis v dit seizoen Kapel Benzenrade.

Voor alle levenden en overleden inwoners van Benzenrade.

ZATERDAG 5 OKTOBER
1e lezing: Hab.1,2-3+2,2-4
Ev.:Lc.17,5-10
19.00u:Maarten Vonhogen

Maria Roumans-Wouters (c); Echtp van den Boom-van den Boom(c); Jrd.overl.echtp.Sistersmans-Hagen(st);Tiny Waterval-Stevens.

ZONDAG 6 OKTOBER
ROZENKRANSZONDAG met Rozenkransprocessie na H.Mis van 10.00 uur

ZEVENENTWINTIGSTE
ZONDAG DOOR HET JAAR
1e lezing: Hab.1,2-3+2,2-4
Ev.:Lc.17,5-10
10.00 uur:Gregoriaans

Echtp. Hoppers-Retera (st);
Jrd.Ouders Schouten-Becher
en voor de
overl.v.d.fam.Schouten;
Jrd.Harrie Simons (st.)

DINSDAG 8 OKTOBER
18.30u Marialof met
rozenhoedje en uitstelling.
19.00u H.Mis

Ouders Paffen-Wachelder;
Dhr.Sijstermans vw.buurt
Benzenrade; Karel Daniëls

WOENSDAG 9 OKTOBER
09.00u: H.Mis

Echtp. Hoppers-Retera.(st.);

ZATERDAG 12 OKTOBER
1e lezing: 2,KON.5,14-17
Ev: Lc. 17,11-19
19.00u: WF Koor

Jrd.Ouders Slijpen-Brouwers;
Marie-José Videler-Kraussen
(c); Jo Winkels;

ZONDAG 13 OKTOBER
ACHTENTWINTIGSTE
ZONDAG DOOR HET JAAR.
1e lezing: 2,KON.5,14-17
Ev: Lc. 17,11-19
10.00u: Tom Feyen

Echtp. Hoppers-Retera (st);
Fien Baggen-Diederens(c);
Jrd.ouders Simons-
Prieckaerts en kinderen(st);
ouders Stevens-Bastiaens en
kinderen(st);
Jan-Willem Schrijvers en
Theresia Heiligers (st);
Hubert Schrijvers (st);
Jrd. Ans Augenbroe-Goertzen
en Twan Goertzen (st);
Jrd.overl.ouders Goertzen-
Stoffels(st); Jrd.overl.ouders
Augenbroe-Lucassen (st);
Will Lennertz (c); Dhr.van
Bergeijk (c); Jrd.Wiel Griens;

DINSDAG 15 OKTOBER
H.Teresia v.h.Kind
Jezus,maagd en
kerklerares.
18.30u Marialof met
rozenhoedje en uitstelling.
19.00u H.Mis

H.Mis voor overl.familie en
vrienden;

WOENSDAG 16 OKTOBER
FEEST VAN H.GERARDUS

08.00u Bezinningsmoment
waarna vertrek voor
Gerarduswandeling
richting Wittem.

WOENSDAG 16 OKTOBER
09.00u: H. Mis

Echtp. Hoppers-Retera (st);

ZATERDAG 19 OKTOBER
1e lezing Ex.17,8-13
Ev.: Lc.18,1-8;
19.00u: Volkszang

T.i.v.Overl.Broers en Zussen
(st); Jrd.Jeu Winkelmolen.

ZONDAG 20 OKTOBER
NEGENENTWINTIGSTE
ZONDAG DOOR HET JAAR.
1e lezing: Ex.17,8-13
Ev.: Lc.18,1-8;
10.00u: Gregoriaans

Echtp. Hoppers-Retera (st);
Wijlen Deken C Buschman;
Johan Ploumen (c);
Johan de Bie (c);
Jos Inglot-Vellen.

DINSDAG 22 OKTOBER
18.30u Marialof met
rozenhoedje en uitstelling.
19.00u H.Mis

Echtp.Hoppers-Retera (st).

WOENSDAG 23 OKTOBER
09.00u: H. Mis

Will Lennertz (c).

ZATERDAG 26 OKTOBER
1e lezing:Sir.35,12-
14+16-18;
Ev: Lc.18,9-14;
19.00u: Volkszang

Zeswekendienst Mevr. Mia
Eurlings-Orbons en
Jrd. Dhr. Jan Eurlings;
Overl.ouders M.Mertens-
Eurlings (st);
Maria Roumans-Wouters (c).

ZONDAG 27 OKTOBER
ALLERHEILIGENVIERING
DERTIGSTE ZONDAG
DOOR HET JAAR.
1e lezing: Sir.35,12-
14+16-18;
Ev: Lc.18,9-14;
10.00u: Nadine Maes

Voor alle overledenen
over de periode 1 nov
2012 tot heden.

Echtp. Hoppers-Retera (st);
Jrd.overl.ouders Hoenkamp-
Boumans en zoon Rob (st);
Jrd. Petrus Franciscus van
Enckevort (st);Jrd.Madeleine
v.d.Kroon (st); Will Lennertz
(c); Chris In de Braeck(c);
Pol Eymael (c);ouders
Leyendeckers-Hustings(st);
Dhr. Sjr Sijstermans (c);
Ouders Mathieu Heuts-
Quadvlieg (st);

15.00u ALLERZIELENLOF
m.m.v Gemengd Kerkelijk
zangkoor St.Joseph
Heerlerbaan/Welten
Met aansluitend zegening
van de graven.



DINSDAG 29 OKTOBER
18.30u Marialof met
rozenhoedje en uitstelling.
19.00u H.Mis

Voor al onze parochianen.

WOENSDAG 30 OKTOBER
09.00u: H. Mis

Echtp. Hoppers-Retera (st);

ZATERDAG 2 NOVEMBER
1e lezing: Wijsh.11,23-
12,2;
Ev: Lc.19,1-10
19.00u: Gregoriaans

Voor alle levenden en
overleden weldoeners van de
Parochie.

Tiny Waterval-Stevens;
Bèr Boelen (c); Echtp.van
den Boom-van den Boom(c);
Marie-José Videler-Kraussen;

ZONDAG 3 NOVEMBER
EENENDERTIGSTE
ZONDAG DOOR HET JAAR.
1e lezing: Wijsh.11,23-
12,2;
Ev: Lc.19,1-10
10.00u: Gregoriaans

Echtp.Hoppers-Retera;
Echtp.Kerckhoffs-Derks(st);
Jrd.ouders v.Alebeek-
Verheijden en overl.
familie(st);
José en Sjef Brouns-
Hupperetz(st);
t.a.v. O.L.Vrouw en alle
Heiligen(st);
Karel Daniëls.

BEGRAFENISONDERNEMING

POST HEERLEN B.V.

Vakmanschap
Behoeft geen betoog...



T: 045-5429988
F: 045-5429944
www.jansimonpost.nl
DAG EN NACHT BEREIKBAAR!



Onze hartelijke dank!

~~~~~

### **Ergens daarboven**

Ik kijk naar boven en zie enkel de zwarte nacht  
met honderden lichtjes die me allemaal aankijken.

Een koude windvlaag blaast zachtjes  
de tranen van mijn gezicht.

Met mijn handen ineen gevouwen bid ik iets dat wordt  
meegenomen door de duisternis.

En ik weet dat jij me kan horen.  
Ergens...  
Daarboven...



## **PERIODE 1 NOVEMBER 2012 Tot OKTOBER 2013**

09 Nov Annie Coenen-Zimny 91 jr  
19 Nov Nellie Odekerken-van Kemmenade 87 jr

04 Jan Maria Roumans-Wouters 73 jr  
18 Jan Corry Ruijters-Van Zundert 80 jr  
20 Jan Maria Riemersma-Van der Heijden 63 jr  
21 Jan Sjef Hacking 95 jr  
12 Febr Bèr Boelen 81 jr  
17 Febr Jet v Cauteren-Rademakers 82 jr  
28 Febr Johan de Bie 80 jr

04 Mrt Mia Hilders-Knubben 91 jr  
04 Mrt Annette Voragen-Habets 66 jr  
21Mrt Enny Keet-Oosthoek 91jr  
30 Mrt Annie van den Boom –van den Boom 92 jr  
04 April No Lechner 87 jr  
14 April Josje Videler-Kraussen 72 jr

25 Mei Leo van Bergeijk oud 89 jr  
1 Juni Ben Roorda, oud 84 jr

19 Juli Chris In de Braekt 79 jr  
21 Juli Bertie Verboeket-Schuncken 69 jr  
6 Aug Wim Martens 87 jr  
8 Aug Sjir Sijstermans 91 jr

## **Rouwen. Doe het niet alleen!**

“Als iemand die je dierbaar is sterft, sta je oog in oog met een van de meest ingrijpende gebeurtenissen in een mensenleven. Heel wat herinneringen komen dan boven. Relaties tussen broers, zussen, tussen kinderen en ouders, met vrienden en vriendinnen, krijgen een nieuwe betekenis”.

Lotgenoten herkennen de wirwar van emoties: verdriet, angst, boosheid, eenzaamheid; het moeten overleven en doorgaan op de automatische piloot.

Verwerken kan niemand voor een ander doen. Anderen kunnen je wel steunen, troost en wat hoop bieden.

Wilt u praten met anderen die hetzelfde meemaken? Of zoekt u een plek om in vertrouwen te spreken over uw gevoelens en gedachten? Dan is deze rouwgroep misschien iets voor u.

In een reeks van 8 bijeenkomsten ( tussen november en april 2014) vertelt u uw eigen verhaal over het verlies van uw partner, kind, ouder, broer of zus, vriend of vriendin, ondersteund door muziek en zelfgemaakte of gevonden teksten.

Er wordt uitgewisseld over hoe een rouwproces verloopt, moeilijke gevoelens, reacties van de omgeving, verdrietige dagen, vasthouden/loslaten, troost en hoe nu verder? Ook zingevingsvragen kunnen aan bod komen.

Kennismakingsbijeenkomst : Woensdagmiddag 6 november  
14.00 uur

Parochiezaaltje Moeder-Anna kerk Bekkerveld Heerlen

.....  
U kunt dan vrij binnenlopen of zich van tevoren opgeven.

Voor informatie en aanmelden: [jmlvest@planet.nl](mailto:jmlvest@planet.nl)

Tel. 062495086 (na 7 oktober)

## **Tiengroep**

Elke eerste zaterdag van de maand komen we met een groep jongeren (leeftijd vanaf ongeveer 12 jaar) bijeen op de pastorie in Welten. Het eerste gedeelte van de avond is iets serieuzer van aard. We snijden dan een onderwerp aan dat een raakvlak met het geloof heeft. Samen willen we kijken hoe we heel concreet dit kunnen toepassen in ons leven van elke dag. Het tweede gedeelte is ontspanning, meestal aan de hand van sport of spel. Regelmatig maken we ook een gezellig uitstapje. Je bent meer dan harte welkom om eens een kijkje te komen nemen. Rond 20:00 uur starten we.

Kapelaan Blom.

## **Kinderkoor Heerlerbaan**

Terwijl ik dit schrijf is reeds de derde repetitie achter de rug van het opnieuw opgestart kinderkoor van de Heerlerbaan. Al meer dan 10 enthousiaste kinderen repeteren elke vrijdag van 15:15 tot 16:15 op basisschool de Windwijzer, locatie Egstraat. Kom gerust eens kijken en meezingen. Er zijn geen kosten aan verbonden! Ieder van ons weet dat de kerk niet zonder geld kan en helaas wordt het steeds moeilijker. Maar 'n kerk mag zich écht rijk rekenen als er kinderen en jongeren aanwezig zijn. Op zondag 3 november zal het kinderkoor voor het eerst zingen en zich voorstellen tijdens de mis om 11:15 uur in de St. Joseph. En heel speciaal: een van de leden zal tevens tijdens deze gezinsmis gedoopt worden! Oh ja, we zoeken nog een leuke naam voor het koortje... Heb je een idee, laat het gerust weten!

Kapelaan Blom.

## **Toen God de vrouw schiep**

verscheen een engel en die zei: Waarom spendeert u zoveel tijd aan dit model? En de Heer antwoordde: Heb je gezien aan welke voorwaarden mijn creatie moet voldoen? Ze moet flexibel zijn, 200 beweegbare delen hebben die allemaal te vervangen zijn, ze moet een schoot hebben waar 4 kinderen op kunnen zitten, een kus die alles kan genezen, van een geschaafde knie tot een gebroken hart, EN ze mag maar 1 paar handen hebben.

De engel was overweldigd door alle voorwaarden: 1 paar handen! Niet te geloven! En dat is het standaard model? Dat is teveel werk voor 1 dag. Neem op z'n minst morgen erbij om het af te maken. Maar dat gaat niet, protesteerde de Heer. Ik ben bijna zover, ik heb deze creatie die mij zo na aan het hart ligt bijna afgerond. Ze geneest zichzelf al als ze ziek is EN werkt 18 uur op een dag.

De engel kwam dichterbij en raakte de vrouw aan. Wat heeft U haar zacht gemaakt Heer. Ze is zacht zei de Heer, maar ik heb haar ook heel hard gemaakt. Je hebt geen idee wat zij kan doormaken of voor elkaar kan krijgen. Kan ze ook nadenken? vroeg de engel. De Heer antwoordde: Ze kan niet alleen nadenken, ze is ook in staat om zaken te beredeneren en te onderhandelen. Toen viel de engel iets op, hij raakte de wang van de vrouw aan. Oeps, ik geloof dat deze lekt! U heeft er teveel ingestopt. Dat is geen lekkage, corrigeerde de Heer dat is een traan. Waar dient een traan voor? vroeg de Engel. De Heer zei: De traan is haar manier om uiting te geven aan haar vreugde, haar leed, haar pijn, haar teleurstellingen, haar liefde, haar eenzaamheid, haar droefheid en haar trots. De engel was onder de indruk. U bent geniaal, Heer. U heeft aan alles gedacht!

De Vrouw is werkelijk ongelooflijk. En dat is ze! Vrouwen hebben krachten die mannen doen verbazen. Zij doorstaan

ontberingen en dragen lasten, maar houden vast aan geluk, liefde en vreugde. Ze glimlachen wanneer ze willen schreeuwen. Ze zingen wanneer ze willen huilen. Ze huilen als ze blij zijn en lachen als ze nerveus zijn. Ze vechten voor datgene waar ze in geloven. Verzetten zich tegen onrechtvaardigheid. Ze accepteren geen 'nee' als ze geloven dat er een betere oplossing is.

Ze nemen minder, opdat hun familie meer heeft.

Ze begeleiden een bange vriend(in) naar de dokter. Hun liefde is onvoorwaardelijk. Ze huilen wanneer hun kinderen zichzelf overtreffen en juichen als hun vrienden in de prijzen vallen. Ze zijn blij met het nieuws van een geboorte of huwelijk. Hun hart breekt als een vriend(in) sterft. Ze betreuren het verlies van een familielid, maar blijven sterk wanneer ze denken dat er niet genoeg kracht over is. Ze weten dat een knuffel en een kus kan helpen een gebroken hart te helen.

Vrouwen zijn er in alle maten, kleuren en vormen. Ze zullen rijden, vliegen, lopen, rennen of mailen om te laten zien hoeveel ze om je geven. Het hart van de vrouw zorgt dat de aarde draait. Zij brengen vreugde en hoop. Zij bezitten compassie en idealen. Zij ondersteunen familie en vrienden. Vrouwen hebben de kracht om dingen te zeggen en alles te geven.

Hartelijke groet, deken Th. v. Galen

## **ADRESSEN:**

### **Parochiekantoor en secr. kerkbestuur**

Welterkerkstr. 3, 6419 CR Heerlen

Telefoon 045 - 5713225

**Openingstijden: Dinsdagochtend van 10.00u – 12.00u**

**E-mail** [sintmartinus@home.nl](mailto:sintmartinus@home.nl)

**Website** [www.parochie-welten.nl/site/](http://www.parochie-welten.nl/site/)

### **Pastoor-Deken Th. v. Galen** fso,

Pancratiusstraat 41, Heerlen

Telefoon 045 - 5713682

E-mail [th.v.galen@pancratiusheerlen.nl](mailto:th.v.galen@pancratiusheerlen.nl)

### **Kapelaan Blom**

Dr. Clemens Meulemanstraat 1, 6418 PC Heerlen

Telefoon 06-55722869

E-mail [rickblom7@hotmail.com](mailto:rickblom7@hotmail.com)

### **Kapelaan Zuidinga**

Welterkerkstr. 3, 6419 CR Heerlen

Telefoon 06-11284329

### **Diaken L. Franssen**

Telefoon 045 - 5751417

### **Kerkhofbeheer:** Fam. Eurlings

Telefoon 045 - 5740143

**Stichting Patiëns** Voor als u hulp nodig hebt voor terminale thuiszorg: Telefoon 045 - 523.25.04 / 045 - 5751415

### **Kerkbijdrage / Misstipendia t.n.v. Kerkbestuur St. Martinus**

**ING IBAN nummer:** NL04 INGB 0001 0401 76

**RABOBANK IBAN nummer:** NL39 RABO 0119 9055 15

### **Federatiebestuur**

[federatiebestuur.heerlen@gmail.com](mailto:federatiebestuur.heerlen@gmail.com).

**Informatie over het bisdom** Voor nieuws en activiteiten in ons bisdom kunt u terecht op: [www.bisdome-roermond.nl](http://www.bisdome-roermond.nl).