

Parochienieuws



HALF APRIL 2014

Van 29 Maart–13 April (vooraankondiging Goede Week)

Over Aanval of Aanvulling.

Onlangs kwam ik over dit thema in gesprek. Vreemd dat je er als zodanig niet vaak over hoort spreken. Terwijl het zich toch ook zichtbaar toont bij de meest bekeken sport in het weekend: voetbal. Want als er van achteruit of van het middenveld geen aanvulling komt, blijft de aanval vaak pover en weinig succesvol. Natuurlijk flitsende momenten of geluuksmomenten daargelaten waar iemand met een afstandsschot of prima dribbel het alleen lijkt te kunnen doen.

Maar de aanwezigheid van de noodzaak tot aanvulling reikt ontzettend veel verder dan bij sporten. Het hele dagelijkse leven is er vol van. Te beginnen in huwelijkse verbanden en gezinsleven. Maar vergeet ook de werkvloer niet!

Niemand kan namelijk alles zelf of alles alleen. Zelfs de kleinste of jongste of ogenschijnlijk onbeduidendste is wel eens van vitaal belang. Neem als beeld maar even een geweldige auto: groot, robuust, deftig desnoods en voor menigeen niet betaalbaar. Ziet er tip top uit, maar er is een bougie stuk, of een zekering. Je ziet aan de buitenkant er niets aan, maar je komt er geen meter mee vooruit...

We kunnen niet(s) of lang niet zoveel zonder de ander. Mits deze natuurlijk wil aanvullen en niet alleen maar aanvalt. Iemand kan me vaak zeggen dat iets niet deugt of dat het verkeerd is wat er gebeurt en wat ik doe. Toch is het wenselijker te zeggen hoe het dan anders en beter kan. En als ontvangende partij moeten we dan voor zulk een woord openstaan.

Dat kan soms heel goed lijken in zakelijke verhoudingen terwijl je verwacht dat het in liefdesverband veel sneller opgepakt zou worden. Toch blijkt dat niet altijd waar te zijn. We voelen ons snel aangevallen en zoeken de verdediging of de rechtvaardiging. We staan op ons eigen gelijk en verwerpen het inzicht en/of de ander. We zeggen of denken: " Wat weet jij daar nu van!" Je kunt daardoor boos raken of gefrusteerd en het makkelijkst lijkt, het gesprek niet meer aangaan en weglopen.

Kijkend naar de Veertigdagentijd, een tijd om beter mens te worden naar het beeld van de Christus. Deze had reden om tot ons te spreken. Maar Hij viel ons niet aan of af, Hij bracht ons aanvulling. In woord en daad. Hij verdroeg en verdraagt de mens met zijn zwakke en zondige kanten. Wij, levend in overmoed of eigenwaan, met hoogmoed of heersers mentaliteit ...en Hij liet zien: de totale dienstbaarheid, de opoffering, de ware vrede en liefde zich eigen te hebben gemaakt. Wie daar zich aan durft spiegelen, zal een ander mens worden. En dat is ook de bedoeling om deze weg te vinden en in te slaan. Want we weten dat je dat niet zomaar je eigen maakt. Jong geleerd, oud gedaan, dat is zeker. Maar de bekering van de apostel Paulus leert dat je altijd de kans kunt krijgen van God.

Helaas, waar we ook kijken, van Noord Korea, via de Krim en het Midden-Oosten, spiedend over Afrika tot het grote Zuid-Amerika toe: we zien mensen elkaar aanvallen, zelden aanvullen. Laten we niet vluchten in het zien van de grote ergernissen, om ons heen ligt allereerst 'n werkgebied.

Ik wens ons een weldoende veertigdagen tijd, waarin we leren Christus na te volgen.

Vriendelijke groet, deken Th. v. Galen

Vormsel 15 Maart 2014.



Op zaterdag 15 maart jl. werd in de Moeder Annakerk het Vormsel toegediend door Mgr. Wiertz, samen met deken van Galen. De kinderen die vanuit onze parochie zijn voorbereid en gevormd zijn:

Floor Saris, Christina Seelen, Lisa Vaessen, Sam Peters
Britt De Jong, Ruben Dequelle, Frederike Gronenschild,
Thijs Daemen, Lizzy Breikers, Juliette Kreijns
Arnolda Baggen, Quijahn Roijen, Zoe Ferrini.

Van harte gefeliciteerd allemaal.

Deelnemende scholen waren: 'St. Martinusschool (Welten),
De Windwijzer (Heerlerbaan) *met aansluiting van enkele kinderen vanuit Eikenderveld en Schinveld*, De Broederschool (Molenberg), de Tarsicius en Windekind (Bekkerveld).

Kerk in beeld.

Nu de kerk een enorme opknopbeurt krijgt, vroegen deskundigen zich opeens af in het kader van onderzoek of er onder mensen nog oude foto's van de kerk in omloop zijn. Waarschijnlijk verborgen in oude foto albums. Misschien op het moment van een in de St. Martinus gesloten huwelijk, of gehouden uitvaart, of gewoon een herinneringsfoto. Deskundigen die betrokken raakten bij de kerk en haar nieuwe uitstraling doken in archieven welke mogelijk weer aanleiding kunnen geven tot nieuwe publicaties. En dan zouden zulke beelden van weleer boeiend kunnen zijn. U kunt zich bekend maken met materiaal op het secretariaat van de parochie.



Vriendelijke groet, deken Th. v. Galen

Voortgang renovatie St. Martinuskerk,

Héél hard gewerkt wordt er in onze St. Martinuskerk om de renovatie tot een goed einde te brengen.

Zoals het er nu naar uit ziet, mogen we ons verheugen op het feit dat de diensten, gepland in de Goede Week, allemaal in een fris geverfde kerk hun doorgang kunnen vinden.

ER MAG DAN WEL OOK NIKS, MAAR OOK ÉCHT NIKS MIS GAAN!

Daarom, neem het ons niet kwalijk, mocht er t.z.t vlak voor de Goede Week toch nog een wijziging aangekondigd moeten worden.

Mócht dat zo zijn, zullen we op enigerlei wijze, u beslist op tijd verwittigen.

Let daarbij óók goed op eventuele wijzigingen bij het verschijnen van het Paasnummer van ons volgende Parochie Nieuws op Witte Donderdag 17 April!

In het huidige blaadje is al een vooraankondiging van de Goede Week ingepland.

Wijzigingen voorbehouden!

Hartelijk dank voor ieders begrip,

"Het Parochiesecretariaat "





**Stichting Help Kerk St. Martinus van Welten
De Thun 69
6419 XE HEERLEN
IBANNR. NL45ABNA0445563818
Heerlen, April 2014**

Aan: de inwoners van Welten – Benzenrade.

Zoals U in een van de vorige U allen toegezonden Parochienieuws - uitgaven al werd aangekondigd is inmiddels met de werkzaamheden van de Parochiekerk begonnen, dit omdat van de kant van het Bisdom de toestemming daarvoor werd ontvangen evenals de toezegging dat in de kosten daaraan verbonden door het Bisdom zal worden bijgedragen. Bovendien kunnen we gebruik maken van de winterschilder, hetgeen de kosten drukt zoals u weet.

Bij de Gemeente en de Provincie is subsidie aangevraagd.

Dat met de werkzaamheden al begonnen is houdt mede verband met het feit dat de Kerk zo mogelijk nog in de Goede Week en in ieder geval met de Pasen weer volledig beschikbaar zal zijn.

De verlichting in de Kerk (onder andere de bedradingen) is verouderd en moet hoognodig worden vernieuwd.

Dit zal door het Weltens bedrijf Waterval worden uitgevoerd.

De schilderijen, in 1952 door Eugene Laudy vervaardigd, moeten worden gerenoveerd. Zij zijn ernstig vervuild en bovendien door lekkages op verschillende plaatsen beschadigd.

De restauratie hiervan zal worden ter hand genomen door de Stichting Restauratie Atelier Limburg (SRAL).

En ja, U snapt het al: als wij, de "Stichting Help Kerk St. Martinus van Welten – Benzenrade" van ons laten horen, dan wordt ook aan U gevraagd een bijdrage in de kosten te willen spenderen.

Met enige schroom vragen wij om Uw steun die echt onmisbaar is.

De kosten van deze renovaties zijn begroot op € 146.000,00.

Bij voorbaat onze dank voor uw gift. Deze gift is aftrekbaar bij de giften voor de belastingdienst.

U kunt uw bijdragen storten op het IBANNR: NL45ABNA0445563818 t.n.v. de Stichting Help Kerk St Martinus van Welten - Benzenrade.

U hebt ook de mogelijkheid uw gift te deponeren in de grote stalen bussen die achter in de kerk, bij de uitgangen, staan.

Namens het Stichtingsbestuur:

W.P.J.M.Vaessen,
Penningmeester

M.J.van Druten,
voorzitter – secretaris



Bedevaart Kevelaer,

Het Dekenaat houdt weer een bus bedevaart naar Kevelaer. In tegenstelling tot verleden jaar, toen het in september gepland was, is het nu op **dinsdag 13 mei 2014**.

Het programma zal o.a. zijn een H. Mis om 11.30 uur, een kleine kruisweg in de Pax Christi kapel en een afsluitend lof om 17.30 uur.

Als er genoeg deelnemers zijn (minimaal 5), dan komt de bus naar de kerk in Welten.

Opstaptijd bij **St. Martinuskerk Weltertuijnstraat rond 08.30 uur**.

Er komt géén persoonlijk bericht meer thuis.

U kunt zich opgeven bij het parochiesecretariaat **vóór dinsdag 6 mei** tussen 10.00 u en 12.00 u.

Kosten busreis €17,50; liefst te voldoen bij opgave in pastorie.

Paasviering Dinsdag 15 April 14.00 uur:

**SENIOREN SOCIËTEIT St Martinus,
ZONNEBLOEM en ANNABOND.**

Klepperen

Het is een heel oud gebruik dat onze misdienaars tijdens de Goede Week rondgaan van deur tot deur en dan **klepperen** met een speciale klepper.

De oorsprong van dit gebruik zou te vinden zijn in de Middeleeuwen toen melaatsen van het dorp klepten om te waarschuwen dat ze eraan kwamen. Later zou het geluid van de klepper in het algemeen het gevoel van barmhartigheid oproepen.

In de St. Martinus kerk hebben we een groep misdienaars onder leiding van Tim Frins en Mireille Bauer.

Zij begeleiden zoveel mogelijk de nieuw aankomende misdienaars.

De opbrengst van hun geklepper dient om een gezellig dagje uit te financieren, als dank voor hun trouwe opkomst bij alle Eucharistievieringen in onze Sint Martinusparochie.

Palmzondag

In het weekend van 12 en 13 april viert de Kerk Palmzondag waarin we zowel de intocht van Jezus in Jeruzalem feestelijk herdenken alsook het lijdensverhaal zullen horen.

Naar traditie krijgt een ieder een gezegend palmtakje mee naar huis die u achter elk kruisbeeld kunt steken; een verwijzing naar de horizon van de opkomende zon opdat we mogen geloven dat na lijden en dood het eeuwig leven op ons wacht!



ZONDAG 13 APRIL: PALMZONDAG/GEZINSMIS



GEZAMELIJKE GEZINSMIS, met Palmpasenstok gemaakt door schoolkinderen van Welten en Heerlerbaan. Aan de kinderen van Welten de vraag hun Palmpasenstok mee te nemen naar de St Josephkerk, Heerlerbaan. VIERING, door renovatie van St. Martinuskerk, dit jaar in St. JOSEPH KERK, HEERLERBAAN om 11.15 uur.

OVERLEDEN:

**12 mrt Thijs Douven Douvenrade 82 Jaar
16 mrt Tonia Dabekaussen-Habets Douvenrade 93 Jaar
(ivm renovatie, uitvaart St. Corneliuskerk Heerlerheide)**

INLEVERDATUM MISINTENTIES:



***Uw misintenties* voor de periode:
20 April - 25 Mei in het parochieblad ?
Dan raden wij u aan dit uiterlijk dinsdag 8 April
via **mail**: sintmartinus@home.nl , **telefonisch** of **persoonlijk**
(of **brievenbus**) bij het parochie-secretariaat op te geven
o.v.v. Misintentie, tav Secretariaat St.Martinusparochie.
Secretariaat open Dinsdagochtend van 10.00u-12.00u.**

De **PAASCOMMUNIE**

wordt rondgebracht
op zaterdagochtend

19 April door

Kapelaan R. Blom.

U kunt zich hiervoor opgeven

tel: 045-542 6767

t/m Goede Vrijdag.



ZATERDAG 29 MAART

1e lezing: 1 Sam 16, 1b 6-7.10-13a

Ev: Joh. 9, 1-41

Preek: Prof. Rohling

19.00u: Maarten Vonhögen

1 ste Jaardienst Annie vd Boom-vd Boom en

Jaardienst Frits vd Boom;

Jaardienst Jo Roeks; Echtp

Hoppers-Retera (st); Marie-

José Videler-Kraussen (c);

ZONDAG 30 MAART

**4^e ZONDAG van de Vasten
GÉÉN H.MIS**

Laetare – Half Vasten

DINSDAG 1 APRIL

18.40u: Vastenvesper.

19.00u: Kapelaan Blom

Echtp. Hoppers-Retera (st);

Jaardienst Ouders Paffen-
Wachelder;

WOENSDAG 4 APRIL

09.00u: Kapelaan Blom

Echtp. Hoppers-Retera (st).

ZATERDAG 5 APRIL

1e lezing: Jerem. 11, 18-20

Ev: Joh 7, 40-53

Preek: Kapelaan Blom

19.00u: Maarten Vonhögen
en Cantor.

Jaard. Echtp. Brouwers-

Claessen (st); Echtp. Hoppers-
Retera (st);

Albert Corten (c);

Tiny Waterval-Stevens;

Elly Huppertz-Stevens (c);

Jos Inglot-Vellen; Jaardienst

Henk Kastermans;

ZONDAG 6 APRIL

**5^e ZONDAG van de Vasten
GÉÉN H.MIS**

DINSDAG 8 APRIL

18.40u: Vastenvesper
19.00u: Kapelaan Blom

Alfons Habets (st); Marie-
José Videler-Kraussen (c);
Lenie Vaessen-Habets (c);

WOENSDAG 9 APRIL

09.00u: Kapelaan Blom

Echtp. Hoppers-Retera (st);

ZATERDAG 12 APRIL

1e lezing: Jes. 50,4-7
Ev: Matt. 26,14-27,66
Preek: Kapelaan Blom
19.00u: Gregoriaanse Schola

WIJDING PALMTAKKEN

1ste Jaardienst Marie-José Videler-Kraussen;

Maria Roumans-Wouters;
Jaardienst Ouders Kurvers-
Eussen en tevens voor
kleindochter Mireille; Echtp.
Kerckhoff-Derks (st); Jeannie
de Vlieger-Laeven (c);

ZONDAG 13 APRIL

PALMZONDAG

**GÉÉN H. MIS in St.
MARTINUSKERK.**



**GEZINSMIS is verplaatst
naar de St. JOSEPH KERK,
HEERLERBAAN 11.15 uur!!**

DINSDAG 15 APRIL

14.00u:

PAASVIERING; Voor alle
levenden en overleden leden
van **SENIOREN SOCIËTEIT
St Martinus, ZONNEBLOEM
en ANNABOND.**

Géén avondmis



WOENSDAG 16 APRIL

09.00u: Kapelaan Blom

Echtp. Hoppers-Retera (st);
Ouders Schillings-Gorissen en
dochter (st);

DONDERDAG 17 APRIL WITTE DONDERDAG

**+/- 11.00uur:
PAASVIERING
CATHARINASCHOOL**

DONDERDAG 17 APRIL WITTE DONDERDAG



**Begin van het
Paastriduüm-Viering van
het Laatste Avondmaal.**

1e lezing: Ex. 12, 1-8 +
11-14

Ev: Joh. 13, 1-15

19.00u:

Gregoriaanse Schola

Albert Corten (c); Voor de
overledenen van de familie
Odé en Marieke van der
Grinten;

VRIJDAG 18 APRIL

GOEDE VRIJDAG

***Herdenking van het lijden
en sterven van de Heer.***

VASTEN en

ONTHOUDINGSDAG

15.00u: Kruisweg

Gregoriaanse Schola

19.00u: Goede Vrijdag
viering in de Pancratiuskerk

19.00u: Goede Vrijdag
viering in de St. Josephkerk

Paascommunie

rondbrengen in de ochtend
door Kapelaan Blom.

ZATERDAG 19 APRIL

PAASZATERDAG

PAASWAKE

Ev: Matt. 28, 1-10

Preek: Kapelaan Blom

21.00u Gregoriaanse Schola

**ZONDAG 20
APRIL**



**HOOGFEEST
VAN PASEN
Verrijzenis
van de Heer**

1^elezing: Han.10,34a.37-43

Ev: Joh. 20,1-9

10.00u: Kapelaan Blom
Clarinet-Choir van T.O.G
Welten

Echtp. Hoppers-Retera (st);
José en Sjef Brouns (st);
Ouders Moonen-Savelsbergh
(st); Wijlen Deken C.
Buschman (st); Sjr
Sijstermans (c) en Ouders
Heuts-Quadvlieg; Johan de
Bie (c); Pol Eijmael (c);
Ouders Kerckhoffs-Smeets en
Familie Fransen;
Fien Baggen-Diederren;
Echtp. Fober-van Alebeek en
overl. ouders van Alebeek;

MAANDAG 21 APRIL

TWEDE PAASDAG

1e lezing: Hand. 2,14.22-33

Ev: Matt. 28,8-15

Preek: Prof. Rohling

10.00u: Gregoriaanse Schola

Boekenmarkt op Rolduc – zaterdag 5 april 2014

Ook in het jaar 2014 organiseert de bibliotheek van het Grootseminarie Rolduc een boekenmarkt. Deze wordt gehouden op **zaterdag 05 april 2014 van 10.00 – 16.00 uur**. In het seminariegebouw worden tweedehands boeken voor een gering bedrag te koop aangeboden. Daarbij gaat het om doubletten uit het filosofische en theologische bestand, als ook om boeken uit verschillende andere vakgebieden, o.a. (kerkelijke) kunst en architectuur, (kerk-)geschiedenis, en niet op de laatste plaats ook weer de zogenaamde 'Limburgensia'. Het zijn merendeels Nederlandse, Duitse en Engelstalige boeken. Op de boekenmarkt zal men zowel specifiek wetenschappelijke alsook breed toegankelijke literatuur kunnen vinden, die tot geestelijke verrijking, verdieping en ontspanning uitnodigt. De opbrengst van de boekenmarkt zal voor de helft ten goede komen aan de vastenactie van het Grootseminarie, en voor de andere helft aan de bibliotheek van het Grootseminarie. Wij nodigen iedereen van harte uit om deze boekenmarkt te bezoeken, en de kans op een bijzondere boekenvondst te grijpen. Zie voor de boekenmarkt ook: www.rolduc.nl

Boeteviering in Pancratius.

Op de zaterdag voor Palmzondag, 12 april, is er om 14.00 uur een aanbod om stil te staan waarom Jezus zijn kruis heeft moeten dragen: tot vergiffenis van zonden.

Maar zouden we toch al niet eens ons meer met "het waarom Jezus zijn leven gaf tot vergeving van de zonden" door deze boeteviering niet zomaar terzijde te schuiven?

Hoewel het boetesacrament al medio jaren 60 vorige eeuw hier snel in onmin raakte, zal de kerk dit nooit afschaffen. Dat de omgang ermee drastisch is gewijzigd, kent natuurlijk zijn oorzaken zowel vanuit de aard en wijze waarop het bediend en ontvangen werd. Maar ook door het feit dat in ons denken niemand nog zelf iets doet dat in geweten niet kan.

Wel zien we dat we altijd weer anderen alles verwijten en voor de voeten gooien, maar voor onszelf hebben we steeds een reden waarom we ons geexcuseerd weten.

Dat wil niet zegen dat niemand meer dat sacrament ontvangt!
En als iedereen zijn paasbiecht zou houden, hadden we priesters tekort.

Deken van Galen

Weer tijd voor een Suisse?

Wie kent ze nog uit eigen ervaring: een Suisse.

Mannen in duidelijk herkenbare deftige kleding, hoge rang in een leger kun je er meteen bij denken.

Met sabel en hellebaard moesten ze indruk maken tijdens hun verblijf in de kerk.

Immers: ze dienden ervoor om rust en orde te handhaven.

Nu is dat niet de insteek waarom hij weer voor de geest komt in de Pancratius.

Niet omdat ook Maastricht of Meerssen er nog een kent, maar omdat we per 1 april mensen die met de auto komen moeten voorzien van een parkeervrijgeleide.

Op zondag mogen 40 auto's parkeren en dat met een vergunning.

Het uitdelen voor de missen en weer ontvangen ervan vraagt om een eigen regeling en eigenlijk om eigen personen die daar vaste afspraken voor maken.

Een man in zulk een uniform is meteen herkenbaar en aanspreekpunt.

Wie denkt er eens over mee?

Deken van Galen

Vastenactie

De stichting Kans voor open doel is opgericht door Gerrit en Tineke Koenders, voorheen woonachtig in Schaesberg en Tineke is lange tijd lid geweest van het Dekenaal Missionair Beraad Heerlen-Landgraaf en wonen sinds 2010 in Denyase (Ghana), een klein dorpje op 2 km van Bekwai. Zij hebben in de afgelopen drie jaar een ruim netwerk opgezet en veel

ervaring opgedaan met het aanleggen van waterputten(via boren) en het bouwen van weeshuizen en sanitaire voorzieningen. De hygiëne problematiek in het district en de dorpen is zeer groot en water- en sanitaire voorzieningen zijn broodnodig om dit enigszins op te lossen. Diverse parochies uit het Dekenaat Heerlen ondersteunen dit vastenactieproject. Tineke en Gerrit hebben nog de tijd om dit ter plekke te kunnen realiseren totdat de lokale werkgroepen geheel zelfstandig verder kunnen. Doelstelling van het project:

1. Een betere hygiënische situatie(o.a. beter drinkwater) in de dorpen en dus minder zieken.
2. Het terugdringen van de moedersterfte in de dorpen.
- 3 De bewoners een beter inzicht geven over hoe de hygiëne en gezondheidszorg in de dorpen beter kan en moet. Dat zij hier zelf wat aan kunnen en moeten doen. Dat zij dat zelf moeten gaan beheren.
4. Andere omliggende dorpen een voorbeeld te geven, zodat ook daar hygiëne en gezondheidszorg de juiste aandacht krijgt.

Wilt u de vastenactie steunen, is dat een goede zaak om uw helpende hand te bieden als steun in de rug voor Tineke en Gerrit, en tevens een zinvol aandacht moment om de vasten te beleven. Niets is immers vanzelfsprekend. Dat we dankbare mensen leren zijn/blijven voor wat ons wel gegund is.

U kunt storten via het rekeningnummer: **RABOBANK IBAN nummer:** NL39 RABO 0119 9055 15. Mvv: Vastenactie
Of u doneert via de bus in de kerk.

VASTENAKTIE

ADRESSEN:

Parochiekantoor en secr. Kerkbestuur:

Welterkerkstraat 3, 6419 CR Heerlen

Telefoon 045 - 5713225

Openingstijden: Dinsdagochtend van 10.00u – 12.00u

E-mail: sintmartinus@home.nl

Bezoek ook de Website v onze parochie: www.parochie-welten.nl/site/

Pastoor-Deken Th. v. Galen

Pancratiusstraat 41, Heerlen

Telefoon 045 - 571 36 82

E-mail th.v.galen@pancratiusheerlen.nl

Kapelaan R. Blom

Ger. Bruningstraat 2, 6416 EB Heerlen

Telefoon 045-542 6767 of 06-55 72 28 69

E-mail rickblom7@hotmail.com

Indien pastoor-deken en kapelaan R. Blom verhinderd zijn, kunt U zich bij spoed melden bij:

Kapelaan P. Zuidinga *Bij spoed: telefoon 06-11 28 43 29*

Diaken L. Franssen

Telefoon 045 - 575 14 17

Kerkhofbeheer: Fam. Eurlings

Telefoon 045 - 574 01 43

Stichting Patiëns:

Voor als u hulp nodig hebt voor terminale thuiszorg:

Telefoon 045 - 523 25 04 / 045 - 575 14 15

Kerkbijdrage / Misstipendia t.n.v. Kerkbestuur St. Martinus:

ING IBAN nummer: NL04 INGB 0001 0401 76

RABOBANK IBAN nummer: NL39 RABO 0119 9055 15

Federatiebestuur:

federatiebestuur.heerlen@gmail.com

Informatie over het bisdom:

Voor nieuws en activiteiten in ons bisdom kunt u terecht op:

www.bisdom-roermond.nl

*Een vastentijd
die mensen zo samenbrengt,
is meer dan een potje troost.*

*Het is een toost
op een nieuwe wereld
waar geloven verder gaat..*

