



PAASEDITIE Mei 2014

20 April-25 Mei

Mijn naam is Haas...

Met het oog op Pasen 2014 kwam deze zin mij in gedachten. "Mijn naam is haas" is een gezegde dat betekent dat iemand van niets weet. Dit gezegde wordt vaak gebruikt als iemand zegt van niets te weten, maar eigenlijk de schijn ophoudt. Het gezegde stamt waarschijnlijk af van een gebeurtenis in 1855. Een Duitse student had in een duel iemand doodgeschoten en wilde naar Frankrijk vluchten. Om de grens over te komen had hij echter een persoonsbewijs nodig. Dat kreeg hij van een medestudent, genaamd Victor von Hase (1834-1860). Von Hase meldde vervolgens dat hij zijn kaart verloren had. Later werd zijn kaart toevallig gevonden in Frankrijk, waar de moordenaar de kaart verloren had. De man die echt Von Hase heette moest daarop in Duitsland voor de rechtbank verschijnen, maar zei "Mein Name ist Hase, ich verneine die Generalfragen (de algemene vragen), ich weiß von nichts." ('Mijn naam is Hase, ... ik weet van niets.') De naam Hase is in het

Nederlands verbasterd tot haas, en heeft dus niets met de haas als dier te maken.

Sprekend over hét feest van ons christenen, doet het toch onwerkelijk aan te ervaren dat velen werkelijk geen weet meer hebben van de verrijzenis van Christus. Alsof we onze identiteit verloren zijn dat we door de doop tot Gods kinderen werden aangenomen. Een bescherming die ons niet vrijwaart van de negatieve wederwaardigheden welke ook Jezus te beurt vielen , zoals er zijn: eenzaamheid, verdriet, verraad, spot, pijn en dood.

Maar wie ten einde toe volhardt, zal ook gered worden. Niet van de dood maar uit de dood!

Omdat God echter steeds minder als de onbekende scheppende kracht beleden wordt, zoekt de mens naar alternatieven om het leven de moeite waard te laten worden. En er is zoveel moois, zoveel leuks, zoveel aangenaams. Maar ook veel dat erop lijkt.. en dan wordt het leven toch meer een vluchten...Want levensoffers en levens lasten zijn niet echt prettig...maar zoals het lied al zegt van Nederlandse bodem: gezongen door Frans Halsema en Jenny Arean : Vluchten kan niet meer. Googled u maar eens om het te zien en te beluisteren. Bovendien: aan elke vlucht komt toch ook weer een einde. Zoals alles eindigt...zelfs pijn en nood, net als geluk en genot. En dan?

Ieder mens hoopt toch telkens op iets nieuws, op hulp, op een warm bad, op begrip, op zorg en een steunende hand, een liefdevol hart, op een plek om te mogen leven, om een leven dat zin heeft, om licht in het duister, om zonneschijn na regen.

Vinden we het dan vreemd dat Jezus op Paasmorgen er stralend stond, de voltooiing van zijn stralende verschijning op de berg Tabor nadat een ster al bij zijn geboorte de weg wees aan de eenvoudige mensen welke de herders toch vormden?

Ik wens u in het Licht van Pasen vele licht puntjes en warmtestralen van Gods barmhartige liefde toe, zodat wij die het leven niet willen ontvluchten zinvol leven, in de tijd op weg naar eeuwig licht, rust en vrede.

Vriendelijke groet, deken Th. v. Galen

Liturgie in de Goede Week.

Wetend dat "de wereld" menigeen geen ruimte biedt om deze bijzonder kerkdagen mee te vieren, maar ook dat velen er eigenlijk niet zo bij stil (willen) staan, pleit ik toch om niet achteloos aan deze dagen voorbij te zien. Elke dag heeft zijn bijzondere waarden/betekenis: Witte Donderdag – Goede Vrijdag – Stille Zaterdag.

Feestelijke en ingetogen liturgie poogt ons dichter te brengen bij de belevenissen van Jezus uit zijn laatste levensdagen.

Op witte donderdag de viering van het Laatste Avondmaal met de instelling van de Eucharistie en het Priesterschap.

Goede Vrijdag, zijn laatste aardse leefuren en kruisdood.

En In de nacht van zaterdag zijn opstanding uit het gesloten graf.

Het zijn geen gewone dagen in het leven van de kerk, vandaar dat we ook eigenlijk geen eucharistie vieren buiten de eigen dienst om van deze dagen. Is natuurlijk wel eens lastig wanneer mensen vragen om een uitvaartsmis. Op Witte Donderdag en Stille zaterdag beperken we ons daarom tot een woord - afscheidsdienst en het liefst nemen we op Goede Vrijdag geen uitvaarten aan. Op Pasen lezen we dan voor de overledenen de misintentie.

De feestelijke avondliturgie Witte Donderdag (19.00u) in de Pancratiuskerk, wordt opgeluisterd door ons gemengd Koor.

De kruisweg (15.00u) gebedsdienst wordt krachtig en ingetogen ondersteund met zang van Wendy Kokkelkoren.

De Lijdensdienst op Vrijdag (19.00) en de Paaswake van 21.00 uur kent ondersteuning vanuit de gregoriaanse groep en de gezinswake van Pasen op zaterdag (19.00) verzorgt het Koor van onze Chriskogroep.

Graag zou ik velen de vreugde willen geven en de kracht welke uit deze liturgie kan voortkomen en u daarom te kunnen begroeten in onze diensten.

Th. v. Galen

Kerk in beeld.

Nu de kerk een enorme opknapbeurt krijgt, vroegen deskundigen zich opeens af in het kader van onderzoek of er onder mensen nog oude foto's van de kerk in omloop zijn. Waarschijnlijk verborgen in oude foto albums. Misschien op het moment van een in de St. Martinus gesloten huwelijk, of gehouden uitvaart, of gewoon een herinneringsfoto. Deskundigen die betrokken raakten bij de kerk en haar nieuwe uitstraling doken in archieven welke mogelijk weer aanleiding kunnen geven tot nieuwe publicaties. En dan zouden zulke beelden van weleer boeiend kunnen zijn. U kunt zich bekend maken met materiaal op het secretariaat van de parochie.

Vriendelijke groet, deken Th. v. Galen

Meimaand: Maria- en communiemaand

De maand mei wordt van oudsher ook wel Mariamaand genoemd. In deze maand is er bijzondere devotie tot de H. Maagd Maria, de moeder van Jezus. En de maand mei is de maand waarin in de meeste Limburgse parochies de Eerste H. Communie gevierd wordt.

De eigenlijke Mariadevotie is van barokke oorsprong. De jezuïeten oefenen er in de 18de eeuw grote invloed op uit, waardoor de devotie tot een volksdevotie uitgroeit. Oorspronkelijk in de kring van het gezin, gewoonlijk rond een versierd Mariabeeld, verovert de devotie geleidelijk aan het kerkgebouw.

In Limburg kenmerkt de volksdevotie in de Mariamaand mei zich vooral in een groter bezoekersaantal aan specifieke Mariabedevaartsoorden als Tienray, Maastricht en Roermond en tientallen kleinere plekken, maar ook door bezoeken aan de vanuit Limburg niet ver weg gelegen bekende buitenlandse Mariaplaatsen Kevelaer, Banneux en Scherpenheuvel. In veel parochiekerken wordt in de meimaand dagelijks het rozenkransgebed gebeden.



Bedevaart Kevelaer,

Het Dekenaat houdt weer een bus bedevaart naar Kevelaer. In tegenstelling tot verleden jaar, toen het in september gepland was, is het nu op **dinsdag 13 mei 2014**.

Het programma zal o.a. zijn een H. Mis om 11.30 uur, een kleine kruisweg in de Pax Christi kapel en een afsluitend lof om 17.30 uur.

Als er genoeg deelnemers zijn (minimaal 5), dan komt de bus naar de kerk in Welten. Opstaptijd bij **St. Martinuskerk, Weltertuijnstraat rond 08.30 uur**.

Er komt géén persoonlijk bericht meer thuis.

U kunt zich opgeven bij het parochiesecretariaat **vóór dinsdag 6 mei** tussen 10.00 u en 12.00 u.

Kosten busreis €17,50; liefst te voldoen bij opgave in pastorie.

PAASCOMMUNIE



De **PAASCOMMUNIE** wordt rondgebracht op zaterdagochtend **19 April** door Kapelaan R. Blom. U kunt zich hiervoor opgeven **tel: 045-542 6767**

INLEVERDATUM MISINTENTIES:



Uw misintenties voor de periode:
25 Mei - 29 Juni in het parochieblad ?
Dan raden wij u aan dit uiterlijk dinsdag **13 Mei**
via **mail: sintmartinus@home.nl**, **telefonisch** of
persoonlijk (of **brievenbus**) bij het parochie-secretariaat
op te geven **o.v.v. Misintentie, tav Secretariaat**
St.Martinusparochie.
Secretariaat open Dinsdagochtend van 10.00u-12.00u.

**DONDERDAG 17 APRIL
WITTE DONDERDAG**

11.00uur:
PAASVIERING
CATHARINASCHOOL

***Begin v het Paastriduüm-
Viering vd instelling vd H.
Eucharistie, van het
priesterschap en van het
gebod vd naastenliefde.***

19.00u: Kapelaan Blom
**WITTE DONDERDAG
VIERING**
Gregoriaanse Schola



**VRIJDAG 18 APRIL
GOEDE VRIJDAG**
***Herdenking van het lijden
en sterven van de Heer.***
**VASTEN en
ONTHOUDINGSDAG**

09.00u: PAASVIERING
BASISSCHOOL
St. MARTINUS

15.00u: Kruisweg
Gregoriaanse Schola

**ZATERDAG 19 APRIL
STILLE ZATERDAG
PAASWAKE**

Ev: Matt. 28, 1-10
Preek: Kapelaan Blom
21.00u Gregoriaanse Schola

Voor Albert Corten (c);
Voor de overledenen van de
fam. Odé en Marieke van de
Grinten.

ZONDAG 20 APRIL

HOOGFEEST VAN PASEN
Verrijzenis van de Heer

1^elezing: Han.10,34a.37-43
Ev: Joh. 20,1-9
10.00u: Kapelaan Blom
Clarinet-Choir van T.O.G
Welten

Echtp. Hoppers-Retera (st);
José en Sjef Brouns (st);
Wijlen Deken C. Buschman
(st); Ouders Moonen-
Savelsbergh (st); Sjr
Sijstermans (c) en Ouders
Heuts-Quadvlieg;
Pol Eijmael (c); Johan de Bie
(c); Ouders Kerckhoffs-
Smeets en Familie Franssen;
Fien Baggen-Diederren;
Echtp. Fober-van Alebeek en
overl. ouders van Alebeek;
Jaard. Frans Geurts.



MAANDAG 21 APRIL
TWEEDE PAASDAG

1e lezing: Hand. 2,14.22-33
Ev: Matt. 28,8-15
Preek: Prof. Rohling
10.00u: Gregoriaanse Schola

Elly Huppertz-Stevens

DINSDAG 22 APRIL

18.40u: Rozenhoedje
19.00u: Kapelaan Blom

Echtp. Hoppers-Retera (st);

WOENSDAG 23 APRIL

09.00u: Kapelaan Blom

Voor alle overledenen.

ZATERDAG 26 APRIL

1e lezing: Hand. 2,42-47
Ev: Joh 20 19-31
Preek: Deken van Galen
19.00u: Maarten Vonhögen

Jaard. Ouders Gulikers-
Vrösch (st); Huub Kraft (c);

ZONDAG 27 APRIL
2^e Zondag van Pasen
Beloken Pasen

1e lezing: Hand. 2,42-47
Ev: Joh 20 19-31
Preek: Prof. Rohling
10.00u: Nadine Maes

Zeswewekendienst Tonia
Dabekaussen-Habets;

Echtp. Hoppers-Retera (st);
Ouders Kok-Janssens (st);
Jaard. Tonny Bianchi-
Dabekausen en tevens voor
Nelly Bianchi-Bisschoff en
wederzijdse overleden
familieleden (st);
Ouders Frijns-DekkerKleijn.

DINSDAG 29 APRIL

18.40u: Rozenhoedje
19.00u: Kapelaan Blom

Echtp. Hoppers-Retera (st);

WOENSDAG 30 APRIL

09.00u: Kapelaan Zuidinga

Carola Tuinstra-Kloppenborg

MEIMAAND-MARIAMAAND



VRIJDAG 2 MEI

19.00 uur: Deken van Galen

Begin Mariamaanden;
Eerste vrijdag vd maanden
Mei-Okt H. Mis in de **Kapel**
te **Benzenrade**.

Voor alle overledenen van
Benzenrade.

ZATERDAG 3 MEI

1e lezing: Hand.2, 14.22-33

Ev: Luc. 24, 13-35

Preek: Kapelaan Blom

19.00u:

Zeswewekendienst Thijs Douven;

Elly Huppertz-Stevens (c);

Tiny Waterval-Stevens;

Hub en Marieke

Dabekaussen-Beuken;

Huub Kraft (c).

Dodenherdenking.

ZONDAG 4 MEI

3^e Zondag van Pasen

1e lezing: Hand.2, 14.22-33

Ev: Luc. 24, 13-35

Preek: Kapelaan Blom

10.00u: Gregoriaanse Schola

Jaard. Lily Lenoire (st);

Echtp. Hoppers-Retera (st);

T.i.v Sint Marculphus (st);

Albert Corten (c);

DINSDAG 6 MEI

18.40u: Marialof met

Rozenhoedje

19.00u: Kapelaan Blom

Ouders Stevens-Bastiaens
(st);

Lenie Vaessen-Habets (c)

WOENSDAG 7 MEI

09.00u: Kapelaan Blom

Echtp. Hoppers-Retera (st);

ZATERDAG 10 MEI

1e lezing: Hand. 2,14a.36-41

Ev: Joh. 10,1-10

Preek: Deken van Galen

19.00u: Dameskoor St.

Martinus.

Ouders Gulikers-Vrösch (st);

Huub Kraft (c); vervolg.....

Ouders Langen-Vanwersch en kinderen (st);
Chris In de Braekt (c);

ZONDAG 11 MEI
4^e Zondag van Pasen
MOEDERDAG
Roepingenzondag

1e lezing: Hand. 2,14a.36-41
Ev: Joh. 10,1-10
10.00u: Prof. Rohling
Maarten Vonhögen

2^e Jaard. Fien Baggen-Diederer;
Echtp. Hoppers-Retera (st);
Ouders Heuts-Quadvlieg;
Jaard. Ouders-Bovens-Hendriks, Johan Hendriks en Johnny van der Linden.

DINSDAG 13 MEI
Feest H. Servatius
18.40u: Marialof met Rozenhoedje
19.00u: Deken van Galen

Echtp. Hoppers-Retera (st);

WOENSDAG 14 MEI
Feest H. Matthias, apostel
09.00u: Kapelaan Zuidinga

Voor alle zieken in de parochie.

ZATERDAG 17 MEI
PRESENTATIEMIS
COMMUNICANTJES
St.MARTINUSSCHOOL

1e lezing: Hand. 6, 1-7
Ev: Joh. 14, 1-12
Preek: Deken van Galen
19.00u: Chrisko koor

Overl. van de Familie Daniëls-Simons (st); José en Sjef Brouns vw trouwdag (st); Huub Kraft (c);

ZONDAG 18 MEI
5^e Zondag van Pasen

1e lezing: Hand. 6, 1-7
Ev: Joh. 14, 1-12
Preek: Deken van Galen
10.00u: Slavisch Ensemble (Baanzenger).

Echtp. Hoppers-Retera (st);
Jeanny de Vlieger-Laeven (c);
Wijlen Deken C. Buschmann (st); Jos Ingot-Vellen;
Johan de Bie (c);
Yvonne van Huet vw naamfeest;

DINSDAG 20 MEI
18.40u: Marialof met Rozenhoedje
19.00u: Kapelaan Blom

Ouders Paffen-Wachelder;

WOENSDAG 21 MEI

09.00u: Kapelaan Blom

Echtp. Hoppers-Retera (st);

ZATERDAG 24 MEI

1e lezing: Hand. 8, 5-8.14-17

Ev: Joh. 14, 15-21

Preek: Prof. Rohling

19.00u: Maarten Vonhögen

Chris In de Braekt (c); Huub Kraft (c);

ZONDAG 25 MEI

6^e Zondag van Pasen

1e lezing: Hand. 8, 5-8.14-17

Ev: Joh. 14, 15-21

Preek: Prof. Rohling

10.00u: Gemengd Kerkelijk Zangkoor St. Joseph
Heerlerbaan/Welten.

Echtp. Hoppers-Retera (st); Overleden leden van de fam.
Schouten; H. Vluggen; Johan Ploumen;

DONDERDAG 29 MEI

**10.00uur EERSTE HEILIGE COMMUNIE BASISCHOOL St.
MARTINUS WELTEN/BENZENRADE.**



Vasten - Offer.

Nu de zakjes meekomen van de vastenaktie zetten we ook de bus in de kerk waarin u een gave kunt deponeren.

Daarnaast is het niet verkeerd om eens stil te staan bij het begrip "offer" n.a.v. het vastenoffer.

Ik kan niet ontkennen dat mijn vastentrommeltje me nog altijd een begrip is. En daarom alleen al had het waarde. Maar dat er een gevaar in school/schuilt, kan ik niet ontkennen. Het werd ook een soort presteren om zoveel mogelijk snoep te verzamelen waar je het niet genieten voor die 40 dagentijd wel eens als lastig ervoer, maar de groeiende pot inhoud gaf veel troost. Was dat dan echt een offer? Waarschijnlijk werd die beleving groter als we helemaal niets mochten sparen tijdens de vasten maar hadden moeten weigeren of afgeven aan een ander. Dat had een ware oefenschool kunnen zijn!

Maar dat werd het waarschijnlijk niet echt. Want hoewel we allemaal offers dienen te brengen, staan we daar niet in dergelijke bewoordingen bij stil. Maar toch ook weer "offers" tussen aanhalingstekens. Immers: we ontzeggen ons iets (offeren) om af te vallen, om geen onnodige uitgeven te doen zodat we kunnen sparen voor een vakantie(weer die beloning). Ouders offeren soms nachten op om hun ziek kind bij te staan. Een ander gaat naast een baan nog studeren (om hoger op te komen en meet te verdienen)..een sport(st)er ziet af van veel geneugten de levens om (over) winnaar te worden en te scoren met veel waardering en applaus(weer die beloning). Met deze kleine (voor)beelden wil ik maar zeggen dat we het zo slecht niet hebben met het brengen van offers. Zelden of nooit krijgen we er niets voor terug. Misschien is dat ook wel de kracht ervan.

Zoals lichamelijke pijn beloond wordt met meer kracht, meer snelheid of meer souplesse, zo ook is pijn nodig om tot een genezingsproces te komen. Vandaar ook dat gelovige mensen zelfs levenseinde pijnen niet alleen als zinloos ervaren. De Joden die onder leiding van Mozes het Egyptische land verlieten, hadden ook maar karig voedsel en alleen water te drinken, verlangend naar de vleespotten met de prei, de uien en de knoflook....Het offer werd

uiteindelijk beloofd, met het beloofde land...

Onbaatzuchtige inzet wordt evenzeer beloond als die mensen die het erop aanleggen om te winnen met het brengen van offers.. waarbij ik de eerste veel sympathieker vind natuurlijk dan alle berekenende inzetten van mensen die het 'voor wat - hoort wat 'principe leven.

Juist in de onverwachte gaven die niet zonder offer er kunnen zijn, zit enorme kracht.

De oude naam voor de Eucharistie is Mis- offer. Doordat we deelnemen aan de Mis, staan we stil bij het levensoffer dat Christus bracht voor onze bevrijding uit de zonde met als loon het eeuwig leven. Enerzijds dankend voor dit geschenk, maar tevens doen we er krachten door op om in de dialoog met Hem tijdens ons gebed, een gezonde offergeest te leren oppakken.

Th..v. Galen

Turkije West-Anatolië

Een bijbelse tocht 'in de voetsporen van Paulus en Johannes'.

7 april t/m 16 april 2015

De apostelen Paulus en Johannes hebben het betoverende Turkije al lang geleden ontdekt: Paulus tijdens zijn zendingsreizen en Johannes schreef er zijn brieven aan zeven gemeenten in Klein Azië. Niet voor niets is Turkije dé bakermat van het Christendom. Tijdens deze rondreis herleeft u het verleden en treedt u in de voetsporen van deze twee apostelen. Maak kennis met de antieke wereld van Pergamon en Efese en ervaar de imponerende natuur in Pamukkale. Ook maakt u een unieke en indrukwekkende dagtocht naar het Griekse eiland Patmos, het Jeruzalem van de Egeïsche Zee, waar Johannes zijn Openbaringen ontving.

Kortom een bijbelse ervaring!

Net als de Israel reis maken we deze tocht met medewerking van S&S reizen in Voerendaal. Wie belangstelling heeft kan de folder voor deze 10daagse tocht opvragen op het secretariaat van de Pancratius.

Als niets hindert om mee te kunnen zal de deken de reis begeleiden en het op zich nemen dat de beide apostelen "tot leven" komen.

Op dit moment staat de deelnameprijs p.p. op 1390 euro op basis van 2-persoonskamer. Voorwaarde om de prijs laag te houden is dat we met minimaal 35 mensen op weg gaan.

Patroonsfeest van de Pancratius

Al vele jaren lang is er op 12 mei een eucharistieviering om 10.00 uur b.g.v. het feit dat de kerk dan Pancratius viert. Ook dit jaar verheugen we ons omdat het Bruidskoor weer van harte deze liturgie komt opluisteren.

Levensverhaal.

Hij onderging de marteldood tijdens de vervolgingen onder keizer Diocletianus. Hij zou op dat moment pas veertien jaar geweest zijn. De plaats van zijn terechtstelling lag in het oude Rome aan de Via Aurelia. Hij wordt afgebeeld als een jonge Romein met zwaard, martelaarspalm en/of martelaarskroon. Zijn ouders waren volgens zeggen welgestelde Romeinse burgers; ze woonden in de provincie Frygië, in Klein-Azië (het noorden van het huidige Turkije). Zij stierven, toen Pancratius nog maar een kind was. Zoals gebruikelijk was in dergelijke situaties nam nu een broer van zijn vader, Dionysius, de zorg voor de jongen op zich. Oom Dionysius reisde met Pancratius naar Rome om voor hem een goede baan in het leger te organiseren. Zijn familie stond immers bij de Romeinse autoriteiten in hoog aanzien.

Een eind verderop in de straat waar Pancratius onderdak had gevonden, woonde de bisschop van de christenen, paus Caius († 296; feest 22 april). Zo kwam hij in contact met de christenen. Vol afgrijzen zag hij hoe keizer Diocletianus (286-305) hen liet vervolgen, arresteren en op de meest gruwelijke wijzen om het leven brengen. Tegelijk bemerkte hij hoe deze gelovigen niet bitter werden of haatdragend. Integendeel, ze bleven bidden voor het welzijn van de keizer en van al degenen die hen vervolgden. Dat vond Pancratius zo fascinerend dat hij zich aanmelde als geloofsleerling. Het was paus Caius zelf die hem onderricht gaf en uiteindelijk het

doopsel toediende. Pancratius stelde heel zijn niet geringe vermogen ter beschikking van de gelovigen, die over het algemeen tot de armere klasse behoorden.

Nu liep Pancratius hetzelfde gevaar als alle christengelovigen in die dagen. Inderdaad werd hij verraden door iemand uit de straat en aangebracht bij de keizer. Deze probeerde hem tot andere gedachten te brengen door hem mooie beloften in het vooruitzicht te stellen: een glansrijke carrière in het Romeinse Rijk en een vorstelijk salaris. Maar dat maakte niet zoveel indruk op iemand die net zijn hele kapitaal had weggegeven. Zo jong Pancratius ook was - volgens zeggen was hij pas veertien - hij bleef standvastig, ook toen men hem dreigde met de meest afschuwelijke foltering. Uiteindelijk werd hij met een zwaardslag gedood.

Vanaf de vijfde eeuw is de heilige Pancratius reeds terug te vinden op de romeinse heiligenkalender. Op de plek van zijn terechtstelling, de Gianicolo in Rome, liet paus Symmachus († 514; feest 19 juli) later een kerk bouwen die aan hem was toegewijd: de San Pancrazio.

Sindsdien had in die kerk op de zondag na Pasen een aparte plechtigheid plaats. Met Pasen waren de nieuwe dopelingen gehuld in een wit gewaad. Dit droegen ze in de kerk de hele week na Pasen. Zondag na Pasen was de laatste keer dat die witte groep zo duidelijk vooraan in de kerk zat. Vandaar dat die zondag van oudsher 'Beloken Pasen' (= 'blanke of witte Pasen') wordt genoemd. De plechtigheid dat de pasgedoopten hun witte gewaden voor het laatst droegen en daarna aflegden, werd gehouden in de kerk van San Pancrazio. Waarschijnlijk was dat, omdat wit wordt beschouwd als de kleur van de onschuld, en Sint Pancratius met zijn veertien jaar als toonbeeld van moedige onschuld werd vereerd.

In de zevende eeuw stuurde paus Vitalianus († 672; feest 27 januari) een gedeelte van Pancratius' gebeente naar het Angels-Saksische vorstenhuis. Dat bracht in Engeland een grote devotie teweeg voor Pancratius. Mede daardoor werd Pancratius in de volgende achtste eeuw officieel door alle christenen over de wereld gevierd.

ADRESSEN:

Parochiekantoor en secr. Kerkbestuur:

Welterkerkstraat 3, 6419 CR Heerlen
Telefoon 045 - 5713225

Openingstijden: Dinsdagochtend van 10.00u – 12.00u

E-mail: sintmartinus@home.nl

Bezoek ook de Website v onze parochie: www.parochie-welten.nl/site/

Pastoor-Deken Th. v. Galen

Pancratiusstraat 41, Heerlen
Telefoon 045 - 571 36 82
E-mail th.v.galen@pancratiusheerlen.nl

Kapelaan R. Blom

Ger. Bruningstraat 2, 6416 EB Heerlen
Telefoon 045-542 6767 of 06-55 72 28 69
E-mail rickblom7@hotmail.com

Indien pastoor-deken en kapelaan R. Blom verhinderd zijn, kunt U zich bij spoed melden bij:

Kapelaan P. Zuidinga *Bij spoed: telefoon 06-11 28 43 29*

Diaken L. Franssen

Telefoon 045 - 575 14 17

Kerkhofbeheer: Fam. Eurlings

Telefoon 045 - 574 01 43

Stichting Patiëns:

Voor als u hulp nodig hebt voor terminale thuiszorg:
Telefoon 045 - 523 25 04 / 045 - 575 14 15

Kerkbijdrage / Misstipendia t.n.v. Kerkbestuur St. Martinus:

ING IBAN nummer: NL04 INGB 0001 0401 76

RABOBANK IBAN nummer: NL39 RABO 0119 9055 15

Federatiebestuur:

federatiebestuur.heerlen@gmail.com

Informatie over het bisdom:

Voor nieuws en activiteiten in ons bisdom kunt u terecht op:
www.bisdom-roermond.nl