



Juni 2014
Hemelvaart en Pinksteren
25 Mei-29 juni

Opmerkelijk fenomeen.

Het gebeurt zo vaak, dat we het eigenlijk al niet meer waarnemen. Kijkend naar ons gedrag zie je al hoe snel mensen leren leven met de blik op de toekomst. En jeugd zegt het ook: als ik straks groot ben, dan... Wensen, dromen, mag en moet iemand hebben om naar iets toe te kunnen werken. Worden zo ook niet de sterren geboren op tal van gebied? Deze getuigen in interviews, terugkijkend op een carrière: als kind wilde ik altijd al coureur, voetballer, kunstenaar, minister, uitvinder, zakenman...of wat dan ook worden. Ook op kleine schaal handelen we zo. Wie gasten aan tafel gaat ontvangen zal kijken of er genoeg in de kasten ligt en anders –met het oog op wat gaat komen – bijhalen of iets extra's halen. Het opzoeken van een reisburo of het afstropen van internet nemen we op wanneer we een vakantie willen gaan boeken. De tijd dat je voor alles eerst naar de bank ging voor een lening om iets "groters" aan te schaffen voor in huis, is voorbij. Wil je bijv. een nieuwe keuken, moet menigeen toch

eerst langere tijd iets opzij leggen, dus afzien van andere zaken die ook het kopen of besteden waard zijn. Wie naar koude oorden gaat koopt dikke en gepaste kleding. Menige bruid (en bruidegom ook, maar minder) slaat aan het vasten, zodat menigeen zegt bij een etentje: doe toch niet zo ongezellig! Maar hoe sterk kunnen ze dan niet zijn? M.a.w "iets" dat in de toekomst ligt, bepaalt ons gedrag in het hier en nu. De apostel Paulus, onze grote missionaris, wordt gekend door een enorm doorzettingsvermogen. Op alle vlak. Legt enorme afstanden af, doorstaat ontberingen van de natuur maar ook de pakken slaag en gevangnissen van boze lieden die hem de mond willen snoeren. Hij zwijgt niet als hij christenen zwak heeft zien worden en roept ze op hun heilloze weg te verlaten. Hoe houdt een mens zo iets vol? Wat is zijn drijfveer? Hij leert het ons, die op een moment in zijn leven, op weg naar Damascus, even een kijkje krijgt in en op de hemel: hij zag Jezus! Vanaf dat moment is hij niet meer te stoppen om mensen tot Christus navolgers te maken. Zijn geheim: Ik **weet** dat ons vaderland in de hemel is! Deze wetenschap maakte hem sterk en overtuigd. Had er alles voor over om dat doel te bereiken, ook offers, verguizing en ontberingen. Dat laatste doen mensen om ons heen of wijzelf ook! Als we maar een doel zien! Er is vaak wel een verschil met Paulus en velen anderen met hem: ze doen dat voor een vergankelijke krans, vergankelijk geluk en aardse waardering en roem. Is nog makkelijk ook, want zij krijgen snel supporters. Waarop Paulus weer zegt: als wij alleen op dit leven onze hoop hadden gesteld, waren wij de beklagens-waardigste van alle mensen. Doelgerichtheid maakt alle lasten licht. Maar wat is uw doel? Bewaart u uw vuur, uw enthousiasme ook als het tegenvalt? Voor een gelovige is het Misoffer, de Mis, de kans om gesterkt te worden door het offer van Christus als uitnodiging te zien: leef het Kruis van Christus als een zegen voor de wereld, schreef 'moeder Julia Verhaeghe' heel kort en bondig. Een opmerkelijk fenomeen dat ook paus Johannes XXIII en Joh. Paulus II bracht tot de heiligheid en nu helpers zijn met hun voorspraak.

Vriendelijke groet, deken Th.v. Galen

Kerk opgeknapt.

In de St.Martinuskerk is in korte tijd veel geschied op het vlak van onderhoud en verfraaiing. Zowel dagkapel als de grote kerk kregen een stevige herstelbeurt, waarbij met overleg te werk is gegaan. Vanuit de vondsten en de gedachten van de architect die de kerk heeft neergezet is gekeken om verantwoord te werken. Dat wil zeggen: we hebben gezocht om antwoord te geven op de bedoelingen van de opbouw van de kerk. Dat is meer dan verven en herstellen. Dank zij de hulp van deskundigen is er goed naar gekeken en aangepakt.

Maar ook door de inzet van onze kerkvrijwilligers, kosters en technische dienst is dit mogelijk geworden in zulk een korte tijd. Het in- en uitruimen, het schoonmaken en opnieuw aanbrengen van noodzakelijke gebruiksvoorwerpen en onderdelen kon zich daardoor vlug ontwikkelen.

Met dank ook aan een bevriende firma die professioneel en "om niet" de vloer heeft aangepakt.

Hier werd echt zichtbaar: samen – sterk.

Nieuwkomers in de parochies.

Als u sinds kort in Heerlen bent komen wonen en dit blad voor het eerst leest: de parochie gemeenschappen met pastoor, kerkbestuur en vele medewerkers en vrijwilligers heten u van harte welkom en wensen u veel zegen in uw nieuwe omgeving!

In dit blad vindt u alle informatie over onze parochies en kerken, alsook op onze site www.parochie-welten.nl/site/ Weet u welkom! We zouden het bovendien zeer waarderen als u uw gegevens op de pastorie zou willen doorgeven, zodat we een actuele administratie kunnen bijhouden.

Het parochiekantoor in het secretariaat Welterkerkstraat 3 is daartoe dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur geopend.

Ook voor de inzegening van uw nieuwe huis kunt u een afspraak maken met een van de priesters.

Familiekoor Chrisko

Het Familiekoor Chrisko dankt zijn naam aan het feest van Christus Koning. Het koor is aanvankelijk begonnen als een kinderkoor, voor zowel de St.Pancratius- als de St.Martinusparochie. Langzaam maar zeker zijn we uitgegroeid tot een heus familiekoor. De leeftijd van de leden varieert; jong en oud zingen naar hartelust. Iedereen die graag zingt, kan zich bij ons aansluiten. We zoeken voor ieder de plek die bij hem of haar past, zodat we samen als een puzzel in elkaar passen.

Familiekoor Chrisko is met name actief in de genoemde parochies maar ook elders in het Dekenaat Heerlen. Bij Jeugdkring Chrisko komen kinderen en jongeren wekelijks bij elkaar voor tal van clubactiviteiten. Tijdens hun bijeenkomsten komen ook actuele thema's aan de orde; zoals naastenliefde en solidariteit. In onze groepen wordt er over gesproken hoe je in het dagelijkse leven het geloof in praktijk kunt brengen. Om deelname aan alle wekelijkse activiteiten van Chrisko voor iedereen mogelijk te maken, kennen wij geen verplichte contributie. Alle werk wordt gedaan door de vele vrijwillige handen van iedereen die bij Chrisko actief wil zijn.

Op donderdag 29 Mei Hemelvaartsdag, zal de Communie mis door het Familiekoor Chrisko worden opgeluisterd.

Na de mis wordt er ten bate van de Jeugdkring Chrisko een deurcollecte gehouden. Op deze manier kunt u een bijdrage leveren aan het jeugdwerk van deze stichting.

Klepperactie 2014

De misdienaars en acolieten van Welten-Benzenrade hebben ook dit jaar weer geklepperd (gecollecteerd) voor hun jaarlijkse uitstapje(s). Dit jaar hebben ze het geweldige bedrag van **€ 1058,-** opgehaald.

Namens alle misdienaars en acolieten bedankt voor uw gulle gave!!!

Fietstocht naar pater Karel

Op **zaterdag 21 juni** vindt de jaarlijkse fietstocht plaats naar pater Karel. Voor diegenen die mee willen, worden verzocht om uiterlijk om **09.45 uur** aanwezig te zijn bij de **St. Martinuskerk in Welten**. Vandaar uit zal de Heerlerbaan aansluiten en wordt er samen verder gefietst. Ook als u niet meefietst en op eigen gelegenheid naar de Pater Karel kapel komt, gelieve u op te geven bij het **secretariaat van de parochie (Welten) Dinsdags** tussen **10.00uur-12.00uur**. De mis is gepland om 11.30 uur met aansluitend ontmoeting met een kop koffie.

Kapelaan R. Blom

Dekenale bedevaart Leenhof, Maandag 26 Mei

In de meimaand viert men elke dag in het bosgebied tussen Heerlen en Landgraaf de eucharistie bij de Maria Kapel. Zo indrukwekkend als het was vlak voor de oorlog toen daar meer dan 35000 zich biddend verzamelden (oorlogsdreiging) zal het voorlopig niet worden. Niettemin trekken er trouw mensen heen.



Iets dat ook bekend is uit het leven van Mgr. Peter Joseph Savelberg, die er elke dag heen trok en de Rozenkrans bad. Elk jaar op de laatste maandag van de maand, viert de deken er de Mis met de toewijding aan

Maria van ALLE PAROCHIES van het dekenaat.

Dit noemt men dan de dekenale bedevaart, waar in de goede tijden meerdere priesters concelebreerden.

Dit jaar is het op 26 mei om 19.00 uur, met zang door het mannenkoor L' Esprit.

Een aantal jaren trok een groepje mensen samen te voet erheen, maar dat is inmiddels geworden: op eigen gelegenheid.



29 MEI ontvangen onderstaande kinderen de Eerste Heilige Communie in de St. Martinuskerk.

Lennon Mann, Lisa Suppers, Leandro Cadinu, Lars Janssen, Lieke Lipsch, Sarah Pezy, Elena Pennino, Bente Maes, Julian Linssen, Teun Schins, Jennifer Koster, Emi Beckers, Dylano Erenz, Daniël Pitt, Keanu Dolmans, Evi Feijen, Zara Bouwens, Frederique Verouden, Anne Cordewener, Beau Gabriël, Jannick Janssen.

GEDOOPT in onze parochie:



5 April 2014 Julia Edie
6 April 2014 Sarah Pezy
4 Mei 2014 Keanu en Alexander Savelkoul

OVERLEDEN:

***Uitvaart St. Martinuskerk en wegens renovatie in
St Elisabeth Kapel :***

22 Maart Huub Kraft 94jr
12 April Mia Heutz-Benders 88jr
14 April Tonny Schlijper-Jacobs 80jr
25 April Fien Hesdahl-Heuts 91jr
28 April Giel Goertzen 70jr
8 Mei Anny Van Voorden-Thyssen 85jr
12 Mei F. Duysens 89jr

INLEVERDATUM MISINTENTIES:



Uw misintenties voor de periode:
29 Juni-3 Aug in het parochieblad ?
Dan raden wij u aan dit uiterlijk dinsdag **17 Juni**
via **mail**: sintmartinus@home.nl , **telefonisch** of
persoonlijk (of **brievenbus**) bij het parochie-secretariaat
op te geven **o.v.v. Misintentie, tav Secretariaat
St.Martinusparochie.**

Secretariaat open Dinsdagochtend van 10.00u-12.00u.

ZATERDAG 24 MEI

1e lezing: Hand. 8, 5-8.14-17

Ev: Joh. 14, 15-21

Preek: Prof. Rohling

19.00u: Maarten Vonhögen

6 wekdienst Mia

Heutz-Benders

Chris In de Braekt (c);

Huub Kraft (c);

ZONDAG 25 MEI

6^e Zondag van Pasen

1e lezing: Hand. 8,5-8.14-17

Ev: Joh. 14, 15-21

Preek: Prof. Rohling

10.00u: Gemengd Kerkelijk

Zangkoor St. Joseph

Heerlerbaan/Welten.

Echtp. Hoppers-Retera (st);

Overleden leden van de

fam. Schouten; H. Vluggen;

Johan Ploumen; Jaardienst

Sjèr Mertens;

MAANDAG 26 MEI

Dekenale bedevaart.

19.00u H.Mis kapel te

Leenhof

DINSDAG 27 MEI

18.30u: Marialof met

Rozenhoedje

19.00u: Kapelaan Blom

Echtp. Hoppers-Retera (st);

Karel Daniëls;

WOENSDAG 28 MEI

09.00u: Kapelaan Blom

Voor de jeugd vd parochie

DONDERDAG 29 MEI

HEMELVAARTSDAG

HOOGFEEST

1^e lezing: Hand. 1,1-11

Ev: Mat. 28,16-20

Preek: Deken van Galen

10.00u: Familie Chrisko koor

met na de Mis deurcollecte

COMMUNIEVIERING

Voor al onze

communicantjes

ZATERDAG 31 MEI

1e lezing: Hand. 1,12-14

Ev: Joh. 17,1b-11a

Preek: Kapelaan Blom

19.00u:

Marie-José Viddeler-

Kraussen (c);

Huub Kraft (c);

ZONDAG 1 JUNI

7^e Zondag van Pasen

1e lezing: Hand. 1,12-14

Ev: Joh. 17,1b-11a

Preek: Deken van Galen

10.00u: Gregoriaanse

Schola

Echtp. Hoppers-Retera (st);
Albert Corten (c) ;
Jaardienst Joep Koenen;

DINSDAG 3 JUNI

18.40u: Rozenhoedje
19.00u: Kapelaan Blom

Lenie Vaessen-Habets (c);
Jaardienst Augusta Maigray-
Schreurs;

WOENSDAG 4 JUNI

09.00u: Kapelaan Zuidinga

Echtp. Hoppers-Retera (st);

VRIJDAG 6 JUNI

19.00 uur: Kapelaan Blom

Eerste vrijdag vd maanden
Mei - Okt H. Mis in de **Kapel**
te **Benzenrade**.

Voor alle inwoners van
Benzenrade.

ZATERDAG 7 JUNI

1e lezing: Hand.2, 1.11
Ev: Joh. 20, 19-23
Preek: Deken van Galen
19.00u: Maarten Vönhögen
en Cantor.

Zeswewekendienst Fien Hesdahl-Heuts;

Ouders Waterval-Huppertz
(st); Chris In de Braekt (c);

Jaardienst Tiny Waterval-
Stevens; Elly Huppertz-
Stevens (c); Jaardienst
Theo Gielkens (st); Ouders
Gielkens-Leers (st);
Jaardienst Lieske Geurten
en fam.(st); Huub Kraft (c)

ZONDAG 8 JUNI

Hoogfeest van Pinksteren

1e lezing: Hand.2, 1.11
Ev: Joh. 20, 19-23
Preek: Prof. Rohling
10.00u: Gemengd Kerkelijk
Zangkoor St. Joseph
Heerlerbaan/Welten.

Jaard. Jan Jongen (st);
Echtp. Hoppers-Retera (st);
Albert Corten (c); Overl.
leden v d fam. Schouten;
Johan de Bie (c);
Fien Baggen-Diedereren;
Echtp. Fober-van Alebeek
en overl. ouders van
Alebeek;
Ouders Kals-Feijen.

MAANDAG 9 JUNI

2^e Pinksterdag

1e lezing: Hand.19,1b-6a
Ev: Joh. 14, 15-17
Preek: Kapelaan Blom
10.00u: Maarten Vönhögen

Voor alle parochianen.

DINSDAG 10 JUNI

18.40u: Rozenhoedje
19.00u: Kapelaan Zuidinga

T.e.v de Heilige Geest (st);

WOENSDAG 11 JUNI

09.00u: Kapelaan Blom

Echtp. Hoppers-Retera (st);

ZATERDAG 14 JUNI

1e lezing: Ex. 34,4b-6.8-9
Ev: Joh. 3,16-18
Preek: Prof. Rohling
19.00u: Maarten Vonhögen

Ouders Gulikers-Vrösch(st);
Jaardienst Melanie Eussen
(st); Ger Kurvers; Sjr
Sijstermans (c);
Mia Heutz-Benders vw
Senioren Sociëteit

ZONDAG 15 JUNI **Hoogfeest H. Drie-**

eenheid. **VADERDAG**

1e lezing: Ex. 34,4b-6.8-9
Ev: Joh. 3,16-18
Preek: Prof. Rohling
10.00u: Familiekoor
Chèvremont

6 wekendienst Giel **Goertzen;**

Echtp. Hoppers-Retera (st);
Jaardienst Anneke van
Daelen-Gelissen (st); Jos
Inglot-Vellen; 2e Jaardienst
Pol Eijmael; Huub Kraft vw
Senioren Sociëteit;

ZONDAG 15 JUNI

11.30u: Eerste Hellige
Communie Catharinaschool
Mmv Pater Hofman



DINSDAG 17 JUNI

18.40u: Rozenhoedje
19.00u: Deken van Galen

Ouders Paffen-Wachelder

WOENSDAG 18 JUNI

09.00u: Kapelaan Zuidinga

Echtp. Hoppers-Retera (st);

ZATERDAG 21 JUNI

1e lez: Deut. 8,2-3.14b-16a
Ev: Joh. 6,51-58
Preek: Deken van Galen
19.00u: WF Koor

Ouders Cordewener-
Lemmens (st); Huub Kraft
(c); Jaardienst Ouders
Leufkens-Quadvlieg (st);
Chris In de Braekt (c);

ZONDAG 22 JUNI
SACRAMENTS DAG -
HEILIG SACRAMENT VAN
HET LICHAAM EN BLOED
VAN CHRISTUS

Hoogfeest

Processie Stad Heerlen

1e lez: Deut. 8,2-3.14b-16a

Ev: Joh. 6,51-58

Preek: Kapelaan Blom

10.00u: Mozart Ensemble

Echtp. Hoppers-Retera (st);
Jaardienst Hubert Janssen
en Trautje Janssen-Stevens
(st); Jaardienst Echtp.
Savelsbergh-Schouten (st);
Wijlen Deken C. Buschman

DINSDAG 24 JUNI

Geboorte Johannes de

Dooper

18.40u: Rozenhoedje

19.00u:

Overleden ouders Maigray-
Schreurs;
Jan Jongen

WOENSDAG 25 JUNI

09.00u:

Ouders Hoppers-Retera (st)

ZATERDAG 28 JUNI

1^e lezing: Hand. 12,1-11

Ev: Mat. 16,13-19

19.00u: Dameskoor St.

Martinus

Voor alle overledenen;

ZONDAG 29 JUNI
PROCESSIONSDAG
St Martinusparochie
Welten/Benzenrade

Meer info volgt.

Hoogfeest HH Petrus en
Paulus, apostelen.

1^e lezing: Hand. 12,1-11

Ev: Mat. 16,13-19

Preek:

Gregoriaanse Schola

Dankviering
Communicantjes;

Echtp. Hoppers-Retera (st);
Jeanny de Vlieger-
Laeven(c);
Jaardienst Nelly Bianchi-
Bisschoff en tevens voor
Tonny Bianchi-Dabekausen
en wederzijdse overleden
familieleden (st);
Carola Tuinstra-
Kloppenburg en voor de
overledenen van de familie
Tuinstra ;

Lezingencyclus

Het Dekenaat Heerlen nodigt u met groot genoegen uit voor de lezing op donderdag 26 juni 2014 om 20.00 uur "**Het diaconale engagement van de parochie**".

Daarvoor komt Prof. dr. Erik P.N.M. Borgman, hoogleraar Universiteit van Tilburg naar Heerlen.

Locatie: Auberge de Rousch Kloosterkensweg 17.

Programma 19.30 uur ontvangst, 20.00 uur lezing, 21.00 uur pauze.

Aansluitend is er tijd om samen te spreken en te overleggen en we sluiten om 22.00 uur.

De koffie in de pauze krijgt u aangeboden. Kosten voor de lezing zijn er niet, vrije gave is welkom. Ook uw partner of andere belangstellenden uit uw omgeving zijn van harte welkom.

U kunt zich aanmelden voor de lezing door een e-mail te sturen naar jknip@mail.be, of te bellen naar tel. 06/57595999 van mevrouw J.Krasznaï.

Wilt u liefst vóór 13 juni a.s. opgeven met hoever u komt.

Aandacht voor vergeten Monument.

In het wandelgebied in het beboste gebied van Parc Imstenrade werd ooit in de jaren 20 of 30 vorige eeuw een kapel gebouwd door de zusters om daar de doodgeboren kinderen te gedenken.

Je zou kunnen zeggen: het eerste monument over dat thema in deze streek.

Pas recentelijk vroeg men daar op enkele plaatsen aandacht voor en kwamen er nieuwe monumenten, geplaatst op kerkhoven.

De tand des tijds heeft er flink aan geknaagd, mede doordat het terrein niet meer zo in beeld was.

Bekeken werd of we daar niets aan konden doen. Een getuige vertelde tijdens een vrijwilligersavond in de Joseph parochie dat hij zich de processies herinnerde. Vanuit de kapel van de toenmalige Vroedvrouwschool over het domein naar deze kapel.

Nadat op initiatief van de stichting 'Vrouwen laten Heerlen glimlachen' het centrum van Heerlen ingekleurd werd met 20 Social Sofa's, kwam de kunstenaar Rob Ackerman naar me toe. Of ze iets voor ons konden betekenen. De Social Sofa is een betonnen buurtbank met een unieke mozaïekafbeelding. Regionale kunstenaars maakten de ontwerpen voor de banken en het mozaïeken werd uitgevoerd door mensen van Baanbrekend Werk. Als ik iets wist, zouden zij het graag uitvoeren. Ik nam Rob mee naar deze restanten van de kapel en daar raakte hij helemaal enthousiast. Inmiddels kon ik al prachtige ontwerpen zien. Een grote Lourdes Maria op de achterwand, vier taferelen aan de voorkant van het altaar en een overtuigend sprekende Johannes de Doper op de blok die ooit als preekstoel diende. Ooit was er een grotere ruimte zo danig gemaakt en van bankjes voorzien, dat men er zittend kon luisteren en vieren.

We gaan (nog) niet ingrijpend werken aan de vervallen kapel (dakkap is eraf) maar verstevigen wel de stenen die de wand vormen. Maar bij het zien van de kleurige ontwerpen, raakte menigeen al enthousiast. De kosten vallen weliswaar reuze mee, maar toch...Men zal enkele maanden nodig hebben om al die duizenden steentjes te plakken, maar dan hebben we wel iets moois voor een bedrag van bijna 1000 euro. Is naar men oprecht vond "voor niks"....maar moet wel betaald worden. wilt u uw steentje bijdragen, u kunt een gift overmaken op nr. NL14 ABNA 0475 6838 46 t.n.v. Th. v. Galen inzake Kerkopbouw.

We houden u op de hoogte m.b.t. het feestelijk tonen van het resultaat.



Heiligdomsvaart Aken 2014.

Waarom trekken sinds jaar en dag honderdduizenden pelgrims naar Aken? Door Karel de Grote.

De Romeinen legden letterlijk een fundament voor Karel.

De Romeinen slaan in het gebied driftig aan het bouwen.

Waarom? Vanwege de aanwezige hete, zwavelhoudende en minerale bronnen.

Die worden gekanaliseerd en geschikt gemaakt om geneeskrachtig te badderen.

Uit het dorp ontstaat een forse nederzetting: Aquis-Granum. Vernoemd naar de Keltische god van de genezing Grannus. Het Latijnse Aquisgranum wordt verbasterd tot Ahha, het huidige Aachen. Of Oche in het dialect. Charlemagne vindt daar eeuwen later een thuis, waarschijnlijk rond zijn 45^{ste} levensjaar. Zijn lichaam speelt hem parten en hij zoekt verlichting en rust in de bronnen. Die rust is hard nodig: Karel heeft in zijn regeerperiode de handen vol gehad aan kruistochten. Hij voert meer oorlogen dan zijn voorgangers en onderwerpt miljoenen mensen. Toch vindt de keizer tijd om in zijn stad een godshuis te (laten) bouwen: de Mariakerk. Het is de voorloper van de Akense dom. Hoe majestueus ook: een kerk is een kerk.

Het bezoeken waard, maar het trekt geen horden pelgrims. Daar heb je iets bijzonders voor nodig.

Relikwieën. Karel heeft daarvoor gezorgd. Jeruzalem brengt Karel vier relikwieën.

Het kleed dat Maria droeg tijdens de nacht waarin Jezus geboren werd, de windselen van Jezus waarmee Maria het kind beschermde, de doek waarin het hoofd van de heilige Johannes de Doper werd gewikkeld na diens onthoofding en de lendendoek die Jezus Christus aan het kruis gedragen zou hebben. Wetenschappelijk bewijs is er niet. Alleen van de Maria-tuniek is bekend dat die de juiste ouderdom heeft. Het doet er eigenlijk niet toe. Sinds de controverse over de lijkwade van Turijn (middeleeuws) stelt de kerk dat de echtheidsvraag niet bepalend is...Met andere woorden: je aanbidt Jezus of Maria, niet de spullen. Relieken van heiligen worden al sinds de tweede eeuw na Christus vereerd.

In de eerste helft van de vierde eeuw trekt Helena van Constantinopel, moeder van de Romeinse keizer Constantijn de Grote, naar Jeruzalem. Ze gaat op zoek naar het Heilig Kruis waarop Christus gekruisigd is. En vindt dat. Het krijgt een plek in de Heilig Grafkerk in Jeruzalem.

De spijkers zouden verwerkt zijn in het bit van Constantijns favoriete paard.

Verder ontdekt Helena het graf van Jezus en neemt ze de stoffelijke resten van de Drie Koningen mee om te schenken aan Milaan. Tenslotte achterhaalt Helena de Heilige Rok.

De laatste, de tuniek die Christus droeg daags voor zijn kruisiging, gaat naar Trier. Jeruzalem, Milaan, Trier: allemaal bedevaartsoorden. Je kunt niet korter bij God en de heiligen komen. Christelijke pelgrimstochten naar heilige plaatsen ontstaan. In het klooster Kornelimünster, nabij Aken, liggen lange tijd de beenderen van Charlemagne. Nodeloos te zeggen dat pelgrims in grote hordes richting klooster trekken.

Vandaag de dag zijn relikwieën in een gouden Mariaschrijn opgeslagen in de Dom van Aken. Daarvan wordt de mantel van Maria iedere zeven jaar, tijdens de Heiligdomsvaart getoond aan gelovigen.

Sinds 1349 trekken pelgrims elke zeven jaar *en masse* richting Aken, Aachen, Oche of Aix-la Chapelle. Ook Maastricht (vanaf 1391) en Susteren (1447) hebben een Heiligdomsvaart.

In Aken komen minstens 100.000 gelovigen van 20 tot en met 29 juni samen in De Dom en op het Katschhof.

De bijeenkomst staat in het teken van saamhorigheid en het vertrouwen in het geloof. „Trek naar het land, dat ik u zal tonen” (Gen 12:1) is het motto.

Het is het verhaal van Abraham die door God wordt verzocht zijn vaderland te verlaten en naar een voor hem volledig onbekend gebied (Kanaän) te trekken. Na diverse uitdagingen en ontberingen vindt Abraham er een thuis voor zijn familie en nakomelingen. Het is voor pelgrims een verhaal dat hen een hart onder de riem moet steken. Om moed te hebben, te vertrouwen in het geloof. Het bekende achter zich te laten en nieuwe werelden te ontdekken. Met dat in het achterhoofd, is de echtheid van relieken inderdaad van ondergeschikt belang.

ADRESSEN:

Parochiekantoor en secr. Kerkbestuur:

Welterkerkstraat 3, 6419 CR Heerlen
Telefoon 045 - 5713225

Openingstijden: Dinsdagochtend van 10.00u – 12.00u

E-mail: sintmartinus@home.nl

Bezoek ook de Website v onze parochie: www.parochie-welten.nl/site/

Pastoor-Deken Th. v. Galen

Pancratiusstraat 41, Heerlen
Telefoon 045 - 571 36 82
E-mail th.v.galen@pancratiusheerlen.nl

Kapelaan R. Blom

Ger. Bruningstraat 2, 6416 EB Heerlen
Telefoon 045-542 6767 of 06-55 72 28 69
E-mail rickblom7@hotmail.com

Indien pastoor-deken en kapelaan R. Blom verhinderd zijn:

Kapelaan P. Zuidinga *Bij spoed: telefoon 06-11 28 43 29*

Diaken L. Franssen

Telefoon 045 - 575 14 17

Kerkhofbeheer: Fam. Eurlings

Telefoon 045 - 574 01 43

Stichting Patiëns:

Voor als u hulp nodig hebt voor terminale thuiszorg:
Telefoon 045 - 523 25 04 / 045 - 575 14 15

Kerkbijdrage / Misstipendia t.n.v. Kerkbestuur St. Martinus:

ING IBAN nummer: NL04 INGB 0001 0401 76

RABOBANK IBAN nummer: NL39 RABO 0119 9055 15

**2014 : €10,- H. Mis Dinsdag / Woensdag,
€25,- H. Mis Zaterdag / Zondag**

Federatiebestuur:

federatiebestuur.heerlen@gmail.com

Informatie over het bisdom:

Voor nieuws en activiteiten in ons bisdom kunt u terecht op:
www.bisdrom-roermond.nl