



AUGUSTUS
3 augustus-31 augustus

Over Onderduiken en Inleven

Voordat de vakanties daadwerkelijk van start gaan, zal menig een zich hebben afgevraagd en overlegd hoe en waar dat de vakantie wordt ingevuld.

Er zijn er die houden het jaarlijks bij vaste adressen. Anderen kregen tips van familie, vrienden of bekenden als een echte aanrader. Of u zocht via internet of met behulp van reisbureau naar mooie plekken. Zeker als je dan kijkt naar die mooie plaatjes, in klimatologisch optimale omstandigheden vastgelegd, werkt dit uitnodigend en aantrekkelijk. Je kunt er wel de hele vakantie naar zitten kijken in je huiskamerstoel en zeggen, dat het daar fantastisch zou kunnen zijn...maar dat is niet hetzelfde als op reis gaan en erin onderduiken. Je kunt je wel in theorie `inleven` maar het komt pas tot leven wanneer je zelf deel wordt van het decor. Iets dergelijks hebben we toch ook met muziek van je favoriete componist(en). Als je de noten op papier kunt lezen, is dat niet hetzelfde als het horen van de uitvoering door koor en/of solisten en orkest in een gepaste omgeving. Dan bij een uitvoering, onderga je de vervoering welke eruit kan spreken. In geval van klassieke muziek kan dat in de buurt zijn, maar ook trekken we naar bekende operasteden. Jeugd loopt daarvoor festivalterreinen af.

En wie zich liever inlaat met wielrennen beleeft de Tour de France ook anders achter de TV dan wanneer je langs het parcours staat en je duikt onder in het spektakel.

Iets dergelijks gebeurt ook met mensen die door omstandigheden niet meer ter kerke kunnen en via internet of TV een eucharistieviering volgen. Ze zijn er doorgans al tevreden mee en dankbaar voor de mogelijkheden. Maar zelf erbij zijn, de communie ontvangen, is toch echt iets grootser. Dan kun je onderduiken en je inleven in Christus' aanwezigheid.

Waarbij de waarheid gebiedt te zeggen dat dit inleven er niet altijd is. Liturgie kan ook routine zijn, gewoonte, of iets wat je zo af en toe overkomt omdat je bij een kerkelijke uitvaart moet zijn. Dan is het niet een inleven en onderduiken en de bescherming van God willen beleven, maar een ondergaan. Dan moet men "dat ding" halen dat we uitreiken als "Het Lichaam van Christus". In dit geval "bewerkt" het net zo min iets als bij gewoontegangers. Het zal voor veel mensen ook lastig blijven wanneer het theorie blijft, van de kerk, van de theologie. Pas als ze iemand tegenkomen die echt ondergedompeld werd in Christus' liefde in wie Hij vlees en bloed kan worden, dan zal men gewaar worden dat Hij echt zelf aanwezig is en iets bewerkt in mensen. Eigenlijk wens ik u toe dat u eens "een heilige" ontmoet. Dat zijn geen volmaakte mensen, maar mensen die juist beseffen dat ze onvolkomen zijn en bij de H. Communie en in gebed en door aanbedding sterkte en wegwijzing kunnen vinden.

Vriendelijke groet, deken Th.v. Galen

Een bericht vanuit Douvenrade

Langs deze weg willen wij U informeren over de nieuwe activiteiten op Douvenrade. Douvenrade heeft geen zorgcentrum meer, dit is verhuisd. Wel bieden zij mooie aanleunwoningen die te huur zijn. Ook komen de "dagactiviteiten" iedere dag naar Douvenrade. Om deze bewoners en "dagactiviteiten" een leuk programma te bieden, zijn er allerlei activiteiten opgezet. Nu dachten wij, dit zou ook leuk zijn om er als "externe belangstellenden" aan deel te nemen. U bent van harte welkom om eens binnen te lopen, voor informatie.. Maar ook om de gezellige sfeer te proeven. Wat we u al kunnen laten weten is dat er een divers aanbod is. Hopelijk mogen wij U bij ons begroeten,
Wilma Schraven-Gludemans Activiteiten begeleidster,
Douvenrade. Tel.045-4008003.

Processie in Welten

Op zondag 28 juni stond de jaarlijkse sacramentsprocessie gepland; maar is helaas, wegens kans op slecht weer, afgelast... en toch hebben we er een mooie morgen van gemaakt! Om 10.00 uur de heilige mis met een geweldige opkomst aan communicanten en misdienaars en aansluitend hebben we tóch nog een processie kunnen houden. Weliswaar niet buiten maar een rondje in de kerk waarbij communicanten en mensen in de kerk mee liepen. Na afloop was er een gezellig samenzijn in het Gemeenschapshuis.

Met dit stukje wil ik graag iedereen bedanken die aanwezig waren en allen die in de voorbereiding betrokken waren. Ook aan alle verenigingen die zich betrokken weten bij deze parochie-activiteit.

En ook al is er werk 'voor niks' geweest. Het is nooit voor niks als we naar de intentie kijken en de betrokkenheid; dát maakt een gemeenschap levendig. Allen bedankt!

Kapelaan Blom.

Filmavond over twee heilige pausen

Dit jaar, op zondag 27 april, heeft paus Franciscus twee pausen heilig verklaard: paus Johannes XXIII en paus Johannes Paulus II. De eerste paus regeerde maar kort, van 1958 - 1963. Toch heeft hij een grote stempel gedrukt door het bijeenroepen van het Tweede Vaticaans Concilie. De tweede paus is een van de langst regerende pausen in de geschiedenis, maar liefst 27 jaar van 1978 - 2005. Over beide pausen zijn ook twee prachtige speelfilms gemaakt. Dit jaar een goede reden om deze samen te bekijken en twee filmavonden te organiseren.

Op **maandag 14 juli** werd de speelfilm gedraaid over het leven van paus Johannes XXIII - *The good pope*. En op **maandag 11 augustus** draaien we de film over het leven van paus Johannes Paulus II - *Karol, the man who became pope*; het leven van student tot aan de pauskeuze. U bent

van harte welkom in de St. Elisabethkapel om 18.30 uur. Er zijn geen kosten aan verbonden en een kop koffie wordt in de pauze aangeboden.

Hopelijk treffen we elkaar op een van deze filmavonden.

Geef even door aan kapelaan Blom of u komt; dat is altijd handig voor het koffiezetten

Cursus over 'Kerkvaders' op Rolduc in het seizoen 2014/2015

Het cursusaanbod voor geïnteresseerden wordt ook in het seizoen 2014/2015 voortgezet. Nadat twee jaren de filosofie aan bod was, staat nu weer de theologie in het middelpunt. Vanaf 16 september 2014 wordt er een cursus over de 'Kerkvaders' gegeven. Deze term 'kerkvaders' doelt op christenen uit de eerste eeuwen die over hun geloof geschreven hebben. Hun geschriften zijn de oudst bewaarde geloofsgetuigenissen die we bezitten. Tegenwoordig is er een groeiende belangstelling voor deze werken die een originele manier zijn om het christelijke geloof te leren kennen en te verdiepen. Op het programma staan onder andere Ignatius van Antiochië (+ 110), de martelaar-filosoof Justinus (+165), St. Athanasius (+373) en uiteraard ook St. Augustinus (+430).

De inleider voor deze cursus is pastoor Dr. R. Achten uit Elsloo. De eerste bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 16 september van 20.00 – 21.45 uur in de collegezaal 'Megaron' van het Grootseminarie Rolduc. De andere data tot Kerstmis zijn: 30-09; 14-10; 28-10; 11-11; 25-11; 09-12. Toegang en deelname is gratis; een kleine bijdrage in de kosten van de zaalhuur wordt niettemin op prijs gesteld.

Meer informatie en de mogelijkheid tot aanmelding vindt u ook op de website:

<http://home.kpn.nl/snack035/fidelis/welkom.html> of via Rolduc (D. Rohling): 045-5466822.

BEDEVAART BANNEUX

Het Legioen van Maria Bisdom Roermond organiseert de jaarlijkse dagbedevaart naar Banneux **op zaterdag 30 augustus 2014.**

We gaan samen biddend op weg : om zegen te vragen voor onze persoonlijke intenties:

– de Paus, bisschoppen, priesters en diakens etc.- voor onze parochies – voor onze kinderen en hun gezinnen, voor de vrede, enz. enz.

Ook om te danken voor de verkregen verhoringen van het afgelopen jaar.

Ieder voelt zich daar gedragen door de nabijheid van Maria. Het thema van dit jaar luidt:

“Ze is zo mooi, de schoonheid van ons geloof.”

Pelgrims die in de laatste 3 jaar zijn mee geweest, ontvangen een brief met aanmeldingsformulier.

Ook als u geen uitnodiging krijgt kunt u zich bij ons aansluiten, U bent van harte welkom.

Er wordt een poster opgehangen in de kerk.

Aanmeldingsformulieren en Inlichtingen; op ons parochiekantoor Welterkerkstraat 3 Welten-Heerlen op dinsdagmorgen van 10.00 uur tot 12.00 uur.

Uiterlijke inschrijfdatum is 7 augustus 2014.

De kosten zijn euro 19,50 voor volwassenen en euro 10,00 voor kinderen tot 10 jaar.

Deze Bedevaart wordt georganiseerd in samenwerking met : Stichting Organisatie Limburgse Bedevaarten Maastricht, tel; 043 321 57 15

(s.v.p. bij betaling vermelden: bedevaart Banneux, Legioen van Maria).

OVERLEDEN:

Uitvaart St. Martinuskerk

20 juni Arie Jansen 82 jaar
26 juni Mariet Schielen 83 jaar
30 juni Alex Cremers 90 jaar
22 juli Gerda Schillings 86 jaar

INLEVERDATUM MISINTENTIES:



19

Uw misintenties voor de periode:

31 augustus tot 28 september in het parochieblad ?

Dan raden wij u aan dit uiterlijk dinsdag 19 augustus via mail: sintmartinus@home.nl , telefonisch of persoonlijk (of brievenbus) bij het parochie-secretariaat op te geven o.v.v. Misintentie, tav Secretariaat St.Martinusparochie.

Secretariaat open Dinsdagochtend van 10.00u–12.00u.

ZATERDAG 2 AUGUSTUS

1^e lezing: Jesaja 55,1-3;

Ev: Matteüs 4,1-12

Preek: Kapl.Blom

19.00uur:

6 Wekdienst Arie

Janssen;

Tiny Waterval-Stevens;

Elly Huppertz-Stevens (c);

Jrd. ouders Bovens-Hendriks;

Johan Hendriks; Johny van

der Linden; Huub Kraft.

ZONDAG 3 AUGUSTUS

18^e zondag door het jaar

1^e lezing: Jesaja 55,1-3;

Ev: Matteüs 4,1-12

Preek: Deken van Galen

10.00uur: Gregoriaanse

Schola

Echtp.Hoppers-Retera (st);

Albert Corten (c);

Echtp.Fober-van Alebeek;

Giel Goertzen (c);

Jeu de Esch; Tilly van den

Bongard-Kuppens;

DINSDAG 5 AUGUSTUS

19.00uur: Kapl.Blom

Echtpaar Hoppers-Retera (st)

WOENSDAG 6 AUGUSTUS

09.00uur: Kapl.Blom

Voor alle zieken in de
parochie

VRIJDAG 8 AUGUSTUS

H.MIS BENZENRADE

19.00uur:Deken van Galen

Voor alle inwoners

ZATERDAG 9 AUGUSTUS

1^elezing: 1 Koningen

19,10a.11-13a

Ev: Matt.14,22-33

Preek: Deken van Galen

19.00uur:

6 Wekdienst Mariet

Schielen;

Mia Heutz Benders(c);

Jaardienst Ber Maes;

Piet Adriaens (c);

ZONDAG 10 AUGUSTUS

19e zondag door het jaar

1^elezing: 1 Koningen

19,10a.11-13a

Ev: Matt.14,22-33

Preek: Deken van Galen

10.00uur:

1^e Jrd. Sjir Sijstermans;

Echtp. Gielkens-Waelen en

Willem Waelen (st);

Echtp.Hoppers-Retera (st);

Fien Baggen Dieren;
Jos Ingot-Vellen;

DINSDAG 12 AUGUSTUS

19.00uur: Kapl.Blom

Echtp. Hoppers-Retera (st);

WOENSDAG 13 AUGUSTUS

09.00uur: Kapl.Zuidinga

Voor alle overledenen

VRIJDAG 15 AUGUSTUS

MARIA TEN

HEMELOPNEMING

ZATERDAG 16 AUGUSTUS

KROEDWUSJ ZEGENING

1° Lezing:Jesaja 56,1.6-7

Ev.Matt.Matt.15,21-28

Preek: Kapl.Blom

19.00uur:

Jrd. Ouders Creusen-Heuts (st);

ZONDAG 17 AUGUSTUS

HOOGFEEST MARIA TEN

HEMELOPNEMING

KROEDWUSJ ZEGENING

20° zondag door het jaar

1° Lezing:Jesaja 56,1.6-7

Ev.Matt.Matt.15,21-28

Preek: Kapl.Blom

10.00 uur: Gregoriaanse Schola

6 Wekendienst Alex

Cremers;

Wijlen Deken Buschmann(st);

Overleden ouders (st);

Echtp.Hoppers-Retera (st);

Johan de Bie (c);

Jrd. Jessie Schouten-Wouters

en overleden leden v.d. fam.

Schouten;

DINSDAG 19 AUGUSTUS

19.00uur: Kapl.Zuidinga

Lenie Vaessen-Habets

WOENSDAG 20 AUGUSTUS

H. Bernardus, abt en kerkleraar

09.00uur: Kapl.Blom

Echtp. Hoppers-Retera (st);

ZATERDAG 23 AUGUSTUS

1e lezing: Jesaja 22,19-23

Ev: Matt.16,13-20

Preek: Kapl.Blom

19.00uur: Maarten Vonhögen

Nelly Bianchi-Bisschoff en

Tonny Bianchi-Dabekausen

en Wederzijdse overleden

familieleden (st);

Ger Kurvers;

ZONDAG 24 AUGUSTUS

21e zondag door het jaar
1e lezing: Jesaja 22,19-23
Ev: Matt.16,13-20
Preek: Deken van Galen
10.00uur: Gregoriaanse
Schola

Echtp.Hoppers-Retera (st);

DINSDAG 26 AUGUSTUS

19.00 uur:Deken van Galen

Voor alle zieken in de
parochie

WOENSDAG 27 AUGUSTUS

09.00uur: Kapl.Blom

Echtp. Hoppers-Retera (st);

ZATERDAG 30 AUGUSTUS

1e lezing:Jer.20,7-9
Ev: Matt.16,21-27
Preek: Prof.Rohling
19.00 uur:

ZONDAG 31 AUGUSTUS

22e zondag door het jaar
1e lezing:Jer.20,7-9
Ev: Matt.16,21-27
Preek: Kapl.Blom
10.00 uur: Nadine Maes

Jrd.Ouders Kuipers-Kurvers
en overl. kinderen (st);
Echtp. Hoppers-Retera (st);

DINSDAG 2 SEPTEMBER

19.00 uur: Kapl.Zuidinga

Ouders Stevens-Bastiaens en
kinderen;

WOENSDAG 3 SEPTEMBER

09.00 uur: Kapl.Blom

Ouders Hoppers-Retera

VRIJDAG 5 SEPTEMBER

H.MIS KAPEL BENZENRADE

19.00 uur: Kapl. Blom

Voor alle overledenen

ZATERDAG 6 SEPTEMBER

19.00 uur: Kapl.Blom

Tiny Waterval-Stevens
Elly Huppertz-Stevens (c);
Overl. ouders Waterval-
Huppertz en familie;
Karel Daniëls;
Huub Kraft;

Maria Ten Hiëmel Opnumming en Kroedwusj

Op 15 augustus is inne daag dat Maria wurd verierd
Went dan wurd Maria Ten Hiëmel Opnumming gevierd.
Op dit groeëts Maria fieës wurd doeër de kirk herdach,
Dat Maria doeër ozze Hieër in d'r Hiëmel woeërd opgewach!

Volgens oud gebroek wurd 'n veldjboeket mit leefde samengesjtild,
Dat is os tensjlotte van generatie op generatie doeër vertild.
Dat veldjboeket hilt vuur os 'n sjtukske natuur in leëve,
't is doeër ozze vuurouwesj de naam "kroedwusj" gegeëve!

'T is ooch 'n boeket dat doeër de samensjtilling bontj is gekluurd,
Maria heët 't mit leefde van oeët d'r hiëmel noa os toegesjtuurd!
't bestjteet oet bloome die-ste langs de weëg zuus bliuje,
Ooch oane d'r naam "kroedwusj" dont ze de luuj vruije.

Zieëve versjillende kroee zunt in d'r kroedwusj opgenomme
Al die zieëve kroee dont op hun eege maneer os good bekomme!
Zoeë zunt d'r twië kroee met 'n geneeskrachtige wirking,
Die surge dat os gezondjheed geen last kriet van 'n beperking!
Wieër zitte d'r twië kroee in die 't onweer kinne weëre,
Die kinne ooch alle anger sjlech weer weg dirigere!

Om d'r vuur te zurige dat d'r bliksem neet bie os insjleet,
Wurd d'r walnoeëteblaad Bie gedoa dat neet vergeet!
Dit walnoeëteblaad is oet zieëve bleédjes samengesjtild,
Went in d'r walnoeëteboom sjleet d'r bliksem neet in zoeë is os
vertild!
En om 't gans aaf te make wurd zoeë woar,
't boeket aangevuld met terf, haver en 'n kore-oar.

't gehieël is 'n symbool dat os allemoal behoed,
En dat neet alleen in vuur- mér ooch in teëgesjpoed.
Loate v'r dees traditie ooch weer aan os ege kinjer doeër vertille,
Zoeë dat zie in de toekoms ooch hun noeëd mit dit boeket kinne
sjtille!

Ron Logister

Hoogfeest Maria Ten Hemelopneming

Het is goede gewoonte dat we op dagen als deze in de Pancratius het bijzondere karakter van deze liturgische hoogdag onderlijnen door af te wijken van ons vaste misrooster. Niet om 09.00 uur maar om 10.00 uur staan we met een plechtige Mis stil bij dit groot geloofsgegeven: Maria is met Lichaam en Ziel in de Hemel Opgenomen. Zij is onze voorspreekster en voorloopster bij uitstek. In het licht van haar leven krijgt ook ons eigen wel en wee een andere betekenis. Zij immers moest ervaren dat God kan ingrijpen, dat je een weg te gaan hebt die je niet zelf gekozen hebt noch voor mogelijk houdt. Dat het hopen op geluk een flinke deuk kan krijgen want als er wordt gezegd dat een zwaard je ziel zal doorboren... zeker dit laatste is menigeen niet vreemd. Beleven dat God daadwerkelijk ingrijpt, zal niet ieder kunnen beamen, maar wel ervaren we dat niet alle wensen en plannen uitkomen en dat het leven verrassingen heeft, niet alleen aangename. Door met onze eigen realiteit dicht bij haar te gaan staan, groeien we in rust en vertrouwen dat ook haar leven kenmerkt. Wie zelf een Kroetwusj wil samenstellen...vorig jaar liep kapelaan Blom met succes een Kroetwusj wandeling. Dit wordt daarom dit jaar opnieuw opgepakt. **Op zaterdag 9 augustus** zullen we rond 10.30 uur vertrekken vanuit de St. Josephkerk Heerlerbaan. Na afloop worden de zelfgemaakte bosjes gezegend (voor hen die dit niet kunnen doen de 16^e en 17^e in een kerkdienst) en is er nog ontmoeting met koffie.

U kunt zich opgeven bij uw parochie of bij kapelaan Blom.

De Kroetwusj bestaat uit: twee graansoorten, **tarwe en rogge**. Twee kruiden met geneeskrachtige werking, **duizendblad en boerenwormkruid**. Twee kruiden die het onweer weren, **alsem of bijvoet en koninginnenkruid**, ook wel donder of leverkruid genoemd.

In sommige plaatsen is er het gebruik om wilgenroosjes en huislook in het boeket op te nemen. Het zevende kruid is het **walnotenblad**. De traditie wil dat deze zeven kruiden achterbleven in het graf van Maria.

ADRESSEN:

Parochiekantoor en secr. Kerkbestuur:

Welterkerkstraat 3, 6419 CR Heerlen
Telefoon 045 - 5713225

Openingstijden: Dinsdagochtend van 10.00u – 12.00u

E-mail: sintmartinus@home.nl

Bezoek ook de Website v onze parochie: www.parochie-welten.nl/site/

Pastoor-Deken Th. v. Galen

Pancratiusstraat 41, Heerlen
Telefoon 045 - 571 36 82
E-mail th.v.galen@pancratiusheerlen.nl

Kapelaan R. Blom

Ger. Bruningstraat 2, 6416 EB Heerlen
Telefoon 045-542 6767 of 06-55 72 28 69
E-mail rickblom7@hotmail.com

Indien pastoor-deken en kapelaan R. Blom verhinderd zijn, kunt U zich bij spoed melden bij:

Kapelaan P. Zuidinga *Bij spoed: telefoon 06-11 28 43 29*

Diaken L. Franssen

Telefoon 045 - 575 14 17

Kerkhofbeheer: Fam. Eurlings

Telefoon 045 - 574 01 43

Stichting Patiëns:

Voor als u hulp nodig hebt voor terminale thuiszorg:
Telefoon 045 - 523 25 04 / 045 - 575 14 15

Kerkbijdrage / Misstipendia t.n.v. Kerkbestuur St. Martinus:

ING IBAN nummer: NL04 INGB 0001 0401 76

RABOBANK IBAN nummer: NL39 RABO 0119 9055 15

Federatiebestuur:

federatiebestuur.heerlen@gmail.com

Informatie over het bisdom:

Voor nieuws en activiteiten in ons bisdom kunt u terecht op:
www.bisdom-roermond.nl