

Parochienieuws



OKTOBER 2014

28 september-2 november

Een pleister op de wond of het wonder van genezing.

Wanneer we aan een kleine of grotere schram of snee denken, is een pleister op de wond voldoende. Een diepe wond moet al snel gehecht worden en voor ergere zaken zoekt men chirurgisch vakmanschap. Lapmiddelen zijn mogelijk maar als men de oorzaak niet achterhaald, blijft het euvel etteren of zweren en gaat de mens van kwaad tot erger. Misschien is men aanvankelijk blij dat er niet ingrijpend ingegrepen wordt omdat de pijn en het lang herstel schijnbaar vermeden wordt. Echter we weten, dit kan voor korte duur verlichting brengen. Totdat de kwaal in ergere mate alsnog de kop opsteekt.

We zien dat letterlijk gebeuren, maar ook overdrachtelijk. Dat we trachten de mensen enige troost te bieden. Want dat is toch de inhoud van de uitdrukking: een pleister op de wonde.

Overall komen we het tegen. Onlangs werd bekend dat nabestaanden van de MH17 voorlopig 50.000 dollar (circa 41.000 euro) krijgen voor een overleden familielid. Daarmee, zo lijkt me, is de wond van het verdriet niet genezen. Het lijkt me meer een doekje voor het bloeden, schrale troost dus. Daders vinden en berechten zal mogelijk meer voldoening geven, maar daar ga ik niet over.

Ik heb de indruk, kijkend naar heel de maatschappelijk ordening, dat we daar heel sterk in zijn geworden in de loop der jaren. In pleisters op de wonde plakken en doekjes uitdelen die de schijn van verlichting geven. Wat doen we niet allemaal om het leuk en gezellig te maken of te houden? Welke giga-projecten suggereren niet dat het goed gaat met een dorp, stad of land? Organiseren we niet maar veel feesten en activiteiten zodat de leegte in de mens niet boven hoeft te komen? Delen tal van hulpverleners via vele voren van loketten en stichtingen geen milde gaven uit om de pijnen groot en klein te verzachten?

Steeds meer stel ik me de vraag: is dat helpen, in de zin van genezen, of is het een pleister op de wonde, een doekje voor het bloeden? In groeiende mate vrees ik dat we het al niet meer zien, al wat er gebeurt onder ons en in ons. Je moet de dingen die zich voltrekken maar heel normaal vinden.

Meest simpele zaken als werken aan properheid en fatsoen en respect mag ik niet in de mond nemen of er over schrijven. Mini voorbeeldje: we plaatsen jarengeleden "blikvangers" langs de wegen, want dan voorkom je zwerfafval. Maar de vervuiling welke we bijvoorbeeld met feesten toelaten omdat dat "bij het feest" hoort, moet ik normaal vinden... Bovendien leren me alle vervuilers en wildplassers: daar hebben we toch

opruimingsdiensten voor...En dan heb ik het nog maar kleine wanstaltigheden.

Het grote verdriet, de pijn in harten van jong en oud, de strijd en spanning tussen mensen en partijen: in het groot wordt vertaald met liederlijke gewelddadigheid jegens de mens en menselijkheid.

We organiseren grote congressen, maken studies en schrijven dikke dossiers, ministers zitten elke dag overal ter wereld aan grote en belangrijke gespreksronden enz.

Zitten we niet vast aan onze eigen verlangens en scheppen een wereld van vriendjes, waar ook de leugen zonder probleem mag heersen als het ons en ons voordeel maar dient? Verdedigen we niet koste wat kost onze materiële en geestelijke verworvenheden, ook als we los van God of gebod zijn gaan leven, meestal verpakt in een enorme wereld van schijn en bekoring?

Wie spreekt er nog over gewoon fatsoen, zuiverheid en waarheid, eerlijkheid en vooral hartelijkheid en dienstbetoon. Oftewel: wie denkt nog aan de genezing van hart, geest en geweten?

De jel: God redt retteketet is geen oplossing. Wel dat God genezing kan brengen als Hij in een mensenleven tot leven komt, de Geneesheer bij uitstek.

Deken Th. van Galen.

Deken is even afwezig.



Het is in korte tijd bekend geworden dat de deken er wegens een operatieve ingreep een tijdje niet zal zijn. Zelf hoopt hij dat alles zo verloopt dat hij, met de benodigde herstelperiode, (en ieder mens is anders), er tegen kerstmis weer geheel kan zijn.

Alles wat eerder is, is mooi meegenomen, ook voor hem.

Dit betekent dat u op hem voorlopig geen beroep kunt doen en dat alle liturgische en pastorale lijnen lopen via kapelaan Blom en kapelaan Zuidinga, bijgestaan door anderen.

Alle gemaakte afspraken met hem komen daarmee te vervallen en u kunt voorlopig ook geen nieuwe afspraak met hem maken.

>>> Ook de middag op 11 oktober, waar alle vrijwilligers van de parochies St. Pancratius, St. Martinus, Moeder Anna, Molenberg, H. Andreas en St. Joseph, werden uitgenodigd, komt daarmee te vervallen <<<

Oktober is in de RK-Kerk de maand van de Rozenkrans.

Dit gebruik stamt uit de 19e eeuw en werd vooral gepropageerd door paus Leo XIII. Het is een uitbreiding van het liturgische feest van Maria Koningin van de Rozenkrans op 7 oktober. Deze viering werd ingesteld door de heilige paus Pius V in 1571.

Hij had de christelijke overwinning van de Slag bij Lepanto (7 oktober 1571) toegeschreven aan het bidden van de rozenkrans.

Alle pausen na Leo XIII hebben in navolging van hem de gelovigen opgeroepen in oktober extra tijd aan de rozenkrans te besteden.

Fatima

Naast de 7e oktober kwam er na 1917 nog een andere belangrijke oktoberdag voor Maria-vereerders bij: de 13e, de herdenkingsdag van het zogenoemde Zonnewonder van Fatima, dat plaatsvond op 13 oktober 1917. Een menigte van circa 70.000 belangstellenden en

nieuwsgierigen namen toen bij Fatima (Portugal) een bovennatuurlijk kosmisch fenomeen waar.

Uit getuigenverslagen bleek dat velen bang waren dat de zon zich op de biddende menigte zou storten. De mensenmassa stond op een veld verzameld rond drie herderskinderen: Lucia Dos Santos, Jacinta Marto en Francisco Marto. Zij beweerden dat op 13 mei 1917 Maria voor het eerst aan hen was verschenen.

Rozenhoedje bidden in huisgezin.

Vóór het Tweede Vaticaanse Concilie was het heel normaal dat de rozenkrans, of eenderde deel daarvan ('rozenhoedje'), in katholieke huisgezinnen werd gebeden. Na de sociaal-culturele wendingen van de jaren zestig raakte deze praktijk in onbruik.

In bedevaartsplaatsen, tijdens bedevaarttochten en in parochiekerken worden nog steeds gezamenlijke rozenkranssessies gehouden.

Nieuw.

Nu zal dat menigeen niet meer raken. Maar om te beginnen zou men al in de avond, soms voor het slapen gaan, enkele Weesgegroeten kunnen bidden, waarbij men kan bedenken: drie Weesgegroeten voor het slapen gaan houden alle duister bij je vandaan, geven wijsheid kracht en licht, waardoor je morgen geluk en vrede sticht.

Oktobermaand Rozenkransmaand.

Oktober staat in het teken van de rozenkrans en daarmee staat, uiteraard, de Mariaverering centraal.

In **Welten** zien we daar aandacht voor doordat voorafgaand aan de **avondmis op dinsdag, een uitstelling plaatsvindt met het bidden van de rozenkrans**. Ook in de St. Josephparochie vieren we de avondmis op de donderdag niet in de dagkapel maar in de Vredeskapel aan de Bautscherweg, voorafgaand aan het bidden van de rozenkrans.

Op de Molenberg is de Lourdesnoveen bekend; deze wordt dit jaar omgebouwd tot een triduüm (driedaagse) waarbij vrijdag 1 oktober om 19.00 uur de hulpbisschop komt openen. Op zaterdagavond vindt de mis plaats om 19.00 uur en op zondagmorgen 10.00 uur sluiten we deze feestelijke driedagen af.

Een mooie traditie vindt plaats in **Welten op zondag 5 oktober**. Om 10.00 uur vieren we de H. Mis in de St. Martinuskerk waarna een **processie** met het Allerheiligste gehouden wordt (omgang om de kerk heen), waarbij het Mariabeeld megedragen wordt en verschillende verenigingen hun steentje bijdragen. Parochiegrenzen zijn de moeite om over te steken wanneer we daarmee, samen, lokale tradities in ere kunnen houden!



Inzegening oorlogsmonument.

In de voorgevel van de kerk staat een mooi Mariabeeld als dankbaarheid dat de kerk van Welten bespaard is gebleven tijdens de WOII. Jongstleden is er een nieuw oorlogsmonument geplaatst waarop namen staan van enkelen die gesneuveld zijn tijdens deze oorlog of in Nederlands-Indië. Op zaterdag 18 oktober zal er een korte plechtigheid plaatsvinden op het kerkplein om 15.00 uur waarbij het monument zal worden ingezegend door kapelaan Blom.

HUWELIJK



Op 12 september hebben elkaar het ja-woord gegeven:

Irene Eurlings
en
Wesley Schattevoet

Van harte gefeliciteerd en veel geluk samen

GEDOOPT IN ONZE PAROCHIE

Tim Keerssemeeckers 24 augustus
Floor Janssen 14 september
Isabella Schleijsper 14 september

Van harte gefeliciteerd

OVERLEDEN **Uitvaart St.Martinuskerk**

Mevr.Mom-Verwijlen 9 september

AANGEPAST MISROOSTER !!

Vanwege de afwezigheid van de deken en de daarbij behorende herstelperiode zijn we genoodzaakt geweest om het misrooster in zowel de weekenden als doordeweeks te bekijken en aan te passen.

We beseffen wel degelijk dat elke verandering een pijn met zich meedraagt dat wellicht in de ene parochie voelbaarder zal zijn als in de andere. Wij vragen echter om jullie begrip omdat priesters gewoonweg niet op twee plaatsen tegelijk kunnen zijn... Bedenk dat dit geenszins betekent dat dit rooster blijvend hoeft te zijn! Voor onze parochies betekent het concreet dat:

- **Moeder Anna op zondag en op woensdag de H. Mis vervalt**
- **Molenberg op dinsdag en op donderdag de H. Mis vervalt, maar een H. Mis wordt gelezen op de woensdagavond om 19.00 uur.**
- **St. Joseph op zondag de H. Mis verplaatst wordt naar 11.15 uur.**

INLEVERDATUM MISINTENTIES:



Uw misintenties of andere mededelingen

voor de periode: **2 November-30 November** in het parochieblad ???

Dan raden wij u aan dit uiterlijk dinsdag **21 Oktober** via **mail: sintmartinus@home.nl** , **telefonisch** of **persoonlijk** bij het parochie-secretariaat op te geven.

Secretariaat open Dinsdagochtend van 10.00u-12.00u.

ZATERDAG 27 SEPTEMBER

1^E lezing: Ez.18,25-28
 Ev: Matt.:21,28-32
 Preek: Kapl.Blom
 19.00uur: Maarten Vonhögen

Hub de Esch (st); Pol Eijmael (c); Jrd.Mia Verhoeckx-Eijmael en ouders Eijmael en overl.familieleden (st); Fam.Buck-Offergelt; Jrd. Harrie Weerts (st);

ZONDAG 28 SEPTEMBER

26e zondag door het jaar
 1^E lezing: Ez.18,25-28
 Ev: Matt.:21,28-32
 Preek: Kapl.Blom
 10.00uur: Maarten Vonhögen

Echtp.Hoppers-Retera (st); Jrd.Harrie Simons (st); Johan de Bie (c); ter nagedachtenis van Fineke Habets-Dabekaussen, Hub Habets en zoon Michel; Jrd. Jos Messing;

DINSDAG 30 SEPTEMBER

H.Hiëronymus, priester en kerkleraar
 19.00 uur: Kapl.Blom

WOENSDAG 1 OKTOBER

H.Teresia van het kind Jezus
 09.00uur: Kapl. Zuidinga
 Echtp. Hoppers-Retera (st);

VRIJDAG 3 OKTOBER**Laatste H.MIS KAPEL BENZENRADE in 2014.**

19.00 uur: Kapl. Blom

Fam.Kuipers uit dankbaarheid

ZATERDAG 4 OKTOBER

1^e : lezing Jes.5,1-7
 ev.: Mat.21,33-43
 Preek: Prof.Rohling
 19.00uur: Maarten Vonhögen en Cantor

Elly HuppertzStevens; Tiny Waterval-Stevens; Jrd.Echtp.Sisternans-Hagen(st); Maria Roumans-Wouters en Hub Roumans(c); Hub Kraft;

**ZONDAG 5 OKTOBER
ROZENKRANSZONDAG MET
PROCESSIE ROND DE
BLOK**

Met vlaai na Processie in Gemeenschapshuis

1^e : lezing Jes.5,1-7
Ev.: Matt.21,33-43
Preek: Kapl. Blom
10.00 uur: Gregoriaanse
Schola

**1^e Jrd.Elly Huppertz
Stevens;**

Echtp.Hoppers-Retera(st);
Albert Corten(c);
Jrd. ouders Schouten-Becher
en overl.leden van de
fam.Schouten;
Giel Goertzen(c);Jrd.Ans
Augenbroe-Goertzen(st);
Toine Goertzen,
Jrd.overl.ouders Goertzen-
Stoffels(st);Jrd.overl.ouders
Augenbroe-Lucassen(st);
Piet Adriaens(c);
Joep Koenen;

DINSDAG 7 OKTOBER

Gedachtenis H.Maria van de
Rozenkrans
18.30 uur: Marialof met
Rozenhoedje;
19.00 uur: Kapl.Blom

Ouders Paffen-Wachelder

WOENSDAG 8 OKTOBER

09.00 uur: Kapl. Blom

Echtp. Hoppers-Retera (st);

ZATERDAG 11 OKTOBER

1^e lezing: Jes.25,6-10a
Ev.Mat.22,1-14
Preek: Kapl. Blom
19.00uur: Maarten Vonhögen

Mia Heutz-Benders(c); Mariet
Schielen(c); Jrd.Wiel Griens;
Jrd.Mevr.Slijpen-Brouwers;

ZONDAG 12 OKTOBER

28^e zondag door het jaar
1^e lezing: Jes.25,6-10a
Ev.Matt.22,1-14
Preek: Prof. Rohling
10.00uur: Nadine Maes

Echtp.Hoppers-Retera (st);
Jrd.Ouders Stevens-Bastiaens
(st);Jan Willem Schrijvers en
Theresia Heiligers(st);Hubert
Schrijvers(st);Johan de
Bie(c);Fien Baggen-Diederens;
Chris In de Braekt;

DINSDAG 14 OKTOBER

18.30 uur: Marialof met
Rozenhoedje;
19.00uur: Kapl. Zuidinga

Echtp.Hoppers-Retera (st);
Lenie Vaessen-Habets;

WOENSDAG 15 OKTOBER

09.00uur: Kapl. Zuidinga

Voor overleden vrienden

ZATERDAG 18 OKTOBER

1^e lezing: Jes.45,1.4-6

Ev.:Matt.22,15-21

Preek: Prof. Roling

19.00uur: Dameskoor

St.Martinus

Overl.Broers en Zussen (st);

Pol Eijmael(c); Jrd.Jeu

Winkelmolen; Jrd.ouders

Simons-Prieckaerts en

kinderen; Jrd.Jo Winkels;

ZONDAG 19 OKTOBER

29^e Zondag door het jaar

1^e lezing: Jes.45,1.4-6

Ev.:Matt.22,15-21

Preek: Eerw. Stevens

10.00uur: Gregoriaanse

Schola

1^e Jrd. Jeanny de Vlieger-Laeven en overige

familieleden (st);

Echtp.Hoppers-Retera (st);

Wijlen Deken C.Buschman

(st); Jos Inglot-Vellen;

Alex Cremers (c) en dochter

Joke Cremers;

DINSDAG 21 OKTOBER

18.30 uur: Marialof met

Rozenhoedje;

19.00uur: Kapl.Zuidinga

WOENSDAG 22 OKTOBER

09.00uur: Kapl.Zuidinga

Echtp. Hoppers-Retera (st);

ZATERDAG 25 OKTOBER

1^eLez.:Ex.22,20-26

Ev.Matt.22,34-40

Preek: Kapl.Blom

19.00uur: Maarten Vonhögen

Overl.ouders M.Mertens-

Eurlings(st); Sjr Sijstermans;

Piet Adriaens(c);

ZONDAG 26 OKTOBER

30^e zondag door het jaar

1^eLez.:Ex.22,20-26

Ev.Matt.22,34-40

Preek: Kapl.Blom

10.00 uur: Klarinet Ensemble

TOG

Echtp.Hoppers-Retera (st);

Jrd.ouders Hoenkamp-

Boumans en zoon Rob;

Jrd.Madeleine van der Kroon

(st); Overl.echtp.van

Enckevort-Bos(st);

DINSDAG 28 OKTOBER

Feest H.Simon en H.Judas,
apostelen

18.30 uur: Marialof met

Rozenhoedje;

19.00uur: Kapl.Blom

Echtp. Hoppers-Retera (st);

WOENSDAG 29 OKTOBER

09.00uur: Kapl. Blom

ZATERDAG 1 NOVEMBER

HOOGFEEST

ALLERHEILIGEN

1^e lezing: Wijsheid 3,1-9

Ev.:Luc. 24, 13-35

Preek: Kapl.Blom

19.00: Gregoriaanse Schola

T.i.v.OL.Vrouw en alle
Heiligen (st);

Tiny Waterval-Stevens;

Elly Huppertz-Stevens(c);

Karel Daniëls en overl. van de

fam.Daniëls en Frijs;

Hub Roumans(c);

Fam.Buck-Offergelt en

Fam.Rutjens;

ZONDAG 2 NOVEMBER

ALLERZIELEN

1^e lezing: Wijsheid 3,1-9

Ev.:Luc. 24, 13-35

Preek:

10.00: Gregoriaanse Schola

Echtp.Kerkhoffs-Derks(st);

Jrd.ouders Alebeek-

Verheijden en overl. fam (st);

José en Sjef Brouns(st);

ouders Leijendeckers-

Hustings(st);

voor alle overl.weldoeners

v.d. parochie;

Echtp.Hoppers-Retera(st);

Albert Corten(c);

Johan de Bie(c);

Overl.leden van de

fam.Schouten; ouders

Mathieu Heuts-Quadvlieg(st)

en Sjr Sijstermans;

Johan Ploumen;

Giel Goertzen(c);

Echtp.Gelissen-Kipperer en

Hub Volders;

15.00 UUR

ALLERZIELENLOF

Kerkelijk Zangkoor St.Joseph

Heerlerbaan-Welten

Voor alle overledenen van

onze Parochie;



Bijbelgroep

De bijbelgroep zetten we komende maanden weer voort! We vormen een mooie groep om ons, samen met kapelaan Blom, te verdiepen in de teksten van de bijbel; wat ze betekenen voor ons dagelijks leven!

De volgende data zijn telkens op de maandag van 19.30 - 21.30 uur:

8 september, 6 oktober, 3 november, 8 december.

Wees welkom om eens vrijblijvend een avond te komen in de ontmoetingsruimte van de St. Josephparochie (het zaaltje onder de kerk).

Lourdes Ziekentriduüm Molenberg

Het Lourdes Ziekentriduüm in de parochie Molenberg staat dit jaar in het teken van het jaar van de vreugde. Het thema sluit aan bij dat van het Zuid-Franse Bedevaartsoord zelf en luidt: *Lourdes, de vreugde van de bekering!* Van vrijdag 3 oktober tot en met zondag 5 oktober is er telkens – m.u.v. zondag – om 19.00 uur in de kerk *Versijning van de Onbevleete Maagd* een H. Mis. Vrijdag 3 oktober is de opening met familiekoor Young Spirit en preekt de huidige hulpbisschop van Roermond, mgr. Everard de Jong. Zondag 5 oktober is om 10.00 uur een H. Mis, waarna ziekenzegening. Meer info: www.parochie-molenberg.nl

Pelgrimswandeling van Heerlen naar Wittem op het Gerardusfeest, donderdag 16 oktober a.s.

Op donderdag 16 oktober 2014, Jaarfeest van heilige Gerardus Majella, organiseert Klooster Wittem vanuit Welten (Heerlen) een groepswandeling naar het Gerardus-pelgrimsoord Wittem.

In onze St. Martinuskerk start de jaarlijkse Gerardustocht om 08.00 uur met een pelgrimsgebed. Via landwegen en voetpadjes gaat de 13 km lange wandeling door het prachtige Heuvellandschap via Ubachsberg, de Bernardushoeve, Eyserheide en Cartils naar het redemptoristenklooster van Wittem in het Geuldal.

Gepauzeerd wordt er plm. 9.30 uur in de Bernardushoeve (Trintelen) en bij het beeld in Eyserheide is een kort bezinningsmoment. Tegen 12.00 uur zullen we in Wittem aankomen. Daar kunnen de pelgrims zich aansluiten bij de eucharistieviering van 12.15 uur in de Gerarduskapel. Daarna is er gelegenheid om in de kloosterbibliotheek een tentoonstelling te zien en de kloosterboekwinkel te bezoeken of een van de winkels en café/restaurants van Wittem.

Voor wie wil, begint om 14.00 uur een ongeveer even lange wandeling terug naar Welten, maar wel langs een andere, even mooie route. Men kan uiteraard op deze feestdag langer in Wittem blijven en bijvoorbeeld deelnemen aan de middagdienst van 15.00 uur met een processie door de kloostertuin.

Er is ook gelegenheid om met openbaar vervoer terug te gaan: er gaat elk half uur rechtstreeks een lijnbus naar Welten/Heerlen.

Het is niet nodig zich vooraf voor deze pelgrimswandeling op te geven: om 08.00 uur aanwezig zijn in de Martinuskerk van Welten is voldoende.

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Nan Paffen/ Wittem.

Het Consuminderhuis Parkstad

Niet alleen in deze crisistijd maar ook bij het aanbreken van eventuele betere tijden, hoeft weinig geld geen armoede te betekenen.

Wij leren door het geven van consuminderkringen:

- *Meer doen met minder*
- *Je kwaliteiten ontwikkelen*
- *Goed omgaan met het milieu en de aarde.*
- *Duurzaamheid hergebruik*

De doelgroepen waarop de Stichting Consuminderhuis Parkstad haar activiteiten richt zijn vaak minima, mensen die langdurig van een sociale uitkering moeten rondkomen en mensen met schulden. Daarnaast kunnen aan de consuminderkringen ook mensen deelnemen die uit overtuiging bewust gekozen hebben voor het consuminderen als levenswijze. Een consuminderkring bestaat uit acht tot tien personen die in het begin om de twee weken bij elkaar komen. Er wordt o.a. aandacht besteed aan onderwerpen als administratie opschonen, budgetteren, waar heb je recht op (bijzondere bijstand) energiezuinig leven en kinderen bewust opvoeden. Naast de theoretische bijeenkomsten kan men naar keuze deelnemen aan praktische kringen. Koken en bakken (met basis grondstoffen) naales meditatie, kerststukken en cadeautjes zelf maken van hergebruik materiaal. Kortom zoveel mogelijk zelfvoorzienend leven. Deelname aan de consuminderkringen is gratis maar niet voor niets. Het enige wat wij vragen is motivatie. Ieder die deelneemt krijgt spullen, kleding, speelgoed, meubels en wat maar nodig is, gratis. Natuurlijk is het een groot goed dat men iets kan meegeven. Wie denkt dat er thuis best spullen weg kunnen kan met dit adres te bezoeken gewoon veel goed doen.

Gelegen aan de Wilhelminastraat 25 6373 JS Landgraaf,
tel. 06/46608511. A-VANDEURSEN@MOMEL.NL

ADRESSEN:

Parochiekantoor en secr. Kerkbestuur:

Welterkerkstraat 3, 6419 CR Heerlen

Telefoon 045 - 5713225

Openingstijden: Dinsdagochtend van 10.00u – 12.00u

E-mail: sintmartinus@home.nl

Bezoek ook de Website v onze parochie: www.parochie-welten.nl/site/

Pastoor-Deken Th. v. Galen Tijdelijk niet beschikbaar !!!!

Pancratiusstraat 41, Heerlen

Telefoon

E-mail

Kapelaan R. Blom

Ger. Bruningstraat 2, 6416 EB Heerlen

Telefoon 045-542 6767 of 06-55 72 28 69

E-mail rickblom7@hotmail.com

Kapelaan P. Zuidinga *Bij spoed: telefoon 06-11 28 43 29*

Diaken L. Franssen

Telefoon 045 - 575 14 17

Kerkhofbeheer: Fam. Eurlings

Telefoon 045 - 574 01 43

Stichting Patiëns:

Voor als u hulp nodig hebt voor terminale thuiszorg:

Telefoon 045 - 523 25 04 / 045 - 575 14 15

Kerkbijdrage / Misstipendia t.n.v. Kerkbestuur St. Martinus:

ING IBAN nummer: NL04 INGB 0001 0401 76

RABOBANK IBAN nummer: NL39 RABO 0119 9055 15

Federatiebestuur:

federatiebestuur.heerlen@gmail.com

Informatie over het bisdom:

Voor nieuws en activiteiten in ons bisdom kunt u terecht op:

www.bisdom-roermond.nl