



MAART 2015

Van 1 maart – 4 april

Vasten zeker?...zeker vasten! Vast en zeker

Na de Aswoensdag begint een periode welke we nog steeds als vastentijd willen kennen. Liturgisch noemt men het veertigdagentijd. Maar als deze 40 dagen voorbij gaan zonder vasten, is het een gemiste kans. Er zijn vele vormen om zich iets te ontfeggen, niet alleen wat betreft eten en drinken en snoepen. Je kunt zeker vele dingen oppakken welke zinvol zijn om een mentaliteitsverandering te realiseren. Minder t.v kijken om thuis meer vrij te zijn voor andere zaken. Waarbij je kunt denken aan meer klusjes oppakken, zaken afmaken die al begonnen zijn, meer toeleg op dienstbaarheid en hulpbetoon. Vriendelijkheid ten toon spreiden is evenzeer welkom als stoppen met overmatig roken of onzorgvuldig uitgave- c.q. koop gedrag.

Wie zich toelegt op vasten, komt er beter uit. Dat leren ons ook de diverse wijsheden en wetenswaardigheden m.b.t. onze

gezondheid. Mag het ietsje minder zijn? Menigeen die erdoor méér met zich zelf in balans kwam, ook door het gezonder leef - en eetpatroon, voelt zich er wel bij. Waarbij het niet gaat om het afvallen op de eerste plaats, maar het kan een leuk neveneffect zijn. Belangrijker is dat een mens ook leert, dat het inspanning vraagt zich te beheersen en dat je door het volbrengen weer baas wordt over je keuzen, je doen en laten. Het is eigenlijk een kwestie van meer-mens-woorden.

Je leeft zélf en je laat je niet leven door alles wat tegelijk wel kan en aangeboden wordt. Het is makkelijk dit "vasten" weg te wuiven omdat de oorsprong van de vasten uit de religieuze wereld komt en we noemen ons niet religieus, niet kerkelijk. Maar is dit ook niet tevens beleven wat we zeggen met de uitdrukking: "Met het badwater het kind weggooien?"

Bewust leren leven...is het goede doen en de neiging of de bereidheid tot het minder fraaie te doen, leren loslaten. Menigeen las de opgetogen journalisten die met Kerstmis konden vertellen dat de paus de bisschoppen een spiegel voorhield van slecht en zwak gedrag, niet passend bij hun opdracht, roeping en zending. Gek dat niemand er ook in las, dat hij dit over hun hoofden heen aan alle mensen vertelt. Verderop laten we paus graag aan het woord...

Maar nu laat ik de Apostel Paulus spreken in zijn brief aan de Romeinen: "Broeders en zusters, ik vermaan u diegenen in het oog te houden die oorzaak zijn van allerlei tweedracht en ergernis, in strijd met de leer die u hebt ontvangen. Vermijd hen. Zulke mensen dienen niet Christus onze Heer, maar hun eigen buik, en ze misleiden argeloze mensen met hun vrome en mooi klinkende woorden. Ik ben gelukkig met uw gehoorzaamheid aan het evangelie, die algemeen bekend is; en zo zie ik u graag: volleerd in het goede, en niet ontvankelijk voor het kwaad. Dan zal de God van de vrede weldra de satan onder uw voeten verpletteren. De genade van onze Heer Jezus zij met u."

Vriendelijke groet, deken Th. v. Galen

Terugblik op Vastelaovend

Is de vastelaovend een zuipfeest? Helaas is het zo dat veel mensen dit ervan maken. Ik besef meteen dat ik, als carnavalist, schrijf met een zekere vooringenomen mening... ik zou deze stelling dan ook met een 'nee' beantwoorden. Voor iemand die van kinds af aan opgegroeid is in het carnavalsgebeuren, is het moeilijk om de essentie van zo'n feest in woorden uit te drukken. Ons beeld kan worden beïnvloed als je op tv, of om je heen, springende mensen ziet die een wedstrijd houden wie het meeste alcohol kan drinken. Dat is jammer, want dat is niet de essentie van carnaval! Ik ken er die zich uitstekend weten te amuseren met cola! Vastelaovend geeft naar mijn gevoel een diepere behoefte aan van de mens. Het gevoel naar saamhorigheid, geborgenheid en door het verkleed en geschminkt zijn, geen onderscheid meer tussen mensen, rangen en standen worden verbroken en iedereen is aan elkaar gelijk. Ieder jaar ben ik even met vrienden in het Blerickse en elk jaar kom ik een man tegen in een elektrische rolstoel. Hij zet zich aan de bar, drinkt zich een pilsje en geniet stilletjes van het feest om zich heen. Vorig jaar was ik even naar hem toegegaan, heb zijn hand vastgepakt en mee gezwaaid op het ritme van een mooi 'sjoenkelleedje'; de tranen liepen over zijn wangen. Later zag ik hem naar buiten rijden met een stralend en tevreden lach; dát is vastelaovend! Een man met een verhaal die ik niet ken. In een kort moment hebben we iets gedeeld dat voor hem waardevol was; daar waren geen woorden voor nodig.

Hartelijke groet, kapelaan Rick Blom.

Vastenactie 2015

De vastenactie van dit jaar ondersteunt het landelijk project: Sri Lanka, 'Grenzeloos samen leven', werken aan voorspoed en harmonie in Sri Lanka. De actie 2015 richt zich op het jongerenwerk van SETIK in Sri Lanka. SETIK is de caritasorganisatie van het Bisdom Kandy. Het bisdom Kandy ligt in het midden van het eiland: het beroemde

theeplantagegebied. Deze 'thee-Tamils' leven in kleine gesloten gemeenschappen, de mensen verdienen nauwelijks voldoende om van te leven en het ontbreekt aan basisvoorzieningen. Via het jongerenwerk wil SETIK de kinderen en jongeren van de theeplantages zelfstandig en bewust maken, door trainingen en workshops stimuleren de medewerkers van SETIK kinderen en jongeren hun schoolopleiding af te maken. Zo worden ze voorbereid op een volwaardig lidmaatschap van de maatschappij. SETIK werkt dan ook voor iedereen, ongeacht religie, etnische achtergrond, sekse of kaste. Van harte willen we u vragen om deze vastenactie te ondersteunen! U kunt uw gave overmaken op: **NL54 ABNA 0454 2878 36 met vermelding van Vastenactie 2015**

Vormsel

Op vrijdag **13 maart** zal wederom in de **Moeder Anna om 19.00 uur** het Vormsel worden toegediend voor de kinderen van de meeste scholen binnen onze parochies (Broederschool, Tarcisius, Windekind, Windwijzer, St. Martinus). De vormheer is dit jaar voor het dekenaat Heerlen, deken van Galen zelf. Samen met beide kapelaans en diakens van verschillende parochies willen we er 'n mooie viering van maken. De mis zal muzikaal worden ondersteund door familiekoor Chrisko.

Vormelingen 13 maart 2015 zijn:

Martijn Beugels ; Thijs Bisschoff ;
Koen Cremers ; Yrza Oona Fransen ;
Lis Gabriël ; Neve 't Hart ;
Twan van Heugten ; Zoë Houtackers ;
Lieke Huijnen ; Philippe Kreijns ;
Sjors Laudy ; Fleur Leenders ; Chanel Meijering ;
Mick Niessen ; Twan Oligschlaeger ; Fabienne Pitt ;
Pirmin Rentenaar ; Suze v.d Weijden.





OVERLEDEN

en uitvaart vanuit onze parochie:

25 Jan 2015 Maria Vincken-Senden 94jr

Familie heel veel sterkte toegewenst.

INLEVERDATUM MISINTENTIES: uiterlijk



Maart

Uw misintenties voor de periode:

3 April 2015 – 2 Mei 2015 in het parochieblad ?

Dan raden wij u aan dit uiterlijk dinsdag 24 Maart 2015

*via **mail**: sintmartinus@home.nl , **telefonisch** of **persoonlijk** bij het parochiekantoor op te geven!*

*Bij het opgeven van misintenties in de **brievenbus** s.v.p. vermelden: t.a.v. Parochiekantoor St. Martinusparochie.*

Parochiekantoor open Dinsdagochtend van 10.00u–12.00u.

ZATERDAG 28 FEBRUARI

1^e lezing: Gen.22,1-2+9a+10-13+15-18;
Ev.: Mc.9,2-10;
Preek: Prof.Rohling
19.00 uur:

Jrd. Lieske Geurten en overl.
fam.leden (st) ;

ZONDAG 1 MAART TWEDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD

1^e lezing: Gen.22,1-2.9a.10-13.15-18;
Ev.: Mc.9,2-10;
Preek: Prof. Rohling
10.00 uur Gem. Kerkelijk
Zangkoor St.Joseph
Heerlerbaan/Welten

Echtp. Hoppers-Retera (st);
Giel Goertzen (c); Echtp.van
Enckevort-Bos; Carola
Tuinstra-Kloppenburg; Johan
de Bie (c); Ouders Kals-
Feijen; Overledenen van de
fam. Schouten;
Uit dankbaarheid en voor
levende en overleden
familieleden.

DINSDAG 3 MAART

18.40 uur Vastenvesper
19.00 uur: Deken van Galen

Ouders Stevens-Bastiaens en
kinderen (st); Elly Dirks-
Daniëls vw.verjaardag;

WOENSDAG 4 MAART

09.00u: Kapelaan Blom

Echtp.Hoppers-Retera (st):

ZATERDAG 7 MAART

1^e lezing: Ex.20,1-17
Ev.: Joh.2,13-25;
Preek: Kapelaan Blom
19.00 uur: Maarten
Vönhögen en Cantor

Tiny Waterval-Stevens;
Elly Huppertz-Stevens (c);
Overl. ouders en dochter (c);

ZONDAG 8 MAART DERDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGEN TIJD

1^e lezing: Ex.20,1-17;
Ev.: Joh.2,13-25;
Preek: Kapelaan Blom
10.00 uur: WF koor

Echtp. Hoppers-Retera (st);
Jo Vaessen (c);
Jrd. Jo Hofland; Joep Koenen;
Albert Corten (c);
Chris In de Braekt (c);
Fien Baggen Diederren;

DINSDAG 10 MAART

18.40 uur: Vastenvesper
 19.00 uur: Kapelaan Zuidinga

Ouders Paffen-Wachelder;

WOENSDAG 11 MAART

09.00 uur: Kapelaan Zuidinga

Echtp. Hoppers-Retera (st);

VRIJDAG 13 MAART
H.VORMSEL IN DE
ST.ANNAKERK

ZATERDAG 14 MAART

1^e lezing: 2 Kron.36+14-16+19-23;
 Ev. Joh.3,14-21;
 Preek: Kapelaan Blom
 19.00 uur: Dameskoor
 St.Martinus

1^e Jrd.Thijs Douven;
1^e Jrd.Tonia Dabekaussen-
Habets en Jrd. Voor Hub
 Dabekaussen;
 Vw. verjaardagen ouders
 Gulikers-Vrösch (st);

ZONDAG 15 MAART
VIERDE ZONDAG VAN DE
VEERTIGDAGENTIJD

1^e lezing: 2 Kron.36+14-16+19-23

Ev. Joh.3,14-21
 Preek: Kapelaan Zuidinga
 10.00 uur: M. Vonhögen

Echtp. Hoppers-Retera (st);
 Deken C.Buschman (st);
 Ouders Wilders-Gielkens (st);

DINSDAG 17 MAART

18.40 uur: Vastenvesper
 19.00 uur: Kapelaan Blom

Echtp.van Enckevort-Bos;
 Gerda Schillings;

WOENSDAG 18 MAART

09.00 uur: Kapelaan Blom

Echtp. Hoppers-Retera (st);

ZATERDAG 21 MAART

1^e lezing: Jer.31,31-34;
 Ev.:Joh. 12,20-33;
 Preek: Prof. Rohling
 19.00 uur:

Ouders Paas-de Esch en
 overleden familieleden.

ZONDAG 22 MAART
VIJFDE ZONDAG
VEERTIJDAGENTIJD

1^e lezing: Jer.31,31-34;
 Ev.:Joh. 12,20-33
 Preek: Deken van Galen
 10.00 uur: Octava

Echtp. Hoppers-Retera (st);
Jrd.Overl.Ouders Lemmens-
De la Haye(st);
Jrd. Tonny Bianchi-
Dabekausen en tevens voor
Nelly Bianchi-Bisschoff en
wederzijdse overl.
familieleden (st);
Jos Ingot-Vellen;

DINSDAG 24 MAART

18.40 uur: Vastenvesper
19.00 uur: Deken van Galen

Overl.Broers en Zussen (st);
Echtp. Hoppers-Retera (st);

WOENSDAG 25 MAART

09.00 uur: Kapelaan Blom

ZATERDAG 28 MAART WIJDING PALMTAKKEN

1^e lezing: Jes.50,4-7;
Ev.Mc.14,1-15,47;
Preek: Kapelaan Blom
19.00 uur: M. Vonhögen

Jaardienst Ben Vork

ZONDAG 29 MAART PALMZONDAG GEZINSMIS WIJDING PALMTAKKEN

1^e lezing: Jes.50,4-7;
Ev.Mc.14,1-15,47;
Preek: Kapelaan Blom
10.00 uur: Markiko

Jaardienst Hub Kraft;
Echtp.Hoppers-Retera (st);

DINSDAG 31 MAART
14.00 uur: Kapelaan Blom
PAASVIERING; voor alle
levende en overleden leden
van **SENIOREN SOCIËTEIT**
St.Martinus, en
ZONNEBLOEM.



**DE AVONDMIS
VERVALT
HIERDOOR.**

WOENSDAG 1 APRIL

09.00 uur:

Echtp. Hoppers - Retera (st);
Voor vrienden en
vriendinnen;

DONDERDAG 2 APRIL
WITTE DONDERDAG
+/- 11.00 UUR
PAASVIERING
CATHARINASCHOOL

Begin van het
Paastriduüm
DONDERDAG 2 APRIL
WITTE DONDERDAG
Viering van het Laatste
Avondmaal

1^e lezing: Ex.12,1-8.11-14
Ev. Joh.13,1-15

19.00 uur:

Gregoriaanse Schola

Overl.leden van de fam.Odé
en Marieke van der Grinten;

**VRIJDAG 3 APRIL
GOEDE VRIJDAG
Herdenking van het lijden
en sterven van de Heer,
Vasten en onthoudingsdag**

**± 9.00 uur Paasviering
St. Martinusschool**

**15.00 uur Kruisweg
Gregoriaanse Schola**

**19.00 uur Kruisverering
St.Joseph Heerlerbaan**

**ZATERDAG 4 APRIL
PAASZATERDAG, STILLE
ZATERDAG PAASWAKE.**
1^e lezing: Gen.1; Ex.14; Jes.55
Ev.: Mc.16,1-8
Preek:

21.00 uur: Gregoriaanse
Schola

Albert Corten (c);
Elly Huppertz-Stevens (c);
Tiny Waterval-Stevens;
Overl.Ouders en Dochter;

**ZONDAG 5 APRIL
HOOGFEEST VAN PASEN
Verrijzenis van de Heer**

1^e lezing: Hand.10,34a+37-43;

Ev.: Joh.20,1-9;

10.00 uur:

Gem.Kerkelijk Zangkoor
St.Joseph
Heerlerbaan/Welten

Echtp. Hoppers-Retera (st);
Mevr. Hofland-Dohmen;

Jo Vaessen (c);

Giel Goertzen (c);

José en Sjef Brouns (st);

Ouders Moonen-Savelbergh
(st); Sjir Sijstermans;

Echtp.van Enckevort-Bos;

Ouders Kals-Feijen;

Overledenen van de fam.
Schouten;

**MAANDAG 6 APRIL
TWEEDE PAASDAG**

1^e lezing: Hand.2,14.22-32;

Ev.: Mt28,8-15;

Preek:

10.00 uur:

**Vanaf "Goede Week"
nogmaals in de Paaseditie**

Dekenale Pelgrimswandeling op zaterdag 14 maart 2015

Geef dit jaar de vastentijd een speciale invulling en doe mee met de pelgrimswandeling met als thema "Even minderen voor Sri Lanka".

Het klinkt misschien vreemd. Al lopende, staan we stil bij wat we kunnen betekenen voor mensen in nood. Juist in deze tijd is dat hard nodig.

Zaterdag 14 maart 2015 om 11.00 uur vertrekken wij bij de St. Josephkerk Dr.Cl.Meulemanstraat te Heerlerbaan en lopen dan een mooie route van ongeveer 1 uur.

Iedereen is welkom !!

Bij terugkomst is er in de ontmoetingsruimte van de St. Josephkerk een gezellig samenzijn onder het genot van een broodje en koffie.

De bijeenkomst wordt afgesloten met een pelgrimsgebed.

Uw vrije gave is welkom om de samenleving in Sri Lanka te verbeteren, zodat alle mensen en kinderen kunnen deelnemen aan de maatschappij en werken aan onderlinge vriendschap.

"Grenzeloos samen leven in Sri Lanka".

De vastenperiode laat ons groeien en leert ons delen, in die zin, is het fijn als u iets meeneemt voor in de levensmiddelenmand. Deze is bestemd voor de minderbedeelden in verschillende parochies.

U kunt zich opgeven bij:

Ans Houben, tel.045-5412448/ mailen: ajhouben@hetnet.nl

Hanny van der Wouw- Vrehen, tel. 045-5322181/ mailen: hvrehen@telfort.nl

Stille Omgang 2015

“Een pelgrim gaat voort....” is de algemene intentie van de komende Stille Omgang die in de nacht van **zaterdag 21 op zondag 22 maart** traditiegetrouw in Amsterdam gehouden wordt.

Deze traditie is een eigentijdse herdenking van het Eucharistisch wonder dat op 15 maart 1345 te Amsterdam plaatsvond. Van 1346 tot omstreeks 1580 werd rondom de plaats van het mirakel al een processie gehouden. Na een inactieve periode van zo'n 300 jaar kwam de STILLE OMGANG in 1881 opnieuw tot bloei, dit, toen een geschrift werd ontdekt waarop de route van de middeleeuwse processie stond beschreven.

Het is thans een bidtocht in stilte waar jaarlijks duizenden pelgrims, mannen en vrouwen, uit geheel Nederland aan deelnemen. Ook Limburg is hier steeds goed vertegenwoordigd. Vanuit Limburg worden weer autobussen ingezet om de pelgrims naar Amsterdam v.v. te vervoeren. Op zaterdagavond 21 maart vertrekt de bus vanuit Heerlen vanaf het **NS-station aan de achterzijde**. Vertrektijd zal zijn **19.55 uur** en terugkomsttijd wordt verwacht om 06.50 uur.

Mgr. Dr. E. de Jong, hulpbisschop van Roermond, zal traditiegetrouw de Limburgse pelgrims vergezellen, met hen de Stille Omgang lopen, die meteen na aankomst in Amsterdam gemaakt zal worden en hoofdcelebrant zijn in de Plechtige Eucharistieviering die om 01.30 uur begint in de Amsterdamse Krijtbergkerk, die gelegen is aan het Singel vlakbij het Spui. Na de Eucharistieviering is er gelegenheid om in de nabij gelegen Lutherse Kerk een kop koffie te drinken en een broodje te eten. Om 03.45 uur vertrekken de bussen vanaf het Rokin/hoek Spui terug naar Zuid- en Midden-Limburg.

De deelnemersprijs bedraagt € 22,00 per persoon. Voor meer informatie, aanmelding en kaartverkoop kan men t/m vrijdag 13 maart terecht bij de plaatselijke correspondent: Dhr. H. Berben; Tel.nummer: 045-5711499; Mail: h.berben@tele2.nl

De Paus aan het woord...

De oren werden gewassen maandag 22 dec jl. , ruw zelfs, de oren van de Curie van het Vaticaan; noem het de Raad van Bestuur van de Katholieke Kerk. Paus Franciscus liet er (opnieuw) geen gras over groeien: hij is het (zeker) niet eens met het gedrag van sommigen in deze wereld en hij zal dat laten horen ook! De 15 Ziektes waarvan volgens Paus Franciscus de kardinalen binnen de Curie mogen genezen en ik citeer: "Laat ik u aansporen om deze Kerst de kans te nemen om te "genezen" van elke wond en te "genezen" van elk gebrek. Dit is de reden waarom ik u dringend verzoek om:

- Uw geestelijk leven te genezen, je relatie met God, want dit is de ruggengraat van alles wat we doen en wat we zijn. Een christen die niet wordt gevoed door het gebed, de sacramenten en het Woord van God, vervaagt onvermijdelijk en verdwijnt;
- Beloon uw volgelingen, geef aan uw volgelingen en uw dierbaren niet alleen geld, maar vooral tijd, aandacht en liefde;
- Genees uw relaties met anderen, transformeer het geloof in het leven en de woorden in goede werken, in het bijzonder bij degenen die daar het meest behoefte aan hebben;
- Genees je manier van communiceren, het zuiveren van de taal van beledigende woorden, de vulgariteit en de woordkeus van wereldse decadentie;
- Heel de wonden van het hart met de olie van vergeving, vergeef mensen die ons pijn bezorgen en heel de wonden die wij bij anderen hebben aangebracht;
- Genees van je werk, voer het werk uit met enthousiasme, met nederigheid, met vaardigheid, met passie, met een ziel die weet hoe de Heer te danken;
- Pas op voor afgunst, lust, haat en negatieve gevoelens die onze innerlijke vrede verslindt en transformeert en die ons als mens vernietigt;

- Genees van de bitterheid die ons brengt tot wraak, genees van luiheid die leidt tot apathie, genees van het vingerwijzen dat leidt tot hoogmoed, genees van het voortdurend klagen dat leidt tot wanhoop. Integendeel, vraag de Heer om wijsheid om op je tong te bijten door beledigende woorden niet te zeggen en om bitterheid na te laten;
- Zorg voor onze zwakkere broeders, onze medemens. Ik zag zoveel mooie voorbeelden onder u, in deze, en ik dank u, van harte gefeliciteerd! Behandel de ouderen, de zieken, de hongerige, de daklozen, de buitenlanders. Over dit gedrag zullen wij uiteindelijk worden beoordeeld;
- Behandel de heilige Kerstmis nooit als een viering van het consumentisme met commercie, uiterlijk vertoon, nutteloze geschenken of onnodig afval. Het is het feest van vreugde aan de Heer die van harte welkom is in de kribbe en in ons hart.. Wat geldt voor Kerstmis, geldt evenzeer voor de opgang naar Het Feest van onze Kerk waaruit alle kerkelijk- en geloofsleven voortkomt: Jezus dood en verrijzenis. Moge het weer PASEN worden met de vreugde dat het leven blijft, de dood slechts een doorgang is.

Over gezin, stamcellen en moleculen

De scholen, zo hoorde ik, krijgen de taak om de kinderen aan te pakken en te begeleiden, zodat het pesten geen kans van slagen meer krijgt. Dat was nationaal op het nieuws op 24 januari. Meteen schoten me diverse opmerkingen van schoolleiders door het hoofd die eronder lijden dat ze zo vaak extra taken/aandachtvelden krijgen van "hogerhand". Met als gevolg dat ze aan de traditionele vakken moeten inleveren. Bovendien vroeg ik me af, of dit allemaal wel zo goed is. Leggen we niet taken die thuis horen in de handen van ouders en opvoeders te snel bij – in dit geval – de scholen neer? Het gaat om een mentaliteitsverandering denk ik, om een manier van "het leven" leren en wel door het "voor- te- leven". Als zo vaak sluiten we de ogen voor het woord: opvoeders. Welopgevoed, goed gemanierd en fatsoenlijk zijn waarschijnlijk

verkeerde en fouten begrippen in het vocabulaire van de mensen die wel nieuw leven schenken aan de wereld. Hoe eerder we echter beginnen met deze vorming van de wereldburgers- van- de- toekomst, hoe makkelijker het gaat om aan een soepele, warme samenleving te bouwen. Je hoeft dan al niet de vervormingen eruit te halen welke we toelaten door onze ogen te sluiten. Komen we dat niet op vele fronten tegen? Zichtbaar langs wegen en in bermten zijn toch nog steeds de bergen afval zoals, blik, plastic en alles wat we verder in een prullenbak kunnen en moeten doen. We kunnen daar zeker mensen voor in dienst nemen, auto's voor inzetten en mensen laten rondlopen die met stokken en prikkers alles weer in vuilniszakken doen. Zoals iemand me eens zei die troep op de straat liet vallen: we zorgen toch dat mensen er werk door krijgen! Tja, dat is zo. Daarom steken we huizen in brand zodat de brandweer iets te doen heeft, verwonden we mensen zodat ziekenhuizen geen leegstand hebben en verpleegkundigen nodig blijven. We maken van onze auto's het best ook botsauto's zodat we de garages blij maken met uitdeuken en verdere reparaties, waardoor deze noodlijdende sector een stimulans krijgt. En u kunt in uw fantasie een lange lijst maken waardoor we als "wilden" te werk gaan, met de goede mening dat anderen daar profijt van hebben. Wanneer ik dreig door te draven zou ik het ook jammer kunnen vinden dat pesten ophoudt. Want hoeveel deskundigen zou ik daardoor weer aan een job kunnen helpen. Goed voor de werkgelegenheid in diverse sectoren van opvang en begeleiding. Natuurlijk kan dat niet het geval worden. Daarom ook dat de minister van zich laat horen. Maar is dit wel de juiste weg? Alles wat is, bestaat uit atomen en moleculen. Als dat gezonde cellen zijn, is alles goed en gezond. Maar zijn al een paar cellen ernstig vergiftigd, en spreken we over kanker, dan hoop je bijv. op goede stamcellen. Is niet elk gezin een element van de gehele maatschappij? En als de cellen al niet meer gezond zijn, wat kunnen we dan nog verwachten.

Deken Th.v. Galen.

Gezinsmis Palmzondag

Op **zondag 29 maart** zijn alle kinderen welkom om samen de Goede Week te starten. In de 'Goede' Week denken we aan Jezus die goed voor ons is! Op deze zondag vieren we hoe Hij feestelijk wordt binnengehaald en bejubeld door de mensen. Maar we horen ook al hoe Hij veel zal moeten gaan lijden en gaat sterven aan het kruis. Jezus is zo goed voor ons en zijn liefde zó groot, dat Hij zelfs zijn leven voor ons heeft gegeven. **Alle kinderen kunnen een zelfgemaakte Palmpasen stok meebrengen!** Deze worden dan gezegend tijdens de mis waarin ook het kinderkoor Markiko zal zingen. Wees welkom!

Serious Request Actie, wat is dat? (ingekort stuk)

Serious Request, een actie van de jongeren zender 3FM komt dit jaar naar Heerlen. In de week van 18 tot 24 december zal er een groot "glazen" huis op het Pancratiusplein staan met 3 DJ's die niks eten en voor geld plaatjes draaien. Dat is één manier waarop er geld wordt opgehaald. De andere manier is dat het publiek langs komt om geld te doneren dat ze bij elkaar hebben gehaald op soms ludieke wijze. Het geld is allemaal voor het Rode Kruis en specifiek voor een doel dat weinig tot geen aandacht krijgt in de media, een zogeheten "stille ramp".

*Goed nieuws van de gemeente, die erg enthousiast is over de plannen en waar mogelijk willen ze mee helpen om de plannen te realiseren.

* Met Pasen wordt de eerste actie al gestart.

* En, dat vanaf dit moment u zich kunt aanmelden als vrijwilliger. We hebben veel mensen nodig met veel uiteenlopende talenten. Zoals grafisch vormgever, gastvrouwen/heren, muzikanten, sjouwers, koks en bezorgers. Kortom, iedereen die wil helpen, die is van harte uitgenodigd om zich aan te melden, uiteraard kunnen daar ook vragen worden gesteld. kerkenparkstadseriousrequest@gmail.com
Namens de stuurgroep, Hanne-Maria Minderhoud.

ADRESSEN:

Parochiekantoor en secr. Kerkbestuur:

Welterkerkstraat 3, 6419 CR Heerlen

Telefoon: 045 – 571 32 25

Openingstijden: Dinsdagochtend van 10.00u – 12.00u

E-mail: sintmartinus@home.nl

Bezoek ook de Website v onze parochie: www.parochie-welten.nl/site/

Pastoor-Deken Th. v. Galen

Pancratiusstraat 41, 6411 KC Heerlen

Telefoon: 045 – 571 36 82

E-mail: th.v.galen@pancratiusheerlen.nl

Kapelaan R. Blom

Ger. Bruningstraat 2, 6416 EB Heerlen

Telefoon: 045 - 542 67 67 of 06 - 55 72 28 69

E-mail: rickblom7@hotmail.com

Kapelaan P. Zuidinga *Bij spoed:* telefoon 06 - 11 28 43 29

Diaken L. Franssen

Telefoon: 045 - 575 14 17

Kerkhofbeheer: Fam. Eurlings

Telefoon: 045 - 574 01 43

Stichting Patiëns:

Voor als u hulp nodig hebt voor terminale thuiszorg:

Telefoon: 045 - 523 25 04 / 045 - 575 14 15

Kerkbijdrage / Misstipendia t.n.v. Kerkbestuur St. Martinus:

ING IBAN nummer: NL04 INGB 0001 0401 76

RABOBANK IBAN nummer: NL39 RABO 0119 9055 15

Misstipendia: Dinsdag/Woensdag € 10,--

Zaterdag/Zondag € 25,--

Federatiebestuur:

federatiebestuur.heerlen@gmail.com

Informatie over het bisdom:

Voor nieuws en activiteiten in ons bisdom kunt u terecht op:

www.bisdome-roermond.nl