

Parochienieuws



Mei 2015
Van 2 mei – 31 mei
Hemelvaart en Pinksteren

Niets is vanzelfsprekend, ook niet in mei

Hoe vaak maken we het niet mee? We gaan op reis, bagage verdwijnt over de loopband om zich te voegen bij vele tienduizenden koffers. Zelf maak je een tussenlanding en loopt, even oplettend, naar je aansluitende vlucht. Je koffer moet het hebben van oplettende handen en ogen, nu nog gekozen uit honderden. En ja hoor, je spullen liggen op de band. Het wordt opeens minder vanzelfsprekend wanneer iemand wacht, en kijkt, en wacht, totdat de band stopt: mijn koffer is er niet bij. In mei legt ieder vogeltje zijn ei. Deze spreuk zegt ons mensen dat het broedseizoen begint. Vanzelfsprekend. Ook al lezen de tweevoeters onze kalender niet, ze handelen ernaar. We doen dat simpelweg af met het woord: instinct. Het behoort tot het ingegeven gedragspatroon. En als we oog zouden willen hebben voor hoeveel verschillende van zulke patronen er zijn, is het om van te duizelen. Hoe elk van de miljoenen onredelijke wezens precies handelen volgens ingebouwde handelwijzen en reacties. Ze zijn er niet voor

naar een school geweest, het is er vanaf hun ontstaan. Of het dieren betreft in de zee, ter land of in de lucht. Voor mij is dat onvoorstelbaar en roept telkens weer verwondering op over de grootheid van de schepping. We zijn er zo mee vertrouwd dat we het al niet meer waarnemen. Ons koffer met vanzelfsprekendheden is immers immens groot en geheel vol. Oog voor het wonderlijke is ons welhaast vreemd. Dan is het ook niet vreemd dat mensen God niet meer als "Scheppend Genie" ervaren en men tevreden blijft met: "Er zal wel 'iets' zijn". Totdat ons koffer niet op de band ligt. Dan is er misbaar en ergernis.

Mensen gaan op levensreis, zetten nieuw leven op de band van de tijd, uit kracht van de natuur. Voor de een is de levensreis kort, voor de ander lang, voor de een zonder hindernis, voor de ander een hele opgave. Maar wie let nog op de veilige thuiskomst? Met de sticker erop van het doopsel of het hebben gedaan van de eerste communie, zijn we er nog niet. Zegt alleen iets over de bestemming als: 'kind van God'. Ieder mens dient er wel naar te handelen, en dat is niet vanzelfsprekend. Dat is de voortdurende keuze, om het goede te doen en het kwade te laten. Mensen kunnen erbij helpen, Gods Hulp is het allerbeste dat we ons kunnen eigen maken.

Vriendelijke groet, deken Th. v. Galen.

Getroffen door een explosie

Veel mensen zullen de klap wel gehoord en gevoeld hebben, zo groot was de explosie in een flat aan de Van Weerden Poelmanstraat, de afgelopen 20^e april. Daarbij is de bovenste etage van de vier verdiepingen hoge flat vrijwel volledig weggevaagd, drie mensen zijn gewond geraakt, en overal in de buurt waren ruiten gesprongen en lag er puin. We mogen God danken dat er geen verdere gewonden of doden zijn gevallen. Maar tegelijkertijd gaan onze gedachten en gebeden uit naar alle getroffenen, de gewonden, de buurtbewoners, en natuurlijk ook de winkeliers. De schrik zat er die ochtend bij velen goed in, met de vele bijkomende vragen. Laten we

hopen en bidden dat de afhandeling en de verwerking voorspoedig verloopt.

Deken Th. v. Galen.

Het lenteweer

Iets dat me telkens weer opvalt: het onderwerp 'weer'. De gemoedstoestand van ons Nederlanders lijkt wel af te hangen van de temperatuur en van de hoeveelheid neerslag! Maar ja, ons landje kent een vrij hoge frequentie van weersverandering en dus een 'dankbaar' onderwerp van gesprek. Opvallend dat in veel andere landen, waar extremere hitte, koude en neerslag een rol spelen, een praatje over het weer nauwelijks aan de orde is. Maar het is uiteraard goed te begrijpen dat we vol verwachting uitkijken naar een komend Communiefeest met gedachtes als: 'als het maar droog is' of 'ik hoop dat de zon schijnt.'

We hebben Pasen gevierd en de lente heeft zijn intrede gedaan: de eieren als symbool van nieuw leven en de bloei van de natuur; het zomerse weer begint zich aan te dienen. In deze meimaand geven we Maria een centralere plek in onze verering. Zij gaf het leven aan haar Zoon Jezus, Hij die geboren is om ons de vreugde te schenken in dit leven en onze blik te richten op het eeuwige leven. Maria, met haar moederlijke zorg, spreekt nog altijd veel mensen aan. Een kaarsje bij haar opsteken, want luisteren naar ons: dat doet ze graag. En onze intenties geeft zij door aan haar Zoon Jezus. Het weer is onvoorspelbaar en niet te plannen en we zijn geneigd onze gemoedstoestand ervan af te laten hangen. Zo is het leven ook: veel dingen kunnen we niet plannen en kunnen onze gemoedstoestand bepalen. Laten we vertrouwen hebben op de voorspraak van Maria. Hoe onze gebeden verhoord worden? Laten we dat aan hier boven over en niet aan ons zelf. In elk geval mag 'vertrouwen' er voor zorgen dat voor ons de zon wat meer zal schijnen in ons leven. Maria vertrouwde ook op God en zij bidt voor ons!

Met vriendelijke groeten, Kapelaan Rick Blom

H. Mis kapel van Benzenrade

Toen Welten in 1921 verheven werd tot parochie, zou ook de Sacramentsprocessie van dat jaar trekken, van Welten naar Benzenrade. Het idee werd geopperd om een groot kruisbeeld op te richten. Maar na lang beraad kreeg het idee toch vorm om een kapelletje te bouwen. Dit kapelletje, toegewijd aan het Heilig Hart, wordt al bijna 90 jaar door de bewoners van Benzenrade onderhouden! Elke zondag is de kerk open om er te bidden en een kaarsje op te steken. Wanneer een inwoner gestorven is, wordt de kapel geopend t/m de begrafenis. Tevens wordt om 19.00 uur de rozenkrans gebeden. En eens in de drie jaar bestaat de traditie van de processie van Welten naar Benzenrade, met aansluitend het kapelfeest, welke weer in 2016 zal plaatsvinden.

Een andere mooie traditie is het vieren van de **H. Mis** op elke **1^e vrijdag van de maanden mei t/m oktober om 19.00 uur**. Wees welkom op **vrijdag 1 mei**.

Marialof

In deze meimaand, Mariamaand, zal elke dinsdagavond het Marialof plaatsvinden. Om 18.30 uur stellen we het Allerheiligste uit en bidden we de rozenkrans. Aansluitend vindt, zoals gebruikelijk, om 19.00 uur de H. Mis

Zaterdag 2 mei

Achter de voormalige Vroedvrouwenschool, het huidige Parc Imstenrade, zal eindelijk het 'boskapelletje' zijn mozaïeken krijgen! Het kapelletje in het bos werd als monument gebouwd door de religieuzen, die menig kind dood geboren zagen worden. Men had er een stille gebedsplek voor veel stil verdriet. Op zaterdag 2 mei zal er om 14.00 uur een kleine plechtigheid zijn, met zang, gebed en muziek in de St. Elisabethkapel, waarna we met alle aanwezigen naar het boskapel zullen trekken om deze en de nieuwe mozaïeken te

zegenen. Na afloop zal er koffie geschonken worden in de St. Elisabethkapel. Dat dit weer een plek mag worden voor een aangenaam wandeldoel en voor een stil gebed in de vrije natuur waar het wolkendek onze hemel is, die hopelijk vaker openbreekt en ons licht veel schenkt.

Dodenherdenking Welten

Doden herdenking
4 mei

Dodenherdenking is bedoeld voor jong en oud. Met name de jongeren en de kinderen mogen we het bewustzijn meegeven dat vrede broos is en dat we allemaal moeten blijven streven om vrede in stand te houden. Door een samenkomst op 4 mei geven we de nieuwe generatie mee wat in het verleden gebeurd is, want dit mag nooit vergeten worden!

Op **maandag 4 mei** wil Basisschool St. Martinus stilstaan bij deze dodenherdenking. Bij de ingang van de kerk staat een beeld van Onze Lieve Vrouw van Lourdes met een plaquette waarop vermeldt staat: *'aan O. L. Vrouw voor haar bescherming tijdens de oorlogsjaren 10.5.'40 - 17.9.'44. Dankbaar Welten'*. Om te herdenken en stil te staan willen we **om 19.50 uur bijeenkomen**. Om 20.00 uur zal er een korte stilte worden gehouden waarna kinderen van de school een bloemstuk zullen leggen bij het monument. Iedereen krijgt de gelegenheid om ook bloemen neer te leggen uit dankbaarheid en uit eerbied voor de slachtoffers van de oorlog. Iedereen is welkom! Zo hopen we deze mooie en waardevolle traditie in stand te houden.

OVERLEDEN

26 Maart Jo Mertens 82 jaar
26 Maart Max Bianchi 79 jaar
17 April Lies Bosch-Gielkens 93 jaar

INLEVERDATUM MISINTENTIES: uiterlijk



19 Mei

S.V.P via **mail**: sintmartinus@home.nl , **telefonisch** of **persoonlijk** bij het parochiekantoor doorgeven!

Parochiekantoor open Dinsdagochtend: 10.00u–12.00u.

GEDOOPT:



12 April: Liz van Ingen



MEIMAAND/MARIAMAAND

VRIJDAG 1 MEI

H. Mis kapel Benzenrade

19.00 uur: Kapelaan Blom

Jo Mertens (bewoners
Benzenrade)

ZATERDAG 2 MEI

1^e lezing: Hand.9,26-31;

Ev.: Joh. 15,1-8;

Preek: Prof.Rohling

19.00 uur:

Tiny Waterval-Stevens;
Elly Huppertz-Stevens;
Overl. ouders en dochter;
Jaardienst ouders Kurvers-
Eussen en tevens voor
kleindochter Mireille;

ZONDAG 3 MEI

**VIJFDE ZONDAG VAN
PASSEN**

1^e lezing: Hand.9,26-31;

Ev.: Joh. 15,1-8;

Preek: Prof.Rohling

10.00 uur: Gregoriaanse
Schola

T.e.v. St.Marculphus (st);

Mariet Schielen (c);

Echtp.Hoppers-Retera (st);

Jo Vaessen (c);

Giel Goertzen (c);

Jrd. Lily Lenoire (st);

Carola Tuinstra-Kloppenborg;

DINSDAG 5 MEI

18.30 uur: Marialof

19.00 uur: Kapelaan Blom

Ouders Stevens-Bastiaens en
kinderen (st); Echtp.

Hoppers-Retera (st);

Echtp.van Enckevort-Bos;

WOENSDAG 6 MEI

10.00 uur: Kapelaan Zuidinga

ZATERDAG 9 MEI

1^e lezing: Hand.10,25-26.34-
35.44-48

Ev.: Joh.15,9-17

Preek: Kapelaan Zuidinga

19.00 uur: WF Koor

Ouders Gulikers-Vrösch (st);

Ouders Langen-Vanweersch
en kinderen (st);

ZONDAG 10 MEI

**ZESDE ZONDAG VAN
PASSEN**

Moederdag

1^e lezing: Hand.10,25-26.34-35.44-48

Ev.: Joh.15,9-17

Preek: Kapelaan Zuidinga

10.00 uur: Mozart Trio

Zeswekendienst Max

Bianchi;

Echtp. Hoppers-Retera (st);

3^e Jrd. Fien Baggen-

Diedereren; Jrd, Ouders

Bovens-Hendriks, Johan

Hendriks en Johnny van der

Linden; Anna Extra-Schillings

en Gerda Schillings;

Lies Bosch-Gielkens (c)

DINSDAG 12 MEI

H.Pancratius martelaar

18.30 uur: Marialof

19.00 uur: Kapelaan Zuidinga

Echtp. Hoppers-Retera (st);

WOENSDAG 13 MEI

9.00 uur: Kapelaan Blom

DONDERDAG 14 MEI

Hemelvaartsdag

1^e H. Communie Groep4

Basisschool St.Martinus

1^e lezing:Hand.1,1-11

Ev.:Mc.16,15-20

Preek: Kapelaan Blom

9.30 uur Familiekoor Chrisko

ZATERDAG 16 MEI

1^e lezing:Hand.1,15-

17.20a.20c-26

Ev.: Joh.17,11b-19

Preek: Deken van Galen

19.00 uur: M. Vonhögen

+Cantor

José en Sjef Brouns

vw.Trouwdag (st);

ZONDAG 17 MEI

ZEVENDE ZONDAG VAN PASEN

1^e lezing:Hand.1,15-

17.20a.20c-26

Ev.: Joh.17,11b-19

Preek: Kapelaan Zuidinga

10.00 uur: Fam.koor Young

Spirit Molenberg

Echtp.Hoppers-Retera (st);

Wijlen Deken C.Buschamn

(st); Jos Inglot-Vellen;

Chris In de Braekt (c);

DINSDAG 19 MEI

18.30 uur: Marialof

19.00 uur: Kapelaan Blom

Ouders Paffen-Wachelder;

WOENSDAG 20 MEI

09.00u: Kapelaan Zuidinga

Echtp.Hoppers-Retera (st);

Echtp.van Enckevort-Bos;

ZATERDAG 23 MEI

Vigilie van Pinksteren

1^e lezing: Hand. 2,1-11;

Ev.: Joh.15,26-27;16,12-15;

Preek: Kapelaan Blom

19.00uur: Dameskoor

St.Martinus

1^e Jrd. Hub Roumans

tevens voor Maria Roumans-

Wouters

ZONDAG 24 MEI

1^e Pinksterdag

1^e lezing: Hand. 2,1-11;

Ev.: Joh.15,26-27;16,12-15;

Preek: Kapelaan Blom

10.00 uur: Slavisch Ensemble

"de Baanzenger"

Echtp. Hoppers-Retera (st);

Jrd. Jan Jongen (st);

overl.ouders van Alebeek-
verheijden e kinderen; Harry

van Heumen (c);

Sjer Mertens

MAANDAG 25 MEI

2^e Pinksterdag

1^e lezing: Hand:19,1b-6a;

Ev.:Joh. 14.15-17

Preek: Kapelaan Zuidinga

10.00 uur: Gregoriaanse

Schola

DINSDAG 26 MEI

18.30 uur: Marialof

19.00 uur: Kapelaan Blom

T.e.v. de H.Geest (st);

Echtp.Hoppers-Retera)st);

WOENSDAG 27 MEI

09.00 uur: Kapelaan Blom

ZATERDAG 30 MEI

1^e lezing: Deut.4,32-34.39-
40;

Ev. MT 28,16-20;

Preek: Kapelaan Blom

19.00 uur:

ZONDAG 31 MEI

Feest van de H.Drie- eenheid

1^e lezing: Deut.4,32-34.39-
40;

Ev. MT 28,16-20;

Preek: Kapelaan Blom

10.00 uur: Gregoriaanse

Schola

Echtp.Hoppers-Retera (st);

Ouders Waterval-Huppertz;

Jaardiensr Tiny Waterval-

Stevens;

Elly Huppertz-Stevens;

1^e H. Communie

Op zaterdag 18 april mochten de communicanten van onze parochie zich voorstellen tijdens de kennismakingsmis. Het was een sfeervolle viering met mooie teksten en leuke liedjes die de kinderen gezongen hebben. De kinderen zullen ongetwijfeld uitkijken naar de dag van de 1^e H. Communie! Deze vieren we op **donderdag 14 mei** om **09.30 uur** (ander tijdstip!)

De kinderen:

**Robyn Baadjou, Lisa Kuijpers, Sam Thewissen,
Thijs Lanckohr, Demi Niesen, Cas Coolen,
Isa Sauren, Anne Smeets, Jip Rentenaar,
Jort Kerkhoffs, Lenn van Soest, Nikki van Soest,
Rens van Meijel, Faye Somers, Candela Stassen,
Naomi Debets, Sharine Lahaye, Rens Johnen,
Jesse van den Berg, Milan Lemmens, Kay Janssen,
Chamel de Heus, Luna Baggen en Lotte Pain,**

wensen we een mooie dag toe en van harte proficiat met hun
1^e H. Communie!



Over Communie en Kompas

Op mijn Iphone zit bij de app "extra" ook een kompas. Niet dat ik er elke dag mee werk, maar het is wel grappig dat ze met alle navigatie systemen om je doel te bereiken ook nog voor de spoorzoeker dit aanbieden. Weet niet of er veel mensen gebruik van maken, maar ik vond het zelf wel opmerkelijk. Doet voor mij immers ouderwets aan, iets voor scouting of padvindders. Waarbij voor een goed gebruik er cursussen aangereikt worden. Men beweert dat een kenner ervan altijd de weg kan vinden. Kijkend naar de ontwikkelingen in de wereld zou het aardig zijn als we weer eens over een kompas konden beschikken dat ons in de chaos de weg wijst.

Er wervelen wel vele naalden over ons beeld, maar alles wijst in eigen voordeel. Of het nu de politiek is met hun vertegenwoordigers, de economieën en hun spraakmakers, de landsbelangen van zovele staten, of de lauwheid of vurigheid van religies. We lijken de weg kwijt te zijn en alles botst op elkaar en met iedereen. Het wereld drama wordt elke dag dramatischer, waarbij we in sommige landen nog kunnen wegstaren naar leuke dingen.

Maar dat zal het toch ook zijn als oplossing. De vraag is ook niet meer hoe we over de Kerk denken, maar of we nog over God denken en er bij stilstaan.

Voor mij is dat het enige kompas dat kan helpen, en niet wat mensen van God maken, maar zoals Hij zich liet kennen.

Waar is helaas dat velen Hem wel zich in de handen laten stoppen, maar niet weten hoe er mee om te gaan.

Dan is communiceren ook zonder zin en blijft een goede koers of richting achterwege.

En leermeesters die zelf niet meer de kunst van het geloven verstaan, kunnen daarbij dan ook niet meer helpen.

Niet voor niets sprak de Mensenzoon: "Zal Ik bij mijn komst nog geloof op aarde vinden?"

Deken Th.v. Galen

Klepperactie 2015

Ook dit jaar hebben de misdienaars en acolieten van Welten-Benzenrade in de goede week weer geklepperd (gecollecteerd) voor hun jaarlijkse uitstapje(s). Daarbij hebben zij het ongelooflijk fantastische bedrag van € 1204,19 opgehaald. Namens alle misdienaars en acolieten willen wij iedereen bedanken voor uw gulle gave!!!

Bedevaart naar Leenhof

In de eerste helft van de 17e eeuw werd de kapel gebouwd in opdracht van Baron Johan Frederik van Schaesberg en is opgetrokken in Kunradersteen. Sinds 22 mei 1938 is de kapel gewijd aan 'Onze Lieve Vrouw van de Berg Carmel' Sinds die tijd is de kapel in gebruik als bedevaartsoord. Het dekenaat Heerlen willen we elk jaar, naar goede traditie, toewijden aan Maria; om bescherming en zegen. **Op vrijdag 15 mei om 19.00** uur vieren we samen de H. Mis.

Jaarlijkse bedevaart naar Kevelaer



19 mei 2015 gaat ons cluster Heerlen-Zuid weer naar Kevelaer.

Geef u vóór **12 Mei** op bij 't **secretariaat van de parochie**, want de bus die +/- **08.45 uur vanaf de St. Martinuskerk** vertrekt is snel gevuld.

Kosten zijn nog steeds € 17,50 per persoon.

Hoogfeest Pancratius

St. Pancratius leefde in de jonge Kerk, in een tijd van hevige vervolging. De keizers van het Romeinse Rijk, Diocletianus en Maximianus eisten dat iedereen moest offeren aan de Romeinse goden. Pancratius, slechts op 14-jarige leeftijd, had de moed om te weigeren en alleen aan God eer te betuigen. Het kostte hem zijn leven en wij mogen hem vereren en hem aanroepen als martelaar. Op 12 mei is zijn feestdag. We vieren dit in de St. Pancratiuskerk om 10.00 uur met een hoogmis.

Deken Th. Van Galen

Hemelvaart en Pinksteren in de Pancratius:

Hemelvaart alleen een mis om 10.00 uur.

2de Pinksterdag een dienst en wel om 11.30 uur.

Urban race

Op 17 mei heeft Heerlen de Limburgse primeur van de Urban Race. Een 12 kilometer lange loopwedstrijd met onderweg 24 hindernissen. Wie komen erop af? Duursporters die wel van avontuur houden. Het is bepaald geen doorsnee loopwedstrijd over 12 kilometer. Na de start vanaf het Pancratiusplein moeten de deelnemers om de 500 meter afrekenen met een obstakel, 24 hindernissen in totaal. Bij zo'n obstakel moet u niet denken aan een eenvoudige horde. Het is de bedoeling dat de lopers over 2 meter hoge muren klauteren, gebouwen als een klooster doorkruisen, over en door auto's klimmen en heuvels bestormen. De organisatie weet dat er ook deelnemers zijn uit België, Duitsland, Engeland. Om 11.00 uur wordt gestart, telkens in kleine aantallen zodat er geen hinderlijke opstoppingen ontstaan bij alle hindernissen en met zulk een aantal deelnemers. De deken zal de deelnemers om even voor 11 toespreken en een gezegende dag mee geven in de bagage. De organisatie heeft toegezegd er alles aan te doen dat de kerkgangers ongestoord de kerk kunnen bereiken en de diensten hun sacraal karakter kunnen behouden.

Dekenale lezing

Het dekenaat nodigt u uit voor een lezing over Boeddhisme door Prof. dr. Paul van der Velde, hoogleraar Aziatische Religies, Radboud Universiteit te Nijmegen.

Het boeddhisme is tegenwoordig ronduit populair. Af en toe lijkt het wel of interesse in boeddhisme getuigt van "goede smaak" of iets dergelijks.

Boeddhabeelden staan op meubelboulevards en in tuincentra. Heel vaak is ook te horen dat het boeddhisme zo aantrekkelijk is omdat het geen religie zou zijn, maar een manier van leven, een "lifestyle", een eenvoudig toepasbare levensfilosofie.

In Nederland staan talloze dharma-centra en als de Dali Lama Nederland bezoekt komen grote massa's zijn leringen beluisteren.

In de lezing zal gekeken worden naar elementaire elementen in het boeddhisme, zoals het leven van de Boeddha en het wereldbeeld van het Boeddhisme.

Er zal ook aandacht geschonken worden aan de verschillen tussen boeddhisme in Azië en in het westen.

Datum: Donderdagavond 11 juni.

Aanvang: 20.00 uur

Lokatie: Parkstad Limburgtheaters in Heerlen, Rabo en partners zaal.

Toegang vrij. Vrije gave is welkom.

Aanmelding: jknip@mail.be of bellen naar 06-57595999 van Mevr. Judith Krasznai.

Evangelisatiedag in Hoensbroek: zaterdag 13 juni 2015

Op zaterdag 13 juni is er in Hoensbroek een grote evangelisatiedag. De dag begint om 14.00 uur bij de Kleine Sint Janskerk aan de markt. Het verdere programma vindt plaats in het Broeklandcollege (Polderstraat 4).

Vertegenwoordigers van een aantal religieuze gemeenschappen uit heel Nederland zullen aanwezig zijn. Gedurende de hele middag is de Kleine Sint Janskerk open voor gebed en gesprekken met de religieuzen. Om 18.00 uur sluiten we de dag met een H. Mis in de Grote Sint Jan (ook aan de markt).
Iedereen is van harte uitgenodigd.

Kapelaan Muprappallil Hoensbroek

Dodenherdenking Heerlen

Wie de ogen sluit voor het verleden, is blind voor de toekomst!
Op 4 mei herdenken we alle Nederlandse oorlogsslachtoffers die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zijn gevallen of vermoord en op 5 mei vieren we onze vrijheid. 'Wie de ogen sluit voor het verleden, is blind voor de toekomst.'
'Helaas is dit thema van het Nationaal Comité 4 en 5 mei zeer actueel en treffend voor de wereld waarin we leven. Met oorlogen tussen landen en volkeren, spanningen tussen regeringen, haat en onbegrip jegens religies en pesterijen vaak al het schoolplein, lijkt het of we niets of weinig geleerd hebben van het verleden', aldus Wil Houben, voorzitter van het Comité 4 en 5 mei Heerlen. 'Het continue bewust zijn van het feit dat onze vrijheid nooit als een vanzelfsprekendheid gezien mag worden, blijft belangrijk en het is goed hier ieder jaar opnieuw bij stil te staan'. Heerlen wil graag op een actieve wijze invulling geven aan 4 en 5 mei en komt dan ook weer met een bijzonder programma.

Het programma van 4 mei ziet er als volgt uit:

18:00 uur Oecumenische dienst Protestantse Kerk
Temptplein: voorgangers ds. Van Es en deken van Galen (gedichten leerlingen en optreden van het Christelijk Gemengd Koor Heerlen).

19:00 uur Herdenkingsbijeenkomst Stadhuis.

ADRESSEN:

Parochiekantoor en secr. Kerkbestuur:

Welterkerkstraat 3, 6419 CR Heerlen

Telefoon: 045 – 571 32 25

Openingstijden: Dinsdagochtend van 10.00u – 12.00u

E-mail: sintmartinus@home.nl

Bezoek ook de Website v onze parochie: www.parochie-welten.nl/site

Pastoor-Deken Th. v. Galen

Pancratiusstraat 41, 6411 KC Heerlen

Telefoon: 045 – 571 36 82

E-mail: th.v.galen@pancratiusheerlen.nl

Kapelaan R. Blom

Ger. Bruningstraat 2, 6416 EB Heerlen

Telefoon: 045 - 542 67 67 of 06 - 55 72 28 69

E-mail: rickblom7@hotmail.com

Kapelaan P. Zuidinga *Bij spoed:* telefoon 06 - 11 28 43 29

Diaken L. Franssen

Telefoon: 045 - 575 14 17

Kerkhofbeheer: Fam. Eurlings

Telefoon: 045 - 574 01 43

Stichting Patiëns:

Voor als u hulp nodig hebt voor terminale thuiszorg:

Telefoon: 045 - 523 25 04 / 045 - 575 14 15

Kerkbijdrage / Misstipendia t.n.v. Kerkbestuur St. Martinus:

ING IBAN nummer: NL04 INGB 0001 0401 76

RABOBANK IBAN nummer: NL39 RABO 0119 9055 15

Misstipendia: Dinsdag/Woensdag € 10,--

Zaterdag/Zondag € 25,--

Federatiebestuur:

federatiebestuur.heerlen@gmail.com

Informatie over het bisdom:

Voor nieuws en activiteiten in ons bisdom kunt u terecht op:

www.bisdome-roermond.nl