



JUNI 2015

Van 30 Mei - 4 juli

Een eeuwigdurende relatie

Zo zouden we het "huwelijk", d.w.z. de onverbreekbare band met mijn "Ikje" toch kunnen noemen. Want met niemand heeft een ieder zulk een intense relatie als met diegene die heel mijn zijn vorm geeft. In het prille begin ben ik me van hem niet zo bewust. Totdat een mens gaande weg kennis maakt met zijn eigen wensen en willen en dat ook uitdrukt met korte zinnen als: "Ikke hebben" en even later "Wil ik niet".

In deze innige band komen tal van zaken wisselend aan de orde. Soms ben ik heel tevreden met diegene die ik ben, kijk ik goedkeurend er naar als ik voor de spiegel sta. Zeker wanneer men ook nog een compliment maakt over mijn verschijning, dan fleur ik helemaal op. Dan zijn er ook weer dagen dat we het helemaal met elkaar oneens zijn. Het gemopper is in zulke omstandigheden niet van de lucht. Dan verzuchten we net als de apostel Paulus: Waarom doe je toch niet wat ik wil en juist wel hetgeen ik niet wil. Valt mijn ikje tegen, zijn er tal van middelen om hem te plagen. Ik zet hem op dieet, beul hem af met bezoeken aan sportscholen of met gewoon hard werken.

Gejaagd door omstandigheden gun ik hem geen rust totdat ik er bij neerval. Tegelijk kennen we ook momenten dat we hem maar gaan verwennen of troosten. Dan gunnen we hem iets extra's, leggen hem rustig in de zon of bij warm weer juist in de schaduw. We zoeken mooie kleding om hem zelfzeker te maken of om gezellig ermee opstap te gaan kiezen we iets passends voor die gelegenheid.

Als ik hem goed verzorg dan ben ik ervan doordrongen dat ik hem te vriend wil houden aangezien ik op zijn diensten ben aangewezen.

Wordt het hem teveel en toont hij gebrek of zeurt hij over zaken die hij vroeger vanzelfsprekend deed maar nu niet meer kan of wil, dan zoek ik eerst middelen om hem tegemoet te komen. Dan stel ik hem voor aan mijn arts(en), leg zijn gevoel open en bloot bij de apotheek of stel hem gerust met middelen van eenvoudiger aard die overal te krijgen zijn.

Moet toch goed zijn voor mijn maatje die mij dag in dag uit, 24 uur per dag en 7 dagen per week, week in week uit begeleidt.

Als hij daarop positief reageert ben ik weer helemaal happy omdat "we" het weer goed gedaan hebben.

Helemaal spannend wordt het als mijn ikje zich wil verbinden met een ander ikje dat bij hem past. Dagen, maanden, jaren vol vreugde en vrolijkheid breken aan, van verlangen en van genieten, van passie en van dienstbaarheid.

Als er geen vuiltje aan de lucht is, leeft mijn ikje tevreden en is er geen haar op mijn hoofd dat eraan denkt mistroostig of bedroefd te zijn.

Echter: als dat ander ikje zich te bazig of zeer afstandelijk en afwijzend opstelt, dan verst-ikje. Dan is mijn ikje geneigd de benen te nemen of bedient dat andere ikje van een t-ikje. Mijn ikje koestert immers toch graag enige eigenwaarde en rekent op begrip en respect.

Wil geen speelbal zijn van de grillen van "die ander" die eigenzinnig en hardvochtig, blind van haat of door ondank aan "mijn" ikje komt. Dat p-ikje je toch zeker niet, zeggen andere ikjes die compassie betuigen. Dan opeens besef ik dat ik op een dag van alle andere ikjes afscheid nemen moet, en geheel alleen verder moet gaan. Daar h-ikje dan wel eens ferm tegen aan als ikje. Met een beetje een bl-ikje op de eeuwig

toekomst legt mijn ikje zich er dan toch eens bij neer, omdat het zijn Heer heeft leren zien, m-ikje op het doel en pr-ikje je door het jasje heen, waarvan ik dacht: dat is mijn ikje.

Vriendelijke groet, deken Th. v. Galen.

Processie en dankmis communicanten 14 juni

Op zondag 14 juni vindt wederom onze jaarlijkse Sacramentsprocessie plaats. Een processie is een traditie die we graag in ere willen houden. Het geeft uitdrukking aan een wezenlijk onderdeel van ons geloof: namelijk ons gelovig leven niet achter gesloten deuren houden en tot privézaak te maken; maar te laten zien dat 'geloven' een werkwoord is en een manier van leven. Wij leven niet alleen maar achter gesloten deuren maar zijn voortdurend te vinden, buiten, waar ontmoetingen plaatsvinden op de kruispunten des levens. Durven we te getuigen, meer nog met daden, dat Jezus leeft en het geluk wil zijn voor mensen? Ook communicanten lopen mee, die afgelopen Hemelvaartsdag hun 1^e Communie hebben ontvangen. Jezus wil er zijn voor jong en oud en met liefde willen we die gemeenschap samen opbouwen.

Naast de muzikale bijdrage van de Gregoriaanse Schola en de harmonie T.O.G zullen de communicanten ook een aantal liedjes zingen, samen met Markiko, onderweg en tijdens de mis. Om **10.00 uur starten we bij de St. Martinuskerk**; vervolgens is de route: *Weltertuinstraat, Pijnsweg, Pater Romboutslaan, Xavier Nolenstraat, Rustaltaar, Xavier Nolenstraat, Valkenburgerweg, Welterhuisje, Nieuw Eyckholt, Valkenburgerweg, Koekoekseweg, Weltania*. **Bij Weltania** zullen we **rond 11.00 uur de H. Mis** vieren.

Met voetbalvereniging Weltania, carnavalsvereniging de Vlavreters, misdienaars en de vele vrijwilligers willen we er een gezegende dag van maken. De bewoners langs de route worden vriendelijk gevraagd traditioneel te sieren.

Laten we hopen dat het weer nét zo zonnig zal zijn, als de communicanten hebben gekregen bij hun feestdag!

Groetjes Kapelaan Rick Blom.

Processies in onze andere parochies

Processies in onze andere parochies vinden plaats op zondag 7 juni St. Pancratius na de mis van 10.00 uur (er wordt dan maar 1 mis gehouden) en op 21 juni op de Molenberg na de mis van 09.30 uur.

Pater Karel fietstocht 6 juni

Fietsbedevaart naar Munstergeleen! Pater Karel stond bekend als de pater 'met de zegenende handen'. Als Passionist heeft hij het grootste deel van zijn leven doorgebracht in het klooster 'Mount Argus' in de buurt van Dublin in Ierland. Zijn graf, maar ook zijn geboortehuis in Munstergeleen, werd na zijn sterven in 1893 een plaats voor pelgrims.

Op **zaterdag 6 juni** willen we om 11.30 uur de H. Mis vieren bij zijn geboortehuis in de pater Karelkapel.

Rond 10.00 uur zullen we verzamelen bij de kerk en met de fiets vertrekken.

Wanneer u meegaat: geef u dan op bij het parochiekantoor met achterlating van uw gegevens.

We kunnen u dan bereiken zodra we overzicht krijgen hoeveel deelnemers in welke parochies zich hebben aangemeld.

We kunnen dan berichten met praktische informatie over preciese vertrektijd etc. Degenen die niet mee kunnen of mee willen fietsen, zijn ook van harte welkom!

Geef u dan óók op bij het parochiekantoor zodat we rekening kunnen houden met het zetten van koffie/thee/fris die we na de mis samen gebruiken.

Er dient wel zelf gezorgd te worden voor een lunchpakketje.

Het is mooi om tijdens een bedevaart een bijzondere intentie met ons mee te nemen. Behalve onze persoonlijke intenties, die we bij pater Karel willen neerleggen, willen we u ook vragen om in het bijzonder de slachtoffers van de bootvluchtelingenramp en van de aardbeving in Nepal, in uw hart mee te dragen.

Kapelaan Rick Blom.

GEDOOPT in onze Parochie:



3 Mei Quinten Jahach

Van harte gefeliciteerd.

OVERLEDEN en uitvaart vanuit onze parochie:

27 April Karel Simons 81 jaar

28 April Wim Peters 85 jaar

30 April Lidy Balvert-Klaaskate 88 jaar

4 Mei Els Peters 77 jaar

10 Mei Maurice van Opdorp 33 jaar

18 Mei Miep Punt-Titulaer 75 jaar

Wij wensen de familie heel veel sterkte.

INLEVERDATUM MISINTENTIES: uiterlijk



23 JUNI

S.V.P via **mail:** sintmartinus@home.nl , **telefonisch** of **persoonlijk** bij het parochiekantoor doorgeven!

Parochiekantoor open Dinsdagochtend: 10.00u–12.00u.

ZATERDAG 30 MEI

1^e Lezing: Deut.4,32-34.39-40;

Ev.: Mt.28,16-20;

Preek: Kapelaan Blom

19.00 uur:

ZONDAG 31 MEI

Feest van de H. Drie-eenheid

1^e Lezing: Deut.4,32-34.39-40;

Ev.: Mt.28,16-20;

Preek: Kapelaan Blom

10.00:Gregoriaanse Schola

Echtp.Hoppers-Retera (st);
Ouders Waterval-Huppertz;
Jrd. Tiny Waterval-Stevens
Elly Huppertz-Stevens;

DINSDAG 2 JUNI

18.40: uur Rozenhoedje

19.00: uur Kapelaan Blom

Echtp. Van Enkevort-Bos;
Jrd. Overl. ouders Maigray-Schreurs;

WOENSDAG 3 JUNI

09.00u: Kapelaan Zuidinga

Echtp. Hoppers-Retera (st)

VRIJDAG 5 JUNI

H.Mis kapel Benzenrade

19.00 uur: Kapelaan Blom

Jo Mertens (inwoners
Benzenrade);

ZATERDAG 6 JUNI

1^e lezing: Ex.24,3-8;

Ev.: Mc.14,12-16.22-26

Preek: Kapelaan Blom

19.00 uur: Maarten

Vonhögen en Cantor

Jrd. Lieske Geurten en overl.
fam.(st); Overl. ouders en
dochter (c);
Marjo Bongers (c);

ZONDAG 7 JUNI

FEEST VAN HET H.SACRAMENT

1^e lezing: Ex.24,3-8;

Ev.: Mc.14,12-16.22-26

Preek: Kapelaan Blom

10.00 uur: Christelijk
Gemengd koor Heerlen

Echtp. Hoppers-Retera (st);
Jo Vaessen (c);
Giel Goertzen (c);
Albert Corten (c);
Overl.ouders Waterval en
fam.; Louis Hennis (c)

DINSDAG 9 JUNI

18.40 uur: Rozenhoedje
19.00 uur: Kapelaan Blom

Ouders Paffen-Wachelder;
Overl. ouders Maigray-
Schreurs;

WOENSDAG 10 JUNI

09.00 uur: Kapelaan Zuidinga

Echtp. Hoppers-Retera (st);

ZATERDAG 13 JUNI

1^e lezing: Ez.17,22-24;
Ev. Mc.4,26-34;
Preek: Deken van Galen
19.00 uur: WF Koor

Ouders Gielkens-Leers (st);
Jrd. Theo Gielkens (st);
Jrd. Pol Eymael;
Jrd. Melanie Eussen (st);

ZONDAG 14 JUNI ELFDE ZONDAG DOOR HET JAAR

Dankviering Communicantjes

1^e lezing: Ez.17,22-24;
Ev. Mc.4,26-34;
Preek: Kapelaan Blom
11.00 uur: Gregoriaanse
Schola

PROCESSIEZONDAG: 11.00 uur H. MIS op RKVV WELTANIA terrein.



Zeswekendienst Karel Simons ;

Echtp.Hoppers-Retera (st);
Echtp. Dirks-Daniëls vanwege
trouwdag;
Fien Baggen-Diederren;



DINSDAG 16 JUNI

18.40 uur: Rozenhoedje
 19.00 uur: Kapelaan Zuidinga

Echtp. Hoppers-Retera (st);

WOENSDAG 17 JUNI

09.00 uur: kapelaan Zuidinga

Echtp.van Enckevort-Bos;
 Louis Hennis (c);

Deken C.Buschman (st);
 Jrd. Hubert Janssen en
 Trautje Janssen-Stevens (st);
 Jrd. Anneke van Dalen-
 Gelissen (st);
 Echtp.Hoppers-Retera (st);
 Jos Inglot-Vellen;
 Harry van Heumen (c);
 Louis Hennis (c);
 Jeanny de Vlieger-Laeven
 vanwege verjaardag;

ZATERDAG 20 JUNI

1^e lezing: Job.38,1.8-11;
 Ev.: Mc.4,35-41;
 Preek: Deken van Galen;
 19.00 uur: Dameskoor
 St.Martinus

Ouders Gulikers-Vrösch (st);
 Ouders Cordewener-
 Lemmens (st); Ouders
 Leufkens-Quaedvlieg (st);
 Sjir Sijstermans;
 Karel Simons (c)

ZONDAG 21 JUNI

**TWAALFDE ZONDAG DOOR
 HET JAAR
 VADERDAG**

1^e lezing: Job.38,1.8-11;
 Ev.: Mc.4,35-41;
 Preek: Prof.Rohling
 10.00 uur: Fam.koor Chrisko

DINSDAG 23 JUNI

18.40 uur: Rozenhoedje
 19.00 uur: Kapelaan Blom

WOENSDAG 24 JUNI

09.00 uur: Kapelaan Zuidinga

Echtp. Hoppers-Retera (st);
 Jan Jongen;

ZATERDAG 27 JUNI

1^e lezing: Wijsh.1,13-
 15;2,23-24;
 Ev.Mc.5,21-43;
 Preek: Kapelaan Blom
 19.00 uur:

**1^e Jaardienst Mariet
 Schielen;**

ZONDAG 28 JUNI
DETIENDE ZONDAG
DOOR HET JAAR

1^e lezing: Wijsh.1,13-15;2,23-24;
Ev.Mc.5,21-43;
Preek: Kapelaan Blom
10.00 uur: Ensemble
Excludent

1^e Jaardienst Alex Cremers
en tevens voor dochter/zusje
Joke Cremers;
Echtp.Hoppers-Retera (st);
Jrd. Echtp. Savelsberg-
Scholten (st);
Carola Tuinstra-Kloppenburg;

DINSDAG 30 JUNI

18.40 Rozenhoedje
19.00 uur:Kapelaan Blom

Echtp. Hoppers-Retera (st);

WOENSDAG 1 JULI

09.00 uur:

VRIJDAG 3 JULI

H.Mis Kapel Benzenrade

19.00 uur:

Fam. Jongen

ZATERDAG 4 JULI

1^e lezing:Ez.2,2-5;
Ev.: Mc.6,1-6;
Preek:
19.00 uur:

Fam.J.Vrösch-Quaedvlieg en
kinderen (st);
Overl.ouders en dochter (c);

ZONDAG 5 JULI
VEERTIENDE ZONDAG
DOOR HET JAAR

1^e lezing:Ez.2,2-5;
Ev.: Mc.6,1-6;
Preek:
10.00 uur: Gregoriaanse
Schola

**Zeswewendienst Miep
Punt-Titulaer;**

Echtp. Hoppers-Retera (st);
Jo Vaessen (c);
Giel Goertzen (c);
Jrd. voor Nelly Bianchi-
Bisschoff en tevens voor
Tonny Bianchi - Dabekausen
en wederzijdse overl. familie
leden (st);
Overl. ouders Waterval-
Huppertz en familie;
Jo Mertens (inwoners
Benzenrade).

Verrassen blijft paus Franciscus

We weten dat de stemming rond deze paus in de pers heel positief is. Hij toont zich een echte herder die hart heeft voor zijn schapen en weet wat de mens nodig heeft. Nu zegt hij weer zoveel dat natuurlijk men niet alles in onze kranten en journaals kan publiceren als hij weer eens verrassend uit de hoek komt. Zo ontving hij onlangs enkele topclubs met topsporters. Men bracht hem als geschenk weer een shirt mee met daarop zijn naam en rugnummer, waardoor ze hem deelgenoot maken van hun team. Hij ging heel ontspannen en hartelijk met hen om een vertelde by the way, dat hij begreep dat ze met wedstrijden en trainingen met grote regelmaat op zondagmorgen bezet zouden zijn in dienst van sport en prestatie. Vergeet echter niet dat we als gelovigen zondag de eucharistie ook opzoeken en zelf tot een gebed komen. Het is toch weer verrassend dat dit werd gezegd tot deze sportmiljonairs...De zondag vieren is immers ook top – sport.

deken Th. v. Galen

Verrassend moment

Op 7 juni trekken we vanuit de Pancratius na de mis van 10.00 uur weer met het Allerheiligste naar buiten. Sommige straten lijken daarvoor zeer geschikt, anderen weer minder. Dat is nu eenmaal een feit. Verrassend is telkens weer de respons welke we ervaren. Met een gebaar, of met een teken geven mensen blijk ervan dat ze beseffen dat de Allerhoogste in ons midden is. Dit jaar maken we gebruik van een deel van ons wijk waar niemand ons zal verwachten. Een wijk van stilte en ingetogenheid, waar het leven puur en echt is met een lach en een traan. Waar ontmoetingen blijven plaatsvinden, naar lichaam en naar geest. Waar een geest heerst van eeuwige aanbidding. Zulk een wijk is kostbaar en willen we daarom dit jaar eens met een bezoek vereren om alle bewoners deel te

laten krijgen aan die zegenrijke voorbijgang van de Heer des Levens.

Dit jaar zien we bovendien dezelfde hemel eens heel anders dankzij de vlijtige handen en intens eraan bestede uren van Marietje. Hoewel het niet altijd goud is dat blinkt, kreeg de hemel daardoor weer een gouden glans, iets dat toch ook past bij Hem die zich daaronder laat zien.

deken Th. v. Galen

Carolushuis

Onder deze naam verzorgt het bisdom al vele jaren diverse publicaties. Boeken over spiritualiteit en o.a. catechese. Verder biedt men mooie kaarten aan welk voor bijzondere gelegenheden kunnen dienen alsmede diverse geschenkjes voor communie en vormsel met name.

Om meer mensen de kans te bieden daarvan gebruik te maken wordt de mogelijkheid geboden in het secretariaat van de Pancratiuskerk, Pancratiusstraat 21.

Bezoekers maken gebruik van de reguliere openingstijden welke zijn van 14.00 tot 17.00 uur op dinsdag, donderdag en vrijdag.

deken Th. v. Galen



ADRESSEN:

Parochiekantoor en secr. Kerkbestuur:

Welterkerkstraat 3, 6419 CR Heerlen

Telefoon: 045 – 571 32 25

Openingstijden: Dinsdagochtend van 10.00u – 12.00u

E-mail: sintmartinus@home.nl

Bezoek ook de Website v onze parochie: www.parochie-welten.nl/site

Pastoor-Deken Th. v. Galen

Pancratiusstraat 41, 6411 KC Heerlen

Telefoon: 045 – 571 36 82

E-mail: th.v.galen@pancratiusheerlen.nl

Kapelaan R. Blom

Ger. Bruningstraat 2, 6416 EB Heerlen

Telefoon: 045 - 542 67 67 of 06 - 55 72 28 69

E-mail: rickblom7@hotmail.com

Kapelaan P. Zuidinga *Bij spoed: telefoon 06 - 11 28 43 29*

Diaken L. Franssen

Telefoon: 045 - 575 14 17

Kerkhofbeheer: Fam. Eurlings

Telefoon: 045 - 574 01 43

Stichting Patiëns:

Voor als u hulp nodig hebt voor terminale thuiszorg:

Telefoon: 045 - 523 25 04 / 045 - 575 14 15

Kerkbijdrage / Misstipendia t.n.v. Kerkbestuur St. Martinus:

ING IBAN nummer: NL04 INGB 0001 0401 76

RABOBANK IBAN nummer: NL39 RABO 0119 9055 15

Misstipendia:

Dinsdag/Woensdag	€ 10,--
Zaterdag/Zondag	€ 25,--

Giften: Stichting Help Kerk St. Martinus Welten/Benzenrade:

ABNA IBAN nummer: NL 45 ABNA 0445 563818

Federatiebestuur:

federatiebestuur.heerlen@gmail.com