



JULI 2015

Van 4 juli – 1 augustus

Over Zaai goed en zaaigoed

Een bekende winkelketen startte dit jaar in februari een actie welke voor een "AH-Erlebnis" zorgde. Met het uitdelen van kleine cocospotjes, voorzien van een groente zaadje, wil men de kinderen laten ervaren dat moestuinieren leuk is. En ook dat men vruchten van eigen arbeid kan eten, die bovendien nog gezond zijn ook.

In de eigen huiselijke omgeving ervaren kinderen dat niet alles "zomaar" in de rekken ligt in winkels. Zoals een Haags nichtje mij verbaasd aankeek toen ze begin jaren 60 in onze toenmalig woonplek Vlodrop moest leren, dat melk niet uit de melkfabriek kwam zoals ze stelling meende. Dit omdat ze als stedeling voor het eerst een echte koe zag en zich nog nooit had gerealiseerd dat hier de oorsprong ligt van onze melk op tafel.

Leermoment is ook: verzorging van het groeiende plantje hoort erbij. Zonder inzet en tijd en goede handelingen blijft het zaadje een belofte maar levert niets meer op als de aandacht verslapt en men niets meer doet.

Deze zelfde jeugdigen kennen geen (dagelijkse) volle kerken, waarin door oud en jong gebeden en gezongen wordt. Tenzij zij, die als jongeren present waren bij Wereld jongeren dagen. Waarbij de realiteit ons leert dat velen van hen het opgedane enthousiasme voor bijbel, gebed, aanbidding en sacramenten als Eucharistie en Biecht weer snel los lieten. De ontvangen vonk dooft immers snel in een omgeving die niet meer gevoelig is voor leven met de kerk en vanuit geloof. Een aantal ouderen en kerkbesturen zullen zich nog zorgen maken of hun kerkgebouw het zal overleven.

Dat antwoord zal echter niet liggen bij bestuurders, maar bij de gelovigen van goede wil zelf. En wel: of we iets kunnen doen in de trant van die zaaigoed potjes. Want weet u wat me opvalt als je mensen ontmoet die wensen hebben voor een doop, huwelijk, communie, vormsel, ziekenzalving? Een bijna algehele onwetendheid en onbekendheid met Gods Woord. Waar boeddhisten geen enkel woord kunnen aanwijzen dat komt uit de mond van Boeddha, kennen we toch enorme teksten van en voor het leven uit het leven van Gods Zoon. Los van de enorme rijke teksten van het Oude Verbond, komt in het Nieuwe Verbond toch zoveel rijkdom aan bod om een samenleving goed voedsel te geven.

Wie elke dag een woordje uit het leven van Jezus tot zich neemt, en dat gedurende de dag laat werken door het eens kort aandacht te geven, zal in zichzelf voedsel voor het leven voelen groeien. Ook hier immers hoort

“verzorging” erbij. Die groei gaat niet altijd spectaculair, maar verloopt net als bij de plantjes...We blijven dezelfde mensen en toch veranderen we daardoor. Spreken en zwijgen, oordelen en veroordelen, aanklagen of dragen worden anders, de keuzen zien er mogelijk verschillend uit. Kijk op ziekte en lijden, op armoede en rijkdom krijgen nieuwe inhoud. Net als die winkel, hopen we dat het aanstekelijk werkt...

Vriendelijke groet, deken Th. v. Galen

Paus roept Heilig Jaar van Barmhartigheid uit.

Een bijzonder heilig jaar staat voor de deur. Op 8 december 2015 is de start van een jaar van gebed en aandacht rond de werken van barmhartigheid, zowel de actieve als de geestelijke werken. Het bisdom vraagt de dekenaten en parochies om daar zelf ook acties in te ondernemen allereerst. Vervolgens is er van 7 t/m 14 november 2016 een bisdommelijke bedevaart naar Rome. Het advies is om mensen lokaal te organiseren en dan samen op te trekken naar en in Rome.

Daar zijn gemeenschappelijke vieringen en bijeenkomsten, maar elke parochie of dekenaat kan zelf ook ter plekke eigen invullingen geven.

Op dit moment is nog niets bekend wat prijzen betreft of de wijze van reizen. Maar het lijkt ons goed om er reeds melding van te maken. Dan kunnen mensen die mee willen alvast de datum reserveren en in de jaarplanning kijken dat men het ook geldelijk mogelijk kan maken. Natuurlijk komen we erop terug zodra er meer bekend is.

Banneux-bedevaart op zaterdag 22 augustus 2015.

In deze haastige tijd van Computer, I-pads en pods, Apps, Facebook, Twitter enz. is men voor iedereen overal bereikbaar; zelfs 's-nachts wil men online blijven.

En juist deze bereikbaarheid is vaak voor vele mensen een oorzaak van stress en weinig slaap.

Veel reclame wordt gemaakt over wellness, want hierdoor komen lichaam en geest in balans, zegt men.

Maar wist u dat het ook een mogelijkheid is om eens met een groep mensen in een prachtige omgeving zoals Banneux naar een plek te gaan waar hemel en aarde elkaar raken?

Ook daar is een gastvrouw, die ons met open armen welkom heet: "Maria, Maagd der Armen".

Er wordt ons een dagprogramma aangeboden, waar wij vrijblijvend aan kunnen deelnemen.

Haar kan men *alles* toevertrouwen. Zij is de Moeder van Jezus, de Zoon van God, samen zorgen zij beiden ervoor dat wij ons kunnen ontdoen van alle zorgen en stress, die wij met ons meedragen.

Als wij dan in de namiddag voldaan naar huis rijden, dan voelt men weer de kracht om er tegen te kunnen.

Dit is niet voor die ene dag, maar Jezus en Maria blijven ons ondersteunen, zolang wij dit zelf toelaten !

Een betere wellness kan men zich niet bedenken !

Het thema van dit jaar is: **"Heer, leer ons bidden"**.

Kosten per persoon € 19,50 / kinderen tot en met 12 jaar € 10,00.

Er zijn daar mogelijkheden te over om een lekker hapje te eten.

Wie samen met ons wil meegaan kan zich opgeven op het:

Parochie-secretariaat Welterkerkstraat 3 op

dinsdagmorgen tussen 10.00 uur en 12.00 uur.

Wel graag opgave voor 1 augustus a.s.

HET LEGIOEN VAN MARIA

GEDOOPT in onze Parochie:

19 April Lotte Pain

Van harte gefeliciteerd

INLEVERDATUM MISINTENTIES: uiterlijk

21 JULI

S.V.P via **mail:** sintmartinus@home.nl , **telefonisch** of **persoonlijk** bij het parochiekantoor doorgeven!

Parochiekantoor open Dinsdagochtend: 10.00u–12.00u.

Processie was geslaagd!

De jaarlijkse processie die plaats heeft gevonden op 14 juli mogen we zeker als geslaagd beschouwen! Het weer zat zeker mee en de opkomst van de communicanten van afgelopen jaar was geweldig.

Graag willen we iedereen bedanken die hebben meegeholpen in de voorbereidingen en op de dag zelf. Met dank aan de vele vrijwilligers in de parochie, zelfs die al in de hele vroege morgen bezig waren met voorbereidingen!

Met name wil ik ook de verenigingen noemen die zich betrokken weten en zich hebben ingezet er een mooie dag van te maken.

Een processie is een mooie gelegenheid om mensen samen te brengen. In deze tijd van individualisering is steeds meer behoefte tot gemeenschapsvorming. Het is een opdracht van parochie en verenigingen om onze schouders te blijven zetten aan deze opdracht. Met dank voor de bijdragen van een ieder!

Kroedwusjwandelning

Zoals nu enkele jaren gebruikelijk is, houden we ook dit jaar weer een kroedwusjwandelning. Deze vindt plaats op zaterdag 15 augustus vanaf 13.00 uur vanuit de St. Josephkerk te Heerlerbaan.

Ongeveer 1 uur lopen. We plukken zelf onze kroedwusj o.l.v. IVN.

Ze worden gezegend bij de pas ingewijde boskapel achter Parc Imstenrade.

Na afloop is er koffie in de Ontmoetingsruimte, bij de St, Josephkerk Heerlerbaan.

Zaterdagse avondmis in de Pancratius

Deze dienst welke, op een enkele uitzondering na, wordt verzorgd door professor Meulenberg, staat al een poosje onder druk.

In de gehele ontwikkelingen van de kerkbeleving en de neerwaartse spiraal van betrokkenheid, zien we niet alleen minder gelovigen de diensten bezoeken, nauwelijks nog priester gewijd worden, en dreigen kerkkoren op grote schaal te verdampen....

Ook (nieuwe) organisten worden niet meer gevonden. In veel gevallen haasten zij die het orgel nog bespelen zich op zondag of zaterdag van kerk tot kerk, om met hun spel de liturgie op te luisteren en koor- of samenzang te ondersteunen.

Juist omwille van dit organistenvraagstuk moeten we de aanvangstijd van de zaterdagse avondmis aanpassen. Het was 18.30 maar vanaf 4 juli wordt het 18.00 uur.

WOENSDAG 1 JULI

09.00 uur: Deken van Galen

VRIJDAG 3 JULI**H.Mis Kapel Benzenrade**

19.00 uur: Deken van Galen

Fam. Jongen

ZATERDAG 4 JULI

1^e lezing: Ez.2,2-5;

Ev.: Mc.6,1-6;

Preek:

19.00 uur: Kapelaan Blom

Fam.J.Vrösch-Quaedvlieg

en kinderen (st);

Overl.ouders en dochter (c);

ZONDAG 5 JULI**VEERTIENDE ZONDAG****DOOR HET JAAR**

1^e lezing: Ez.2,2-5;

Ev.: Mc.6,1-6;

Preek: Kapelaan Blom

10.00 uur: Gregoriaanse Schola

Zeswekendienst Miep**Punt-Titulaer;**

Jo Vaessen (c); Giel

Goertzen (c);

Echtp.Hoppers-Retera (st);

Jrd. Voor Nelly Bianchi-

Bisschoff en tevens voor

Tonny Bianchi-Dabekausen

en wederzijdse

overl.fam.leden (st);

Overl.ouders Waterval-

Huppertz en familie; Jo

Mertens vanw. Inwoners

Benzenrade; Jrd. Ouders

van Kerkoerle-Stap;

Overledenen v.d.

fam.Hofland;

DINSDAG 7 JULI

18.40 uur: Rozenhoedje

19.00 uur: Kapelaan

Zuidinga

Ouders Stevens-Bastiaens

en kinderen (st); Uit

Dankbaarheid:

WOENSDAG 8 JULI

09.00u: Kapelaan Zuidinga

Echtp. Hoppers-Retera

(st);

Bertha Volders-Hupperetz
vw Maria Legioen;

ZATERDAG 11 JULI

1^e lezing: Amos 7,12-15
Ev.: Mc.6,7-13
Preek: Prof.Rohling
19.00 uur: Dameskoor
St,Martinus

Marjo Bongers (c); Tiny
Waterval-Stevens; Elly
Huppertz-Stevens;

**ZONDAG 12 JULI
VIJFTIENDE ZONDAG
DOOR HET JAAR**

1^e lezing: Amos 7,12-15
Ev.: Mc.6,7-13
Preek: Prof.Rohling
10.00 uur: Sluiting
Koorjaar Gem.Kerkelijk
Zangkoor St.Joseph
Heerlerbaan/Welten

**Zeswekendienst Bertha
Volders-Hupperetz;**
Echtp. Hoppers-Retera
(st);
Jrd.voor José en Sjef
Brouns-Hupperetz (st);
Echtp.van Enckevort-Bos;

Overl.leden v.d.
fam.Schouten; Fien
Baggen Diedereren; Harry
van Heumen (c); Karel
Simons (c); Joep Koenen;
Miep Punt-Titulaer (c);
Johan Ploemen; ouders
Lenoire-Nijsten en Lilly
Lenoire; Ouders Kals-
Feijen;Huub en Ennio
Starremans;

DINSDAG 14 JULI

18.40 uur: Rozenhoedje
19.00 uur: Kapelaan Blom

Harry van Heumen (c);

WOENSDAG 15 JULI

09.00 uur: Deken van
Galen

Echtp. Hoppers-Retera
(st);

VRIJDAG 17 JULI

10.30 uur:
**Huwelijk Anoeska
Winnubst en Jordy
Prickaerts**

ZATERDAG 18 JULI

1^e lezing: Jer. 23,1-6;
Ev. Mc. 6,30-34;
Preek:
19.00 uur: Prof.Rohling

Ant.Staarink;

ZONDAG 19 JULI ZESTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR

1^e lezing: Jer. 23,1-6;
Ev. Mc. 6,30-34;
Preek: Kapelaan Blom
11.00 uur:

Echtp.Hoppers-Retera (st);
Wijlen Deken C.Buschman
(st); Piërre Mertens (st);
Mia Vankan-Jannes en
Mieke Jacobs; Jos Ingot-
Vellen; Mieke van
Emmerik-van der Steen en
ouders van Emmerik-
Peters; 2^e Jrd. Chris In de
Braekt;

DINSDAG 21 JULI

18.40 uur: Rozenhoedje
19.00 uur: Kapelaan Blom

Echtp. Hoppers-Retera
(st); Gerda Schillings;

WOENSDAG 22 JULI

09.00 uur: Deken van
Galen

Echtp.van Enckevort-Bos;

ZATERDAG 25 JULI

1^e lezing: 2 Kon.4,42-44
Ev.: Joh. 6,1-15
Preek: Kapelaan Blom
19.00 uur:

Mariet Schielen (c);
Tonny Bianchi-Dabekausen
en Nelly Bianchi-Bisschoff
en wederzijdse
overl.fam.leden (st);

ZONDAG 26 JULI ZEVENTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR

1^e lezing: 2 Kon.4,42-44
Ev.: Joh. 6,1-15
Preek: Kapelaan Blom
10.00 uur:

Echtp.Hoppers-Retera (st);
Nagedachtenis Maurice van
Opdorp (c);

DINSDAG 28 JULI

18.40 uur: Rozenhoedje

19.00 uur: Deken van Galen

Ter intentie van alle overl. Rectoren en Pastoors van Welten (st);

WOENSDAG 29 JULI

09.00 uur: Deken van Galen

Echtp. Hoppers-Retera (st);

ZATERDAG 1 AUGUSTUS

1^e lezing: Ex. 16,2-4.12-15; Ev.Joh. 6,24-35;

Preek:

19.00 uur:

1^e Jaardienst Gerda Schillings;

Elly Huppertz-Stevens;

Tiny Waterval-Stevens;

Overl. ouders en dochter (c); Marjo Bongers (c);

**ZONDAG 2 AUGUSTUS
ACHTTIENDE ZONDAG
DOOR HET JAAR**

1^e lezing: Ex. 16,2-4.12-15; Ev.Joh. 6,24-35;

Preek:

10.00 uur: Gregoriaanse Schola

Echtp.Hoppers-Retera (st);
Jo Vaessen (c); Giel Goertzen (c); Ouders Bovens-Hendriks, Johan Hendriks en Johnny van der Linden;
Karel Simons vanw. Seniorensociëteit;
Miep Punt-Titulaer (c); Tilly van den Bongard-Kuppens;

Reis naar Wereld Jongeren Dagen in Polen

We willen met jongeren uit ons bisdom een Wereld Jongeren Dagen reis naar Polen **in juli 2016** organiseren, waarbij geloofsverdieping, gemeenschapsvorming en diakonie centraal staan, in lijn met het thema "Zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden".

Maar tijdens de reis zal ook ruimte zijn voor ontspanning en bezichtiging van Polen en de buurlanden. Deze reis staat open voor jongeren vanaf 16 jaar.

Aan de reis gaat een periode van voorbereiding vooraf, en ook daarin staan geloofsverdieping, diaconie en ontmoeting met elkaar centraal.

We laten je kennis maken met allerlei diaconale activiteiten in ons bisdom, jouw parochie of jouw buurt en nodigen je uit ook zelf daaraan deel te nemen.

Het mooiste zou zijn als je betrokkenheid op zo'n groep ook doorgaat na de Wereld Jongeren Dagen.

Bij diaconale activiteiten kun je denken aan iets organiseren voor zieken of bejaarden, spelactiviteiten voor jeugd, zorg voor daklozen, opvang van verslaafden, begeleiden van ex-gevangenen, begeleiden van asielzoekers.

Allemaal zaken waarover onze Paus Franciscus geregeld spreekt.

De Wereld Jongeren Dagen zijn een ontmoeting met miljoenen jongeren uit de hele wereld. Jij bent niet alleen in het geloof!! Je ontmoet andere jongeren, die ook geloven in God, in de liefde en zorg voor elkaar, en ook

weten dat er in het leven meer van belang is dan alleen uitgaan en computeren.

Dat ook zorg voor mensen in onze gemeenschap, die er juist buiten dreigen te vallen, belangrijk is.

Dat we samen, jong en oud, een gemeenschap vormen, in onze parochie, in onze buurt of stad.

De eerstvolgende bijeenkomst is op:

zondag 5 juli a.s., van 14.00-17.00 uur,

in de bisdomgebouwen, Swalmerstraat 100 te Roermond.

We vertellen dan over onze reisplannen naar Polen, en over diaconie en diaconale activiteiten die je zelf kunt doen. Er is ook voldoende tijd om elkaar te ontmoeten en te spreken.

Je mag vrij komen, je hoeft je niet op te geven.

Als jullie nog vragen hebben, dan kunnen jullie contact opnemen met één van de projectleiders:

Kapelaan George Dölle, tel.: 06-28729707, email:
george.doelle@gmail.com

Kapelaan RijoMuprappallil, tel.: 06-59082132, email:
muprappallil@gmail.com

Onze website: www.wjd2016.nl

Onze facebook pagina: WJD 2016 Polen

Serious Request

Nu we weten welk goed doel er wordt gesteund, kunnen alle mensen die deze actie een warm hart toedragen zich nog meer gaan opmaken voor de actie die tussen 18 en 24 december zichtbaar, tastbaar en hoorbaar zich manifesteert op het Pancratiusplein.

Ook de kerken hebben zich verenigd in een oecumenisch initiatief om acties te entameren onder onze leden. U zult daar meer over gaan lezen.

Spreekt vanzelf dat het dekenaat dat alles graag ondersteunt en aanbevelingen zal doen.

Wat betreft de afwikkeling van de diensten in de Pancratiuskerk kunnen we al iets meer duidelijkheid geven.

In een goed overleg met betrokkenen van de gemeente blijkt dat men denkt dat er vanaf 7 of 9 december gestart wordt met de voorbereidingen.

Vanuit de organisatie FM komen ze een containerpark plaatsen op Pancratiusplein Noord, vanwaar uit dan 150 mensen gaan verblijven en werken.

Zoals de woordvoerder dhr. Van Beek zei: dan neemt FM de regie over.

Vanaf 18 december is reilen en zeilen dusdanig, dat kerkdiensten in de kerk onmogelijk zijn. Maar ook ervoor zal het parkeren voor kerkgangers op de zondag 13 december onmogelijk zijn. Evenals het bereiken van de kerk middels uitvaartstoet. Ochtendmissen zijn tot die termijn niet uitgesloten. Maar dat kunnen we pas zeggen als het zover is.

Indien dat toch op te grote hindernissen zou stoten, kunnen we die missen doen in de kapel van de Putgraaf.

Wat betreft de kerknachtmis....het festijn op het plein wordt op 24 december om 21.00 uur afgesloten en verlegd naar het van Grunsvenplein.

Een nachtmis kan, maar dan op een laat tijdstip...wordt vervolgd.

Kerkgidsen.

Al geruime tijd begroeten goed onderlegde en enthousiaste mannen bezoekers van onze kerk.

Op zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur wijzen ze mensen desgevraagd de weg door het gebouw, tot en met een zicht in de klokkentoren, het carillon en op de gewelven.

Zeer waarschijnlijk hebben ook vaste bewoners dit nog niet allemaal gezien en ook ligt er een kans om gasten als vrienden of familie eens mee te brengen voor zulk een ontdekkingstocht.

ADRESSEN:

Parochiekantoor en secr. Kerkbestuur:

Welterkerkstraat 3, 6419 CR Heerlen

Telefoon: 045 – 571 32 25

Openingstijden: Dinsdagochtend van 10.00u – 12.00u

E-mail: sintmartinus@home.nl

Bezoek ook de Website v onze parochie: www.parochie-welten.nl/site

Pastoor-Deken Th. v. Galen

Pancratiusstraat 41, 6411 KC Heerlen

Telefoon: 045 – 571 36 82

E-mail: th.v.galen@pancratiusheerlen.nl

Kapelaan R. Blom

Ger. Bruningstraat 2, 6416 EB Heerlen

Telefoon: 045 - 542 67 67 of 06 - 55 72 28 69

E-mail: rickblom7@hotmail.com

Kapelaan P. Zuidinga *Bij spoed: telefoon 06 - 11 28 43 29*

Diaken L. Franssen

Telefoon: 045 - 575 14 17

Kerkhofbeheer: Fam. Eurlings

Telefoon: 045 - 574 01 43

Stichting Patiëns:

Voor als u hulp nodig hebt voor terminale thuiszorg:

Telefoon: 045 - 523 25 04 / 045 - 575 14 15

Kerkbijdrage / Misstipendia t.n.v. Kerkbestuur St. Martinus:

ING IBAN nummer: NL04 INGB 0001 0401 76

RABOBANK IBAN nummer: NL39 RABO 0119 9055 15

Misstipendia:

Dinsdag/Woensdag	€ 10,--
Zaterdag/Zondag	€ 25,--

Giften: Stichting Help Kerk St. Martinus Welten/Benzenrade:

ABNA IBAN nummer: NL 45 ABNA 0445 563818

Federatiebestuur:

federatiebestuur.heerlen@gmail.com