



SEPTEMBER 2015

Van 5 september – 3 oktober

Over na-volgen of na-apen

Op het Pancratiusplein staat Ruud met zijn hoofd achterover naar de lucht te staren, het midden houdend tussen de dekenale kerk en het Glaspaleis. Twee winkelende dames komen nieuwsgierig bij hem staan en kijken ook naar boven. Na een tijdje zegt de ene dame tot de ander : "Zie jij waar hij naar kijkt?" Op dat moment merkt Ruud de dames pas op en vraagt gelaten: "Hebben jullie soms ook een bloedneus?"

In hun houding konden de dames de man na-apen of nabootsen, maar geen van beide dames was bereid tot navolging. Want dat zou betekenen dat ze ook een bloedneus moesten zien te krijgen... Daarmee krijgt het in kerkelijke bekende begrip "Navolging van Christus" meteen haar inhoud. Iemand uiterlijk nadoen, in kleding, in spreken of gedragingen kan iets olijks hebben, maar ook iets hatelijks. In ieder geval blijft het beperkt tot de buitenkant. Wanneer we iemand als persoon aannemen en we gaan over tot navolging dan maken we ons ook de innerlijke gesteltenis eigen. Dit is zelfs meer dan kopiëren, want dat hoeft iemands hart nog niet te raken,

ook al doe je uiterlijk hetzelfde. Navolgen is zoiets als: je identificeren met iemand. Waar dat vaak sterk gebeurt is bij mensen die een rol spelen op de toneelplanken of in een film. Men leeft zich zo in, in iemands innerlijk, om die persoon dan ook tot leven te laten komen. Maar het blijft een rol, een spel, met uiteindelijk uiterlijke factoren. Wie zijn of haar rol goed speelt kan mensen meeslepen in het verhaal. Zodanig dat we zien dat kijkers "geraakt" worden als er verdriet gespeeld wordt en men gaat zelfs zelf natte ogen krijgen. Dan heeft de acteur/actrice de rol fantastisch knap neergezet.

Op een keer zei Jezus tegen de Zijnen, dat ze maar een kleine kudde vormden. Dat is ook vandaag nog zo. Afgemeten aan het aantal kerkgangers en geloofsgetrouwen zijn wij niet meer met velen. We zijn in Europa een kleine kudde geworden. Wanneer we nuchter naar de wereldgeschiedenis en de huidige wereld kijken, moeten we realistisch vaststellen: het evangelie heeft niet veel invloed op de beslissingen die op deze aarde genomen worden. Noch in het groot, noch in onze eigen kleine omgeving. Daar wordt eerst gekeken: hoeveel geld kost het? Wat brengt het op? Hoeveel macht krijg je daardoor? Maak ik me geliefd? Niet het evangelie bepaalt de wereld, andere waarden en machten komen aan bod. Misschien moeten we hopen op mensen (en ervoor bidden), die niet nabootsen en doen alsof, knap spelen wat ze lijken te zijn, maar echte navolgers zijn. Jezus schetste ook de kenmerken: ze luisteren naar mijn stem, ze kennen Mij.

Op de weg naar onze eeuwige bestemming is het goed om je die vraag te durven stellen: ben ik een navolger of na-aper? Jezus zei niet zomaar in Joh. 8:12: "Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben"...

Vriendelijke groet, deken Th. v. Galen

Kapelaan Zuidinga verhuist

Na enkele jaren in Horst en laatstelijk 2 jaar in Heerlen gewoond en gewerkt te hebben, gaat deze priester naar zijn

thuisbisdom, Bisdom Den Bosch, om daar zich in te zetten in het parochiële leven. Het zwaartepunt voor zijn inzet lag in de parochies Moeder Anna en Molenberg, maar natuurlijk zijn ook onze andere parochies hem tegengekomen bij met name liturgische diensten. Zelf koos hij rond zijn vertrek per 1 september er niet voor om mensen uit te nodigen om afscheid te nemen. Een bijzonderheid is wel dat de Stadsschutterij in hem een geweerdager verliest. Namens de mensen voor wie hij een hulp was op de weg van geloofsbeleving en liturgische vieringen en voor hen veel betekend heeft, danken we hem op deze plek voor zijn inzet en betrokkenheid. Moge het thuiskomen in zijn geboortestreek hem veel geluk in zijn werk schenken.

Namens het federatiebestuur MAMM (Bestuur Moeder Anna en Molenberg) en het pastorale team wensen we hem vanaf deze plek alle goeds in zijn nieuwe opdrachten.

Bijbelclub

De bijbel blijft een boek van eindeloze inspiratie. In welke tijd men ook leest of vanuit welke situatie. Voor elke moment is er een passend woord te vinden van troost, van bemoediging, van vreugde. Niet zomaar woorden... woorden die via mensen van God afkomstig zijn en voor ons bedoeld als leidraad door en voor het leven. En omdat Gods woorden via mensen zijn opgeschreven zien we op een unieke manier hoe God via mensen werkt en hoe mensen omgaan met alles wat men mee kan maken. Laten we ons inspireren en kom een keer kijken op de bijbelbijeenkomst!

Eens in de maand komen we samen vanaf 19.30 uur in de Ontmoetingsruimte van de St. Josephkerk. Bij aanvang en in de pauze is er koffie met koek en rond 21.30 uur sluiten we af met gebed.

De avonden vinden plaats op: **7 september, 5 oktober, 9 november (2^e maandag) en 7 december.**

GEDOOPT in onze Parochie:

**4 juli
Ise Deswijzen**

**9 augustus
Emma Geurden**

Van harte gefeliciteer

OVERLEDEN

**13 juli Marie-José Schöpping 88 jaar
11 augustus Giel Bleijlevens 76 jaar**

INLEVERDATUM MISINTENTIES: uiterlijk

22 SEPTEMBER

S.V.P via **mail**: sintmartinus@home.nl , **telefonisch** of **persoonlijk** bij het parochiekantoor doorgeven!

Parochiekantoor open Dinsdagochtend: 10.00u–12.00u.

VRIJDAG 4 SEPTEMBER
H.Mis Kapel Benzenrade
19.00 uur: Kapl.Blom

Karel Daniëls

ZATERDAG 5 SEPTEMBER
1^e lezing: Jes.35,4-7a
Ev.: Mc.7,31-37
Preek: Kapl.Blom
19.00 uur: M.Von Högen en
Cantor

Tiny Waterval-Stevens; Elly
Huppertz-Stevens; Overleden
ouders fam. Waterval-
Huppertz en familie;
Overleden ouders en dochter
(c); Marjo Bongers (c);

ZONDAG 6 SEPTEMBER
Drieëntwintigste zondag door
het jaar
1^e lezing: Jes.35,4-7a
Ev.: Mc.7, 31-37
Preek: Prof.Rohling
10.00 uur: Gregoriaanse
Schola

Jaardienst Hub van Hout;
Jo Vaessen (c); Giel Goertzen
(c); Echtp.Hoppers-Retera
(st); Ouders Cordewener-
Lemmens (st); Miep Punt-
Titulaer (c);

DINSDAG 8 SEPTEMBER
18.40 uur: Rozenhoedje
19.00 uur: Kapl.Blom

Ouders Paffen-Wachelder;

WOENSDAG 9 SEPTEMBER
09.00 uur: Deken van Galen

Echtp.Hoppers-Retera (st);
Jo Handels vw. verjaardag;

ZATERDAG 12 SEPTEMBER
1^e lezing: Jes.50,5-9a;
Ev.: Mc.8,27-35
Preek: Prof.Rohling
19.00 uur:

Pierre Hartgerink (c);

ZONDAG 13 SEPTEMBER
Vierentwintigste zondag door
het jaar
1^e lezing: Jes.50,5-9a;
Ev.: Mc.8,27-35
Preek: Kapl.Blom
10.00 uur: Maarten Von
Högen

Echtp.Hoppers-Retera (st);
Fien Baggen-Diederren;

DINSDAG 15 SEPTEMBER

18.40 uur: Rozenhoedje
 19.00 uur: Deken van Galen

Echtp. Hoppers-Retera (st);
 voor overl.vrienden en
 vriendinnen;

**WOENSDAG 16
SEPTEMBER**

09.00u: Deken van Galen

Pierre Hartgerink (c); Math
 Noé;

ZATERDAG 19 SEPTEMBER

1^e lezing: Wijsh.2,12.17-20;
 Ev.: Mc.9,30-37
 Preek: Kapl.Blom
 19.00 uur: Dameskoor
 St.Martinus

Karel Simons (c); Mieke van
 Emmerik-van der Steen en
 ouders van Emmerik-Peters;
 Ant.Staarink; Ger Kurvers;

ZONDAG 20 SEPTEMBER

Vijfentwintigste zondag door
 het jaar
 1^e lezing: Wijsh.2,12.17-20;
 Ev.: Mc.9,30-37
 Preek: Kapl.Blom
 10.00 uur: Fam.koor Young
 Spirit Molenberg

Albert Corten (c); Wijlen
 Deken C.Buschman (st); Jos
 Ingot-Vellen; Echtp.Hoppers-
 Retera; Jrd. Ans Niemarkt-
 Smeijsters;

DINSDAG 22 SEPTEMBER

18.40 uur: Rozenhoedje
 19.00 uur: Kapl.Blom

Echtp.van Enckevort-Bos;

**WOENSDAG 23
SEPTEMBER**

09.00 uur: Kapl.Blom

Echtp. Hoppers-Retera (st);

ZATERDAG 26 SEPTEMBER

1^e lezing: Num.11,25-29;
 Ev. Mc.9,38-43.45.47-48
 Preek: Kapl.Blom
 19.00 uur:

**Zeswekendienst Giel
Bleijlevens;**

Ouders Kurvers-Eussen en
 kleindochter Mireille;
 Jrd.Harrie Weerts (st); Harry
 van Heumen (c);

ZONDAG 27 SEPTEMBER

Zesentwintigste zondag door het jaar

1^e lezing: Num.11,25-29;

Ev. Mc.9,38-43.45.47-48

Preek: Kapl.Blom

10.00 uur: Trio Vivente

Echtp.Hoppers–Retera (st);
Jrd. Harrie Simons (st); Jrd.
Mia Hermans-Stoks (st); Hub
de Esch (st); Mia Verhoeckx-
Eijmael en ouders Eijmael
(st); Nagedachtenis Maurice
van Opdorp (c); Johan
Ploumen vw.verjaardag;
Fam.Buck-Offergelt; Harry
van Heumen (c); Pierre
Hartgerink (c);

DINSDAG 29 SEPTEMBER

18.40 uur: Rozenhoedje

19.00 uur: Deken van Galen

Echtp. Hoppers-Retera (st);

WOENSDAG 30 SEPTEMBER

09.00 uur: Deken van Galen

VRIJDAG 2 OKTOBER Laatste H.Mis in kapel Benzenrade

19.00 uur:

Voor bewoners van
Benzenrade

ZATERDAG 3 OKTOBER

1^e lezing: Gen.2,18-24;

Ev.: Mc 10,2-16

Preek:

19.00 uur: Maarten Von
Högen en Cantor

Tiny Waterval-Stevens;
Jrd.Elly Huppertz-Stevens;
Echtp. Stermans-Hagen
(st); Overl.ouders en dochter
(c);

ZONDAG 4 OKTOBER ROZENKRANSPROCESSIE NA DE H.MIS

Zevenentwintigste zondag
door het jaar

1^e lezing: Gen.2,18-24;

Ev.: Mc 10,2-16

Preek:

10.00 uur: Gregoriaanse
Schola

Jo Vaessen (c); Giel Goertzen
(c); Echtp. Hoppers-Retera
(st); Jrd. Voor Ouders
Schouten-Becher en
overl.van de fam.Schouten;
Overl.van de fam.Hofland;

Einde van de parochies?

Een bisdom heeft haar werkzaamheden verdeeld over lokale gemeenschappen van gelovigen van eenzelfde kerk en ritus. Deze werkvlakken hadden duidelijke grenzen. Het was zeker niet de gewoonte dat men buiten de parochie op zoek ging naar bijvoorbeeld een doop of huwelijk. Met het aantal parochieherders (de pastoors) en hun assistenten (de kapelaans) kenden we gedurende vele jaren een situatie waarin iedereen "gekend" werd. Er waren nauwelijks externe activiteiten voor de priesters en de parochie werd in de wijken regelmatig bezocht.

Jarenlang genoot de parochie ondersteuning van gemeente zijde doordat we alle mutaties door kregen. Dan kon men meer of minder snel als parochiaan een bezoekje verwachten. Bovendien trof men elkaar in de eigen parochiekerk rond de eigen bedienaar elke zondag. En op weekdays leefde er het klassikale kerkbezoek van alle basisschool kinderen, die een vermelding kregen van kerkverzuim indien dat speelde.

De eigen kerkgemeenschap onderhield hun priesters door diverse geldelijke instroomkanalen. Intentiegelden, collecten, giften, gestichte jaardiensten, erfenissen. Daarna kwam de kerkbijdrage als vaste bron waaruit het bestuur kon putten om de kerk haar leven te laten leiden. Het bisdom is dus niet de bron, waaruit parochies kunnen bestaan.

Ieder die dit leest weet of weet nu dat dit allemaal verleden tijd is. De sterke afname van het aantal bedienaren, hun andere werkterreinen in breder verband dan bijvoorbeeld maar een kerk te bedienen, de andere mentaliteit inzake kerk en geloof, de enorme terugloop aan belangstelling en dus ook aan inkomsten. Steeds meer lijkt het voor een parochie onmogelijk om hun eigen priester nog te onderhouden en vraagt men het bisdom om een gepensioneerde te sturen. Vele parochies die met naam en faam bekend stonden als goed draaiend op alle terrein, ziet steeds meer jaarlijkse rode cijfers. Een lijn die ook weer gevolgen zal kennen als samenvoeging, sluiting van kerken of andere invulling van het liturgisch centrum.

Al eerder schreef ik dat het overgrote deel van de inkomsten (soms tot 80%) vanuit de kerkbijdrage komt uit een groepje mensen die qua leeftijd boven de 75/80 jaar zijn. Je hoeft geen profeet te zijn om te begrijpen dat hier een natuurlijk einde op ons af komt.

Bovendien zoeken de mensen hun heil niet meer liturgisch in de vieringen van HUN Parochie. Met vele redenen of met een enkel argument gaat men daarheen waar men zich "prettig" voelt, passend bij de eigen beleving. Ook bij de keuze voor doop en huwelijk of uitvaart. Waarbij steeds minder mensen in dat laatste geval nog de ogen richten op kerkelijke begeleiding. Nieuwkomers in parochies die worden gevraagd of men contact wenst, ingeschreven wil worden of dat men een bijdrage wil geven reageren in de uitzonderlijke gevallen positief.

Dit beeld vertelt dat mensen die "nog iets" met een kerk en haar diensten van doen willen hebben, zelf in feite de parochie grenzen overstijgen. De parochie wordt daarmee vager en door de praktijk van het aantal priesters, samengevoegd tot een groter verband.

Omdat menig parochieblad zulke ontwikkelingen niet graag schetst om geen negatieve sfeer te brengen, schrikt menigeen straks als men in korte tijd ervaart dat "hun eigen kerk" het niet meer kan bolwerken. Bestuurders doen er alles aan om op de uitgaven te besparen naarmate de inkomsten drastisch slinken.

Al langer werd geprobeerd om de gaten te dichten welke in "het schip" - dat de kerk is -, zijn geslagen, maar het lijkt onbegonnen werk. Het is nu nog roeien met de riemen welke we hebben, maar het stranden van menige "eigen parochie" (- en kerk) komt in zicht. Niet meer wordt er gewerkt vanuit een enkele kerk. Maar als organisatie blijft natuurlijk de parochie als onderdeel van het bisdom bestaan.

Deken Th. v. Galen.

Federatie bestuur

Aansluitend bij het bericht over de parochies zien we al dat de ontwikkelingen ook op bestuurlijk vlak zichtbaar worden. Gezien de gang van zaken beschikt niet elke eigen kerkgemeenschap over mensen die qua aantal bestuurlijk het werk, dat toch nodig is, kunnen vervullen. Mede omdat men geheel anders dient te gaan werken dan louter samen-werken vraagt dat om visie op de toekomst. Een eigen bestuur houdt in vele situaties natuurlijk vast (ook vanwege een doorgaans kleine actieve achterban) aan de eigenheid en veranderingen zijn niet aan de orde. Ook al gaat alles minder of soms echt niet meer zo geweldig. Deze noodzakelijke "helikopter view" welke vanuit een overzicht het geheel bekijkt, vraagt om nieuwe stappen op bestuurlijk vlak. Een fenomeen dat het bisdom natuurlijk ook verwacht en dat we snel moeten doorzetten.

In "Heerlen Zuid" kennen we op dit moment 2 van zulke federaties. En deze zullen naar aller verwachting opgaan in een bestuur. Die waartoe de Pancratius behoort met St. Martinus en St. Joseph, werkt nu met portefeuille houders. Leden zijn nu naast die van voorzitter (deken) en vice-voorzitter (dhr. Frans Eurlings), de secretaris (mevr. Helene Barton), penningmeester (dhr. Wiel Vaessen), beleid diaconie (mevr. Judith Krasznai), beleid catechese (mevr. Peggy van der Wouw), beleid vrijwilligers (dhr. Peter Schunck), onderhoud gebouwen adviseur (Br. Frederik van Berkum).

Hun inzet is maar vruchtbaar en mogelijk als er een goed contact en overleg bestaat tussen het bestuur en of de afzonderlijke leden met de parochieoverleggroep. Ieder eigen kerk heeft wel degelijk lokale mensen nodig die met mandaat zaken behartigen en kunnen uitvoeren of geven wensen en advies aan het overkoepelend bestuur. Wetend dat dit nog niet overal een gelopen race is, is er zeker nog werk aan de winkel. De presentatie welke gehouden werd op 14 juli jl. voor kerngroepen en medewerkers en medewerksters, heeft dit als zeer goed en positief ontvangen. Overal immers ziet en beleeft

men de onmacht om in de toekomst het hoofd op tal van fronten boven water te houden. Maar met het motto "samensterk" ziet men de meerwaarde van deze noodzakelijke ingeslagen weg.

Deken Th. v. Galen

Op vrijdag 16 oktober 2015, Jaarfeest van heilige Gerardus Majella, organiseert Klooster Wittem vanuit Welten (Heerlen) een groepswandeling naar het Gerardus-pelgrimsoord Wittem.

Het is niet nodig zich vooraf voor deze pelgrimswandeling op te geven: om 08.00 uur aanwezig zijn in de Martinuskerk van Welten is voldoende. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Meer informatie over deze tocht kunt u lezen in het Martinusnieuws van oktober.

Tuinfeest

Het jaarlijkse tuinfeest van parochie St. Joseph Heerlerbaan zal wederom gehouden worden op zondag 13 september.

Om 11.15 uur vieren we een feestelijke H. Mis met medewerking van het kerkelijk gemengd koor St. Joseph Heerlerbaan-Welten. Aansluitend, tijdens het tuinfeest, zal er muziek te horen zijn van o.a. Kinderkoor St. Joseph Goed Gestemd, Familiekoor Young Spirit, recreatieorkest Koninklijke Harmonie Heerlen en accordeonist dhr. Burhenne. Rond 17.00 uur verwachten we het feest met een geslaagd en tevreden gevoel te kunnen afsluiten

