



OKTOBER 2015

Van 3 oktober – 31 oktober

Het nieuwe kerkboek of de nieuwe bijbel?

Kijk ik in de avonduren naar de drommen jongeren die tijdens hun bezoek aan de Nieuwe Nor het Schelmenhofje luidruchtig vullen in de rokerspauze van hun evenement, staat welhaast ieder met zijn iPhone te spelen. Groepjes jongeren die overdag gebruik maken van de banken op het genoemde Hofje, hebben in de ene hand de iPhone, in de andere de onmisbare sigaret.

Als wierook stijgen de rookwolken op en schenken een doordringende geur. Rijd ik voorbij de kerk van Schandelen waar scholieren van nabije scholen, zittend op het muurtje, wachten op bus of op iemand anders, hebben ze allemaal de iPhone in de hand. In dit laatste moment dacht ik eraan: het lijkt wel het nieuwe kerkboek te zijn geworden.

Als kinderen kregen we bij de Eerste Communie immers in vervlogen tijden als een van de geschenken een eigen misboekje, in die kind fase met tekeningen/plaatjes om de Mis aan ons uit te leggen en met teksten om te lezen. Een kindergebedsboekje dat ook vervolgd werd met een heus gebeden boek voor volwassenen, met teksten voor elke dag.

Daar liep je mee over straat alsof het de normaalste zaak van de wereld was. Alleen keek je er op straat niet in. Dat is het verschil met de iPhone. Die is geen moment uit beeld. Alles wat daarin te lezen valt, schijnt heilig te zijn. Niets mag je ervan missen. We communiceren nu met dit nieuwe kerkboek wereldwijd, waar we met ons kerkboek van weleer ons verbonden wisten met de hele wereldkerk. We lazen uit dezelfde bijbelteksten en communiceerden in de Mis met Christus en dus waren we een familie. De heiligen van weleer zijn vervangen door nieuwe iconen die smaak geven aan de samenleving. Geen woord, geen YouTube-je mag je ervan missen en je deelt het met vrienden en familie en onbekenden waar ook ter wereld. Waar onze hand voorheen het kruisteken maakte om onze gebeden te starten, maken onze handen nu dezelfde (schuif)beweging om op de snelweg te komen van het internet. En zoals we eindigden met de zegen, sluiten we ook onze nieuwe gebeden boek met hetzelfde gebaar en klappen het beschermhoesje dicht. Zoals voorheen zeker niet alles van de H. Geest kwam en het een menselijke kerk kon blijven, kunnen ook nu kwade geesten zich makkelijk mengen in onze gedachten en gesprekken. Op dit moment kent Nederland 11 beste internet providers, hetgeen me een verwijzing lijkt naar de 12 apostelen min 1, en ook hier is niemand volmaakt. Via Facebook en Twitter biechten we nu publiekelijk alles op waar we ooit de bescherming zochten van de biechtstoel. Bodende sacramenten als ziekenzalving troost en sterkte, nu proberen we moed en troost te putten uit wat mensen ons laten weten. En waar ouderen nog eens willen verzuchten dat ze naar de kerk moesten, is het moeten hebben van dit nieuwe gebeden boek een gebed zonder eind omdat er steeds snellere versies uitkomen. Het lijkt wel alsof God zich een nieuwe weg heeft geschapen om mensen tot elkaar te brengen en om levens te vullen. Toch zijn er zeker ook verschillen. Het grootste verschil lijkt te zijn dat de bedenkers van dit alles er zelf steenrijk van zijn geworden, terwijl God voor de wereldwijde kerk bouwde op het liefdesoffer van zijn Zoon. Misschien is het toch stof tot nadenken.

Vriendelijke groet, deken Th. v. Galen

De rozenkrans

Het is alweer heel wat jaren geleden. In mijn thuisparochie hielden wij - jongeren - in de kerk van Witte Donderdag op Goede Vrijdag een wake. Elk uur las iemand dan een gedeelte voor uit het Johannes Evangelie en er werd een tientje van de rozenkrans gebeden. De echte 'diehards' hielden dit de hele nacht vol! Eens heb ik een meisje dat ik kende meegevraagd. We liepen samen richting de kerk, maar wacht... ze holde even terug om haar rozenkrans te halen. Ze had die immers van haar oma gekregen en bij de kerk; daar hoort een rozenkrans bij. Maar toen ik echter vroeg of ze wist hoe ze die moest bidden, bleef ze me het antwoord schuldig. Dat wist ze niet, maar ze droeg hem wel eens vaker bij zich; vooral als ze het wat moeilijk had. En dat laatste is natuurlijk al erg mooi!

In de middeleeuwen baden de priesters het breviergebed, ofwel het getijdengebed. In die tijd moesten elke dag alle 150 psalmen gebeden worden! Maar het 'gewone volk' had vaak niet de vaardigheid van het lezen. Met name de Dominicanen verspreidden het rozenkransgebed. Het werd het 'breviergebed voor het volk'. Immers, in plaats van 150 psalmen, bad men 150 weesgegroetjes. Eén rozenkrans bestaat uit 50 weesgegroetjes. Aangezien we drie geheimen kenden (de blijde, de droevige en glorievolle) maakt dat tezamen 150 weesgegroetjes. 'Kenden', want in het jaar 2000 heeft paus Johannes Paulus II er de geheimen van het licht bijgevoegd.

Bid u de rozenkrans wel eens? Een tip: als u onderweg bent, met de fiets of met de auto; zet dan eens de radio uit en bidt de rozenkrans. Als iemand u dan vraagt: 'hoe ver is het van u thuis naar de supermarkt'; dan kunt u antwoorden: '14 weesgegroetjes.' Als ik één zinsnede mag aanhalen? 'Bid voor ons, nu en in het uur van onze dood.' Maria bidt werkelijk voor ons, nú én in het uur van onze dood. Zij is geen moment afgeweken van Jezus toen Hij aan het kruis hing. Zo wil zij een moeder zijn voor ons. Zij bidt voor ons! Nu en altijd!

Hartelijke groet, kapelaan Blom.

Rozenkransprocessie Zondag 4 Oktober

Een mooie traditie die we graag in ere willen houden is de jaarlijkse rozenkransprocessie. Om daaraan te beantwoorden wil ik u graag uitnodigen om hier aan deel te nemen! Om 10.00 uur vieren we de H. Mis en omstreeks 11.00 uur trekken we met het Allerheiligste een rondje om de kerk. Geloof en Kerk zou zich niet alleen binnen vier muren moeten afspelen als een privézaak, maar mag zichtbaar zijn in de samenleving. Vanuit God liefde voor de medemens betekent open en naar de ander toegaan. Moge zulk een processie daar een teken van zijn. In de Pijnsweg vindt tevens het evenement 'Taste of '44' plaats. Net zoals twee jaar geleden kunnen we dit prima combineren en zullen we misschien zelfs begeleiding krijgen van hun kant! Met dank aan alle vrijwilligers en verenigingen die zich inzetten!!

Marialof in oktobermaand

Om de oktobermaand, rozenkransmaand, bijzondere aandacht te geven zal voorafgaand aan elke H. Mis van 19.00 uur op de dinsdagavond een Maria lof worden gehouden. Om 18.30 uur wordt het Allerheiligste uitgesteld en wordt de rozenkrans gebeden. Dit wordt afgesloten met het zingen van het Tantum Ergo en de zegen met het Allerheiligste.

OVERLEDEN

18 September Lenie van der Laak-Sloots 84 jr

INLEVERDATUM MISINTENTIES: uiterlijk

20 OKTOBER

Parochiekantoor open Dinsdagochtend: 10.00u–12.00u.

VRIJDAG 2 OKTOBER
Laatste H.Mis voor 2015
in kapel Benzenrade

19.00 uur: Kapelaan Blom

Voor alle inwoners van
Benzenrade

ZATERDAG 3 OKTOBER

1^e lezing: Gen.2,18-24;

Ev.: Mc 10,2-16

Preek: Deken van Galen

19.00 uur: Maarten

VonHögen en Cantor

Tiny Waterval-Stevens;
Jrd. Elly Huppertz-Stevens;
Echtp. Sisternans-Hagen(st);
Overl.ouders en dochter (c)

ZONDAG 4 OKTOBER
ROZENKRANSPROCESSIE
NA DE H.MIS

27e zondag door het jaar

1^e lezing: Gen.2,18-24;

Ev.: Mc 10,2-16

Preek: Kapelaan Blom

10.00 uur: Gregoriaanse
Schola

Jo Vaessen (c); Giel Goertzen
(c); Jrd. ouders Goertzen-
Stoffels, Ans Augenbroe en
Toine Goertzen;
Echtp. Hoppers-Retera (st);

Vervolg bovenaan volgende
kolom >>

Jrd. Ouders Schouten-Becher
en overl. van fam. Schouten;
Overl. van fam. Hofland;
Joep Koenen;
Ouders Landers-de Winter

DINSDAG 6 OKTOBER

18.30 uur: Marialof met
Rozenhoedje

19.00 uur: Kapelaan Blom

Ouders Paffen-Wachelder;
Echtp.van Enckevort-Bos;
Giel Bleijlevens (c)

WOENSDAG 7 OKTOBER

09.00 uur: Kapelaan Blom

Echtp.Hoppers-Retera (st)

VRIJDAG 9 OKTOBER

+/- 09.00 uur:
Schoolviering Basisschool
St. Martinus

ZATERDAG 10 OKTOBER

1^e lezing:Wijsh.7,7-11

Ev.:Mc.10,17-30;

Preek: Prof. Rohling

19.00 uur:

Jrd. Ouders Slijpen-Brouwers
Jrd. Jo Winkels

ZONDAG 11 OKTOBER

28e zondag door het jaar

1^e lezing: Wijsh. 7,7-11

Ev.: Mc. 10,17-30;

Preek: Prof. Rohling

10.00 uur: WF-Koor

Echtp. Hoppers-Retera (st);
Ouders Stevens-Bastiaens en
kinderen (st); Hubert
Schrijvers (st); Jan Willem
Schrijvens en Theresia
Heiligers (st); Fien Baggen-
Diederer; Chris In de Braekt

DINSDAG 13 OKTOBER

18.30 uur: Marialof met

Rozenhoedje

19.00 uur: Deken van Galen

Echtp. Hoppers-Retera (st)

WOENSDAG 13 OKTOBER

09.00 uur: Kapelaan Blom

Pierre Hartgerink (c)

ZATERDAG 17 OKTOBER

1^e lezing: Jes. 53,10-11;

Ev.: Mc. 10,35-45;

Preek: Kapelaan Blom

19.00 uur:

Overl. Broers en Zussen (st);

Ger Kurvers;

Giel Bleijlevens (c)

ZONDAG 18 OKTOBER

29^e zondag door het jaar

1^e lezing: Jes. 53,10-11;

Ev.: Mc. 10,35-45;

Preek: Kapelaan Blom

10.00 uur: Gemengd

Kerkelijk Zangkoor St. Joseph

Heerlerbaan/Welten

1ste Jaard. Jo Vaessen;

Echtp. Hoppers-Retera (st);

Wijlen Deken C. Buschman;

Jrd. Jeanny de Vlieger-Laeven

en overige fam. leden (st);

Jrd. Ouders Simons-

Prieckaertz en kinderen (st);

Echtp. van Enckevort-Bos;

Overl. van Fam. Schouten;

Karel Simons (c); Jos Ingot-

Vellen; Miep Punt-Titulaer

(c); Jrd. Elly Huppertz-

Stevens, Sjeng Jacobs en

ouders Stevens-Jacobs;

Louis Hennis (c)

DINSDAG 20 OKTOBER

18.30 uur: Marialof met

Rozenhoedje

19.00 uur: Kapelaan Blom

Jrd. Jeu Winkelmolen

WOENSDAG 21 OKTOBER

09.00u: Kapelaan Blom

Echtp. Hoppers-Retera (st)

ZATERDAG 24 OKTOBER

1^e lezing: Jer.31,7-9;
Ev.: Mc.10,46-52;
Preek: Prof Rohling
19.00 uur: Dameskoor
St.Martinus

Karel Simons (c); Joep
Koenen; Pol Eijmael;
Jrd. Jozefien Didden-Simons
en Harry Didden;
Jrd. Ouders Didden-Blezer,
zoon Hub en dochter Elly

ZONDAG 25 OKTOBER

30e zondag door het jaar
1^e lezing: Jer.31,7-9;
Ev.: Mc.10,46-52;
Preek: Prof Rohling
10.00 uur: M. VonHögen

Echtp. Hoppers-Retera (st);
Jrd. Ouders Hoenkamp-
Boumans en zoon Rob (st);
Echtp. van Enckevort-Bos;
Nagedachtenis Maurice van
Opdorp (c)

DINSDAG 27 OKTOBER

18.40 uur: Marialof met
Rozenhoedje
19.00 uur: Deken van Galen

Echtp.Hoppers-Retera (st)

WOENSDAG 28 OKTOBER

09.00 uur: Kapelaan Blom

Pierre Hartgerink (c);
Wim Ellenbroek

ZATERDAG 31 OKTOBER

1^e lezing: Apok.7,2-4.9-14;
Ev. Mt.5,1-12a;
Preek:

19.00 uur: Deken van Galen

H. Mis in Dag Kapel

Ouders Mertens-Eurlings (st);
Ouders Mathieu Quadvlieg
(st); Jrd. Marianne Spiga;
Jrd. Ouders Huynen-Langen
en zonen Jan en Sjef

ZONDAG 1 NOVEMBER ALLERHEILIGEN

1^e lezing: Apok.7,2-4.9-14;
Ev. Mt.5,1-12a;

Preek: Prof. Rohling
10.00 uur: Gregoriaanse
Schola

Echtp.Hoppers-Retera (st);
Jo Vaessen (c); Giel Goertzen
(c); T.i.v. O.L.Vrouw en Alle
Heiligen (st); Voor alle overl.
Weldoeners v.d. Parochie
(st); Echtp. Kerckhoffs-Derks
(st); Jrd. Madeleine v.d.Kroon
(st); Ouders van Alebeek-
Verheijden en overl.fam. (st);

Vervolg volgende pagina >>

José en Sjef Brouns-
Hupperetz (st);
Karel Simons;
Hub Volders en Bertha
Volders-Hupperetz;
Overl.v.d.fam. Hofland en
voor mevr. Bettink-
Dahmen;
Giel Bleijlevens (c);
Bertie van den Wildenberg
(c);
Chris In de Braekt (c);

ZONDAG 1 NOVEMBER
ALLERZIELENLOF,
Deken van Galen

15.00 uur: Gem. Kerkelijk
Zangkoor St.Ceacilia Petrus
en Paulusparochie
Schaesberg

Voor alle overledenen van
onze parochie.
Uitstalling van Allerheiligste
en zegening van de graven.

Rouwen, verdriet hebben en verder leven.

Als we verdriet hebben en rouwen, hebben we geen behoefte aan opmerkingen dat we ons verdriet moeten verwerken door het los te laten of een plaats te geven. Er wordt soms van ons verwacht dat er binnen zo kort mogelijke tijd een eind komt aan onze rouw, dat het overgaat. Rouw houdt nooit op, maar vormt en ontwikkelt zich in de loop van ons leven en maakt deel uit van wie we zijn.

'Vingerafdruk van verdriet' is de titel van een boekje van de Belg, Emanuel Keirse. Hij zegt daarin:

Zoals de vingerafdruk van ieder van ons anders is, een soort paspoort voor ieders eigenheid, zo is ook het verdriet persoonlijk en voor iedereen anders. Geen enkel verdriet is hetzelfde. Iedere persoon is anders zo ook zijn verdriet.

Na een groot verlies beginnen mensen vaak met zwijgen. Ze zijn neergeslagen door verdriet. Voor de een is het bovendien makkelijker om wat binnenin jezelf leeft onder woorden te brengen, voor een ander is dat moeilijk. Dat hangt van iemands aard af, en ook van de ervaringen die je met praten hebt.

Alleen rouwen is daarom een zware opgave. Het is altijd troostend mensen te treffen met hetzelfde verlies.

Samen kijken hoe je dat doet rouwen, praten en luisteren naar elkaar. Soms leer je dan geduld hebben ook met jezelf, je kwetsbaarheid aanvaarden. Maar ook je kracht ontdekken om wat je overkomen is aan te kunnen.

In november starten we weer met de groepen 'Omgaan met rouw en verdriet'. Bij belangstelling kunt U zich daarvoor opgeven/ aanmelden.

Via 06 - 24 95 90 86 krijgt U Jacques Vestjens aan de telefoon. Bereikbaar maandag t/m vrijdag v.10.00 tot 12.00 uur of via e-mail: jmlvest@planet.nl

Als rouwenden zich bij de parochie opgeven is naam, adres, telefoonnummer en ook het mailadres belangrijk.
Parochiekantoor Welten tel. 045 - 571 32 25.

Een zin uit een verslag van een van de vorige rouwgroepen.

"Ik voelde op een heel rare manier, die ik niet kan uitleggen, dat alles in mijn leven verbrijzeld was"



***Pelgrimswandeling van Heerlen naar Wittem
op het Gerardusfeest, vrijdag 16 oktober a.s.***

Op vrijdag 16 oktober 2015, Jaarfeest van heilige Gerardus Majella, organiseert Klooster Wittem vanuit Welten (Heerlen) een groepswandeling naar het Gerardus-pelgrimsoord Wittem.

In onze St. Martinuskerk start om 08.00 uur de jaarlijkse Gerardustocht met een pelgrimsgebed. Via landwegen en voetpadjes gaat de 13 km lange wandeling door het prachtige Heuvellandschap via Ubachsberg, de Bernardushoeve, Eyserheide en Cartils naar het redemptoristenklooster van Wittem in het Geuldal.

Gepauzeerd wordt er om +/- 9.30 uur in de Bernardushoeve (Trintelen) en bij het beeld in Eyserheide is een kort bezinningsmoment. Tegen 12.00 uur zullen we in Wittem aankomen. Daar kunnen de pelgrims zich aansluiten bij de eucharistieviering van 12.15 uur in de Gerarduskapel. Daarna is er gelegenheid om in de kloosterbibliotheek een tentoonstelling te zien en de kloosterboekwinkel te bezoeken of een van de winkels en café/restaurants in de omgeving.

Als er genoeg belangstelling is, begint om 14.00 uur een ongeveer even lange wandeling terug naar Welten, maar wel langs een andere, even mooie route. Men kan uiteraard op deze feestdag langer in Wittem blijven en bijvoorbeeld deelnemen aan de middagdienst van 15.00 uur met een processie door de kloostertuin. Er is ook gelegenheid om met openbaar vervoer terug te gaan: er gaat elk half uur rechtstreeks een lijnbus naar Welten/Heerlen.

Het is niet nodig zich vooraf voor deze pelgrimswandeling op te geven: **om 08.00 uur aanwezig zijn in de Martinuskerk** van Welten is voldoende. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Nog maar 80 dagen en dan begint Serious Request!

Volgende maand beginnen we met de Solidariteitsmaaltijden en de Record Poging Bijbel Lezen! Maar er is meer waaraan u kan mee doen. Hieronder is een selectie van de activiteiten waaraan u kan deelnemen. Alle opbrengsten gaan 100% naar Serious Request. Voor meer informatie en andere acties zie de website van de Raad van Kerken Parkstad, www.raadvankerkenparkstad.nl

Korendag

Op zaterdag 14 november kunt u van 10.30 tot 16.30 uur verschillende koren beluisteren in de Annakerk in Heerlen. Zingt u in een koor en wilt u optreden voor het goede doel? Dat kan! Meld u aan via seriousrequestkerkenparkstad@gmail.com. Daar kunt u terecht voor meer informatie en aanmeldingen.

RecordPogingBijbelLezen

Vanaf zaterdag 24 oktober wordt er 24 uur per dag gelezen uit de bijbel. Iedereen die 10 minuten leest sponsort 10 euro. Uiteraard gaan we proberen om de hele bijbel uit te lezen en zo een geweldig bedrag bij elkaar te krijgen. Aanmelden kan via Ab Mulder athmulder@gmail.com

Solidariteitsmaaltijd

Samen eten delen komt vaak terug in de bijbel. In ruil voor een donatie van 10 euro (meer mag ook) kunt u genieten van een heerlijke eenvoudige maaltijd. Meld u aan voor één of meerdere maaltijden via intekenlijsten die op de locaties liggen. Of via AanTafelVoorHetGoedeDoel@gmail.com
Er is een maximum dus wacht niet te lang met aanmelden.
14 oktober maaltijd in de Ark in Landgraaf (17.00 u).
28 oktober maaltijd bij het Leger des Heils Treebeek (16.30 u).
11 november maaltijd bij de Andreasparochie op de Heerlerbaan (17.00 u).
23 november maaltijd bij de Laurentiushof in Voerendaal (17.00 u).

