



JULI 2016
2 juli-30 juli

Mensen terug de kerk in?

Op de eerste plaats wil ik alle studenten feliciteren met het behalen van hun diploma! Ik wil iedereen die vakantie krijgt en diegenen die op vakantie gaan een mooie tijd toewensen! En ten slotte wil ik alle vrijwilligers en betrokken mensen binnen parochie en wijk bedanken voor alle inzet voor elkaar!

Ondanks het feit dat kerken steeds leger worden, ben ik toch heel hoopvol! Er zijn genoeg mooie gebeurtenissen om ons heen die het leven met elkaar de moeite waard maken. We moeten kijken naar de lichtpuntjes en de kansen aangrijpen die zich voordoen en onze zegeningen tellen. Ik heb het net al even genoemd: 'de kerken worden steeds leger.' Wanneer ik met parochianen praat, maar ook met collega's, wordt regelmatig dé hamvraag gesteld: 'Hoe krijgen we de mensen weer in de kerk?' Nu komt mijn persoonlijk mening: Ik raak er steeds meer van overtuigd dat dit niet de eerste vraag is die we moeten stellen!

Even een vergelijking uit de H. Schrift van Jezus: *'als een schaap verloren is geraakt, zal de goede herder dan niet de 99 anderen schapen in de steek laten en dat éne schaap gaan zoeken? Er zal meer vreugde in de hemel zijn om de bekering van één zondaar, dan om 99 die geen rechtvaardiging nodig hebben.'* Vóór de jaren 60 zaten de kerken allemaal vol; toen kwam de 'roerige tijd' en massaal verliet men de kerken. En ik ben ervan overtuigd dat er teveel factoren meespeelden om dit alleen maar aan de 'verloren schapjes' te verwijten!!

Waar het mij om gaat, denkend vanuit de vergelijking van Jezus: Zullen we niet eerder naar de mensen toe moeten gaan, in plaats van te proberen de mensen naar ons te krijgen? De goede herder moet de kerk uit om zijn schapen te gaan zoeken! De goede herders, dat zijn uiteraard de kerkelijke bedienaren. Maar het is ook een taak voor ons allemaal! Zoek de mensen op, sta náást de mensen en trek samen op. We hebben in enkele parochies in de afgelopen maanden een processie gehouden. Het wordt tijd dat we het geloof niet alleen maar in de kerkgebouwen moeten blijven vieren, maar op straat brengen bij de mensen! Er ontstaan kansen waar wij zegening brengen!

Vriendelijke groeten, kapelaan Blom.

Welkom aan deken Bouman!

Op 10 juli mogen we onze nieuwe pastoor-deken, deken Bouman, van harte ontvangen in onze parochies. Hij wordt op die dag geïnstalleerd in de St. Pancratiuskerk door vicaris-generaal, mgr. Schnackers, om 11.30 uur. Iedereen is van harte welkom om deel te nemen aan de H. Mis en aan de receptie aansluitend bij Tulip Inn, gelegen aan het Wilhelminaplein 17! Een aantal missen zullen op deze zondag uitvallen zodat we als parochies samen dit feest kunnen vieren. **De missen die zullen uitvallen zijn: 10.00 uur St. Pancratius en 11.15 uur St. Joseph.** De overige missen zullen gewoon doorgaan.

Hans Bouman, de nieuwe pastoor-deken.

Binnenkort verwelkomen we Hans Bouman als de nieuwe pastoor-deken van Heerlen.



Hij werd op 28 september 1967 geboren in Zwolle, direct na zijn zus Madeleine met wie hij dus een tweeling vormt. Drie jaar later werd zijn broer Remco geboren in Zutphen, waar het gezin inmiddels naar toe was verhuisd. Daar heeft hij zijn schooltijd doorgebracht, tot hij in 1985 naar Kerkrade verhuisde om op het Groot-Seminarie Rolduc zijn priesteropleiding te volgen.

In 1990 werd hij, nog net 22 jaar oud, met negen anderen diaken gewijd en volgde de verhuizing naar Elsloo, waar hij als kapelaan naar toe gezonden werd om pastoor Creemers te ondersteunen. Twee jaar later werd hij op 13 juni 1992 tot priester gewijd, kort daarna wisselde de pastoor en vervolgde hij zijn werkzaamheden in Elsloo en Meers als kapelaan van pastoor Achten. Weer twee jaar later, dus in 1994, werd hij benoemd tot kapelaan in Venray om pastoor-deken Coenen z.g. bij te staan in Venray en de omliggende dorpen. Deze inzet duurde tot 1998, toen de bisschop hem vroeg voor zijn eerste pastoorsplaats in Landgraaf-Nieuwenhagerheide. Enkele jaren later werd hij tevens pastoor van de wijk Lichtenberg, de parochie Landgraaf-H. Familie. In 2011 werd hij overgeplaatst naar Gennep, waar hij nu vijf jaar pastoor is van de parochies H. Martinus en H. Norbertus.

Tijdens zijn werkzaamheden voelde hij de behoefte om zich verder te ontwikkelen en om meer bagage te hebben voor de steeds complexere taken. In zijn vrije tijd volgde hij een MA Managementwetenschappen aan de Open Universiteit, variant Implementation and Change. Daarbij liep hij ook stages bij een onderwijsadviesbureau en de politie Limburg-Zuid. In zijn Gennepse tijd startte hij een MA Theology (Radboud Universiteit Nijmegen in samenwerking met KU Leuven), een

studie die hij deze maanden in de afstudeerrichting Pastoraaltheologie/Missciologie hoopt af te ronden. Hij zegt daarover: "Ik vind het belangrijk dat je blijft leren in je leven, dat je nooit denkt dat je alles wel weet." Het valt hem op dat mensen de ander vaak in een hokje duwen. Ze vragen dan: "Ben je conservatief of modern?" Als ze dan horen over studies in Rolduc en Nijmegen weten ze niet zo goed in welk hokje hij past... en dat vindt hij ook prima. Want, zo zegt hij, "We moeten de ander ontmoeten en leren kennen zoals hij of zij is, zoals God ons individueel kent en van ons houdt".

Over de overgang naar Heerlen zegt hij: "Voor Gennep vind ik het te snel, vijf jaar is kort. Maar wij solliciteren niet op een functie, we worden door de bisschop gezonden naar die plaats waar hij denkt dat we het hardste nodig zijn. Dat is nu Heerlen. Het zal een hele uitdaging worden om alleen al overzicht te krijgen over de zes parochies en het dekenaat. Maar ik heb alle vertrouwen in de vele vrijwilligers, de katechisten, de pastoraal werkster, de diakens, de kapelaan, in iedereen die zich inzet in onze zes parochies. Ik heb ook een groot vertrouwen in de collega's en alle anderen in het dekenaat, dat ik al enigszins ken uit mijn Landgraafse tijd. Ik ben ervan overtuigd dat het ons zal lukken elkaar te versterken. Het gaat niet om een pastoor, die is maar een voorbijganger: Hij kan een instrument zijn om geloofsgemeenschappen te versterken en om parochianen te ondersteunen daarin hun eigen verantwoordelijkheden te nemen". Daarbij geeft hij aan dat hij zich in de gesprekken met besturen en collega's zeer welkom voelt. "Het waren allemaal hartelijke ontmoetingen in een open sfeer, waarbij we oog hadden voor de mooie kanten van de zes zeer diverse parochies en het dekenaat; maar waarbij we ook de problemen onder ogen durfden te zien en te benoemen". Een zelfde hartelijke houding ondervond hij in kennismakingsgesprekken met burgemeester Krewinkel en wethouder Braeken, die hem al hadden uitgenodigd.

Komende weken zal deken Bouman al naar Heerlen verhuizen, zodat de pastorie in Gennep gereed gemaakt kan worden voor zijn opvolger Guido Kessels. Op 3 juli zal om 10.00 uur in de Martinuskerk in Gennep een feestelijke H. Mis zijn, waarin

pastoor Bouman afscheid neemt en pastoor Kessels wordt verwelkomd. Op zondag 10 juli is om 11.30 uur een feestelijke H. Mis in de Pancratiuskerk, waarin vicaris-generaal Schnackers Hans Bouman zal installeren tot pastoor van de zes parochies en tot deken van het dekenaat Heerlen. Wij heten hem graag welkom in ons midden en bidden om zegen voor hem en onze geloofsgemeenschappen.

3e werk van barmhartigheid.

'De naakten kleden.' Het derde werk van barmhartigheid gaat over de menselijke waardigheid. Zonder kleding voel je je kwetsbaar, niet beschermd. Zodra Adam en Eva eten van de verboden vrucht gebeurt er iets waardoor ze zich kwetsbaar voelen. Het eten van die vrucht staat voor de keuze die ze maken om zélf te bepalen wat goed en slecht is en ze denken daarbij God niet nodig te hebben. Er ontstaat een breuk tussen hen en God, maar ook tussen elkaar. Plotseling ontdekken ze hun naaktheid. Ze schamen zich voor elkaar en voor God; ze gaan zich voor Hem verstoppen. Wat zijn de allereerste woorden van God ná deze zondeval? Dat zijn de woorden: 'Waar ben je?' Het is voor God niet de vraag 'achter welk struikgewas heb je je verstopt?' Nee, Hij voelde als het ware de lege plek in zijn Hart van waaruit Hij de mens uit liefde had geschapen.

God heeft in Jezus de band tussen God en de mensen en tussen mensen onderling weer hersteld. En aan ons de opdracht om mensen de boodschap mee te geven: 'Je hoeft je niet te verstoppen. God houdt van je!' 'Hij wil je bekleden met liefde zodat je beseft dat je er mag zijn.' De naakten kleden betekent dat God ons nodig heeft om mensen hun waardigheid te geven. Denken we aan het verhaal van St. Martinus die de helft van zijn mantel deelde met de bedelaar. Niet alleen gaf hij de bedelaar een warme deken aan de buitenkant. Nog belangrijker, hij gaf warmte aan de binnenkant door zijn aandacht en liefde. Een voorbeeld dat we mogen navolgen!

Barmhartige groeten, kapelaan Blom

Gedoopt:



4 Juni Sterre Coppers

1 Juli Collin Quint

Getrouwd:



4 Juni Thijs en Patricia Boumans-Keijenberg
en

16 Juni Dominik en Bonnie Ihle- Van Haren

Overleden en uitvaart St. Martinuskerk

27 Mei Odilia Jaegers-Steinschuld

29 Mei Miet Gijsbers-Souren

INLEVERDATUM MISINTENTIES: uiterlijk

19 JULI

Parochiekantoor open Dinsdagochtend: 10.00u–12.00u.
Misintenties S.V.P. via **mail:** sintmartinus@home.nl ,
telefonisch 045 – 571 32 25 of **persoonlijk** bij het
parochiekantoor doorgeven!

VRIJDAG 1 JULI

H. Mis Kapel Benzenrade

19.00 uur: Kapelaan Blom

ZATERDAG 2 JULI

11.00 uur Doop Collin Quint

ZATERDAG 2 JULI

1^E lezing: Jes.66,10-14c;

Ev.: Luc.10,1-12.17-20;

Celebrant: Prof. Rohling

19.00 uur: M. Vonhögen en Cantor

6 Wekendienst dhr. Jo Schlangen;

Gilbert Peeters (c);

Marie-José Schöpping (c);

verjaardag Marianne Spiga;

Uit dankbaarheid 60 jarig huwelijk;

ZONDAG 3 JULI

14^e zondag door het Jaar

1^E lezing: Jes.66,10-14c;

Ev.: Luc.10,1-12.17-20;

Celebrant: Prof. Rohling

10.00 uur: Schola Gregoriaans

Echtp. Hoppers-Retera (st);

Giel Goertzen (c);

Ouders van Kerkoerle-Stap;

DINSDAG 5 JULI

18.30 uur: Rozenhoedje

19.00 uur.

Ouders Stevens-Bastiaens en kinderen (st);

WOENSDAG 6 JULI

09.00 uur.

Echtp. Hoppers-Retera (st);

Uit dankbaarheid;

ZATERDAG 9 JULI

**12.45 uur: Huwelijksmis
Bruidspaar Myrthe Hansen
en Bram Feyen;**

ZATERDAG 9 JULI

1^e lezing: Deut.30,10-14;

Ev.: Luc.10,25-37;

Celebrant: Kapelaan Blom

19.00 uur:

**1e Jaardienst Pierre
Hartgerink;**

Jrd. Fam.J. Vrösch-Quaedvlieg en kinderen (st);

Jrd. Jo Handels, ouders

Handels en ouders Dohmen;

Marie-José Schöpping (c);

ZONDAG 10 JULI

15^e Zondag door het Jaar
1^e lezing: Deut.30,10-14;
Ev.: Luc.10,25-37;
Celebrant: Kapelaan Blom
10.00 uur: Mozart Ensemble

Echtp. Hoppers-Retera (st);
Jrd. Tiny Waterval-Stevens;
Elly Huppertz-Stevens;
Overl. ouders Waterval-
Huppertz en fam.leden;
Giel Bleylevens (c);
Fien Baggen-Diedereren;
Jrd. Nelly Bianchi-Bisschoff en
tevens voor Tonny Bianchi-
Dabekausen en wederzijdse
overl. fam. leden (st);

DINSDAG 12 JULI

18.40 uur: Rozenhoedje
19.00 uur.

Echtp. Hoppers-Retera (st);

WOENSDAG 13 JULI

09.00 uur.

ZATERDAG 16 JULI

1^e lezing: Gen.18,1-10a;
Ev.: Luc.10,38-42;
Celebrant: Deken Bouman
19.00 uur:

ZONDAG 17 JULI

16e Zondag door het Jaar
1^e lezing: Gen.18,1-10a;
Ev.: Luc.10,38-42;
Celebrant: Kapelaan Blom
10.00 uur: M. Vonhögen

Echtp. Hoppers-Retera (st);
Jrd. José en Sjef Brouns-
Hupperetz (st);
Deken C. Buschman (st);
Medie Hanssen-Meys (c);

DINSDAG 19 JULI

18.40 uur: Rozenhoedje
19.00 uur.

WOENSDAG 20 JULI

09.00 uur.

Echtp.Hoppers-Retera (st);

ZATERDAG 23 JULI

1^e lezing: Gen.18,20-32
Ev.: Luc.:11,1-13;
Celebrant: Kapelaan Blom
19.00 uur: Dameskoor
St.Martinus

Ant. Staarink ;
Mieke van Emmerik-van der
Steen en ouders van
Emmerik-Peters;
Jrd. Gerda Schillings;

ZONDAG 24 JULI

17^e Zondag door het Jaar
1^e lezing: Gen.18,20-32
Ev.: Luc.:11,1-13;
Celebrant: Deken Bouman
10.00 uur: Sluiting Koorjaar
Gem. Kerkelijk Zangkoor
St.Joseph

Echtp.Hoppers-Retera (st);
T.i.v. Alle overl. Rectoren en
Pastoors van Welten (st);
Karel Simons (c);
Math Waltmans (c); Jrd. Chris
In de Braeckt; Bijzondere
intentie voor kleinkinderen;
Jos Ingot-Vellen;

DINSDAG 26 JULI

18.40 uur: Rozenhoedje
19.00 uur.

Echtp. Hoppers-Retera (st);
Pierre Hartgerink (c);

WOENSDAG 27 JULI

09.00 uur.

ZATERDAG 30 JULI

1^e lezing: Prediker 1,2+2,21-
23
Ev.:Luc. 12,13-21
Celebrant: Kapelaan Blom
19.00 uur: >>>>>>

Zeswewekendienst Miet Gijsbers-Souren;

Tonny Bianchi-Dabekausen en
Nelly Bianchi-Bisschoff en
wederzijdse overl. fam. leden
(st);

ZONDAG 31 JULI

18e Zondag door het Jaar
1^e lezing:Prediker 1,2+2,21-
23
Ev.:Luc. 12,13-21
Celebrant: Kapelaan Blom
10.00 uur: Schola
Gregoriaans

Echtp. Hoppers-Retera (st);
Tilly van den Bongard-
Kuppens; Medie Hanssen-
Meys vanwege verjaardag (c);

Het Legioen van Maria bestaat 95 JAAR !!!!!!!!!!!

Dit heugelijke feit zal tijdens de dagbedevaart naar Banneux op zaterdag **20 augustus 2016** bijzonder worden herdacht met een Pontificale Mis voorgegaan door Hulpbisschop Mgr. E. de Jong van het Bisdom Roermond.

Iedereen met een hart voor Maria wordt uitgenodigd om samen met ons dit feest te vieren in Banneux, een plaats waar **ZIJ** ons zeer nabij is.

Aanmelden **vóór 15 juli 2016** bij het "Huis voor de Pelgrim" Maastricht

Telefoon: 043-3215715.

Kosten zijn € 22,50 per persoon; kinderen t/m 12 jaar € 11,00.

S.v.p. **vóór 1 augustus** overmaken op rekening nummer:

NL15INGB0001058699 t.n.v. St. Limburgse Bedevaarten, Maastricht met vermelding van: "Maria Legioen" en van uw naam, adres en telefoonnummer.

Mail ook uw naam, volledig adres en tel.nr naar info@huisvoordepelgrim.nl

Indien meerdere personen meegaan, svp alle namen, adressen en tel.nr noteren.

Enkele dagen vooraf ontvangt u een bewijs van deelneming.

Het Legioen van Maria; Bisdom Roermond

Kampen van het bisdom Roermond.

Het bisdom Roermond organiseert diverse zomerkampen voor verschillende leeftijden: een jongenskamp van 8-12 jaar, een meisjeskamp van 8-12 jaar, een survivaalkamp voor jongens van 12-16 en een meidenkamp van 12-16. Kapelaan is verschillende malen mee geweest op meisjeskamp; dit jaar wordt dat het meidenkamp. Ook zijn er verschillende jongeren uit onze parochies die meegaan op enkele kampen als leiding. Meer info is te vinden op www.bisdrom-roermond.nl/afdeling-jeugd-en-jongeren

Kroedwusjwandelning.

Een traditie, in samenwerking met het Dekenaal Missionair Beraad Heerlen, waar we enkele jaren geleden mee begonnen zijn. En elk jaar mogen we ons verheugen op een grote groep. In sommige parochies kan men in het weekend rond 15 augustus na een kerkdienst een gezegende kroedwusj meenemen. Deze verzameling van kruiden kan men dan thuis een plaats geven ter bescherming van onweer. Maar ook in ons eigen leven kan het wel eens onweten door tegenslagen; daarom is het goed om dit mooie gebruik in ere te houden. Want daardoor beseffen we dat we Gods zegen nodig hebben! Op **zaterdag 13 augustus zullen we om 11.00 uur** een wandeling maken en **vertrekken vanaf de St. Josephkerk Heerlerbaan**. Onderweg zal ieder voor zich een eigen kroedwusj plukken onder begeleiding van IVN Heerlen. Voor de zegening zullen we de kapel in het Imstenrader Bos aandoen die gelegen is achter Villa Hooghees. Na ongeveer een uurtje sluiten we af in de Ontmoetingsruimte van de St. Josephparochie met een kop koffie. Wees welkom! Geeft u zich wel even op bij uw parochie

Autozegening.

Een jaarlijkse traditie die bestaat binnen de St. Josephparochie is de autozegening. Voordat de zomervakantie begint, kan iedereen met zijn of haar auto naar de kerk komen. Helaas kunnen we er geen jaar garantie bij geven! Maar een voorwerp zegenen betekent: Het toewijden aan God en dat bij het gebruik ervan, Gods zegen erop mag rusten. Wanneer we onderweg zijn, dan mogen we als gelovige mensen erop vertrouwen dat we onder Gods bescherming staan en dat Hij met ons op de weg door ons leven gaat. Niet dat ons dan niks kan gebeuren... maar we ontvangen wel de kracht om met moeilijkheden om te gaan. Of u nu op vakantie gaat of niet; op zondag 17 juli kunt u met auto/fiets, of welk voertuig ook, naar de kerk komen om te laten zegenen.

Reis naar Nepal.

Enkele jongeren van Jeugdkring Chrisko vertrekken op zaterdag 2 juli naar Nepal. In eerste instantie om een schoolgebouw op te knappen. Maar dankzij vele gulle sponsors is het plan ambitieuzer geworden en kan het schoolgebouw nu opnieuw worden opgebouwd. Het nieuwe schoolgebouw kan meer kinderen herbergen en dat is natuurlijk geweldig nieuws! Sponsorgeld is welkom en kan overgemaakt worden op NL95INGB0001200722 ten name van R.K. Stichting Jeugdkring Chrisko, Annastraat 8, 6462 XX te Kerkrade, onder vermelding van 'Nepal'. We wensen de jongeren en hun begeleiders heel veel succes en Gods zegen! Na terugkomst zal er zeker een verslag volgen van hun belevenissen.

Bezoek ook m.facebook.com/dertighandenhelpennepal/ of www.jeugdkringchrisko.nl

Chriskokamp.

Jeugdkring Chrisko gaat ook elk jaar op kamp. Dit jaar is de kamplocatie gelegen in Haelen in 'De Spar'. Van zondag 31 juli t/m 4 augustus trekken gezinnen samen op, onder het thema 'vaar wel'. Natuurlijk zeggen we geen 'vaarwel' maar 'tot ziens'. Maar we wensen hen wel toe dat het kamp 'wel mag varen' ofwel, dat het een mooie en zinvolle week mag zijn met verdieping en plezier.

Weekend van 16 en 17 juli in de Moeder Anna.

In het weekend van 16 en 17 juli vindt het Park City Life festival plaats rondom de Moeder Annakerk. Op zaterdagavond, uit overmacht, kan er geen H. Mis plaatsvinden in genoemde kerk. Omdat er anders helemaal geen weekendmis aldaar gevierd zou zijn, wordt de mis van zaterdagavond verschoven naar **zondagmorgen 17 juli om 11.30 uur.**

Jubileum pater van Laarhoven.

We zijn dankbaar aan alle priesters die in onze parochies hun diensten aanbieden. Pater van Laarhoven, die woonachtig is in Parc Imstenrade, is 45 jaar werkzaam geweest als missionaris in Tanzania. Nu woont hij alweer 12 jaar in Parc Imstenrade, waar hij zich inzet voor de pastoraat, samen met de pastorale groep. Dit jaar viert hij zijn 60 jarig priesterjubileum en daar willen we zeker bijilstaan. Op zondag 31 juli viert hij om 11.15 uur de H. Mis in de St. Elisabethkapel m.m.v. het St. Elisabethkoor. Aansluitend aan de mis wordt hem in de kapel een receptie aangeboden die zal duren tot ongeveer 14.00 uur. Wees welkom!

Verandering bezorging parochienieuws!!

Het secretariaat ontvangt meer en meer emails en telefoontjes van bewoners in Welten/Benzenrade die klagen dat ze het parochieblad in hun brievenbus vinden ondanks dat er een NEE-NEE sticker op hun brievenbus staat. We moeten deze klachten serieus nemen, vooral omdat de NEE-NEE sticker een officieel door de Rijksoverheid ontwikkeld middel is om ongeadresseerde post tegen te gaan.

Per volgende maand zullen onze bezorgers het blad alleen bezorgen bij de bewoners die een NEE-JA sticker of geen sticker op hun brievenbus hebben. Mocht u ons parochieblad ondanks uw NEE-NEE sticker toch willen ontvangen kunt u ons dit telefonisch tijdens de openingstijden van het secretariaat doorgeven of per email aan sintmartinus@home.nl

Vanaf 10 Juli adres Pastoor-Deken H. Bouman:

Pancratiusstraat 41, 6411 KC Heerlen
Telefoon: 045 – 571 36 82
E-Mail: hansjbouman@gmail.com

GENEET VA UT LEËVE.....

D'r Tsied....

Limburgs (Kerkraads) gedicht

D'r miensj va hu deet of 't brent,
Heë jakkert mer en broest en rent.

Flotter geet `r, dróp en druvver,
't leefste sjleug me sjtukker uvver.

Tied is geld, doa sjteet me dróp.
D'r inne drieënt d'r angere op

Me kiek nit um, ging inkel kier,
Me geet mer durch en ummer wieër.

Bij nuuks mieë weëd nog sjtilgesjtange,
Sjrit vuur sjrit weëd wieër gegange.

Zoeë vliege waeke, daag en ing sjtond,
Voet wie inne bliets, juus wie ing sekond.

Da ziet me ópins vöal te sjpieë
Wat me verpast hat, kunt nit mieë

In plaatsj va jage mós me doarum verzukke,
't sjjunste van d'r daag te plukke.

D'R HERGOD HAT D'R TIED JEMAAD,
VA SJPOUWE HAT HEÉ NIKS GEZAAD.



neem
de tijd
en tem 'm

