



**AUGUSTUS 2016**  
**30 juli-3 september**

***Welkom in Heerlen.***

Bijzonder welkom voelde ik me op 10 juli, bij de feestelijkheden rond mijn installatie als pastoor-deken. Ik voelde me de hele dag gedragen door warme hartelijkheid, die op verschillende manieren tot uitdrukking werd gebracht. Daarom wil ik iedereen bijzonder danken die op welke manier dan ook aan de voorbereidingen heeft meegewerkt en iedereen die op welke manier dan ook heeft meegevierd, meegedaan, aanwezig was, felicitaties deed toekomen, of op welke manier dan ook verbonden was.

Deze weken wil ik vooral gebruiken om kennis te maken met iedereen, die dat wil. Spreek me dus ook gewoon aan en nodig me uit. Denk niet: dat doe ik later wel een keer; het is nu de tijd van versteviging van de banden om samen onderweg te gaan. Vergeef het me ook als ik niet direct alle gezichten en verhalen blijf onthouden, dat zal met de tijd wel gaan groeien. De beste basis die u daarvoor kunt leggen is: reik me uw hand, vertel uw verhaal en vier en bid met me samen. Het is niet eenvoudig om alleen al wat overzicht te krijgen over zes

parochies en een dekenaat, maar met elkaar zullen we onderweg gaan.

Van harte wens ik iedereen, zowel wie op weg gaat als wie thuis blijft, een hele goede vakantietijd en heel veel zegen!

*Deken Hans Bouman*  
*Telefoon 045-571 36 82*  
*Email: [hansjbouman@gmail.com](mailto:hansjbouman@gmail.com)*  
*twitter: @DekenHeerlen*

### **4e werk van barmhartigheid Wees geen vreemdeling van elkaar.**

'De vreemdelingen opnemen'; het 4e werk van barmhartigheid. Even een klein uitstapje naar de betekenissen van 'geheim' en 'heem'. Wat het woord geheim betekent is bekend: 'iets dat niemand mag weten.' Het woord 'heimelijk' betekent 'verborgen' 'vertrouwd', 'tot het huis behorend'. 'Heem' betekent 'huis'. In het Duits, maar ook in verschillende Zuid-Limburgse dialecten heeft het woord 'heem' deze betekenis. 'Heem en geheim' zijn aan elkaar verwant.

En inderdaad, wat er achter voordeuren speelt: dat is geheim, niet bekend. Helaas zijn er te veel mensen die problemen hebben binnen gezin en huissituatie. Verborgen armoede is aanwezig. Vaak dat men dit 'geheim' niet op straat legt uit schaamte. Onze samenleving is vrij individualistisch; ieder voor zich. Het is geweldig dat er initiatieven zijn binnen wijken om te zorgen voor een sociale structuur. Maar wij allen zijn geroepen om voor elkaar geen vreemdeling te zijn! Christen-zijn betekent te zijn zoals Jezus zelf: om ons heen te kijken, gericht op de ander, en proberen te ontdekken wat leeft en te helpen waar maar kan.

Jezus klopt bij u op de voordeur. Doet u open?? Hij wil geen onbekende zijn. Wat in ons hart leeft en wat in ons leven gebeurt, hoeft voor Hem geen geheim te zijn! Hij weet wel wat er in ons omgaat, maar Hij kan pas helpen op het moment dat we op Hem vertrouwen en de deur wagenwijd openzetten. In

navolging van Hem zijn wij geroepen om hetzelfde te doen naar anderen.

De Kerk heeft een boodschap van liefde te brengen bij mensen. Maar voordat we dat doen, is het nodig dat we eerst eens luisteren naar de boodschap van anderen. Klop aan bij mensen, luister naar hun verhalen, sta open voor datgene dat leeft bij hen. Wees geen vreemdeling voor elkaar, maar schep vertrouwen. Van daaruit, een sociale band, heeft een boodschap brengen pas zin!

*Barmhartige groet, kapelaan Rick Blom.*

### ***Maria ten hemelopneming.***

Maria blijft mensen aanspreken! In kapellen en kerken branden vaak kaarsjes bij Maria. De examens en tentamens zijn achter de rug. Menig schietgebedje heeft men gedaan en een kaarsje opgestoken. Zelf ben ik een paar keer in Lourdes geweest. Daar vindt elke avond de lichtprocessie plaats. De vele mensen die met hun kaarsje in processie lopen achter het Mariabeeld en bidden. Begin september is het nog wat langer licht buiten en op het moment dat de processie begint, is het nog niet geheel donker. Maar naarmate de tocht vordert, begint het steeds donkerder te worden. En natuurlijk, het licht van de kaarsjes wordt steeds zichtbaarder. Licht is pas het meest zichtbaar als het helemaal donker is. Zo wil God zijn! In de meest moeilijk momenten wil Hij er juist voor ons zijn! Aan Maria, als voorspreekster, kunnen we onze intenties kwijt bij Onze Lieve Heer. Op 15 augustus vieren we 'Maria ten hemelopneming'. **In de Pancratius wordt dit als 'zondagse mis' gevierd om 10.00 uur met Bruidskoor.**

Maria is niet ver weg, maar in de hemel brengt zij onze gebeden bij God. Gebed geeft juist nabijheid van hart. Zoals een kaarsje brandt: bidt voor de ander en wees als een licht voor elkaar. Er zijn genoeg mensen die leven met donkere momenten. Voor elkaar zorgen en bidden betekent in nabijheid mensen opnemen en een stukje hemel brengen.

*Kapelaan Rick Blom.*

---

**Gedoopt:**



2 Juli Collin Quint

---

**Getrouwd:**



9 Juli Bram Feijen en Myrthe Hanssen

---

**INLEVERDATUM MISINTENTIES: uiterlijk**



**Augustus**

**Parochiekantoor open Dinsdagochtend: 10.00u–12.00u.**  
Misintenties S.V.P. via **mail:** [sintmartinus@home.nl](mailto:sintmartinus@home.nl) ,  
**telefonisch** 045 – 571 32 25 of **persoonlijk** bij het  
parochiekantoor doorgeven!

---

## **ZATERDAG 30 JULI**

1<sup>e</sup> lezing: Prediker 1,2+2,21-23

Ev.: Luc. 12,13-21

Celebrant: Kapelaan Blom

19.00 uur:

## **Zeswekendienst Miet Gijbsbers-Souren;**

Tonny Bianchi-Dabekausen en Nelly Bianchi-Bisschoff en wederzijdse overl. fam. leden (st);

## **ZONDAG 31 JULI**

18e Zondag door het Jaar

1<sup>e</sup> lezing: Prediker 1,2+2,21-23

Ev.: Luc. 12,13-21

Celebrant: Kapelaan Blom

10.00 uur: Schola

Gregoriaans

Echtp. Hoppers-Retera (st);  
Tilly van den Bongard-Kuppens; Medie Hanssen-Meys vanwege verjaardag (c);

## **DINSDAG 2 AUGUSTUS**

18.40 uur: Rozenhoedje

19.00 uur.

Pierre Hartgerink (c)

## **WOENSDAG 3 AUGUSTUS**

09.00 uur:

Echtp. Hoppers-Retera (st);  
Lidwien Geelen;

## **VRIJDAG 5 AUGUSTUS**

### **H.Mis in kapel Benzenrade**

19.00 uur: Kapelaan Blom

Jrd. Jeu de Esch; Ber Maes;  
Fam. Kuipers-Pakbier uit dankbaarheid;

## **ZATERDAG 6 AUGUSTUS**

1<sup>e</sup> lezing: Wijsheid 18,6-9;

Ev.: Lucas 12,32-48;

Celebrant: Kapelaan Blom

19.00 uur:

Tiny Waterval-Stevens;  
Elly Huppertz-Stevens;

## **ZONDAG 7 AUGUSTUS**

19<sup>e</sup> Zondag door het jaar

1<sup>e</sup> lezing: Wijsheid 18,6-9;

Ev.: Lucas 12,32-

Celebrant: Prof Rohling

10.00 uur: Schola

Gregoriaans

Giel Goertzen (c);  
Echtp. Hoppers-Retera (st);  
Jrd. Sjir Sijstermans;  
Dominic Hennis (c);  
Fam. Hofland;

## **DINSDAG 9 AUGUSTUS**

Feest H.Teresia Benedicta vh  
Kruis (Edith Stein), maagd en  
martelares, patrones v Europa  
18.40 uur: Rozenhoedje  
19.00 uur.

Echtp. Hoppers-Retera (st);  
Giel Bleijlevens (c);

## **WOENSDAG 10 AUGUSTUS**

Feest H.Laurentius diaken en  
martelaar. 09.00 uur.

Annemarie Corten;

## **ZATERDAG 13 AUGUSTUS**

### **Maria ten Hemelopneming**

#### **Kroedwusj zegening**

1<sup>e</sup> lezing: Jer.38,4-6+8-10;

Ev.: Luc.12,49-53;

Celebrant: Deken Bouman

19.00 uur:

Gilbert Peeters; Jrd. Ouders  
Creusen-Heuts (st);

## **ZONDAG 14 AUGUSTUS**

### **Maria ten Hemelopneming**

#### **Kroedwusj zegening**

20e Zondag door het Jaar

1<sup>e</sup> lezing: Jer.38,4-6+8-10;

Ev.: Luc.12,49-53;

Celebrant: Kapelaan Blom

10.00 uur: Schola

Gregoriaans

Misintenties zie boven >>>

Echtp. Hoppers-Retera (st);  
Jrd. Jessie Schouten-Wouters  
en overl. Fam.Schouten;  
Medie Hanssen-Meys (c);  
Overl.ouders (st);  
Fien Baggen-Diedereren;  
Jos Inglot-Vellen;  
Fam. Buck-Offergelt

## **DINSDAG 16 AUGUSTUS**

18.40 uur: Rozenhoedje

19.00 uur.

Pierre Hartgerink (c)

## **WOENSDAG 17 AUGUSTUS**

09.00 uur.

Echtp. Hoppers-Retera (st);

Ben Vork;

## **ZATERDAG 20 AUGUSTUS**

1<sup>e</sup> lezing: Jes.66,18-21;

Ev.: Luc.13,22-30

Celebrant: Kapelaan Blom

19.00 uur: Dameskoor

St. Martinus

Nelly Bianchi-Bisschoff en  
Tonny Bianchi-Dabekausen en  
wederzijdse overl. fam. leden  
(st);

## **ZONDAG 21 AUGUSTUS**

21e Zondag door het Jaar

1<sup>e</sup> lezing: Jes.66,18-21;

Ev.: Luc.13,22-30

Misintenties volgende pagina

Celebrant: Deken Bouman  
10.00 uur: M.Vonhögen

Echtp. Hoppers-Retera (st);  
Wijlen Deken C. Buschman  
(st); Annie Vaessen-Waterval;

### **DINSDAG 23 AUGUSTUS**

18.40 uur: Rozenhoedje  
19.00 uur:

Echtp. Hoppers-Retera (st);

### **WOENSDAG 24 AUGUSTUS**

Feest H.Bartolomeüs, apostel  
09.00 uur:

### **ZATERDAG 27 AUGUSTUS**

1<sup>e</sup> lezing: Eccl.3,17-  
18+20+28-29;  
Ev.: Luc.14,1+7-14;  
Celebrant: Kapelaan Blom  
19.00 uur:

### **ZONDAG 28 AUGUSTUS**

22<sup>e</sup> Zondag door het Jaar  
1<sup>e</sup> lezing: Eccl.3,17-  
18+20+28-29;  
Ev.: Luc 14 1+7-14;  
Celebrant: Prof. Rohling  
10.00 uur: M.Vonhögen

Echtp. Hoppers-Retera (st);  
Anneke van Daelen-Gelissen  
(st);  
Ouders Kuipers-Kurvers en  
overl. kinderen (st);

### **DINSDAG 30 AUGUSTUS**

18.40 uur: Rozenhoedje  
19.00 uur:

### **WOENSDAG 31 AUGUSTUS**

09.00 uur:  
Echtp. Hoppers-Retera (st);

### **VRIJDAG 2 SEPTEMBER**

#### **H.Mis in kapel Benzenrade**

19.00 uur:

### **ZATERDAG 3 SEPTEMBER**

1<sup>e</sup> lezing: Wijsheid 9,13-18b;  
Ev.: Luc. 6,6-11;  
Celebrant:  
19.00 uur: M.Vonhögen en  
Cantor

Tiny Waterval-Stevens; Elly  
Huppertz-Stevens; Gilbert  
Peeters; Jrd. Ouders  
Cordewener-Lemmens (st);

### **ZONDAG 4 SEPTEMBER**

23<sup>e</sup> Zondag door het Jaar  
1<sup>e</sup> lez: Wijsheid 9,13-18b;  
Ev.: Luc. 6,6-11;  
Celebrant:  
10.00 uur: Schola Gregoriaans

### **1<sup>e</sup> Jaardienst Giel**

**Bleijlevens** Overl. ouders  
Waterval-Huppertz en fam;  
Echtp. Hoppers-Retera (st);  
Medie Hanssen-Meys vw  
Trouw dag (c)  
Annie Vaessen-Waterval;

## ***Kroedwusjwandering.***

Een gebruik dat vroeger vanzelfsprekend was maar tegenwoordig steeds minder voorkomt, is het zegenen van kroedwusj. **Een kroedwusj bestaat uit twee graansoorten, twee geneeskrachtige kruiden, twee onweerwerende kruiden en een walnotenblad. Het boeket wordt gebruikt om onheil af te wenden.** De kruiden worden opgehangen in huis, op zolder of in de schuur. Bij ernstig onweer wordt het gedroogde kruid verbrand waarbij gebeden wordt. **Volgens traditie zijn deze 7 kruiden aangetroffen in het graf van Maria. Vanwege dit verband vindt de jaarlijkse zegening van kroedwusj plaats op 15 augustus, Maria ten hemelopneming.** Onweer kennen we allemaal; ook in geestelijke zin. Niet altijd schijnt de zon in ons leven. Gebruiken hebben een betekenis en een zegening betekent vertrouwen uit spreken dat God voor ons zorgt.

**In de St. Martinusparochie** verzamelt en bundelt, net als voorgaande jaren, **Zij-Actief** de kroedwusj voor iedere kerkbezoeker.

Tijdens de H. Missen in het weekend van **13 en 14 augustus** worden deze gezegend en daarna kunt u een kroedwusj mee naar huis nemen.

Op **zaterdag 13 augustus** wordt er, in samenwerking met het Dekenaal Missionair Beraad Heerlen, een wandeling georganiseerd. Iedereen is van harte welkom; wel graag even aanmelden bij St Joseph parochie. **Om 11.00 uur** starten we bij de **St. Josephkerk**. Ieder plukt onderweg zijn/haar eigen kroedwusj o.l.v. het IVN. We zullen bij het boskapelletje achter Parc Imstenrade deze kroedwusj zegenen. We sluiten af in de Ontmoetingsruimte (zaal onder de St. Josephkerk) met koffie en samenzijn.

In de **St. Pancratiusparochie** vindt een zegening van kroedwusj plaats op **15 augustus** tijdens de **H. Mis van 10.00 uur**, maar iedereen dient zelf een bos mee te nemen. Wel graag van tevoren melden in de sacristie.





## ***Busbedevaart naar Kevelaer.***

De bedevaart naar Kevelaer in mei is helaas in het water gevallen! Niet dat het regende, maar de maatschappij had per abuis geen bus gestuurd. Een heel vervelende miscommunicatie! In september zullen we deze bedevaart, nu wel met succes, herhalen en de datum zal zijn **dinsdag 27 september**. De reis bedraagt € 17,50 per persoon. U kunt zich aanmelden bij uw parochie. Precieze opstaptijden worden in het volgend parochieblad bekend gemaakt.

## ***Zomerweekend voor jongeren.***

Wat is het belangrijk dat we met elkaar contact hebben! Dat doen we voortdurend: op school, werk, in onze vrije tijd. We hebben elkaar nodig om plezier te maken, om te delen. Maar we merken ook dat we elkaar nodig hebben om elkaar tot steun te zijn. En als we het echt nodig hebben, vragen we ons weleens af...: 'Bij wie kan ik dan terecht?'

God heeft ons zó ontzettend lief dat Hij zijn enige Zoon naar ons toegestuurd heeft om díe vraag te beantwoorden: 'Je kunt bij Mij terecht!' Hij is natuurlijk altijd bij ons! Maar heel bijzonder in de viering van de Eucharistie is Jezus dichtbij.

Een maaltijd houden betekent dat je elkaar opzoekt om te delen. Wat betekent het dat Jezus met ons maaltijd wil houden? En wat betekent dit voor de manier waarop wij met elkaar mogen omgaan? Hierover willen we graag samen nadenken.

We willen je uitnodigen voor een superweekend, waarin we met elkaar in contact komen. Want ook tegen elkaar kunnen we zeggen: 'Je kunt bij mij terecht!' Er komt van alles aan bod om met elkaar samen te delen: verdieping, gezelligheid, gebed, sport en spel, diaconie.

En dat alles..., met een Frans tintje! Het thema is 'Le Pain, Le Vin, Le Dieu,'

***Kapelaan Blom***, die zelf ook deelneemt aan dit weekend en het mede-begeleidt, nodigt jullie graag uit om mee te gaan! Het weekend vindt plaats van **vrijdag 23 september vanaf 19.00 uur t/m zondag 25 september rond 16.00 uur.**

Het wordt gehouden in Hunsel; kosten zijn 50 euro. Jongeren zijn welkom tussen de 16-30 jaar. Meer info is te vinden op [www.bisdome-roermond.nl/afdeling-jeugd-en-jongeren](http://www.bisdome-roermond.nl/afdeling-jeugd-en-jongeren).

### ***30 Handen helpen Nepal.***

Enkele jongeren van Jeugdkring Chrisko vertrokken op zaterdag 2 juli naar Nepal.

Bij een kerkdeur collecte in onze St. Martinuskerk werd er voor hen **€ 161,10** opgebracht.

Namens hen hiervoor hartelijke dank.

Sponsorgeld is nog steeds welkom en kan overgemaakt worden op NL95INGB0001200722 ten name van R.K. Stichting Jeugdkring Chrisko, Annastraat 8, 6462 XX te Kerkrade, onder vermelding van 'Nepal'. We wensen de jongeren en hun begeleiders heel veel succes en Gods zegen!

Na terugkomst zal er zeker een verslag volgen van hun belevenissen.

Bezoek ook [m.facebook.com/dertighandenhelpennepal/](https://m.facebook.com/dertighandenhelpennepal/) of [www.jeugdkringchrisko.nl](http://www.jeugdkringchrisko.nl)

## **Oecumenische uitstap op vrijdagmiddag 19 augustus 2016.**

Het is dit jaar de 10<sup>e</sup> keer dat een oecumenische excursie door de Raad van Kerken Parkstad wordt georganiseerd. In 2007 ging de eerste reis per trein naar Utrecht, waar het Catharijneconvent werd bezocht. De daarop volgende uitstapjes zijn steeds in de regio gehouden.

Dit keer gaan we weer naar het Heuvelland. Enkele jaren geleden waren we in Vaals; nu doen we Lemiers, Vijlen en Holset aan. In Lemiers staat het bijzondere Catharinakerkje (met schilderwerk van Hans Truijen), Vijlen bestaat 1000 jaar en de kerk in Holset is eveneens de moeite waard; na dit bezoek zal rond 16.30 uur gelegenheid zijn om in de restaurant In De Oude Stroopkokerij een 'nazit' te houden. Waar doorgaans geprobeerd wordt zowel een katholiek als een protestants gebouw te bezoeken, zal dit in 2016 niet lukken. We kunnen ons voornemen om in 2017 – het gedenkjaar van 500 jaar Reformatie – het protestantisme meer te benadrukken.

Aardig is wel, dat de gastheer van deze middag pastoor Theo van Galen zal zijn. Dat biedt tevens gelegenheid om het nieuwe weidegebied van ons oud-lid van de Raad te leren kennen en te horen hoe het met hem gaat.

Enkele praktische zaken: we proberen zoveel mogelijk te carpoolen. Daarom verzamelen we op het parkeerterrein bij de Josephkerk aan de Heerlerbaan; vertrek om 13.30 uur. Om 14.00 uur kunnen we bij de Catharinakerk, Oud Lemiers 16 zijn. Daarna rijden we naar de H. Martinuskerk, Vijlenberg 72 in Vijlen. En zoals gezegd is de laatste stop in Holset. In alle kerken is een enthousiaste gids aanwezig.

Voor nadere informatie kunt u terecht bij voorzitter ds. Ko van de Lagemaat, [bloemlag@online.nl](mailto:bloemlag@online.nl) of 0455716962. Opgave is prettig, maar niet noodzakelijk.

Graag tot ziens!

*Ds. Sophie Bloemert  
Raad van Kerken Parkstad*

## **ADRESSEN en CONTACT gegevens:**

### **Parochiekantoor en secretariaat Kerkbestuur:**

Welterkerkstraat 3, 6419 CR Heerlen

Telefoon: 045 – 571 32 25

E-mail: [sintmartinus@home.nl](mailto:sintmartinus@home.nl)

**Openingstijden: Dinsdagochtend van 10.00u – 12.00u**

**Bezoek ook onze Website: [www.parochie-welten.nl/site](http://www.parochie-welten.nl/site)**

### **Deken H. Bouman:**

Pancratiusstraat 41, 6411 KC Heerlen

Telefoon: 045 – 571 36 82

E-Mail: [hansjbouman@gmail.com](mailto:hansjbouman@gmail.com)    *twitter: @DekenHeerlen*

### **Kapelaan R. Blom**

Ger. Bruningstraat 2, 6416 EB Heerlen

Telefoon: 045 - 542 67 67 of 06 - 55 72 28 69

E-mail: [rickblom7@hotmail.com](mailto:rickblom7@hotmail.com)

### **Diaken L. Franssen**

Telefoon: 045 - 575 14 17

### **Kerkhofbeheer: Fam. Eurlings**

Telefoon: 045 - 574 01 43

### **Stichting Patiëns:**

Voor als u hulp nodig hebt voor terminale thuiszorg:

Telefoon: 045 - 523 25 04 / 045 - 575 14 15

### **Kerkbijdrage / Misstipendia t.n.v. Kerkbestuur St. Martinus:**

**ING IBAN nummer: NL04 INGB 0001 0401 76**

**RABOBANK IBAN nummer: NL39 RABO 0119 9055 15**

**Misstipendia:    Dinsdag/Woensdag    € 10,--  
   Zaterdag/Zondag    € 25,--**

### **Giften: Stichting Help Kerk St. Martinus Welten/Benzenrade:**

**IBAN nummer: NL 45 ABNA 0445 563818**

### **Federatiebestuur:**

federatiebestuur.heerlen@gmail.com