



SEPTEMBER 2016
3 september-1 oktober 2016

Vakantie voorbij, samen vooruit

De vakantie is weer voorbij, ik hoop dat iedereen een goede tijd heeft gehad: van ontspanning, bezinning, andere lucht en klimaat, nieuwe indrukken. Met al deze ervaringen gaan we weer vooruit. Ook voor wie niet op vakantie is geweest is het waarschijnlijk fijn, dat dierbaren met hun foto's en verhalen weer terug zijn en dat het leven van elke dag weer z'n draai vindt.

Zelf mocht ik er ook even een weekje tussenuit, dat heeft goed gedaan om de eerste indrukken te verwerken en te plaatsen. Overal ervaar ik enorme hartelijkheid en welkom, gelukkig vaak (niet altijd!) ook veel begrip dat ik niet alles kan weten en dat ik niet overal tegelijk mag zijn.

Naast alle organisatorische zaken waren er ook al diverse contacten waar het over de echte zaken van het leven

ging: doopouders, bruidsparen en helaas ook al enkele uitvaarten. Daarin merk ik telkens weer hoe kostbaar het is dat je als priester zo ongelooflijk dicht bij het privéleven van mensen mag staan en zo teken van Gods liefde mag zijn. Voor een uitvaart voel je je klein als iemand bespreekt, of een moeilijke kwestie wel of niet naar voren gebracht kan worden, en zo ja: op welke manier. Daar mag je dan over meedenken en meevoelen... om zowel de mooie als de moeilijke kanten van het leven samen te laten komen in een respectvolle viering en neer te leggen in Gods hand. Dat is maar één van de voorbeelden, maar zo zijn er al veel momenten waarop ik ervaar dat ik van betekenis mag zijn.

Tegelijkertijd voel ik ook dat het lastig is om op een priester af te stappen, die onbekend is. Ik zou zeggen: aarzel niet. Ik probeer bij zoveel mogelijk gelegenheden aan te sluiten, van opening Cultura Nova tot de Parade in Brunssum tot Parc City Live, van een zaterdagavondje bij Bijsmans Next Door tot de opening van de Dies van de Open Universiteit, van een gesprekje met jongeren op het Schelmenhofje tot de biecht op de zaterdagmiddag in de Pancratius. Zijn dat de goede momenten en doe ik daar goed aan? Wie zal het zeggen... in mijn niet-weten probeer ik het en ik hoop dat deze stappen van mijn kant worden gewaardeerd.

Eind september mag ik vieren dat ik nog net geen 50 word. Daarom zal ik de Missen van zondag 25 september opdragen uit dankbaarheid. Ik hoop dat we in het nieuwe levensjaar de drempel naar elkaar nog verder kunnen verlagen. Daarom zal zondag 25 september na de Mis tot uiterlijk 17:00 uur "open huis" zijn op de pastorie, Pancratiusstraat 41, waar we elkaar informeel kunnen ontmoeten. Ik zal me niet de hele tijd met koffie en thee

bezighouden, zoals ik op veel verjaardagen de jarige druk bezig en dus onaanspreekbaar zie: we regelen het dan met elkaar. Wie dit aardig vindt: breng niets mee, want u komt dan niet met lege handen maar met open handen. En als het huis te klein is, zijn er pleinen genoeg in de buurt.

Van harte, alle goeds en veel zegen!

Uw pastoor en deken, Hans Bouman

5e werk van barmhartigheid - De zieken bijstaan

Paus Franciscus staat in de voetsporen van Franciscus van Assisi. *'Ik wil een arme Kerk voor de armen'*, was een van zijn eerste uitspraken. In het bijzonder zet deze paus zich in woord én in daad in voor de armen, de zieken, degenen die niet meetellen. Hij heeft de Kerk eens beschreven als een veldhospitaal: *'Het is een voorname taak van barmhartigheid voor iedereen om mensen nabij te zijn in tijden van nood en ellende. Wij zijn geroepen om personen te zijn die harten van de mensen kunnen raken; die in staat zijn samen met hen dwars door de nacht heen te stappen, die in dialoog kunnen gaan en die tevens kunnen afdalen in die nacht of duisternis zonder zichzelf te verliezen.'*

Allereerst mogen wij beseffen dat wij genezing nodig hebben. De Kerk wil een veldhospitaal zijn; door het ontvangen van sacrament en woord ontvangen we Gods liefde door zijn nabijheid. God wil de Geneesheer zijn waarbij het medicijn de liefde is. Op onze beurt zijn wij geroepen om op deze wijze 'kerk te zijn voor een ander', ongeacht religie of wat dan ook. Ieder mens is geschapen

naar Gods beeld en gelijkenis. Dat wij, in Gods Naam, mensen concreet nabij mogen zijn, door het medicijn te geven dat God wil schenken aan deze wereld via ons: de liefde.

Barmhartige groet, Kapelaan Rick Blom.

Wie heeft genezing nodig? Ik denk dat we allemaal genezing nodig hebben! Vorige week mocht ik als ka(m)pelaan mee op meidenkamp; een kamp georganiseerd door het bisdom van 12-17 jaar. Eén van de momenten is het biechten. En daar wil ik toch graag iets over kwijt. Helaas heeft het 'biechten' geen goede reputatie. Vroeger moest je en ik vermoed dat men, vaak terecht, een aversie heeft gekregen van dit sacrament. Maar het kan zo mooi zijn!

Lourdestridium

Wij willen u alvast van harte uitnodigen om deel te nemen aan het Lourdestridium dat gehouden wordt in de kerk van de Molenberg van woensdag 5 t/m 7 oktober. Telkens zal om 19.00 uur een plechtige mis plaatsvinden met een gastpriester en een koor. Voorafgaand aan de mis wordt om 18.30 uur het Allerheiligste uitgesteld en de rozenkrans gebeden. Centraal staat uiteraard Maria en Lourdes. Als slotlied wordt het 'Te Lourdes op de bergen' gezongen; een ieder zal een kaarsje krijgen en bij gedempte lichten geeft dit een bijzondere sfeer. Ook kunt u bij binnenkomst een intentie opschrijven; dezen worden dan aan het eind van de mis, op bijzondere voorspraak van O.L.Vrouw van Lourdes, voorgedragen en aan God opgedragen. Plaatselijke tradities willen we niet verloren laten gaan. We hopen dan ook dat er voldoende

belangstelling mag zijn vanuit andere parochies! Samen vormen we de Kerk.

Busbedevaart naar Kevelaer

Op 27 september reizen we met de bus naar Kevelaer. Bij O.L. Vrouw van Troost willen we - in dit Jaar van Barmhartigheid - onze intenties brengen. Opgeven kan nog altijd! De reis bedraagt € 17,50 per persoon en u kunt zich aanmelden bij uw parochie. De opstaptijden bij de kerken zijn: Heerlerbaan 08.30; Molenberg 08.40; Welten 08.50. Wanneer er mensen meegaan vanuit de Pancratiusparochie; dan maken we een laatste stop bij de Teresiakapel aan de Putgraaf.

Bijbelcursus

Het komende halfjaar willen we graag weer een doorstart maken met de bijbel. Het is een ontdekkingsreis, een ontdekking waarin we mogen beseffen dat de verhalen over ons gaan, over ons leven. De data voor het komend halfjaar zijn telkens op maandag van 19.30-21.30 uur: 10 oktober, 14 november en 19 december. In september lukt het helaas niet een geschikte maandagavond te vinden. Ik hoop jullie te ontvangen in de Ontmoetingsruimte onder de St. Josephkerk Heerlerbaan. Er is koffie met wat erbij; we sluiten de avond af met het bidden van de dagsluiting.

Kapelaan Blom

Overleden en Uitvaart St.Martinuskerk

10 Augustus Paul Schotanus 95 jaar

INLEVERDATUM MISINTENTIES:

uiterlijk

20

September

Parochiekantoor open Dinsdagochtend: 10.00u–12.00u.
*Misintenties S.V.P. via **mail:** sintmartinus@home.nl ,*
telefonisch 045 – 571 32 25 of persoonlijk bij het
parochiekantoor doorgeven!

VRIJDAG 2 SEPTEMBER

H.Mis in kapel Benzenrade

19.00 uur: Deken Bouman

ZATERDAG 3 SEPTEMBER

1^e lezing: Wijsheid 9,13-18b;

Ev.: Luc. 6,6-11;

Celebrant: Deken Bouman

19.00 uur: M.Vonhögen en

Cantor

Tiny Waterval-Stevens; Elly

Huppertz-Stevens; Gilbert

Peeters; Jrd. Ouders

Cordewener-Lemmens (st);

ZONDAG 4 SEPTEMBER

23^e Zondag door het Jaar

1^e lez: Wijsheid 9,13-18b;

Ev.: Luc. 6,6-11;

Celebrant: Kapelaan Blom

10.00 uur: Schola Gregoriaans

1^e Jaardienst Giel

Bleijlevens Overl. ouders

Waterval-Huppertz en fam;

Echtp. Hoppers-Retera (st);

Medie Hanssen-Meys vw

Trouwdag (c);

Annie Vaessen-Waterval;

Jrd.Huub van Hout; Karel

Daniëls en fam.;

DINSDAG 6 SEPTEMBER

18.40 uur: Rozenhoedje

19.00 uur:

Ouders Paffen-Wachelder;

Echtp.Hoppers-Retera;

Ouders Stevens-Bastiaens en

kinderen (st);

WOENSDAG 7 SEPTEMBER

09.00 uur:

ZATERDAG 10 SEPTEMBER

1^e lezing: Ex.32,7-11+13-14;

Ev.: Lucas 15,1-32;

Celebrant: Prof.Rohling

19.00 uur:

ZONDAG 11 SEPTEMBER

24^e Zondag door het Jaar

1^e lezing: Ex.32,7-11+13-14;

Ev.: Lucas 15,1-32;

Celebrant: Deken Bouman

10.00 uur:

Echtp. Hoppers-Retera (st);

Fien Baggen-Diedereren;

**14.00 uur: Doop Lotte en
Tijn Scheepers**

DINSDAG 13 SEPTEMBER

18.40 uur: Rozenhoedje
19.00 uur:

WOENSDAG 14 SEPTEMBER

09.00 uur:

Echtp. Hoppers-Retera (st);

ZATERDAG 17 SEPTEMBER

1^e lezing: Amos 8,4-7;
Ev.: Lucas 16,1-13;
Celebrant: Deken Bouman
19.00 uur: Dameskoor
St.Martinus;

Ant.Staarink; Mieke van
Emmerik-van der Steen en
ouders van Emmerk-Peters;
Math Noé; Ger Kurvrs;
Jrd.Ans Niemarkt-Smeijsters;

ZONDAG 18 SEPTEMBER

25^e Zondag door het jaar
1^e lezing: Amos 8,4-7;
Ev.: Lucas 16,1-13;
Celebrant: Stevens
10.00 uur:

Echtp.Hoppers-Retera (st);
Wijlen Deken C.Buschman

(st); Medie Hanssen-Meys (c);
Jos Inglot-Vellen;

**14.00 uur: Doop Roy
Keerssemeeckers**

DINSDAG 20 SEPTEMBER

18.40 uur: Rozenhoedje
19.00 uur.

Echtp. Hoppers-Retera (st);
Albert Corten;

WOENSDAG 21 SEPTEMBER

Feest H.Matteüs, apostel en
evangelist
09.00 uur:

VRIJDAG 23 SEPTEMBER

**15.00 uur: Huwelijksmis
Bruidspaar Lurken-
Gerrickens**

ZATERDAG 24 SEPTEMBER

1^e lezing: Amos 6,1a+4-7;
Ev.: Lucas: 16,19-31;
Celebrant: Deken Bouman
19.00 uur:

Ouders Kurvers-Eussen en
kleindochter Mireille; Jrd.
Harrie Weerts (st);

15.00 uur: Doop Lenn Müller

Peeters (c);
Echtp.Sisternans-Hagen (st);
Jo Dietzenbacher (c);

ZONDAG 25 SEPTEMBER

26^e Zondag door het Jaar
1^e lezing: Amos 6,1a+4-7;
Ev.: Lucas: 16,19-31;
Celebrant: Prof.Rohling
10.00 uur: Trio Vivente

Echtp. Hoppers-Retera (st);
Jrd.Mia Hermans-Stoks (st);
Hub de Esch (st); Mia
Verhoeckx-Eijmael en ouders
Eijmael (st);

DINSDAG 27 SEPTEMBER

18.40 uur: Rozenhoedje
19.00 uur.

WOENSDAG 28 SEPTEMBER

09.00 uur.

Echtp. Hoppers-Retera (st);

ZATERDAG 1 OKTOBER

1^e lezing: Habakuk 1,2-
3+2,2-4;
Ev.: Lucas. 17,5-10;
Celebrant:
19.00 uur: M.Vonhögen en
Cantor;

Tiny Waterval_Stevens; Elly
Huppertz-Stevens; Gilbert

**ZONDAG 2 OKTOBER
Rozenkranszondag met
Processie rond de blok**

27^e Zondag door het Jaar
1^e lezing: Habakuk 1,2-
3+2,2-4;
Ev.: Lucas. 17,5-10;
Celebrant:
10.00 uur: Schola
Gregoriaans

Echtp. Hoppers-Retera (st);
Jrd.Ouders Schouten-Becher
en overl.fam.Schouten; Fam.
Hofland;

**30 OKTOBER Allerheiligen
viering**

>>>>

Avondcursus filosofie op Rolduc

Reeds vele jaren bestaat er op dinsdagavonden op het Grootseminarie Rolduc een vrij aanbod voor studie en verdieping. Er werden cursussen gegeven over theologie, ethiek, exegetische en filosofie. Ook in het nieuwe studiejaar 2016/2017 krijgt dit aanbod een vervolg. Deze keer is weer de filosofie aan de beurt, met als overkoepelend thema:

“Hedendaagse filosofie en filosofie als nadenken over het heden.”

In kort bestek geformuleerd komen de volgende thema's aan de orde:

Samenleving wagen.

God denken.

De taal bewaken.

De economie alsmaar opvoeren.

De kunst vergoddelijken.

De opmerkzaamheid herwinnen.

De nieuwe mens creëren.

Aan de dood ontkomen.

In de communicatie verdrinken.

Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis, wel wordt er in verband met de zaalhuur een vrije gave gevraagd. De inleider is Dr. D. Rohling, docent filosofie op Rolduc. De bijeenkomsten beginnen telkens om 20.00 uur in de collegezaal 'Megaron', met als eerste avond dinsdag

20 september 2016 om 20.00 uur. De andere data (voorlopig tot aan Kerstmis) zijn: 04-10; 25-10; 08-11; 22-11; 06-12). Voor meer informatie kunt u ook kijken op de website:

<http://home.kpn.nl/snack035/Fidelis/Welkom.html>.

“De filosofie is haar tijd in gedachten.” Met deze uitspraak duidde de filosoof Hegel de dubbele taak van de filosofie aan: om over de gebeurtenissen grondig na te denken en om als een begeleider het dagelijkse leven van ons mensen te verhelderen. U bent van harte welkom en uitgenodigd om deze weg mee te gaan.

Rozenkransprocessie én... 'Ee nui Bakkes vuur Welte'

Elk jaar vindt in Welten, naar langlopende traditie, de rozenkransprocessie plaats op de 1e zondag van oktober. Oktober is traditioneel de 'rozenkransmaand' en is een verwijzing naar 7 oktober. Op die dag vond in 1571 de slag bij Lepanto plaats; de Heilige Liga (Kerkelijke Staat samen met een aantal landen) behaalde een belangrijke overwinning op het Ottomaanse Rijk. Die overwinning werd toegeschreven aan het bidden van de rozenkrans en op 7 oktober viert de Kerk sindsdien O.L.V. van de Rozenkrans. Op zondag 2 oktober vierden we in de St. Martinuskerk om 10.00 uur de H. Mis met aansluitend de processie waaraan verschillende verenigingen hun medewerking aan verlenen. In de processie wordt het Allerheiligste meegedragen en het Mariabeeld in een rondje om de kerk.

In de boomgaard de Loorenhof Welten-Benzenrade werd het afgelopen jaar hard gewerkt tot het tot stand komen van een 'bakkes', ofwel een bakhuis. Het idee is om op zondag 2 oktober voor het eerst op ambachtelijke te gaan

bakken in de houtoven. Er vindt dat een opening plaats. Aangezien op die zondag ook de processie plaatsvindt kunnen we een combinatie vinden om de bakkes feestelijk in te zegenen. Meer info over de Loorenhof en het bakkes vindt u op www.deloorenhof.nl

ADRESSEN en CONTACT gegevens:

Parochiekantoor en secretariaat Kerkbestuur:

Welterkerkstraat 3, 6419 CR Heerlen

Telefoon: 045 - 571 32 25

E-mail: sintmartinus@home.nl

Openingstijden: Dinsdagochtend van 10.00u - 12.00u

Bezoek ook onze Website: www.parochie-welten.nl/site

Pastoor-Deken H. Bouman:

Pancratusstraat 41, 6411 KC Heerlen

Telefoon: 045 - 571 36 82

E-Mail: hansjbouman@gmail.com *twitter: @DekenHeerlen*

Kapelaan R. Blom

Ger. Bruningstraat 2, 6416 EB Heerlen

Telefoon: 045 - 542 67 67 of 06 - 55 72 28 69

E-mail: rickblom7@hotmail.com

Diaken L. Franssen

Telefoon: 045 - 575 14 17

Kerkhofbeheer: Fam. Eurlings

Telefoon: 045 - 574 01 43

Stichting Patiëns:

Voor als u hulp nodig hebt voor terminale thuiszorg:

Telefoon: 045 - 523 25 04 / 045 - 575 14 15

Kerkbijdrage / Misstipendia t.n.v. Kerkbestuur St. Martinus:

ING IBAN nummer: NL04 INGB 0001 0401 76

RABOBANK IBAN nummer: NL39 RABO 0119 9055 15

Misstipendia: Dinsdag/Woensdag € 10,--

Zaterdag/Zondag € 25,--

Giften: Stichting Help Kerk St. Martinus Welten/Benzenrade:
IBAN nummer: NL 45 ABNA 0445 563818

Federatiebestuur:
federatiebestuur.heerlen@gmail.com