



OKTOBER 2017

30 september-29 oktober

Abraham zien en zilveren priester

Ik kan me nog goed herinneren dat ik een eerder jubileum vierde. Eén van de toenmalige acolieten, Jacqueline, schreef toen voorop mijn misboekje: "vergeet niet om te genieten". Wat kenden ze me daar goed! En wat vreemd is het dan nu, om te vieren in parochies, waar ik nog altijd een nieuweling ben en mijn weg aan het vinden ben. Als mensen mij vragen of ik al kan wennen, antwoord ik steevast: kunnen jullie al aan mij wennen?

Met alles wat ik ben, met wat ik goed kan en waar ik minder goed in ben; met wat ik doe en de steken die ik laat vallen; met alles speelt continu door mijn hoofd: hoe kunnen we onze geloofsgemeenschappen laten groeien? En dan niet persé in omvang en in aantal, maar in de kwaliteit van ons Christenzijn. Hoe kunnen we in deze tijd nieuwe wegen vinden, hoe kunnen we verbinden?

Ik dank voor het vertrouwen wat ik van velen krijg en de manier waarop ik welkom ben en mij probeert te volgen in de aanpak. Ik dank ook heel bijzonder onze burgemeester Ralf Krewinkel in een gezamenlijke aanpak: geen tegenover van kerk en gemeente, maar allebei in respect voor elkaar binnen eigen verantwoordelijkheden. Daarbij wens ik zijn zoon Luca

beterschap en bid voor hem en voor alle zieke kinderen, want dat zijn de echte dingen van het leven.

Tegelijkertijd kan ik vaak ook emotioneel heel bedrukt zijn wanneer dingen niet vooruit te branden zijn. Wanneer mensen verantwoordelijkheden niet nakomen of zelf (zeker van wie je het niet verwacht!) een gesprek weigeren. Wie mij dan ontmoet, weet dat ik dan wel ook een mens ben en zelfs zeer onhebbelijk kan worden. Ik probeer eraan te werken, of zoals ze in mijn eerste kapelaansparochie Elsloo zeiden: je blijft net zolang leren tot je vingers even lang zijn gegroeid.

Inderdaad, genieten is lastig voor mij. Ik hoef geen cadeaus, geen enveloppen, geen status en geen flessen wijn. Als het de gemeenschap goed gaat, gaat het mij goed. Als het overgemaakte bedrag helpt om de kosten van het feest te betalen, ben ik blij, want dan drukt het niet op onze financieel zwakke parochies. Als er wat overblijft voor nieuwe initiatieven of voor achterstallig onderhoud van de dekenij, dan zal ik daar dankbaar voor zijn. De meeste kans op genieten is voor mij: wanneer we met velen samen kunnen zijn, waarbij iedereen zich genodigd en welkom voelt, en juist die mensen durven te komen, met wie ik nog geen weg mee heb weten te vinden. Het gaat niet om de priester, een priester is maar een voorbijganger: ik ben me zeer bewust dat ik ooit voor Petrus zal staan en ik in confrontatie met de Eeuwige zal beseffen, hoe ik zelf geleefd heb; hoe ik voor mensen als individu wat heb kunnen betekenen; welke rol ik had voor de gemeenschap als groep.

Bidden we 1 oktober samen om zegen voor onze geloofsgemeenschappen. Ik zal mijn best doen om daarvan te genieten!

Hans Bouman, deken

Feestelijke Mis op 1 oktober

Zoals reeds eerder geschreven zal er op zondag 1 oktober één Mis plaatsvinden en wel in de tent van het Oktoberfest op het Pancratiusplein. Dit bij gelegenheid van 25-jarig priesterjubileum van de deken en zijn 50e verjaardag! De grote wens van de deken is dat deze dag in het teken staat

van binding tussen mensen en parochies. Laten we met zijn allen hem dit cadeau gunnen en aanwezig zijn! Om 11.00 uur zal hij feestelijk afgehaald worden van de dekenij naar de tent; daar zal rond 11.30 uur de feestelijke Mis beginnen. Nadien is er gelegenheid om hem de hand te schudden. Laten we bidden voor het welslagen en aanwezig zijn om er samen een mooie dag van te maken!

Kapelaan Blom

Rozenkransprocessie 8 oktober

Zondag 8 oktober zal in Welten, na de H. Mis van 10.00 uur, de rozenkransprocessie uittrekken. Vaste route is het 'rondje om de kerk', met deze keer een aanvulling: we eindigen niet in de kerk, maar we trekken door naar de Loorenhof (ingang bij de Plus) waar het tweede rustaltaar staat opgesteld en waar we afsluiten. Maar de dag zelf sluiten we niet af! Er is dan samenkomst met vlaai en gebak bij 't Bakkes! Welkom!

Concert CanthAnimus 28 oktober

Het Arnhems koor CantAnimus gaat een bezoek brengen aan Limburg en zal op zaterdag 28 oktober as. om 20.00 een bijzonder concert geven in de St. Martinuskerk onder het thema 'Stem en Stilte'. Liefdevolle en troostrijke klanken voor hen, die hun dierbaren herdenken. Het centrale gedeelte wordt gevormd door het Requiem 'veur mien Moe', gecomponeerd door de dirigent Caspar van der Vinne. Een eigentijds requiem, waarover de componist zelf zegt: 'Ik heb het geschreven, denkend aan mijn moeder, die heel wat geknokt heeft in haar leven. Voordat ik ging componeren heb ik geluisterd, bij en in de kerk om te luisteren wat er voor mij zou moeten klinken om van iemand liefdevol afscheid te nemen.' Het koor CantAnimus zou deze prachtige muziek graag met ons delen. Er zijn geen kosten aan verbonden en er is geen verkoop van kaarten. Er zal wel een deurcollecte plaatsvinden na afloop van het concert. Noteert u 28 oktober in uw agenda en wees welkom!

Kapelaan Blom.

Oktober rozenkransmaand

Elke dinsdagavond voorafgaand aan de avondmis van 19.00 uur wordt om 18.30 uur het Allerheiligste uitgesteld en het rozenhoedje gebeden.

Lourdestriduüm 13-15 oktober

De parochie Molenberg bestaat dit jaar 100 jaar. Een van de bijzondere gebeurtenissen binnen deze parochie is het jaarlijkse triduüm (voorheen noveen). Drie feestelijke dagen op rij. Vrijdag en zaterdag om 19.00 uur is er een feestelijke H. Mis. Op zondag 15 oktober de afsluitende Mis met het koor Sobornost om 10.00 uur. Van harte uitgenodigd om dit jubileum mee te vieren met de parochie.

Allerheiligen en Allerzielen

Op woensdag 1 november is het Allerheiligen, een feestelijke dag waarin alle heiligen in de hemel worden aangeroepen voor ons te bidden. Allerzielen, een dag later, waarin bijzonder stil wordt gestaan bij de dierbare overledenen die op weg zijn naar de hemel en wij bijzonder voor hen bidden. Ook een dag om stil te staan bij ons verdriet en te bidden om kracht en troost. In de St. Pancratiuskerk wordt aan deze dagen extra aandacht gegeven en wordt de H. Mis gevierd om 10.00 uur met muzikale ondersteuning. Op **zondag 29 oktober** staan we stil bij de overledenen van het afgelopen jaar. In de Molenberg worden de namen genoemd tijdens de Mis van 10.00 uur en in de Pancratius om 11.30 uur. In Moeder Anna worden deze genoemd tijdens de H. Mis van zaterdag 28 oktober. In de St. Elisabethkapel worden álle mensen genoemd die gewoond hebben in Parc Imstenrade tijdens de zondagse Mis van 11.15 uur. In de St. Joseph en in de **St. Martinus** worden op 29 oktober de namen genoemd tijdens het **lof om 15.00 uur**, waarna aansluitend de graven worden gezegend.

IN MEMORIAM

**OVERLEDEN IN DE PERIODE 1 NOVEMBER 2016 T/M HALF
SEPTEMBER 2017 en UITVAART VANUIT ONZE
PAROCHIEKERK.**

2016:

07-11	ANOUK BENING-VAESSEN	45 jr
10-12	TILA BRUGMANS-LECHNER	88 jr
12-12	ANNELIES VAESSEN-de ESCH	71 jr

2017:

03-01	MARIAN BARDOUL-van KERKOERLE	79 jr
10-01	JEF FREDERIKS	82 jr
14-01	HUB GIELKENS	87 jr
04-02	KAREL SERVAIS	88 jr
07-02	HUBERT HUPPERTZ	84 jr
12-02	LEO SMITS	78 jr
06-03	LEO RAMAEKERS	79 jr
07-04	PIERRE HANSSEN	80 jr
11-04	BEN BAUR	69 jr
21-04	HERMAN CORNELISSEN	78 jr
04-05	JAN SCHOUTEN	85 jr
11-05	STEFFIE SCHIJNS	90 jr
08-06	TOOS BOSTEN	85 jr
04-08	TONNIE PRANGER-CLOSE	93 jr
19-08	THEA VLOT-DRIESSEN	91 jr

MOGE ALLEN RUSTEN IN VREDE

INLEVERDATUM
MISINTENTIES uiterlijk dinsdag:

17
OKTOBER

Het Martinus Nieuws zal dan voor een periode
van
7 weken zijn nl
van
28 oktober tot 16 december.

Hierin valt dus Allerheiligen/Allerzielen,
St. Maartenviering,
Cecileafeest en begin vd Advent etc.

Denk s.v.p hieraan met **bestellen** van
misintenties.

Tevens om de stookkosten te minderen is de
H.Mis op **zaterdag** (indien mogelijk) weer in de
dagkapel, dit jaar vanaf **4 November.**

Parochiekantoor open **Dinsdagochtend:**
10.00u-12.00u.

Misintenties S.V.P. via **mail:** sintmartinus@home.nl ,
telefonisch 045 - 571 32 25 of **persoonlijk** bij het
parochiekantoor doorgeven.

ZATERDAG 30 SEPTEMBER

1^e lezing: Ez.18,25-28;

Ev.: Mt.21,28-32;

Celebrant: Kapl. Blom

19.00 uur:

ZONDAG

1 OKTOBER

GÉÉN

HEILIGE MIS in WELTEN I.V.M. PRIESTERJUBILEUM DEKEN BOUMAN.

*11.30 UUR: GEZAMENLIJKE
MIS PANCRATIUSPLEIN.*

Met gelegenheid tot felicitatie
van Deken Bouman na afloop
van de H.Mis.

DINSDAG 3 OKTOBER

18.30u: Uitstelling met
Rozenhoedje

Steffie Schijns (c);
Echtp. Hoppers-Retera (st);
Ouders Paffen-Wachelder;
Giel Bleijlevens (c).

WOENSDAG 4 OKTOBER

09.00 uur:

H. Franciscus van Assisi

VRIJDAG 6 OKTOBER

**Laatste H. Mis in Kapel
Benzenrade voor dit jaar
19.00 uur:** Kapelaan Blom

Zie intenties boven >>>>>

Annelies Vaessen-de Esch vw.
inwoners Benzenrade;
Pierre Lippertz (c),
Karel Daniëls.

ZATERDAG 7 OKTOBER

1^e lezing: Jes. 5,1-7;

Ev.: Mt. 21,33-43

Celebrant: Kapl. Blom

19.00 uur:

Tiny Waterval-Stevens;
Hubert en Elly Huppertz-
Stevens (c); Jef Frederiks;
Leo Ramaekers (c) ;
Ouders Slijpen en Jo Slijpen.

ZONDAG 8 OKTOBER

27e Zondag door het jaar

1^e lezing: Jes. 5,1-7;

Ev.: Mt. 21,33-43

Celebrant: Kapl. Blom

10.00 uur: Mannenkoor

L'Esprit

ROZENKRANS PROCESSIE,

Met sluiting bij Bakkes va
Welte

Echtp. Hoppers-Retera (st);
Fien Baggen-Diederren;
Echtp. Siermans-Hagen(st);
Jan Schouten, Jaard. Ouders
Schouten-Becker en overl.
leden fam. Schouten;
Ouders Simons-Prieckaerts en
kinderen (st); Anouk Bening-
Vaessen en Jo Vaessen;
Annelies Vaessen-de Esch (c).

DINSDAG 10 OKTOBER

18.30u: Uitstelling met
Rozenhoedje

Ouders Goertzen-Stoffels, Ans
Augenbrou, Toine en Giel
Goertzen;

WOENSDAG 11 OKTOBER

09.00 uur:

Echtp. Hoppers-Retera (st);

DINSDAG 17 OKTOBER

18.30u: Uitstelling met
Rozenhoedje

ZATERDAG 14 OKTOBER

1^e lezing: Jes. 25,6-10a
Ev.: Mt.22,1-14 o f1-10
Celebrant: Deken Bouman
19.00u:

WOENSDAG 18 OKTOBER

09.00u: Echtp Hoppers-Retera

Marthé Kurvers; Jo Winkels;

ZATERDAG 21 OKTOBER

1^e lezing: Jes.45,1. 4-6
Ev.: Mt. 22, 15-21
Celebrant: Kapl. Blom
19.00 u: Damesk St. Martinus

ZONDAG 15 OKTOBER

28e Zondag door het jaar
1^e lezing: Jes. 25,6-10a
Ev.: Mt.22,1-14 of1-10
Celebrant: Prof. Rohling
10.00 uur: Organist

Leo Smits;

ZONDAG 22 OKTOBER

29e Zondag door het Jaar
Wereldmissiedag
1^e lezing: Jes.45,1. 4-6
Ev.: Mt. 22, 15-21
Celebrant: Prof. Rohling
10.00 uur: Organist

1^{ste} Jaard. Sjr Stams (st);

1^{ste} Jaard. Mia Op 't Broek;

Echtp. Hoppers-Retera (st);
Elly Huppertz-Stevens, Hubert
Huppertz (st), ouders
Stevens-Jacobs, ouders
Huppertz-Clignet en Sjeng
Jacobs;

Echtp. Hoppers-Retera(st);
Overl. Broers en Zussen;
Jrd. Fam. Franssen-Vleugels;
Jos Ingot-Vellen;
Louis Hennis;

Jrd. Jeanny de Vlieger-Laeven
en overige familie (st);

Jrd. Jo Vaessen en Anouk
Bening-Vaessen,

Verder zie boven>>

DINSDAG 24 OKTOBER

18.30u: Uitstelling met
Rozenhoedje.
Misintenties volgende pagina>

Jef Frederiks;
Jrd. Jeu Winkelmolen; Leo
Smits en uit dankbaarheid;

WOENSDAG 25 OKTOBER
09.00u:

Echtp. Hoppers-Retera (st)

ZATERDAG 28 OKTOBER
1^e lezing: Ex. 22, 20-26;
Ev.: Mt.23, 34-40;
Celebrant: Deken Bouman
19.00 uur:

Math Feijen (c); Ouders
Mertens-Eurlings (st);
Jrd. Ouders Huijnen-Langen.
Jrd. Marianne Spiga;
Ouders Frijns-Dekkerkleijn en
de overl. vd fam. Daniëls-
Frijns;



**Om 20.00u na de H. Mis
concert van het koor
Cantanimus uit Arnhem in
de St.Martinuskerk.**

ZONDAG 29 OKTOBER
ALLERHEILIGEN VIERING

30e Zondag door het Jaar
1^e lezing: Ex. 22, 20-26;
Ev.: Mt.23, 34-40;
Celebrant: Kapl. Blom
10.00 uur: Slavisch Ensemble
"de Baanzenger".

Echtp. Hoppers-Retera (st);
Echtp. Kerckhoffs-Derks (st);
Ouders Hoenkamp-Boumans
en zoon Rob (st); Ouders
Alebeek-Verheijden en overl.
fam. leden (st); José en Sjef
Brouns-Hupperetz (st); Hub
Volders en Bertha Volders-
Hupperetz (st); Madeleine van
der Kroon (st); Ouders
Mathieu Heuts-Quadvlieg (st)
en Sjr Sijstermans; Voor alle
overl. weldoeners vd Parochie
(st); Overl. vd fam. Hofland-
Dahmen en Mevr. Bettink-
Dahmen; Sjr Stams en fam;
Dominic Hennis en de overl.
vd fam. Hennis-Schrijvers;
Ouders Lagro- Crombag; Leo
Smits; Giel Bleijlevens; Jrd
Echtpaar Gelissen-Kipperer;

15.00u ALLERZIELEN LOF
met zegening van de
graven.

*Celebrant: Kapelaan Blom
Met Kerkelijk Zangkoor
Schandelen.*

Pelgrimswandeling van Heerlen naar Wittem
op het **Gerardusfeest**, maandag **16 oktober a.s.**

Op maandag 16 oktober 2017, Jaarfeest van heilige Gerardus Majella, organiseert Klooster Wittem vanuit Welten (Heerlen) een groepswandeling naar het Gerardus-pelgrimsoord Wittem. **In onze St. Martinuskerk start om 08.15 uur** de jaarlijkse Gerardustocht met een pelgrimsgebed. Via landwegen en voetpadjes gaat de 13 km lange wandeling door het prachtige Heuvellandschap via Ubachsberg, de Bernardushoeve, Eyserheide en Cartils naar het redemptoristenklooster van Wittem in het Geuldal. Gepauzeerd wordt er plm. 9.30 uur in de Bernardushoeve (Trintelen) en bij het beeld in Eyserheide is een kort bezinningsmoment. Tegen 12.00 uur zullen we in Wittem aankomen. Daar kunnen de pelgrims zich aansluiten bij de eucharistieviering van 12.15 uur in de Gerarduskapel. Daarna is er gelegenheid om in de kloosterbibliotheek een tentoonstelling te zien en de kloosterboekwinkel te bezoeken of een van de winkels en café/restaurants in de omgeving. Als er genoeg belangstelling is, begint om 14.00 uur een ongeveer even lange wandeling terug naar Welten, maar wel langs een andere, even mooie route. Men kan uiteraard op deze feestdag langer in Wittem blijven en bijvoorbeeld deelnemen aan de middagdienst van 15.00 uur met een processie door de kloostertuin. Er is ook gelegenheid om met openbaar vervoer terug te gaan: er gaat elk half uur rechtstreeks een lijnbus naar Welten/Heerlen. Het is niet nodig zich vooraf voor deze pelgrimswandeling op te geven: om 08.15 uur aanwezig zijn in de Martinuskerk van Welten is voldoende. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Plaatsing en zegening Jacobusbeeld

Zondag 22 oktober 2017 bijzondere H. Mis in de Sint Pancratiuskerk te Heerlen om 11:30 uur.

Op deze dag zal Bisschop Frans Wiertz, voordat hij van een welverdiend emeritaat gaat genieten, één van zijn laatste handelingen als Bisschop verrichten. Hij komt speciaal naar de

St. Pancratiuskerk, waar hij zolang pastoor/deken is geweest, om een beeld te zegenen van Jacobus de Meerdere, de Patroonheilige van alle Santiago-Pelgrims.

De Broederschap van St. Jacobus de Meerdere uit Roermond komt, in vol ornaat, naar Heerlen om Mgr. Wiertz te begeleiden en om getuige te zijn van de inzegening van het Jacobusbeeld dat Heerlenaar Peter Schunck speciaal voor deze kerk heeft laten maken door zijn stadgenoot, de beeldhouwer Sjaak Teunissen. Aanleiding voor deze schenking was de goed verlopen pelgrimstocht die Peter Schunck, vanuit Heerlen, in 2012 liep, samen met zijn vrouw Marlène. Na haar overlijden deed hij dit in 2015, in zijn eentje, nog eens over.

De H. Mis zal worden opgeluisterd door het Heerlense koor Beaugeste o.l.v. dirigente Margreet Wesseling, dat speciaal voor deze viering het pelgrimslied "Tous les matins, Ultrea!!" zal zingen. Een lied dat alle Santiago-pelgrims bekend in de oren zal klinken.

Na de H. Mis wordt het beeld aan de buitenzijde van de kerk, in de nis boven de noordelijke toreningang geplaatst en daar voor eeuwig verankerd.

U bent allen van harte welkom. Vanwege de te verwachten grote belangstelling is het raadzaam tijdig aanwezig te zijn.

Data Bijbelavonden

Ook de komende maanden duiken we weer in de bijbel om te ontdekken dat Gods Woord niet saai is, maar over ons leven van elke dag gaat! Eens per maand op de maandagavond komen we samen in de Ontmoetingsruimte onder de St. Josephkerk te Heerlerbaan. Inloop is vanaf 19.30 uur en de avond duurt tot ongeveer 21.30 uur. Er zal een pauze zijn met koffie en iets erbij en we sluiten af met het bidden van de dagsluiting. De volgende avonden zijn: 16 oktober, 13 november, 11 december en 8 januari.

Kapelaan Blom.

