



Mei 2018
29 april – 27 Mei
Hemelvaart en Pinksteren

Viering 12,5 jaar jeugdkring Chrisko

12,5 jaar geleden werd steeds duidelijker, dat de Jeugdkring Chrisko geen eendagsvlieg was. De groep, ontstaan uit jonge gezinnen, sloeg vanuit de thuisbasis Pancratius steeds verder de vleugels uit, daarbij ondersteund door de medeoprichter deken van Galen. Velen kennen Chrisko vooral als een koor, maar het is meer: Chrisko is een groep van mensen die met elkaar het geloof delen, vieren en uitdragen in het concrete leven van elke dag. Om een volgende stap in de groei te zetten, passeerde 12,5 jaar geleden de oprichtingsacte bij de notaris, waardoor de groep het juridisch kader van een stichting kreeg. Binnen dit kader zijn verschillende zanggroepen en bijeenkomstgroepen. Ook is er b.v. een zomerkamp, steken de leden de handen uit de mouwen in bv. de stichting HOT, de Vincentiusvereniging, de stichting Patiëns, de Nepal-actie en (zie verderop) ondersteuning in een Lourdes-bedevaart. In de Pancratiusparochie nemen leden ook veel taken op zich, zoals het misdienen en de kinderwoorddienstgroep. Zie ook op www.jeugdkringchrisko.nl.

Aan dit jubileum wil de groep bescheiden aandacht geven door een interne dag van samenzijn; met ons samen willen ze de dank tot uitdrukking brengen in de Eucharistieviering van zondag 29 april om 11:30 uur in de Pancratiuskerk, waarbij de hulpbisschop Mgr. de Jong hoofdcelebrant zal zijn. Wij wensen deze groep van harte proficiat en heel veel zegen over de komende periode. Van harte welkom om deze Eucharistie met hen mee te vieren en vooral: om hen te dragen in uw gebed!
Nieuwe CD Jeugdkring Chrisko

Bij het 12,5 jarig jubileum van Chrisko op 29 april, zal ook hun nieuwe CD "Geestkracht" worden gepresenteerd. Het eerste exemplaar zal worden aangeboden aan Mgr. de Jong. Na afloop van de Mis wordt de CD te koop aangeboden t.b.v. de activiteiten van Chrisko, de prijs is € 10,- per exemplaar.
Deken Bouman

Nieuwe uitdaging voor broeder Frederik

Al 17 jaar is broeder Frederik het vaste gezicht in de Pancratiuskerk. Daarom kwam bij velen het bericht ook als een schok: eerst aan de deken, daarna aan het lokatiebestuur en vervolgens aan de diverse groepen waar hij mee samenwerkt, kondigde hij aan dat hij om verschillende redenen de keuze heeft gemaakt, om een nieuwe uitdaging aan te gaan. Wij respecteren deze keuze natuurlijk, maar het zal voor zeer velen een groot gemis zijn. Hij is niet alleen koster in de Pancratiuskerk, maar ook onderhoudsman, manusje van alles, luisterend oor; hij staat klaar voor iedereen die een beroep op hem doet. Het spreekt vanzelf, dat we nog nader bij het moment van afscheid stil zullen staan. De broeder heeft zelf aangegeven zijn werkzaamheden medio juli te willen beëindigen, omdat dit een relatief rustige periode in de parochie is. Het zal nog een hele uitdaging worden om mensen te vinden, die delen van zijn brede takenpakket over kunnen nemen. Daarbij vragen we ieders medewerking!
Wij danken hem nu al voor zijn jarenlange inzet en wensen hem veel zegen op zijn verdere levenspad. Deken Bouman

Jubileumgeschenk deken Bouman

Vorig jaar vierde deken Bouman twee jubilea samen: zijn 50^e levensjaar en 25^e wijdingsverjaardag. Het was een bijzonder feest, waarbij het op het Pancratiusplein letterlijk een "volle tent" was! Hij gaf toen aan, het feest zelf als het grootste cadeau te zien en niet zou willen, dat het feest de parochies met hun financiële problemen nog verder zou belasten. Het kerkbestuur opende een rekeningnummer voor giften, mensen gaven toch ook direct aan hemzelf en kosten werden bespaard door de inzet van de vrijwilligers en de organisatie van het Oktoberfest. Omdat het feestcomité toen al voorzag dat er door de royale bijdragen geld over zou blijven, werd de deken aan het eind van de Mis verrast met een reischeque. Omdat de leden van het comité goed hadden begrepen dat je bij hem niet aan moet komen met vakantiereisjes, werd de reischeque met een verdiepend doel aangeboden: om naast de vakantie een zinvolle studiereis te kunnen maken en daar ervaringen op te doen, die mogelijk zijn werk in Heerlen weer zouden kunnen helpen. Inmiddels zijn alle toezeggingen binnen en zijn alle kosten betaald: er blijft voor de reis nog zo'n € 2.000,- over. De deken is er nog niet uit wat hij daarmee gaat doen, in de planning van 2018 past het ook niet meer; maar hij overweegt sterk om eens te leren van collega's verder weg, waar de kerk en bloeit; dat zou Afrika kunnen zijn (waar diverse lijntjes liggen, ook vanuit Heerlen) of India, waar veel priesterstudenten vandaan komen. Alle gulle gevers hebben er recht op om te weten wat er gebeurt; u zult dus ook via de parochiebladen op de hoogte gehouden worden. Namens de deken nogmaals dankjewel aan iedereen, allereerst voor het feest, maar ook voor het geschenk!

Vacature penningmeester overkoepelend kerkbestuur

Wij zijn Wiel Vaessen bijzonder dankbaar voor de manier, waarop hij zich naast andere taken (zoals het lokale bestuur van

Welten en het dekenaatsbestuur) inzet voor het overkoepelend kerkbestuur in de rol van penningmeester. Omdat hij in september hoopt zijn 75^e verjaardag te vieren, is hij binnenkort cf. het "algemeen reglement voor het bestuur van een parochie van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland" aftredend. Daarom is het bestuur op zoek naar een nieuwe penningmeester.

Hoewel natuurlijk het hele bestuur voor de financiën verantwoordelijk is, heeft de penningmeester op het financiële gebied natuurlijk een specifieke taak. Per locatie (Pancratius, Welten, Joseph, Andreas, MAMM) wordt lokaal zorg gedragen voor het financiële beheer: daar worden voor de losse parochies de kerkbijdragen geïnd, rekeningen betaald, boekhoudingen gevoerd, jaarrekeningen gemaakt. De penningmeester van het overkoepelend kerkbestuur houdt hier toezicht op, synchroniseert processen en adviseert het bestuur in de financiële zaken; natuurlijk is zij/hij ook volledig lid van het bestuur en heeft stemrecht over alle zaken, die het bestuur aangaan.

Het bestuur hoopt op iemand, die deze vrijwilligerstaak op zich wil nemen. Zij/hij heeft financiële kennis van zaken, liefst kennis van Exact (waarnaar de lokale boekhoudingen binnenkort overstappen), kan in een team functioneren en is positief verbonden met onze geloofsgemeenschap.

Geïnteresseerden voor een gesprek voor nadere toelichting kunnen contact opnemen met deken Bouman (045-5713682, deken@pancratiusheerlen.nl). Wanneer u weet dat iemand dit waarschijnlijk zou willen maar te bescheiden is om dit kenbaar te maken, kunt u dit ook laten weten aan deken Bouman. Dank!

Het kerkbestuur.

Dodenherdenking Welten 4 mei

Op 4 mei om 19.45 uur is wederom de dodenherdenking in Welten aan de voorkant van de kerk. Een mooie traditie die ondertussen al enkele jaren plaatsvindt! Heel bijzonder zal Henriëtte Neter (1930-1944) worden herdacht; een Joods

meisje die in Benzenrade ondergedoken is geweest, is opgepakt en gestorven in Auschwitz. Ter nagedachtenis aan haar zal een plaquette aan de kerk worden bevestigd en worden ingezegend. Namens de parochie zal diaken Jegerings aanwezig zijn voor een korte overweging, gebed en zegening.

Op 4 mei is van 17.45-18.15 een oecumenische gebedsdienst in de Pancratiuskerk bij gelegenheid van Dodenherdenking. In deze viering zal ds. Bloemert voorgaan.

LET OP: Deze viering is vroeger dan andere jaren, omdat het samenzijn in het gemeentehuis al om 18.30 uur begint.

Torenuurwerk St. Martinuskerk.

Misschien bent u op dinsdag 10 april jl. langs onze kerk gekomen. Zo ja, dan heeft u kunnen zien dat Alpinisten langs de toren van onze kerk omhoog klommen om de wijzerplaat met wijzers van het torenuurwerk aan de zijde van de Weltertuinstraat te vervangen.

Met deze actie zijn nu twee van de drie wijzerplaten met toebehoren na restauratie weer terug op hun oude plaats. Aan de restauratie van de derde wordt momenteel de laatste hand gelegd. Daarna zal ook deze door broeder Frederik en zijn vrijwilligers worden gemonteerd. Waarmee een einde komt aan het "Zwarte gat van Welten" en Welten-Benzenrade weer bij de tijd is.

Dit betekent echter niet dat alle kosten gedekt zijn. Hoewel veel van de werkzaamheden in eigen beheer zijn uitgevoerd, zitten we nog met een gat van ongeveer € 2.000,00. Dit ondanks de inzet van vrijwilligers, sponsors, een bijdrage van Buurtgericht Werken Welten Benzenrade en de vogelhuisjes actie. Helpt u ons ook dit gat te dichten? U kunt dit doen door een bijdrage over te maken op rekening NL 45 ABNA 0445563818 van Stichting Help Kerk St Martinus Welten/Benzenrade onder vermelding van "Torenuurwerk".

Bij voorbaat dank hiervoor.

Communiemis 10 mei - Hemelvaartsdag

Als kapelaan vind ik het altijd erg mooi om met kinderen en ouders op te trekken op weg naar de 1e Communie. Fijn te zien dat er betrokkenheid is om sámen er iets moois van te maken. Die betrokkenheid van ouders is in bredere zin ook zichtbaar in het helpen van andere activiteiten zoals de St. Martinusviering en de gezinsmis op kerstavond. Daar mogen we als parochie erg dankbaar voor zijn. Natuurlijk hoop ik dat de 1e Communie geen eindmoment is maar een stimulans om activiteiten voor gezinnen te blijven organiseren. We wensen **de kinderen een hele mooie dag toe met hopelijk een stralende zon aan de hemel! Het thema is 'geef kleur aan je leven'**. Dat Jezus als de beste Vriend van iedereen kleur mag geven door zijn liefde aan ons en wij op ons beurt in het leven van anderen door die liefde concreet door te geven.

De Communiemissen in de andere parochies vinden plaats:
10 mei De Pylar en de Tovercirkel om 12.00 uur parochie St. Andreas;
13 mei Broederschool om 09.30 parochie Molenberg;
13 mei De Windwijzer om 11.30 parochie St. Joseph;
20 mei Tarcisius om 11.30 uur parochie Moeder Anna;
27 mei Windekind om 11.30 uur parochie Moeder Anna;
10 juni Catharinaschool om 11.30 uur parochie St. Martinus.

Kapelaan Rick Blom

Tienergroep

Eens in de maand komen we samen met de tienergroep. Dit is telkens op een zaterdagavond en duurt van 20.00 uur tot ongeveer 22.30 uur. De avonden krijgen vorm doormiddel van een afwisselend programma zoals catechese, gesprek en spel. Op een laagdrempelige manier willen we samenkomen en iedereen vanaf 12 jaar is van harte welkom! De bijeenkomsten zijn gepland op 24 februari, 24 maart, 21 april en 26 mei.

Kapelaan Rick Blom

Gedoopt:
15 April Lana Klavora
Van harte proficiat

Overleden en begeleid vanuit onze Parochie

Gebedsdienst 24 maart Wilfred Smeets 47 jr

Wij wensen de familie heel veel sterkte toe.

INLEVERDATUM
MISINTENTIES uiterlijk dinsdag:

15 Mei 2018

Voor de periode van 26 Mei tot 2 Juli

Parochiekantoor open Dinsdagochtend:
10.00u–12.00u.

Misintenties S.V.P. via mail: sintmartinus@home.nl ,
telefonisch 045 – 571 32 25 of persoonlijk bij het
parochiekantoor doorgeven.

Gaan trouwen:

Op vrijdag 1 juni zullen Glenn Eleveld en Daisy Kisters
elkaar het jawoord geven in de parochiekerk St. Martinus om
13.45 uur. We wensen hen een gezegende dag toe en een
mooie toekomst begeleid met Gods zegen!

Zaterdag 28 april
1^e lezing: Hand.9,26-31
Ev.: Joh. 15,1-8
Celebrant: Kapelaan Blom
19.00 uur :

Zondag 29 april
5^e Zondag van Pasen
1^e lezing: Hand.9,26-31
Celebrant: Kapelaan Blom
10.00 uur: Trio Vivente

6 wk dienst Finy van
Moorsel;
Jrd. Lily Lenoire (st);
ouders Kok-Janssens (st);
echtp. Hoppers-Retera (st);
Giel Goertzen; Carola
Tuinstra-Kloppenburg

Dinsdag 1 mei
18.30 uur: Aanbidding en
Rozenhoedje

Echtp. Hoppers-Retera (st)

Woensdag 2 mei
09.00 uur:

Vrijdag 4 mei vanaf 19.45u
Dodenherdenking

Géén H.Mis in Kapel
Benzenrade deze maand.

Zaterdag 5 mei
Bevrijdingsdag
1^e lezing: Hand.10,25-26.34-
35.44-48
Ev.: Joh. 15,9-17
Celebrant: Deken Bouman
19.00 uur:

Tiny Waterval-Stevens

Zondag 6 mei
6^e Zondag van Pasen
1^e lezing: Hand.10,25-26.34-
35.44-48
Ev.: Joh. 15,9-17
Celebrant: Kapelaan Blom
10.00 uur: Ensemble Octava

6 wk dienst Mia Douven -
Bakker;
6 wk dienst Wilfred Smeets
Annelies Vaessen-de Esch (c);
echtp. Hoppers-Retera (st);
t.i.v. St. Marculphus (st);
Math Feijen (c);
6^{de} jrd. Fien Baggen-Dieren

Dinsdag 8 mei
18.30 uur: Aanbidding met
Rozenhoedje

Echtp. Hoppers-Retera (st)

Woensdag 9 mei
09.00 uur

Donderdag 10 mei
Hemelvaart van de Heer
1 e H. Communie
Groep 4, Basisschool
St. Martinus
1^e lezing: Hand.1,1-11
Ev.: Mc. 16,15-20
Celebrant: Kapelaan Blom
10.00 uur:

Zaterdag 12 mei
Patroonsfeest
St. Pancratius
1^e lezing: Hand.1,15-
17.20a.20c-26
Ev.: Joh.17,11b-19
Celebrant: Kapelaan Blom
19.00 uur :

Zondag 13 mei
7^e Zondag van Pasen
Moederdag
1^e lezing: Hand.1,15-
17.20a.20c-26
Ev.: Joh.17,11b-19
Celebrant: Prof. Rohling
10.00 u: Gregoriaanse Schola

Echtp. Hoppers-Retera (st);
Annie Frederiks (c);
Sjir Stams;
Riet Niederer- Vermeulen (c);
Elly Ploumen-Hoepener (c)

Dinsdag 15 mei
18.30 uur: Aanbedding met
Rozenhoedje

Echtp. Hoppers-Retera (st);
Ouders Paffen- Wachelder; tot
zekere intentie

Woensdag 16 mei
09.00 uur:

Zaterdag 19 mei
Vigilie van Pinksteren
1^e lezing: Gen.11,1-9
Ev.: Joh. 7,37-39
Celebrant: Deken Bouman
19.00 uur : Dameskoor St.
Martinus

José en Sjef Brouns (vanwege
trouwdag, st)

Zondag 20 mei
Hoogfeest van Pinksteren
1^e lezing: Hand.2,1-11
Ev.: Joh.15,26-27; 16,12-15
Celebrant: Kapelaan Blom
10.00 uur: Gem. Kerk. Zangk.
St. Joseph

1^{ste} Jrd. Jan Schouten en
tevens voor fam. Schouten;
Jrd. Jan Jongen (st);
Echtp. Hoppers-Retera (st);
Martin Twja (c);
Mia Douven-Bakker (c)

Maandag 21 mei
Tweede Pinksterdag
1^e lezing: Hand.19,1b-6a
Ev.: Joh.14,15-17

Celebrant: Deken Bouman
10.00 uur:

Dinsdag 22 mei
18.30 uur: Aanbidding met
Rozenhoedje
Echtp. Hoppers-Retera (st)

Woensdag 23 mei
09.00 uur:

Zaterdag 26 mei
1^e lezing: Deut.4,32-34.39-40
Ev.: Mt. 28,16-20
Celebrant: Kapelaan Blom
19.00 uur :

Zondag 27 mei
Feest van de H. Drie-
eenheid
1^e lezing: Deut.4,32-34.39-40
Ev.: Mt. 28,16-20
Celebrant: Deken Schreurs
10.00 uur: Mozart Ensemble

Math Feijen (c);
Echtp. Hoppers-Retera (st);
5^{de} jaardienst Louis Amkreutz;
Voor overleden ouders
Waterval- Huppertz en
overleden familieleden (st);
Jos Inglot-Vellen;
Karel Daniëls en fam.

Meimaand aanbidding en rozenkrans

In de maand mei wordt bijzonder Maria, de moeder van Jezus, vereerd. Maria heeft met vreugde haar Zoon Jezus in haar armen vastgehouden na de geboorte. Maar ook met heel veel leed heeft ze haar Zoon Jezus in de armen gehouden nadat Hij van het kruis werd genomen. Op die wijze wil Maria voor ons allemaal een moeder zijn! Met al onze vreugde, maar ook met de grootste leed kunnen we bij haar terecht en zij wil niets liever dan ook ons vasthouden in haar armen.

Op de dinsdagavond wordt altijd al de rozenkrans gebeden voorafgaand aan de Mis. In de maand mei zal dit gebeuren tijdens het uitstellen van het Allerheiligste. Immers Maria zal altijd doorverwijzen naar Jezus. Dinsdags om 18.30 uur.

Vormsel cluster-zuid zaterdag 9 juni

Op zaterdag 9 juni zal het Vormsel plaatsvinden in de St. Joseph kerk voor de vormelingen van ons cluster. Dit zijn de kinderen vanuit groep 8 van de parochies St. Joseph, St. Andreas, St. Martinus en H. Moeder Anna. Om 19.00 uur zal de H. Mis plaatsvinden met als vormheer Dr. L. Hendriks, rector van het Grootseminarie Rolduc. Als parochies wensen we de vormelingen toe dat Gods liefde hen altijd zal begeleiden in hun verdere leven.

10 juni - processie en dankmis en bakdag!

Op zondag 10 juni is om 10.00 uur de H. Mis, waarbij bijzonder de communicanten welkom zijn! Tijdens de Mis zal dan ook bijzonder de aandacht gericht zijn op de kinderen! Aansluitend lopen we samen de sacramentsprocessie. De route is als volgt: Kerk, Weltertuintstraat, De Doom, De Lirp, De Mullender (1e rustaltaar), John F. Kennedylaan, Frankenlaan, P. Peterstraat (2e rustaltaar), afsluiting op parkeerplaats de Doom (bij de Plus). Met dank aan de vrijwilligers, Harmonie T.O.G., Weltania, de CV. de Vlavreters en uiteraard de deelnemers die dit mogelijk maken. Tevens is het de bakdag bij 't Bakkes! Daarom is het mooi om te eindigen bij de Plus zodat we daarna bij 't Bakkes nog een gezellige middag hebben!

Nieuwe glas- in loodramen kapel Benzenrade

Buurtvereniging Benzenrade is met het geweldige initiatief begonnen om nieuwe glas- en loodramen te maken voor de kapel van Benzenrade. Onder deskundige begeleiding van Mevr. van Santen komen vrijwilligers bij elkaar om dit project te realiseren. Zelfs kapelaan Blom (met 2 linkerhanden) heeft beloofd een (aantal) keer te komen helpen! Wie zich geroepen voelt is welkom een handje te komen helpen! Met Pinksteren hoopt men het raam aan de linkerkant te plaatsen of geplaatst

te hebben. Een nieuw raam aan de andere kant en het ronde raam aan de achterkant volgen later. Idee is om deze ramen, volgend jaar met het kapelfeest 2019, in te zegenen. U begrijpt dat hier veel tijd in gaat zitten met chapeau voor de vrijwilligers. Maar dat hier ook een financieel verhaal bij komt kijken. We houden u op de hoogte!

Van de maanden mei t/m oktober (dit jaar valt mei uit vanwege de dodenherdenking) zal er telkens op de 1e vrijdag van de maand de H. Mis worden gelezen in de kapel van Benzenrade om 19.00 uur.

Actie voor Nepal

Jeugdkring Chrisko gaat elk jaar met een groep jongeren naar Nepal om daar heel concreet de mensen te helpen. Vorig jaar was de Vastenactie via deze groep voor Nepal bestemd. Het mooie is dat ze er elk jaar mee willen doorgaan om zo een vaste basis op te bouwen in Nepal. Graag willen ze in het weekend van 5 en 6 mei tijdens de weekendmissen (zaterdag om 19.00 uur; zondag om 10.00 uur) een korte toelichting geven en daarna uw bijdrage vragen middels een deurcollecte.

Samenkomstengeloofsverdieping

Tijdens het vermenigvuldigen van dit parochieblad vond op 17 april een kennismakingsbijeenkomst plaats voor hen, die zich verder in het geloof willen verdiepen. Er waren meerdere aanmeldingen, maar helaas kunnen we nog niet melden hoe het verliep en hoe het verder zal gaan....

Meer weten? deken@pancratiusheerlen.nl of 045-5713682.

Heerlense bedevaart naar Lourdes

Jeugdkring Chrisko heeft in overleg met de parochies van Cluster Heerlen Zuid het plan opgevat om in september 2018 naar Lourdes te reizen. Dat betekent dat Jeugdkring Chrisko de komende maanden een groep gaat vormen samen met de pelgrims uit de parochies en kapelaan Blom als geestelijk begeleider. Begeleiders, verzorging, kapelaan en parochianen: samen als pelgrims op weg!

De reis naar Lourdes zal plaatsvinden met het vliegtuig, vanaf vliegveld Beek. We sluiten hiervoor aan bij de Limburgse bedevaart, maar vormen daarbinnen een eigen groep. Er zal een driesterren zorghotel voor deze reis gereserveerd worden, waar we als groep kunnen verblijven.

Voor mensen met een lichte zorgvraag (zoals hulp bij steunkousen aan/uittrekken, hulp bij persoonlijke verzorging, hulp bij medicatie, etc.) gaan er verpleegkundigen mee in de groep. Ook als u een zwaardere zorgvraag heeft, kunt u natuurlijk meegaan. U verblijft dan in het Accueil op het Heiligdom en wordt telkens opgehaald om aan te sluiten bij onze groep. Mensen met medische indicatie en een CZ zorgverzekering kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een korting op de reissom.

Hebt u interesse om mee te gaan met deze bedevaart naar Maria?

Er liggen folders achterin de kerken in Heerlen Zuid.
Voor meer informatie over de reis, aanmelding voor de informatiebijeenkomst of het opvragen van een inschrijfformulier kunt u contact opnemen met:
Secretariaat Jeugdkring Chrisko
06-21891859
secretariaat@jeugdkringchrisko.nl

Pelgrimage naar pater Karel - Munstergeleen

Pelgrimeren heeft te maken met 'op weg zijn naar...' en dat is een beeld van ons leven. Het leven is een voortdurend 'op weg naar...' De ene keer kies je heel bewust een pas, de andere keer heb je geen grip op de weg die ingeslagen wordt. De ene keer heb je bewust een doel voor ogen, maar vindt je de weg er naar toe lastig te kiezen of is deze minder begaanbaar dan je zou willen. Hoe dan ook; het is zinvol om Gods zegen te vragen over onze levensweg, onze pelgrimage door het leven. Samen willen we pelgrimeren naar Pater Karel in Munstergeleen op zaterdag 23 juni. Dit kan te land, ter zee of in de lucht...! Vanaf 09.00 uur wordt er gefietst vanaf de St. Josephkerk; vanaf 10.00 uur wordt er gewandeld vanaf de **kerk** in Puth. Maar u kunt gerust op eigen vervoer komen (auto)! De H. Mis zal om 11.00 uur aanvangen. Gelieve u aan te melden bij uw parochie zodat we weten voor hoeveel mensen koffie en thee kan worden gezorgd.

Orgelconcert dinsdag 1 mei

Iedere eerste dinsdag van de maand is er van 13.00-13.30 een middagpauze-orgelconcert in de Pancratiuskerk. Voor het geld hoeft u het niet te laten: entree is een vrije gave. Op dinsdag 1 mei is het volgende concert, verzorgd door Jo Louppen. Hebt u muzikale wensen? Mail dan naar louppen@hetnet.nl en Jo zal proberen aan uw wens te voldoen.

Mariaconcert 6 mei Pulchra Harmonias en Karin Coenen

Het ensemble "Pulchra Harmonias" is in 2012 bijeengebracht door de dirigente Gerda Scheren als een soort "huiskamerproject". De repetitieruimte is namelijk de huiskamer bij Gerda thuis. De groep telt op dit moment 7 zangeressen. Het repertoire bestaat uit (kerkelijke) liederen die voornamelijk driestemmig worden uitgevoerd. Alle

zangeressen kunnen staven op jarenlange ervaring bij met name kerkelijke zangkoren.

De groep is de uitdaging aangegaan om met een beperkt aantal stemmen tot een mooie samenzang te komen. Vandaar ook de naam: Pulchra Harmonias (mooie samenzang). Alles gebeurt in goede harmonie, uit pure liefhebberij voor de muziek. Het publiek mag beoordelen of deze opzet ook geslaagd is.

Dit alles onder de deskundige en enthousiaste begeleiding van Gerda Scheren, die in haar 25 jarige loopbaan als dirigente meerdere grote koren onder haar hoede heeft gehad en nog steeds heeft.

De begeleiding is in handen van de vaste pianist en organist Rob Peters uit Valkenburg. Rob is een veelzijdig musicus en componist, die grote interesse heeft in liturgische muziek. We zijn dan ook blij dat wij ook bij dit Mariaconcert weer op hem kunnen rekenen.

De soliste van dit concert is de sopraan Karin Coenen-Eijdemans uit Landgraaf. Karin studeerde zang bij professor Elisabeth Ksoll en geeft regelmatig solo concerten, maar treedt ook op met diverse gerenommeerde koren. We zijn dan ook zeer verheugd weer met haar te mogen samenwerken.

Voor het concert van 6 mei aanstaande hebben zijn een zestiental liederen uitgekozen met als hoofdthema de verering van de Maagd Maria.

Het concert begint om 15.30 uur in de Pancratiuskerk in Heerlen. Toegang is de betaling, die u het waard vindt.

Klepperactie 2018

In de goede week zijn onze misdienaars en acolieten van Welten-Benzenrade weer langs de deur gegaan om te kleppen (collecteren) voor hun jaarlijkse uitstapjes.

Hierbij hebben zij het geweldige bedrag van € 1322,50 opgehaald.

Namens alle misdienaars en acolieten: Bedankt voor uw gulle gaven!!!

