



***Sept 2018
1 september – 29 september***

Verjaardag deken Bouman

Ook dit jaar hoop ik weer mijn verjaardag te vieren. Nee, dat doen we niet met een Mis in de tent: ik word maar heel gewoontjes 51 jaar. Toch vind ik het belangrijkste: verbinding. Daarom zal ik de gewone ochtendmis van vrijdag 28 september in de Pancratius mede opdragen uit dankbaarheid, tot intentie van onze geloofsgemeenschap. Na afloop van de Mis is iedereen tot 12 uur in de gelegenheid mij en elkaar de hand te drukken onder het genot van een kop koffie of thee op de dekenij, Pancratiusstraat 41. Iets meebrengen is absoluut niet de bedoeling: uw aanwezigheid en uw open handen zijn het mooiste geschenk. Welkom!

Deken Bouman

Tiengroep

In onze parochies van Heerlen-Zuid is er een tiengroep actief, die begeleid wordt door Mireille, Tim, Anita en kapelaan Blom. Deze groep is voor alle tieners tussen de ca. 12 en 19 jaar, die zich graag meer willen verdiepen en groeien in geloof. Die houden van gezelligheid en spelletjes doen met leeftijdsgenoten. En welke tiener wil dat nu niet?

De avonden zullen worden gehouden in de pastorie in Welten, Welterkerkstraat 3 in Heerlen, van 20.00 uur – 22.30 uur. De eerste twee data zijn zaterdag 15 september en zaterdag 13 oktober. Voor meer informatie kan er gemaaild worden naar anita@pancratiusheerlen.nl.

Aanmelden voor de avonden is niet verplicht, maar mag wel.

Nieuwe catechiste: Anita van den Berg

Graag heten we Anita van den Berg-Puts welkom in onze parochies. In de Pancratiuskerk is ze al als kerkgangster en als echtgenote van de penningmeester Guido een vertrouwd gezicht. Nu komt ze in een nieuwe rol: graag geven we haar het woord om zich te introduceren. Anita, van harte welkom!

Over de grenzen heen

In de vakantie verken je makkelijk grenzen. Niet alleen gaan we misschien de landgrenzen over, maar we verleggen ook onze grenzen op andere manieren. We proberen een andere taal te spreken, we proeven onbekend eten, we ontmoeten mensen van andere culturen. We stappen voor een keer buiten onze comfortzone om te kijken wat er gebeurt als we over de grens heen stappen.

Ook in de Bijbel spelen grenzen een belangrijke rol. God maakt de wereld door grenzen te trekken: tussen water en land, tussen dag en nacht, tussen licht en donker. Door af te bakenen ontstaat er ruimte om te leven. Later worden er juist grenzen doorbroken. Jezus laat zien dat er geen muren tussen mensen hoeven te zijn. Hij doorbreekt de grenzen tussen Joden en

niet-Joden, tussen kinderen en volwassenen, tussen vrouwen en mannen. Iedereen mag meedoen in Gods nieuwe wereld. Ook ikzelf heb een grens opgezocht en wel de parochiegrens. Net voor de vakantie ben ik deze grens overgegaan, op zoek naar een nieuwe uitdaging. In de parochies H. Hart van Jezus in Nieuwenhagerheide en de H. Familieparochie in Schaesberg was ik vanaf 2013 werkzaam als parochie catechiste en verantwoordelijk voor het jeugd- en jongerenwerk. Ik ben onderweg geweest met communicanten, vormelingen en hun ouders, heb catechese verzorgd op 2 basisscholen, ben op pad gegaan met het jeugdkoor en de jeugd- en jongerengroepen, dus heel wat...

Ik zal me even voorstellen, mijn naam is Anita van den Berg, ben getrouwd met Guido en we hebben 3 kinderen, Kevin, Anne en Bjorn en een hond, Paulo. Kevin en Anne staan al op eigen benen en wonen in hun eigen huis. Guido, Bjorn, Paulo en ik wonen in een gezellig huis in Schaesberg.

Vanaf 26 juli ben ik benoemd door mgr. Schnackers in de parochies in Heerlen-Zuid als parochie catechiste, waar ik samen met kapelaan Blom en deken Bouman zal gaan werken. Ik zal vooral te vinden zijn in de H. Moeder Anna Parochie en de H. Pancratius parochie. Ik zal samen met de kinderen en jongeren op pad gaan om nader kennis te maken met het geloof in God, Jezus en de Kerk, maar ook met Bijbelverhalen en heiligen, met rituelen en met symbolen. Natuurlijk ga ik niet alleen op pad, maar zal dat samen doen met de vrijwilligersgroepen vooral in H. Moeder Anna parochie. De uitdaging zal eruit bestaan om kinderen en hun ouders een warm welkom in onze parochie te geven en hun positieve ervaringen mee te geven. Daarnaast ga ik mij bezig houden met gemeenschapsopbouw in de H. Pancratiusparochie. Dat betekent dus niet dat ik niet in de andere parochies te vinden zal zijn, we zullen elkaar zeker tegenkomen.

Anita van den Berg, parochiecatechiste

Email: anita@pancratiusheerlen.nl

Mobiel: 0640508492

Zonnebloemzondag en parochie-tuinfeest

Op zondag 9 september is de jaarlijkse nationale ziekendag van de Zonnebloem. Hier wordt bijzondere aandacht aan besteed in de St. Pancratius (11.30 uur) en in de St. Josephkerk. In de St. Josephkerk vindt dan tevens het parochie-tuinfeest plaats. Tijdens de H. Mis zal het gemengd kerkelijk zangkoor van Heerlerbaan-Welten weer zingen na een vakantierust en na de H. Mis is iedereen welkom op het tuinfeest dat gehouden wordt in de achtertuin van de pastorie. Heel bijzonder zijn ook alle kinderen welkom! Speciaal voor hen zal er een springkussen zijn en allerlei andere leuke activiteiten.

Een nieuwe aanpak van de Parochies Heerlen Zuid.

Interessante achtergrond informatie over de zondag lezingen uit de Bijbel en de verhalen van de Bijbel.

➤ *Iedereen is van Harte Welkom*

Kapelaan Rick Blom en Diaken Harrie Renckens willen u graag informeren over

De Bijbel.

❖ Kapelaan Rick Blom

Geeft informatie over één Bijbelboek of een thema dat in opeenvolgende zittingen besproken zal worden.

❖ Op woensdag 12 september om 14.00 uur start kapelaan Blom in het zaaltje naast de St Anna kerk Bekkerveld.

❖ Diaken Harrie Renckens

Geeft uitleg van het H. Evangelie dat op de hierop volgende zondag in de parochiekerken van Heerlen voorgelezen zal worden.

❖ Op Vrijdag 14 september om 14.00 uur start Diaken Harrie Renckens in de parochiekantoor gelegen naast de St Joseph kerk Heerlerbaan

- We starten met twee reeksen middagen in herfst en winter 2018 in Heerlen Zuid.
- We streven naar een frequentie van een keer per maand.

Waarom deze Bijbel informatie

De kennis over en informatie van mensen over de Bijbel lopen erg uiteen.

- De een heeft er goede gevoelens bij.
- De ander heeft de gebeurtenissen die in de naam van God de Bijbelteksten niet altijd positief ervaren.
- En er zijn veel mensen die nooit in de gelegenheid zijn geweest om meer kennis op te doen over de bijbel en om samen met anderen de relatie van sommige Bijbelteksten met hun eigen leven te bespreken
- Het is ons doel dat mensen door deze gesprekken meer inzicht en vertrouwen in hun eigen geloof krijgen.
- Dat we ons beter leren herkennen, de ene keer wat meer, de andere keer wat minder in de verhalen die in de bijbel opgetekend zijn.

Voor wie bedoeld?

Iedereen is welkom. Natuurlijk! Ieders mening en inzicht wordt gerespecteerd.

Wij samen vormen immers de Kerk, zijn de actieve bouwstenen die we dagelijks kunnen uitdragen door net iets meer aandacht aan een ander te geven dan dat men van je verwacht. Door verdieping, toerusting en uiting van ons gedrag stralen wij in ons geloof om op deze manier de Kerk levend te houden.

Doet U ook mee?

***Tot ziens,
Kapelaan Blom en diaken Renckens***

Gedoopt:

19 Aug Noor Reumkens

Huwelijk:

11 Aug Sven Delahaye en Cleo Beckers
van harte gefeliciteerd

Zijn voornemens te trouwen:

28 Sept Tom van Ingen en Lauri Vijgen

Overleden en begeleid vanuit onze Parochie:

17 Aug Lies Paas-Rompen 87 jr
18 Aug Wies Hermans 74 jr

INLEVERDATUM

MISINTENTIES uiterlijk dinsdag:

18 September 2018

Voor de periode van 29 Sept tot 27 Okt

Parochiekantoor open **Dinsdagochtend:**
10.00u–12.00u.

Misintenties S.V.P. via **mail:** sintmartinus@home.nl ,
telefonisch 045 – 571 32 25 of **persoonlijk** bij het
parochiekantoor doorgeven.

Zaterdag 1 sep

1^e lezing: Deut.4,1-2.6-8
Ev.: Mc.7,1-8.14-15.21-23
Celebrant: deken Bouman
19.00 uur:

Jrd. Math Feijen

Zondag 2 sep**22^e zondag door het jaar**

1^e lezing: Deut.4,1-2.6-8
Ev.: Mc.7,1-8.14-15.21-23
Celebrant: deken Bouman
10.00 uur: Gregoriaanse
Schola

Annelies Vaessen-de Esch (c);
Riet Niederer-Vermeulen (c);
Bertie Loozen-Theunissen en
zoon Andreas; jrd. Huub van
Hout; echtp. Hoppers-Retera
(st)

Dinsdag 4 sept

18.40 uur: Rozenhoedje

Ouders Paffen-Wachelder

Woensdag 5 sept

09.00 uur:

Echtp. Hoppers-Retera (st);

Vrijdag 7 sept

H.Mis Kapel Benzenrade
19.00 uur: Kapelaan Blom

Zaterdag 8 sept

1^e lezing: Jes. 35,4-7a
Ev.: Mc. 7,31-37
Celebrant: deken Bouman
19.00 uur:

Jrd. Ouders Cordewener-
Lemmens (st);
Tiny Waterval-Stevens;
Marianne Bardoul-van
Kerkoerle en dochter
Hanneke;
Nikita Reumers en Henk
Reumers (c)

Zondag 9 sept**23^e zondag door het jaar****Ziekenzondag**

1^e lezing: Jes. 35,4-7a
Ev.: Mc. 7,31-37
Celebrant: Deken Schreurs
10.00 uur:

Annie Frederiks (c);
Zus Klinkers-Vrouenraets(c);
Frans Siemer (C);
echtp. Hoppers-Retera (st);
Martin Twja (c);

Dinsdag 11 sept.

18.40 uur: Rozenhoedje

Woensdag 12 sept

09.00 uur:

Echtp. Hoppers-Retera (st)

Zaterdag 15 sept

1^e lezing: Jes. 50,5-9a

Ev.: Mc. 8,27-35

Celebrant: Kapelaan Blom

19.00 uur: Dameskoor St.

Martinus

Pierre Quaetflieg (c)

Zondag 16 sept**24^e zondag door het jaar****Vredesweek**

1^e lezing: Jes. 50,5-9a

Ev.: Mc. 8,27-35

Celebrant: Prof. Stevens

10.00 uur: Chrisko

Familiekoor

Jrd. Claire Luijten-Winnikes;

Ant Staarink;

Jos Inglot-Vellen;

echtp. Hoppers-Retera (st)

Dinsdag 18 sept

18.40 uur: Rozenhoedje

Jrd. Ans Niemarkt-Smeijsters

Echtp. Hoppers-Retera (st);

Woensdag 19 sept

09.00 uur:

Albert Corten

Zaterdag 22 sept

1^e lezing: Wijsh.2,12.17-20

Ev.: Mc. 9,30-37

Celebrant: deken Bouman

19.00 uur: intentie zie boven

Ouders Kurvers-Eussen en

kleindochter Mireille;

Jrd Pierre Lippertz;

Zondag 23 sept**25^e zondag door het jaar****Vredeszondag**

1^e lezing: Wijsh.2,12.17-20

Ev.: Mc. 9,30-37

Celebrant: Deken Schreurs

10.00 uur: Bart van Kerkvoort

(organist)

Ouders van Gemert-Moonen;

fam. Buck-offergelt;

echtp. Hoppers Retera (st)

Dinsdag 25 sept

18.40 uur: Rozenhoedje

Echtp. Hoppers-Retera (st)

Woensdag 26 sept

09.00 uur:

Vrijdag 28 sept**14.30 uur Huwelijk Tom van Ingen en Lauri Vijgen****Zaterdag 29 sept**

1^e lezing: Num. 11,25-29.

Ev.: Mc. 9,38-43.45.47-48

Celebrant: Kapelaan Blom

19.00 uur:

Jrd. Harrie Weerts (st)

Peggy van der Wouw, bedankt

Sinds 2012 was Peggy van de Wouw als catechiste actief in de Josephparochie Heerlerbaan. Voor de vakantie gaf zij aan, haar werkzaamheden te willen beëindigen: een beslissing, die we natuurlijk respecteren. Ook in de andere parochies was ze bekend door met name haar inzet voor de voorbereiding van het Vormsel van de kinderen van groep 8 van de diverse parochies.

Op de vrijwilligersdag van de Josephparochie hebben we haar bedankt voor haar inzet en haar veel zegen gewenst voor haar verdere toekomst. Maar ook langs deze weg, in breder verband:

Peggy, dank voor je inzet; vooral voor dat, wat je aan een jongere generatie mee hebt willen geven. Dank en veel zegen voor je toekomst!

Zomerweekend voor jongeren 21 t/m 23 september "You've Got Mail"

Grijp je kans om deel te nemen aan het zomerweekend waar kapelaan Blom bij betrokken is. Kosten zijn 50 euro en graag vóór 7 september aan melden bij m.rademaker@bisdom-roermond.nl. Het weekend wordt gehouden in 't Zinkvioletje in Epen en is bedoeld voor jongeren van 18-30 jaar.

Kerkproeverij of 'Back to Church' op 16 september

Kerkproeverij is gebaseerd op het Engelse Back to Church Sunday en is bedoeld voor mensen die al een tijd niet meer in de kerk zijn geweest, of die weinig met geloof (denken te) hebben. Kerkproeverij is dé gelegenheid om weer eens een kerk te bezoeken, of om iemand die je kent persoonlijk uit te nodigen mee te gaan naar een kerk-dienst. De onderliggende gedachte is dat er best veel mensen zijn die graag (opnieuw) eens naar de kerk zouden willen gaan, maar een te hoge drempel ervaren. Een persoonlijke uitnodiging kan echt het verschil maken.

Kerkproeverij 2018 vindt plaats in het weekend van 15/16 september. De Pancratiuskerk, en ook Andreaskerk en de Josephkerk, doen dit jaar mee, en wel op zondag **16 september**. Meer over Kerkproeverij leest u in ons volgende blad. Noteer vast de datum

Heerlense bedevaart naar Lourdes 1 t/m 6 september

Jeugdkring Chrisko heeft in overleg met de gezamenlijke parochies van Heerlen-Zuid het plan opgevat om in **september 2018** naar Lourdes te reizen. Dat betekent dat Jeugdkring Chrisko de komende maanden een groep gaat vormen samen met de pelgrims uit de parochies en kapelaan Blom als geestelijk begeleider.

Begeleiders, verzorging, kapelaan en parochianen: samen als pelgrims op weg!

De reis naar Lourdes zal plaatsvinden met het vliegtuig, vanaf vliegveld Beek. We sluiten hiervoor aan bij de Limburgse bedevaart, maar vormen daarbinnen een eigen groep. Er zal een driesterren zorghotel voor deze reis gereserveerd worden, waar we als groep kunnen verblijven.

Secretariaat Jeugdkring Chrisko
(0)6 21891859 /secretariaat@jeugdkringchrisko.nl

Cultura Nova: Heerlen gehoord – echo's tussen toen en nu

Als dit parochieblad verschijnt, hebt u al diverse keren groepjes door de Pancratiuskerk kunnen zien gaan. De crypte van de Pancratiuskerk is één van de lokaties in de geluidswandeling, die 15 keer plaatsvindt t/m zondag 2 september. Voor meer informatie zie:

<https://www.cultura-nova.nl/voorstellingen/heerlen-gehoord-echos-tussen-toen-en-nu/>

Orgelconcert dinsdag 4 september

Iedere eerste dinsdag van de maand is er van 13.00-13.30 een middagpauze-orgelconcert in de Pancratiuskerk. Voor het geld hoeft u het niet te laten: entree is een vrije gave.

Op dinsdag 4 september is het volgende concert, verzorgd door Jo Louppen. Hebt u muzikale wensen? Mail dan naar louppen@hetnet.nl en Jo zal proberen aan uw wens te voldoen.

Bereikbaarheid Pancratius Parkstad Culinair

Van donderdag 6 t/m zondag 9 september zal het grote plein (Pancratiusplein-Zuid) in het teken staan van Parkstad Culinair. Dat betekent dat er op het plein niet geparkeerd kan worden: dat kan wel op Pancratiusplein-Noord, bereikbaar via de Oranje Nassaustraat. Te voet of met de fiets blijft het grote plein wel toegankelijk. Over de ongehinderde voortgang van de vieringen zijn met de gemeente en de organisatie goede afspraken gemaakt.

Resultaten uit het verleden bieden geen garanties voor de toekomst, zeggen de beleggers. Maar de resultaten en de afspraken met gemeente en organisaties staan steeds beter. En achter de schermen kunnen soms ook dingen gebeuren, die juist weer mooi zijn: vorig jaar werd deken Bouman op Parkstad Culinair aangesproken door iemand, die de Pancratius een warm hart toedraagt en iets wilde doen voor de instandhouding van de parochie. Eerder vertelden we u al dat iemand de parochie € 30.000,- schonk: dat was het resultaat van de ontmoeting op Parkstad Culinair! Ook hier geen garanties voor de toekomst, maar wie weet...

Inschrijf mogelijkheid Bedevaart Kevelaer;

Iedereen die de Bedevaart naar Kevelaer wil maken kan inschrijven op ons parochiekantoor dinsdags tussen 10u en 12u.

Kosten €17,50 pp. De bedevaart is Dinsdag 18 September.

