



FEBRUARI 2019
26 januari – 2 maart

Over de drempel van het nieuwe jaar

Welkom in 2019! Veel herinneringen van 2018 liggen ons nog vers in het geheugen. Wij zijn dankbaar voor de velen, die samen bij welke gelegenheid dan ook in verbondenheid met onze parochies de feestdagen vierden. Vooral ook zijn we dankbaar voor alle priesters, diaken, catechisten, koren, kerkschoonmakers, kerststalbouwers, kerkversierders, lectoren, kosters, acolieten, misdienaars, makers en rondbrengers van het parochieblad, websitebouwers.... Iedereen die op welke manier dan ook eraan heeft bijgedragen dat we Kerstmis konden vieren. Een indrukwekkende lijst vrijwilligers, waarbij ik zeker iemand vergeten ben..... Dankbaar zijn we ook voor de (opgeteld) duizenden, die met Kerstmis in één van onze kerken een thuis vonden bij de vieringen. Want Kerstmis vierden we met elkaar!

Als dankbare herinnering uit 2018 nemen we ook de benoeming en de wijding van onze nieuwe bisschop Harrie Smeets mee, en ook de manier waarop hij door zovelen positief ontvangen en welkom geheten is. Een goede start is het halve werk!

Helaas was niet alles geweldig.... Mensen kampten met hun gezondheid, enkelen overleden zelf bij de feestdagen. In Den Haag wordt een continue kerkdienst gehouden, om ervoor te zorgen dat het gezin niet wordt uitgezet (<https://kerkasielbethel.nl/>)

Kinderen vrezen te moeten gaan naar een land, dat ze niet kennen... is er plaats in de herberg?

2019 zal ook ongetwijfeld een jaar van zowel mooie als van moeilijke dingen worden. Maar we willen dit jaar met elkaar ingaan, "elkaar" wil zeggen: met onze medemensen, bekend en onbekend; met Christus, in de kerstnacht voor ons geboren; met de Vader, voor wie wij als zijn kinderen zijn; met de heilige Geest, die ons kracht geeft om ons geloof handen en voeten te geven in het leven van elke dag.

Graag wens ik iedereen van harte heel veel zegen over 2019 en het vermogen, er ook zelf wat van te maken!

**Hans Bouman,
Pastoor-deken**

Kerkbalans

Nee, de nieuwe bisschop betaalt onze rekeningen niet... ook de paus doet dat niet... Gelukkig krijgen we van de overheid subsidie voor de kerkgebouwen wanneer ze een rijkmonumentale status hebben, maar verder krijgen we geen geld. Als geloofsgemeenschap moeten we zelf onze rekeningen betalen!

En dat doen we ook: gebouwen, salarissen, activiteiten... We kunnen dat door een kleine winst op de kaarsen, een beetje door opbrengst vanuit bezit, iets door de collectes. Maar de belangrijkste inkomstenbron van de parochie is de kerkbijdrage. Iedereen vindt het bij een vereniging logisch om contributie te betalen. Ook het mobiele abonnement, netflix en andere zaken rekenen erop dat ze betaald worden... bij de kerk gaat het niet anders. Natuurlijk zijn er mensen die het niet kunnen missen, daarvoor hebben we alle begrip. Gelukkig zijn er ook mensen die meer dan gemiddeld betalen als een extra duw in de rug. Super! Maar als iedereen nu al eens € 10,- per maand per adres zou betalen, dan zouden de financiële zorgen van de penningmeester heel wat kleiner zijn. Doet u mee? Dankuwel!



Wie neemt taken Wiel Vaessen over?

Verschillende mensen zijn nodig om de deeltaken van Wiel Vaessen over te nemen, die met de 75-jarige leeftijd regulier aftredend is. Wie neemt een deel van zijn taken over?

In 1985 geïnspireerd door het pausbezoek aan Nederland, begreep hij zijn verantwoordelijkheid om zich vanuit zijn ABN-AMRO achtergrond in te gaan zetten voor zijn parochie Welten. In de loop van de jaren nam hij uit de goedheid van zijn hart steeds meer taken erbij. Wie neemt taken over?

Een aantal zaken zijn al geregeld. Zo is er opvolging gevonden voor zijn taak als penningmeester van het dekenaat Heerlen (mw. Vossen) en als penningmeester van het overkoepelend kerkbestuur (dhr. van den Berg). Maar heel wat andere taken heeft hij in zijn portefeuille, vooral voor de parochie Welten zelf: ledenadministratie, kerkbijdrage, boekhouding, penningmeester lokatie, penningmeester stichting Martinus I en II. Wie neemt een deel van zijn taken over? Het lijkt verstandig dit over meerdere schouders te spreiden!

De boekhouding is redelijk recht-toe-recht aan: het volume is beperkt, er hoeft geen salarisadministratie of BTW-verrekening plaats te vinden. Voor iemand die ervaring met boekhouden heeft, moet het geen probleem zijn om dit naast bv het werk te doen. De boekhouding wordt gevoerd in exact online, een deel van de andere administratie in docbase. Voor de continuïteit van onze parochie moet er iets gebeuren!

Wie wil het gesprek aangaan over de mogelijke inzet in een deel van takenpakket? Laat het weten aan de deken of aan het parochiekantoor!

Namens lokatiebestuur Welten, deken Bouman



Het nieuws van St. Martinus parochieblad zal enkele dubbele maanden gaan kennen. Dit zijn de maanden april/mei, juni/juli, juli/augustus, oktober/november en zoals al jaren de maanden december/januari. Hopelijk begrip uwerzijds hiervoor. Dit zal betekenen dat er minder bezorg maanden zijn en onze bezorgers zodoende iets ontlast worden.

Carnavalsmissen 10, 17 en 24 februari

In onze parochies hebben we in de komende maand februari verschillende carnavalsmissen die voorgegaan worden door kapelaan Blom.

We trappen af in de **Pancratiuskerk** met de carnavalsvereniging V.v. De Eekheuëre Heële op **10 februari om 11.30 uur**. Van harte heten we hen welkom in onze parochie! Het is hun primeur in deze kerk én dat ook nog eens tijdens hun jubileumseizoen! Dit jaar bestaan ze maar liefst 4 X 11 jaar en ze vieren het uitbundig onder het motto 'Bòh... zaag noe z11'. Als jubileumprins mag Bas Ortmans zich verheugen om op een onvergetelijk seizoen. De carnavalsmis wordt opgeluisterd door dialektkoer 'Neet Mis'.

Op zondag **17 februari om 11.11** is het de beurt aan C.V. De Soeplummele en Stichting Jeugdcarnavals Heerlerbaan in de **St. Josephkerk**. De soeplummele hebben de traditie om reeds op 11 november de proclamatie te laten plaatsvinden. Prins Kevin I Ariëns zwaait de scepter, samen met zijn zus als adjudante. De jeugdprins is Lucas I en bloemenmeisje Lianne. Maar tijdens de revue op zondag 10 februari in de admiraal zal bekend worden wie het nieuwe jeugdpaar zal worden en zullen we hen kunnen verwelkomen bij de carnavalsmis. Heerlerbaan kent meerdere carnavalsverenigingen; we hopen dat zij zich allemaal zullen aansluiten! De carnavalsmis zal worden opgeluisterd door 'De Deulkes'.

Als lid van de Raad van 11 van de C.V. De Vlavrèters mag kapelaan Blom voorgaan in de carnavalsmis op zondag **24 februari om 10.00 uur** in de **St. Martinuskerk** in Welten. Op vrijdag 4 januari werd afscheid genomen van prins Guido II en werd prins Michiel I Piefer uitgeroepen tot nieuwe prins van Welte-Bensroa. Het jeugdduo Jérôme 1 en Sam gaat de jeugd voorop als jeugdprins en bloemenmeisje. Tijdens de carnavalsmis heten we hen allemaal van harte welkom! De carnavalsmis wordt opgeluisterd door het koor 'Welten Vocaal' (voorheen WF-koor), samen met 'De Deulkes' Zo krijgt de carnavalsmis in Welten nog eens een Heerlerbaans tintje... Maar dat is juist vastelaovend! We doorbreken grenzen en we vieren samen!

Bijbelgroep 13 februari

Onder leiding van kapelaan Blom komen we elke maand samen om ons te verdiepen in de bijbel. Dat klinkt misschien zwaar, maar op een zo laagdrempelig mogelijke manier willen we kijken naar wat er in de bijbel staat zodat we een steeds beter begrip van krijgen. De komende tijd bekijken we de apostelen van dicht bij. Wat maken zij? Wat leren ze onderweg van Jezus? Het is altijd weer opnieuw heel verassend om te ontdekken hoeveel wij zelf kunnen leren van de verhalen uit de bijbel! Elke 2e woensdag komen we samen in de Ontmoetingsruimte en kom gerust een keer een kijkje nemen! Op **woensdag 13 februari** komen we samen in de **Ontmoetingsruimte van de St. Josephkerk om 14.30 uur**. Er is koffie/thee en rond 16.00 uur ronden we af. Tussendoor houden we een korte pauze.

Kapelaan Blom

Filmavond 18 februari

We zijn begonnen met een reeks van filmavonden. Deze vinden we telkens plaats op de 2e maandag van de maand. Let op!!! In februari vindt deze plaats op de 3e maandag: **maandag 18 februari**. We beginnen om 19.30 uur met een korte inleiding door kapelaan Blom en daarna starten we de film. In de maand februari 1858 kreeg Bernadette Soubirous in Lourdes een verschijning van Maria. Een prachtige film 'Bernadette' die de moeite waard is.

Ook de moeite waard om alvast in de agenda te noteren is **maandag 11 maart**. We draaien dan de film 'La passion de Bernadette'. Het verhaal gaat verder waar het gebleven is; beide films zijn achter elkaar gefilmd maar het zijn twee losse delen. Deze film verhaalt het leven van Bernadette in het klooster tot aan haar dood.

Kapelaan Blom

OVERLEDEN:

1 Jan 2019 Pierre Stevens 89 jaar

INLEVERDATUM
MISINTENTIES uiterlijk dinsdag:

19 Februari 2019

Voor de periode van 2 Mrt tot 13 Apr 2019

Tevens om de stookkosten te minderen is de H.Mis op zaterdag (indien mogelijk) in de dagkapel.

*Parochiekantoor open **Dinsdagochtend:**
10.00u-12.00u.*

*Misintenties S.V.P. via **mail:** sintmartinus@home.nl ,
telefonisch 045 – 571 32 25 of **persoonlijk** bij het
parochiekantoor doorgeven.*

ZATERDAG 26 JANUARI

1^e lez: Neh. 8,2-4a.5-6.8-10
Ev.: Luc. 1,1-4; 4,14-21
Celebrant: Deken Bouman
19.00 uur: Gem. kerkkoor
St. Joseph Heerlerbaan-
Welten (deze in grote kerk)

**Uit dankbaarheid bij 65
jarig huwelijk van echtp.
Haesen-Slangen;**

Maike Geurts-Houben (c);
ouders Kraussen-Haen (st);
Wilfred Smeets (c)

ZONDAG 27 JANUARI

3^e Zondag door het jaar

1^e lez: Neh. 8,2-4a.5-6.8-10

Ev.: Luc. 1,1-4; 4,14-21

Celebrant: Prof. Rohling

10.00 uur: Organist Jean

Lardinois

Echtp. v Enckevort-Bos (st);

Echtp. Hoppers-Retera (st)

DINSDAG 29 JANUARI

18.40 uur: Rozenhoedje

Echtp. Hoppers-Retera (st)

WOENSDAG 30 JANUARI

9.00 uur:

ZATERDAG 2 FEBRUARI

1^e lez: Jer.1,4-5.17-19

Ev.: Luc. 4,21-30

Celebr: Kapelaan Blom

19.00 uur:

Maria Lichtmis

Tiny Waterval-Stevens

ZONDAG 3 FEBRUARI

4^e Zondag door het jaar

1^e lezing: Jer.1,4-5.17-19

Ev.: Luc. 4,21-30

Celebrant: Deken Schreurs

10.00 uur: Gregoriaanse

Schola

Weekend Maria Lichtmis

Jrd. Ouders Sijstermans-

Reinaerts en Liza en Annie

Reinaerts; **vervolg >>>>**

Jrd. Reinier van der Kroon en
ouders van der Kroon-
Rikkers;

Bertie Loozen-Theunissen en
zoon Andreas;

echtp. Hoppers-Retera (st)

DINSDAG 5 FEBRUARI

18.40 uur: Rozenhoedje

Ouders Paffen-Wachelder

WOENSDAG 6 FEBRUARI

9.00 uur:

Echtp. Hoppers-Retera (st)

ZATERDAG 9 FEBRUARI

1^e lezing: Jes.6,1-2a.3-8

Ev.: Luc. 5,1-11

Celebrant: Kapelaan Blom

19.00 uur:

Wilfred Smeets (c)

ZONDAG 10 FEBRUARI

5^e Zondag door het jaar

1^e lezing: Jes.6,1-2a.3-8

Ev.: Luc. 5,1-11

Celebrant: Deken Schreurs

10.00 uur: Organist Bart van

Kerkvoort

1^{ste} Jrd Frans Siemer,

Jos Inglot-Vellen;

echtp. Hoppers-Retera (st)

DINSDAG 12 FEBRUARI

18.40 uur: Rozenhoedje
Echtp. Hoppers-Retera (st)

WOENSDAG 13 FEBRUARI

9.00 uur:

ZATERDAG 16 FEBRUARI

1^e lezing: Jer.17,5-8
Ev.: Luc. 6,17.20-26
Celebrant: Deken Bouman
19.00 uur: Damesk St.
Martinus

6wk dienst Pierre Stevens;

Jrd. Ouders Extra-Schillings;
2^{de} jrd. Leo Smits en levende
en overleden familieleden;
Zus Klinkers-Vrouenraets (c)

ZONDAG 17 FEBRUARI

6^e Zondag door het jaar

1^e lezing: Jer.17,5-8
Ev.: Luc. 6,17.20-26
Celebrant: Prof. Stevens
10.00 uur: Gem. kerkkoor St.
Joseph Heerlerbaan-Welten

Lies Paas-Rompen(c);
Echtp. Hoppers-Retera(st)
Jrd José Brouns- Hupperetz
en Sjef Brouns.(st)

DINSDAG 19 FEBRUARI

18.40u: Rozenhoedje
Echtp Hoppers-Retera

WOENSDAG 20 FEBRUARI

09.00u:

ZATERDAG 23 FEBRUARI

1^e lezing: 1 Sam. 26,2.7-
9.12-13.22-23
Ev.: Luc. 6,27-38
Celebrant: Deken Bouman
19.00 uur:

Wilfred Smeets (c)

ZONDAG 24 FEBRUARI

**7^e Zondag door het jaar
Carnavalsmis**

1^e lezing: Sam. 26,2.7-9.12-
13.22-23
Ev.: Luc. 6,27-38
Celebrant: Kapelaan Blom
10.00 uur: Welten Vocaal en
De Deulkes

Lya Scholten-Claessens
Echtp. Hoppers-Retera (st)

DINSDAG 26 FEBRUARI

19.00u:Rozenhoedje

Echtp. Hoppers-Retera

WOENSDAG 27 FEBRUARI

09.00u:

Lidwien Geelen
Ben Vork
Carola Tuinstra- Kloppenburg

ZATERDAG 1 MAART

19.00u:

Tiny Waterval-Stevens

Brigidafeest 20 februari

Elk jaar viert ZijActief de patroonheilige van hun vereniging: de heilige Brigida; niet te verwarren met de heilige Birgita van Zweden. Naast St. Patrick is St. Brigida de belangrijkste heilige in Ierland. Ze heeft geleefd van 453-523. Ze trok zich op jonge leeftijd terug als kluizenares en ging wonen in een hol onder een eik. Ze stichtte daar in de vijfde eeuw het klooster van Kildare. Kil betekent 'cel' en dare betekent 'eik'. Zij geldt als beschermheilige van het vee. Haar naamdag valt op 1 februari, maar op 20 februari willen we haar bijzonder vereren tijdens de ochtendmis van 09.00 uur, in aanwezigheid natuurlijk van ZijActief.

Stille Omgang 16 maart

Elk jaar wordt er een bedevaart gehouden naar Amsterdam om het heilig Mirakel te herdenken. Op 15 maart 1345, zo vertelt de overlevering, lag een man in een huis aan de Kalverstraat ziek op bed en vreesde te sterven. Hij liet een priester roepen om hem te bedienen en van het Heilig Sacrament (de Hostie) te voorzien. Na het nuttigen van de hostie moest de zieke overgeven en werd het braaksel in het brandende haardvuur van zijn kamer geworpen. De volgende dag bleek dat hij niet alleen de hostie onbeschadigd had uitgebraakt, maar bovendien dat het vuur het deze niet had aangetast. Was dat nog niet opmerkelijk genoeg: de hostie die de volgende dag door de priester van de Oude of Nicolaaskerk weer was opgehaald, keerde vanuit de Oude Kerk op wonderbaarlijke wijze in het huis van de man terug. Dit herhaalde zich daarna nog eens tweemaal. Ter ere van het Mirakel, groeide Amsterdam in de 14e en 15e eeuw tot een belangrijk bedevaartcentrum. Jaarlijks werden er grootse en pompeuze sacramentsprocessies gehouden. Maar aan deze cultus kwam een abrupt einde toen in 1578 het stadsbestuur overging in protestantse handen en katholieke Amsterdammers hun toevlucht moesten zoeken in schuilkerken. Voor de jaarlijkse viering en verering van het Mirakel kwam men bijeen in de Begijnhofkapel. Toen in de 19e eeuw in Nederland het katholieke geloof weer openlijk was toegestaan, kwam de Mirakeldevotie langzaam weer op gang. De Amsterdammer Joseph Lousbergh

ontdekte een geschrift waarop de precieze middeleeuwse route van de Mirakelprocessie beschreven stond. Samen met vriend Carel Elsenburg besloot hij in 1881 die route weer op devotio-
nele wijze, in 'stille omgang', na te lopen. En zo geschiedde en
groeide dit gebeuren en vandaag de dag lopen er ongeveer
7.000 mensen mee met deze Stille Omgang.

De Stille Omgang wordt gehouden op **16 maart**; rond 19.00 uur
vertrekt er een bus vanaf het station Heerlen, onderweg wordt
er gebeden en na de route te hebben gelopen in Amsterdam is
er omstreekt 01.30 uur een Eucharistieviering. U kunt zich aan-
melden om mee te gaan bij het secretariaat van uw parochie;
deelnamebedrag is 25 euro. In het volgend blad komen speci-
fiekere info om op te geven.

Wie gaat in september 2019 mee naar Lourdes?

Na een geweldige reis vorig jaar wisten we het zeker: dit moe-
ten we in 2019 opnieuw doen. De reis was een schot in de
roos: met 35 personen waren we echt één groep in Lourdes!
Mensen die er tegenop gezien hadden om alleen te gaan, voel-
den zich gedragen door de groep. Wie door leeftijd of handicap
een handje extra nodig had, wist zich gedragen zonder ooit het
gevoel te hebben "lastig" te zijn. Vanwege deze positieve erva-
ring en de vraag van verschillende kanten om dit in 2019 nog
een keer te doen, hebben **kapelaan Blom** en **Jeugdkring
Chrisko** besloten om in 2019 opnieuw met een eigen groep
naar Lourdes te reizen, binnen de reis die georganiseerd wordt
door Huis voor de Pelgrim.

Wie geïnteresseerd is, vindt hieronder de basisinformatie over
deze reis:

*** De reis vindt in 2019 plaats van 6 tot en met 11 sep-
tember.**

* We reizen per vliegtuig, vanaf vliegveld Beek.

* We verblijven in 4-sterren (zorg)hotel Roissy, dat goed toe-
gankelijk is en slechts op 3 minuten loopafstand van het Heilig-
dom gelegen is.

* Verblijf is op basis van volpension, dat wil zeggen drie goede
maaltijden per dag.

* De reis kost €895 per persoon, op basis van tweepersoonskamer.

* Toeslag voor een 1-persoons kamer bedraagt €180.

* Iedereen kan mee: jong en oud, ziek of gezond. Voor mensen met een lichte zorgvraag (zoals hulp bij steunkousen aan/uittrekken, hulp bij persoonlijke verzorging, hulp bij medicatie, etc.) gaan er verpleegkundigen mee in de groep. Ook als u een zwaardere zorgvraag heeft, kunt u natuurlijk met ons meegaan. U verblijft dan in het Accueil op het Heiligdom en wordt telkens opgehaald om aan te sluiten bij onze groep.

* Mensen met medische indicatie en een CZ zorgverzekering kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een korting op de reissom. In ieder geval geldt dan dat u de afgelopen 5 jaar geen gebruik gemaakt heeft van deze regeling.

Voorafgaand aan de reis is er een bijeenkomst voor alle deelnemers om kennis te maken en ons gezamenlijk voor te bereiden op de reis. Tijdens de reis zorgen wij voor een dagelijks verslag op onze website voor de thuisblijvers. Na de reis organiseren wij een reünie bijeenkomst, waar we met elkaar terug kunnen kijken op de reis aan de hand van foto's en video. Hebt u interesse om mee te gaan met deze bedevaart naar Maria? Er liggen binnenkort kleine folders over de Lourdesreis achterin de kerken in Heerlen Zuid. Als u zich wilt aanmelden voor de reis kunt u via onderstaande gegevens een inschrijfformulier opvragen. Als u zich aanmeldt via ons aanmeldformulier, weet u zeker dat u bij deze groep in het hotel geplaatst wordt.

Voor meer informatie over de reis, aanmelding voor de informatiebijeenkomst of het opvragen van een inschrijfformulier kunt u contact opnemen met:

Secretariaat Jeugdkring Chrisko 06-21891859
secretariaat@jeugdkringchrisko.nl

