



***APRIL en MEI 2019 met PASEN
(13 april – 27 mei)***



Pasen - feest van het licht 21-22 april

Samen gaan we onderweg naar Pasen, het grootste feest van ons geloof. Wist u: de dag van God is eigenlijk de zaterdag (Sabbat), maar omdat Jezus op een zondag verrees, kwamen de christenen vanaf de eerste tijd op zondag samen om te vieren en schoof de dag des Heren van de zaterdag naar de zondag.

Iedere zondag vieren we dus als het ware een beetje verrijzenis: ieder jaar vieren we het uitgebreider met de paasweek, waarover verderop in dit parochieblad meer informatie. Voor dit hoogtepunt van ons geloof maken we tijd vrij voor bijzondere vieringen, zoals we ook bij dierbaren tijd vrijmaken voor hoogtepunten zoals jubilea.

Van harte welkom om samen te vieren!

Deken Bouman

Schema Goede Week en Pasen - 16 t/m 22 april

Dinsdag 16 april	19.00 uur	St. Andreas <i>Stilteviering op weg naar Pasen</i>
Witte Donderdag	19.00 uur 19.00 uur 19.00 uur	St. Pancratiuskerk St. Elisabethkapel St. Andreaskerk
Goede Vrijdag	<i>Kruisweg</i> 15.00 uur 15.00 uur 15.00 uur 15.00 uur 15.00 uur 15.00 uur 19.00 uur	St. Pancratiuskerk St. Martinuskerk St. Josephkerk Molenberg Moeder Anna St. Andreaskerk <i>Kruisjesticht door de wijk</i> St. Elisabethkapel
	<i>Kruisverering</i> 19.00 uur 19.00 uur	St. Pancratiuskerk St. Andreaskerk
Paaswake	19.00 uur 19.00 uur 19.00 uur 21.00 uur 21.00 uur	St. Josephkerk Moeder Anna St. Andreaskerk St. Pancratiuskerk St. Martinuskerk
1e Paasdag	10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur 10.30 uur 11.30 uur 11.15 uur	St. Martinuskerk Molenberg St. Elisabethkapel St. Pancratiuskerk St. Andreaskerk St. Pancratiuskerk St. Josephkerk
2e Paasdag	10.00 uur 10.00 uur 10.30 uur 11.30 uur 11.15 uur	St. Martinuskerk St. Elisabethkapel St. Andreaskerk <i>Woord- en Communieviering</i> St. Pancratiuskerk St. Josephkerk

Goede Week en Pasen

In de Goede Week staan een aantal bijzondere vieringen gepland. Allereerst de Chrismamis in de kathedraal in Roermond waar Mgr. Smeets voorgaat en waarin de H. Oliën worden gezegend voor alle parochies. Iedereen is daar van harte welkom. Priesters hernieuwen hun beloftes die ze bij hun wijding hebben uitgesproken.

Dan de avondmis van Witte Donderdag en de avondviering van Goede Vrijdag; eerst de instelling van de Eucharistie bij het Laatste Avondmaal en vervolgens het lijden en sterven van Jezus. De grote verandering dit jaar is dat deze beide vieringen centraal zullen worden gevierd in de St. Pancratiuskerk, beiden om 19.00 uur. Alleen in de St. Elisabethkapel is ook om 19.00 uur de viering van Witte Donderdag.

De kruiswegen worden in alle parochies om 15.00 uur gevierd, behalve in de St. Elisabethkapel om 19.00 uur. De Paaswake en de Paasdagen is per parochie verschillend maar kunt u vinden in dit parochieblad.

Klepperactie

Voor veel mensen een bekend fenomeen en ook al een hele oude traditie! In veel parochies een traditie die verloren is gegaan; Welten kent het nog! Misdiensers en acolieten die klepperend en ratelend in de Goede Week langs de deuren komen om te collecteren. Dat kleppen heeft trouwens te maken met het gebruik dat de 'klokken naar Rome' gaan. Op Witte Donderdag klinkt tijdens het Gloria klokkengeluid en daarna wordt het stil... we krijgen Goede Vrijdag en Stille Zaterdag. Maar met Pasen klinken in de Paasnacht weer de klokken! In de tijd tussen Witte Donderdag en Pasen wordt er niet geluid en ook tijdens de liturgie in de kerk wordt er niet geluid, maar... inderdaad geklepperd.

Op Witte Donderdag t/m Paaszaterdag, dus van 18 t/m 20 april kunt u misdiensers en acolieten aan de deur verwachten. Met het opgebrachte geld maken we leuke uitstapjes. De afgelopen jaren mogen we zeker niet ontevreden zijn over het aantal communicanten die misdienaar is geworden en daar mogen we heel dankbaar voor zijn!

Palmtakjes

Binnen elke parochies wordt gezocht naar een oplossing voor het 'buxusprobleem'. Buxus is vanwege de buxusmot niet bepaald royaal meer te vinden. Er wordt hier en daar zelfs gekeken naar een alternatief. Immers, buxus wás al een alternatief want hier in onze contreien groeien geen palmbomen. Maar we houden ons zeer aanbevolen als u toch aan 'palmtakjes' (buxus dus) kunt komen. Graag melden bij het secretariaat van de parochie.

Paospelgrimage: van donker naar licht

14 jaar lang is er vanuit de St. Andreasparochie in oecumenisch verband een paasnacht-pelgrimage gehouden. Gedurende de nacht naar Pasen wandelden we van donker naar licht. Drie jaar geleden kwam hieraan een eind, omdat er te weinig deelnemers waren. Nu is er een nieuw initiatief: wandelen vanuit Heerlerbaan naar Klooster Wittem, om aldaar bij het opkomen van het licht en de zon het paasmysterie te vieren, deels in de tuin en deels in de kerk. Iedereen die de ervaring van het wandelen van donker naar licht (weer) wil meemaken, is welkom. We starten om 03.30 uur vanuit de Andreaskerk (Palestinastraat 326, Heerlerbaan) en wandelen (ca. 14 km) via Benzenrade, Mingersborg en Eijs naar Wittem, waar om 06.30 uur (bij zonsopkomst) de paasviering begint. Na afloop is er gelegenheid om te ontbijten in de refter van het klooster (tegen vergoeding van € 5,-). Om mee te lopen, hoeft u zich niet aan te melden; om 03.30 uur in de Andreaskerk aanwezig zijn, is voldoende. Wilt u mee ontbijten, laat het dan even weten via: parochiesintandreas@home.nl.

Dodenherdenking 4 mei in Welten

Op zaterdag 4 mei zullen we weer stilstaan bij de gevallen uit de Tweede Wereldoorlog en tevens ook bij de slachtoffers die nog steeds gemaakt worden in oorlogsgebieden. Na de avondmis van 19.00 uur verzamelen we ons om 19.45 uur voor de ingang van de kerk. Om 20.00 uur houden we een stilte.

Communiemis 30 mei

Traditiegetrouw is op Hemelvaartsdag 30 mei om 10.00 uur de 1e Communiemis. 21 Kinderen mogen we welkom heten in onze St. Martinuskerk! Dankzij de hulp van ouders, vrijwilligers, school, harmonie T.O.G., willen we er een stralende dag van maken. 'Stralend' wanneer hopelijk de zon zich volop laat zien en 'stralend', verwijzend naar het thema van de Communiemis: 'in de wolken'. Niet altijd is het leven gemakkelijk, maar achter de wolken schijnt toch altijd de zon. We wensen de kinderen toe dat Jezus altijd als een zon mag stralen in hun leven en dat zijn liefde voelbaar blijft, ook al is er wel eens regenwolk.

Filmavonden

Op elke 2e maandag van de maand wordt een film gedraaid in de Ontmoetingsruimte van de St. Josephkerk. Op maandag 8 april staat 'Joshua' gepland. Een onbekende man arriveert in een dorp waar hij de christelijke gemeenschappen helpt opbouwen. Wie is toch deze man...? Op maandag 13 mei draaien we de film 'The scarlet and the Black'; een waar gebeurd verhaal over een priester die tijdens WO II in het Vaticaan Joden helpt onderduiken en het aan de stok krijgt met de bezetter. We beginnen om 19.30 uur met een korte inleiding door kapelaan blom en daarna de film met een korte onderbreking voor koffie en thee.

Bijbelmiddagen

Eens in de maand komen we samen om ons te verdiepen in de bijbel. De rode draad voor de komende tijd is het leven van de apostelen. We komen samen in de Ontmoetingsruimte van de St. Josephkerk; dat is achterom lopen en de trap naar beneden nemen. Tijdsduur is van 14.30-16.00 uur. Bij aanvang en in de pauze is er koffie en thee en na afloop bidden we samen het middaggebed. De eerstvolgende bijbelavond is op woensdag 8 mei.

Torenuurwerk

Misschien viel het u al niet meer op of was u er aan gewend geraakt dat nog steeds een wijzerplaat met toebehoren op onze kerktoren ontbrak. Maar als alles volgens planning verloopt, zal voor de Pasen weer aan 3 kanten van onze kerktoren te zien zijn hoe laat het is omdat dan ook de laatste wijzerplaat met toebehoren is gemonteerd. Helaas heeft alles om diverse redenen veel langer geduurd dan oorspronkelijk de bedoeling was. Maar onder het motto: "Beter laat dan nooit" is alles toch goed gekomen. Dit zou echter niet mogelijk zijn geweest als niet zovelen zich hadden ingezet om het project tot een goed einde te brengen. Niet alleen met het daadwerkelijk restaureren van de diverse onderdelen en de montage ervan. Maar ook door het opzetten van acties om geld voor de renovatie bij elkaar te krijgen of gewoon door het doen van een donatie. Aan allen die hier een bijdrage aan hebben geleverd, hartelijk dank voor uw inzet. Dankzij u allen is Welten weer bij de tijd!

Vrijwilligersbijeenkomst

Een parochie zonder vrijwilligers kan niet bestaan! Vorig jaar hebben we deze gehouden begin april. We willen dit weer opnieuw organiseren maar Pasen is al snel en de komende tijd is er van alles in onze parochies te doen. We willen deze bijeenkomst graag goed organiseren omdat we de vrijwilligers belangrijk vinden! We komen hier dus gauw op terug.

Data om te noteren!

Enkele data om alvast in uw agenda te noteren.

- 16 juni, Openluchtmis in de tent bij de speeltuin vanwege 100-jarig bestaan T.O.G. Welten
- 30 juni, processie en dankmis communicanten, ronde door Welten.

OVERLEDEN:

21 Maart Tita Wachelder 82jr

26 Maart Jan Havenith 88 jr

INLEVERDATUM
MISINTENTIES uiterlijk dinsdag:

14 MEI 2019

Voor de periode van 25 Mei tot 13 Juli 2019

Vanaf Paaszaterdag is de H. Mis weer in de GROTE kerk.

Parochiekantoor open **Dinsdagochtend:**
10.00u-12.00u.

Misintenties S.V.P. via **mail:** sintmartinus@home.nl ,
telefonisch 045 – 571 32 25 of **persoonlijk** bij het
parochiekantoor doorgeven.

Paas- ziekencommunie.

De paas - ziekencommunie kan ook dit
jaar weer worden ontvangen.
Hiervoor kan men **een afspraak ma-
ken met Kapelaan Blom**
tel: 06-55 72 28 69



ZATERDAG 13 APRIL

1^e lez: Luc. 19,28-40, Jes.
50,4-7

Ev.: Luc. 22,14-23,56

Celebrant: Kapelaan Blom
19.00u:

Jrd. ouders Kurvers-Eussen
en tevens voor kleindochter
Mireille

ZONDAG 14 APRIL

Palmzondag

Gezinsmis

1^e lez: Luc. 19,28-40, Jes.
50,4-7

Ev.: Luc. 22,14-23,56

Celebrant: Kapelaan Blom
10.00 uur: Gem. koor Beau
Geste

Voor de overledenen van de
familie Odé en Marieke van
der Grinten;
echtp. Hoppers-Retera (st)

DINSDAG 16 APRIL

Geen avondmis

Paasviering

Verenigingen:

Seniorensociëteit en

Zonnebloem

Celebrant: Kapelaan Blom
14.00 uur: Gregoriaanse
Schola

WOENSDAG 17 APRIL

9.00 uur:

Echtp. Hoppers-Retera (st)

WITTE DONDERDAG

18 APRIL

Begin van het

Paastriduüm

Viering van het laatste avondmaal

Geén H. Mis in Welten Wel..

Clusterbreed:

H. Mis in Pancratiuskerk

19.00 uur: Gregoriaanse
Schola

VRIJDAG 19 APRIL

GOEDE VRIJDAG

Herdenking van het lijden en sterven van de Heer, Vasten en Onthoudingsdag Kruisweg

Celebrant: Kapelaan Blom
15.00 uur: Gregoriaanse
Schola

ZATERDAG 20 APRIL

PAASZATERDAG

STILLE ZATERDAG

PAASWAKE

1^e lez: Gen.1; Ex.14; Jes.55

Ev.: Luc. 24,1-12

Celebrant: Kapelaan Blom

Let op: Paaswake om

21.00 uur: Gregoriaanse
Schola



**ZONDAG 21 APRIL
HOOGFEEST VAN PASEN
Verrijzenis van de Heer**

1^e lez: Hand. 10,34a.37-43
Ev.: Joh. 20,1-9
Celebrant: Kapelaan Blom
10.00 uur: Gem. kerkkoor
St.Joseph Hrlbaan/Welten

Zus Klinkers-Vrouenraets
(c); echtp. Hoppers-Retera
(st); overleden ouders
Moonen-Savelsbergh (st);
José en Sjef Brouns (st);
overledenen van de fam.
Schouten; Sjir Stams; fam.
Hofland-Dahmen; ouders
Kerckhoffs-Smeets en fam.
Franssen, ouders Kals-
Feijen en Jetta Kuipers-Kals

**MAANDAG 22 APRIL
Tweede Paasdag**

1^e lez: Hand. 2,14.22-32
Ev.: Mt. 28,8-15
Celebrant: Eerw.Hr Jacobs
10.00 uur: Vocaal Ensemble
Octava

DINSDAG 23 APRIL

18.40 uur: Rozenhoedje

Echtp. Hoppers-Retera (st)

WOENSDAG 24 APRIL

9.00 uur:

**ZATERDAG 27 APRIL
Koningsdag**

1^e lez: Hand.5,12-16
Ev.: Joh.20,19-31
Celebrant: Kapelaan Blom
19.00u: Dameskoor St.
Martinus

**ZONDAG 28 APRIL
Beloken Pasen**

1^e lez: Hand. 5,12-16
Ev.: Joh. 20,19-31
Celebrant:Prof. Rohling
10.00 uur: Trio Vivente

Jrd. Lily Lenoire (st); jrd.
Erika Paffen-Badenhop;
ouders Kok-Janssens (st);
echtp. Hoppers-Retera (st)
Giel Goertzen;

DINSDAG 30 APRIL

18.40 uur: Rozenhoedje

Echtp. Hoppers-Retera (st)
Carola Tuinstra-Kloppenburger

WOENSDAG 1 MEI

9.00 uur:

**VRIJDAG 3 MEI
1^{ste} Vrijdag van de
maand**

19.00u: H.Mis Benzenrade

ZATERDAG 4 MEI**Dodenherdenking**

1^e lez: Hand.5,27b-32.40b-41

Ev.: Joh.21,1-19 of 21,1-14

Celebrant: Kapelaan Blom

19.00u:

Tiny Waterval-Stevens

Frans Siemer;

ZONDAG 5 MEI**Bevrijdingsdag****3^e Zondag van Pasen**

1^e lez: Hand.5,27b-32.40b-41

Ev.: Joh.21,1-19 of 21,1-14

Celebrant: Kapelaan Blom

10.00 uur: Gregoriaanse

Schola

Bertie Loozen-Theunissen

en zoon Andreas; echtp.

Hoppers-Retera (st); t.i.v.

St. Marculphus (st)

DINSDAG 7 MEI

18.40 uur: Rozenhoedje

Echtp. Hoppers-Retera (st)

WOENSDAG 8 MEI

9.00 uur:

ZATERDAG 11 MEI

1^e lez: Hand.13,14.43-52

Ev.: Joh. 10,27-30

Celebrant: Kapelaan Blom

19.00u:

Jrd. ouders Langen -

VanWersch en kinderen

(st);

Math Feijen (c)

ZONDAG 12 MEI**4^e Zondag van Pasen****Moederdag**

1^e lez: Hand.13,14.43-52

Ev.: Joh. 10,27-30

Celebrant: Prof. Rohling

10.00 uur:

Zus Klinkers-Vrouenraets

(c); echtp. Hoppers-Retera

(st); uit dankbaarheid

DINSDAG 14 MEI

18.40 uur: Rozenhoedje

Echtp. Hoppers-Retera (st);

ouders Paffen-Wachelder

WOENSDAG 15 MEI

9.00 uur:

Maike Geurts-Houben (c)

ZATERDAG 18 MEI

1^e lez: Hand.14,21-27
Ev.: Joh. 13,31-33a.34-35
Celebrant: Deken Bouman
19.00u: Dameskoor St.
Martinus

José en Sjef Brouns
vanwege trouwdag (st)

ZONDAG 19 MEI

5^e Zondag van Pasen

1^e lez: Hand.14,21-27
Ev.: Joh. 13,31-33a.34-35
Celebrant: Kapelaan Blom
10.00 uur: Ensemble
Excludent

Lies Paas-Rompen (vanwege
trouwdag, c); Jos Inglot
Vellen; echtp. Hoppers-
Retera (st)

DINSDAG 21 MEI

18.40 uur: Rozenhoedje

Echtp. Hoppers-Retera (st)

WOENSDAG 22 MEI

9.00 uur:

ZATERDAG 25 MEI

1^e lez: Hand.15,1-2.22-29
Ev.: Joh. 14,23-29
Celebrant: Kapelaan Blom
19.00u:

ZONDAG 26 MEI

6^e Zondag van Pasen

1^e lez: Hand.15,1-2.22-29
Ev.: Joh. 14,23-29
Celebrant: Prof. Rohling
10.00 uur: Gem. kerkkoor
St. Joseph Hrlb.-Welten

Jrd. voor Jan Schouten en
voor de overledenen van de
fam. Schouten; ouders
Waternal-Huppertz en
overleden familieleden (st);
Karel Daniëls en overleden
familie; echtp. Hoppers-
Retera (st)



Vastenactie 2019: Even minderen voor Thali

De Missionaire werkgroep vraagt uw aandacht voor de jaarlijkse Vastenactie. De parochies uit Heerlen ondersteunen het Vastenactieproject Nepal: "*Samen sterk, samen aan het werk voor een middelbare school in Thali, Nepal*" R.K. Stichting Jeugdkring Chrisko gaat dit jaar wederom met 30 helpende handen naar Thali om te bouwen aan een betere toekomst voor velen.

In verschillende Eucharistievieringen in de kerken van het cluster hebben deelnemers aan de reis enthousiast verteld. Zij danken u voor uw bijdrage in de kerkdeurcollecte! Ook hebben we samen een bijzondere pelgrimswandeling ondernomen, die het doel diende en ons sterkte in besef en beleving van de veertigdagentijd.

"Samen sterk, samen aan het werk. Steen voor steen bouwen aan betere toekomst voor velen!" Doet u ook mee? Alvast bedankt!

Tabernakel

Helaas werden sierstenen van het tabernakel van de Panca-tiuskerk losgewrikt en gestolen. De politie Heerlen heeft adequaat behandeld voor het opnemen van proces-verbaal, het veiligstellen van bruikbare sporen zoals vingerafdrukken en bloed. Ook heeft de politie nog een oproep op facebook geplaatst voor getuigen. Helaas laat het Openbaar Ministerie weten andere prioriteiten te hebben en geen verder onderzoek in te stellen. Tegen dit besluit is bezwaar aangetekend, maar een uitspraak daarop is helaas nog niet gedaan.

Wie gaat in september 2019 mee naar Lourdes?

Kapelaan Blom en Jeugdkring Chrisko gaan in 2019 weer naar Lourdes. Wie gaat er mee?

* **Iedereen kan mee: jong en oud, ziek of gezond.** We komen altijd met u overleggen welke zorg u nodig hebt en of u mee kunt in het hotel of dat u beter in het zorgcentrum op het heiligdom kunt verblijven.

Denkt u erover om mee te gaan? Wilt u eerst meer weten? U bent welkom op de informatiebijeenkomst op zondag 19 mei a.s. om 13.00 uur in de ontmoetingsruimte van de St. Jozefkerk te Heerlerbaan, Heerlen.

Graag even aanmelden via onderstaande contactgegevens.

Met ons eigen aanmeldingsformulier weet u zeker dat u bij deze groep in het hotel geplaatst wordt. Voor meer informatie over de

reis, aanmelding voor de informatiebijeenkomst of het opvragen van een inschrijfformulier kunt u contact opnemen met:
Secretariaat Jeugdkring Chrisko
06-21891859 secretariaat@jeugdkringchrisko.nl

Meer nieuws volgt in het volgende MartinusNieuws!!!

Amazonegebied bedreigd

Het Amazonegebied en de inheemse bevolking daar worden al lange tijd bedreigd. De verkiezing van Jair Bolsonaro als president van Brazilië heeft de situatie nog verslechterd. Ook een aantal Nederlandse bedrijven als Boskalis en Arcadis en de Nederlandse overheid spelen een kwalijke rol. Ze zijn betrokken bij de aanleg van wegen, spoorwegen en havens in het Amazonegebied. Daardoor dreigt de ontbossing toe te nemen en worden inheemse volken bedreigd. Binnen de parochie St. Andreas bekijkt een groepje mensen wat we kunnen doen om deze problematiek aan te kaarten en hoe we de inheemse bevolking zouden kunnen ondersteunen. Samen met Heerlen Mondiaal organiseren we op donderdag 2 mei een Café Mondiaal over dit onderwerp in café Pelt. De bijeenkomst begint om 19.30 uur.

5 mei afscheid Pater van Laarhoven

Op zondag 5 mei celebreert pater Piet van Laarhoven om 10.00 uur de laatste keer de H. Mis in de Elisabethkapel, waarna eenieder tot 12 uur achterin de kapel in de gelegenheid is hem de hand te reiken en te danken. Pater Piet werd geboren in 1930 en tot priester gewijd in 1956. Hij werkte maar liefst 45 jaar in Tanzania. In 2004 is hij in Parc Imstenrade komen wonen, hier is hij tot 2010 pastor geweest. Ook na die tijd bleef hij actief betrokken bij de bewoners van Parc Imstenrade in zorg en aandacht; ook vierde hij regelmatig vierde de Mis op de zondagochtend met bewoners en anderen in de kapel en was zo het priesterteam van Heerlen-Zuid tot steun. Pater Piet gaat in Tilburg wonen bij zijn orde, de Nederlandse Kapucijnen

Orgelconcert

Iedere eerste dinsdag van de maand verzorgt onze kerkmusicus Jo Louppen een orgelconcert in de Pancratiuskerk van 13.00-13.30 uur. Het volgende concert is dus dinsdag 7 mei.

19 Mei om 14.30 uur: Trio Vivente in de Andreaskerk

Trio Vivente heeft samen met schrijver/dichter Jacques Smeets een programma samengesteld van een aantal drieluiken. Schilderij/foto - gedicht -muziek. Jacques Smeets heeft bij de schilderijen/foto's gedichten gemaakt die erbij passen of soms contrasterend zijn, maar in ieder geval stof geven om erover na te denken. Het is een middag-programma zonder pauze. Na afloop wordt er nagepraat over de muziek en de teksten onder het genot van koffie/thee. De entreprijs is € 5,-.

Leenhof

Jaarlijks willen we met onze parochies cluster Heerlen-Zuid op bedevaart naar de kapel Leenderhof. Deze kapel gelegen op een mooie heuvel in een bosrijk gebied is toegewijd aan O. L. Vrouw van de berg Carmel en is waarschijnlijk gebouwd tussen 1673 en 1644. Voor meer informatie kunt u terecht op www.leenderkapel.nl. Op maandag 6 mei willen we met alle parochies samen de H. Mis vieren om 19.00 uur; de muzikale opluistering zal worden verzorgd door het gemengd koor van Nieuwenhagen. Het is mooi om dit samen te doen en te bidden voor een vruchtbare samenwerking tussen parochies om de gezamenlijke boodschap van Jezus te mogen uitdragen.

Banneux bedevaart 15 mei - met als thema 'komt alle landen'

Het Legioen van Maria Bisdom Roermond en Caritas Banneux Bisdom Roermond hebben de handen ineen geslagen en gaan samen op dagbedevaart naar Banneux. Zodoende blijft onze jaarlijkse bedevaart van Noord- en Zuid-Limburg mogelijk voor degenen die willen en kunnen meegaan. In mei viert ons Praesidium "Maria Toevlucht van de Zondaars" afd. Schandelen – Meezenbroek – Heerlen haar 75 jarig bestaan. Onze oorsprong ligt in het kamp Amersfoort waar destijds Kap. Jac. Frijns in krijgsgevangenschap heeft gezeten en ons Praesidium aldaar in het geheim en onder moeilijke omstandigheden in mei 1944 heeft opgericht. Wij zijn dan ook het oudste actieve Praesidium van het Legioen van Maria in Nederland wat nog bestaat. Dankbaar dat Onze Lieve Vrouw ons de genade heeft gegeven, dat wij deze mijlpaal mogen bereiken en vieren in Haar genadeoord Banneux, bent u van harte uitgenodigd om met ons deel te nemen aan deze mooie bedevaart.

Voor deelname aan de bedevaart betaalt u € 20,00 per persoon. Tevens is het mogelijk om gebruik te maken van een koffie/lunch arrangement bij restaurant L'Europe. Voor € 24,00 per persoon extra krijgt u bij hen:

- koffie bij aankomst
- warme lunch bestaande uit soep, daarna kalkoenrollade met roomsaus, salade en frietjes
- koffie en vlaai in de namiddag na de ziekenzegening

Programma:

10.30 uur aankomst Banneux

11.00 uur Eucharistieviering, aansluitend naar de bron

12.30 uur warme lunch

14.15 rozenkransgebed en biechtgelegenheid

15.00 uur lof met ziekenzegening

15.45 samenzijn met koffie en vlaai

16.45 uur vertrek

Dit bedrag € 20,00 per persoon (of kiest u voor de tweede optie ad € 44,00) dan kunt u dit bedrag s.v.p. **overmaken vóór 15 april a.s.** op rek. IBAN nummer NL15 [NGB 0001058699 t.n.v. St. Organisatie Limburgse Bedevaarten o.v.v. Banneux 15 mei 2019 met vermelding van uw naam/adres en telefoonnummer. Indien u liever met acceptgiro wilt betalen, kunt u deze aanvragen onder tel. 043 321 57 15.

Verdere info: Els Bour 045 572 0331

PS: Eventueel kunt u zich opgeven op een van de parochiesecretaria-ten met betaling van het verschuldigde bedrag van € 20,00 of € 44,00 per persoon. Enkele dagen van tevoren krijgt u het deelnemingsformulier met de opstapplaats.

Het Legioen van Maria Bisdom Roermond



