



**MEI – JUNI 2020**

**16 mei-4 juli**

### ***De wereld op z'n kop***

Normaal betekende lente: de wereld breekt open! We vieren Pasen, de zon breekt door, lachende kinderstemmen buiten, terrassen die vol zitten, een stad die bruist van evenementen. En dan, ineens, is het stil.... Corona.

Veel droefheid, leed en angst om ons heen, vaak zelfs in nabije kring. Feesten gaan niet door of worden uitgesteld: zo ook het jubileum van prof Meulenberg (60 jaar priester) en Bergweide (25 jarig bestaan), eerste H. Communies en de processies. We leven mee met iedereen die op welke manier dan ook getroffen is en danken hen, die zich inzetten in de zorg.

Maar we moeten ons niet laten beklemmen en alleen maar de schaduwkant zien! Goede dingen gebeuren ook! We vierden Pasen, er wordt gebeden, krachten werden gebundeld op live vieringen mogelijk te maken, mensen zorgen voor hun burens, het project cartias045 kan geen gasten meer aan tafel uitnodigen, maar laat eten afhalen en bezorgt in samenwerking met Heerlen against Corona. Bijzondere dingen gebeuren!

De doorlooptijd van het parochieblad is 10 tot 14 dagen, dus wie weet is het allemaal al weer wat anders als u dit bericht, vanaf 12 mei getypt, voor u hebt liggen. Ik hoop het en we bidden ervoor!

We kijken ernaar uit dat we stapsgewijs de deuren van de kerken weer kunnen openen en u kunnen laten delen aan de Eucharistie. Via de websites en facebookpagina's zullen we u blijven informeren, en als u niet zo digitaal bent: bel gerust met het parochiekantoor of de leden van de pastorale teams als u vragen hebt, of uw verhaal kwijt wilt.

Laten we ons niet overheersen door Corona, maar mensen zijn en LEVEN en samen zoeken naar wat wel kan! En vertrouwen daarbij ook erop: God is er ook nog, Hij kan ver weg lijken, maar Hij laat ons niet los en inspireert ons, elkaar vast te blijven houden: ook als dat niet letterlijk, maar alleen maar figuurlijk kan.

## ***Deken Bouman***

### **Communiemis St Martinus Welten verplaatst naar 30 augustus**

De communicanten hadden zich enorm verheugd op hun 1e H. Communiemis op Hemelvaartdag in mei. We waren samen op een leuke en zinvolle manier onderweg! Samen de liedjes oefenen, een filmmiddag met kerst, een uitstapje naar Rolduc; een ontvangst bij het klooster Benedictusberg in Mamelis zat nog in het verschiet. En toen werd het plotseling helemaal anders... We kunnen niet anders dan de Communiemis uitstellen naar een later moment. Dat moment hebben we reeds gevonden! Hoewel de situatie bekeken zal moeten worden, hebben we toch (voorzichtig) zondag 30 augustus gepland en wel de Mis om 11.30 uur. We hopen dat het die zondag zal gaan lukken!

### ***De kwetsbaarheid van deze tijd - uitvallen processie***

Er valt een heleboel stil. De harmonie T.O.G. probeert online contact te houden met de leden, maar ondertussen zoeky ze naar manieren om toch iets te kunnen betekenen. Er wordt gekeken om tijdens 1 van de komende zondagen met een klein ensemble en met gepaste afstand tot elkaar een H. Mis te kunnen opluisteren in de St. Pancratiuskerk en live zullen uitzenden. De scouting is bij elkaar geweest met de kinderen, weliswaar niet fysiek maar via schermmpjes. Weltania verheugde zich op een ontvangst van de processie op 21 juni en het vieren van de H. Mis op hun terrein b.g.v. hun 75-jarig jubileum. Dit valt helaas onder vergunningplichtig evenement. Er wordt gekeken of er het een en ander te combineren valt tijdens hun

feestweekend in september; maar het zou ook zomaar zo kunnen zijn dat het jubileum tot volgend jaar wordt uitgesteld. Misdiens en kinderkoor en met hen iedereen kunnen we nog niet ontvangen in de kerk. Hoe lang gaat het duren? We hopen zo kort mogelijk! Een van de leden van het Gregoriaans koor zei dat hij het zingen zo mistte. We hopen dat we allemaal het samenzijn weer kunnen oppakken zowel in de kerk als gemeenschap als binnen het verenigingsleven waar Welten trots op mag zijn. En dat gezegd natuurlijk aansluitend bij iedereen die het gewone leven weer wil oppakken.

Deze tijd is een tijd waarin we onze kwetsbaarheid ervaren, de broosheid van het vanzelfsprekende dat we zo gewend waren. Maar we hebben niet voor niks Pasen gevierd! Jezus is in al zijn kwetsbaarheid gekruisigd en gestorven. Ook wij ervaren deze crisis als 'vastgenageld zijn' waarin we de overmacht ervaren. Maar het kwetsbare lichaam van Jezus stond weer op met Pasen en nieuw leven, een nieuw begin, diende zich aan. Zo lang we samen blijven hopen op een nieuw begin houden we de moed erin. En deze kwetsbare tijd die we allemaal ervaren doet ons beseffen dat we elkaar meer dan ooit nodig hebben om elkaar bij te staan en te dragen.

***Kapelaan Rick Blom.***

### ***Jeugd- en jongerenwerk parochies Heerlen-Zuid***

Door de ontwikkelingen rondom het coronavirus, is het in de parochies nog altijd heel stil. Ik probeer toch contact te houden met de ouders/verzorgers, de communicanten en de vormelingen, via de mail, de app, telefonisch of zelfs via een geschreven kaartje 😊. Helaas brengt deze tijd veel onzekerheden met zich mee en zullen we gewoon moeten afwachten...

hopelijk zien we elkaar weer gauw in goede gezondheid!

***Anita van den Berg, catechiste***

Mail: [anita@pancratiusheerlen.nl](mailto:anita@pancratiusheerlen.nl)

Tel.: 06-40508492

## ***In Memoriam***

Op 11 maart 2020 overleed op 82 jarige leeftijd ons zeer gewaardeerd koorlid Kees Niederer.

De heer Niederer meer dan 45 jaar actief lid van ons gemengd koor, waarvan een aantal jaren als bestuurslid. Ook maakte hij jarenlang deel uit van de muziekcommissie, de bibliotheekcommissie en de kascommissie.

Daarnaast was hij al die jaren actief gregoriaans zanger en was hij zowat elke zondag aanwezig bij uitvoeringen van de Gregoriaanse Schola.

Bij andere activiteiten van het koor was hij altijd bereid zijn medewerking te verlenen; aan hem danken we o.a. de diverse niveaus op de vloer van het oksaal en de daar aanwezige pupiter voor de dirigent.

Bij de Martinusparochie was de heer Niederer jarenlang actief als koster en acoliet en als coördinator van de processies.

Voor al zijn verdiensten voor de Kerk, de Parochie en het koor werd hem in 2009 de onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice toegekend. Wij verliezen een zeer trouw lid en zullen zijn verdienstelijke tenorstem node missen.

Wij wensen zijn zoon en schoondochter en de verdere familie veel sterkte toe.

## ***Kerkelijk Zangkoor St. Joseph Heerlerbaan-Welten***

### ***Broeder Johannes cq Pastoor Prins overleden,***

Op dinsdag 31 Maart 2020 is overleden in Abdij Koningshoeven Berkel-Enschot te Brabant, Broeder Johannes ( Pastoor Prins ) op de leeftijd van 81,5 jaar. Hij werd geboren te Schiedam op 23 sept 1938. Na een meer dan 40 jaar verdienstelijk leven als priester van het bisdom Roermond trad hij op 1 juli 2013 in de Abdij van Koningshoeven in. Hij legde op 8 dec 2018 zijn eeuwige gelofte af.

Pastoor Prins was in Welten pastoor van 1987 tot 1992.

Een fantastisch en zeer geliefd mens is heengegaan.  
Dat hij moge ruste in vrede.

---

## **OVERLEDEN:**

19 april Sjaak Linssen 88 jr  
30 april Zef Coenen 84 jr  
04 mei Riet Ramaekers-Münstermann 82 jr

---

**INLEVERDATUM**  
**MISINTENTIES uiterlijk dinsdag:**

# **23 Juni 2020**

**Voor de periode van 4 Juli tot 29 Aug 2020**

Parochiekantoor open **Dinsdagochtend:**  
**10.00u–12.00u.**

Misintenties S.V.P. via **mail:** [sintmartinus@home.nl](mailto:sintmartinus@home.nl) ,  
**telefonisch** 045 – 571 32 25 of **persoonlijk** bij het  
parochiekantoor doorgeven.

*U kunt ook de misintentie bij ons opgeven en wij laten  
deze lezen in de Pancratiuskerk.*

*Daar vinden de missen plaats achter gesloten deuren.*

*Wij stellen alles in het werk om samen met de contactpersoon  
telefonisch of per email de misintenties, die door de maatregelen  
rondom corona niet kunnen doorgaan, te verplaatsen naar  
een andere datum.*

*Hebt U niets van ons gehoord dan kunt U bellen met het  
parochiekantoor op dinsdagochtend tussen 10.00 en 12.00  
uur: tel. 045-5713225.*

**De dames van het parochiekantoor danken jullie.**

## ***We durven € niet te vragen, maar toch...***

Ook uw parochie heeft het financieel moeilijk: de collectes horen tot onze belangrijkste inkomsten, maar de manden blijven in de gesloten kerken leeg. De kosten lopen natuurlijk wel gewoon door!

We voelen ons wat ongemakkelijk om het te vragen, want velen zitten in financiële problemen, bedrijven dreigen om te kiepen, mensen vrezen op straat te komen staan. Maar toch, voor wie het misschien wat minder een probleem is: wilt u ons helpen? Enkele kerkgangers maakten al spontaan hun collecte over via de bank, zelfs betaalde iemand uit zichzelf de kosten van drie weken uitzendingen van de HH. Missen uit de Pancratiuskerk. Hart verwarmend! Dus, als u ons niet kwalijk neemt... helpt u de kerk helpen? Iedere extra bijdrage, hoe klein of groot ook, wordt gewaardeerd!

## ***Deken Bouman***



## ***Caritas045 / heerlen against Corona***

Lieve Caritas045 bezoekers; we zijn weer begonnen! We zijn gestart we met onze nieuwe Caritas to go!! Wat betekent dit?

We delen soep, brood en fruit uit vanuit twee locaties. Een op dinsdag en een op donderdag. Vanaf 17 uur mag je komen afhalen. Je krijgt door ons, op een veilige manier, een gratis tasje met alles erin. De bedoeling is dat je het thuis opwarmt en opeet. Dus niet ter plekke! Dit om de situatie zo veilig mogelijk te houden voor iedereen. We zullen met tape de 1,5 meter aangeven en er zullen mensen staan om iedereen te helpen deze te waarborgen. Ook staat er handgel

klaar voor jullie. Voordat je het tasje aanpakt, graag heel even de gel gebruiken. 😊

Waar kun je ons vinden?

**Elke dinsdag:** van 17 tot 19u **bij de Corneliuskerk** (Heerlerheide, dus Heerlen Noord)

**Elke donderdag:** van 17 tot 19u **bij de St Josephkerk** (Heerlerbaan, dus Heerlen Zuid)

Woon je in Heerlen maar kan je zelf niet de deur uit? Laat het ons weten. Heerlen Against Corona kan het eventueel bezorgen!!

**<https://heerlenagainstcorona.nl/caritas-to-go/>**

Helaas kunnen we het voorlopig nog niet gezellig maken met gezamenlijke maaltijden maar toch wel alvast iets voor jullie betekenen. We hopen jullie te zien en we wensen jullie alvast smakelijk eten.

## ***Kerkdiensten online en RTV Parkstad***

Zolang we de kerkdeuren van ons cluster voor de weekdagmissen en weekendmissen gesloten moeten houden, zullen de weekendmissen vanuit de Pancratius via internet en TV mee te vieren zijn. Dat kan op de volgende manieren:

- via de gewone TV, RTV Parkstad, Ziggo kanaal 43 (alleen wie Ziggo heeft)
- de website <https://kerkdienstgemist.nl/s.../722-St-Pancratiuskerk-Heerlen>
- de facebookpagina van deken Bouman <https://www.facebook.com/hbouman>
- Youtube van Baadjou: <https://www.youtube.com/channel/UCgPsmgp-sW-uJORIIEY0nfQ> (of bij Youtube zoeken naar: Baadjou)
- De door-de-weekse Missen worden zonder beeld uitgezonden, dus alleen audio op <https://kerkdienstgemist.nl/s.../722-St-Pancratiuskerk-Heerlen>

Wij danken heel bijzonder Marc Baadjou en zijn team en alle vrijwilligers die het vieren mogelijk maken!

**ADRESSEN en CONTACTgegevens:**

**Parochiekantoor en secretariaat Kerkbestuur:**

Welterkerkstraat 3, 6419 CR Heerlen

Telefoon: 045 – 571 32 25

E-mail: [sintmartinus@home.nl](mailto:sintmartinus@home.nl)

**Openingstijden: Dinsdagochtend van 10.00u – 12.00u**

**Bezoek ook onze Website:** [www.parchie-welten.nl/site](http://www.parchie-welten.nl/site)

**Pastoor-Deken H. Bouman:**

Pancratiusstraat 41, 6411 KC Heerlen

Telefoon: 045 – 571 36 82 of 06 10 98 38 91 (alleen dringend)

E-Mail: [deken@pancratiusheerlen.nl](mailto:deken@pancratiusheerlen.nl)    twitter: @DekenHeerlen

**Kapelaan R. Blom**

Welterkerkstraat 3, 6419 CR Heerlen

Telefoon: 06 - 55 72 28 69

E-mail: [rickblom7@hotmail.com](mailto:rickblom7@hotmail.com)

**Diaken L. Franssen**

Telefoon: 045 - 575 14 17

**Kerkhofbeheer: Fam. Eurlings**

Telefoon: 045 - 574 01 43

**Stichting Patiëns:**

Voor als u hulp nodig hebt voor terminale thuiszorg:

Telefoon: 045 - 523 25 04 / 045 - 575 14 15

**Kerkbijdrage / Misstipendia t.n.v. Kerkbestuur St.**

**Martinus:**

**ING IBAN nummer:** NL04 INGB 0001 0401 76

**RABOBANK IBAN nummer:** NL39 RABO 0119 9055 15

**Misstipendia: Dinsdag/Woensdag € 12,50**

**Zaterdag/Zondag € 27,50**

**Giften: Stichting Help Kerk St. Martinus Welten/Benzenrade:**

**IBAN nummer: NL 45 ABNA 0445 563818**

**Federatiebestuur:** [federatiebestuur.heerlen@gmail.com](mailto:federatiebestuur.heerlen@gmail.com)