



MAART 2021
27 feb-29 mrt

Vastentijd: onderweg naar Pasen

Iemand opperde het idee om de Vastentijd over te slaan. Want: er is nauwelijks Vastenavond geweest en het is nu al vasten zat! De veertigdagentijd wil het ritme van het leven doorbreken en ons laten nadenken over dat, wat in het leven écht van belang is. En dat doen we al vele maanden volop, toch?

Is waar, maar: hoe gebruiken we die tijd, die ons gegeven is? De Veertigdagentijd grijpt terug op het Joodse volk, dat vanuit Egypte 40 jaar (!) door de woestijn trok. In die tijd leerden ze met vallen en opstaan hun weg te gaan. Ze hadden heimwee naar de vleespotten van Egypte, ze konden nog maar moeilijk op God vertrouwen, zoals bleek toen Mozes op de rots sloeg om water te krijgen. Maar in die tijd leerden ze hun denken te veranderen: ze leerden om niet meer terug te kijken, maar vooruit!

Ook wij worden nu uitgedaagd met de vraag, hoe wij de tijd onderweg gebruiken. Veertigdagentijd wil ons uitdagen anders

te kijken: niet naar wat we zelf missen, maar naar de vraag hoe we deze tijd voor een ander beter kunnen maken, en onze gedachten weer vooruit richten naar een toekomst, die we gaan bouwen.

Ik wens u allen een heel gezegende veertigdagentijd toe, juist in deze omstandigheden!

Deken Bouman

Secretaris Kerkbestuur gevraagd.

De secretaris van het overkoepelend kerkbestuur, mw. H el ene Barton-Lardinois, is per 31 maart regulier aftredend. Dit betekent dat er een vrijwilligersvacature komt in dit bestuur, dat onder voorzitterschap van de deken leiding geeft aan de parochies H. Pancratius (Centrum) , OLV Onbevlekt Ontvangen – H. Pius X (Molenberg) H. Moeder Anna (Bekkerveld), H. Martinus (Welten), H. Andreas (Heerlerbaan) en St. Josph (eveneens Heerlerbaan).

Dit bestuur houdt overzicht over de activiteiten van de diverse lokatiebesturen / parochieraden in de diverse parochies, die per parochie activiteiten ontplooiën. Het bestuur is verantwoordelijk voor het gezamenlijke beleid en vertegenwoordigt de parochies in juridische aangelegenheden. Het geeft daarmee uitvoering aan het "Algemeen Reglement voor het bestuur van een parochie", https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2016/08/reglement_bestuur_parochie_3.pdf.

De andere huidige leden zijn deken Bouman (voorzitter), Frans Eurlings (vicevoorzitter, Welten); Guido van den Berg (penningmeester, Pancratius); Ivo Lipsch (Molenberg en Anna), Karin van Doormaal (Andreas) en Herman van Leeuwen (Josph).

Een benoeming tot kerkbestuurslid vindt plaats door de bisschop van Roermond op voordracht van het kerkbestuur, voor de periode van 4 jaar.

Kandidaten voor deze vrijwilligersfunctie kunnen zich kenbaar maken bij de voorzitter, deken Bouman, die ook meer informatie kan geven over eisen, tijdsbeslag etc.

Samen verantwoordelijk voor onze geloofsgemeenschappen!

Kerk en Corona

Op het moment dat dit parochieblad wordt voorbereid, is de stand van zaken als volgt:

We mogen vieren in onze kerken, maar:

met inachtneming van veiligheidsmaatregelen, zoals:

ontsmetten van handen, 1,5 meter afstand, advies mondkapjes, geen samenzang, Communie bij het scherm, collecte door mandjes of offerblok achterin, niet fit: blijf thuis! Bij reguliere vieringen advies: maximaal 30 personen. Bij uitvaarten:

maximaal 50. Alle planningen zijn onder voorbehoud. Laat u bij het bestellen van HH. Missen uw telefoonnummer achter, zodat we u kunnen bereiken als de Mis wordt verzet. Actuele ontwikkelingen zullen telkens op de websites en in de digitale nieuwsbrief van de Pancratius worden gemeld.

Vormsel parochies Heerlen Zuid

De online-info avond over het vormsel is geweest. De vormelingen zullen het sacrament in november ontvangen, ze zijn dan al gestart met het vervolgonderwijs en zitten dan al in de brugklas. We zullen maandelijks met de vormelingen op pad gaan. Voor elke bijeenkomst zullen we samen de mis vieren in één van de parochiekerken in Heerlen-Zuid. Het traject zal bestaan uit afwisselende thema's, de ene keer gaan we samen een film kijken, we gaan deelnemen aan een diaconaal project, we zullen een tentoonstelling van de Lijkwade van Turijn bezoeken, we zullen samen met de vormelingen nadenken over de sacramenten, de Pasen, de Pinksteren en ga zo maar door. Het zal dus een hele afwisselende tijd worden. Na de carnavalsvakantie gaan we bekijken wanneer we met het vormelingstraject gaan starten. De ouders/verzorgers en vormelingen zullen hierover via de mail bericht ontvangen.

Communiedatum verplaatst

Bij het schrijven van dit blad zijn de basisscholen weer geopend. Dat betekent dat we ook weer aan de slag gaan met de voorbereiding van de communicanten. Maar het blijft koffiedik kijken wat betreft de coronamaatregelen wanneer de communiemissen gepland zijn. In ons cluster zijn alle communiedata verplaatst naar later. Met de ouders van de communicanten hebben we een online-vergadering gehad en samen hebben we besloten dat de **1e Communie** verplaatst wordt van **30 mei naar 11 juli**. De **presentatiemis** is gepland op **30 mei**, de oorspronkelijke datum voor de Communiemis.

Gezinsmissen

Uitgaande van het max. aantal van 30 personen ziet het er nu naar uit dat we met de communicanten en hun gezinnen de gezinsmissen buiten de reguliere tijd om houden. Gepland staan zaterdag 27 februari (2e weekend van de veertigdagentijd) en zaterdag 27 maart (Palmpasen), beiden om 17.00 uur. Op die manier kunnen we toch de vaste bezoekers om 19.00 uur welkom heten in onze kerk. En zo kunnen we toch met de kinderen en hun ouders, broertjes en zusjes stilstaan bij de veertigdagentijd en met hen samen Palmpasen vieren.

Vastenactie 2021

Het thema van de campagne : **Werken aan je toekomst dankzij goed onderwijs.**

In Nederland gaan alle kinderen naar de basisschool en de middelbare school. Ook elders in de wereld krijgen kinderen basisonderwijs, al is het maar een paar jaar. Een vervolgopleiding zit er echter vaak niet in. Terwijl je daarmee juist de kans krijgt een vak te leren, waarmee je een inkomen kunt verdienen.

Daarom wil Vastenactie zorgen dat meer jongeren (en volwassenen) naar school kunnen en een vervolgopleiding krijgen om een vak te leren. Zoals kleermaker, bakker, winkelier, bijen houden of manden vlechten. Dat helpt echt !

63 miljoen kinderen volgen geen onderwijs 250 miljoen kinderen leren niet lezen en schrijven.

Samen kunnen we ervoor zorgen dat zoveel mogelijk kinderen naar school gaan en door kunnen leren. Dat maakt hen economisch en maatschappelijk sterker. Net als in Nederland is vervolgonderwijs dus noodzakelijk voor een toekomst met perspectief. Vastenactie kent in 2021 drie centrale projecten, te weten:

1. Een beter inkomen met vakopleiding en training in Zambia
2. School voor kwetsbare groepen in Bangladesh
3. Opleiding voor mensen met een handicap in Sierra Leone

U kunt uw bijdrage overmaken naar IBAN:NL21 INGB 000 300 0046 o.v.v. Vastenactie 2021.

En wij danken u bij voorbaat voor uw bijdrage!



OVERLEDEN:



*15 jan: Els Akkerman-van Soest, 84 jaar
25 jan: Mimi Winkels-Overweel, 99 jaar*

INLEVERDATUM
MISINTENTIES uiterlijk dinsdag:

16 MAART 2021

Voor de periode van 27 mrt tot 10 mei 2021

Parochiekantoor open **Dinsdagochtend:**
10.00u–12.00u.

Misintenties S.V.P. via **mail:** sintmartinus@home.nl ,
telefonisch 045 – 571 32 25 of **persoonlijk** bij het
parochiekantoor doorgeven.

Zaterdag 27 februari

Celebrant: Kapelaan Blom
19.00 uur:

1^e Jrd Martin Weijers

Ben Vork en familie;
Lidwien Geelen;

Zondag 28 februari

**2^e Zondag van de
Veertigdagentijd**

Celebrant: Kapelaan Blom
10.00 uur: Organiste A.
Sluismans

**1e Jrd. Ria Kengen-
Habets;**

Lya Scholten-Claessens;
Echtp. Hoppers-Retera (st)

Dinsdag 2 maart

18.40 uur: Vastenvesper

Echtp. Hoppers-Retera (st)

Zaterdag 6 maart

Celebrant: Deken Bouman
19.00 uur:

Tiny Waterval-Stevens; Hub
Geurten (c); Jan Jongen

Zondag 7 maart

**3^e Zondag van de
Veertigdagentijd**

Celebrant: Kapelaan Blom
10.00 uur: Trio Vivente

Zeswewekendienst Els

Akkerman-van Soest;

overleden ouders Christa en
Joep Koenen; echtp.
Hoppers-Retera (st)

Dinsdag 9 maart

18.40 uur: Vastenvesper

Echtp. Hoppers-Retera (st)

Zaterdag 13 maart

Celebrant: Kapelaan Blom
19.00 uur:

Zondag 14 maart

**4^e Zondag van de
Veertigdagentijd
Halfvasten**

Celebrant: Kapelaan Blom
10.00 uur:

Zeswewekendienst Mimi

Winkels-Overweel;

echtp. Hoppers-Retera (st)
jrd. Dominic Hennis;

Dinsdag 16 maart

18.40 uur: Vastenvesper

Echtp. Hoppers-Retera (st);
ouders Paffen-Wachelder

Zaterdag 20 maart

Celebrant: Deken Bouman

19.00 uur:

Zondag 21 maart **5^e Zondag van de** **Veertigdagentijd**

Celebrant: Prof. Rohling

10.00 uur:

Jrd. Tonny Bianchi-
Dabekaussen en Max
Bianchi, tevens voor Nelly
Bianchi Bisschoff en
wederzijdse overleden fam.
leden (st); Lenie Stams-
Houben (st); echtp.
Hoppers-Retera (st)

Dinsdag 23 maart

8.40 uur: Vastenvesper

Echtp. Hoppers-Retera (st)

Zaterdag 27 maart

17.00 uur: GEZINSMIS **(besloten voor** **communicanten en hun** **gezin)**

Celebrant: Kapelaan Blom

19.00 uur:

Celebrant: Kapelaan Blom

Zondag 28 maart **Palmzondag**

Celebrant: Kapelaan Blom

10.00 uur:

Jrd. Ben Vork; echtp.

Hoppers-Retera (st)



Dekenale Pelgrimswandeling

Uiteraard voor zover de omstandigheden het toelaten staat de Pelgrimswandeling gepland op zaterdag 20 maart 2021 vanaf de St. Josephkerk in Heerlerbaan. De wandeling start om 11.00 uur en er wordt ongeveer 5 km gewandeld met enkele tussenstops voor meditatie en bezinning. Kijk even op www.missionairoverleg-parkstad.nl voor het laatste nieuws en of de pelgrimswandeling doorgaat. Geef dit jaar de vastentijd een speciale invulling en doe mee met de pelgrimswandeling met als thema 'Werken aan je toekomst'.

Het klinkt misschien vreemd: al lopende staan we stil bij wat we kunnen betekenen voor mensen in nood. Vooral voor jongeren die via een beroepsopleiding willen werken aan een betere toekomst voor henzelf, hun kinderen en hun medemensen. Niet alleen in Nederland, maar zeker ook in Bangladesh, Zambia, Sierra Leone of waar ook ter wereld.

Bij terugkomst is er in de St.Josephkerken gezellig samenzijn onder het genot van een broodje en koffie. De bijeenkomst wordt afgesloten met een pelgrimsgebed. Uw vrije gave is welkom voor de projecten van Vastenactie onder het thema 'Werken aan je toekomst' (zie: www.vastenactie.nl/projecten). De vastenperiode laat ons groeien en leert ons te delen. Daarom zou het fijn zijn wanneer u iets meeneemt voor in de levensmiddelenmand. Deze is bestemd voor de minderbedeelden in verschillende parochies in de buurt.

Vanwege de verdere organisatie en aantal broodjes vragen wij u vriendelijk, wanneer u wilt deelnemen, u op te geven bij: Ans Houben, telefonisch via 045-5412448 of per e-mail via ajhouben@hetnet.nl

Dan nog even dit

De woensdag na de carnaval noemen we Aswoensdag. Het is dan een gewoonte om het askruisje te halen, dit kruisje is gemaakt van as van de palmtakjes van vorig jaar en een beetje wijwater en hiermee wordt er een kruisje getekend op je voorhoofd. Dit jaar zal echter alles anders zijn, in verband met de coronaregels werden er enkele askruimels op het hoofd gestrooid.

Deze Aswoensdag is het begin van de vastentijd, een stille tijd van eenvoud en omzien naar de ander. Maar tijdens deze coronatijd zitten we al bijna een jaar in deze stille tijd, daarom is het misschien wel goed om tijdens veertigdagentijd stil te staan bij het volgende gebed:

Lieve God,
Vandaag maken we vuur,
niet zomaar voor de pret.
Maar om iets te verbranden.
We bidden ons gebed:

In dit vuur laten we achter
Ons balen en wat niet fijn was.
Het vuur zal het verteren.
Wat overblijft is zwarte as.

Die as is van elkaar niet zien
en niet meer samen spelen.
Van niet naar school, thuis lessen doen,
en van je toch vervelen.

Die as van wat we achterlieten
zal fonkelnieuwe kansen geven.
Met uw hulp gaan we samen op zoek
naar vonken van warm samenleven.
Amen

Catechiste Anita van den Berg

Nieuwsbrief Pancratius

Vanuit de Pancratius wordt iedere week een digitale nieuwsbrief verspreid. Interesse? Als u even een mailtje stuurt naar parochiepost@rkheerlen.nl komt het allemaal goed. En als het toch geen meerwaarde heeft: onderaan de mail staat een link, waarmee u zich weer eenvoudig kunt uitschrijven, hoewel we dat niet verwachten!

Chapeau Uitvaartzorg Stijlvol en vertrouwd



Naast de gebruikelijke opbaringen
zijn wij ook gespecialiseerd in thuisopbaringen.

Uw uitvaartverzorger
Roger Krautscheid

Dag en nacht bereikbaar
Tel. 045-5119360

Kantoor: Pijnsweg 86
6419 CM Heerlen
info@chapeau-uitvaartzorg.nl

