



FEBRUARI / MAART 2023
25 februari-27 maart
Veertigdagentijd

Vastentijd: wat doe ik?

Vanuit Carnaval en Aswoensdag gaan we onderweg naar Pasen. We zijn geschokt door wat er gebeurt in de wereld: oorlog in Oekraïne, aardbevingen in Turkije en Syrië. We zijn samen diep onder de indruk van de gigantische hulp die wordt geboden.

Maar er is ook een risico: die rampen worden geholpen, die de meeste aandacht in de media krijgen. Wie staat er nog stil bij al die andere plaatsen, waar hulp nodig is? Wie steunt hen, die positief in moeilijke omstandigheden op willen bouwen, zonder dat er een camera bij aanwezig is?

Daarom is er, ondanks de vele terechte acties voor Oekraïne en het aardbevingsgebied, ook dit jaar weer een eigen link met een project van Vastenactie. De bijgaande folder vertelt u meer over het project in Kenia, dat we met verschillende parochies samen willen steunen. Daarbij blijft ook de noodzaak om in onze eigen omgeving te kijken, waar we voor een ander van betekenis kunnen zijn, ook op manieren die ons geen geld

kosten. Juist de Vastentijd wil ons laten nadenken waarover het in het leven echt gaat, en wil ons inspireren er te zijn voor elkaar, ver weg én dichtbij.

Ik wens u een goede Vastentijd toe!

**Hans Bouman,
Pastoor-deken**

Vormsel

De info-ouderavond over het vormsel is geweest.

De vormelingen zullen het sacrament in november ontvangen, ze zijn dan al gestart met het vervolgonderwijs en zitten dan al in de brugklas.

We zijn gestart met het vormelingstraject en maken gebruik van de methode van Alpha Youth. Deze methode bestaat uit interactieve bijeenkomsten waarin we met de vormelingen in gesprek gaan over het leven en geloof! Anders dan in de standaardopbouw van Alpha zal er geen maaltijd zijn.

We zullen telkens (behalve de eerste keer) starten met een H. Mis, zodat de gebruiken van de kerk bij de kinderen weer opgefrist worden en ze zich wat vrijer voelen bij de vormselmis.

Wie geen informatie over het vormsel heeft ontvangen en toch wil deelnemen kan contact opnemen met onze catechiste Anita van den Berg, emailadres: anita@pancratiusheerlen.nl , telefoon: 06-40508492.

Is uw kind niet gedoopt en wilt u toch dat zij of hij de eerste Heilige Communie of het Vormsel ontvangt, dan kunt u contact opnemen met deken Bouman, emailadres: deken@pancratiusheerlen.nl , telefoon 06-10983891 of kapelaan Taison, emailadres: kapelaan@rkheerlen.nl , telefoon 06-51627758.

Ontmoet Maria op bedevaart in Banneux

Graag bieden wij u de gelegenheid om op **dinsdag 23 mei** op bedevaart naar Banneux te gaan. We vertrekken per bus 's morgens om 8:30 uur bij de St. Josephkerk aan de Heerlerbaan waar we omstreeks 18:00 uur weer terug zijn. Wij zullen de Heilige Mis vieren in de verschijningskapel en maken samen de bidweg naar de bron. We zijn bij de viering van de ziekenzegening tijdens het Maria lof. Ook bent u bent in de gelegenheid de kruisweg te aanbidden en desgewenst te biechten. Het belooft een mooie devote dag te worden. De kosten voor de hele dag (inclusief een maaltijd) zijn € 40,-. U kunt zich tot **15 maart** aanmelden bij: Fred van den Bos (koster St. Martinusparochie), e-mail: fredvandenbos@rkheerlen.nl of telefoon 06-22027561.



Vergeet niet aan te geven of u een dieet volgt. Graag de eigen bijdrage van € 40,- per persoon overmaken op: rekeningnummer NL54 ABNA 0454 2878 36 t.n.v. Parochie H. Martinus onder vermelding van 'Bedevaart Banneux' en de naam van de deelnemer.

**Met vriendelijke groet,
Kapelaan Taison**

Ontmoetingen bij een bekertje koffie na de Mis

Een keer per maand proberen we een ontmoetingsmoment te organiseren na de zondagse mis. Koffiemoment is belangrijk voor een hechte gemeenschap. Ontmoetingen bij een bekertje warme koffie kan ons helpen verder te groeien als een gemeenschap. Het volgende ontmoetingsmoment met koffie vindt plaats op **zondag 19 maart na de mis in het gemeenschapshuis tegenover de Ker**. U bent van harte welkom. Laten we samen bidden, samen vieren, samen lekker kletsen



INLEVERDATUM
MISINTENTIES uiterlijk dinsdag:

14 MAART 2023

Voor de periode van 25 mrt – 8 mei 2023

Parochiekantoor open **Dinsdagochtend:**

10.00u–12.00u.

Misintenties S.V.P. via **mail:** sintmartinus@home.nl ,
telefonisch 045 – 571 32 25 of **persoonlijk** bij het
parochiekantoor doorgeven.

Zaterdag 25 februari

Dagkapel

Celebrant: kapelaan Taison
19.00 uur:

Zondag 26 februari

**1^e Zondag van de
veertigdagentijd**

Celebrant: kapelaan Taison
10.00 uur: Organist
J. Lardinois

Eerste jrd. Mia Dabekaussen;
Fien en Ger Kurvers-
Dabekaussen (st);
Netty de Jong-Born (c);
echtp. Hoppers-Retera (st);
Lidwien Geelen;
Lyda Scholten-Claessens

Dinsdag 28 februari

Dagkapel

18.40 uur: Vastenvesper
19.00 uur: H. Mis

Echtp. Hoppers-Retera (st);
Jeanne;
Ben Vork en fam. Frijns-
Dekkerklein

Zaterdag 4 maart

Dagkapel

Celebrant: kapelaan Taison
19.00 uur:

Tiny Waterval-Stevens

Zondag 5 maart

**2^e Zondag van de
veertigdagentijd**

Celebrant: Deken Kuijer
10.00 uur: Organist
J.Lardinois

Jaardienst Dominic Hennis;
echtp. Hoppers-Retera (st);
Jan Jongen;

Dinsdag 7 maart

Dagkapel

18.40 uur: Vastenvesper
19.00 uur: H. Mis

Echtp. Hoppers-Retera (st);
Cies

Zaterdag 11 maart

Dagkapel

Celebrant: kapelaan Taison
19.00 uur:

Zondag 12 maart

**3^e Zondag van de
veertigdagentijd**

Celebrant: kapelaan Taison
10.00 uur:

Pauline Janssen-Habets (c);
echtp. Hoppers-Retera (st);
Jan Bardoul (c)

Dinsdag 14 maart
Dagkapel

18.40 uur: Vastenvesper

19.00 uur: H. Mis

Echtp. Hoppers-Retera (st);
Ouders Paffen-Wachelder;
Juffrouw van der Graaf

Zaterdag 18 maart
Dagkapel

Celebrant: kapelaan Taison

19.00 uur:

Zondag 19 maart
4^e Zondag van de
veertigdagentijd

Celebrant: kapelaan Taison

10.00 uur:

Jaardienst Tonny Bianchi-
Dabekausen, Max Bianchi,
Nelly Bianchi-Bisschoff en
wederzijdse overleden
familieleden (st);
echtp. Hoppers-Retera (st);
Netty de Jong-Born (c);
Anton Burgers (c);
Finny Slijpen-Rocks (c);
Leny Stams-Houben (st);
Idy Eymael-Jegers;
Sef en Maria van Dooren;
Uit dankbaarheid en voor
overleden familieleden van de
fam. Paas-de Esch>>>>>

Na de H. Mis is er
gelegenheid om
gezamenlijk koffie te
drinken.

Dinsdag 21 maart
Dagkapel

18.40 uur: Vastenvesper

19.00 uur: H. Mis

Echtp. Hoppers-Retera (st);
Greetje Brandts

Zaterdag 25 maart
Dagkapel

Celebrant: kapelaan Taison

19.00 uur:

Jaardienst Ben Vork en
familie Vork

Zondag 26 maart
5^e Zondag van de
veertigdagentijd

Presentatie
communicanten

Celebrant: kapelaan Taison

10.00 uur: Jeugdorkest TOG

Echtp. Hoppers-Retera (st);

Kruiswegmeditatie met Indiase ademhalingstechnieken

We hebben net de gezellige drukte van de carnavalstijd achter ons. Nu begint een tijd voor rust en bezinning, die velen ook zo goed kunnen gebruiken. In de komende Veertigdagentijd voor Pasen organiseren we in de St. Josephkerk op de Heerlerbaan verdiepingsbijeenkomsten die Christelijke spiritualiteit aanvullen met Indiase meditatietechnieken. Met deze unieke combinatie willen we, met beide benen op de grond, dichterbij onze Bron komen.

Leidraad voor de kruiswegmeditatie is het boek "Putten uit de Passie. Christus' kruisweg en ons leven nu" van Jacques P.G. Janssen, parochiaan in het cluster Heerlen-Zuid. In een aantal bijeenkomsten bekijken we enkele Bijbelse staties uit het lijdensverhaal van Jezus en overwegen deze. In de voorbereiding op de overweging bij iedere statie maken we gebruik van Indiase ademhalingstechnieken die ook gebruikt worden in de streek van herkomst van kapelaan Taison.

Je wordt uitgenodigd tot inkeer in jezelf, tot inspiratie uit het lijdensverhaal van Christus voor het leven van nu, en tot het delen van je overwegingen met anderen. Hoe gaan wij zelf om met zaken als verraad, lijden, angst, onrecht, opportunisme, zwakte, spijt, maar ook: standvastigheid, overgave, geloof, vertrouwen, mededogen, liefde, verzoening? De bedoeling is dat het laagdrempelig is en dat er een veilige, vertrouwde omgeving is.

Praktisch:

- De bijeenkomsten vinden plaats in de ontmoetingsruimte van de St. Josephkerk op de Heerlerbaan op:
- zaterdagochtend 4 maart 10:00; Maandagavond 13 maart 20:00; Maandagavond 20 maart 20:00; Zaterdagochtend 1 april 10:00; En een volledige kruisweg in de kerk op Goede Vrijdag 7 april 15:00.
- De bijeenkomsten duren telkens circa anderhalf uur (eventueel uitloop van een half uur). De kruisweg op Goede Vrijdag duurt ca. een half uur.

- Voor de ruimte en de koffie wordt per bijeenkomst een vrijwillige kleine bijdrage gevraagd.
- Optioneel kan men het boek bestellen bij Boekscout.nl.
- Meer informatie bij Jacques Janssen (Jacques.Janssen@gmail.com) of kapelaan Taison Titus (kape-laan@rkheerlen.nl).

Vastenactie-wandeltocht op zaterdag 18 maart 2023

Op **zaterdag 18 maart 2023** wordt de jaarlijkse vastenactie-wandeling gehouden, waaraan iedereen kan meedoen. Men kan gratis deelnemen, maar een vrije gave voor het project Agro-ecologische modelboerderij in Kenia, wordt natuurlijk op prijs gesteld.

De Vastenactie-wandeling gaat naar de ecologische Dobbeltuinen in het Heerlense Meezenbroek. Er kan op diverse plaatsen en tijden vertrokken worden. Die plaatsen en tijden zijn de volgende:

- 9.45 uur: vertrek bij de H.Remigiuskerk, Pastorijstraat 2 in Simpelveld (10,5 km. tot eindpunt)
- 10.30 uur: vertrek bij St.-Petrus & Maria-Ten-Hemelopnemingkerk Chèvremont, Nassaustraart 39, Kerkrade (8,1 km. tot eindpunt)
- 11.00 uur: vertrek bij de St.Josephkerk, Dr. C.Meulemanstraat 1, Heerlerbaan (5,3 km. tot eindpunt)
- 11.45 uur: vertrek station Landgraaf (3,1km. tot eindpunt)
- 12.10 uur: vertrek Slot Schaesberg (1,2 km. tot eindpunt)
- 12.30 uur: aankomst bij de Dobbeltuinen.

De Dobbeltuinen is een permacultuur-samentuin waarin diversiteit een grote rol speelt. Er zijn veel verschillende (inheemse) planten en daardoor ook veel verschillende vlinders, bijen, libellen en andere beestjes. Permacultuur is een ontwerpmethode die zich laat inspireren door natuurlijke ecosystemen. Het is een natuurtuin. De natuur is de inspiratiebron bij permacultuur.

- Afsluitend zal er in het gemeenschapshuis "het Juphuis" soep en brood zijn.
- Na afloop van de wandeling kunnen de deelnemers en deelnemers naar station Heerlen lopen (1,0 km) en met bus of trein teruggaan naar hun plaats van vertrek.

Boekenweeklezing 'Wie ben je?'

door Hein Stufkens

Zoals ieder jaar organiseert de kloosterboekwinkel van Wittem een lezing in de Boekenweek. Dit jaar wordt deze verzorgd door Hein Stufkens, schrijver van een groot aantal boeken over spiritualiteit en geloof. Onlangs verscheen van Heins hand de dichtbundel *Tot aan het morgenlicht*, waarin gedichten zijn samengebracht die hij in de loop van zijn leven schreef.



De bundel sluit – toeval of niet – verrassend goed aan bij het thema van de Boekenweek 2023 'ik ben alles', over pluriformiteit in onze identiteit. Hein Stufkens zal in de lezing, aan de hand van zijn dichtbundel, ingaan op de vraag: wie ben je? Het wordt een persoonlijk verhaal, maar ook een verhaal over de tijd en maatschappij waarin wij leven. Want de poëzie van Hein Stufkens overstijgt het persoonlijke. Zo verwijst ze ook naar inspirerende mensen uit de wereldgeschiedenis: Jezus, Sint Franciscus, Boeddha en Gandhi, mensen die ons kunnen helpen bij het vinden van een antwoord op de vraag hoe wij opnieuw onze plaats op aarde moeten definiëren in onze verhouding tot de natuur en onze medeschepselen. Er is na de lezing gelegenheid om boeken te laten signeren.

Deze lezing zal plaatsvinden op zaterdag **18 maart** van 14.00 tot 16.00 uur. Aanmelden kan via het aanmeldformulier op de site van klooster Wittem of via Marcel Mollink, butterflymarcel@hotmail.com of Mirjam Beuten 06 - 27 59 05 22.

De kosten voor de lezing bedragen € 10,00.

U kunt op eigen gelegenheid gaan, maar ook met ons (Mirjam Beuten en Marcel Mollink). We gaan carpoolend.

Soepmaaltijd in Werkplaats K

Koud in huis? Behoeftte aan gezelschap? De kunstenaars van Werkplaats K maken deze winter twee keer per maand een gezonde, zelfgemaakte soepmaaltijd met brood en koffie na. De eerstvolgende soep wordt op **21 februari** (carnavalsdinsdag!) opgediend om 18.00 uur. Aansluitend dialectgedichten door Elly Pluijmen, lid van dialektverain D'r Wauwel. De bijeenkomst eindigt om 20.00 uur.

De volgende soepavonden vinden plaats op de dinsdagavonden 7 maart, met aansluitend presentatie van Beeldentuin Rolduc, en 21 maart, met aansluitend fotoverhaal over de Afrikareis van Angelo.

Werkplaats K, Elbereveldstraat 105, 6466 JM Kerkrade
info@werkplaatsk.nl.

Taizé-viering in de Veertigdagentijd

Een viering in Wittem op de late zondagmiddag, om op een verstillende manier op weg te gaan naar Pasen. De viering (in ontmoetingsruimte Scala) bestaat uit een lezing voor de Veertigdagentijd, stilte, gebed en vooral veel Taizé-liederen.

Taizé-liederen zijn liederen van de oecumenische kloostergemeenschap van Taizé in Frankrijk. Het zijn korte, meditatieve liederen in verschillende talen, die vaak herhaald kunnen worden en daardoor uitnodigen tot meezingen.

Tijd: de zondagen 26 februari, 5, 12, 19 en 26 maart en 2 april van 17:00 uur tot 17:30 uur.

Voor wie de Taizé-liederen wat beter wil leren zingen: er wordt vanaf ca. 16.30 uur ingezongen.

Klooster Wittem
Wittemer Allee 34
6286 AB Wittem; www.kloosterwittem.nl

OPROEP!

Hebt U in het nieuwe jaar misschien een aantal uurtjes te besteden?

De Kerk zoekt vrijwilligers voor allerlei activiteiten.

Welke talenten hebt U ?

Voor informatie kunt U terecht op het parochiekantoor:
Geopend op dinsdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur.
U bent welkom.

Chapeau Uitvaartzorg Stijlvol en vertrouwd



Naast de gebruikelijke opbaringen
zijn wij ook gespecialiseerd in thuisopbaringen.

Uw uitvaartverzorger
Roger Krautscheid

Dag en nacht bereikbaar
Tel. 045-5119360

Kantoor: Pijnsweg 86
6419 CM Heerlen
info@chapeau-uitvaartzorg.nl

