



MAART / MEI 2023
25 maart - 8 mei
Veertigdagentijd

Geloven is geen hobby of vereniging...

"Ga je naar de kerk?", "geloof je?": kerk en geloven lijken in de beeldvorming steeds meer te worden tot een soort clubje, hobby of vereniging. De één voetbalt, zwemt, golft of speelt bridge; de ander gaat naar de kerk. Het lijkt te zijn: jij jouw clubje, ik het mijne.

Maar zo is het niet! Kerk en geloven zit in je wezen, in heel de persoon. Het gaat over de hele dag, over dat wat in het diepste van je hart leeft. Zijn wij betere mensen dan anderen? Nee!

Maar we proberen wel vanuit ons geloof goed te zijn: in ons gebed naar God, zeker, maar ook in de manier waarop we in onze relaties staan tot onze medemensen en in ons zelfbeeld. De veertigdagentijd helpt ons daarin te groeien.

Het is een valkuil om in te gaan op de vraag, waarom je naar de kerk zou gaan of zou geloven: wat heb je eraan? Nee!

De vraag is verkeerd: het is geen keuze, God raakt je.

Je voelt je geïnspireerd om Hem in de kerk te eren en de ander die komt bidden, tot steun te zijn. Niks "wat heb ik eraan": als je er wat aan hebt, dan is dat een mooie verrassing, een onverwacht cadeautje, niet iets waar je recht op hebt.

Vaak voel ik me klein. Wie ben ik, dat ik bij de intimiteit van een sterfbed mag zijn... Wie ben ik, dat ik met mensen in verschillende mooie en moeilijke momenten van het leven kan aansluiten.... Wie ben ik, dat ik een gemeenschap bestuurlijk en organisatorisch mag proberen te begeleiden en voor mag gaan in vieringen... Zo bijzonder!

De Paaswake is daarbij steeds een hoogtepunt. Het fantastische moment dat in de donkere kerk het éne vlammetje van de Paaskaars aangestoken wordt en alle kerkgangers een kaars vasthouden, om de ander het licht aan te reiken. Van harte welkom om dat mee te vieren, zeker wanneer u in uw eigen leven donkere momenten kent.

Nee, de kerk en geloof... het is niet zomaar een clubje. Het gaat om dat, wat in het diepst van ons hele wezen leeft...

Mede namens het pastorale team, het kerkbestuur en de lokale besturen: Zelig Pasen, welkom!

**Hans Bouman,
Pastoor-deken**

Gezinsmis op zaterdag 1 april om 19.00 uur.

Op **1 april** zijn in het bijzonder de kinderen met hun ouders uitgenodigd voor de H. Mis. Op die dag zal ook de palmwijding en zegening van de palmpaasstokken plaatsvinden.

Palmzondag Viering

Op **Palmzondag 2 april** verzamelen we ons voor deze Mis niet in maar voor de kerk. Daar zal ook de palmwijding en zegening van de palmpaasstokken plaatsvinden, om dan gezamenlijk de kerk in te trekken.

Palmpasen

Het is Palmpasen, blije tijden,
maar w' horen ook van Jezus' lijden.
Hij wordt gevangen en geplaagd,
door valse rechters ondervraagd
en zonder schuld ter dood veroordeeld,
als een willekeurig voorbeeld.
Zijn vriend deed of hij Hem niet kende.
Voor Jezus zeeën van ellende...

Witte Donderdag/Goede Vrijdag

Ook Heer Jezus ging door het diepe
terwijl, vlakbij, zijn vrienden sliepen.
Hij bad: 'Ik ben zo angstig, God,
kom me toch redden van mijn lot.
Maar al moet ik eronderdoor,
wat U wilt, dáár ga ik voor'.

Pasen

Op de derde dag komen vrouwen aan
en zien het graf wijd open staan.
Er zit een engel naast, die zegt:
Kijk, hier was Jezus neergelegd,
maar Hij is verrezen, opgestaan.
De vrouwen zijn blij teruggegaan!
Zo werd het Pasen, het leven won,
nieuw leven, zoals het eens begon.
2023 Naar Marjet de Jong

Vorbereitung Erste Communie

Ga op weg en volg de voetsporen... zo begon op 25 februari
voor een 20-tal communicanten van de Heerlerbaan en van
Welten hun verzoeningsweg in de St. Josephkerk. Na ont-
vangst met koffie en zelfgebakken wafels hebben deze gezin-
nen een weg afgelegd waarbij op het einde een donker hart
(met dingen die niet zo goed waren) werd verbrand en een

licht hart (met goede dingen) mee naar huis genomen kon worden.

Ontmoetingen bij een bekertje koffie na de Mis

Een keer per maand proberen we een ontmoetingsmoment te organiseren na de zondagse mis. Koffiemoment is belangrijk voor een hechte gemeenschap. Ontmoetingen bij een bekertje warme koffie kan ons helpen verder te groeien als een gemeenschap. Het volgende ontmoetingsmoment met koffie vindt plaats op **zondag 16 april na de mis in het gemeenschapshuis tegenover de Kerk**. U bent van harte welkom. Laten we samen bidden, samen vieren, samen lekker kletsen.

Paas- ziekencommunie.

De paas - ziekencommunie kan ook dit jaar weer worden ontvangen.

Hiervoor kan men een afspraak maken met Kapelaan Taison tel: 06-51627758

Klepperactie Misdienaars

In de goede week gaan de misdienaars en acolieten van Welten-Benzenrade zoals gebruikelijk weer klepperen voor de gemeenschappelijke uitstapjes. Om organisatorische redenen zal dit alleen op paaszaterdag 8 april zijn. U kunt uw beurs en het (klein)geld dus alvast klaarleggen!

Alvast bedankt!

Eucharistie viering in de kapel in Benzenrade.

Gedurende de maanden vanaf mei tot en met oktober is iedere 1^{ste} vrijdagavond om 19.00 uur een H.Mis in de kapel van Benzenrade (als het weer het toelaat). U bent van harte welkom.

INLEVERDATUM
MISINTENTIES uiterlijk dinsdag:

25 APRIL 2023

Voor de periode van 6 mei – 3 juli 2023

Parochiekantoor open **Dinsdagochtend:**

10.00u–12.00u.

Misintenties S.V.P. via **mail:** sintmartinus@home.nl ,
telefonisch 045 – 571 32 25 of **persoonlijk** bij het
parochiekantoor doorgeven.

Zaterdag 25 maart

Dagkapel

Celebrant: kapelaan Taison

19.00 uur:

Jaardienst Ben Vork en
familie Vork; voor overleden
familie Maigray

Zondag 26 maart

5^e Zondag van de

veertigdagentijd

Presentatie

communicanten

Celebrant: kapelaan Taison

10.00 uur: Jeugdorkest TOG

Echtp. Hoppers-Retera (st);

Dinsdag 28 maart

Dagkapel

18.40 uur: Vastenvesper

19.00 uur: H. Mis

Echtp. Hoppers-Retera (st);
Michel Brandts

Zaterdag 1 april

Grote kerk

Gezinsmis

Celebrant: kapelaan Taison

19.00 uur:

Zondag 2 april

Palmpasen

Verzamelen voor de

Kerk>>>>

Celebrant: kapelaan Taison
10.00 uur: Gem. kerkkoor St.
Caecilia Schaesberg

Jaardienst Jan Havenith;
Jan Bardoul (c);
echtp. Hoppers-Retera (st);
familie Frijns-Dekkerklein

Dinsdag 4 april **Dagkapel**

18.40 uur: Rozenhoedje
19.00 uur: H. Mis

Echtp. Hoppers-Retera (st);
Lambert

Witte Donderdag **6 april** **Begin van het Paastriduüm** **Viering van het laatste** **avondmaal**

Géén H. Mis in Welten
Clusterbreed:
H. Mis in Pancratiuskerk
19.00 uur

Vrijdag 7 april **Herdenking van het lijden** **en sterven van de Heer** **Vasten en onthoudingsdag**

Kruisweg
Celebrant: kapelaan Taison
15.00 uur: Greg. Schola



Zaterdag 8 april **PAASZATERDAG** **STILLE ZATERDAG** **PAASWAKE**

Celebrant: kapelaan Taison
19.00 uur: Greg. Schola

Tiny Waterval-Stevens;
overledenen van de familie
Odé; ouders Roeks-Rothkrans
(st)

Zondag 9 april **HOOGFEEST VAN PASEN** **Verrijzenis van de Heer**

Celebrant: kapelaan Taison
10.00 uur: Nadine Maes en
Annemie Sluijsmans

José en Sjef Brouns (st);
overledenen van de familie
Schouten;
echtp. Hoppers-Retera (st)
Giel Bleylevens.

Maandag 10 april
Tweede Paasdag

Celebrant: kapelaan Taison
10.00 uur:

Dinsdag 11 april
Dagkapel

18.40 uur: Rozenhoedje
19.00 uur: H. Mis

Jaardienst ouders Paffen-
Wachelder; echtp. Hoppers-
Retera (st); tante Joeke;
Amelita Loquinte; Andres
Lagbas; Maria Lagbas;
Mary Grace Loquinte

Zaterdag 15 april
Dagkapel

Celebrant: kapelaan Taison
19.00 uur:

Jan Bardoul (c)

Zondag 16 april
2^e Zondag van Pasen
Beloken Pasen

Celebrant: kapelaan Taison
10.00 uur:

Pauline Janssen-Habets (c);
echtp. Hoppers-Retera (st)

Na de H. Mis is er
gelegenheid om koffie te
drinken in het
Gemeenschapshuis

Dinsdag 18 april
Dagkapel

18.40 uur: Rozenhoedje
19.00 uur: H. Mis

Echtp. Hoppers-Retera (st);
Kees Hartema

Zaterdag 22 april
Dagkapel

Celebrant: kapelaan Taison
19.00 uur:

Jaardienst ouders Kurvers-
Eussen en tevens voor
Mireille en Jolanda

Zondag 23 april
3^e Zondag van Pasen
Celebrant: kapelaan Taison
10.00 uur:

Echtp. Hoppers-Retera (st)

Dinsdag 25 april
Dagkapel

18.40 uur: Rozenhoedje
19.00 uur: H. Mis

Echtp. Hoppers-Retera (st);
Pierre Leunissen

Zaterdag 29 april

Dagkapel

Celebrant: kapelaan Taison

19.00 uur:

Zondag 30 april

4^e Zondag van Pasen

Celebrant: Deken Bouman

Jaardienst Elisabeth Lenoire (st);
Maijke Mertens-Habets (c) en Sjir Mertens;

Jan Bardoul (c);
echtp. Hoppers-Retera (st);
Giel Goertzen

Vrijdag 5 mei

Kapel Benzenrade

19.00 uur:

Zaterdag 6 mei

Dagkapel

Celebrant: kapelaan Taison

19.00 uur:

Tiny Waterval-Stevens; Fien
en Sjir Kurvers-Dabekaussen
(st)

Dinsdag 2 mei

Dagkapel

18.40 uur: Rozenhoedje

19.00 uur: H. Mis

Echtp. Hoppers-Retera (st);
Jo Clairbois

Donderdag 4 mei, Dodenherdenking

Zondag 7 mei

5^e Zondag van Pasen

Celebrant: kapelaan Taison

10.00 uur:

Finny Slijpen-Rocks (c);
echtp. Hoppers-Retera (st);
ter ere van St. Marculphus
(st)

Extra opening Pancratiuskerk op Eerste en Tweede Paasdag

Eerste en Tweede Paasdag zal onze mooie Kerk tussen 13:00 uur en 16:00 uur geopend zijn. Het Paastaferaal zal dan in zijn volle luister te bezichtigen zijn.

Ook het mooie boek "St. Pancratius in het hart van Heerlen", zal te koop zijn.

De gidsen van de St. Pancratiuskerk zijn uiteraard aanwezig en nodigen u van harte uit.

Parochiereis St. Joseph naar Smakt?

Bij voldoende belangstelling willen we in september een dagtocht naar Smakt organiseren. Smakt is in de afgelopen drie eeuwen uitgegroeid van een kleine bedevaartplaats, tot een oord van gebed en verering van St. Joseph; hij wordt hier vereerd als patroon van een gelukkige levensstaat (als zodanig wordt hij nergens ter wereld zo vereerd). Hij is ook de patroon van het christelijk huisgezin en staat ouders bij om de moeilijke taak van de opvoeding goed te volbrengen. Tot slot wordt tot St. Joseph gebeden voor de genade van een zalige dood.

Mocht u hierin interesse hebben, dan kunt u dat doorgeven op het parochiekantoor (secretariaat@rksintjoseph.nl), zodat we deze plannen verder kunnen uitwerken.

Winterhulp voor Oekraïne

Tot 28 maart bestaat er nog de mogelijkheid om op donderdagmorgen tussen 9.00 en 12.00 uur spullen in te leveren op het parochiekantoor van de parochie St. Joseph Heerlerbaan (in de kerk, links). Intussen is er zoveel kleding binnengekomen, dat er op dit moment eigenlijk alleen vraag is naar houdbare levensmiddelen en medicamenten (paracetamol, ibuprofen) en medisch materiaal.

Dag van de Pelgrim 2023

Op 1 april is in Klooster Wittem opnieuw een 'Dag van de Pelgrim', een dag die in het teken staat van ontmoeting, uitwisselen van kennis en natuurlijk pelgrimeren. De dag vindt plaats in (of vertrekt vanuit) Scala, de ontmoetingsruimte van Klooster Wittem. 's Morgens is er gelegenheid om deel te nemen aan een pelgrimswandeling (ca. 7 km) in de omgeving van het

klooster. 's Middags is er een lezing, verzorgd door 'pelgrim zonder God' Herman Vuijsje. Hij blikt terug op de ontwikkeling van 'de camino' (pelgrimsroute naar Santiago de Compostela), die hij vele jaren gevolgd heeft.

In de middagpauze is er gelegenheid om rond te kijken in Scala waar verschillende pelgrimsorganisaties zich presenteren. Er is koffie/thee of melk verkrijgbaar voor wie zelf een boterham bij zich heeft. Maar deelnemers aan de dag kunnen natuurlijk ook een lunch gebruiken bij een van de horecagelegenheden rondom het klooster.

Datum en tijd: zaterdag 1 april, 10.00 – ca. 15.30 uur. U kunt ook alleen deelnemen aan het ochtend- of alleen aan het middagprogramma.

Kosten: 5 euro voor de lezing van Herman Vuijsje; een vrije gave voor de pelgrimswandeling en koffie/thee/melk

Aanmelding is gewenst: tel 043 4501741 of info@kloosterwittem.nl

Palmtocht

De eerste christenen trokken op Palmzondag met palmtakken van kerk naar kerk om de intocht van Jezus in Jeruzalem te gedenken. Daarop geïnspireerd, is er op Palmzondag een wandeling (ca. 6 km) langs wegkruisen en kapellen. Bij elke kruis wordt een palmtakje achtergelaten en een bezinningsmoment gehouden.

De wandeling wordt afgesloten met een kop koffie/thee met een sneetje paasbrood.

Datum/tijd: **zondag 2 apr 2023** van 14:00 uur tot 16:30 uur
Aanmelden: bij de receptie van het klooster: 043 4501741 of via www.kloosterwittem.nl/Agenda

Prijs: 3,50 euro, incl koffie/thee met paasbrood

Groen aan tafel

Klooster Wittem is sinds enige tijd Groene Kerk en wil daar op verschillende manieren handen en voeten aan geven. En één daarvan is om mensen te stimuleren om te minderen met vlees eten.



PELGRIMSOORD
KLOOSTER WITTEM

U bent welkom aan een groene huiskamertafel op woensdag **26 april** in Klooster Wittem. Er is plaats voor maximaal 10 personen. De kok is iemand van de Werkgroep Laudato Sí. De maaltijd begint om 18.00 uur en er wordt een bijdrage in de kosten gevraagd van 5 euro. Geef u snel op! Wie weet smaakt het (letterlijk) naar meer.

Opgave: www.kloosterwittem.nl/Agenda of tel. 043 4501741

Chapeau Uitvaartzorg Stijlvol en vertrouwd



Naast de gebruikelijke opbaringen
zijn wij ook gespecialiseerd in thuisopbaringen.

Uw uitvaartverzorger
Roger Krautscheid

Dag en nacht bereikbaar
Tel. 045-5119360

Kantoor: Pijnsweg 86
6419 CM Heerlen
info@chapeau-uitvaartzorg.nl

ADRESSEN en CONTACTGEGEVENS:

Parochiekantoor en secretariaat Kerkbestuur:

Welterkerkstraat 3, 6419 CR Heerlen Telefoon: 045-571 32 25

Email: sintmartinus@home.nl

Openingstijd: **Dinsdagochtend van 10.00u – 12.00u**

Bezoek ook onze Website: www.parochie-welten.nl/site

Kapelaan Taison (1e pastorale aanspreekpunt Welten)

Welterkerkstraat 3, 6419 CR Heerlen

Telefoon: 06-51627758; E-Mail: kapelaan@rkheerlen.nl

Pastoor en Deken : H.J. Bouman

Pancratusstraat 41, 6411 KC Heerlen

Telefoon: 045 – 571 36 82 of 06 10 98 38 91

E-Mail: deken@pancratusheerlen.nl *twitter: @DekenHeerlen*

Diaken Theo Cloudt

Telefoon: 06 - 34 52 47 00

E-Mail: theo.cloudt@home.nl

Kerkhofbeheer: Fam. Eurlings

Telefoon: 045 - 574 01 43

Stichting Patiëns:

Voor als u hulp nodig hebt voor terminale thuiszorg:

Telefoon: 045 - 523 25 04 / 045 - 575 14 15

Kerkbijdrage / Misstipendia

t.n.v. Kerkbestuur St. Martinus:

ING IBAN nummer: NL04 INGB 0001 0401 76

RABOBANK IBAN nummer: NL39 RABO 0119 9055 15

Misstipendia:	Dinsdag	€ 15,00
	Zaterdag/Zondag	€ 30,00

Giften: Stichting Help Kerk St. Martinus

Welten/Benzenrade:

IBAN nummer: NL 45 ABNA 0445 563818

E-mail adres Kerkbestuur: kerkbestuur@rkheerlen.nl