



JULI/AUG 2023
1 juli – 28 augustus

Wat niet de krant haalt...

Is waar we in ons geloof werkelijk voor staan. Terwijl er wereldwijd heel veel mensen heel bewust mee bezig zijn. Werkt u met beleggingen? Zoek maar eens op "mensuram bonam", u kunt dit 45-pagina's tellende boekje gratis downloaden en u leest er interessante gedachten, die u kunnen vrijrijken in andere dan financiële zin, en misschien zelfs ook wel financieel. Bent u erg bezig met natuur en behoud van de schepping? Zoek dan eens op "Encycliek Laudato Si", en u krijgt behartenswaardige gedachten van paus Franciscus. Hebt u niet zoveel met internet? Dan kunt u het ook voor € 15,- in de boekhandel kopen, waar dit schrijven uit 2015 nu recent als derde druk verkrijgbaar is.

Zo is er veel literatuur, dat zeker mee mag gaan op vakantie, wanneer we even op andere gedachten willen komen en afstand willen nemen van de dagelijkse beslommeringen. Maar ook als u thuisblijft: zeker aanbevolen!

Hoe het ook zij, of u thuis bent of ver weg, ik wens u een goede tijd en veel rust en bezinning toe!

Hans Bouman, Pastoor-deken

Regel uw uitvaart goed!

De laatste tijd maken kapelaan en ik het vaak mee: we worden gebeld voor een ziekenzalving, we pakken de vraag zo snel mogelijk op en zeggen er zelfs afspraken voor af, en dan: horen we niets meer. Collega's herkennen de verhalen. Bij een belangstellende vraag hoe het nu met de mam is, krijgen we dan het antwoord: die is overleden, dank voor de ziekenzalving, maar wij nemen afscheid op onze manier, want wij hebben niets met de kerk... Maar de mam had dat wel! Denk niet "mij overkomt dit niet", want dit betreft ook regelmatige kerkgangers en zelfs vrijwilligers! Veel kinderen handelen gelukkig wél in de geest van de ouders, maar het is geen vanzelfsprekendheid meer. Opnemen van uitvaartwensen in een testament heeft geen zin, want dat wordt vaak pas na de uitvaart geopend en dan is het al gebeurd; vastleggen bij een priester ook niet, want die wordt niet gevraagd...

Verschillende keren maken we mee dat mensen de uitvaart al zélf geregeld hebben met een uitvaartondernemer en zelfs al hebben betaald, om zo te borgen dat de uitvaart kerkelijk zal zijn en er voor hen gebeden zal worden.

En nee: dit zeg ik niet voor het geld, want bij de meeste situaties was kerkbijdrage betaald en zou dus geen rekening worden gestuurd. En als het dan winter is, kost het verwarmen van de kerk al meer dan in de collecteschaal zit... U zult me wel vaker horen bidden "voor de overledenen aan wie niemand meer denkt of voor wie niemand bidt...".

Het is maar een weet.

Hans Bouman,
Pastoor-deken.

Wilt u de ogen openhouden?

Eerder maakten we al melding van een poging tot openbreken van een offerblok in de Pancratius; recent werd in Welten een kandelaar ontvreemd en glas-in-lood bij de Annakerk vernield. Mogen we vragen om de ogen open te houden? Dank!

Voertuigzegening Heerlerbaan op zondag 2 juli

Aansluitend aan de H. Mis van 11.15 uur in de St. Josephkerk, die opgeluisterd wordt door Young Spirit, vindt de jaarlijkse voertuigzegening plaats.

H. Vormsel

De afgelopen maanden hebben de vormelingen uit Heerlen Zuid intensief deelgenomen aan vormselbijeenkomsten in voorbereiding op het sacrament van het Vormsel. Deze bijeenkomsten vonden om de twee weken plaats, waarbij de groep op dinsdag bijeenkwam in de pastorie van Welten en op donderdag in de ontmoetingsruimte van de St. Josepkerk. Elke bijeenkomst zijn we met de Heilige Mis gestart in de respectievelijke kerken. Nu de laatste weken van de vormelingen op hun basisscholen zijn aangebroken, willen we hen veel plezier wensen bij het afsluiten van hun basisschooltijd en hen alvast veel succes toewensen bij hun start op de middelbare scholen na de vakantie.

Na de zomervakantie zullen de vormselbijeenkomsten worden voortgezet. Deze bijeenkomsten bieden de vormelingen de gelegenheid om verder te groeien in hun geloof en zich voor te bereiden op het ontvangen van het sacrament van het Vormsel. De exacte data en locaties van de bijeenkomsten zullen te zijner tijd worden aangekondigd.

Het sacrament van het Vormsel zal worden toegediend door Deken Bouman, die komend schooljaar de vormheer zal zijn van dekenaat Heerlen. De **vormselmis zal plaatsvinden op zaterdag 9 december om 17.30 uur in de St. Martinuskerk in Welten**. Dit is een belangrijk moment voor de vormelingen, waarbij ze hun geloof bevestigen en de heilige Geest ontvangen ter versterking van hun spirituele groei.

Kroedwusj-wandeling op zaterdag 12 augustus 2023

De St-Josephparochie Heerlerbaan organiseert in samenwerking met IVN Heerlen en het Missionair Overleg Parkstad de jaarlijkse Kroedwusj-wandeling. Een wandeling om deze mooie traditie voort te zetten. De Kroedwusj is samengesteld uit: twee graansoorten, twee geneeskrachtige kruiden en onweerwerende kruiden.

Het vertrek van de wandeling is om **10.30** uur bij de St.-Josephkerk Heerlerbaan

Wij gaan onder leiding en met uitleg van het IVN Heerlen op pad om deze kruiden te plukken en te binden. Bij het beeld van Maria in de Boskapel van Parc Imstenrade wordt de Kroedwusj gezegend. Na afloop is er een gezellig samenzijn met koffie/thee en iets lekkers.

Een kroedwusj bestaat uit zeven kruiden, in de regel *twee graansoorten* (tarwe en rogge), *twee geneeskrachtige kruiden* (boerenwormkruid en duizendblad), *twee onweerwerende kruiden* (alsem en koninginnekruid of alternatieven zoals bijvoet, wilgenroos of huislook) en *walnotenblad*, dat bestaat uit zeven blaadjes. Er zijn echter vele regionale verschillen. De kruiden worden bijeengebonden met een touw van 7 el, een oude lengtemaat (één el is 69,4 cm). Zowel het aantal van zeven kruiden, het walnotenblad met zeven blaadjes als de lengte van het touw verwijzen naar *volledigheid* (vergelijk ook met de zeven sacramenten en de zeven werken van barmhartigheid).

Het verhaal gaat dat de zeven kruiden zijn aangetroffen in het graf van Maria. Daarom vindt de jaarlijkse kroedwusj-zegening plaats op of rondom 15 augustus, Maria Ter Hemelopneming.

De kroedwusj wordt in huis of op zolder opgehangen en moet mogelijk onheil zoals bliksemnslag, brand en ziekte afwenden.

H. Mis in de Boskapel op zondag 13 augustus

Aan de vooravond van het hoogfeest van

Maria Tenhemelopneming, willen we de H. Mis vieren in de Boskapel om **11.15 uur**. Deze H. Mis wordt muzikaal opgeluisterd door Jacqueline Bosch.

Communiedata 2024

Een aantal data voor de eerste H. Communie voor het schooljaar 2023/2024 zijn bekend:

- De leerlingen van de basisscholen Eikenderveld, Tarcisius, en Windekind zullen hun eerste communie vieren op zondag 19 mei 2024 in de Annakerk – Bekkerveld;
- De leerlingen van basisschool de Windwijzer zullen hun eerste communie vieren op zondag 19 mei 2024 in de St Josephkerk – Heerlerbaan;
- De leerlingen van basisschool de Broederschool zullen hun eerste communie vieren op zondag 26 mei 2024 in de Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk – Molenberg.
- De data voor de St. Martinusschool (Welten) en Tovercirkel (Andreas) zijn nog in overleg, omdat de traditionele dag Hemelvaart is, maar die valt volgend jaar in de meivakantie.

Na de zomervakantie zullen de aanmeldingsformulieren voor de Eerste Heilige Communie worden uitgedeeld aan de leerlingen in de betreffende groepen op de diverse basisscholen. Daarna worden op de diverse locaties ouderavonden gepland om ouders en verzorgers de gelegenheid te geven om meer te weten te komen over het sacrament van de Eerste Heilige Communie. Tijdens deze bijeenkomst zullen belangrijke details worden besproken, zoals de data voor voorbereidingbijeenkomsten en eventuele bijbehorende activiteiten. Ouders/Verzorgers krijgen dan ook de mogelijkheid om vragen te stellen.

Terugblik processie

Op zondag 18 juni is de processie getrokken:
een mooie traditie.

Via de Weltertuintstraat (1^e rustaltaar bij het kruis hoek De Doom/Weltertuintstraat), P. Peterstraat, Frankenlaan, Pijnsweg (2^e rustaltaar bij het kruis hoek Pijnsweg/Smidserweg), Weltertuintstraat, De Doom naar het eindpunt bij Zorgcentrum St. Anna: een mooie afsluiting.

Dank aan iedereen die op welke manier dan ook aan de voorbereidingen, de processie zelf en de nazit in het Bakkes hebben meegewerkt!

Ontmoetingen bij een bekertje koffie na de Mis

Een keer per maand proberen we een ontmoetingsmoment te organiseren na de zondagse mis. Koffiemoment is belangrijk voor een hechte gemeenschap. Ontmoetingen bij een bekertje warme koffie kan ons helpen verder te groeien als een gemeenschap. Het volgende ontmoetingsmoment met koffie vindt plaats **op zondag 23 juli na de mis bij het Bakkes**. U bent van harte welkom. Laten we samen bidden, samen vieren, samen lekker kletsen.

Gedoopt

21 mei: Nolan Wetzelaer
4 juni: Sofia Hendriks

Gaan trouwen

- 8 juli 13.00 uur, St. Pancratiuskerk Heerlen-Centrum:
Daniel Schmitz en Eefke Cloodt, wonend in de parochies
Heerlen-Noord.
- 2 september 13.00 uur, St. Pancratiuskerk
Heerlen-Centrum: Claire Voragen en Mark
Reijntjes, wonend in de parochies Heerlen-Noord.

Wij wensen hen een stralende dag en vooral heel veel zegen!

Overleden

4 mei: Ted Savelsbergh, 89 jr
2 juni: Els Eymael-Simons, 92 jr
16 juni: Else Rottier-Retera, 105 jr
17 juni: Anne Quaadvlieg-Beckers, 97 jr

INLEVERDATUM

MISINTENTIES uiterlijk dinsdag:

15 AUGUSTUS 2023

Voor de periode van 26 aug – 16 okt 2023

Parochiekantoor open Dinsdagochtend:

10.00u–12.00u.

***Misintenties S.V.P. via mail: sintmartinus@home.nl ,
telefonisch 045 – 571 32 25 of **persoonlijk** bij het
parochiekantoor doorgeven.***

Zaterdag 1 juli
Dagkapel

Celebrant: kapelaan Taison
19.00 uur:

Zondag 2 juli
13^e zondag door het jaar

Celebrant: kapelaan Taison
10.00 uur: Gregoriaanse
Schola

Jaardienst Maria Rober;
Ouders van Kerkoerle-Stap en
overl. Familieleden;
echtp. Hoppers-Retera (st);
alle vrijwilligers van de
parochie

Dinsdag 4 juli
Dagkapel

18.40 uur: Rozenhoedje
19.00 uur: H. Mis

Echtp. Hoppers-Retera (st);
ouders Paffen-Wachelder;
voor de zielen van de
overledenen die op weg zijn
naar de hemel; voor de
zielenrust van broer Leon

Vrijdag 7 juli
Kapel Benzenrade

Celebrant: kapelaan Taison
19.00 uur:

Ton Starmans (c); Els
Dohmen de Wert

Zaterdag 8 juli
Dagkapel

Celebrant: kapelaan Taison
19.00 uur:

Tiny Waterval-Stevens

Zondag 9 juli
14^e zondag door het jaar

Celebrant: Deken Bouman
10.00 uur: Organist B. van
Kerkvoort

Jaardienst familie J. Vrösch-
Quaedvlieg en kinderen (st);
echtp. Hoppers-Retera (st);
ouders Heuts-Quaedvlieg en
familie

Dinsdag 11 juli
Dagkapel

18.40 uur: Rozenhoedje
19.00 uur: H. Mis

Echtp. Hoppers-Retera (st);
voor de zielen van de
overledenen die op weg zijn
naar de hemel; voor de
zielenrust van neef Leo

Zaterdag 15 juli
Dagkapel

Celebrant: kapelaan Taison
19.00 uur:

Zondag 16 juli
15^e zondag door het jaar
Sluiting koorjaar

Celebrant: kapelaan Taison
10.00 uur: Gem. kerkkoor St.
Joseph Heerlerbaan-Welten

Jaardienst José en Sjef
Brouns-Hupperetz (st); echtp.
Hoppers-Retera (st);

Dinsdag 18 juli
Dagkapel

18.40 uur: Rozenhoedje
19.00 uur: H. Mis

Echtp. Hoppers-Retera (st);
voor de zielen van de
overledenen die op weg zijn
naar de hemel; voor de
zielenrust van Trees en Lien

Zaterdag 22 juli
Dagkapel

Celebrant: kapelaan Taison
19.00 uur:

Zondag 23 juli
16^e zondag door het jaar

Celebrant: kapelaan Taison
10.00 uur:

Ton Starmans (c);
echtp. Hoppers-Retera (st);

Koffiedrinken bij Bakkes

Dinsdag 25 juli
Dagkapel

18.40 uur: Rozenhoedje
19.00 uur: H. Mis

Echtp. Hoppers-Retera (st);
voor de zielen van de
overledenen die op weg zijn
naar de hemel; voor de
zielenrust van vader en
moeder Brandts

Zaterdag 29 juli
Dagkapel

Celebrant: kapelaan Taison
19.00 uur:

Zondag 30 juli
17^e zondag door het jaar

Celebrant: kapelaan Taison
10.00 uur:

Alle overleden rectoren en
pastoors van Welten (st);
echtp. Hoppers-Retera (st);

Dinsdag 1 aug
Dagkapel

18.40 uur: Rozenhoedje
19.00 uur: H. Mis

Echtp. Hoppers-Retera (st);
voor de zielen van de
overledenen die op weg zijn
naar de hemel

Vrijdag 4 aug**Kapel Benzenrade**

Celebrant: kapelaan Taison
19.00 uur:

Karel Daniëls en familie;
Els Dohmen-de Wert;
familie Kuipers-Pakbier uit
dankbaarheid

Zaterdag 5 aug**Dagkapel**

Celebrant: kapelaan Taison
19.00 uur:

Tiny Waterval-Stevens;
Ton Starmans (c)

Zondag 6 aug**Gedaanteverandering van de Heer**

Celebrant: kapelaan Taison
10.00 uur:

Jaardienst Fien Kurvers-
Dabekaussen en Sjir Kurvers
(st); echtp. Hoppers-Retera
(st)

Dinsdag 8 aug**Dagkapel**

18.40 uur: Rozenhoedje
19.00 uur: H. Mis

Echtp. Hoppers-Retera (st);
voor de zielen van de
overledenen die op weg zijn
naar de hemel

Zaterdag 12 aug**Dagkapel**

Celebrant: Deken Bouman
19.00 uur:

Jaardienst Giel Bleijlevens

Zondag 13 aug**19^e zondag door het jaar**

Celebrant: Deken Bouman
10.00 uur:

Jaardienst Sjir Sijstermans;
echtp. Hoppers-Retera (st)

Dinsdag 15 aug**Dagkapel**

18.40 uur: Rozenhoedje
19.00 uur: H. Mis

Echtp. Hoppers-Retera (st);
voor de zielen van de
overledenen die op weg zijn
naar de hemel

Zaterdag 19 aug**Dagkapel**

Celebrant: Deken Bouman
19.00 uur:

Nelly Bianchi-Bisschoff, Tonny
Bianchi-Dabekaussen, Max
Bianchi en wederzijdse
overleden familieleden (st)

Zondag 20 aug
20^e zondag door het jaar

Celebrant: Deken Bouman
10.00 uur:

Eerste jaardienst Finy
Franssen-Rompen;
Deken Buschman (st);
echtp. Hoppers-Retera (st);
Ton Starmans (c);
Wiesje Hermans;
voor de overledenen van de
familie Schouten

Zaterdag 26 aug
Dagkapel

Celebrant: Prof. Rohling
19.00 uur:

Zondag 27 aug
21^e zondag door het jaar

Celebrant: Prof. Rohling
10.00 uur:

Echtp. Hoppers-Retera (st);

Dinsdag 22 aug
Dagkapel

18.40 uur: Rozenhoedje
19.00 uur: H. Mis

Echtp. Hoppers-Retera (st);
voor de zielen van de
overledenen die op weg zijn
naar de hemel

Pater Bles SMA 70 jaar priester

Een vast en vertrouwd gezicht in de Andreasparochie van de Heerlerbaan: pater Geert Bles. Ook al is hij nu verhuist van Heerlen naar het klooster in Cadier en Keer, hij blijft even betrokken en verbonden.

Op zondag 16 juli is hij maar liefst 70 (!) jaar priester, iets wat gevierd moet worden! Om 10.30 uur is een feestelijke H. Mis in de Andreas, waarop ene heel programma volgt. Verder informatie vindt u in het parochieblad van de Andreas en op de website van deze kerk.

Hij geeft aan geen behoefte te hebben aan persoonlijke cadeaus. Giften voor Geert Bles ter gelegenheid van zijn

jubiläum zijn op zijn verzoek bestemd voor SEND West Africa, een onafhankelijke ngo, opgericht in 1998, die zich richt op sociale ontwikkelingsdoelen in Ghana, Liberia en Sierra Leone. U kunt voor deze ngo ook rechtstreeks doneren op rekeningnummer NL12 ABNA 0400614030 van Brésillac Foundation o.v.v. Jubileum Geert Bles.

Wij wensen hem van harte proficiat en een hele mooie dag!

Zusters klooster Huize de Berg

Het was de afgelopen periode een intensieve tijd voor de zusters van huize de Berg. Na het kapittel moesten ook het hele bestuur worden bepaald. Vanuit het kapittel werd zr. Beatrice gekozen tot nieuw generaal overste; de zusters in Nederland-België kozen de vorige generaal overste Margret Dekker tot nieuwe regio-overste, daarbij zal ze ondersteund worden door de raadszusters zr. Andrea en zr. Liesbeth. We wensen alle zusters onder de nieuwe leiding veel zegen!

Alpha cursus

Na de zomervakantie van 2023 gaan we weer van start met nieuwe Alpha bijeenkomsten. Alpha is een gelegenheid om samen te eten, elkaar te ontmoeten, te praten, te lachen, te leren en naar elkaar te luisteren. Het biedt een heldere en aansprekende uitleg over het Katholieke geloof, waarbij we nadenken over wat het geloof precies inhoudt, hoe we het kunnen beleven en hoe het persoonlijk wordt.

Alpha is een vrijblijvende cursus en geschikt voor iedereen die meer wil weten over het Katholieke geloof. Of je nu pas Katholiek bent geworden of opnieuw op zoek bent naar de basis van het geloof, je bent van harte welkom.

De bijeenkomsten vinden plaats in de ontmoetingsruimte in de St. Josephkerk - Heerlerbaan.

Elke bijeenkomst begint om 18.00 uur met een gezellige maaltijd, waardoor we de gelegenheid hebben om elkaar beter te leren kennen. Vervolgens gaan we in groepen verder praten en nadenken over het thema van de avond. Er is altijd

voldoende tijd om persoonlijke vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan. De avond wordt afgesloten om 20.30 uur. Als je geïnteresseerd bent in deelname aan de Alpha bijeenkomsten, kun je een afspraak maken voor een intakegesprek met onze catechiste, Anita van den Berg. Je kunt haar bereiken via e-mail op anita@pancratiusheerlen.nl of telefonisch via 06-40508492.

We hopen dat velen van jullie gebruik zullen maken van deze gelegenheid om meer te ontdekken over het Katholieke geloof en om samen op een gezellige en inspirerende manier te groeien in geloof en gemeenschap.

Bernardinus Pancratiuskoor zoekt oud leden voor reünie en concert.

Het Bernardinus-Pancratiuskoor, tientallen jaren een bekend jongerenkoor uit Heerlen, verzorgt op zaterdag 25 november 2023 nog één keer een concert in de St. Pancratiuskerk te Heerlen. En dat wil het koor doen met zoveel mogelijk oud-koorleden: samen zingen en de fantastische sfeer van het BP nog een keer beleven.

Het BP koor werd oorspronkelijk opgericht in 1969 door de paters Franciscanen. Zowel vanuit de Bernardinuskapel als de Pancratiuskerk heeft het door de jaren heen heel wat diensten en evenementen muzikaal opgeluisterd.

Pater Max van der Schoot en Peter Weinstock waren de drijvende krachten achter het koor.

Peter was meer dan 30 jaar dirigent van het koor. Dit jaar wordt hij 70 jaar. Peter is ook bijenkaar opgeteld meer dan 70 jaar dirigent geweest van verschillende koren. Reden genoeg voor een aantal oud-leden van het BP-koor om Peter nog één keer in het zonnetje te zetten tijdens een reünieconcert!

Op **25 november** is er in de Pancratiuskerk eerst een repetitie voor de oud-leden. Daarna volgt er van 16.30-18.00 uur een concert voor iedereen die dit bijzondere evenement wil bijwonen.

Het BP-koor heeft door de jaren heen bijna **duizend leden** gekend. Om zoveel mogelijk oud-leden te bereiken, roepen we jul-

lie hulp in. Op www.bp-koor.nl vind je alle informatie over de aanstaande reünie. Hier staat ook een overzicht van alle oud-leden die we nog zoeken. Dus ken je of ben jij zelf oud-lid en wil je meezingen op 25 november? Geef het door of meld je aan! Dit kan via de website of via info@bp-koor.nl. Voor oud-leden en geïnteresseerden is er het "BP reunienieuws". Dat is een nieuwsbrief met alle informatie over de reünie. Ook voor deze nieuwsbrief kun je je aanmelden via de website. We hopen iedereen op zaterdag 25 november in de Sint Pancratiuskerk, op deze voor ons bijzondere dag, te kunnen verwelkomen.

Sint Martinuskerk wil verbinden

Onze nieuwe kapelaan uit India, Taison, is een echte verbinder.

Hij staat midden in onze samenleving.

Je ziet hem overal; op feestjes, bij evenementen, met carnaval en onlangs zelfs bij een quiz in café Teerling (die hij samen met zijn team ook nog won!).

Hij wil graag ontmoeten, samen zijn, communiceren, elkaar begrijpen.

Taison wil niet niet zo zeer de kerk als instituut promoten, maar vooral de boodschap van Jezus van Nazareth; een boodschap van LIEFDE.

Als iedereen die boodschap daadwerkelijk zou uitzenden en ontvangen, zouden er geen oorlogen meer in de wereld zijn, maar dat lijkt een illusie.

Taison laat zich daardoor niet ontmoedigen en wil de boodschap van LIEFDE binnen en buiten de kerk zoveel mogelijk verkondigen.

Samen met een team van daadkrachtige vrouwen, te weten Kelly God, Loebna Tarjan en Sandra Sillen, heeft onze kapelaan een programma opgesteld gericht op gezinnen en vooral op kinderen.

Hij wil daarmee enerzijds kinderen en gezinnen meer bewust maken van de goede boodschap die in de kerk wordt verkondigd, maar ook het gemeenschapsgevoel versterken.

Dat (voorlopige) jaarprogramma ziet er als volgt uit:

Gezinsmissen op de zaterdagavonden 2 september 2023, 7 oktober 2023, 4 november 2023, 2 december 2023, 6 januari 2024, 3 februari 2024, 2 maart 2024, 6 april 2024, 4 mei 2024 en 1 juni 2024, telkens om 19.00 uur.

Na de mis is iedereen welkom in de pastorie.

Daarnaast staan nog de volgende **activiteiten** op de planning:

Op 24 september 2023 een nader in te vullen activiteit betreffende het geboorteland van Taison, India.

Op 28 oktober 2023 een gruwelspeurtocht, kinderen verkleed, in het kader van Halloween.

Op 10 november 2023 de St. Maarten-optocht, samen met de Vladvreters.

Op 24 december 2024 een Herdertjesmis.

Op 1 april 2024 is er een samenkomst, waarbij de kinderen Paaseieren gaan zoeken en vooral het Gouden Ei. Er zal koffie met gebak zijn en muziek.

Op 22 juni 2024 organiseert de kapelaan een bbq.

In dit parochieblad en in de Welterkoerier zal telkens een aanstaande activiteit nogmaals bekend worden gemaakt en nader worden toegelicht.

Rob Luyten

Chapeau Uitvaartzorg

Stijlvol en vertrouwd



Naast de gebruikelijke opbaringen
zijn wij ook gespecialiseerd in thuisopbaringen.

Uw uitvaartverzorgster
Roger Krautscheid

Dag en nacht bereikbaar
Tel. 045-5119360

Kantoor: Pijnsweg 86
6419 CM Heerlen
info@chapeau-uitvaartzorg.nl

ADRESSEN en CONTACTGEGEVENS:

Parochiekantoor en secretariaat Kerkbestuur:

Welterkerkstraat 3, 6419 CR Heerlen Telefoon: 045-571 32 25

Email: sintmartinus@home.nl

Openingstijd: **Dinsdagochtend van 10.00u – 12.00u**

Bezoek ook onze Website: www.parochie-welten.nl/site

Kapelaan Taison (1e pastorale aanspreekpunt Welten)

Welterkerkstraat 3, 6419 CR Heerlen

Telefoon: 06-51627758; E-Mail: kapelaan@rkheerlen.nl

Pastoor en Deken : H.J. Bouman

Pancratiusstraat 41, 6411 KC Heerlen

Telefoon: 045 – 571 36 82 of 06 10 98 38 91

E-Mail: deken@pancratiusheerlen.nl twitter: [@DekenHeerlen](https://twitter.com/DekenHeerlen)

Diaken Theo Cloodt

Telefoon: 06 - 34 52 47 00

E-Mail: theo.cloodt@home.nl

Kerkhofbeheer: Fam. Eurlings

Telefoon: 045 - 574 01 43

Stichting Patiëns:

Voor als u hulp nodig hebt voor terminale thuiszorg:

Telefoon: 045 - 523 25 04 / 045 - 575 14 15

Kerkbijdrage / Misstipendia

t.n.v. Kerkbestuur St. Martinus:

ING IBAN nummer: NL04 INGB 0001 0401 76

RABOBANK IBAN nummer: NL39 RABO 0119 9055 15

Misstipendia:	Dinsdag	€ 15,00
	Zaterdag/Zondag	€ 30,00

Giften: Stichting Help Kerk St. Martinus

Welten/Benzenrade:

IBAN nummer: NL 45 ABNA 0445 563818

E-mail adres Kerkbestuur: kerkbestuur@rkheerlen.nl