



OKT/DEC 2023
14 oktober – 11 december
Allerheiligen/Allerzielen/Advent

Met elkaar onderweg

Hoe organiseer je een kerk? Een geloofsgemeenschap is geen democratie, waar je met meerderheid van stemmen alles besluit. Het is ook geen dictatuur, waar een paus, bisschop of deken alles naar eigen goeddunken kan besturen. Natuurlijk, uiteindelijk geloven we dat God boven alles staat; maar hoe moet een kerk dan in de praktijk van alledag georganiseerd en bestuurd worden? In de praktijk komt het vaker voor, dat voor alles naar de priesters wordt gekeken. Zij moeten dat tot regelen? Maar lopen we dan niet het risico te vervallen tot een clerus-kerk?

Deze maand oktober staat in het teken van de bisschoppensynode in Rome over synodaliteit. Een moeilijk begrip, maar we hopen dat de hele Kerk, ook wij, door dit proces groeit in de werking van de heilige Geest in ons midden, zodat we allemaal in onze eigen verantwoordelijkheden Gods stem en elkaar verstaan en zo groeien als gemeenschap, groeien als kerk. En dat kan, wanneer we God en de ander echt horen en samen de schouders onder onze kerk en onze wereld zetten!

Hans Bouman, Pastoor-deken

Gemeenschappelijke ziekenzalving

Op 19 oktober om 15.00uur vindt in de Martinuskerk een gemeenschappelijke ziekenzalving plaats. Deze viering wordt gehouden voor de zieken en de ouderen in de Sint Martinusparochie. Het sacrament van de zieken, de bediening, zoals velen het ook noemen, is bedoeld ter troost en ondersteuning van hen die door ernstige ziekte of ouderdom aan den lijve ervaren hoe kwetsbaar en broos het leven kan zijn. Met de ziekenzalving vieren wij, dat we ook tijdens de laatste periode van ons levensweg steun, troost en bemoediging mogen ervaren vanuit het christelijk geloof. Ziekenzalving is niet alleen bedoeld voor de laatste levensfase, en mag meerdere keren ontvangen worden. Wij nodigen graag ieder die op 19 oktober aan de viering wil deelnemen van harte uit. Na de viering kunnen we elkaar ontmoeten bij de koffie en de thee. Graag aanmelden i.v.m. organisatie: email: sintmartinus@home.nl; tel: 06-51627758

Allerzielen en Allerheiligen.

Op **zondag 29 oktober** willen we in het bijzonder de overledenen van het afgelopen jaar herdenken. Het is een manier om samen te komen én onze blik te richten op die horizon, voorbij ons aardse

leven. Samen willen we bidden voor onze dierbaren, want ons gebed is voor hen de brug naar het eeuwige leven. Op die manier verlenen we nazorg.

Om 10.00 uur zal de H. Mis van Allerheiligen worden gevierd waarbij we de Mis opdragen voor alle overledenen van het afgelopen jaar. **Om 15.00 uur zal er een lof** worden gehouden waarbij de namen worden genoemd van alle overledenen van het afgelopen jaar en voor elke overledene zullen we een kaars aansteken.

Aansluitend zullen de graven rondom de kerk worden gezegend. Met heel veel dank aan de vrijwilligers die er voor hebben gezorgd dat de begraafplaats er weer prachtig bij ligt. U bent allen welkom om met onze dierbare medemensen samen te bidden en zo voor elkaar een steun te zijn!

OVERLEDEN in de PERIODE VAN NOVEMBER 2022 TOT HEDEN, CREMATIE met PRIESTER of met UITVAART VANUIT ONZE PAROCHIEKERK:

2022

14 nov	Adele Stiels-Joha	98jr
17 nov	Finny Slijpen-Rocks	85jr
22 nov	Idy Eymael-Jegers	86jr

2023

14 maart	Nico de Vlieger	85jr
04 mei	Theo Savelsbergh	89jr
02 juni	Els Eymael-Simons	91jr
16 juni	Else Rottier-Retera	105jr
17 juni	Anne Quaedvlieg-Beckers	96jr
15 aug	Wolf Bier	85 jr
16 aug	Jo Kamstra-Homma	100jr
17 aug	Frans Kerckhoffs	77jr
18 aug	Teuntje Keulders	0jr
04 sept	Berty Weijenberg-Rocks	84jr
09 sept	Thea van de Ven-Crombach	90jr
25 sept	Jo Born	69jr

DAT ALLEN MOGEN RUSTEN IN VREDE

St. Maarten viering Welten 10 november

Carnavalsvereniging de Vlavrèters van Welten begint traditioneel het seizoen met het organiseren van de St. Martinusviering- en tocht, met medewerking van verschillende verenigingen. St. Martinus, een mooi voorbeeld van naastenliefde bij uitstek! Het is mooi om vanuit de gedachte van de patroonheilige van de parochie het carnavalsseizoen te starten. Jaarlijks trekt dit veel gezinnen. **Op vrijdag 10 november, om 18.30 uur**, is de viering in de kerk waarbij het verhaal wordt uitgebeeld van St. Martinus en de fakkelop-tocht richting St. Maartensvuur zal vertrekken rond 19.00 uur.

Serieavond The Chosen

Op **maandag 13 november om 19.30uur, 20 november** om 19.30 uur, **27 november** om 19.30 uur in het **gemeenschapshuis van Welten.**

The chosen neemt vrijheden met artistieke verbeelding en dialoog om het achtergrondverhaal van sommige personages uit te leggen, wat helpt om het belang van de bijbelse gebeurtenissen te benadrukken, ook al is het fictief. Deze achtergrondverhalen onthullen hun gebroken of egocentrische levens voordat ze Jezus ontmoetten en laten zien hoezeer ze door Hem zijn getransformeerd. De serie biedt een frisse kijk op bekende bijbelse personages en presenteert een inspirerend en amusant verhaal.

Entree: vrije gave. De opbrengst komt ten goede van de verbouwing van onze gemeenschapshuis, Welten.

Gezinsmis advent 2 december

Op zaterdagavond 2 december begint de adventstijd, de tijd waarin we ons voorbereiden op kerstmis. Deze 4 wekelijkse voorbereiding maken we zichtbaar door elke week een kaars aan te steken van de adventskrans. Samen met de communicanten gaan we kransen maken en deze worden gezegend tijdens de gezinsmis **op 2 december om 19.00 uur in de St. Martinuskerk.** Alle kinderen zijn meer dan welkom! En neem vooral ook een adventskrans (zelf gemaakt of niet) mee om te laten zegenen. Je kunt deze dan voorafgaand aan de Mis voor het altaar op de trappen leggen. Bij deze viering die speciaal gericht is op de kinderen: van harte welkom.

Advent: Bereid je voor op Kerstmis!
Een kaarsje, een kaarsje,
een vlammetje gaat aan.
Maak plaats in de wereld,
want Kerstmis komt eraan...

Vormsel 2023

Wat een bijzonder moment staat ons te wachten op zaterdag 9 december om 17.30 uur in de St. Martinuskerk, gelegen aan de Weltertuinstraat 49 in Welten. Op deze dag zullen de volgende vormelingen het sacrament van het Heilig Vormsel ontvangen, met Deken Bouman als de vormheer:

Tiano Beninati – Yves Boruta – Maximiliaan Bruggeman – Esmée Bulles – Bliss Colin – Melua Dacier – Caitlynn Dovermann - Nora D'Souza – Jeremy Egg – Tristan Erkamp - Lucie Feijt – Janna Franssen – Emma Frohns – Jelle Heinrichs – Lopke Janssen - Femke Janssen – Mick Kersten – Julia Kolenburg – Caitlin Koster – Ylva Kusters - Ties Reinders – James Roubben – Kyara Salis – Jorien Schneiders - Roan Schoonbrood - Frederick Spera – Florine Vanwersch – Kyenna van Velsen – Lorena Vienerius.

We wensen de vormelingen een prachtige voortzetting van het vormseltraject, zodat ze straks met vertrouwen en vreugde het sacrament kunnen ontvangen.

Aanmelding voor het Vormsel 2024

Aan de leerlingen in groep 8 van de basisscholen Eikenderveld, Tarcisius, Windekind, de Broederschool, de Tovercirkel, Martinus en Windwijzer zijn de aanmeldingsformulieren voor het Vormsel uitgereikt.

Na de verwerking van alle gegevens zullen de ouders/verzorgers van de aangemelde leerlingen een uitnodiging ontvangen voor een informatie bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst worden alle details met betrekking tot het vormsel uitgebreid besproken, waaronder de frequentie van de vormsellessen, locaties, tijdschema's en dagen. Hier krijgt u de kans om al uw vragen te stellen en u volledig voor te bereiden op dit bijzondere moment.

Als u nog verdere vragen heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze catechiste, Anita van den Berg, via e-mail: anita@pancratiusheerlen.nl of telefonisch op 0640508492.

Communie en Vormsel zonder Doopsel?

Is uw kind nog niet gedoopt? Geen zorgen! Uw kind kan nog steeds de Eerste Heilige Communie en het Vormsel ontvangen. Ons pastorale team, bestaande uit deken Bouman, kapelaan Taison en catechiste Anita van den Berg, staat klaar om te helpen. Neem gerust contact met hen op om te ontdekken hoe we samen deze belangrijke stappen in het geloofsleven van uw kind kunnen vieren.

Gedoopt

27 aug.: Mason Zelissen

Overleden

15 aug	Wolf Bier	85jr
16 aug	Jo Kamstra-Homma	100jr
17 aug	Frans Kerckhoffs	77jr
18 aug	Teuntje Keulders	0jr
04 sept	Berty Weijenberg-Rocks	84jr
09 sept	Thea van de Ven-Crombach	90jr
25 sept	Jo Born	69jr



INLEVERDATUM
MISINTENTIES uiterlijk dinsdag:

28 NOVEMBER 2023

Voor de periode van 9 dec-15 jan 2024

Parochiekantoor open **Dinsdagochtend:**

10.00u-12.00u.

Misintentes S.V.P. via **mail:** sintmartinus@home.nl ,
telefonisch 045 – 571 32 25 of **persoonlijk** bij het
parochiekantoor doorgeven.

Zaterdag 14 oktober
Dagkapel

Celebrant: Kapelaan Taison
19.00 uur:

Jaardienst ouders Weerts-
Claessens (st); Anne
Quaedvlieg-Beckers (c)

Zondag 15 oktober
28^e zondag door het jaar

Celebrant: Deken Bouman
10.00 uur:

Jaardienst Sjir Stams (st);
Else Rottier-Retera (c);
echtp. Hoppers-Retera (st)

Dinsdag 17 oktober
Dagkapel

18.40 uur: Rozenhoedje

19.00 uur: H. Mis

Echtp. Hoppers-Retera (st);
voor de zielen van de
overledenen die op weg zijn
naar de hemel

Donderdag 19 oktober

Celebrant: Kapelaan
Taison

15.00 uur:

Ziekenzegening voor
iedereen

Aansluitend koffiedrinken

Zaterdag 21 oktober
Dagkapel

Celebrant: Kapelaan Taison

19.00 uur:

6 Wekdienst Thea van de Ven-Crombach;

Zondag 22 oktober
29^e zondag door het jaar

Celebrant: Kapelaan Taison
10.00 uur: B. van Kerkvoort
orgel

6 Wekdienst Berthy Weijenberg-Rocks;
echtp. Hoppers-Retera (st);
Nico en Jeanny de Vlieger-Laeven en overige familie (st); Jo Vaessen en Anouk

Dinsdag 24 oktober
Dagkapel

18.40 uur: Rozenhoedje
19.00 uur: H. Mis

Echtp. Hoppers-Retera (st);
voor de zielen van de overledenen die op weg zijn naar de hemel

Zaterdag 28 oktober
Viering in het kader van Halloween

Celebrant: Kapelaan Taison
19.00 uur:

Zondag 29 oktober
30^e zondag door het jaar
Viering Allerheiligen

Celebrant: Kapelaan Taison
10.00 uur: Gemengd koor
Beau Geste

Dominic Hennis; Jenny Lagro; Jaardienst ouders Gelissen-Kipperer; Giel Bleylevens; echtp. Hoppers-Retera (st); José en Sjef Brouns-Hupperetz (st); jaardienst ouders Alebeek-Verheijden en overleden familieleden (st); ter ere van O.L.V. en alle Heiligen (st); Hub Volders en Bertha Volders-Hupperetz (st); Hub Rutjens en overleden familieleden Buck-Offergelt (st); Voor alle overleden weldoeners van onze parochie (st)

Allerzielenlof en gravenzegening

Celebrant: Kapelaan Taison
15.00 uur: Gemengd kerkkoor Schandelen

Dinsdag 31 oktober

Dagkapel

18.40 uur: Rozenhoedje

19.00 uur: H. Mis

Echtp. Hoppers-Retera (st);
voor de zielen van de
overledenen die op weg zijn
naar de hemel

Zaterdag 4 november

Dagkapel

Celebrant: Kapelaan Taison

19.00 uur:

Tiny Waterval-Stevens;
ouders Kurvers-Eussen,
Mireille en Jolanda

Zondag 5 november

31^e zondag door het jaar

Celebrant: Kapelaan Taison

10.00 uur:

Voor de overledenen van de
familie Schouten;
echtp. Hoppers-Retera (st)
Berty Weijenberg-Rocks (c)
Nico de Vlieger (c)

Dinsdag 7 november

Dagkapel

18.40 uur: Rozenhoedje

19.00 uur: H. Mis

Echtp. Hoppers-Retera (st);
voor de zielen van de
overledenen die op weg zijn
naar de hemel

Vrijdag 10 november

St. Maartensviering

Celebrant: kapelaan Taison

18.30 uur: Gezinsviering

Zaterdag 11 november

Dagkapel

Celebrant: Deken Bouman

19.00 uur:

Els Eymael-Simons (

c)**Zondag 12 november**

32^e zondag door het jaar

Celebrant: Kapelaan Taison

10.00 uur:

Ouders Moonen-
Savelsbergh (st);
Jaardienst Albert Corten;
echtp. Hoppers-Retera (st)

Na de mis is er gelegenheid
om koffie te drinken bij café
Teerling

Maandsdag 13 november

19.30 uur

**gemeenschapshuis The
Chozen**

Dinsdag 14 november

Dagkapel

18.40 uur: Rozenhoedje

19.00 uur: H. Mis

Echtp. Hoppers-Retera (st);
voor de zielen van de
overledenen die op weg zijn
naar de hemel; ouders

Paffen-Wachelder

Zaterdag 18 november
Dagkapel

Celebrant: Kapelaan Taison
19.00 uur:

Else Rottier-Retera (c)

Zondag 19 november
33^e zondag door het jaar

Ceaciliafeest T.O.G
Celebrant: Kapelaan Taison
10.00 uur:

!e jaardienst Finny
Slijpen_Rocks
Nic Ramaekers en Riet
Ramaekers-Münstermann;
May Luyten; jaardienst Eric
Luyten (st); jaardienst ome
Jo Mertens (st); jaardienst
familie de Esch-van de
Winkel (st); Jaardienst
Emile Luyten; echtpt.
Hoppers-Retera (st);
Math Feijen; Berty
Weijenberg-Rocks en
dochter Manon (C)

Maandsag 20 november
19.30 uur
gemeenschapshuis The
Chozen

Dinsdag 21 november
Dagkapel

18.40 uur: Rozenhoedje
19.00 uur: H. Mis

Echtp. Hoppers-Retera (st);
voor de zielen van de
overledenen die op weg zijn
naar de hemel

Zaterdag 25 november
Dagkapel

Celebrant: Kapelaan Taison
19.00 uur:

Jaardienst J. Vrösch-
Quadvlieg en kinderen (st)

Zondag 26 november
Christuskoning v.h.
heelal

Caeciliafeest Gem.
kerkkoor St. Joseph
Heerlerbaan-Welten

Celebrant: Kapelaan Taison
10.00 uur:

Diny Schrijvers-Tijhuis en
Wim Schrijvers;
Echtp. Hoppers-Retera

Maandsag 27 november
19.30 uur
gemeenschapshuis The
Chozen

Dinsdag 28 november
Dagkapel

18.40 uur: Rozenhoedje
19.00 uur: H. Mis

Echtp. Hoppers-Retera (st);
voor de zielen van de
overledenen die op weg zijn
naar de hemel

Zaterdag 2 december
Gezinsmis

Celebrant: Kapelaan Taison
19.00 uur:

Tiny Waterval-Stevens

Na de mis is er gelegenheid
om koffie te drinken in de
pastorie

Zondag 3 december
1^e zondag van de advent
Celebrant: Kapelaan Taison
10.00 uur: Gemengd
Kerkkoor St. Bavo Nuth

Sjef Brouns vanwege
verjaardag (st); ter ere van
de H. Barbara (st);
echtp. Hoppers-Retera (st)
Els Eymael-Simons

Dinsdag 5 december
Dagkapel

18.40 uur: Rozenhoedje
19.00 uur: H. Mis

Echtp. Hoppers-Retera (st);
voor de zielen van de
overledenen die op weg zijn
naar de hemel

Kerk viert Halloween?

Het woord "Halloween" associëren veel mensen met monsters en spoken.

Het is een soort feest, dat uit Amerika is komen overwaaien en inmiddels wordt het ook in Nederland gevierd.

De naam Halloween werd voor het eerst genoemd in de 16^e eeuw in Schotland. Het woord is voortgekomen uit het Keltische feest Samhain en is een verbastering van "All Hallow's Even", de avond voor Allerheiligen. De naam werd dus ruim 400 jaar geleden al gebruikt, maar de oorsprong van het feest gaat terug naar het begin van de christelijke jaartelling.

De Kelten vierden op 1 november het einde van het oogstseizoen en het begin van de winter. Op die dag stond in het geloof van de Kelten de deur naar de overledenen open. Om de zielen te eren werden grote feestmalen gegeven. Naast goede geesten, konden ook demonen door de deur komen, waartegen de Kelten zich wilden beschermen door deze af te schrikken. Hier komt waarschijnlijk de traditie vandaan van de verkleedpartijen bij Halloween.

In de 9^e eeuw vond door de komst van zendelingen in Ierland en Groot-Brittannië een vermenging plaats van het Keltische feest Samhain met dat van het christelijke Allerheiligen. Paus Gregorius stelde dat feest in 835 vast op 1 november.

Met een knipoog naar de monsters en spoken wil de St. Martinuskerk op **zaterdag 28 oktober a.s.** voor de kinderen in Welten-Benzenrade ook een Halloweenfeest geven.

De kerk wil weer meer verbinding met de samenleving, er eigenlijk middenin staan, en ook deze dag gebruiken om de kinderen te betrekken bij de kerk. Het is ook een feest voor de kinderen.

Met behulp van de dames Kelly God, Loebna Tarjan en Sandra Sillen heeft Kapelaan Taison een gruwelspeur- c.q. puzzeltocht georganiseerd.

De kinderen worden – uiteraard verkleed - op zaterdag 28 oktober a.s. om **19 uur** verwacht bij de hoofdingang van de kerk in Welten, waarbij het Jeugdorkest van Welten voor de muzi-

kale opluistering zorgt. Daarna zullen er kleine groepjes worden geformeerd, die onder begeleiding gedurende maximaal twee uur door de omgeving zullen trekken en opdrachten uitvoeren.

Onderweg ontvangen de kinderen drank en snoep.

Om 21 uur wordt iedereen weer terugverwacht in de kerk en zal kapelaan Taison samen met de kinderen nog bidden voor de dierbare overledenen, zodat de link tussen Halloween en de christelijke oorsprong van het feest gelegd wordt.

Nieuw lid kerkbestuur gezocht (herhaalde oproep)

De parochies Heerlen Centrum/Zuid kennen één gezamenlijk kerkbestuur, dat onder voorzitterschap van de deken verantwoordelijk is voor het beleid dat de parochies overstijgt. Het streven is dat iedere locatie/kerk vertegenwoordigd is door een lid, verbonden met die parochie. Door het terugtreden van dhr. Herman van Leeuwen eerder dit jaar als kerkbestuurslid (hij blijft zeer actief als vrijwilliger op de locatie St. Joseph) is de parochie Josphe Heerlerbaan niet meer vertegenwoordigd aan de bestuurstafel, dat is niet goed. We zijn daarom naarstig op zoek naar iemand die betrokken is op de Josephparochie en deze parochie in het kerkbestuur wil vertegenwoordigen. Als u interesse hebt om op deze manier een steentje bij te dragen aan de opbouw van onze parochie, kunt u contact opnemen met deken Bouman. U kunt bij hem ook namen suggereren van mogelijke kandidaten.

Reünie concert Bernardinus-Pancratiuskoor nadert

Het reünie concert van het Bernardinus-Pancratiuskoor, ook wel BP-koor genoemd, komt steeds dichterbij. Het is op 25 november ter gelegenheid van de 70e verjaardag van hun dirigent Peter Weinstock. Tientallen oud-leden hebben zich al aangemeld.

Het concert in de Pancratiuskerk in Heerlen is van 16.30 uur tot 18.00 uur. Iedereen is van harte uitgenodigd om samen dit bijzondere moment te vieren. Het koor is deken Bouman hiervoor veel dank verschuldigd. De entree is gratis.

Peter 70 jaar

Nog een keer zingen onder leiding van Peter Weinstock, nog een keer samen zijn en het 'BP-gevoel' met elkaar delen. Dat was voor een groepje oud-koorleden aanleiding om de reünie te organiseren. En naast dat Peter 70 is geworden is hij ook, alles bij elkaar opgeteld, precies 70 jaar dirigent geweest van verschillende koren. Een meer dan goede reden voor een reünie.

Geschiedenis BP-koor

In 1969 namen de paters Simons en Van Drie, toentertijd docenten aan het Bernardinuscollege, het initiatief tot oprichting van een jongerenkoor. Zij wilden een vernieuwende liturgie maken die zowel in muziek als in teksten en taal zou aansluiten bij het levensgevoel van jonge mensen. Daarnaast wilden zij een vereniging creëren voor jongeren met ruimte voor persoonlijke ontmoetingen en eigen initiatieven en activiteiten. Het BP-koor was geboren.

Drums in de kerk

Vanaf het begin repeteerde het koor elke vrijdagavond in de Bernardinuskapel aan de Akerstraat in Heerlen. Pater Stolwijk zorgde voor de muzikale ondersteuning en Wiel Bonten dirigeerde het koor tot kerstmis 1974. Voor het eerst werden drums in de kerk gehoord, een unicum in die tijd!

De jongerendiensten werden aanvankelijk verzorgd vanuit de Bernardinuskapel. Later ook in de Pancratiuskerk. Vandaar de naam Bernardinus-Pancratiuskoor, ook wel BP-koor genoemd.

Peter Weinstock en pater Max van der Schoot

Peter Weinstock nam het dirigeerstokje vanaf 1974 over.

Samen met pater Max van der Schoot was hij het vertrouwde gezicht van het BP-koor. Peter als muzikaal leider, Max als coördinator van de activiteiten van het koor.

Jarenlang heeft Peter zich met passie ingezet voor het koor, naast zijn loopbaan als onder andere directeur van de Muziekschool Heerlen. Het BP-koor was in de jaren 70 en 80 een gerenommeerd jongerenkoor in Heerlen en omstreken en heeft door de jaren heen een kleine duizend leden gekend.

Tot 2008 heeft Peter als dirigent er mede voor gezorgd dat vele jongeren samen konden komen in een sfeer die velen zich herinneren als 'het BP-gevoel'. Dat was samen zingen, gezelligheid delen en vriendschappen voor het leven opdoen. 25 november wordt dan ook een heuglijke dag voor oud-leden en hun dirigent.

Concert BP-koor - zaterdag 25 november 2023
16.30-18.00 uur Sint Pancratiuskerk te Heerlen

Chapeau Uitvaartzorg

Stijlvol en vertrouwd



Naast de gebruikelijke opbaringen
zijn wij ook gespecialiseerd in thuisopbaringen.

Uw uitvaartverzorgers
Roger Krautscheid

Dag en nacht bereikbaar
Tel. 045-5119360

Kantoor: Pijnsweg 86
6419 CM Heerlen
info@chapeau-uitvaartzorg.nl

ADRESSEN en CONTACTGEGEVENS:

Parochiekantoor en secretariaat Kerkbestuur:

Welterkerkstraat 3, 6419 CR Heerlen Telefoon: 045-571 32 25

Email: sintmartinus@home.nl

Openingstijd: **Dinsdagochtend van 10.00u – 12.00u**

Bezoek ook onze Website: www.parochie-welten.nl/site

Kapelaan Taison (1e pastorale aanspreekpunt Welten)

Welterkerkstraat 3, 6419 CR Heerlen

Telefoon: 06-51627758; E-Mail: kapelaan@rkheerlen.nl

Pastoor en Deken : H.J. Bouman

Pancratiusstraat 41, 6411 KC Heerlen

Telefoon: 045 – 571 36 82 of 06 10 98 38 91

E-Mail: deken@pancratiusheerlen.nl *twitter: @DekenHeerlen*

Diaken Theo Cloudt

Telefoon: 06 - 34 52 47 00

E-Mail: theo.cloudt@home.nl

Kerkhofbeheer: Fam. Eurlings

Telefoon: 045 - 574 01 43

Stichting Patiëns:

Voor als u hulp nodig hebt voor terminale thuiszorg:

Telefoon: 045 - 523 25 04 / 045 - 575 14 15

Kerkbijdrage / Misstipendia

t.n.v. Kerkbestuur St. Martinus:

ING IBAN nummer: NL04 INGB 0001 0401 76

RABOBANK IBAN nummer: NL39 RABO 0119 9055 15

Misstipendia:	Dinsdag	€ 15,00
	Zaterdag/Zondag	€ 30,00

Giften: Stichting Help Kerk St. Martinus

Welten/Benzenrade:

IBAN nummer: NL 45 ABNA 0445 563818

E-mail adres Kerkbestuur: kerkbestuur@rkheerlen.nl