



JANUARI / FEBRUARI 2024 ***20 januari - 19 februari***

Vooruit in 2024!

Het jaar is al niet meer nieuw, we gaan alweer goed vooruit. De parochie is niet van een kapelaan, een pastoor, een deken of een bisschop: een parochie is een geloofsgemeenschap die leeft. Meer dan ooit is duidelijk dat we hier met elkaar in onze eigen rollen samen verantwoordelijkheid voor dragen. De mooie dingen die in en vanuit een parochie gebeuren, kunnen alleen maar doordat zowel parochianen als geestelijken verantwoordelijkheid nemen door zich in te zetten en financieel te steunen. Wat gebeurden er mooie dingen in en rond Kerstmis, wat doen veel mensen vanuit hun goede hart goede dingen voor elkaar, hoe mooi was het om samen te komen in de verschillende vieringen van onze kerken en vandaar uit inspiratie op te doen voor het leven van elke dag! Ook als het jaar niet meer nieuw: van harte wensen wij elkaar Zelig Nieuwjaar, heel veel zegen voor 2024 en alles wat het brengen zal!

Hans Bouman, Pastoor-deken

Vormsel 2024 in Heerlen-Zuid

Ook dit jaar staat het sacrament van het vormsel weer op het programma, een unieke gelegenheid waarbij onze jongeren een belangrijke stap zetten in hun geloofsleven. Om iedereen goed voor te bereiden op dit speciale sacrament, organiseren we een informatieve avond op **24 januari 18.30 uur** in de ontmoetingsruimte van de St. Josephkerk Heerlerbaan.

Tijdens deze avond delen we waardevolle informatie over het Vormsel, het proces van voorbereiding en wat u en uw kind kunnen verwachten gedurende deze bijzondere tijd.

Iedereen die zich heeft aangemeld, ontvangt binnenkort een uitnodiging via de mail. Hierin vindt u alle details voor deze avond.

Mocht u om welke reden dan ook geen uitnodiging ontvangen, maar toch graag willen deelnemen, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze catechiste, Anita van den Berg: e-mail: anita@pancratiusheerlen.nl , telefoon: 06-40508492.

We kijken uit naar uw aanwezigheid en het delen van deze bijzondere reis ter voorbereiding op het Vormsel van 2024.

Actie Kerkbalans 2024 van start!

De actieperiode van Kerkbalans 2024 is van **zaterdag 13 januari tot zaterdag 27 januari!**

“Ik mag er zijn wie ik ben.” “Het is een plek waar ik God vind.”

“In de kerk kijken we naar elkaar om.” “Ik vind er rust in de hectiek van alledag.” Het zijn maar een paar uitspraken die iets laten zien van de waarde die onze kerk voor veel parochianen heeft. Heel graag willen we een plek zijn en blijven waar mensen rust en verdieping vinden en God ontmoeten. Waar we naar elkaar omzien en voor elkaar zorgen. Waar we klaarstaan voor mensen in de samenleving die onze steun nodig hebben.

Uw bijdrage is onmisbaar om dit samen kerk-zijn ook in 2024 vorm en inhoud te geven. Doe daarom mee met Actie Kerkbalans.

U kunt uw bijdrage overmaken t.n.v. Kerkbestuur St. Martinus op rekeningnummer: ING IBAN nummer NL 04 INGB 0001 0401 76 of RABOBANK IBAN nummer NL 39 RABO 0119 9055 15

onder vermelding van 'Actie Kerkbalans 2024', bij voorkeur met uw straat- en huisnummer.

Alvast veel dank voor uw bijdrage en steun! Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. Op naar de kerk van morgen!

Carnavalsmissen in onze kerken

In onze kerken zullen dit jaar weer verschillende Carnavalsmissen plaatsvinden in samenwerking met de diverse verenigingen. Door het korte seizoen zijn er wel twee vieringen op één dag:

- H.V.V. de Winkbulle openden al de rij in de Pancratiuskerk bij de opening van het seizoen in november;
- Op 28 januari om 11:11 vieren de C.V. Soeplummele mee in de Josephkerk Heerlerbaan;
- Op dezelfde dag 11:30 is de dialectmis met V.V. de Eekheuëre in de Pancratiuskerk;
- Op 4 februari 10.00 uur sluiten C.V. de Vlavrèters de rij met de Carnavalsmis in Welten.

Zondag 4 februari om 10:00 uur dialectmis + seniorenmidag

Zonder dialectmis, geen geslaagd carnavalsfeest.

Om het hoogtepunt van het carnavalsfeest goed te laten slagen, zullen we ons eerst goed voorbereiden. Dit gaat gebeuren tijdens de carnavaleske dialectmis in de Sint Martinuskerk op **zondag 4 februari om 10:00 uur.**



Omdat de achterste rijen in de kerk altijd het best bezet zijn, zullen de Vlavreters voor een goede bezetting van de voorste rijen zorgen. De Prins, de Jeugdprins, het Bloemenmeisje, de Raad van Elf, de Jeugdraad en het Gilde van Oud-Prinsen, ze zullen er allemaal zijn. Het wordt echt een drukke boel, dus kom op tijd.

De dialectmis zal wederom worden doorspekt met bekende meezingers uit eigen streek. En om het zitvlees losjes te houden mag er rustig gesjoenkelt worden. De vaste elementen zoals de 'offer-woeësj' voor goed weer tijdens de optocht en de traditionele 'oetsjmieter' passeren weer de revue. Deze dialectmis wordt voorgegaan door Kapelaan Taison. Hij kent het dialect leesplankje inmiddels uit zijn hoofd, wie weet zorgt hij tijdens de mis nog voor een verrassing. Wij hopen u weer in grote getale te mogen begroeten tijdens deze altijd bijzondere dialectmis.

Maar er is meer, want na de mis kunt u de weg oversteken en het gemeenschapshuis binnen wandelen, want daar is iedereen van harte welkom voor koffie en vlaai. En u kunt rustig langer blijven, want om 12:11 gaat de seniorenmiddag van start, oftewel de Vasteloavond Karresel. Een afwisselend programma met veel zang en muziek van diverse bekende lokale artiesten



waaronder Frits Pelt, Paul & Leo, Los Papas en Duo V&D. Tussendoor wordt u verwend met een gratis kom soep en een lekker belegd broodje! Het programma duurt tot ca. 15:11 uur. Kortom, reserveer **zondag 4 februari** in de agenda voor een eerste goede dosis carnavalsvitaminen.



Overleden

- 30 nov: Jeanette Luijten-Keulen, 92 jr
- 21 dec: Mia In de Braekt-Beers, 86 jr
- 30 dec: Lenie Hazen-Custers, 96 jr
- 2 jan: José Ramaekers-Spijkers, 84 jr

INLEVERDATUM
MISINTENTIES uiterlijk dinsdag:

6 FEBRUARI 2024

Voor de periode van 17 feb-25 mrt 2024

Parochiekantoor open **Dinsdagochtend:**
10.00u–12.00u.

Misintentes s.v.p. via **mail:** sintmartinus@home.nl,
telefonisch 045 – 571 32 25 of **persoonlijk** bij het
parochiekantoor doorgeven.

**Carnavalsdinsdag 13 februari is het parochiekantoor
gesloten**

Zaterdag 20 januari
Dagkapel

Celebrant: Kapelaan Taison
19.00 uur:

Jaardienst voor Fieny
Consten-Quaedvlieg en
Sjef Consten (st)

Zondag 21 januari
3^e zondag door het jaar

Celebrant: Kapelaan Taison
10.00 uur: organist
J. Lardinois

Jaardienst Hub de Esch en
ouders de Esch-Bergs (st);
jaardienst Jo Winkels en Mimi
Winkels-Overweel;
echtp. Hoppers-Retera (st)

Dinsdag 23 januari
Dagkapel

18.40 uur: Rozenhoedje
19.00 uur: H. Mis

Echtp. Hoppers-Retera (st);
voor de zielen van de
overledenen die op weg zijn
naar de hemel

Zaterdag 27 januari
Dagkapel

Celebrant: Kapelaan Taison
19.00 uur:

Zondag 28 januari
4^e zondag door het jaar

Celebrant: Kapelaan Taison
10.00 uur: Greg. Schola

Jaardienst ouders van der
Kroon, broer Reinier en zusje
Madeleine;
jaardienst ouders
Sijstermans-Reinaerts, Lisa
en Annie Reinaerts;
echtp. Hoppers-Retera (st)

Dinsdag 30 januari
Dagkapel

18.40 uur: Rozenhoedje
19.00 uur: H. Mis

Echtp. Hoppers-Retera (st);
voor de zielen van de
overledenen die op weg zijn
naar de hemel

Zaterdag 3 februari
Gezinsmis

Blasiuszegen
Celebrant: Kapelaan Taison
19.00 uur:

Tiny Waterval-Stevens

Na de mis is er gelegenheid
koffie te drinken op de
pastorie.

Zondag 4 februari
5^e zondag door het jaar

Blasiuszegen
Carnavalsmis
Celebrant: Kapelaan Taison
10.00 uur:

Echtp. Hoppers-Retera (st)

Dinsdag 6 februari
Dagkapel

18.40 uur: Rozenhoedje
19.00 uur: H. Mis

Echtp. Hoppers-Retera (st);
ouders Paffen-Wachelder;
voor de zielen van de
overledenen die op weg zijn
naar de hemel

Zaterdag 10 februari
Dagkapel

Celebrant: Kapelaan Taison
19.00 uur:

Zondag 11 februari
6^e zondag door het jaar

Celebrant: Kapelaan Taison
10.00 uur:

Jo Born (c);
echtp. Hoppers-Retera (st);
Berty Weijenberg-Rocks
vanwege verjaardag

Dinsdag 13 februari
Carnavalsdinsdag
Parochiekantoor gesloten

Geén Avondmis

Woensdag 14 februari
Aswoensdag

Celebrant: Kapelaan Taison
19.00 uur: Greg. Schola

Echtp. Hoppers-Retera (st)

Zaterdag 17 februari
Dagkapel

Celebrant: Kapelaan Taison
19.00 uur:

Zondag 18 februari
1^e zondag v.d.
veertigdagentijd

Celebrant: Kapelaan Taison
10.00 uur:

Zeswekendienst Mia In de
Braekt-Beers;
jaardienst Berthi de Esch-
Thompson (st);
echtp. Hoppers-Retera (st)

Na de mis is er gelegenheid
om koffie te drinken bij café
Teerling

Gezinsmis

Samen vieren, vieringen voor iedereen.

Iedereen is welkom, kinderen, ouders, grootouders, vrienden en vriendinnen.

Zaterdag 3 februari vieren we om 19.00 uur weer een speciale gezinsmis.

Het thema van deze viering is "Jezus helpt als je Hem vraagt".

We zullen luisteren naar het verhaal van Jezus die de zieke schoonmoeder van Simon bezoekt, haar geneest en vervolgens door velen wordt benaderd voor genezing. Jezus toont de liefde en zorg van God de Vader.

Na deze indrukwekkende genezingen voelde Jezus de behoefte om tot rust te komen en stilte te vinden voor zijn gebed, wetende dat er nog veel te doen is. Tijdens deze gezinsmis willen we samen met de kinderen nadenken over de noodzaak van stilte om het goede te blijven doen.

We nodigen iedereen van harte uit om deel te nemen aan deze gezinsmis en samen het geloof te vieren en te verdiepen.

Stilte om me heen

Dromen op een schommel
met mijn ogen dicht
voel ik mij een vogel
als de lucht zo licht

Even wil ik zweven
helemaal alleen
niemand antwoord geven
stilte om me heen

© Hanna Lam

In memoriam Jan Punt

Op 30 november 2023 overleed op 82 jarige leeftijd ons zeer gewaardeerd koorlid Jan Punt. De heer Punt was vanaf 1975 lid van ons koor.

Vanaf het begin was hij naast het zingen op allerlei gebied actief in ons koor.

Hij kwam al snel in het bestuur en was meer dan 20 jaar secretaris. Met name op organisatorisch gebied heeft hij vele zaken gestructureerd en was hij initiatiefnemer van een aantal regelingen die nu nog steeds van toepassing zijn. Tevens is hij een aantal jaren voorzitter geweest en een tijd vicevoorzitter. Hij was geruime tijd vertegenwoordiger van ons koor in de Parochieraad van de Parochie Heerlerbaan, was een aantal keren lid van de kascommissie en fungeerde vaak als ceremoniemeester bij recepties en andere gelegenheden.

Hij zong een respectabele partij als bas bij ons gemengd koor en was daarnaast vele jaren actief bij het toenmalige begrafenischoor van de Parochie Heerlerbaan. Na de fusie met het Kerkkoor van de Martinusparochie van Welten was hij ook actief bij de Schola Gregoriaans.

Hij was een trouw lid die zelden of nooit repetities of uitvoeringen verzuimde.

Hij was altijd bereid de handen uit de mouwen te steken als er werk aan de winkel was. Het bestuur deed nooit tevergeefs een beroep op hem.

Op een gegeven moment manifesteerde zich bij hem de ziekte van Alzheimer en enkele jaren geleden moest hij als gevolg daarvan zijn actieve lidmaatschap beëindigen toen hij in een verzorgingshuis werd opgenomen.

Hoewel wij zijn aanwezigheid al geruime tijd missen is nu het afscheid definitief. Wij verliezen een goed en trouw lid die veel heeft betekend voor onze koorgemeenschap.

Wij wensen zijn familie veel sterkte toe.

Kerkelijk Zangkoor St. Joseph Heerlerbaan-Welten,
Wiel Lipsch, voorzitter

Jaar van gebed opent met gebedsweek

Ter voorbereiding van het Heilig Jaar 2025 is 2024 uitgeroepen tot een 'Jaar van gebed'. Hoe kunnen we dat mooier openen dan met de jaarlijkse 'Week van gebed voor de eenheid van de christenen'. Het thema van die week (18-25 januari) luidt dit jaar 'Heb God lief... en je naaste als jezelf.'

Het thema verwijst naar het Bijbelverhaal van de Barmhartige Samaritaan (Lc. 10, 25-37). In deze parabel laat Jezus zien wat het betekent om je naaste lief te hebben. Liefde is het DNA van het christelijk geloof. God is liefde en 'de liefde van Christus heeft ons één gemaakt'. Christenen van verschillende kerken vinden elkaar in hun gemeenschappelijke identiteit in de ervaring van Gods liefde (Joh. 3, 16) en laten als het goed is die identiteit aan de wereld zien door hoe ze elkaar liefhebben (Joh.13, 35).

We bidden deze week voor eenheid tussen alle christenen, om vrede tussen volken en mensen en vooral dat we allemaal onze barmhartige liefde kunnen tonen aan iedereen die we op onze levensweg tegenkomen.

Chapeau Uitvaartzorg Stijlvol en vertrouwd



Naast de gebruikelijke opbaringen
zijn wij ook gespecialiseerd in thuisopbaringen.

Uw uitvaartverzorgster
Roger Krautscheid

Dag en nacht bereikbaar
Tel. 045-5119360

Kantoor: Pijnsweg 86
6419 CM Heerlen
info@chapeau-uitvaartzorg.nl

ADRESSEN en CONTACTGEGEVENS:

Parochiekantoor en secretariaat Kerkbestuur:

Welterkerkstraat 3, 6419 CR Heerlen Telefoon: 045-571 32 25

Email: sintmartinus@home.nl

Openingstijd: **Dinsdagochtend van 10.00u – 12.00u**

Bezoek ook onze Website: www.parochie-welten.nl/site

Kapelaan Taison (1e pastorale aanspreekpunt Welten)

Welterkerkstraat 3, 6419 CR Heerlen

Telefoon: 06-51627758; E-Mail: kapelaan@rkheerlen.nl

Pastoor en Deken : H.J. Bouman

Pancratiusstraat 41, 6411 KC Heerlen

Telefoon: 045 – 571 36 82 of 06 10 98 38 91

E-Mail: deken@pancratiusheerlen.nl *twitter: @DekenHeerlen*

Diaken Theo Cloudt

Telefoon: 06 - 34 52 47 00

E-Mail: theo.cloudt@home.nl

Kerkhofbeheer: Fam. Eurlings

Telefoon: 045 - 574 01 43

Stichting Patiëns:

Voor als u hulp nodig hebt voor terminale thuiszorg:

Telefoon: 045 - 523 25 04 / 045 - 575 14 15

Kerkbijdrage / Misstipendia

t.n.v. Kerkbestuur St. Martinus:

ING IBAN nummer: NL04 INGB 0001 0401 76

RABOBANK IBAN nummer: NL39 RABO 0119 9055 15

Misstipendia:	Dinsdag	€ 15,00
	Zaterdag/Zondag	€ 30,00

Giften: Stichting Help Kerk St. Martinus

Welten/Benzenrade:

IBAN nummer: NL 45 ABNA 0445 563818

E-mail adres Kerkbestuur: kerkbestuur@rkheerlen.nl