



# Parochienieuws

Sint Martinuskerk Welten

*nr. 2024-VII 12 oktober – 8 december*

---

## **Samen vieren met onze bisschop!**

Bij gelegenheid van het Lourdestridium ontvangen we onze nieuwe bisschop Mgr. Ron van den Hout voor het eerst in ons parochiecluster. Hij zal op zondag, 13 oktober om 10.00 uur de H. Mis celebreren in de kerk van de Molenberg, Gerard Bruningstraat 4, waarna iedereen in de gelegenheid is om hem na de mis onder het genot van koffie en vlaai te ontmoeten.

Deze H. Mis sluit het Lourdestridium af, dat op vrijdag, 11 oktober wordt geopend met de H. Mis om 19.00 uur, opgedragen door oud-parochiaan pastoor Lipsch. Op zaterdag, 12 oktober celebreert onze hulpbisschop mgr. de Jong de H. Mis van 19.00 uur, waarna de bisschop dus zondag de drie bijzondere dagen afsluit.

De zondagmis staat ook in het teken van een samenkomst van allen, die de afgelopen jaren met Stichting Chrisko naar Lourdes zijn gegaan. Als het goed is, heeft iedereen die mee is geweest daarover bericht gehad. En ook vieren we in de H. Mis het eerste lustrum van de stichting Caritas045, die op bijzondere manier de voorbije periode gezonde maaltijden heeft verzorgd voor hen, die het financieel moeilijk hebben. Dit lustrum is tevens weer een doorstart van de activiteiten.

Iedereen is van harte welkom één of meer van de drie dagen van het Triduum mee te vieren, en ook vooral om zondag samen te vieren met de bisschop, de Lourdesbedevaartgangers en Caritas045. Lief en leed komen zo samen bij Maria!

**Hans Bouman, Pastoor-deken**

## Zegening van de voertuigen

Op **zondag, 27 oktober** vindt de jaarlijkse “Rit van de vallende bladeren” plaats. Echter nu anders van opzet! MOTTO: “HEB OOG VOOR ELKAAR”. In overleg met de alom bekende kapelaan Taison van de omliggende parochies, is er iets bijzonders uit de hoge hoed getoverd. Er wordt een zegening verzorgd voor alle motoren maar verder ook voor alles wat wielen heeft en rolt. Denk daarbij aan rollators, elektrische rolstoelen en fietsen, nostalgische voertuigen, rollerskates, rolschaatsen, steps, driewielers et cetera. Dus hierbij is ook aan de kinderen gedacht die dan met hun ouders, opa’s en oma’s aanwezig kunnen zijn. Ook is gedacht aan groepen fietsers die op de zondagmorgen hun rondje rijden. Kom vooral vooraf even langs.

Kapelaan Taison zal vooraf in een nostalgische motor met zijspan worden opgehaald met zijn misdienaars, begeleid door twee motoren. Op de parkeerplaats voor de Plus in Welten zal de kapelaan ons dan zegenen met een grote borstel met het traditionele wijwater. Je voertuig hoeft van tevoren niet te zijn gewassen, maar dat begrijpt u wel. Vrijwilligers zullen hulpbehoevenden eventueel bijstaan. Ook verzorgingstehuis St. Anna werkt hieraan mee. Kapelaan Taison was zeer enthousiast, zo kennen we hem ook, en opperde alvast hier een jaarlijks terugkerend evenement van te maken. Bij deze! We kunnen alle hulp gebruiken om zoveel mogelijk volwassenen maar zeker ook de jeugd hierbij te betrekken. De motoren vertrekken omstreeks 10.00 uur in aangepaste groepen onder leiding van voorrijders van motorclub de Reelraiders. De lunch kan gebruikt worden in het Klooster Mariawald in Heimbach (D) dat bekend staat om zijn erwtensoep. Rond 15.00 uur worden we terugverwacht in onze Hoeskamer va Welte, café Teerling, bij Bianca en

Harald. Rond die tijd is er livemuziek van Jan en Jetty met hun prachtige Italiaanse en Franse liedjes en kunnen wij de sterke verhalen aanhalen van het afgelopen seizoen. Want eerlijk is eerlijk deze zegening heeft alles te maken van de al afgelegde veilige kilometers en niet zoals gebruikelijk aan het begin van een motorseizoen. Is dat ook uit de wereld.

Leef luuj, gaan we ons zien op zondag, 27 oktober 2024? Vanaf 09.00 uur verzamelen op de parkeerplaats van de Plusmarkt Welten. Rond 09.25 uur zal kapelaan Taison aanwezig zijn om de ceremonie het juiste cachet te geven bij de stoere motorrijders. Vragen graag via de mail, [corhouben@ziggo.nl](mailto:corhouben@ziggo.nl).

Van harte uitnodigend, Roger, Hub en Cor.

---

## **Gemeenschappelijke ziekenzalving**

Op **donderdag, 31 oktober** om 14.00 uur vindt in de Martinuskerk een gemeenschappelijke ziekenzalving plaats. Deze viering wordt gehouden voor de zieken en de ouderen in de Sint Martinusparochie. Het sacrament van de zieken, de bediening, zoals velen het ook noemen, is bedoeld ter troost en ondersteuning van hen die door ernstige ziekte of ouderdom aan den lijve ervaren hoe kwetsbaar en broos het leven kan zijn. Met de ziekenzalving vieren wij, dat we ook tijdens de laatste periode van onze levensweg steun, troost en bemoediging mogen ervaren vanuit het christelijk geloof. Ziekenzalving is niet alleen bedoeld voor de laatste levensfase en mag meerdere keren ontvangen worden.

Wij nodigen graag ieder die op donderdag, 31 oktober aan de viering wil deelnemen van harte uit. Na de viering kunnen we elkaar ontmoeten bij de koffie en de thee.

## Kerk viert Halloween?

Het woord “Halloween” associëren veel mensen met monsters en spoken.

Het is een soort feest, dat uit Amerika is komen overwaaien en inmiddels wordt het ook in Nederland gevierd.

De naam Halloween werd voor het eerst genoemd in de 16e eeuw in Schotland. Het woord is voortgekomen uit het Keltische feest Samhain en is een verbastering van “All Hallow’s Even”, de avond voor Allerheiligen. De naam werd dus ruim 400 jaar geleden al gebruikt, maar de oorsprong van het feest gaat terug naar het begin van de christelijke jaartelling.

De Kelten vierden op 1 november het einde van het oogstseizoen en het begin van de winter. Op die dag stond in het geloof van de Kelten de deur naar de overledenen open. Om de zielen te eren werden grote feestmalen gegeven. Naast goede geesten, konden ook demonen door de deur komen, waartegen de Kelten zich wilden beschermen door deze af te schrikken. Hier komt waarschijnlijk de traditie vandaan van de verkleedpartijen bij Halloween.

In de 9e eeuw vond door de komst van zendelingen in Ierland en Groot-Brittannië een vermenging plaats van het Keltische feest Samhain met dat van het christelijke Allerheiligen. Paus Gregorius stelde dat feest in 835 vast op 1 november.

Met een knipoog naar de monsters en spoken wil de St. Martinuskerk op **zaterdag, 2 november** voor de kinderen in Welten-Benzenrade ook een Halloweenfeest geven.

De kerk wil weer meer verbinding met de samenleving, er eigenlijk middenin staan, en ook deze dag gebruiken om de kinderen te betrekken bij de kerk. Het is ook een feest voor de kinderen.

Met behulp van de dames Kelly God, Loebna Tarjan en Sandra Sillen heeft Kapelaan Taison een gruwelspeur- c.q. puzzeltocht georganiseerd.

De kinderen worden – uiteraard verkleed - op zaterdag, 28 oktober om 18:00 uur verwacht bij de hoofdingang van de kerk in Welten, waarbij het Jeugdorkest van Welten voor de muzikale opluistering zorgt. Daarna zullen er kleine groepjes worden geformeerd, die onder begeleiding gedurende maximaal twee uur door de omgeving zullen trekken en opdrachten uitvoeren. Onderweg ontvangen de kinderen drank en snoep.

Om 20:00 uur wordt iedereen weer terugverwacht in de kerk en zal kapelaan Taison samen met de kinderen nog bidden voor de dierbare overledenen, zodat de link tussen Halloween en de christelijke oorsprong van het feest gelegd wordt.

---

## **Allerzielen en Allerheiligen.**

Op **zondag, 3 november** willen we in het bijzonder de overledenen van het afgelopen jaar herdenken. Het is een manier om samen te komen én onze blik te richten op die horizon, voorbij ons aardse leven. Samen willen we bidden voor onze dierbaren, want ons gebed is voor hen de brug naar het eeuwige leven. Op die manier verlenen we nazorg.

**Om 10.00 uur** zal de H. Mis van Allerheiligen worden gevierd waarbij we de Mis opdragen voor alle overledenen van het afgelopen jaar.

**Om 15.00 uur** zal er een lof worden gehouden waarbij de namen worden genoemd van alle overledenen van het afgelopen jaar en

voor elke overledene zullen we een kaars aansteken. Aansluitend zullen de graven rondom de kerk worden gezegend. Met heel veel dank aan de vrijwilligers die er voor hebben gezorgd dat de begraafplaats er weer prachtig bij ligt. U bent allen welkom om met onze dierbare medemenssen samen te bidden en zo voor elkaar een steun te zijn!

Overleden in de periode van november 2023 tot heden met uitvaart vanuit onze parochie

### 2023

6 nov	Ellie Kraft-Ubags	93jr
10 nov	Mia Hanssen-Hamers	92jr
12 nov	Anna Nillesen-Logister	92jr
30 nov	Jeannette Luijten-Keulen	93jr
21 dec	Mia In de Braekt-Beers	86jr
30 dec	Leny Hazen-Custers	96jr

### 2024

2 Jan	José Ramaekers-Spijkers	84jr
18 jan	Gerard van den Bongard	92jr
25 Jan	Elisabeth Herveille-Janssen	90jr
6 feb	Sophie Rozestraten-Odekerken	97jr
9 feb	Hein Loozen	90jr
6 mrt	Sjef Kisters	84jr
4 apr	Marie Jose Beuken-Leijendeckers	90jr
1 mei	Corry Ellenbroek-Bakker	97jr
20 mei	Leo van Berkom	87jr
25 mei	Jan Baggen	96jr
1 juni	Jean Meertens	86jr
23 juli	Anna Slijpen-Vaessen	95jr
31 juli	Han Vonhögen	80jr

22 aug	Johanna Meyer-Van Alebeeke	96jr
10 sept	Tiny Vluggen-Verkennissen	94jr
14 sept	Laurenz Crombach	85jr
21 sept	Truus Herberichs-Palmen	96jr
29 sept	Finy Lenoir	90jr

**Dat zij alle mogen rusten in vrede.**

---

## **St. Maarten viering Welten**

Carnavalsvereniging “De Vlavrèters” van Welten begint traditioneel het seizoen met het organiseren van de St. Martinusviering- en tocht, met medewerking van verschillende verenigingen. St. Martinus, een mooi voorbeeld van naastenliefde bij uitstek! Het is mooi om vanuit de gedachte van de patroonheilige van de parochie het carnavalsseizoen te starten. Jaarlijks trekt dit veel gezinnen.

Op **zondag, 10 november**, om 18.30 uur, is de viering in de kerk waarbij het verhaal wordt uitgebeeld van St. Martinus en de fakkeloptocht richting St. Maartensvuur zal vertrekken rond 19.00 uur.

---

## **Misdienaars en acolieten gezocht!**

Onze groep misdienaars en acolieten mag dan klein zijn, maar de leden zijn altijd trouw en helpen onze deken en kapelaan op een geweldige manier tijdens de diensten. We zouden het fantastisch vinden als meer kinderen en jongeren zich willen aansluiten om onze priesters te helpen.

Wil jij ook een belangrijke rol spelen in de vieringen en deel uitmaken van deze hechte groep? Meld je dan aan bij onze deken Bouman, kapelaan Taison of bij Anita. Je bent van harte welkom!

## **Pelgrimstocht naar Rome in het Heilig Jaar 2025.**

Van donderdag, 27 maart t/m vrijdag, 4 april 2025 organiseert S&S-reizen uit Voerendaal een bedevaartreis per bus naar Rome, met begeleiding van onze eigen kapelaan Taison, in het kader van het Heilig Jaar 2025.

Tijdens deze reis bezoeken we de belangrijkste hoofdbasilieken van Rome, die we de via de Heilige Deuren zullen betreden.

Om het karakter van deze bedevaart te benadrukken vieren we dagelijks op diverse locaties in Rome de H. Eucharistie door kapelaan Taison.

Ook een bezoek aan de catacomben aan de Via Appia staat op het programma.

Daarnaast zullen de culturele bezienswaardigheden, zoals het Colosseum, Pantheon en Trevi Fontein uiteraard ook bezocht worden. Het Heilig Jaar 2025 heeft als thema: "Pelgrims van de hoop" Het is een mooie traditie in de Katholieke Kerk om elke 25 jaar aan de hand van een speciaal hiervoor gekozen thema een Jubeljaar of Heilig Jaar te vieren. Het eerste Heilig Jaar werd in 1300 uitgeroepen door paus Bonifatius VII, die zo onder de indruk was van de grote aantallen pelgrims die de graven van de apostelen Petrus en Paulus in Rome bezochten dat hij het jaar uitriep tot "jaar van vergeving van alle zonden". Het was zijn wens dat dit elke eeuw zou plaatsvinden.

Tot op de dag van vandaag staat een Heilig Jaar in het teken van de vergeving van alle zonden, gekoppeld aan een thema: voor 2025 is dat Pelgrims van de Hoop, waarin Gods barmhartigheid centraal staat als mooie verwijzing naar waar het in 1300 mee begon: "jaar van vergeving van alle zonden".

Deze bedevaart wil ik graag onder uw aandacht brengen. Een



bezoek aan Rome in een Heilig Jaar, waarin de nadruk ligt op de verzoening tussen God en de mensen en tussen de mensen onderling, heeft iets extra's, iets speciaals. Hoe mooi zou het zijn met een aantal parochianen in onderlinge verbondenheid deze bedevaart te maken ter versterking van ons geloof.

Heeft u interesse om aan deze bedevaart deel te nemen, reserveer de datum alvast in uw agenda. De folders met alle informatie over de reis en de aanmelding zijn in de kerken te vinden. Ga mee & Beleef! het Heilige Jaar "Pelgrims van de Hoop".

**Chapeau Uitvaartzorg**  
Stijlvol en vertrouwd



Naast de gebruikelijke opbaringen  
zijn wij ook gespecialiseerd in thuisopbaringen.

Uw uitvaartverzorgster  
**Roger Krautscheid**

Dag en nacht bereikbaar  
**Tel. 045-5119360**

Kantoor: Pijnsweg 86  
6419 CM Heerlen  
info@chapeau-uitvaartzorg.nl

## Misagenda

Tenzij anders vermeld zijn de missen op dinsdag en zaterdag in de dagkapel en op zonden feestdagen om 10:00 uur in de kerk. Op dinsdag wordt voorafgaand aan de mis om 18:40 uur het rozenkransgebed gebeden.

### **Zaterdag, 12 oktober, 19:00 uur**

Celebrant: kapelaan Taison

- Jaardienst ouders Weerts-Claessens (st)
- Hub Huppertz en Elly Huppertz-Stevens, ouders Stevens-Jacobs, ouders Huppertz-Clignet, Sjeng Jacobs en Annie Stevens (st)

### **Zondag, 13 oktober, 10:00 uur**

28<sup>ste</sup> zondag door het jaar

Celebrant: kapelaan Taison

Muziek: B. van Kerkvoort (orgel)

- Echtp. Hoppers-Retera (st)
- Mia in de Braekt-Beers (c)
- Ouders Waterval-Huppertz en overleden familieleden (st)
- Jaardienst Sjir Stams (st)

### **Dinsdag, 15 oktober, 19:00 uur**

Celebrant: kapelaan Taison

- Echtp. Hoppers-Retera (st)
  - Voor de zielen van de overledenen die op weg naar de hemel zijn
-

**Zaterdag, 19 oktober, 19:00 uur**

Celebrant: kapelaan Taison

**Zondag, 20 oktober, 10:00 uur**

29<sup>ste</sup> zondag door het jaar

Celebrant: kapelaan Taison

Muziek: S. Huijts (orgel)

- Echtp. Hoppers-Retera (st)
- José Ramaekers-Spijkers (c)
- Jan Quaedvlieg en schoonzoon Graham

**Dinsdag, 22 oktober, 19:00 uur**

Celebrant: kapelaan Taison

- Echtp. Hoppers-Retera (st)
- Voor de zielen van de overledenen die op weg naar de hemel zijn

**Zaterdag, 26 oktober, 19:00 uur**

Celebrant: kapelaan Taison

**Zondag, 27 oktober 9:30 uur**

Voertuigzegening (zie elders in dit blad)

**Zondag, 27 oktober, 10:00 uur**

30<sup>ste</sup> zondag door het jaar

Celebrant: kapelaan Taison

---

Muziek: B. van Kerkvoort (orgel)

- Echtp. Hoppers-Retera (st)
- Overledenen familie Schouten

**Dinsdag, 29 oktober, 19:00 uur**

Celebrant: kapelaan Taison

- Echtp. Hoppers-Retera (st)
- Voor de zielen van de overledenen die op weg naar de hemel zijn

**Donderdag, 31 oktober, 14:00 uur**

Gezamenlijke ziekenzalving

Celebrant: kapelaan Taison

**Zaterdag, 2 november, vanaf 18:00 uur**

Gruwelspeur- c.q. puzzeltocht in het kader Halloweenviering  
(geen Heilige Mis)

Celebrant: kapelaan Taison

**Zondag, 3 november, 10:00 uur**

31<sup>ste</sup> zondag door het jaar / viering Allerheiligen (hoogfeest)

Celebrant: kapelaan Taison

Muziek: Gemengd kerkelijk zangkoor St. Joseph

- zeswekendienst: Laurenz Crombach
- jaardienst ouders Kerckhoffs-Smeets en zonen en familie Franssen
- jaardienst ouders Gelissen-Kipperer

-->>

---

- jaardienst ouders Van Alebeek-Verheyden en overleden familieleden (st)
- Echtp. Hoppers-Retera (st)
- Giel Bleylevens
- Hein en Bertie Loozen en zoon Andreas
- José en Sjef Brouns-Huppertz
- Hub Volders en Bertha Volders-Hupperetz (st)
- Hub Rutjens en overleden en familieleden Buck-Offergelt (st)
- Dominic Hennis
- ter ere van Onze Lieve Vrouw en alle Heiligen (st)
- overleden weldoeners van onze parochie (st)

**Zondag, 3 november, 15:00 uur**

Allerzielenlof met zegening graven

Celebrant: kapelaan Taison

Muziek: Kelly God (zang) en Jean Lardinois (orgel)

**Dinsdag, 5 november, 19:00 uur**

Celebrant: kapelaan Taison

- Echtp. Hoppers-Retera (st)
- Voor de zielen van de overledenen die op weg naar de hemel zijn
- Ouders Paffen-Wachelder

**Zaterdag, 9 november, 19:00 uur**

Celebrant: kapelaan Taison

- ouders Kurvers-Eussen en voor Mireille en Jolanda
  - Tiny Waterval-Stevens
-

**Zondag, 10 november, 10:00 uur**

32<sup>ste</sup> zondag door het jaar / viering Sint Martinus

Na de mis koffiedrinken in de pastorie.

Celebrant: kapelaan Taison

Muziek Gregoriaanse Schola

– Echtp. Hoppers-Retera (st)

**Zondag, 10 november, 18:30 uur**

Sint Maartensviering en Sint Maartensoptocht (zie elders in dit blad)

**Dinsdag, 12 november, 19:00 uur**

Celebrant: kapelaan Taison

– Echtp. Hoppers-Retera (st)

– Voor de zielen van de overledenen die op weg naar de hemel zijn

**Zaterdag, 16 november, 19:00 uur**

Celebrant: kapelaan Taison

**Zondag, 17 november, 10:00 uur**

33<sup>ste</sup> zondag door het jaar / Caecilliaviering Harmonie T.O.G.

Celebrant: kapelaan Taison

– jaardienst ome Jo Mertkens (st)

– jaardienst familie de Esch-van de Winkel (st)

-->>

---

- Echtp. Hoppers-Retera (st)
- Jo Born (c)
- May en Jeannette Luijten-Keulen (c)
- Erik Luyten (st)
- Niek Ramaekers en Riet Ramaekers-Münstermann
- Mia in de Braekt-Beers (c)
- ouders Moonen-Savelsbergh (st)

**Dinsdag, 19 november, 19:00 uur**

Celebrant: kapelaan Taison

- Echtp. Hoppers-Retera (st)
- Voor de zielen van de overledenen die op weg naar de hemel zijn

**Zaterdag, 23 november, 19:00 uur**

Celebrant: kapelaan Taison

**Zondag, 24 november, 10:00 uur**

Christus, Koning van het heelal (hoogfeest)

Celebrant: kapelaan Taison

- jaardienst Finny Slijpen-Rocks
- Echtp. Hoppers-Retera (st)
- J. Vrösch-Quadvlieg en kinderen (st)
- José Ramaekers-Spijkers (c)
- Jan Baggen (c)

**Dinsdag, 26 november, 19:00 uur**

Celebrant: kapelaan Taison

---

- Echtp. Hoppers-Retera (st)
- Voor de zielen van de overledenen die op weg naar de hemel zijn

**Zaterdag, 30 november, 19:00 uur**

Eerste advent

Celebrant: kapelaan Taison

**Zondag, 1 december, 10:00 uur / gezinsmis met hoog bezoek**

Eerste zondag van de advent

Na de mis koffiedrinken.

Celebrant: kapelaan Taison

- Echtp. Hoppers-Retera (st)
- Hein en Bertie Loozen en zoon Andreas

**Dinsdag, 3 december, 19:00 uur**

Celebrant: kapelaan Taison

- Echtp. Hoppers-Retera (st)
- Voor de zielen van de overledenen die op weg naar de hemel zijn

**Zaterdag, 7 december, 19:00 uur**

Celebrant: kapelaan Taison

- Tiny Waterval-Stevens

**Zondag, 8 december, 10:00 uur**

Tweede zondag van de advent

---



Celebrant: kapelaan Taison

- Echtp. Hoppers-Retera (st)
  - Sjef Brouns vanwege verjaardag (st)
  - ter ere van de Heilige Barbara (st)
- 

## **Familieberichten**

Overleden op 10 september	Tiny Vluggen-Verkennissen, 94 jaar
Overleden op 14 september	Laurenz Crombach, 85 jaar.
Overleden op 21 september	Truus Herberichs-Palmen, 96 jaar
Overleden op 29 september	Finy Lenoir, 90 jaar

---

Inleveren misintenties voor de periode 12 oktober tot en met 8 december uiterlijk:

## **dinsdag, 3 december**

Misintenties graag via mail: [sintmartinus@home.nl](mailto:sintmartinus@home.nl) danwel op dinsdag van 10:00 uur tot 12:00 uur persoonlijk in de pastorie of telefonisch op nummer 045-5713225.

---

## **Zusters proficiat!**

Drie zusters vieren begin oktober een bijzonder kloosterjubileum:

- Ze. Elisio Verhaegen, 70 jaar professiejubileum
- Zr. Goretto Aarts, 70 jaar professiejubileum
- Zr. Margret Dekker, 60 jaar professiejubileum

Wij wensen deze zusters en de hele kloostergemeenschap van harte proficiat!

## Herdenking rond Allerzielen

In onze diverse kerken zullen de overledenen van het afgelopen jaar worden herdacht. Dit zal plaatsvinden in het weekend van 2 en 3 november.

- Za 2-11 18.00 uur: H. Mis Annakerk
- Zo 3-11 10.00 uur: H. Mis Molenberg
- Zo 3-11 10.00 uur: H. Mis Elisabethkapel Parc Imstenrade
- Zo 3-11 10.30 uur: H. Mis Andreas
- Zo 3-11 11.15 uur: H. Mis Josephkerk, aansluitend zegening graven
- Zo 3-11 11.30 uur: H. Mis Pancratiuskerk
- Zo 3-11 15.00 uur: Lof Martinuskerk Welten, aansluitend zegening graven.

Wij bidden, dat deze overledenen zijn in de vrede van de Heer. Wij wensen hun families en nabestaanden heel veel sterkte, maar ook mooie ontmoetingen en herinneringen in deze dagen.

---

## Zing mee op zondag om 9 uur!

Wij, het Gregoriaans koor van de St. Pancratiuskerk, luisteren op zondag om 9 uur de mis op met Gregoriaanse zang, de klassieke kerkmuziek in het latijn. Onze groep is op zoek naar uitbreiding zowel dames- als herenstemmen. Wij oefenen op vrijdagmiddag van half vier tot half vijf. Onze dirigent is kerkorganist Jo Louppen. Heeft u belangstelling? Benader ons na de mis of loop binnen even voor oefentijd. U kunt ook mailen naar Jo Louppen: [louppen@het-net.nl](mailto:louppen@het-net.nl). Wees welkom!

## Aanmelding voor het Vormsel 2025

Aan de leerlingen in groep 8 van de basisscholen Eikenderveld, Tarcisius, Windekind, de Broederschool, de Tovercirkel, Martinus en Windwijzer zijn de aanmeldingsformulieren voor het Vormsel uitgereikt.

Na de verwerking van alle gegevens ontvangen de ouders/verzorgers van de aangemelde leerlingen een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst worden alle details met betrekking tot het vormsel uitgebreid besproken, zoals de frequentie van de vormsellessen, locaties, tijdschema's en dagen. Dit is ook het moment om al uw vragen te stellen, zodat u volledig voorbereid bent op dit bijzondere sacrament.



Heeft u het aanmeldingsformulier gemist? Dan kunt u zich alsnog aanmelden via de QR-code of de bijgevoegde link. <https://forms.gle/CXAc9DvYk1wEG91J7>

Voor verdere vragen kunt u altijd contact opnemen met onze catechiste, Anita van den Berg, via e-mail: [anita@pancratiusheerlen.nl](mailto:anita@pancratiusheerlen.nl) of telefonisch op 0640508492.

## **Adressen en contactgegevens**

### **Parochiekantoor en secretariaat Kerkbestuur:**

Welterkerkstraat 3, 6419 CR Heerlen,

Telefoon: 045-571 32 25; Email: [sintmartinus@home.nl](mailto:sintmartinus@home.nl)

Geopend op dinsdagochtend van 10:00 uur – 12:00 uur.

Bezoek ook onze Website: [www.parochie-welten.nl/site](http://www.parochie-welten.nl/site)

E-mail adres Kerkbestuur: [kerkbestuur@rkheerlen.nl](mailto:kerkbestuur@rkheerlen.nl)

### **Kapelaan Taison (1e pastorale aanspreekpunt Welten)**

Welterkerkstraat 3, 6419 CR Heerlen

Telefoon: 06-51627758; E-Mail: [kapelaan@rkheerlen.nl](mailto:kapelaan@rkheerlen.nl)

### **Pastoor en Deken : H.J. Bouman**

Pancratiusstraat 41, 6411 KC Heerlen

Telefoon: 045 – 571 36 82 of 06 10 98 38 91; X: @DekenHeerlen;

E-Mail: [deken@pancratiusheerlen.nl](mailto:deken@pancratiusheerlen.nl)

### **Diaken: Theo Cloodt**

Telefoon: 06 - 34 52 47 00; E-Mail: [theo.cloodt@home.nl](mailto:theo.cloodt@home.nl)

### **Kerkhofbeheer: Fam. Eurlings**

Telefoon: 045 - 574 01 43

### **Stichting Patiëns:**

Voor als u hulp nodig hebt voor terminale thuiszorg:

Telefoon: 045 - 523 25 04 / 045 - 575 14 15

### **Kerkbijdrage / Misstipendia:**

rekeningnummer: NL04 INGB 0001 0401 76 of NL39 RABO 0119 9055 15

t.n.v. Kerkbestuur St. Martinus

Misstipendia: Dinsdag € 15,-

Zaterdag/Zondag € 30,-

### **Stichting Help Kerk St. Martinus Welten/Benzenrade:**

Giften op rekeningnummer: NL 45 ABNA 0445 563818