



Parochienieuws

Sint Martinuskerk Welten

nr. 2025-2 17 februari-30 maart

2025: jubeljaar, thema: “pelgrims van hoop”



Bijzondere Heerlenaren

Op vrijdag 31 januari jl. werden een aantal Heerlenaren verrast door een bezoek van de burgemeester.

Dit keer om de eretitel ‘Bijzondere Heerlenaar’ uit te reiken.

Zo kwam, tot zijn grote verrassing, ook onze kapelaan Taison aan de beurt, met als tekst op zijn oorkonde: ‘Met grote waardering voor zijn verbindende kracht en ongekende inzet voor de gemeenschap van Welten. Kapelaan Taison Titus creëert met warmte en toewijding laagdrempelige ontmoetingen, zet zich in voor jong en oud, en brengt leven in het verenigingsleven. Zijn activiteiten, van Sinterklaasfeesten en Halloweenochten tot steun bij eenzaamheid en betrokkenheid bij de Martinusschool, maken Welten een hechtere en gastvrije gemeenschap. Zijn liefde voor de mens en enthousiasme inspireren velen en maken hem tot een bijzondere Heerlenaar.’

Wij wensen deze ‘Bijzondere Heerlenaar’ proficiat !!

Zondag 23 februari om 10:00 uur dialectmis + seniorenmidag

Zonder dialectmis, geen geslaagd carnavalsfeest.

Om het hoogtepunt van het carnavalsfeest goed te laten slagen, zullen we ons eerst goed voorbereiden. Dit gaat gebeuren tijdens de carnavaleske dialectmis in de **Sint Martinuskerk op zondag 23 februari om 10:00 uur.**



Omdat de achterste rijen in de kerk altijd het best bezet zijn, zullen de Vlavreters voor een goede bezetting van de voorste rijen zorgen. De Prins, de Jeugdprins, het Bloemenmeisje, de Raad van Elf, de Jeugdraad en het Gilde van Oud-Prinsen, ze zullen er allemaal zijn. Het wordt echt een drukke boel, dus kom op tijd.

De dialectmis zal wederom worden doorspekt met bekende meezingers uit eigen streek. En om het zitvlees losjes te houden mag er rustig gesjoenkelt worden. De vaste elementen zoals de 'offer-woeësj' voor goed weer tijdens de optocht en de traditionele 'oetsjmieter' passeren weer de revue. Deze dialectmis wordt voorgedaan door Kapelaan Taison. Hij kent het dialect leesplankje inmiddels uit zijn hoofd, wie weet zorgt hij tijdens de mis nog voor een verrassing. Wij hopen u weer in grote getale te mogen begroeten tijdens deze altijd bijzondere dialectmis.



Maar er is meer, want na de mis kunt u de weg oversteken en het gemeenschapshuis binnen wandelen, want daar is iedereen van harte welkom voor koffie en vlaai. En u kunt rustig langer blijven, want om 12:11 gaat de seniorenmidag van start, oftewel de Vasteloavess Karresel.

Een afwisselend programma met veel zang en muziek van diverse bekende lokale artiesten. Het programma duurt tot ca. 15:11 uur. Kortom, reserveer **zondag 23 februari** in de agenda voor een eerste goede dosis carnavalsvitaminen.

Ontmoetingen bij een bekertje koffie na de Mis

Een keer per maand proberen we een ontmoetingsmoment te organiseren na de zondagse mis. Een koffiemoment is belangrijk voor een hechte gemeenschap. Elkaar ontmoeten bij een bekertje warme koffie kan ons helpen verder te groeien als één gemeenschap. De volgende ontmoetingsmomenten met koffie vinden plaats op **zondag 9 maart** en op **zondag 13 april** na de mis van 10.00 uur in de pastorie. U bent van harte welkom. Laten we samen bidden, samen vieren, samen lekker kletsen.

Kruiswegmeditatiewandeling in Welten

Op zaterdag 12 april om 10:30 uur vindt een kruisweg plaats door Welten en het Welterpark. De Kruisweg van Jezus wordt overwogen, en zo volgen we al wandelend op meditatieve wijze de laatste tocht van Jezus met zijn kruis onderweg naar Golgota. Hiermee willen we, met beide benen op de grond, dichterbij onze Bron komen.



Na het gezellige zotte feesten met carnaval volgt een tijd van rust en bezinning in de voorbereiding op Pasen. In eerdere jaren organiseerden we, aan de hand van het boekje '**Putten uit de Passie**', een aantal bijeenkomsten met overwegingen bij het lijdensverhaal van Jezus in het hier en nu. We keerden daarbij naar binnen. Nu treden we, letterlijk, naar buiten. We zetten ons in beweging en gaan symbolisch samen onderweg.

We beginnen in de pastorie van Welten en lopen door het Welterpark, langs de Geleenbeek, de Weltervijver, de Weltermolen en de St. Martinuskerk en staan, letterlijk en figuurlijk, stil bij 14 staties. De route is iets minder dan een kilometer, met de bedoeling dat de fysieke uitdaging niet te hoog ligt en jong en oud kan deelnemen. Maar men dient uiteraard wel in staat te zijn deze afstand op een rustig tempo af te leggen, inclusief staande pauzes. We houden rekening met elkaar. We eindigen weer in de pastorie met een slotoverweging, gevolgd door een eenvoudige lunch.

Praktisch

- Samenkomst in de pastorie van Welten (Welterkerkstraat 3, Heerlen) op **zaterdag 12 april 2025 om 10:30 uur**. Daar beginnen we met een korte introductie en de eerste statie.
- Vervolgens gaan we lopend onderweg, waarin we telkens stoppen om de overige staties van de kruisweg te overwegen (buiten en in de kapel van de Martinuskerk).
- Bij zeer extreem weer wordt overwogen de bijeenkomst binnen (pastorie en kerk) te houden.
- Na de eindoverweging is er rond 12 uur een eenvoudige lunch.
- Voor deelname (incl. lunch) wordt een vrije bijdrage gevraagd met een richtbedrag van 5 euro.
- Voor meer informatie en aanmelding: Jacques Janssen (jacques.janssen@gmail.com) of kapelaan Taison (kapelaan@rkheerlen.nl).

Overweging.

Een naam is belangrijk voor ons. Net zoals ouders bewust een naam voor hun kind kiezen, kent God ons bij naam en roept Hij ons op om in geloof te groeien. Dit thema komt prachtig naar voren in het volgende gedicht:

Als je geen naam had gekregen

De postbode loopt door de regen, klopt op de deur:

*"Een kaart voor een meisje met een paardenstaart,
een brief voor een jongen van zes.*

Ben ik hier op het juiste adres?"

Als je geen naam had gekregen, wie zou je dan zijn?

Hoe zouden mensen je roepen, groot of klein?

Maar God kent jouw naam, Hij vergeet je niet.

Waar je ook leeft, wat je ook ziet,

jouw naam staat geschreven,

met liefde en zorg, in Zijn hand.

Chapeau Uitvaartzorg
Stijlvol en vertrouwd



Naast de gebruikelijke opbaringen
zijn wij ook gespecialiseerd in thuisopbaringen.

Uw uitvaartverzorger
Roger Krautscheid

Dag en nacht bereikbaar
Tel. 045-5119360

Kantoor: Pijnsweg 86
6419 CM Heerlen
info@chapeau-uitvaartzorg.nl

Mis-agenda

Tenzij anders vermeld zijn de missen op dinsdag en zaterdag in de dagkapel en op zon- en feestdagen in de kerk. Op dinsdag wordt voorafgaand aan de mis om 18:40 uur het rozenkransgebed gebeden.

Zaterdag, 15 februari, 19:00 uur

Celebrant: kapelaan Taison

-Jean Meertens (c)

Zondag, 16 februari, 10:00 uur

Celebrant: kapelaan Taison

– Jaardienst Berthi de Esch-Thompson (st)

– Uit dankbaarheid

– Echtbaar Hoppers-Retera (st)

Direct na de H.Mis is er voor de kerkgangers gelegenheid om gezamenlijk koffie te drinken op de pastorie.

Dinsdag, 18 februari, 19:00 uur

Celebrant: kapelaan Taison

– Echtp. Hoppers-Retera (st)

– Voor de zielen van de overledenen die op weg naar de hemel zijn

Zaterdag, 22 februari, 19:00 uur

Celebrant: kapelaan Taison

– Fien en Sjr Kurvers-Dabekaussen (st)

Zondag, 23 februari, 10:00 uur

Celebrant: kapelaan Taison

Carnavalsmis; muziek: H. Eussen

- Han VonHögen (c)
- Jo Born (c)
- Echtp. Hoppers-Retera (st)

Dinsdag, 25 februari, 19:00 uur

Celebrant: kapelaan Taison

- Echtp. Hoppers-Retera (st)
- Lidwien Geelen
- Bertha Frijns-Dekkerklein, voor Ben Vork en familie
- Voor de zielen van de overledenen die op weg naar de hemel zijn

Zaterdag, 1 maart, 19:00 uur

Celebrant: kapelaan Taison

Gezinsmis

- Tiny Waterval-Stevens

Zondag, 2 maart, 10:00 uur

Celebrant: kapelaan Taison

- Echtpaar Hoppers-Retera (st)

Dinsdag, 4 maart,

Geen Heilige mis

Parochiekantoor gesloten

Woensdag 5 maart 19.00 uur

Aswoensdag

Celebrant: kapelaan Taison

Muziek: Gregoriaanse Schola

Zaterdag, 8 maart, 19:00 uur

Celebrant: kapelaan Taison

Zondag, 9 maart, 10:00 uur

Celebrant: Kapelaan Taison

- Jaardienst Dominic Hennis
- Johanna Meyer-van Alebeek (c)
- Echtp. Hoppers-Retera (st)

Dinsdag, 11 maart 19:00 uur

Celebrant: kapelaan Taison

- Voor de zielen van de overledenen die op weg naar de hemel zijn
- Ouders Paffen-Wachelder
- Echtp. Hoppers-Retera (st)

Zaterdag, 15 maart, 19:00 uur

Celebrant: kapelaan Taison

Zondag, 16 maart, 10:00 uur

Celebrant: kapelaan Taison

- Echtp. Hoppers-Retera (st)

Dinsdag, 18 maart 19:00 uur

Celebrant: kapelaan Taison

- Voor de zielen van de overledenen die op weg naar de hemel zijn
- Echtp. Hoppers-Retera (st)

Zaterdag, 22 maart, 19:00 uur

Celebrant: kapelaan Taison

– Echtp. Hoppers-Retera (st)

Zondag, 23 maart, 10:00 uur

Celebrant: kapelaan Taison

– Jaardienst Ben Vork en familie

– Jaardienst Lenie Stams-Houben (st)

– Jaardienst Tonny Bianchi-Dabekaussen en voor Max Bianchi, tevens voor Nelly Bianchi-Bisschoff en wederzijdse overleden familieleden (st)

Dinsdag, 25 maart 19:00 uur

Celebrant: kapelaan Taison

– Voor de zielen van de overledenen die op weg naar de hemel zijn

– Echtp. Hoppers-Retera (st)

Inleveren misintenties voor de periode

22 maart tot en met 11 mei uiterlijk:

dinsdag, 18 maart

Mis-intenties graag via mail: sintmartinus@home.nl danwel op dinsdag van 10:00 uur tot 12:00 uur persoonlijk in de pastorie of telefonisch op nummer 045-5713225.

In verband met carnaval is het parochiekantoor

dinsdag 4 maart gesloten

Rome reis

Donderdag 27 maart vertrekt een groep pelgrims uit onze en omliggende parochies voor een reis naar Rome onder begeleiding van kapelaan Taison. Op vrijdag 4 april komen zij terug naar Heerlen.

Wij wensen alle deelnemers een mooie, devotievolle reis en een behouden thuiskomst.

Vastenactie 2025

Pelgrimstocht naar Simpelveld ter Steun van de Ecologische Modelboerderij in Kenia

Op **zaterdag 5 april 2025** organiseert het Missionair Overleg Heerlen een pelgrimstocht ter ondersteuning van de ecologische modelboerderij in het Keniaanse dorp Marafa.

Deze boerderij is een inspirerend voorbeeld van hoe duurzame landbouwpraktijken de bodem herstellen, de biodiversiteit bevorderen en de lokale gemeenschap ondersteunen. De tocht heeft als doel fondsen te werven voor de uitbreiding van de modelboerderij, zodat meer boeren in de regio de kans krijgen om duurzame landbouwtechnieken te leren en toe te passen.

De pelgrimstocht vertrekt om **11.00 uur** vanaf **de St. Josephkerk in Heerlerbaan**, waar voldoende parkeergelegenheid is.

Er zijn twee routes: één voor meer geoefende wandelaars en één voor minder geoefende deelnemers, inclusief mensen met een rollator of rolstoel.

Rond **13.00 uur** komt de groep aan bij **Museum de Schat van Simpelveld**, aan de Kloosterstraat 68. Dit museum is gewijd aan het werk van de zalige zuster Clara Fey en haar medezusters.

In de Vastentijd is hier een bijzondere tentoonstelling te zien van de originele hongerdoeken, die door Misereor Duitsland en Vastenactie worden gebruikt in vastencampagnes.

Na aankomst krijgen de deelnemers een lunch met soep en broodjes, gevolgd door een uitleg over de hongerdoeken in de kapel van het museum en een meditatieve afsluiting rond 15.00 uur.

De terugreis kan worden gemaakt met Arriva-lijn 43, die om 15.37 uur vertrekt vanaf Simpelveld Oranjeplein naar Heerlerbaan Kerk.

Aanmelding en kosten

Voor deelname aan de lunch en het museumbezoek is aanmelding vooraf noodzakelijk. Dit kan tot en met vrijdag 28 maart 2025 via guus.prevoo@home.nl of anita@pancratiusheerlen.nl.

De kosten bedragen €10 per persoon, inclusief lunch, entreprijs voor het museum en de rondleiding. De bijdrage kan worden overgemaakt naar NL53 ASNB 0707 6583 73 t.n.v. Prevoo AJJ, onder vermelding van Pelgrimstocht 5 april 2025.

Mensen die zich niet vooraf hebben aangemeld zijn alsnog van harte welkom om mee te lopen, maar kunnen niet deelnemen aan de lunch en dienen zelf de entree voor het museum te betalen.

Uw steun is van harte welkom!

Voor de verdere ontwikkeling en groei van de ecologische modelboerderij in Kenia is een bedrag van €11.000 nodig. Uw bijdrage maakt een groot verschil! U kunt doneren via bankrekening NL21 INGB 000 300 0046 t.n.v. Missiesecretariaat bisdom Roermond, onder vermelding van projectnummer 2022-089, of via de collectebussen in de diverse kerken.

Adressen en contactgegevens

- Parochiekantoor en secretariaat Kerkbestuur:
Welterkerkstraat 3, 6419 CR Heerlen,
Telefoon: 045-571 32 25; Email: sintmartinus@home.nl
Geopend op dinsdagochtend van 10:00 uur – 12:00 uur.
Bezoek ook onze Website: www.parochie-welten.nl/site
E-mail adres Kerkbestuur: kerkbestuur@rkheerlen.nl
- Kapelaan Taison (1e pastorale aanspreekpunt Welten)
Welterkerkstraat 3, 6419 CR Heerlen
Telefoon: 06-51627758; E-Mail: kapelaan@rkheerlen.nl
- Pastoor en Deken : H.J. Bouman
Pancratiusstraat 41, 6411 KC Heerlen
Telefoon: 045 – 571 36 82 of 06 10 98 38 91; X:
@DekenHeerlen; E-Mail: deken@pancratiusheerlen.nl
- Diaken: Theo Cloodt
Telefoon: 06 - 34 52 47 00; E-Mail: theo.cloodt@home.nl
- Kerkhofbeheer: Fam. Eurlings
Telefoon: 045 - 574 01 43;
Email: begraafplaats.welten@rkheerlen.nl
- Stichting Patiëns:
Voor als u hulp nodig hebt voor terminale thuiszorg:
Telefoon: 045 - 523 25 04 / 045 - 575 14 15
- Kerkbijdrage / Misstipendia:
rekeningnr: **NL04 INGB 0001040176** of **NL39 RABO
0119905515** t.n.v. Kerkbestuur St. Martinus
Misstipendia: Dinsdag: € 15 / Zaterdag & Zondag € 30
Stichting Help Kerk St. Martinus Welten-Benzenrade:
Giften op rekeningnummer: **NL 45 ABNA 0445 563818**